

KERKGEBOUW	Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen
PREDIKANT	Ds. J. Broekman Waaldijk 137 4171 CC Herwijnen 0418 – 581505 j.broekman@solcon.nl
OUDERLINGEN	T.J. Hijkoop J. van Kuilenburg J.J. van Mourik A. Ruitenburg
OUDERLINGEN- KERKRENTMEESTER	H. van Eeken A.J. Hobo D. de Joode, Scriba Lunet 18, 4214 GA Vuren 0183 – 637092 ddejoode@planet.nl
DIAKENEN	D. de Bruijn G. de Joode, Jeugddiak A. van der Meijden A. van Mourik
BIJSTAND PASTORAAT	Ds. A.J. Hagedoorn 0418 - 591103
ORGANISTEN	H.J. de Bruijn A.P. van de Minkelis
KOSTERS	Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133 Rudi van Zante, Zworrelstraat 63, tel. 582987
KERKDIENTEN	Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt) Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) Avonddienst 18.30 uur
ZONDAGSSCHOOL	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in het kerkelijk centrum
CRECHE	Elke zondagmorgen in Peuterspeelzaal De Kinderkamer



Onder de terebint

De harten omhoog

In het Avondmaalsformulier staat: *laten wij niet bij het uiterlijke teken van brood en wijn blijven staan, maar onze harten opheffen naar de hemel*. U zult zich verwonderen als u gehoor geeft aan deze oproep. Want boven zit Jezus, onze Advocaat, aan de rechterhand van God. Hij neemt het voor u op als er twijfels zijn. En let vooral op datgene wat Hij van boven af via Zijn Geest, het Woord en het sacrament aan u belooft en in u hier beneden doet. Laten we de aandacht niet van Christus met Zijn beloften verschuiven naar de christen met zijn ervaringen. Dan ziet u de grote liefde voor u niet meer.

Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God worden genoemd.

(1 Joh. 3: 1)

U bent geen kind van God omdat u lief bent, maar omdat u door God geliefd bent. Het is onbegrijpelijk, maar waar. Kijk zo omhoog, dat is de beste voorbereiding om aan tafel aan te gaan.



38e Jaargang, no. 1116, 5 juni 2015

KERKDIENSTEN

Zondag 7 juni 2015

09:30 uur: Ds. J. Broekman, **viering Heilig Avondmaal**
Introïtuslied: Ps. 42: 5, 7

15:00 uur: Ds. G.J. Mink, **Avondmaal ZC Avondlicht**

18:30 uur: Ds. J. Broekman, **dankzegging Heilig Avondmaal**
Introïtuslied: Ps. 64: 3, 4

1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Kerkrentmeesters

Avondm.coll: Luisterend dienen, noodhulp slachtoffers burgeroorlog
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Zondag 14 juni 2015

09:30 uur: Prof. W. Verboom, Harderwijk
Introïtuslied: Ps. 23: 1, 2

18:30 uur: Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 65: 4, 5

1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Kerkrentmeesters

Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Donderdag 18 juni 2015

15:00 uur: Dhr. A. van Steenis, Heukelum, dienst ZC Avondlicht



Lied en verhaal van de Zondagsschool

- 7 juni: Ps. 42: 5b Het verhaal gaat over de wijze koning Salomo
- 14 juni: Ps. 23: 1a Vandaag gaat het verhaal ook over koning Salomo, een wijze koning.

Kinderoppas:

- 7 juni: Corine en Kay Oste
- 14 juni: Corrie Hobo en Bertie Treffers

Schoonmaakrooster

- 8 t/m 12 juni: Mw. Kruis en Mw. Van der Weerd
- 22 t/m 26 juni: Mw. Van Brakel, Mw. Kornet

RONDOM HET WOORD

Diensten

D.V. komende zondag 7 juni hopen we het Heilig Avondmaal te vieren en de dankzegging daarover uit te spreken. In beide diensten hoop ik voor te gaan.

Vorig jaar heb ik tussen Pinksteren en de zomervakantie een aantal zondagen uit het boek Handelingen gelezen en enkele delen in de prediking overdacht. Dat wil ik dit jaar weer doen. De komende tijd lezen we uit de hoofdstukken 24 t/m 27. De afgelopen zondag lazen we Hand. 24.

A.s. zondag lezen Hand. 25: 13-22. In de korte preek ter inleiding op de viering van het Avondmaal overdenken we vers 19 en het thema is: *Het kardinale punt*. In de avonddienst, de dienst van dankzegging, lezen we Hand. 26: 1-18. De tekst voor de preek is vers 18 en het thema: *Jezus' opdracht voor Paulus*. We hopen op en bidden om een gezegende Avondmaalszondag.



Op zondag 14 juni hoop ik in de avonddienst voor te gaan en dan vervolgen we de serie leerdiensten over de Nederlandse Geloofsbelijdenis. De vorige keer hebben we het kernwoord 'schepping' behandeld, nu staat het kernwoord 'voorzienigheid' centraal. Daarover lezen we in artikel 13. De tekst van dit artikel ligt weer klaar bij de ingang van de kerk.

UIT DE GEMEENTE

Zieken

In de afgelopen weken is mevr. W. van der Meijden- Kozijn, Waaldijk 207, in het ziekenhuis te Gorinchem opgenomen geweest. Plotseling werd zij opgenomen na een val in huis nadat het gevoel uit haar benen verdween. Gelukkig kwam dat in het ziekenhuis langzaam weer terug en na een kleine week mocht zij weer naar huis. We hopen en bidden dat het allemaal weer goed komt en wensen haar veel sterkte toe.



De heer N. Brouwer, Zworrelstraat 43, is na lang verblijf in het Antoniusziekenhuis en de herstelafdeling van 'De Geinse Hof' te Nieuwegein weer thuis gekomen. Fijn dat de krachten weer zodanig zijn dat hij weer thuis kan zijn. Ook hem wensen we Gods zegen toe.

Tijdens de ochtenddienst op de eerste Pinksterdag werden we opgeschrikt door een ongewoon geluid achterin de kerk: de kleine Alinda, dochter van Henco en Gerdien de Bruijn viel op een ongelukkige manier van de trap naar het orgel af. Wonder boven wonder heeft zij daar uiteindelijk niets aan over gehouden. Groot is de dankbaarheid voor deze reddende genade van onze goede God.

De dichter van Psalm 116 was dankbaar voor zijn herstel en zei: *De HEERE is genadig en rechtvaardig, onze God is een Ontfermer. De HEERE bewaart de eenvoudigen; ik was uitgeteerd, maar Hij heeft mij verlost.*

Ook anderen die met ziekte of spanningen rond onderzoeken te maken hebben wensen we Gods zegen en nabijheid toe.

Meeleven

We leven mee met ons gemeentelid Tiny van Krieken- van Maaren, Raayweg 3. Na een tijd van afnemende krachten overleed haar man Dirk Govert Johannes van Krieken. Na een rouwdienst in de Gereformeerde kerk aan de Achterweg werd hij op vrijdag 29 mei jl. in besloten familiekring begraven. We wensen Tiny en allen die haar lief zijn veel sterkte en Gods zegen toe bij het verwerken van dit verlies. *Mijn genade is u genoeg!*

Dankbetuiging

De overweldigende belangstelling na het overlijden van onze lieve moeder

Klazina van Mourik – Overheul

heeft ons allen diep geraakt.

Wij bedanken u oprecht voor de vele blijken van medeleven, in welke vorm dan ook. Dit zal ons tot steun zijn in de komende tijd.

Kinderen Van Mourik

VERANTWOORDING

Collecten

Zondag 10 mei:	1 ^e collecte	€ 1.500,00	Hulp Nepal
	2 ^e collecte	€ 138,45	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 123,95	pastoraat en pred.
Donderdag 14 mei:	1 ^e collecte	€ 50,80	diaconie
	2 ^e collecte	€ 53,05	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 51,45	pastoraat en pred.
Zondag 17 mei:	1 ^e collecte	€ 122,65	deelgenoten GZB
	2 ^e collecte	€ 119,15	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 127,70	pastoraat en prediking
Zondag 24 mei:	1 ^e collecte	€ 483,00	pinksterzendingscoll.
	2 ^e collecte	€ 144,90	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 128,30	pastoraat en pred.



Ontvangen via:

Mw. Lijntje van der Weerd 2 x € 10,00 in ZC Avondlicht voor de kerk

Voor al deze giften hartelijk dank!

Verkiezingen kerkenraad

Aangezien in totaal één naam is ingediend voor de invulling van de vacatures ouderling en diaken, mag de kerkenraad op basis van Ordinantie 3. artikel 6 lid 6c overgaan tot benoeming en hoeven geen verkiezingen via dubbeltallen te worden gehouden.

In de kerkenraadsvergadering van 27 mei heeft de kerkenraad besloten de volgende broeders te benoemen:

in de vacature ouderling: D.J. van Arkel, Molenkamp 7

in de vacature diaken: J.W. Boogert, Rij- en Uitweg 16

De benoeming gaat dinsdag 2 juni in, de beide broeders hebben hun benoeming in beraad tot uiterlijk dinsdagavond 9 juni.

Een benoeming of verkiezing tot ambtsdager betekent dat er veel op iemand afkomt. Allerlei afwegingen spelen een rol, vragen komen op je af. Het is ook niet zomaar een verzoek dat bij je wordt neergelegd, want via de Gemeente en de kerkenraad roept uiteindelijk God.

Onlangs heeft de kerkenraad een avond gehouden met enkele oud-kerkenraadsleden en met gemeenteleden die de afgelopen jaren op dubbeltal hebben gestaan, of zijn benoemd of gekozen en hebben bedankt. Dat was een fijne ontmoeting. Op de avond is over allerlei zaken rond het ambt gesproken. Eén van de dingen die naar voren kwam is dat betrokkenheid en meeleven vanuit de Gemeente erg op prijs wordt gesteld, maar helaas ook wel eens wordt gemist. Meeleven wil helemaal niet zeggen dat lange verhalen moeten worden afgestoken. Een simpel kaartje, een paar woorden, een telefoontje of gewoon een schouderklopje kunnen al erg veel betekenen. Dus...

En uiteraard is het erg belangrijk (en eigenlijk vanzelfsprekend) dat we niet alleen als Gemeente maar zeker ook als individuele Gemeenteleden de benoemde broeders en het kerkenraadswerk opdragen in onze voorbeden.

Voor vragen over de gevolgde procedure kunt u contact opnemen met scriba D. de Joode (0183-637092; ddejoode@planet.nl)

De kerkenraad

Bloemengroet

De bloemen gingen in de afgelopen periode met groeten namens onze gemeente naar;

Dhr. van Eeken Onderweg
Mevr. van de Wijngaard Avondlicht
Mevr. van Weelden Nieuwe Steeg 28
Mevr. van Weelden Geerstraat 7



Jarigen in de gemeente

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

Datum	Naam	Leeftijd	Adres
03-06	G. Burghart-Mijdam	90	Zorgcentrum Avondlicht
11-06	A. Groen	92	Zorgcentrum Avondlicht
15-06	J.W. de Joode	88	Zorgcentrum Avondlicht

Avondmaalcollecte 7 juni

Syrië en Irak: Noodhulp slachtoffers burgeroorlog

De cijfers over christenen in het Midden-Oosten zijn schokkend. Woonden er nog niet zo lang geleden nog anderhalf miljoen christenen in Irak, nu zijn het er nog 250.000.

In Syrië zijn 3 miljoen mensen op de vlucht, onder wie veel christenen. Sinds de opkomst van de Islamitische Staat (IS) is de situatie in deze regio nog dramatischer geworden.

De mensen die in aanmerking komt voor dit noodhulpproject zijn de meest kwetsbare en meest hulpbehoevende mensen zoals weduwen, weeskinderen, ouderen en arme alleenstaande moeders.

De hulpverlening bestaat onder andere uit het beschikbaar stellen van de meest elementaire basisbehoeften als voedsel- en hygiëne pakketten, onderdak, kleding, dekens en kachels.

Daarnaast is het verlenen van medische hulp zoals ziekenhuisbezoek, het verstrekken van medicijnen en pastorale zorg, onderdeel van deze hulpverlening.

Iedereen, ongeacht sociale of religieuze achtergrond, kan van deze hulp gebruik maken.

Hulp aan kinderen

We streven ernaar om zoveel mogelijk kinderen te helpen met onderwijs. Zo wordt schoolgeld betaald en wordt hulp geboden bij het maken van huiswerk.

Ook is er een zondagsschool en in de zomervakanties worden er zomerkampen georganiseerd.

Op de hoogte/meeleven

Graag willen we als kerkelijke gemeente onze bestanden zo actueel mogelijk houden. En we leven graag met u en jou mee, in zowel goede en in minder goede tijden. Dus:

Gaat u verhuizen?

Laat het ons even weten.

Trouwplannen?

We stellen een bericht erg op prijs

Een geboorte?

Stuur ook ons een kaartje

Verdriet of verlies?

Ook dan leven we graag met u mee.

U wordt vriendelijk verzocht een bericht te sturen aan de scriba:
info@nhkherwijnen.nl

tel.: 0183-637092

Rommelmark informatie

Er zijn twee, in goede staat verkerende, senioren bedden, en een boodschappen tas op twee wielen binnen gekomen.

Als er interesse voor is kunt U contact opnemen met Koos de Fokkert
Tel. 0418 581578

ACTIVITEITEN

Avond/Nacht van Gebed: Wees wakker!

Nog even kort: In de avond/nacht van vrijdag 5 op zaterdag 6 juni wordt ook in Herwijnen de Nacht van het Gebed gehouden. De deuren van de Gereformeerde Kerk aan de Achterweg staan open van 21.00 tot 00.30 uur.

Nacht van
Gebed

voor de vervolgte kerk

5 op 6 juni 2015

Belangstellenden hoeven niet perse de gehele avond aanwezig te zijn; er zijn drie blokken, die beginnen om 21.00 uur, 22.30 uur en om 23.30 uur.

Christenen in Irak, Somalië en Noord-Korea hebben dagelijks te maken met angst, dreiging en geweld. Laat u zich nog raken door het lijden van onze broers en zussen? Wees wakker! Bid voor hen tijdens de Nacht van Gebed in Herwijnen.

Ook als u het lastig vindt om hardop mee te bidden willen we u vragen om toch te komen. Ook in stilte kunt u meebidden en zo verbonden zijn met uw broeders en zusters.

Meer informatie: www.nachtvangebed.nl

TENSLOTTE

Ik ben op dit moment een boek aan het lezen over de oertijd, zoals die in de Bijbel beschreven staat. U weet wel: Noach, Sem, Cham en Jafeth. De schrijver probeert zich voor te stellen hoe de mensen in die tijd leefden. Ieder familielid trok met zijn gezin weg om ergens in de



vlakte een stam te stichten. Een kleinzoon van Cham, Nimrod, bouwde zelfs een stad met een toren (van Babel) en probeerde andere stammen (allemaal familie dus) met geweld te overheersen. Dan denk je: 'Waar komen toch al die mensen ineens vandaan?' Noach kende ze (niet van naam, natuurlijk) tot in verre geslachten. Hij stierf pas toen Abraham al 40 jaar was. De bevolking is dus in zijn tijd sterk toegenomen.

De mensen werden oud en de gezinnen waren groot.

Maar dat gebeurt in onze tijd ook nog wel eens. Ik las dat in Illinois (V.S.) het echtpaar Leo en Ruth Zanger onlangs hun 59^e trouwdag vierden en de geboorte van hun 100^e kleinkind. Ze zien het als een gave van God. 'Wij zouden een eigen stad kunnen beginnen', zei Leo. Ze kregen 12 kinderen. De oudste van het echtpaar is 58 en de jongste 31 jaar. Voor een feestje huren ze een kerkgebouw af en ze verdelen de taken voor de catering. 'Het is nooit saai', vertelt een van de kinderen. Dat geloof ik best, als er maar geen Nimrod tussen zit...

Met een hartelijke groet,
Ds. J. Broekman

AGENDA

Woensdag 10 juni	18.30 uur	uitzending kerktelefoon
Zaterdag 13 juni	09.45 uur	GZB-dag Gorinchem
Woensdag 17 juni	20.00 uur	kerkenraadsvergadering

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie ook de website van onze gemeente, www.nhkherwijnen.nl

VAN DE REDACTIE



De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 15 juni 2015 **vóór 16.00 uur** ingeleverd te zijn bij:

N. van der Vliet
Berkenlaan 2
email: kerkbladherwijnen@planet.nl

Volgende inleverdata zijn:

29 juni	voor 2 weken
13 juli	voor 7 weken (vakantieperiode)
31 aug	voor 2 weken
14 sept	voor 3 weken
5 okt	voor 2 weken
19 okt	voor 2 weken
2 nov	voor 2 weken

**Leef alsof Jezus
gisteren is
gestorven...**

**...vandaag is
opgestaan...**

**...en morgen
terug komt!**

visje

1 Koningen 1

Salomo mag een kado kiezen.

Salomo mag aan God vragen wat hij wil hebben. God zal het geven.

Hij vraagt als kado of God hem wil helpen een goede koning te worden.

Een ontmoeting

je zou het haast vergeten
dat Vader altijd waakt
en in de zwaarste uren
je binnenste weer raakt
een kind, een vriend of ouders
het geeft niet wie het doet
maar door een enk'le handdruk
je even God ontmoet

soms heb je nergens tijd voor
totdat je neergeveld
met macht'loosheid geslagen
zelfs de minuten telt
en als dan zo onstuimig
de stormwind in je woedt
dan kan het zijn dat daarin
je even God ontmoet

ach kind, blijf maar vertrouwen
jouw Helper is nabij
Hij maakt je in Zijn liefde
na elk verdriet weer blij
wanneer een stille vrede
vervult je bang gemoed
dan kun je dankbaar zeggen:
'k heb even God ontmoet!

- KERKBLAD** Verschijnt éénmaal per 14 dagen
- REDACTIELEDEN** N. van der Vliet (kopij inleveren)
Berkenlaan 2, 4171 AM Herwijnen
Telefoon 0418 – 58 14 57
e-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl
E.J. van Rossem-van Maren
- CD-OPNAMEN** Verkrijgbaar van elke dienst bij
familie van Rossem,
Breede Kampen 3, tel. 0418 – 58 41 42
- COLLEGE VAN
KERKRENTMEESTERS** Bankrekeningnr. NL10 INGB 0000950925
Bankrekeningnr. NL42 RABO 0328000531
- DIACONIE** Bankrekeningnr. NL70 FVLB 0635812320
- ONDERHOUDSFONDS** Bankrekeningnr. NL51 FVLB 0635815184
- ADM. KERKBLAD** Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328024643
- KERKRADIO** Bankrekeningnr. NL39 FVLB 0635815206
- WEBSITE** www.nhkherwijnen.nl
- COLLECTEBONNEN** Verkrijgbaar via een bestelformulier achter in
de kerk
€ 0,70 / € 1,00
- UITZENDING RADIO LINGEWAAL**
Kabel UPC 92.1
Ether 104.9
PC www.lekwaaltv.nl
TV lokale omroep LWTK
Glasvezel KPN: TV kanaal 594
Radio kanaal 994