

KERKGEBOUW	Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen
PREDIKANT	Vacant
CONSULENT	Ds. A.J. Hagedoorn 0418 – 581103
OUDERLINGEN	D.J. van Arkel T.J. Hijkoop J. van Kuilenburg A. Ruitenburg
OUDERLINGEN- KERKRENTMEESTER	H. van Eeken A.J. Hobo D. de Joode, Scriba Lunet 18, 4214 GA Vuren 0183 – 637092 ddejoode@planet.nl
DIAKENEN	J.W. Boogert D. de Bruijn G. de Joode, Jeugddiak A. van der Meijden
BIJSTAND PASTORAAT	Ds. A.J. Hagedoorn 0418 - 581103
ORGANISTEN	H.J. de Bruijn A.P. van de Minkelis
KOSTERS	Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133 Rudi van Zante, Zworrelstraat 63, tel. 582987
KERKDIENTEN	Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt) Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) Avonddienst 18.30 uur
ZONDAGSSCHOOL	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in het kerkelijk centrum
CRECHE	Elke zondagmorgen in O.B.S. de Spiegelhof



Onder de terebint

Gods plan in je leven

Leid je je eigen leven of is er leiding in je leven?

Jozef is pas zeventien jaar. Hij had het goed, samen met zijn broers. Tenminste, dat dacht hij. Hij vermoedde niets. Hij kwam gewoon even eten brengen en vragen hoe het met zijn broers ging.

Maar vanaf dat moment werd alles anders.

Daar ligt hij nu, helemaal alleen in een put waar hij zelf nooit uit kan komen. En wat Jozef nog niet weet, is dat zijn broers hem straks ook nog willen verkopen. Wat een ellende ineens.

Zo kan het gaan in je leven. Door één gebeurtenis kan je toekomst er ineens heel anders uitzien. Door een ontmoeting of een verhuizing. Op het moment dat de dingen gebeuren, zie je het nut ervan niet. Toch mag je weten dat God de regie in handen houdt.

Dat wil niet zeggen dat het je dan alleen maar voor de wind gaat. Kijk maar naar Jozef, wat een ellende moest hij doorstaan.

Maar als je je hand in Zijn hand legt en *je laat leiden*, gaat hij mee op je levensweg en ben je nooit alleen.

Uit: En handvol koren
n.a.v. Genesis 37: 12 - 20

39e Jaargang, no. 1138, 10 juni 2016

KERKDIENSTEN

Zondag 12 juni 2016

09:30 uur: Ds. A. Romein, Ede
Introïtuslied: Ps. 86: 3, 4
18:30 uur: Ds. G.A. Termaat, Werkhoven
Introïtuslied: Ps. 132: 1, 2
1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Donderdag 16 juni 2016

15:00 uur: Ds. J. Hogenhout, Meteren-Est, dienst ZC Avondlicht

Zondag 19 juni 2016

09:30 uur: Kand. T.L. Lucas, IJsselmuiden
Introïtuslied: Ps. 87: 1, 4
18:30 uur: Dr. J.A.W. Verhoeven, Leerdam
Introïtuslied: Ps. 133: 1, 2
1^e collecte: Medische Zending
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Lied

12 juni: Ps. 86: 4b
19 juni: Ps. 87: 4a

en verhaal van de Zondagsschool

Tarwe en onkruid
Het wonder van de broden en vissen

Kinderoppas:

12 juni: Netty Pippel en Bertie Treffers
19 juni: Corrie Hobo en Annette Ruitenburg

Schoonmaakrooster

20 t/m 24 juni: Mw. Van Brakel en Mw. Kornet

UIT DE GEMEENTE

Zieken

De heer Jan de Fockert , Achterweg 19, mocht weer thuis komen uit het ziekenhuis.

Onverwacht werd mevrouw J. van Arkel - van Driel, Zworrelstraat 47, opgenomen in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem. Begin deze week zal zij worden gekatheteriseerd.

Ook u thuis, die met gezondheidsproblemen te maken heeft, wensen wij veel sterkte toe.

Dit wensen wij ook hen toe die herstellende zijn van een operatie of een eerdere ziekenhuisopname.

De situatie in ons leven kan soms zomaar anders zijn.

Dat u het in alles van de Heere mag verwachten. Hij is getrouw.

Leg daarom uw zorgen en noden voor Hem neer en bidt of Hij u nabij wil zijn.



VERANTWOORDING

Collecten

Zondag 22 mei:	1 ^e collecte	€	106,50	deelgenoten
	2 ^e collecte	€	113,70	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	122,55	pastoraat en pred.
Zondag 29 mei:	1 ^e collecte	€	127,75	diaconie
	2 ^e collecte	€	140,35	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	134,40	onderhoudsfonds

Ontvangen via:

Ds. Hagedoorn € 20,00 voor de kerk

Ouderling kerkrentmeester A. Hobo € 10,00 voor de kerk

Ouderling D.J. van Arkel € 10,00 voor het kerkblad

Ouderling A. Ruitenburg op huisbezoek € 20,00 voor de kerk + € 20,00 voor het kerkblad

Mw. L. van der Weerd in ZC Avondlicht € 10,00 voor het kerkblad en € 10,00 voor de kerk

Mw. J. van Horssen 2 x € 10,00 voor het kerkblad

Voorverkoop verkoopdag € 50,00

Gift voor het kerkblad € 10,00

Voor al deze giften heel hartelijk dank.

Bijdrage kerkblad

Mocht u naar aanleiding van de oproep in het vorige kerkblad nog geen bijdrage voor het kerkblad hebben overgemaakt, dat kan uiteraard alsnog:

Het banknummer is: **NL82 RABO 03280 24 643**

ten name van CvK Herv. Gemeente Herwijnen inz. kerkblad

Uiteraard kunt u ook het bedrag contant geven, via bijvoorbeeld bezoekdames, kerkenraadsleden of pastoraal-medewerker.

De laatste tijd moeten we helaas vaststellen dat de bijdragen voor het kerkblad achterblijven bij de kosten. En dat is eigenlijk niet de bedoeling. Vandaar het vriendelijke maar ook dringende verzoek een bijdrage over te maken. Op het rode velletje papier dat is bijgevoegd staat hoe dat kan. We rekenen op uw medewerking.

Doopaangifte

De kerkenraad stelt ouders in de gelegenheid doopaangifte te doen van hun kind. Dat kan tot vrijdag 17 juni, bij scriba Dik de Joode.

Zijn telefoonnummer is 0183-637092 of 06-20047902. Mailen kan ook (ddejoode@planet.nl), maar vermeld dan wel je telefoonnummer.

Jarigen in de gemeente



De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

Datum	Naam	Leeftijd	Adres
15-06	J.W. de Joode	89	Zorgcentrum Avondlicht
16-06	G. Struik-Kooiman	85	Waaldijk 42

Uitbreiding schoonmaakploeg

Nu een van de vaste teams heeft aangegeven te gaan stoppen met het schoonmaken van de kerk, zijn we dringend op zoek naar vervangers. Gemiddeld eens per vijf of zes weken gaat een ploeg van drie vrijwilligers, enkele uren aan de slag. Dag en tijd zijn naar eigen voorkeur in te vullen. Er wordt gewerkt via een rooster, ook als het gaat om de werkzaamheden die verricht moeten worden. In de periode van het winterwerk wordt iets vaker schoongemaakt dan in de periode tussen einde en start winterwerk.

Aanmelden kan via een van de kerkrentmeesters
Henk van Eeken 0418-581392 henkvaneeken@solcon.nl;
Arjo Hobo (0418-582505, aj.hobo@hetnet.nl
Dik de Joode 0183-637092 ddejoode@planet.nl

Wie meer informatie wil kan ook bellen met
Nel van der Linden: 0418-582477



Behoeftte aan contact of bezoek?

Iedereen die behoefte heeft aan bezoek of contact met de kerk (of die weet dat iemand anders dat heeft), kan dat melden bij:

ouderling J. van Kuilenburg: 0418-581267
of bij scriba D. de Joode: 0183-637092
of bij de wijkouderling of bij een ander kerkenraadslid.
Mailen kan ook: pastoraat@nhkherwijnen.nl

ACTIVITEITEN

Nieuwe Testament in gewone taal voor lage prijs

Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG) brengt het complete Nieuwe Testament in gewone taal uit voor € 3,50. 'We willen dat zoveel mogelijk mensen kennismaken met de Bijbel,' licht Stefan van Dijk, hoofd Uitgeven bij het NBG, toe. 'Daarom brengen we een goedkope editie van deze bijbelvertaling uit. Het boekje is compact en daarmee goed bruikbaar als give-away, maar bijvoorbeeld ook om mee te nemen als je op reis gaat.'

Eerder heeft het Nederlands Bijbelgenootschap al losse, goedkope evangeliën van de Bijbel in Gewone Taal uitgebracht. Van Dijk: 'Afgelopen jaar zijn er 250.000 van die evangelieboekjes tegen de kostprijs bij ons besteld. Zo kwamen we op het idee om het hele Nieuwe Testament uit te brengen.'

In de christelijke boekhandel en op de website van het Nederlands Bijbelgenootschap kunnen de boekjes besteld worden voor € 3,50 per stuk. Bij een grotere bestelling zijn flinke kortingen mogelijk.

De Bijbel in Gewone is een vertaling uit de bronteksten, gemaakt door het Nederlands Bijbelgenootschap en verschenen in oktober 2014.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem

Protestantse Kerk Nederland - Kerk 2025: een stap verder



Onderstaand artikel is een op enkele plaatsen ingekort stuk dat is aangeleverd vanuit de classis. Het gaat mede over een nieuwe structuur van de PKN en de besluiten die de Generale Synode daarover onlangs heeft genomen.

Op 25 april 2016 is het stuk *Kerk 2025: een stap verder* unaniem door de generale synode aanvaard.

Daarmee heeft de synode bevestigd dat we een kerk willen zijn van de basics. Een kerk van het evangelie van de levende Heer en het geloof in dat evangelie. Een kerk die gemeenschap wil zijn van broeders en zusters die geloof en leven deelt. En een kerk met een diaconaal hart. Jammer dat de kerk kleiner is dan vroeger; maar niet het getal regeert, maar de Geest. Als deze tijden ons weer dichter brengen bij de kern van de kerk, dan is dat winst. Zo'n kerk kunnen we niet organiseren. We mogen geloven dat die kerk er al is en we bidden dat onze ogen ervoor open gaan.

Elf regio's

In het licht van deze basics heeft de synode besloten de kerk te vereenvoudigen. Om lucht en ruimte te maken. Per ongeveer 1 januari 2018 zullen de huidige classes met hun dagelijkse bestuur verdwijnen. In plaats daarvan komen elf regio's met een regio-vergadering. Daar komen afgevaardigden van gemeenten samen om leiding te geven aan het leven en werk van de kerk in die regio. Het dagelijks bestuur gaat zich vooral richten op de vraag hoe we kerk kunnen zijn, plaatselijk en in de regio.

Regio-predikant of classis-predikant

Denk aan evangelieverkondiging, aan toerusting en opbouw, aan diaconaat, aan missionair gemeentezijn. Er komt een vrijgestelde voorzitter, die de naam regio-predikant of classis-predikant krijgt. Het is een bisschoppelijk figuur, maar de naam is 'gewoon' regio-predikant of classis-predikant. Hij of zij is het gezicht van de regio naar buiten en is vooral bedoeld om het contact met gemeenten, predikanten en kerkelijke werkers te onderhouden. Om te vragen naar het welzijn van de gemeenten, om te bemoedigen, om waar nodig ook een kritisch tegenover te zijn.

Ontmoeting

In deze regio is het de bedoeling dat gemeenten elkaar ontmoeten, op veel kleinere schaal dan de regio. Niet als een verplicht nummer, maar als een plaats waar je als gemeente bij moet zijn om te spreken over wat je bezighoudt. Een plaats om elkaar bij te staan kerk van Christus te zijn, en om aangereikt te krijgen wat je daarbij kan helpen.

Conflicten

In de regio zal slagvaardigheid moeten zijn wanneer er problemen zijn. Hoe vervelend conflicten ook zijn, het ergste is wanneer ze gaan sudderen. De regio-predikant kan snel een klein maar deskundig team van visitatie (onder leiding van een voorzitter) inschakelen en ervoor zorgen dat er vaart blijft in de behandeling van conflicten of moeilijkheden.

Samenkomen rond Woord en Sacrament

De kerk is daar waar mensen samenkomen rond Woord en Sacrament. Het kan zijn dat er meer van zulke samenkomsten zijn in hetzelfde gebied. Een stad kan er voor kiezen niet meer een geografische verdeling aan te brengen. Er zijn 'gewoon' een x-aantal van samenkomsten in de naam van Christus en mensen worden uitgenodigd zich bij een van die plaatsen aan te sluiten. Bij die plaatsen van samenkomsten kunnen ook pioniersplekken horen of andere vormen van kerkzijn.

Anderzijds kan het gebeuren dat op een bepaalde plaats het reguliere kerkzijn niet meer voortgezet wordt. Nu wordt dat vaak eindeloos opgerekt, met alle frustraties van dien. Durf los te laten, juist dan kan er misschien iets nieuws beginnen. Dan doe je recht aan het feit dat we in een missionaire situatie terechtgekomen zijn en prik je door de schijn heen dat we nog de volkskerk van vroeger zijn.

Mobiliteit predikanten

We blijven nadenken over de predikanten en gemeenten in hun onderlinge verbinding. Predikanten mogen zich geroepen weten in een gemeente. Daar staan ze, tot ze weer gaan. Dat heet mobiliteit. Hoe je daar het beste iets aan kunt regelen (in veel gevallen gaat het vanzelf) en hoe je er voor kunt zorgen dat predikanten die staan ook weer tijdig kunnen en zullen gaan, dat is iets waar we nog meer zicht op willen ontwikkelen. De hoofdvraag is: hoe kan de kerk die zich op de weg van de vernieuwing bevindt ook in de toekomst het beste gediend worden door predikanten en kerkelijke werkers. Ik ben ervan overtuigd dat we daar uit zullen komen.

Kerk 2025 is een traject waar al veel mensen enthousiast over zijn

geworden. Ik ben erg blij dat de generale synode een synode van de kerkvernieuwing wil zijn en dat dit de afgelopen dagen weer is gebleken. Wat kunnen we daarbij anders doen dan te bidden: Kom heilige Geest, vernieuw uw kerk.

Ds. Arjan Plaisier, scriba generale synode

AGENDA

Woensdag 8 juni	18.30 uur	uitzending kerktelefoon
Zaterdag 18 juni	09.00-10.00 uur	inleveren rommelmarkt
Woensdag 22 juni	18.30 uur	uitzending kerktelefoon

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie ook de website van onze gemeente, www.nhkherwijnen.nl

VAN DE REDACTIE



De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 20 juni 2016

vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:

N. van der Vliet

Berkenlaan 2

email: kerkbladherwijnen@planet.nl

Volgende inleverdata zijn:

4 juli	voor 8 weken, vakantieperiode
29 aug	voor 2 weken
12 sept	voor 2 weken
26 sept	voor 2 weken
10 okt	voor 2 weken

**OP DE
SMALLE WEG
STAAT NOOIT
EEN FILE**

- KERKBLAD** Verschijnt éénmaal per 14 dagen
- REDACTIELEDEN** N. van der Vliet (kopij inleveren)
Berkenlaan 2, 4171 AM Herwijnen
Telefoon 0418 – 58 14 57
e-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl
E.J. van Rossem-van Maren
- CD-OPNAMEN** Verkrijgbaar van elke dienst bij
familie van Rossem,
Breede Kampen 3, tel. 0418 – 58 41 42
- COLLEGE VAN
KERKRENTMEESTERS** Bankrekeningnr. NL10 INGB 0000950925
Bankrekeningnr. NL42 RABO 0328000531
- DIACONIE** Bankrekeningnr. NL70 FVLB 0635812320
- ONDERHOUDSFONDS** Bankrekeningnr. NL51 FVLB 0635815184
- ADM. KERKBLAD** Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328024643
- KERKRADIO** Bankrekeningnr. NL39 FVLB 0635815206
- WEBSITE** www.nhkherwijnen.nl
- COLLECTEBONNEN** Verkrijgbaar via een bestelformulier achter in
de kerk
€ 0,70 / € 1,00
- UITZENDING RADIO LINGEWAAL**
Kabel Ziggo Lingewaal FM 93,1 MHz
Ether FM 92,1 MHz en 107,6 MHz