

KERKGEBOUW Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen

PREDIKANT Interim-predikant - Ds. A.P.D. Zijlstra
06-36 53 37 86
a.zijlstra@pkn.nl

CONSULENT Ds. A.J. Hagedoorn
0418 – 581103

OUDERLINGEN D.J. van Arkel
T.J. Hijkoop
J. van Kuilenburg
A. Ruitenburg

**OUDERLINGEN-
KERKRENTMEESTER** H. van Eeken
A.J. Hobo
D. de Joode, **Scriba**
Lunet 18, 4214 GA Vuren
0183 – 637092
ddejoode@planet.nl

DIAKENEN J.W. Boogert
D. de Bruijn
G. de Joode, **Jeugddiak**
A. van der Meijden

**BIJSTAND
PASTORAAT** Ds. A.J. Hagedoorn
0418 - 581103

KERKELIJK WERKER R. Verkaik
0184 - 631885
verkaik.2@gmail.com

ORGANISTEN H.J. de Bruijn
A.P. van de Minkelis

KOSTERS Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133
Rudi van Zante, Zworrelstraat 63, tel. 582987

KERKDIENTEN Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt)
Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt)
Avonddienst 18.30 uur

ZONDAGSSCHOOL Elke zondagmorgen tijdens de
kerkdienst in het kerkelijk centrum

CRECHE Elke zondagmorgen in O.B.S. de Spiegelhof



Onder de terebint

Heiliging

Er zijn mensen die wel eens graag een briefje uit de hemel zouden willen ontvangen. God is zo ver weg en we weten zo weinig van Zijn bedoelingen af!

Maar in de Bijbel vertelt God ons juist zoveel over Zijn wil. In Tessalonicenzen 4 vers 3 staat: "Want dit wil God: *uw heiliging!* Maar wat is nu eigenlijk heiliging?

Het is zoiets als: volkomen voor Hem zijn. Dus niet meer voor onszelf leven, maar voor Hem die ons geroepen heeft vanuit de duisternis tot Zijn Koninkrijk. Wie de heiliging verwerpt, verwerpt God!

Er zijn veel mensen die met betoon van heel veel ijver zich er toe zetten een heilige te worden, maar dat is een soort zelfheiliging waarbij het dan meer gaat om zondeloos te leven, dan om God toe te behoren. Dat is het vrome bedrog van de ik-gerichtheid, een anti-christelijke gezindheid.

Neen, alleen door het ondergaan van de tucht van God worden we Hem toegewijd! En dat is een levensheiliging waardoor ons leven echt bruikbaar wordt in Gods handen. Dan zal ons leven misschien niet zo vlekkeloos verlopen, maar gereinigd door Zijn bloed zal het vruchtbaar zijn.

Uit: Bijbels dagboek: "Niet alleen van brood..."
n.a.v. Tessalonicenzen 4: 3

40e Jaargang, no. 1145, 28 oktober 2016

KERKDIENTEN

Zondag 30 oktober 2016

09:30 uur: Dr. C.A. van der Sluijs, Veenendaal
Introïtuslied: Ps. 118: 11, 12

18:30 uur: Dhr. R. Verkaik, Hardinxveld-Giessendam
Introïtuslied: Ps. 8: 6, 7

1^e collecte: Najaarszendingcollecte
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Onderhoudsfonds

Woensdag 2 november 2016 **Dankdag voor Gewas en Arbeid**

10:45 uur Ds. G.J. Mink, Schooldienst

19:30 uur: Ds. P. Vermaat, Veenendaal
Introïtuslied: Ps. 9: 15, 16

1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Dankstondcollecte

Zondag 6 november 2016

10:00 uur: Ds. Stijf, Ede **Vorbereiding Heilig Avondmaal**
Introïtuslied: Ps. 10: 6, 7

18:30 uur: Ds. A.P.D. Zijlstra, Ede
Introïtuslied: Ps. 11: 3, 4

1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Lied en verhaal van de Zondagsschool

30 okt: Ps. 118: 11b Jeremia en het houten juk
6 nov: Jeremia in de gevangenis

Kinderoppas:

30 okt: Leontien Liefde en Jannieke de Bruin
6 nov: Gerdien de Bruijn en Danique de Joode

Schoonmaakrooster

31 t/m 4 nov: Mw. Kruis, Mw. Van der Weerd

7 t/m 11 nov: Mw. Van Brakel, Mw. Kornet

UIT DE GEMEENTE

Zieken

De kleine Thijs van Mourik, Boutlaan 3 moest met spoed worden opgenomen in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem. Gelukkig mocht hij na enkele dagen weer naar huis.

Vrijdag 28 oktober zal Mw. Hanneke van Eeken, Onderweg 9, een preventieve operatie in het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis in Amsterdam moeten ondergaan.

Dat we in alle zorgen in ons leven, ook van degenen die hier niet met name genoemd zijn, mogen vertrouwen op Gods hulp.

In Jesaja 41 lezen we: Ik ben de Heere, uw God, Die uw rechterhand vastgrijpt en tegen u zegt: Wees niet bevreesd, Ik help u.

Uit dankbaarheid

23 september zijn wij getrouwd. Het is voor ons een hele mooie dag geweest.

We willen alle belangstellenden bedanken voor hun aanwezigheid tijdens de kerkdienst! We zijn overweldigd door de grote hoeveelheid kaarten. Bedankt voor alle felicitaties! Ook willen we iedereen bedanken die zich heeft ingezet om er voor ons een prachtige dienst van te maken.

Thomas en Annette Blom

Huwelijksjubileum

Jilis van Kuilenburg en Adrie van Kuilenburg-Verburg hopen D.V. zaterdag 29 oktober te gedenken dat ze veertig jaar getrouwd zijn. We willen hen ook vanaf deze plaats van harte feliciteren met dit jubileum. Een huwelijksband van veertig jaar is reden tot grote dankbaarheid tegenover onze goede God. Er is in die jaren veel gebeurd; dat kan ook niet anders in zo'n lange periode (ook al lijken die veertig jaar als je achterom kijkt waarschijnlijk omgevlogen). Mooie momenten, dingen om dankbaar voor te zijn. Maar er zijn ongetwijfeld ook zorgen geweest en vragen waarom dingen gebeuren, of juist niet gebeuren. Door dat alles heen heeft God hen willen sparen voor elkaar,

voor de kinderen, voor de kleinkinderen en voor allen die om hen heen staan. En ook voor de Gemeente, waarin Jilis en Adrie in die veertig jaar het nodige werk hebben mogen verzetten.

We wensen ze een fijne dag toe als ze het jubileum in familiekring en met vrienden en bekenden hopen te vieren. We bidden Jilis en Adrie van harte Gods zegen toe, samen met Jilian en Amerens, Jacqueline en Johan en de kleinkinderen, voor nu en in de toekomst.

Adres:

Jilis en Adrie van Kuilenburg
Achterweg 55
4171 BA Herwijnen

Behoeftte aan contact of bezoek?

Iedereen die behoefte heeft aan bezoek of contact met de kerk (of die weet dat iemand anders dat heeft), kan dat melden bij:

ouderling J. van Kuilenburg: 0418-581267

of bij scriba D. de Joode: 0183-637092

of bij de wijkouderling of bij een ander kerkenraadslid.

mailen kan ook: pastoraat@nhkherwijnen.nl

VERANTWOORDING

Collecten

De collecten van de afgelopen weken worden vermeld in het volgende kerkblad.

Ontvangen via:

Ouderling T. Hijkoop en bezoekbroeder M. van Mourik € 30,00 tijdens huisbezoek

Kerkelijk werker R. Verkaik € 10,00 voor de kerk

Diaken A. van der Meijden € 10,00 voor de bloemengroet

Voor al deze giften heel hartelijk dank.

Bloemengroet



De bloemen gingen in de afgelopen periode met groeten namens onze gemeente naar:

Dhr. Johan van Horssen
Mevr. Jannie van der Vliet
Mevr. Teuni Kruis
Dhr. Theo van Cronenberg

Zworrelstraat 64
Berkenlaan 2
Rozenstraat 5
Meerenburg 28

Data kringwerk 2016 -2017

Nu alle kringen een keer geweest zijn willen we u hierbij een overzicht geven van de data waarop we de verschillende kringen D.V. willen houden.

Kring Groeien in geloof op dinsdagavond om 20.15 uur:

8 november, 29 november, 3 januari, 24 januari, 14 februari, 7 maart en 28 maart.

Nieuwe lidmatenkring op dinsdagavond om 20. 15 uur:

15 november, 6 december, 10 januari, 31 januari, 21 februari, 14 maart en 4 april.

Bijbelgesprekskring op maandagavond om 20.00 uur:

31 oktober, 21 november, 12 december, 16 januari, 6 februari, 27 februari, 20 maart en 10 april.

Bijbelgesprekskring

Maandagavond 31 oktober hopen we samen te komen om 20.00 uur. We hebben de vorige keer afgesproken dat we verder zouden gaan met het boekje waar jullie het vorige seizoen al een begin mee hadden gemaakt. Dat is het boekje van Henk Binnendijk, onderkoning bij de gratie GODS, Bijbelstudies over Jozef. Vanavond is aan de



orde hoofdstuk 4: Waarom lijdt je niet liever onrecht, naar aanleiding van Genesis 40. Allen van harte welkom. Ook als je nog niet eerder kwam. We hopen in een open sfeer met elkaar van gedachten te wisselen en bidden om de zegen van God over onze samenkomsten.

Groeien in geloof

Dinsdagavond 8 november hopen we voor de tweede keer bij elkaar te komen met de groep Groeien in geloof. We hebben afgesproken dat we het komende seizoen enkele Psalmen met elkaar gaan bespreken. We gebruiken daarbij het boekje "Leren vertrouwen op God." Het boekje kunt u meenemen na de avonddienst van 30 oktober. (afrekenen doen we later!!) 8 november buigen we ons over Psalm 25. Deze Psalm is een gebed. Daar past de titel van hoofdstuk 1 "Dicht bij God leven", dan ook heel goed bij. We hopen u en jou te ontmoeten!

Follow Me

Dinsdagavond 1 november hopen we elkaar weer te ontmoeten. Het thema van deze avond is: Welke God? We gaan het dan hebben over de gevaren en vormen van occultisme. Je komt er eerder mee in aanraking dan je misschien denkt.

De thuisopdracht voor deze avond is: Ga naar jong.hgjb.nl. Lees het artikel dat verschijnt als je het zoekwoord 'occultisme' intypt.

Op dinsdagavond 8 november gaan we nadenken over het onderwerp 'Gods voorzienigheid'. Het is een gehele geruststelling dat we mogen geloven in een Almachtige Vader. En toch... Toch kan dat ook heel moeilijk zijn: als God almachtig is, hoe kan het dan dat mensen elkaar nog zoveel kwaad doen? Waarom doet God daar niets aan? Jullie zullen zelf ook veel vragen over dit onderwerp hebben. Met Gods hulp hopen we daar antwoorden op te vinden. De thuisopdracht voor deze avond is: Kies een nieuwsbericht dat te maken heeft met het kwaad in deze wereld. Welke vraag zou je daarover aan God willen stellen? We beginnen zoals gebruikelijk om 18.30 uur!

Follow Me Next

Fijn dat de groep groeiende is.

Maar er is nog voldoende plaats: OOK VOOR JOU.

Dinsdagavond 1 november, aanvang 19.30 uur, gaan we nadenken over het thema: Zeker weten: God houdt van mij! Twijfel je daar aan, kom dan juist, dan gaan we er over praten.

Dinsdagavond 8 november is er opnieuw Follow Me Next. Dan denken we na over: Bidden helpt?! Je ziet het uitroepteken en het vraagteken. In het gebed spreek je God aan op de dingen die Hij in de Bijbel aan ons beloofd heeft. Een aantal vragen die daarbij spelen zijn: Waarom is gebed belangrijk voor je? Hoe vaak klopt je bij God aan? Merk je er iets van als je gebeden hebt? Wat betekent bidden met verwachting voor je? Ik zie je graag verschijnen om 19.30 uur.

Eredienst zondagavond 30 oktober

Deze dienst hoop ik de eerste keer in uw midden voor te gaan. Zondag 30 oktober is ook Nationale Bijbelzondag. Dat houdt in dat in vele kerken extra aandacht gegeven wordt aan het feit dat we een Bijbel mogen bezitten. Het thema dit jaar is: Vier je Bijbel. In deze dienst hopen we daar dan ook aandacht aan te schenken. Om u voor te bereiden op deze dienst kunt u thuis vast Jesaja 61: 1 en 2 en Lucas 4: 14-21 lezen. Ik denk dat u zelf de toepassing al kunt maken. We hopen jong en oud in deze dienst te ontmoeten.

Voor de kinderen van 7-12 jaar is er bij de uitgang een exemplaar van het Bijbelblad verkrijgbaar. Het draagt de titel: Alef, naar de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet. Iedereen van harte welkom!

Rook Verkaik

Schooldienst

Op woensdagochtend 2 november heeft weer een schooldienst plaats, een samenwerking tussen de beide kerken in Herwijnen en de School met de Bijbel. Elk jaar houden we twee van dergelijke diensten, op Biddag en op Dankdag. Woensdag 2 november is het Dankdag.

De dienst begint om 10.45 uur, in de Gereformeerde kerk aan de Achterweg. Dominee G.J. Mink hoopt de dienst te leiden. De kinderen zijn op school al druk bezig met de voorbereidingen.

Uiteraard zijn ouders, opa's, oma's, broers, zussen, oom en tantes (kortom iedereen) van harte welkom in de dienst.

Ontmoetingsavond over orgaandonatie



De Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente hopen woensdag 9 november weer een gezamenlijke ontmoetingsavond te houden.

Aanvang 20.00 uur in de gereformeerde kerk aan de Achterweg.

Het thema van de avond is: orgaandonatie: ja of nee.

Een bijzonder actueel thema, nu de Tweede Kamer een wetsvoorstel heeft aangenomen waardoor in principe iedereen automatisch donator wordt. Wie dat niet wil, moet zich afmelden. Precies het omgekeerde dus dan wat tot nu toe het geval was. Overigens moet de Eerste Kamer zich nog over de kwestie buigen.

De wetswijziging roept veel vragen op. Zoals mensen ook veel vragen hebben over orgaandonatie op zich.

Te gast hoopt te zijn dr. A.A. Teeuw uit Ridderkerk (die recent nog is voorgegaan in onze Gemeente), die ons wil helpen met de bezinning op dit onderwerp. Hoe mogen (of moeten?) wij als christenen tegenover dit onderwerp staan. Iedereen zal immers persoonlijk een afweging moeten gaan maken.

Solidariteitskas

Graag wijze we iedereen nog even op de enveloppe voor de Solidariteitskas die als het goed is alle doopleden en alle belijdende leden hebben ontvangen, gelijktijdig of ongeveer gelijktijdig met het kerkblad. We willen iedereen vriendelijk vragen de 10 euro over te maken, aangezien we als plaatselijke Gemeente een deel van dat geld weer moeten afdragen aan Solidariteitskas van de landelijke kerk. Uit dat Solidariteitsfonds worden kerkelijke Gemeenten gesteund die eenmalig of voor een korte periode financiële hulp nodig hebben.

Verkoopdag

We mogen terugzien op een zeer geslaagde verkoopdag op vrijdag 14 oktober. Van tevoren is door de leden van de commissie verkoopdag en vrijwilligers al heel veel werk verzet om alles in goede banen te leiden, maar het blijft altijd afwachten hoe het op de dag zelf uitpakt. Het liep zowel 's middags als 's avonds prima. Heel veel mensen kwamen een kijkje nemen, kochten wat of beproefden hun geluk. En wat minstens zo belangrijk is, er waren veel onderlinge contacten. Ook dat hoort bij het Gemeente-zijn.

Uiteindelijk kijkt iedereen natuurlijk naar de opbrengst. Die was in eerste instantie maar liefst € 10.928,00. Dankzij een gift werd de opbrengst afgerond op € 11.000,00! Een voor Herwijnse begrippen ongekend hoge opbrengst.

Graag willen we iedereen die een bijdrage heeft geleverd heel hartelijk bedanken. Uiteraard alle leden van de commissie verkoopdag, de vele vrijwilligers die zich van tevoren en op de dag zelf hebben ingespannen. Maar ook alle kopers en zeker ook alle sponsors, waaronder veel nieuwe: heel hartelijk bedankt! Het is fijn om te weten dat de verkoopdag op zoveel steun mag rekenen.

Uitslag grote verloting verkoopdag

De prijzen van de grote verloting tbv van de verkoopdag zijn als volgt:

1. Jan van den Heuvel, Tuil (200 euro)
2. Gert van Heusden - van der Meijden (100 euro)
3. Jenneke Hijkoop (tuindecoratie)
4. Kees de Fockert (boodschappenpakket)
5. Thijs van der Meijden (cadeaubon De Gasterij)

Zakjes Dankdagcollecte

Woensdag 2 november is de jaarlijkse dankdag. In de avonddienst (aanvang 19.30 uur) wordt de bekende dankdagcollecte gehouden. De zakjes daarvoor treft u aan bij dit kerkblad.

Elke dag is een dag om dankbaar te zijn, maar op Dankdag staan we daar in het bijzonder bij stil. En als we dat doen, dan beseffen we dat er heel veel is om dankbaar voor te zijn. Zeker als we dat afzetten tegen wat er bijvoorbeeld elders in de wereld gebeurt, of wat mensen daar allemaal moeten meemaken. Bij dankbaarheid mogen we uiteraard ook denken aan het werk van onze Heere, Jezus Christus. Vanzelfsprekend kunnen er ook veel vragen zijn, kunnen tegenslagen ons treffen en kunnen de omstandigheden moeilijk zijn. Maar ook met die dingen mogen we naar God gaan, ze voor Hem neerleggen.

De opbrengst van de collecte is bestemd voor de bekostiging van het werk in de eigen, plaatselijke Gemeente.

Van harte bij u aanbevolen.

U kunt contact een gift in het zakje doen en geven tijdens de avonddienst op woensdag 2 november. Meegeven aan een kerkenraadslid, pastoraal werker en bezoekdame kan natuurlijk ook.

Behalve contant een gift doen, kunt ook iets overmaken, graag steeds onder vermelding van Biddag 2016.

Rabobank NL42 RABO 03280 00531 of
ING NL10 INGB 0000 950925

Wie doet wat

Zo af en toe krijgt de kerkenraad de vraag over hoe het nu precies zit met de werkverdeling tussen kerkelijk werker dhr Verkaik, dominee Hagedoorn en ds Zijlstra. Hieronder proberen we dat kort uit te leggen. Ook hierbij geldt: bij vragen of onduidelijkheden gewoon even aankloppen bij de kerkenraad.

Dominee Hagedoorn

Dominee Hagedoorn blijft het werk doen dat hij al langere tijd in onze Gemeente doet: het bezoeken van de 70- tot en met 84-jarigen rond hun verjaardag.

Overigens legt ds. Hagedoorn geen verjaardagsbezoeken af in woon- en zorgcentrum Avondlicht, die worden gedaan door ouderling Jilis van Kuilenburg.

Dominee Hagedoorn is ook onze consulent, maar heeft die taak in de praktijk overgedragen aan interim-predikant ds. Zijlstra. Dat consulentschap houdt overigens momenteel niet zo heel veel in, aangezien het beroepingswerk in afwachting van de uitkomsten van de bezinning (zie onder bij ds. Zijlstra) voorlopig eigenlijk stil ligt.

Kerkelijk werker dhr. Verkaik

Rook Verkaik geeft catechisatie, leidt de kringen, doet het pastorale werk in de Gemeente (ook het zogeheten crisispastoraat) en leidt eventuele begrafenissen. Hetzelfde werk dus dat eerder Jan Hogenhout en Christiaan Baan deden. Dus bezoekt hij ook de 85 - plussers rond hun verjaardag (met uitzondering van Avondlicht), en bezoekt Verkaik mensen die in het ziekenhuis liggen, thuisgekomen zijn uit het ziekenhuis of mensen die om een andere reden bezoek krijgen. Eigenlijk dus het werk dat een 'eigen' gemeentepredikant normaal gesproken doet.

Overigens zal Verkaik best eens een keer binnenlopen in Avondlicht, om met mensen kennis te maken. Ook in geval van crisispastoraat zal Verkaik in Avondlicht actief zijn, maar dus niet rond verjaardagen.

Dominee Zijlstra

Dominee Zijlstra is interim-predikant. Hij heeft een speciale en afgebakende opdracht, namelijk leiding geven aan en begeleiden van het proces van bezinning dat we zijn ingegaan. Bezinning op het thema 'liturgie en eredienst' en op de vraag wie we als Gemeente zijn en willen zijn. In eerdere kerkbladen en tijdens de gemeenteavond in september is daar uitgebreid toelichting op gegeven.

Vanwege zijn opdracht voert dominee Zijlstra gesprekken met gemeenteleden en houdt hij spreekuur. Iedereen kan hem benaderen over bovengenoemde thema's. Ds. Zijlstra doet dus geen 'gewoon' pastoraal werk zoals ziekenbezoek et cetera.

Overig

Naast het werk van de twee predikanten en de kerkelijk werker, leggen de wijkouderlingen uiteraard zoals gebruikelijk huisbezoeken af. Maar dat is nooit anders geweest en staat in principe los van het andere pastorale werk dat in de Gemeente wordt gedaan.

Contact

Om het bezoekwerk zo gestroomlijnd mogelijk te laten verlopen, is ouderling Jilis van Kuilenburg gevraagd het bezoekwerk vanuit de kerkenraad te coördineren.

Hebt u dus graag bezoek van iemand namens de kerk, of weet u iemand die wellicht een bezoekje kan 'gebruiken', meldt dat dan s.v.p. even bij hem (0418-581267 of email: pastoraat@nhkherwijnen.nl); of bij scriba Dik de Joode (0183-637092 of scriba@nhkherwijnen.nl).

Mocht u hen niet kunnen bereiken, zoek dan gerust contact met een ander kerkenraadslid. Deze contactinformatie staat ook standaard in elk

kerkblad en op de website.

Hoewel de kerkenraad probeert alles zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen, zal er ongetwijfeld wel eens iets niet helemaal goed gaan. We vragen daarvoor op voorhand uw begrip.

De kerkenraad

Jarigen in de gemeente

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

Datum	Naam	Leeftijd	Adres
31-10	H. de Bruin	90	Zorgcentrum Avondlicht
10-11	C.H. de Ruiter	87	Nieuwe Steeg 16

Op de hoogte/meeleven

Graag willen we als kerkelijke gemeente onze bestanden zo actueel mogelijk houden. En we leven graag met u en jou mee, in zowel goede en in minder goede tijden. Dus:

Gaat u verhuizen?

Laat het ons even weten.

Trouwplannen?

We stellen een bericht erg op prijs

Een geboorte?

Stuur ook ons een kaartje

Verdriet of verlies?

Ook dan leven we graag met u mee.

U wordt vriendelijk verzocht een bericht te sturen aan de scriba:

info@nhkherwijnen.nl

tel.: 0183-637092

ACTIVITEITEN

Najaarszendingscollecte

Op zondag 30 oktober vindt de najaarszendingscollecte plaats.

De opbrengst is bestemd voor het werk van Martin en Marleen 't Hart.

Dit echtpaar is via het project Deelgenoten van de GZB in juni uitgezonden naar Rwanda.

In het vorige kerkblad hebben zij zich met foto aan u voorgesteld.

Het collectegeld blijft ook daar hard nodig.

De zendingscommissie

Gemeente-informatieavond Werkgroep Dorcas

Graag willen we u uitnodigen voor de informatieavond georganiseerd door Werkgroep



Dorcas Herwijnen. Op deze avond willen we alle vrijwilligers, gulle gevers en belangstellenden een beeld geven van de laatste klusreis naar Roemenië. U kunt horen en zien wat er allemaal komt kijken bij de voorbereidingen en uitvoering van een klusreis.



De avond wordt gehouden op **dinsdag 15 november** a.s. in de **Gereformeerde Kerk** en begint om **19.45 uur**.

U bent allen van harte welkom. Graag tot ziens op 15 november a.s.

500 jaar Reformatie: Het Groot Reformatiekoor in 2017

Het Groot Reformatiekoor is een christelijk, nationaal, gemengd koor dat diverse composities ten gehore brengt gerelateerd aan de Reformatie/Maarten Luther. Een speciaal gecomponeerde Reformatie-Cantate, Het Geneefse Psalter, Een vaste Burcht etc. vormen een bloemlezing van het repertoire. Vanaf 16 jaar is iedereen welkom op dit 'alle-leeftijdenkoor'.

In de volgende regio's kan er worden gestudeerd:

- Amersfoort en Sliedrecht o.l.v. Martin Zonnenberg
- Apeldoorn, Nunspeet o.l.v. Rik Gerritsen
- Krimpen en Barneveld o.l.v. Ria v.d. Noort
- Bollenstreek o.l.v. Hugo van der Meij
- Middelharnis en Tholen o.l.v. Cees het Jonk
- Goes o.l.v. Peter Wildeman
- Heerenveen o.l.v. Marco Hoorn

- Hardenberg, Hollandscheveld en Nijverdal o.l.v. Frank Kaman
- Terneuzen o.l.v. Willy van Zweden
- Oud-Beijerland o.l.v. Wilhelm Groenendijk
- Urk o.l.v. Jacob Schenk

Het koor start begin 2017 in elke regio. Het koor viert groots 500 jaar Reformatie met 500 koorzangers en in samenwerking met Refo500 en Stichting in de Rechte Straat.

De speciaal gecomponeerde Reformatie-cantate wordt integraal uitgevoerd. Na afloop van dit tweede jaar van het Groot Reformatiekoor is er een vierdaagse koorreis naar de Luthersteden Wittenberg, Erfurt, en een bezoek aan de Wartburg.

Als u zich inschrijft voor het koorproject, dan zijn de kosten € 75,00. Hiervoor ontvangt u 5 repetities, een muziekmap, en 4 concerten, onder andere in de Doelen van Rotterdam, en de Sint-Joriskerk te Amersfoort. De concerten worden georganiseerd in samenwerking met Refo500 en In de Rechte Straat. Voor laatstgenoemd doel worden er ook collectes gehouden.

Opgeven kan via de site **www.reformatiekoor.nl**.

U vindt op deze website ook alle informatie betreffende het koor.

Zingt u, zing jij ook mee?

Dorcas Kledingactie: tweedehands kleding, eersteklas toekomst

Op zaterdag 29 oktober a.s. wordt weer een Dorcasactie gehouden. Er wordt kleding, schoenen en huishoudlinnen verzameld waarmee de allerarmsten in Oost-Europa geholpen worden. Een gedeelte van de ingezamelde goederen gaat naar projecten van Dorcas in Oost-Europa. De resterende goederen worden verkocht en dragen door middel van deze opbrengsten bij aan projecten van Dorcas in Oost-Europa en Afrika. De hulp gaat naar oude mensen die onmogelijk van hun pensioentje rond kunnen komen, gehandicapten, chronisch zieken – de kwetsbaren in de samenleving.



Dorcas roept u op om nog eens door de kledingkast te gaan om te kijken wat u kunt missen en om dit ook aan uw familie, vrienden, burens en kennissen te vragen. Ook goede schoenen en huishoudtextiel zijn zeer welkom.

U kunt 29 oktober tussen 10:00 en 15:00 uur uw (overtollige) kleding inleveren. Graag heel en schoon in goed afgesloten (vuilnis)zakken inleveren. Op de volgende adressen wordt de kleding ingezameld:

Herwijnen: fam. De Vries, Waaldijk 187

Haaften: fam. De Vries, Gendershof 35

Alvast hartelijk dank namens de Dorcas Werkgroep Herwijnen,
William Arendonk

**Je kunt
kilometers van
God afgedwaald
zijn...**

**...toch is het maar
1 stap terug om
weer bij Hem te
komen**

visje
Q

WWW.VISJEPOSTERS.NL

AGENDA

Maandag 31 okt	20.15 uur	Bijbelgesprekskring
Zaterdag 5 nov	09.00 uur	inleveren rommelmarkt
Dinsdag 8 nov	20.15 uur	Groeien in geloof
Woensdag 9 nov	18.30 uur	uitzending kerktelefoon

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie ook de website van onze gemeente, www.nhkherwijnen.nl

VAN DE REDACTIE



De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 7 november 2016 **vóór 16.00 uur** ingeleverd te zijn bij:

N. van der Vliet
Berkenlaan 2
email: kerkbladherwijnen@planet.nl

Volgende inleverdata zijn:

21 nov	voor 2 weken
5 dec	voor 2 weken
19 dec	voor 3 weken



KERKBLAD	Verschijnt éénmaal per 14 dagen
REDACTIELEDEN	N. van der Vliet (kopij inleveren) Berkenlaan 2, 4171 AM Herwijnen Telefoon 0418 – 58 14 57 e-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl E.J. van Rossem-van Maren
CD-OPNAMEN	Verkrijgbaar van elke dienst bij familie van Rossem, Breede Kampen 3, tel. 0418 – 58 41 42
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS	Bankrekeningnr. NL10 INGB 0000950925 Bankrekeningnr. NL42 RABO 0328000531
DIACONIE	Bankrekeningnr. NL70 FVLB 0635812320
ONDERHOUDSFONDS	Bankrekeningnr. NL51 FVLB 0635815184
ADM. KERKBLAD	Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328024643
KERKRADIO	Bankrekeningnr. NL39 FVLB 0635815206
WEBSITE	www.nhkherwijnen.nl
COLLECTEBONNEN	Verkrijgbaar via een bestelformulier achter in de kerk € 0,70 / € 1,00
UITZENDING RADIO LINGEWAAL	Kabel Ziggo Lingewaal FM 93,1 MHz Ether FM 92,1 MHz en 107,6 MHz