

**KERKGEBOUW** Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen

**PREDIKANT** Interim-predikant - Ds. A.P.D. Zijlstra  
06-36 53 37 86  
a.zijlstra@pkn.nl

**CONSULENT** Ds. A.J. Hagedoorn  
0418 – 581103

**OUDERLINGEN** D.J. van Arkel  
T.J. Hijkoop  
J. van Kuilenburg  
A. Ruitenburg

**OUDERLINGEN-  
KERKRENTMEESTER** H. van Eeken  
A.J. Hobo  
D. de Joode, **Scriba**  
Lunet 18, 4214 GA Vuren  
0183 – 637092  
ddejoode@planet.nl

**DIAKENEN** J.W. Boogert  
D. de Bruijn  
G. de Joode, **Jeugddiak**  
A. van der Meijden

**BIJSTAND  
PASTORAAT** Ds. A.J. Hagedoorn  
0418 - 581103

**KERKELIJK WERKER** R. Verkaik  
0184 - 631885  
verkaik.r@gmail.com

**ORGANISTEN** H.J. de Bruijn  
A.P. van de Minkelis

**KOSTERS** Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133  
Rudi van Zante, Zworrelstraat 63, tel. 582987

**KERKDIENTEN** Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt)  
Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt)  
Avonddienst 18.30 uur

**ZONDAGSSCHOOL** Elke zondagmorgen tijdens de  
kerkdienst in het kerkelijk centrum

**CRECHE** Elke zondagmorgen in O.B.S. de Spiegelhof



## Onder de terebint

### Volharding

Geloof is voor velen iets onbestemds. Als we iets niet zeker weten, maar toch niet geheel willen afwijzen, zeggen we: " Nou ja, ik geloof van wel". Wat weten we nog weinig van *geloofsvolharding!*

Het geloof is bij velen ontzettend ik-gericht geworden en daarom volkomen krachteloos. Als wij ernaar verlangen dat het Koninkrijk van God ook in en door ons leven heen zal aanbreken naar de wereld om ons heen, dan zullen wij allereerst gesterkt moeten worden in ons geloof en dat kan alleen door beproevingen heen. *Volharding* is één van de diepste geheimen van een echt overwinningsleven. Maar een overwinningsleven zoekt geen overwinning voor zichzelf, maar voor Koning Jezus!

Wie overwinning voor zichzelf zoekt, is nog niet verlost van de diepste wortel van alle zonde: de ik-gerichtheid. Maar wie Jezus met hart en ziel wil dienen, is bereid om zich voor de grote overwinningsstrijd te laten vormen.

Uit: Bijbels dagboek: "Niet alleen van brood..."  
N.a.v. Hebreeën 10: 36

## **KERKDIENSTEN**

### **Zondag 13 november 2016**

- 10:00 uur: Ds. J. van Dijk, Zeist **Viering Heilig Avondmaal**  
Introïtuslied: Ps. 12: 3, 4
- 15:00 uur Ds. G.J. Mink  
**Voortgezette viering H.A. in WZC Avondlicht**
- 18:30 uur: Dr. M. van Campen, Ede **Dankz. Heilig Avondmaal**  
Introïtuslied: Ps. 13: 1, 5
- 1<sup>e</sup> collecte: Diaconie  
2<sup>e</sup> collecte: Kerkrentmeesters  
Avondm. coll: Dorcas  
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

### **Donderdag 17 november 2016**

- 15:00 uur: Ds. J. Vis, Meerkerk, dienst WZC Avondlicht

### **Zondag 20 november 2016**

- 10:00 uur: Prop. E. van de Poel, Sliedrecht  
Introïtuslied: Ps. 14: 1, 2
- 18:30 uur: Ds. G. Lustig, Zeist, **Eeuwigheidszondag**  
Introïtuslied: Ps. 15: 1, 5
- 1<sup>e</sup> collecte: Diaconie  
2<sup>e</sup> collecte: Kerkrentmeesters  
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

### **Verhaal van de Zondagsschool**

(Vanaf nu oefenen we voor het kerstfeest)

- 13 nov: Jeremia in de put  
20 nov: Jeruzalem verwoest



### **Kinderoppas:**

- 13 nov: Monique Hobo en Jasper Vos  
20 nov: Ria en Jelle Treffers

## **Schoonmaakrooster**

14 t/m 18 nov: Mw. Treffers, Mw. Hobo, Mw. Zeiderveld,  
Mw. Beukenkamp

21 t/m 25 nov: Mw. Van Baalen, Mw. Van Baalen,  
Mw. De Bruijn



## **UIT DE GEMEENTE**

### **Zieken**

Mw. Hanneke van Eeken, Onderweg 9 heeft een geslaagde operatie ondergaan in het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis in Amsterdam. Ze is weer thuis.

Thijs van Mourik, Boutlaan 3 moest opnieuw met spoed in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem worden opgenomen. Inmiddels denkt men de oorzaak gevonden te hebben. Thijs moet nog wel een week in het ziekenhuis blijven.

In de afgelopen week is er veel gebeurd in ons dorp. Er is verdriet gekomen in meerdere families. Er zijn zorgen over afnemende gezondheid. Spanning hoe de uitslag van een onderzoek zal zijn. De vraag of er nog een behandeling mogelijk is.

Al met al veel vragen.

Gelukkig is er Eén waar we met al onze vragen en zorgen heen kunnen:

Heer waar dan heen? Tot U alleen!

Wij wensen u sterkte maar bovenal Gods nabijheid toe op de weg die u moet gaan.

### **In memoriam mevrouw Van Akooij**

Op vrijdag 31 oktober 2016 is uit het midden van de familie en de gemeente weggenomen

*Maaïke van Akooij van Helten*

op de leeftijd van ruim 89 jaar.

Mevr. Van Akooij werd geboren op 30 december 1926 in Geldermalsen. Na haar huwelijk ging ze in Enspijk wonen.

Er werden 2 dochters geboren. Doordat haar man de ziekte MS kreeg veranderde haar leven ingrijpend. Uiteindelijk verhuisden ze naar Deil.

Mevrouw Van Akooi heeft haar man liefdevol verzorgd. Ook toen hij in Vrijthof in Tiel woonde bezocht ze hem dagelijks.

Met haar gezondheid werd het steeds minder. In 2010 kwam ze in Herwijnen wonen in Woon- en Zorgcentrum Avondlicht. Dit met het oog op de beide dochters die ook in Herwijnen woonden. Aanvankelijk was het nog best mogelijk om met haar een gesprek te voeren. Ze vertelde graag over “de korsetijd”. Naarmate de tijd verstreek werd het contact met haar moeilijker. We zongen tijdens bezoek bij haar een bekende psalm of lied en sloten af met gebed.

Groot verdriet kwam er in de familie toen, ruim 4 jaar geleden, dochter Anja overleed.

Mevr. Van Akooi kreeg daar overigens weinig meer van mee. Na een periode van afnemende krachten overleed ze nog vrij onverwacht.

In de afscheidsdienst voorafgaande aan haar begrafenis werd stilgestaan bij de woorden “De Heer is mijn herder” n.a.v. psalm 23. Aansluitend is zij begraven bij haar man op de Algemene Begraafplaats in Geldermalsen.

Wij wensen haar dochter en alle verdere familieleden troost en sterkte toe met dit verlies. Dat vooral ook voor u mag gelden dat de Heere uw herder is.

J. van Kuilenburg,  
bezoekbroeder voor WZC Avondlicht

### **In memoriam Hermke Christina van Horssen – de Wit**

In het dagelijks leven was ze beter bekend als Stien. Geboren op 11 maart 1929.

#### *Hermke Christina van Horssen – de Wit*

overleed in huize Avondlicht op dinsdag 1 november 2016 in de leeftijd van 87 jaar. Mw. Van Horssen is in haar leven twee maal weduwe geworden. Wat een pijn en droefheid moet je dan mee maken. Op 18 juli 1974 stierf haar eerste man Jacob Cornelis den Otter. Haar enige zoon Dick was toen 19 jaar. Haar tweede man Marinus van Horssen overleed op 13 januari 1996. Ze heeft, voordat ze haar intrek nam in Huize Avondlicht, in de Achterweg en daarna in de Berkenlaan gewoond. Daarvoor woonde ze in de Gemeentelaan in Opijnen.

Tijdens de rouwdienst hebben we stilgestaan bij Prediker 3. Vooral de tegenstellingen in het leven kwamen toen naar voren. Prediker somt 14

tegenstellingen op. Dat zijn dus in totaal 28 verschillende levenssituaties. Dan wordt ons leven wel getekend. Maar we lezen ook dat God de eeuw in ons hart gelegd heeft. Dat betekent dat we kunnen nadenken over verleden, heden en toekomst. Het doel van dit alles is zegt Prediker: God dienen – dat geeft vreugde en zegen.

Daar mogen Dick en zijn vrouw Trudy dan ook op vertrouwen. Dat wensen we hen toe samen met hun kinderen en kleinkinderen. Ga met God en Hij zal met je zijn!

Hermke Christina van Horssen – de Wit is zaterdag 5 november begraven op de Algemene begraafplaats in Herwijnen.

Rook Verkaik

### **In memoriam Gijsbertha de Kock – van Geutselaar**

Bertha is geboren op 1 januari 1928. Op vrijdag 4 november is

#### *Gijsbertha de Kock – van Geutselaar*

overleden in Huize Avondlicht. Na het overlijden van haar man Gerrit op 26 december 2002, is ze van de boerderij aan de Waalbandijk in Hellouw verhuisd naar een woning aan de Mildijk in Vuren. Maar toen het alleen wonen daar niet meer ging is ze in februari 2014 naar huize Avondlicht verhuisd. Steeds meer heeft ze moeten ondervinden wat er op de rouwbrief staat;

*Verder van de wereld  
elke dag een beetje  
dichter naar de hemel toe  
elke dag een treetje.*

Bertha heeft in haar leven geen kinderen gekregen. Hoe afhankelijker je wordt in het leven, hoe meer je eigen kinderen gaat missen. Eef Bakker, een achternicht, heeft veel voor haar gedaan en betekend. De psalmen en gezangen die in de rouwdienst ten gehore zijn gebracht had ze allemaal zelf uitgezocht. Ze luisterde vaak naar Nederland zingt en ds. Van der Veer.

In de dienst hebben we stil gestaan bij 2 Korinthe 5: 1: “Wij weten immers, dat, wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen.” Zo geven wij haar over in de handen van de eeuwige God. De begrafenis heeft plaatsgevonden op woensdag 9 november op de Algemene begraafplaats aan de Beatrixstraat in Hellouw.

Rook Verkaik

## VERANTWOORDING

### Collecten

Vrijdag 23 sep:	€	228,05	huwelijksdienst
Zondag 2 okt:	1 <sup>e</sup> collecte €	176,15	Kerk en Israël
	2 <sup>e</sup> collecte €	127,35	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte €	131,00	past. en prediking
Zondag 9 okt:	1 <sup>e</sup> collecte €	212,36	GZB project 1027
	2 <sup>e</sup> collecte €	187,70	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte €	176,00	past. en prediking
Zondag 16 okt:	1 <sup>e</sup> collecte €	151,20	bloemengroet
	2 <sup>e</sup> collecte €	119,60	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte €	111,50	past. en prediking
Zondag 23 okt:	1 <sup>e</sup> collecte €	118,00	Eleos
	2 <sup>e</sup> collecte €	114,10	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte €	108,15	past. en prediking
Zondag 30 okt:	1 <sup>e</sup> collecte €	154,25	najaarszendingscoll.
	2 <sup>e</sup> collecte €	128,35	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte €	137,65	onderhoudsfonds
Zendingsbussen uitgang t/m 30 oktober 2016	€	283,20	

Ontvangen via:

Ds. Hagedoorn € 20



Voor al deze giften heel hartelijk dank.

### Dankdagcollecte



De afgelopen woensdag gehouden collecte voor de Dankdag heeft tot nu toe opgebracht € 2445,50. Dat is een heel mooie start! We gaan er vanuit dat het ook een tussenstand is, omdat er altijd nog de nodige giften nakomen.

Wie nog een gift wil doen: dan kan uiteraard contant via de collectezak (dan graag in een zakje met 'dankdag' erop), of via een kerkenraadslid, pastoraal werker en bezoekdame.

Via de bank overmaken kan ook, graag steeds onder vermelding van Biddag 2016;

Rabobank NL42 RABO 03280 00531 of  
ING NL10 INGB 0000 950925

### **Bloemengroet**

De bloemen gingen in de afgelopen periode met groeten namens onze gemeente naar;



Mevr. van Aalsburg  
Fam. van Mourik  
Mevr. van Krieken  
Mevr. Z.Koot-Donk  
Mevr. van Eeken,

Zworrelstraat 5  
Boutlaan 3  
Raayweg 3  
WZC Avondlicht  
Onderweg 9

### **Jarigen in de gemeente**

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

Datum	Naam	Leeftijd	Adres
16-11	H.J. van Arkel-Baggerman	88	Zorgcentrum Avondlicht

### **Behoeftte aan contact of bezoek?**

Iedereen die behoefte heeft aan bezoek of contact met de kerk (of die weet dat iemand anders dat heeft), kan dat melden bij:

ouderling J. van Kuilenburg: 0418-581267

of bij scriba D. de Joode: 0183-637092

of bij de wijkouderling of bij een ander kerkenraadslid.

mailen kan ook: [pastoraat@nhkherwijnen.nl](mailto:pastoraat@nhkherwijnen.nl)



## Eeuwigheidszondag

'Wij vliegen daarheen', zegt Psalm 90. En inderdaad, op zondag 20 november is het al weer de laatste zondag van het kerkelijk jaar 2016. De zondag erna begint de Adventstijd.

De laatste zondag van het kerkelijk jaar wordt ook wel 'Zondag van de voleinding', of 'Eeuwigheidszondag' genoemd. Een moment om terug te blikken op het verleden en vooruit te kijken naar de toekomst, ook in de prediking. Met Advent en Kerst in het vooruitzicht mogen we gedenken dat het aardse einde niet het einde is, maar dat we vol verwachting mogen uitzien naar een nieuw begin, in de komst van onze Verlosser en Zaligmaker Jezus Christus naar de wereld. De enige zekere weg is ons te richten op Gods belofte: 'Zie, Ik maak alle dingen nieuw'.

In de avonddienst van zondag 20 november (aanvang 18.30 uur) zullen de namen worden genoemd van onze geliefden die in dit afgelopen kerkelijk jaar zijn gestorven. We hanteren daarbij als uitgangspunt dat we de namen noemen van de gemeenteleden waarvan het overlijden ook officieel is gemeld aan de kerkenraad. De nabestaanden worden uitgenodigd de dienst bij te wonen. Na afloop is er koffie.

Hierbij maken we de namen bekend.

<b>Overleden</b>		<b>In de leeftijd van</b>
14-12-2015	Willem Gijsbert van Arendonk	85 jaar
04-01-2016	Jantje de Joode-Klop	84 jaar
21-01-2016	Abraham Groen	92 jaar
17-02-2016	Ella Johanna Maria Golverdingen- van Weelden	70 jaar
04-03-2016	Hendrik van Meeteren	56 jaar
17-05-2016	Gijsbertje Burghart-Mijdam	90 jaar
13-07-2016	Jantje Heijnen-Duijzer,	90 jaar
31-10-2016	Maaïke van Akooij-van Helten	89 jaar
01-11-2016	Hermke Christina van Horssen-de Wit	87 jaar
04-11-2016	Gijsbertha de Kock-van Geutselaar	88 jaar



## **Follow Me**

Dinsdagavond 15 november is er weer Follow Me. We beginnen weer om 18.30 uur! De thuisopdracht voor deze avond is: "Vraag de komende week aan drie mensen: Wat weet u/jij van engelen? Schrijf dat op en neem de antwoorden mee, want we gaan het dan hebben over 'Engelen als helpers'.

Dinsdagavond 22 november worden jullie opnieuw verwacht. Dan gaan we het hebben over een 'doen' onderwerp: Omzien naar de ander. Voor vanavond een heel praktische opdracht: Neem een houdbaar product mee voor de voedselbank!

## **Follow Me Next**

Op dinsdagavond 15 november gaan we nadenken over het gezag van de Bijbel. Hoe sta jij tegenover de Bijbel? Hoe lees ik de Bijbel. We gaan aan de slag met de SOLVAT methode. SOLVAT staat voor:

Stil worden

Open handen

Lezen

Vragen stellen

Antwoorden

Toepassen

Dinsdagavond 22 november is het opnieuw Follow Me Next. Het thema voor die avond is: "Gods leiding in jouw leven." Voor de één is dat een bemoediging, voor de ander een probleem en voor een derde een groot vraagteken. Laten we het met elkaar bespreken! Wees welkom in het kerkelijk centrum om 19.30 uur.

## **Nieuwe lidmatenkring**

Op dinsdag 15 november komt de nieuwe lidmatenkring weer bijeen. We hebben de vorige keer afgesproken dat we het Bijbelboek Filippenzen gaan behandelen. We doen dat aan de hand van het boekje: Vreugde als levensstijl van Anne-Marie van Briemen. Hoofdstuk 1 heeft als titel: Een goede start... Die hopen we te maken deze avond met de Filippenzenbrief. Lees thuis vast Filippenzen 1: 1-11. Ik probeer de boekjes nog voor de 15<sup>e</sup> bij jullie te krijgen, maar weet nog niet of dat lukt.

## **Cursus Geloven met het hart 2**

Deze cursus is al geweest. Maar dit jaar willen we daar een vervolg aangeven, vandaar het cijfer 2. Op dit moment hebben zich 9 deelnemers gemeld. We willen de komende tijd 7 maal bij elkaar komen (zo om de drie weken). We doen dit op de woensdagavond.

Denk vast na over de data dat je wel of niet kunt, want we willen deze avond ook de andere 6 data vastleggen. Lijkt het je ook wat, meldt je dan aan bij Rook Verkaik of Emmy van Rossem. Of kom gewoon langs. De eerste avond is op woensdag 16 november om 20.00 uur in het Kerkelijk centrum. We gaan het dan hebben over de Bijbel – verhouding O.T. – N.T. – hoe de Bijbel te lezen – welke vertalingen zijn er? Enz. Breng ook je eigen vragen over de Bijbel in.

### **Bijbelgesprekskring**

Maandagavond 21 november om 20.00 uur zijn u en jullie weer hartelijk welkom. Vanavond is hoofdstuk 5 uit ons boek Onderkoning bij de gratie Gods aan de orde. Dit gaat over Genesis 41 – Ik ben er klaar voor. Op 30 jarige leeftijd stond Jozef voor de Farao. David en Jezus begonnen ook aan hun grote taak op 30 jarige leeftijd. We volgen Jozef op zijn levensweg en proberen daar het een en ander van te leren. We hopen opnieuw op een vruchtbaar gesprek.

Rook Verkaik

## **ACTIVITEITEN**

### **Financiële bijdrage kerkblad**

Al jarenlang wordt elke twee weken het kerkblad bij u bezorgd. We weten dat mensen ernaar uit kijken. Vanwege de informatie over het wel en wee in onze gemeente, praktische informatie, meditatie en bemoediging.

Het kerkblad is in principe gratis, maar u krijgt wel tweemaal per jaar een verzoek om een bijdrage over te maken. Met die bijdragen dekken we de onkosten die gemaakt worden, met name de drukkosten.

De laatste tijd moeten we helaas vaststellen dat de bijdragen voor het kerkblad behoorlijk achterblijven bij de kosten. En dat is eigenlijk niet de bedoeling.

Vandaar dat we u allemaal vriendelijk maar ook dringend willen vragen een bijdrage over te maken. Op het rode velletje papier dat is bijgevoegd staat hoe dat kan. Ook hiervoor geldt: als we het met z'n allen doen, dan komt het prima voor elkaar.

We hopen echt (en rekenen daar ook wel een klein beetje op) op uw medewerking.

Het banknummer is:

**NL82 RABO 03280 24 643**

**ten name van CvK Herv. Gemeente Herwijnen inz. kerkblad**

Uiteraard kunt u ook het bedrag contant geven, via bijvoorbeeld predikant, bezoekdames, kerkenraadsleden of pastoraal-medewerker.

# KERKBLAD

## Hervormde Gemeente Herwijnen

### Kerststerren

Om vast te noteren in uw agenda: vrijdag 9 december hopen vrijwilligers weer langs de deur te komen om kerststerren te verkopen. Uiteraard zijn helpende handen welkom.

Opgeven kan via Koos de Fokkert of via een van de kerkrentmeesters; Henk van Eeken, Arjo Hobo, Gijs Pippel, Dik de Joode.

We rekenen op uw medewerking!

### Zondagsschool "Bethel"

De kinderen hebben afgelopen zondag de teksten gekregen die ze uit hun hoofd moeten leren voor het kerstfeest van de zondagsschool op Tweede Kerstdag. Ook zijn de liedjes meegegeven die zullen worden gezongen. We oefenen komende tijd hard met de kinderen, maar het is daarnaast belangrijk dat u als ouders dit thuis ook doet. De liedjes komen binnenkort op de site van de kerk te staan.

We zullen zondag 11 en 18 december na de ochtenddienst in de kerk oefenen met de kinderen. Schrijft u deze data alvast in uw agenda?!

### Avondmaalscollecte

De avondmaalscollecte van zondag 13 november is bestemd voor Dorcas. Met de opbrengst wordt een water- en sanitairproject in Mozambique gesteund.

In delen van Mozambique is een tekort aan waterpunten. Bijvoorbeeld in de gemeenschappen van Tiga en Lamego zijn maar weinig plaatsen waar mensen water kunnen halen. Hierdoor ontstaan lange wachtrijen bij de aanwezige waterpunten. Gemiddeld maken 160 families gebruik van één waterpunt. Deze families wonen in een straal van 2,5 kilometer om de pomp heen. Verschillende families moeten zelfs een afstand van 10 kilometer overbruggen. Wat de situatie nog moeilijker maakt, is dat een deel van de open putten (door de bewoners zelf gegraven) en rivieren in het droge seizoen droogvallen.

Dat zorgt voor ernstige tekorten. Op het gebied van hygiëne zijn de mensen zich weinig bewust van het belang van toiletten. Ze zijn gewend om hun behoeften gewoon buiten te doen. Dit gebrek aan sanitair zorgt voor een slechte hygiënische situatie die leidt tot diarree, tyfus en soms zelfs cholera.

Het doel van dit project is dat bewoners van 22 wijken in Tiga en Lamego hun behoeften in de toekomst niet meer buiten doen en dat ruim 15.000 mensen toegang krijgen tot schoon drinkwater.

Van harte bij u aanbevolen.  
de diaconie

### **Gemeente-informatieavond Werkgroep Dorcas**

Bij deze willen we u nogmaals uitnodigen voor de informatieavond georganiseerd door Werkgroep



Dorcas Herwijnen. Op deze avond willen we alle vrijwilligers, gulle gevers en belangstellenden een beeld geven van de laatste klusreis naar Roemenië. U kunt horen en zien wat er allemaal komt kijken bij de voorbereidingen en uitvoering van een klusreis.



De avond wordt gehouden op **dinsdag 15 november** a.s. in de **Gereformeerde Kerk** en begint om **19.45 uur**.

U bent allen van harte welkom. Graag tot ziens op 15 november a.s.

### **Bejaardenbezoekcommissie verzoekplatenprogramma**

Hierbij wil ik u herinneren aan de bijeenkomst van de bejaardenbezoekcommissie verzoekplatenprogramma.

Deze bijeenkomst zal worden gehouden op D.V. woensdag 23 november 2016 om 9.30 uur in het kerkelijk centrum.

Er zijn in het afgelopen halfjaar enkele wijzigingen gekomen in de te bezoeken bejaarden. Het is dus vooral voor degenen, die bezoeken afleggen,

van belang zoveel mogelijk op deze bijeenkomst aanwezig te zijn. We kunnen deze zaken dan met elkaar doornemen.

Voor een goede terugkoppeling is het gewenst, dat de bezoekdames aanwezig zullen zijn.

Mocht u echter verhinderd zijn, laat het dan even weten bij Dicky de Fockert, tel. 581992.

Wij rekenen op uw aanwezigheid !

### **Op de hoogte/meeleven**

Graag willen we als kerkelijke gemeente onze bestanden zo actueel mogelijk houden. En we leven graag met u en jou mee, in zowel goede en in minder goede tijden. Dus:

*Gaat u verhuizen?*

Laat het ons even weten.

*Trouwplannen?*

We stellen een bericht erg op prijs

*Een geboorte?*

Stuur ook ons een kaartje

*Verdriet of verlies?*

Ook dan leven we graag met u mee.

U wordt vriendelijk verzocht een bericht te sturen aan de scriba:

info@nhkherwijnen.nl

tel.: 0183-637092

## **AGENDA**

Dinsdag 15 nov	20.15 uur	nieuwe lidmatenkring
Dinsdag 15 nov	19.45 uur	informatieavond Dorcas
Woensdag 16 nov	20.00 uur	Geloven met het hart 2
Zaterdag 19 nov	09.00 uur	inleveren rommelmarkt
Maandag 21 nov	20.00 uur	bijbelgesprekskring
Woensdag 23 nov	09.30 uur	bejaardenbezoekcommissie
Woensdag 23 nov	18.30 uur	uitzending kerktelefoon
Vrijdag 9 dec		verkoop kerststerren



Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie ook de website van onze gemeente, [www.nhkkerwijnen.nl](http://www.nhkkerwijnen.nl)

## VAN DE REDACTIE



De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 21 november 2016 **vóór 16.00 uur** ingeleverd te zijn bij:

N. van der Vliet  
Berkenlaan 2  
email: [kerkbladherwijnen@planet.nl](mailto:kerkbladherwijnen@planet.nl)

**P.S. Voor maandag 19 december hebben we als redactie de vaste gegevens nodig voor het nieuwe jaar 2017.**



### **Volgende inleverdata zijn:**

5 dec	voor 2 weken
19 dec	<b>voor 3 weken</b>
9 jan 2017	voor 2 weken
23 jan	voor 2 weken
6 feb	voor 2 weken
20 feb	voor 2 weken
6 mrt	voor 2 weken

## **De mensen van voorbij**

De mensen van voorbij  
We noemen ze hier samen.  
De mensen van voorbij  
Wij noemen ze bij name.  
Zo vlinderen ze binnen  
In woorden en in zinnen.  
En zijn wij even bij elkaar  
Aan 't einde van het jaar.

De mensen van voorbij  
Zij blijven met ons leven.  
De mensen van voorbij  
Ze zijn met ons verweven  
In liefde en verhalen,  
Die wij zo graag herhalen.  
In bloemengeuren, in een lied  
Dat opklinkt uit verdriet.

De mensen van voorbij  
Zij worden niet vergeten.  
De mensen van voorbij  
Zij zijn een ander weten.  
Bij God mogen ze wonen.  
Daar waar geen pijn kan komen.  
De mensen van voorbij  
Zijn in het licht, zijn vrij.







JOHANNES 13:35



- KERKBLAD** Verschijnt éénmaal per 14 dagen
- REDACTIELEDEN** N. van der Vliet (kopij inleveren)  
Berkenlaan 2, 4171 AM Herwijnen  
Telefoon 0418 – 58 14 57  
e-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl  
E.J. van Rossem-van Maren
- CD-OPNAMEN** Verkrijgbaar van elke dienst bij  
familie van Rossem,  
Breede Kampen 3, tel. 0418 – 58 41 42
- COLLEGE VAN  
KERKRENTMEESTERS** Bankrekeningnr. NL10 INGB 0000950925  
Bankrekeningnr. NL42 RABO 0328000531
- DIACONIE** Bankrekeningnr. NL70 FVLB 0635812320
- ONDERHOUDSFONDS** Bankrekeningnr. NL51 FVLB 0635815184
- ADM. KERKBLAD** Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328024643
- KERKRADIO** Bankrekeningnr. NL39 FVLB 0635815206
- WEBSITE** [www.nhkherwijnen.nl](http://www.nhkherwijnen.nl)
- COLLECTEBONNEN** Verkrijgbaar via een bestelformulier achter in  
de kerk  
€ 0,70 / € 1,00
- UITZENDING RADIO LINGEWAAL**  
Kabel Ziggo Lingewaal FM 93,1 MHz  
Ether FM 92,1 MHz en 107,6 MHz