

KERKGEBOUW Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen

PREDIKANT Interim-predikant - Ds. A.P.D. Zijlstra
06-36 53 37 86
a.zijlstra@pkn.nl

CONSULENT Ds. A.J. Hagedoorn
0418 – 581103

OUDERLINGEN D.J. van Arkel
T.J. Hijkoop
J. van Kuilenburg
A. Ruitenburg

**OUDERLINGEN-
KERKRENTMEESTER** H. van Eeken
A.J. Hobo
D. de Joode, **Scriba**
Lunet 18, 4214 GA Vuren
0183 – 637092
ddejoode@planet.nl

DIAKENEN J.W. Boogert
D. de Bruijn
G. de Joode, **Jeugddiak**
A. van der Meijden

**BIJSTAND
PASTORAAT** Ds. A.J. Hagedoorn
0418 - 581103

KERKELIJK WERKER R. Verkaik
0184 – 631885
verkaik.r@gmail.com

ORGANISTEN H.J. de Bruijn
A.P. van de Minkelis

KOSTERS Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133
Rudi van Zante, Zworrelstraat 63, tel. 582987

KERKDIENTEN Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt)
Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt)
Avonddienst 18.30 uur

ZONDAGSSCHOOL Elke zondagmorgen tijdens de
kerkdienst in het kerkelijk centrum

CRECHE Elke zondagmorgen in O.B.S. de Spiegelhof



Onder de terebint

Advent

“In het begin was het Woord...”

Het is een bijzonder begin, waar het Johannesevangelie mee begint. De echo van Genesis 1 klinkt erin door. Na het boek van de schepping gaat het boek van de herschepping open. Het eerste hoofdstuk vormt de opmaat van het Evangelie.

Het klinkt nogal filosofisch; het Woord dat bij God was en Dat God was. Johannes spreekt hier over Jezus en vanaf de eerste zin is duidelijk dat Hij niet zomaar een mens is. Hij is van hoge komaf. Hij is de Zoon van God.

God sprak het eerste woord, bij de schepping, en Hij spreekt Zijn verlossende woord, bij de herschepping. Hij spreekt tot ons door Zijn Zoon. Hij was er al bij toen God de wereld schiep en Hij is er, als God de wereld redt.

“Laat het licht zijn”, sprak God. In Jezus spreekt God opnieuw: “Laat er licht zijn”. Wat een bevrijdend begin.

Het is advent!

Uit: Een handvol koren
n.a.v. Johannes 1:1

KERKDIENTEN

Zondag 27 november 2016

1^e Adventszondag

- 10:00 uur: Ds. A.C. de Kruijf, Haaften
Introïtuslied: Ps. 16: 3, 4
- 18:30 uur: Ds. T. de Ridder, Ochten
Introïtuslied: Ps. 17: 7, 8
- 1^e collecte: Project 1027
- 2^e collecte: Kerkrentmeesters
- Uitg.collecte : Onderhoudsfonds

Zondag 4 december 2016

2^e Adventszondag

- 10:00 uur: Ds. C.J. Barth, Neerlangbroek
Introïtuslied: Ps. 18: 1, 15
- 18:30 uur: Ds. L. van Rees, Hoogblokland
Introïtuslied: Ps. 19: 1, 2
- 1^e collecte: Diaconie
- 2^e collecte: Kerkrentmeesters
- Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Verhaal van de Zondagsschool

(vanaf nu oefenen we voor het Kerstfeest)

- 27 nov: De droom van de koning.
4 dec: De boodschap aan Maria

Kinderoppas:

- 27 nov: Netty Pippel en Jacco Ruitenburg
4 dec: Amanda en Marianne de Bruijn

Schoonmaakrooster

- 28 t/m 2 dec: Mw. Van der Linden, mw. G. van der Vliet
5 t/m 9 dec: Mw. Kruis, Mw. Van der Weerd

UIT DE GEMEENTE

Zieken

Thijs van Mourik, Boutlaan, 3 moest voor verder onderzoek een paar dagen naar het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Inmiddels is Thijs weer thuis. Een heftige tijd voor het gezin van Arjan en Jiska.

Marco van Zante werd met spoed opgenomen in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem. Gelukkig bleek het allemaal mee te vallen en mocht hij de volgende dag weer naar huis.

Mw. J. de Jong- van Arendonk uit Woon- en Zorgcentrum Avondlicht werd opgenomen in het Jeroen Boschziekenhuis in 's Hertogenbosch. Ze is weer thuis. Haar krachten nemen snel af. Ze is erg zwak.

Teuni Kruis van de Rozenstraat 5 kreeg opnieuw een negatieve uitslag. Inmiddels is men gestart met immuuntherapie. Hopelijk slaat het aan.

De heer Aart Blom, Molenstraat 7 werd opgenomen in het Beatrixziekenhuis. Daar is hij geopereerd, maar hij heeft nog veel pijn.

Zo is er in korte tijd weer veel gebeurd. We denken uiteraard ook aan de zieken thuis en aan allen die een moeilijke weg moeten gaan.

Dat in alle zorgen de kracht ervaren mag worden uit psalm 23: "Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij: Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij".

Zij die elders verblijven

We denken ook aan hen die om uiteen lopende redenen elders verblijven. Fijn om te horen dat er vanuit de gemeente aan hen wordt gedacht door b.v. een kaart te sturen. Laten we ook in onze gebeden hen niet vergeten.

Dhr. Van Horssen
Hornstaete-Vlinder
Lingesteynplantsoen 65
4141 GJ Leerdam

Mevr. N. van der Meijden-Ravenhorst
Glasstaete 79
Lingesteynplantsoen 20
4141 GJ Leerdam

Henny van der Meijden
Merwebolder, Klipper 4
Touwbaan 1
3363 WB Sliedrecht

Andrea van Mourik
Griendweg 16-L
4208 AA Gorinchem



Uit dankbaarheid

Op 29 oktober jl. mochten wij gedenken dat we 40 jaar getrouwd waren.

We werden verrast door heel veel kaarten, mailtjes en attenties. Langs deze weg willen wij u daarvoor hartelijk dankzeggen.

Bovenal dank aan God voor Zijn trouwe zorg in al die jaren.

Jilis en Adrie van Kuilenburg

VERANTWOORDING

Collecten

Woensdag 2 nov.	1 ^e collecte	€ 47,85	Diaconie
	2 ^e collecte	€ 55,55	Kerkrentmeesters
	Uitgangscollecte	€ 1.526,50	Dankstondcollecte
Zondag 6 nov.	1 ^e collecte	€ 117,15	Diaconie
	2 ^e collecte	€ 124,90	Kerkrentmeesters
	Uitgangscollecte	€ 113,90	Pastoraat en prediking
Zondag 13 nov.	1 ^e collecte	€ 97,25	Diaconie
	2 ^e collecte	€ 114,25	Kerkrentmeesters
	Avondmaalscoll.	€ 243,85	Dorcas, Mozambique
	Uitgangscollecte	€ 112,75	Pastoraat en prediking

Ontvangen via:

Ouderling A. Ruitenburg €20,- en €10,- voor het kerkblad.

Ouderling J. van Kuilenburg €250,- en €20,-.

Ontvangen voorverkoop commissie verkoopdag €77,75.

Mw. J. de Fockert €20,- tijdens bezoekwerk.

Dhr. A.F. van Rossum €20,- voor Avondmaalscollecte en 2x €10,- voor de dankstond.

Voor al deze giften heel hartelijk dank.

Jarigen in de gemeente

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

Datum	Naam	Leeftijd	Adres
27-11	M. de Boef	86	WZC Avondlicht
7-12	A.A. Blom – van der Velden	93	WZC Avondlicht

Behoeftte aan contact of bezoek?

Iedereen die behoefte heeft aan bezoek of contact met de kerk (of die weet dat iemand anders dat heeft), kan dat melden bij:

- ouderling J. van Kuilenburg: 0418-581267
- of bij scriba D. de Joode: 0183-637092
- of bij de wijkouderling of bij een ander kerkenraadslid.
- mailen kan ook: pastoraat@nhkherwijnen.nl

Klankbordgroep

Op de in september gehouden gemeente-avond, via publicaties in het kerkblad en soms in persoonlijke gesprekken bent u geïnformeerd over het bezinningsproces dat we als gemeente onder leiding van interim-predikant dominee Marcel Zijlstra zijn ingegaan.

Onderdeel van de aanpak is de vorming van een Klankbordgroep die zich samen met kerkenraad en gemeente gaat buigen over een aantal zaken rond liturgie en eredienst. Nadat vanuit de gemeente namen zijn aangedragen, zijn door de kerkenraad mensen benaderd om zitting te nemen in de Klankbordgroep. Dat heeft geresulteerd in een Klankbordgroep die bestaat uit:

Jacco Ruitenburg; Marianne de Bruin; Carolien Boogert, Richard van Mourik; Rudi van Zante; Peter Hobo; Amanda de Bruin; Marjan van Velzen; Heiltje van Santen; Rianne de Fockert; Emmy van Rossem; Artje van Ooijen; Henk van Mourik; Netty Pippel; Kees Vos.

De bedoeling is u regelmatig te informeren over de voortgang van de bezinning. In een eerder kerkblad is al uitgelegd hoe het proces in grote lijnen verloopt, over de rol en verantwoordelijkheden van kerkenraad, klankbordgroep en gemeente. We hopen en bidden dat het gezamenlijk optrekken zal zijn tot heil en zegen van onze gemeente en daarmee tot uitbreiding van Gods Koninkrijk. Mag dat ook onderdeel zijn van een ieders persoonlijke gebed.

Dankdagcollecte

De tussenstand van de Dankdagcollecte is inmiddels opgelopen tot € 3.434,50. Wie nog een gift wil doen: dan kan uiteraard contant via de collectezak (dan graag in een zakje met 'dankdag' erop), of via een kerkenraadslid, pastoraal werker en bezoekdame.

Via de bank overmaken kan ook, graag steeds onder vermelding van Biddag 2016.

Rabobank NL42 RABO 03280 00531 of
ING NL10 INGB 0000 950925

Kerkbalans 2016; toezegging al overgemaakt?

Nog ruim een maand, dan is 2016 ook alweer voorbij. Tijde om de balans op te maken. In elk geval ook voor het college van kerkrentmeesters, als het gaat om de Actie Kerkbalans.

Graag willen we iedereen vragen die eerder dit jaar een toezegging deed, na te gaan of die toezegging ook al is overgemaakt. Het kan immers zomaar gebeuren dat het erbij in is geschoten. Helemaal niet erg, u kunt het alsnog doen. Bovendien bespaart het de kerkrentmeesters het nodige administratief werk.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

De banknummers zijn

Rabobank NL42 RABO 03280 00531 of
ING NL10 INGB 0000 950925

Graag steeds onder vermelding van Kerkbalans 2016

Hartelijk dank voor uw medewerking

Financiële bijdrage kerkblad

In het vorige kerkblad zat een verzoek voor een financiële bijdrage, om daarmee de kosten van het kerkblad te dekken. Mocht dat verzoek aan uw aandacht zijn ontsnapt:

Het banknummer is

NL82 RABO 03280 24 643

ten name van CvK Herv. Gemeente Herwijnen inz. kerkblad

Uiteraard kunt u ook het bedrag contant geven, via bijvoorbeeld predikant, bezoekdames, kerkenraadsleden of pastoraal-medewerker.

Follow Me

Dinsdag 29 november gaan we het hebben over 'verslaving'. Ze zeggen wel eens dat ieder mens een gat in zijn ziel heeft. Dat betekent een 'leegte' die te maken heeft met ons verlangen naar geluk. Als het goed gaat zit je lekker in je vel. Maar als er tegenslagen zijn of je voelt je eenzaam.... Dan voel je een pijnlijke leegte in je. Mensen proberen dat gat op te vullen. Bijvoorbeeld met geld, met eten en drinken, roken, drugs.....Je voelt je dan snel beter. Het is net alsof je helemaal geen leegte meer hebt. En dat is nu net het probleem: 'het is net alsof'. Want de leegte is er nog wel, alleen je voelt het even niet zo erg. Als je dan steeds weer naar hetzelfde middel grijpt om de leegte te vullen, dan noemen we dat verslaving. Maar de leegte in ons hart kan alleen vervuld worden door: **JEZUS**. Thuisopdracht voor deze week: Ga op internet naar www.hgjb.nl. Kies: geloofsvragen. Kies het artikel: niet lekker in je vel. Lees dit. We beginnen om 18.30 uur.

Dinsdagavond 6 december komen we weer bij elkaar. Dit keer gaat het over 'schuld en vergeving'. Waarom vergeeft God niet zomaar? Dat kunnen we pas begrijpen als we ontdekken hoe erg de zonde is. Daarom nam Jezus in jouw plaats die straf op zich. De thuisopdracht voor deze week is: Bedenk een situatie waarin je je heel erg schuldig hebt gevoeld. Aanvang: als gebruikelijk, 18.30 uur.

Follow Me Next

Dinsdagavond 29 november, aanvang 19.30 uur is het onderwerp van bespreking: vervuld met de Geest. Een vraag die daarbij aan de orde kan komen is bijvoorbeeld: Hoe komt het dat je bij de ene christen meer vrucht ziet dan bij de ander? Neem ook je eigen vragen mee over vervulling met de Heilige Geest.

De volgende avond is op dinsdag 6 december. Dan gaan we nadenken over 'leven van genade.' We horen dat woord vaak in de kerk, maar weten we nog wat er mee wordt bedoeld? Genade is niet vanzelfsprekend. Genade verandert mensen. Vul in: Genade zou mijn leven maken.

Kring Groeien in geloof

Wees welkom op dinsdagavond 29 november. Vanavond staat Psalm 27 centraal. We behandelen hoofdstuk 2 'Psalm vol vertrouwen' uit ons boekje 'Leren vertrouwen op God.' Psalm 27 wil ons bemoedigen in moeitevolle levenssituaties. Laat u deze avond bemoedigen, zodat u vol vertrouwen weer verder kunt. We missen nog een aantal deelnemers. We zien u en jou graag verschijnen. Maak de kring rond! Aanvang 20.15 uur. Hartelijk welkom.

Cursus geloven met het hart 2

Door persoonlijke omstandigheden van verschillende deelnemers kon de kring woensdag 16 november niet doorgaan. Woensdag 30 november, aanvang 20.00 uur, willen we nu een begin maken met deze cursus.

De komende tijd hopen we zo'n 7 maal bij elkaar komen (zo om de drie weken). We doen dit op de woensdagavond. Denk vast na over de data dat je wel of niet kunt, want we willen deze avond ook de andere 6 data vastleggen. Lijkt het je ook wat, meld je dan aan bij Rook Verkaik of Emmy van Rossem. Of kom gewoon langs. 30 november gaan we het hebben over de Bijbel – verhouding O.T. – N.T. – hoe de Bijbel te lezen – welke vertalingen zijn er? Enz. Breng ook je eigen vragen over de Bijbel in.

Nieuwe lidmatenkring

Dinsdagavond 6 december komen we als lidmatenkring weer bij elkaar. Aanvang: 20.15 uur. Aan de orde is hoofdstuk 2 'een duidelijk levensmotto', naar aanleiding van Filippenzen 1: 12-26. Welke rode draad loopt er door jouw leven? In vs. 21 lezen we het levensmotto van Paulus: "Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst." Dan heb je een vast doel in je leven: Jezus Christus. Is Hij ook jouw doel? Dan gaat het niet alleen over ons leven, maar ook over ons sterven.

Rook Verkaik

ACTIVITEITEN

Om alvast te noteren

Het is nog heel ver weg, maar hierbij toch vast de datum voor de Verkoopdag in 2017: die is vastgesteld op vrijdag 27 oktober.

Kerststerren

Vrijdag 9 december hopen vrijwilligers weer langs de deur te komen om kerststerren te verkopen. Uiteraard zijn helpende handen welkom. Opgeven kan via Koos de Fokkert of via een van de kerkrentmeesters (Henk van Eeken, Arjo Hobo, Gijs Pippel, Dik de Joode.

We rekenen op uw medewerking!



Petitie

Afgelopen periode heeft de UNESCO (de internationale wereld erfgoed instantie) middels een ontwerp-resolutie besloten dat de Joden niets met het tempelplein en ook niet met de Klaagmuur in Jeruzalem te maken hebben. Dit is door de UNESCO commissie besloten.

Hier zitten voornamelijk vertegenwoordigers van moslimlanden in. Het tempelplein en de Klaagmuur worden vanaf nu formeel alleen met een Arabische naam aangegeven. Door deze actie wordt wereldwijd de Joodse relatie met het tempelplein en de Klaagmuur en hiermee ook die van ons als christenen met Jeruzalem ontkend.

Momenteel gaat er wereldwijd een petitie rond die dit besluit van de UNESCO wil laten herroepen. Als u/jij dit wilt ondersteunen kunt u/jij via de onderstaande link met de petitie meedoen. De link is:

<http://www.iltv.tv/unesco/>

QUOTE: Netanyahu (premier Israël): (Te zeggen dat Israël geen connectie heeft met de tempelberg en de Klaagmuur is hetzelfde als zeggen dat China geen connectie heeft met de Chinese Muur of dat Egypte niets met de piramides te maken heeft)

De kerkenraad

Kleurplaat



Gedicht

AANKONDIGING

De engel zei: "Maria,
wees maar niet bang
God kent je al zo lang.
Al eeuwen ben je de vrouw
die Zijn Zoon ontvangen zal.

Hij wordt geboren uit jouw schoot.
Jij wordt de moeder.
Zonder man
zal de kiemcel groeien.
Daar zorgt de Geest voor.
Maagd uit Nazareth
met je jonge gezicht
en je donkere haren:
gezegend ben je."

Mies Vreugenhil

Uit: De ster wees mij de weg

Op de hoogte/meeleven

Graag willen we als kerkelijke gemeente onze bestanden zo actueel mogelijk houden. En we leven graag met u en jou mee, in zowel goede en in minder goede tijden. Dus:

Gaat u verhuizen?

Laat het ons even weten.

Trouwplannen?

We stellen een bericht erg op prijs

Een geboorte?

Stuur ook ons een kaartje

Verdriet of verlies?

Ook dan leven we graag met u mee.

U wordt vriendelijk verzocht een bericht te sturen aan de scriba:
info@nhkherwijnen.nl
tel.: 0183-637092

AGENDA

Woensdag 23 nov	18:30u	Uitzending kerktelefoon
Dinsdag 29 nov	20:15u	Groeien in geloof
Woensdag 30 nov	20:00u	Cursus geloven met het hart (2)
Zaterdag 3 dec	9u – 10u	Inleveren rommelmarkt spullen
Dinsdag 6 dec	20:15u	Nieuwe lidmatenkring
Vrijdag 9 dec		Verkoop kerststerren
Woensdag 14 dec	18:30u	Uitzending kerktelefoon

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie ook de website van onze gemeente, www.nhkherwijken.nl

VAN DE REDACTIE



De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 5 december 2016 **vóór 16.00 uur** ingeleverd te zijn bij:

N. van der Vliet
Berkenlaan 2
email: kerkbladherwijken@planet.nl

PS; voor maandag 19 december hebben wij als redactie de vaste gegevens nodig voor het nieuwe jaar, 2017.

Volgende inleverdata zijn:

5 dec	voor 2 weken
19 dec	voor 3 weken
9 jan 2017	voor 2 weken
23 jan	voor 2 weken
6 feb	voor 2 weken
20 feb	voor 2 weken
6 mrt	voor 2 weken

KERKBLAD	Verschijnt éénmaal per 14 dagen
REDACTIELEDEN	N. van der Vliet (kopij inleveren) Berkenlaan 2, 4171 AM Herwijnen Telefoon 0418 – 58 14 57 e-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl E.J. van Rossem-van Maren
CD-OPNAMEN	Verkrijgbaar van elke dienst bij familie van Rossem, Breede Kampen 3, tel. 0418 – 58 41 42
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS	Bankrekeningnr. NL10 INGB 0000950925 Bankrekeningnr. NL42 RABO 0328000531
DIACONIE	Bankrekeningnr. NL70 FVLB 0635812320
ONDERHOUDSFONDS	Bankrekeningnr. NL51 FVLB 0635815184
ADM. KERKBLAD	Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328024643
KERKRADIO	Bankrekeningnr. NL39 FVLB 0635815206
WEBSITE	www.nhkherwijnen.nl
COLLECTEBONNEN	Verkrijgbaar via een bestelformulier achter in de kerk € 0,70 / € 1,00
UITZENDING RADIO LINGEWAAL	Kabel Ziggo Lingewaal FM 93,1 MHz Ether FM 92,1 MHz en 107,6 MHz