

KERKGEBOUW	Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen
PREDIKANT	Interim-predikant - Ds. A.P.D. Zijlstra 06-36 53 37 86 a.zijlstra@pkn.nl
CONSULENT	Ds. A.J. Hagedoorn 0418 – 581103
OUDERLINGEN	D.J. van Arkel T.J. Hijkoop J. van Kuilenburg A. Ruitenburg
OUDERLINGEN- KERKRENTMEESTER	H. van Eeken A.J. Hobo D. de Joode, Scriba Lunet 18, 4214 GA Vuren 0183 – 637092 ddejoode@planet.nl
DIAKENEN	J.W. Boogert D. de Bruijn G. de Joode, Jeugddiak A. van der Meijden
BIJSTAND PASTORAAT	Ds. A.J. Hagedoorn 0418 - 581103
KERKELIJK WERKER	R. Verkaik 0184 - 631885 verkaik.r@gmail.com
ORGANISTEN	H.J. de Bruijn A.P. van de Minkelis
KOSTERS	Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133 Rudi van Zante, Zworrelstraat 63, tel. 582987
KERKDIENTEN	Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt) Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) Avonddienst 18.30 uur
ZONDAGSSCHOOL	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in het kerkelijk centrum
CRECHE	Elke zondagmorgen in O.B.S. de Spiegelhof



Onder de terebint

Loven

De engelen wonen in de hemel. Jesaja ziet de Heere zitten op een hoge en verheven troon. Boven Hem zijn de engelen. Jesaja ziet dit in een visioen. Engelen die elkaar toeroepen: heilig, heilig, heilig is de HEERE van de legermachten.
Een loflied in de hemel.

Op kerstkaarten staan weleens engeltjes voor de sier. Maar hier zijn het niet zomaar engelen voor de sfeer. Ze staan in dienst van hun Heere en ze zijn met veel. Er staat: 'HEERE van de legermachten'.

God loven ... daar komen wij vaak niet aan toe. Er is zoveel wat ons bezighoudt: de school of ons gezin. Een dag is zomaar om en dan is er misschien nog net een klein momentje over om ons dagboekje te lezen. Maar God loven zoals de engelen dat doen?
Een loflied vanaf de aarde.

Hij is het waard!

Uit: Een handvol koren
n.a.v. Jesaja 6: 1 - 3

KERKDIENTEN

Zondag 29 januari 2017

- 10:00 uur: Dr. B.F. Bouter, Bergambacht
Introïtuslied: Ps. 32: 3, 4
- 18:30 uur: Ds. J.H. de Vree, Achterberg
Introïtuslied: Ps. 33: 4, 5
- 1^e collecte: Woord en Daad
- 2^e collecte: Kerkrentmeesters
- Uitg.collecte : Onderhoudsfonds



Zondag 5 februari 2017

- 10:00 uur: Ds. J. van Dijk, Zeist **voorb. Heilig Avondmaal**
Introïtuslied: Ps. 34: 4, 5
- 18:30 uur: Ds. A.J. Hagedoorn, Hellouw
Introïtuslied: Ps. 35: 2, 3
- 1^e collecte: Diaconie
- 2^e collecte: Kerkrentmeesters
- Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Donderdag 9 februari 2017

- 15:00 uur: Ds. G.J. Mink, **Dienst WZC Avondlicht**

Verhaal van de Zondagsschool

- 29 jan: Joh. 4: 46-54 Jezus geneest de zoon van de hoveling
- 5 feb: Matt. 5: 13-16 Het zout en het licht voor de wereld

Kinderoppas:

- 29 jan: Corrie Hobo en Bertie Treffers
- 5 feb: Ellie en Joanne van Vliet

Schoonmaakrooster

- 30 t/m 3 feb: Mw. Treffers, Mw. Hobo, Mw. Zeiderveld,
Mw. Beukenkamp
- 6 t/m 10 feb: Mw. Carolien Boogert, Mw. Helma van Mourik

UIT DE GEMEENTE

Zieken

Mw. Truus van Zante-van Daalen uit Woon- en Zorgcentrum Avondlicht mocht weer thuiskomen uit het Beatrixziekenhuis in Gorinchem.

Ook Dhr. C. Dalebout uit WZC Avondlicht is weer thuis gekomen uit het Beatrixziekenhuis.

Mw. Petra Hobo-Werner, Meerenburg 2, is inmiddels geopereerd. Ze wacht nog op uitslagen.

Dhr. Leen van Baalen, Waaldijk 54 mocht ook thuiskomen uit het Jeroen Bosch Ziekenhuis in 's Hertogenbosch. Hij moet nu verder aansterken na de ingrijpende operatie die hij onderging.

Dhr. Tonnie de Wit, Buitenweg 2-C werd in het Beatrixziekenhuis geopereerd. Hij kreeg een nieuwe knie en is inmiddels weer thuis.

Ook denken we aan de zieken thuis en aan hen die met zorg en verdriet te maken hebben.

In tijden van vreugde, maar ook in zorg en verdriet
Ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

In memoriam

Op 12 januari 2017 overleed ons gemeentelid de heer

Johannis Willem de Joode

geboren 15 juni 1927, in de leeftijd van 89 jaar.

Johan de Joode werd al op jonge leeftijd geconfronteerd met de dood. Hij was pas 6 jaar toen zijn moeder overleed. Hij was dankbaar dat zijn 'tweede' moeder hem en de andere kinderen zoveel liefde gaf.

Ook tijdens zijn verblijf in Nederlands-Indië maakte hij het nodige mee. Na terugkomst daarvan trouwde hij in 1955 met Jantje Klop, waarmee hij ruim 60 jaar getrouwd mocht zijn. Er werden 3 zonen geboren.

Johan de Joode heeft het grootste deel van zijn werkzame leven gewerkt bij Diel van Zante. Begonnen als monteur kreeg hij daar door de jaren heen de algehele leiding van het bedrijf. In zijn vrije tijd was hij vaak te vinden in zijn moestuin. Kerkelijk was het echtpaar De Joode zeer betrokken.

Er kwam een grote verandering in zijn leven toen in 2003 zijn vrouw getroffen werd door een ernstig herseninfarct. Vanaf dat moment werd hun leven gekenmerkt door moeite en zorg. Gelukkig konden ze samen nog een tijdje wonen in een seniorenwoning aan de Berkenlaan.

Op een gegeven moment moest zijn vrouw Jantje verhuizen naar Woon- en Zorgcentrum Avondlicht. Johan bezocht haar, net als toen ze opgenomen was in ziekenhuis en verpleeghuis, trouw. Niet zo heel veel later moest hij ook zelf verhuizen naar Avondlicht.

Geestelijk ging hij de laatste jaren achteruit. Ten gevolge van dementie werd hij als het ware soms een ander mens.

Zijn vrouw overleed een jaar geleden. Zo verliezen de kinderen en de kleinkinderen in één jaar tijd hun geliefde ouders en grootouders. Dat is heel ingrijpend.

Zoals tijdens de rouwdienst in een memoriam aangehaald werd, was het een warm gezin waarin de zonen opgroeiden. Ook de kleinkinderen waren graag bij oma en opa. Dat geeft ondanks de droefheid ook veel mooie herinneringen.

Op 17 januari hebben wij Johan de Joode naar zijn laatste rustplaats gebracht. Vooraf is een afscheidsdienst gehouden in de Hervormde Kerk aan de Waaldijk. De dienst werd geleid door ds. J. Hogenhout. In de verkondiging werd stilgestaan bij de woorden uit Johannes 14 vers 2 waar we lezen: In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben.

Wij bidden de kinderen en kleinkinderen toe dat zij kracht mogen putten uit Gods Woord. Dat zij door het geloof mogen weten dat er ook voor hen een plaats is in Gods koninkrijk.

Uit dankbaarheid I

Voor de vele kaarten, telefoontjes en andere blijken van medeleven tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis wil ik u, mede namens Maarten, hartelijk danken. Het is fijn dat er zoveel mensen met je meelevens.

Maar de grootste dank gaat uit naar de Hemelse Vader die ervoor heeft gezorgd dat ik weer naar huis terug mocht keren.

Hartelijke groet,
Truus van Zante - van Dalen
ZC Avondlicht K 215

Uit dankbaarheid II

Wij waren j.l. 15 december 40 jaar getrouwd. Daarom willen wij iedereen bedanken voor de vele kaarten, bloemen en attenties. En mogen wij God dank zeggen voor Zijn trouwe zorg in al die jaren.

Anne en Lijntje van der Weerd

Bloemengroet

De bloemen gingen in de afgelopen periode met groeten namens onze gemeente naar;

Fam. van Os
Dhr.Gijs Pippel
Dhr.Tonny de Wit
Dhr.Leen van Baalen

Dutry van Haeftenstraat , Haafden
Wilgenlaan, Herwijnen
Buitenweg, Haafden
Waaldijk, Herwijnen



Huwelijksjubileum

Henk en Jolisa van Zanten mochten 14 januari stilstaan bij het feit dat ze 40 jaar getrouwd waren. In het vorige kerkblad hebben ze daar zelf ook al iets over geschreven. We willen ze ook vanaf deze plaats van harte feliciteren.

Henk en Jolisa spraken hun dankbaarheid uit over hun huwelijksjubileum en over de zegeningen die ze mochten ontvangen in hun kinderen en kleinkinderen. Dat is inderdaad iets om erg dankbaar voor te zijn, samen met alle andere dingen die ze in die periode van 40 jaar mochten ontvangen. Ook al lijken 40 jaar achterom kijkend misschien maar kort, het is een tijd waarin veel kan gebeuren. Blijde en mooie dingen, soms ook droeve gebeurtenissen. En naast dankbaarheid en vreugde kunnen er soms ook zorgen zijn, of vragen over dingen die in zo'n periode gebeuren of juist niet gebeuren. Het is geweldig als je zowel op mooie momenten, als op moeilijke momenten je gedragen mag weten door Hem.

We bidden Henk en Jolisa nog heel veel goede, gezonde en gezegende jaren toe, samen met kinderen, kleinkinderen en verdere familie en vrienden.

Adres:
Henk en Jolisa van Zanten
Sluimerskamp 12
4171 BR Herwijnen

Jarigen in de gemeente

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

Datum	Naam	Leeftijd	Adres
01-02	G. Mus	85	Kolstraat 23
05-02	W.F. van Boggelen-de Jongh	88	Molenkamp 34

Behoeftte aan contact of bezoek?

Iedereen die behoefte heeft aan bezoek of contact met de kerk (of die weet dat iemand anders dat heeft), kan dat melden bij:
ouderling J. van Kuilenburg: 0418-581267
of bij scriba D. de Joode: 0183-637092
of bij de wijkouderling of bij een ander kerkenraadslid.
mailen kan ook: pastoraat@nhkherwijnen.nl

VERANTWOORDING

Collecten

Zondag 1 jan:	1 ^e collecte	€	73,20	diaconie
	2 ^e collecte	€	73,20	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	69,25	pastoraat en pred.
Zondag 8 jan:	1 ^e collecte	€	128,25	evangelisatiecomm.
	2 ^e collecte	€	125,00	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	116,65	pastoraat en pred.
Zondag 15 jan:	1 ^e collecte	€	130,00	De Herberg
	2 ^e collecte	€	126,50	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	113,70	pastoraat en pred.

Ontvangen via:

Ds. Hagedoorn € 30,00 voor de kerk

Ouderling T. Hijkoop en bezoekbroeder H. van Mourik € 10,00 op huisbezoek

Ouderling J. van Kuilenburg € 20,00

Mw. Wilma van Mourik € 10,00 voor de bloemengroet

Ouderling A. Ruitenburg op huisbezoek € 50,00 voor de kerk

Voor al deze giften heel hartelijk dank.

Dienst Avondlicht

De eerstvolgende, maandelijkse dienst in WZC Avondlicht is niet op donderdag 16 februari, maar op donderdag 9 februari. Ds. G.J. Mink hoopt de dienst te leiden. Aanvang zoals gebruikelijk 15.00 uur.

Follow Me

Dinsdag 31 januari komt de vraag: Hoe zal dat gaan?, aan de orde. Dan gaan we nadenken over Jezus wederkomst. De thuisopdracht voor deze week is: Luister op You Tube naar het lied van Marco Borsato "Nooit meer een morgen", en geef antwoord op de vraag die hij in dit lied stelt: Heb je enig idee wat het met je zou doen als je nog maar één dag zou bestaan?

We beginnen zoals altijd om 18.30 uur.

Op dinsdag 7 februari gaat het over de vrucht van de Heilige Geest. Kies de twee delen die je op dit moment het meest nodig hebt uit de volgende woorden: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. De Heilige Geest wil je al deze dingen geven. Een vrucht groeit, zo wil de Heilige Geest al deze dingen in je laten groeien.

Follow Me Next

Dinsdag 31 januari gaan we het hebben over de macht van het geld. In onze maatschappij wordt bijna alles terug gebracht tot een rekensom hoeveel alles kost. Een van de meest aangrijpende is wel: Berekend wordt hoeveel een kind met het syndroom van Down de maatschappij kost. Maar we kunnen de vraag ook anders stellen: Hoe ga jij met je geld om? Wees welkom om 19.30 uur.

Dinsdag 7 februari gaan we het hebben over de kerkdienst. In onze tijd wordt de kerk door jongeren en ouderen kritisch bekeken. Hoe ervaar jij de kerkdienst? En wat betekenen de diverse elementen van de liturgie? Er zijn drie bewegingen. De eerste beweging is van boven naar beneden: God ontmoet ons. De tweede beweging van beneden naar boven: Wij ontmoeten God. (bijvoorbeeld door te bidden en te zingen). De derde beweging is die van de gemeenteleden naar elkaar (je zit naast elkaar, je ontmoet elkaar, je spreekt elkaar) en de naasten dichtbij en ver weg (bijvoorbeeld door de collecte en in de gebeden).

Nieuwe lidmatenkring

Dinsdag 31 januari hopen we elkaar weer te ontmoeten. Aanvang 20.15 uur. Vanavond behandelen we het onderwerp 'Lichtende sterren', naar aanleiding van Filippenzen 2: 12-18. Wanneer je een ster bent in deze wereld is geen vraag. In allerlei programma's strijden de kandidaten om een ster te worden. Paulus schrijft daar ook over: Hoe wordt je eens ster? Lees maar in de verzen 14 en 15: "Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen, opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld."

Cursus geloven met het hart 2

Vanavond (woensdag 1 februari, aanvang 20.00 uur) gaat het over de kerk. Wat is de kerk? Welke verwachtingen heb ik van de kerk? Ook komt de volgende prikkelende stelling aan de orde: "Vraag niet wat de kerk voor jou kan doen, maar wat jij kunt doen voor de kerk." Het bijzondere is dat we het woord 'kerk' in de Bijbel niet terugvinden. Hoe we dan aan dat woord komen, hoop ik je deze avond te vertellen. Fijn dat de groep weer uitgebreid is en we elkaar echt iets te vertellen hebben!

Bijbelgesprekskring

Maandag 6 februari is het weer zo ver. Let op: de aanvangstijd hebben we op verzoek verzet naar **20.15 uur**. Het thema is: Zijn begeerte naar jou! We lezen gedeelten uit de hoofdstukken 45, 46 en 47 uit Genesis. Jozef kon zichzelf niet langer bedwingen. Zijn begeerte ging naar zijn vader en zijn broers uit. Zo kan Jezus Zichzelf niet langer bedwingen. Hij verlangt naar u en jou. Wat is uw/jouw antwoord daarop? Jezus zegt: Ik sta aan de deur en Ik klop! Zo worden we deze avond heel indringend opgeroepen. Bid om de Heilige Geest of Hij onze harten wil openen.

Zo zijn er deze twee weken, naast de erediensten, weer vele mogelijkheden om ons te laten vormen en toerusten. God is groot.

Rook Verkaik

Welkom in Herwijnen

Namens beide kerken van Herwijnen willen we mensen van buiten, die alleen, samen of als gezin nieuw in Herwijnen zijn komen wonen hartelijk begroeten middels een bloemetje.

Het gaat hierbij niet om mensen waarvan al iemand in Herwijnen woont en waar dan iemand van buitenaf bij komt wonen en ook niet bij verhuizingen binnen Herwijnen.



Om er achter te komen waar nieuwe mensen komen wonen, houden een aantal kerkleden bepaalde wijken in de gaten. Het zou echter fijn zijn als u daar ook bij wilt helpen. Krijgt u nieuwe burens of komt er iemand bij u in de straat of wijk wonen van buiten Herwijnen? Wilt u het adres dan mailen naar: **evangelisatiecommissie@nhkherwijnen.nl**

Nel de Bruijn en Carolien Boogert gaan dan namens beide kerken bij deze nieuwe bewoners op bezoek. Ze verwelkomen hen met informatie van beide kerken en natuurlijk met een mooi bloemetje!

Kerkbalans 2017

MIJN KERK VERBINDT, MIJN KERK IN BALANS



In het vorige kerkblad hebt u al kunnen lezen over de Actie Kerkbalans. En mogelijk hebt u deze week de enveloppe al in de bus gekregen; zo niet dan krijgt u die ongetwijfeld nog. Met andere woorden: u bent helemaal op de hoogte. Toch willen we kort nog even een paar dingen op een rij zetten. Want de Actie Kerkbalans is belangrijk voor het financieel gezond houden van onze Gemeente.

Als Gemeente hebben we de laatste jaren belangrijke stappen gezet; anders gezegd: de opbrengst van de Actie Kerkbalans stijgt nog steeds. De laatste jaren niet meer met zulke grote stappen als de periode daarvoor, maar toch. Een prachtig resultaat van een gezamenlijke inspanning! Het blijft geweldig om te zien dat steeds opnieuw heel veel mensen hun verantwoordelijkheid nemen en hun schouders financieel onder onze Gemeente zetten.

In het vorige kerkblad en in de brochure die in de enveloppe zit, hebben we al uitgelegd dat we als Gemeente in een bijzondere periode zitten. We zijn vacant wat betreft een eigen predikant, maar hebben wel een kerkelijk werker (Rook Verkaik) en onder leiding van interim-predikant ds Marcel Zijlstra bezinnen we ons op liturgie en eredienst. Dat geeft financiële plussen en minnen (zie het vorige kerkblad). Maar per saldo verandert er niet heel veel: de opbrengst van de Actie Kerkbalans is op hetzelfde niveau begroot als vorig jaar. Zonder al te veel tegenvallers komen we dan net rond. Dat betekent dat de actie € 66.160 moet opbrengen. Voor alle duidelijkheid: iets meer is natuurlijk altijd goed.

Wie zich mocht afvragen: is dat haalbaar? Ja, dat is haalbaar. Zeker als iedereen de tabel hanteert als uitgangspunt en wanneer de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.

De tabel is bedoeld als richtlijn en houvast voor mensen. Enkele jaren geleden zijn we gaan werken met die tabel, mede vanwege de vragen van mensen 'hoeveel moet ik nu eigenlijk geven?'. Dergelijke tabellen worden ook bij andere kerken wel gehanteerd. Dus: ***'Geef volgens de tabel, dan redden we het wel'.***

Steeds meer mensen volgen de tabel, zo horen we. En nemen dus zo hun verantwoordelijkheid voor onze Gemeente.

De tabel is een richtlijn. Kunt en wilt u meer geven dan de richtlijn? Dat is natuurlijk geweldig!

De opbrengst wordt gebruikt voor allerlei taken en verantwoordelijkheden die als we als kerkelijke Gemeente hebben.

Denk aan de zondagse erediensten, het bezoekerwerk aan ouderen, crisispastoraat, jeugdwerk, catechisaties, bezoeken van zieken, diensten in Avondlicht, zondagsschool, onderlinge activiteiten, kringwerk, informatievoorziening via kerkblad en website, Vakantie Bijbel Spel Week, hulp aan mensen ver weg en dichtbij, onderhoud van het monumentale kerkgebouw.

De kerk geeft al met al dus heel wat. Het werk komt voor een groot deel ten goede aan mensen en aan verkondiging van het Evangelie. Maar feit is wel dat we alleen geld kunnen uitgeven, als er ook inkomsten zijn.

U kunt het ook zo zien: voor alles wat de kerk 'geeft', mag u iets 'teruggeven'. Voor nu en de toekomst van de Gemeente.

We doen dat met z'n allen



Leden die tot nu toe, om welke reden dan ook, niets gaven, willen we van harte oproepen daar dit jaar verandering in te brengen: help mee om ook úw en onze kerk in balans te krijgen te houden en geef aan Kerkbalans.

Hoe ziet de genoemde tabel als richtlijn er ook al weer uit?

Zo dus:

De tabel voor de Actie Kerkbalans

Netto inkomen per maand:	Bijdrage kerkbalans percentage	Bijdrage per jaar in euro's
€ 0 - € 500	0,5%	€ 0 - € 30
€ 501 - € 1.000	1,0%	€ 60 - € 120
€ 1.001 - € 1.500	1,5%	€ 180 - € 270
€ 1.501 - € 2.000	2,0%	€ 360 - € 480
€ 2.001 - € 2.500	2,5%	€ 600 - € 750
€ 2.501 of meer	3,0%	€ 900 of meer

Wanneer wordt de actie gehouden?

Volgende week worden de enveloppen voor de Actie Kerkbalans bij u opgehaald. In de begeleidende brief die u thuis hebt gekregen of nog krijgt, wordt uitleg en toelichting worden gegeven.

Wilt een bedrag wil overmaken voor de actie Kerkbalans, dat kan via:

NL42 RABO 03280 00531

NL10 INGB 0000 950925

tnv hervormde kerk Herwijnen

onder vermelding van Kerkbalans 2017

Hebt u vragen of opmerkingen: benader gerust een van de kerkrentmeesters (Henk van Eeken, Arjo Hobo, Gijs Pippel, Dik de Joode). Of stuur een mailtje naar info@nhkherwijnen.nl

We rekenen op uw medewerking.

Alvast hartelijk dank daarvoor!

De kerkrentmeesters

ACTIVITEITEN

Gezamenlijke ontmoetingsavond: vast noteren

Op donderdag 23 maart hopen we een gezamenlijke ontmoetingsavond te houden, samen met de Gereformeerde Kerk. Aanvang 20.00 uur, in het kerkelijk centrum bij de Hervormde kerk.

Scharlaken Koord hoopt de avond te verzorgen. Scharlaken Koord biedt professionele en betrokken hulp aan meisjes en vrouwen in de prostitutie. Dit doet zij vanuit een christelijke visie, met respect voor de keuze en opvattingen van elke vrouw.

In de prostitutie bestaan enorm veel misstanden. Er is sprake van veel leed en enorme drama's. Het is ook onlosmakelijk verbonden met de problematiek rond vrouwenhandel en loverboys. Een onderwerp dat misschien ver weg lijkt, maar veel dichterbij is dan we soms (willen) denken. Laten we onze ogen er niet voor sluiten; ook onze jeugd kan er volop mee te maken krijgen. Om die reden roepen we ook ouders van groeiende kinderen op de avond bij te wonen, net als de jeugd zelf.

Aan de hand van praktijkvoorbeelden en een powerpointpresentatie worden drie kerntaken van Scharlaken Koord toegelicht:

- Straatwerk
- Preventie (onder meer loverboy-problematiek)
- Maatschappelijke hulpverlening.

Daarbij wordt gebruikgemaakt van korte filmpjes uit de praktijk en is alle ruimte om vragen te stellen.

De naam Scharlaken Koord is ontleend aan een geschiedenis uit de Bijbel (Jozua 2). Het volk van Israël was vanuit Egypte op weg naar het Beloofde Land. Aangekomen bij de grens, werden twee mannen de stad Jericho in gestuurd. Deze mannen kwamen in problemen maar kregen hulp van Rachab, een prostituee. Toen de kust veilig was, hielp Rachab hen ontsnappen via het raam met behulp van een scharlaken (rood) koord. Als dank beloofden de mannen Rachab en haar familie te sparen als Jericho zou worden ingenomen. Zij gaven haar de opdracht het scharlaken koord voor haar raam te hangen: het teken voor het Israëliische leger dat ze het volk van God geholpen had. Rachab gehoorzaamde en nadat de stad was ingenomen, stond alleen haar huis nog overeind. Rachab en haar familie waren gered!

Zo staat het scharlaken koord nog steeds symbool voor geloof, hoop en vrijheid. De drie pijlers die de medewerkers van Scharlaken Koord motiveren om dit werk te doen en die zij willen doorgeven aan de vrouwen achter de ramen.

Nieuwsbrief van de familie 't Hart vanuit Rwanda



Kerkgang

Iedere zondag komen we in de kerk. De kerkdiensten verlopen hier anders. Graag geven we een kleine impressie. Voor in de kerk is een verhoging waarop een preekstoel, speciale stoelen en een avondmaalstafel staan. Aan de muur hangt een groot kruis. Verder zijn er banken en veel witte tuinstoelen.

Omdat we de taal niet machtig zijn, is goed kijken het middel om te leren meedoen. Gezichten tonen ons dat er iets gaat gebeuren. Ook speciale kleding helpt. De mensen in witte kledij, waarvan er één preekt, hebben de leiding. In elke dienst is er een ander koor met eigen

koorkleding. Verder verrichten mensen in beige kledij allerlei hand- en spandiensten.

In het liedboek wijzen mensen aan wat we gaan zingen. We weten niet wat er staat, maar we proberen ons best te doen de woorden zo goed mogelijk uit te spreken. Soms kennen we de melodie en zingen we uit volle borst mee. De Bijbelgedeelten



lezen we mee in het Nederlands. Sommige Kinyarwanda-woorden weten we te vertalen. Tot veler verbazing weten we zo precies wanneer het lezen klaar is. Tijdens de preek proberen we woorden op te vangen die we kunnen vertalen. Meestal helpt iemand met vertalen. Soms mediteren we zelf wat over het Bijbelgedeelte.

Deze impressie brengt ons terug naar onze kindertijd. Met hart en ziel meedoen, zal nog wel even duren.

ICT projecten

In de vorige nieuwsbrief schreven we over het infrastructuurproject. Inmiddels zijn vier leveranciers benaderd. De huidige situatie is bekeken en we hebben offertes ontvangen. Het gaat allemaal wat langzamer dan we in Nederland gewend zijn, maar het ziet er naar uit dat we binnenkort een leverancier kunnen kiezen. We hopen dat de uitvoering in januari kan starten.

Het tweede project waaraan gewerkt wordt is het inrichten van een website voor de diocese. De structuur is getekend en een conceptversie van de website is gemaakt. Nu mogen de afdelingen de informatie aan gaan reiken, zodat de website gevuld kan worden.

Gebedspunten

We zijn dankbaar voor:

- de goede voortgang in het ICTwerk
- de mogelijkheid voor Marleen zich muzikaal in te zetten tijdens de kerkdiensten
- de enthousiaste ontvangst van Marleen als zondagsschooljuf door de tieners
- de regen waardoor de planten toch nog kunnen groeien
- de verschillende retraites en bezinningsmomenten in de afgelopen periode

Wilt u bidden voor:

- het leren van de taal Kinyarwanda
- bewaring bij het reizen
- een goede gezondheid
- een goede uitvoering van gemaakte plannen
- de thuisfrontcommissie en zendingscommissies van de deelgenotengemeenten. Hun inzet is onmisbaar voor ons!

Herbergdag

Er is niets meer aan te doen. De christelijke gemeente en de vragen over echtscheiding

Zaterdag 4 maart 2017 is er in het Koetshuis van de Herberg te Oosterbeek weer een dag voor predikanten, ambtsdragers en pastoraal werkenden.

De cijfers over echtscheiding en de praktijk van gebroken huwelijken in de christelijke gemeente kunnen een gevoel van moedeloosheid geven. De invloed van het hedendaagse levensgevoel is daarin merkbaar. Heeft het zin de Bijbelse normen over huwelijk en echtscheiding aan mensen voor te houden? Kan het anders dan vandaag vanzelfsprekend lijkt te zijn? Prof. Dr. H.J. Selderhuis zal spreken over de taak en mogelijkheden van kerk en pastoraat rond en na echtscheiding. Hij promoveerde in 1994 op een onderzoek naar 'Huwelijk en echtscheiding bij Martin Bucer' en publiceerde daarover regelmatig. Hij kent de vragen, heeft niet kant en klare antwoorden, maar wil proberen vanuit de Schrift mee te denken hoe we op een verantwoorde wijze met deze problematiek omgaan.

De dag begint om 10.00 uur (vanaf 9.30 uur koffie) en wordt om 13.00 uur afgesloten met een lunch. De kosten bedragen € 15,00 per persoon (inclusief lunch).

Inlichtingen en opgave bij voorkeur per e-mail herbergdag@pdcdeherberg.nl of per telefoon (026-3342225).

Tijdige opgave is belangrijk, sluitingsdatum vrijdag 24 februari.

Opvoedingsbron

Vanaf deze week is de nieuwe uitgave van *Opvoedingsbron* 'In gebed' te downloaden. Dit digitale magazine is een gezamenlijke uitgave van de Bond van Hervormde Zondagsscholen, de Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond, de Hervormde Mannenbond en de Hervormde Vrouwenbond en wordt op de websites beschikbaar gesteld.



In *Opvoedingsbron* vindt u:

- Een pedagogisch artikel 'Bidden moet je leren' (voor ouders en andere opvoeders)
- Een bijbelstudie n.a.v. Psalm 81 (voor verenigingen en kringen)
- Zeven bijbelgezinsmomenten voor aan tafel rondom *Daniël* (voor gezinnen)
- Ervaringsverhalen van andere ouders en jongeren (voor alle opvoeders)
- Tips en verwijzingen voor verdere verdieping en/of een thema-avond in de eigen gemeente

Een gedrukt exemplaar van *Opvoedingsbron* is voor €1,00 per stuk bestellen via de site van de Hervormde Vrouwenbond.

Mevr. G. de Koeijer- Hoekman, namens de Hervormde Vrouwenbond

Dorcas Zangavond

m.m.v.

Het Haftensch Mannenkoor

o.l.v. Herman van Iterson

Organist: Wim de Ridder



Vrijdagavond 10 februari 2017

Aanvang 19:30 uur

Toegang gratis – collecte aan de uitgang

Locatie Gereformeerde kerk Herwijnen

Cadeauwinkeltje aanwezig

Contactpersoon: Henk van Wijgerden (06-23357203)

Giften: NL93 RABO 0103 3803 02

t.n.v. Dorcas Werkgroep Herwijnen

AGENDA

Woensdag 25 jan	18.30 uur	uitzending kerktelefoon
Dinsdag 31 jan	20.15 uur	Nieuwe Lidmatenkring
Woensdag 1 feb	20.00 uur	Geloven met het hart 2
Maandag 6 feb	20.15 uur	Bijbelgesprekskring
Woensdag 8 feb	18.30 uur	uitzending kerktelefoon
Vrijdag 10 feb	19.30 uur	Dorcas zangavond
Donderdag 23 mrt	20.00 uur	gezamenlijke ontmoetingsavond

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie ook de website van onze gemeente, www.nhkherwijnen.nl

VAN DE REDACTIE



De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 6 februari 2017 **vóór 16.00 uur** ingeleverd te zijn bij:

N. van der Vliet
Berkenlaan 2
email: kerkbladherwijnen@planet.nl

Volgende inleverdata zijn:

20 feb	voor 2 weken
6 mrt	voor 2 weken
20 mrt	voor 2 weken
3 apr	voor 3 weken
24 apr	voor 2 weken
8 mei	voor 2 weken

- KERKBLAD** Verschijnt éénmaal per 14 dagen
- REDACTIELEDEN** N. van der Vliet (kopij inleveren)
Berkenlaan 2, 4171 AM Herwijnen
Telefoon 0418 – 58 14 57
e-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl
E.J. van Rossem-van Maren
- CD-OPNAMEN** Verkrijgbaar van elke dienst bij
familie van Rossem,
Breede Kampen 3, tel. 0418 – 58 41 42
- COLLEGE VAN
KERKRENTMEESTERS** Bankrekeningnr. NL10 INGB 0000950925
Bankrekeningnr. NL42 RABO 0328000531
- DIACONIE** Bankrekeningnr. NL70 FVLB 0635812320
- ONDERHOUDSFONDS** Bankrekeningnr. NL51 FVLB 0635815184
- ADM. KERKBLAD** Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328024643
- KERKRADIO** Bankrekeningnr. NL39 FVLB 0635815206
- WEBSITE** www.nhkherwijnen.nl
- COLLECTEBONNEN** Verkrijgbaar via een bestelformulier achter in
de kerk
€ 0,70 / € 1,00
- UITZENDING RADIO LINGEWAAL**
Kabel Ziggo Lingewaal FM 93,1 MHz
Ether FM 92,1 MHz en 107,6 MHz