

KERKGEBOUW Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen

PREDIKANT Vacant

CONSULENT Ds. A.J. Hagedoorn
0418 – 581103

OUDERLINGEN D.J. van Arkel **tijdelijk Scriba**
T.J. Hijkoop
J. van Kuilenburg
A. Ruitenburg **tijdelijk Jeugddiaken**

**OUDERLINGEN-
KERKRENTMEESTER** A. J. Hobo
D. de Joode, **Scriba**
Lunet 18, 4214 GA Vuren
0183 – 637092
ddejoode@planet.nl

DIAKENEN J.W. Boogert
D. de Bruijn
A. van der Meijden

**BIJSTAND
PASTORAAT** Ds. A.J. Hagedoorn
0418 - 581103

KERKELIJK WERKER R. Verkaik
0184 - 631885
verkaik.r@gmail.com

ORGANISTEN H.J. de Bruijn
A.P. van de Minkelis

KOSTERS Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133
Rudi van Zante, Zworrelstraat 63, tel. 582987

KERKDIENTEN Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt)
Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt)
Avonddienst 18.30 uur

ZONDAGSSCHOOL Elke zondagmorgen tijdens de
kerkdienst in het kerkelijk centrum

CRECHE Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in de
Brede School, Achterweg 35



Onder de terebint

zoekers

Hij was in Jeruzalem geweest, de Ethiopiër.
Een zoeker is hij. Hoe velen zijn er niet vandaag?
Op de terugreis naar huis zit de man te lezen in de boekrol van Jesaja.
Maar hij begrijpt niets van wat hij leest.

Hebt u dat ook wel eens? Je leest de Bijbel, maar echt open gaat hij niet. Totdat! Door de Heilige Geest komt de Ethiopiër in aanraking met Filippus. Het wordt een bijzondere ontmoeting. Want Filippus helpt de man de Bijbel te verstaan. De zoeker vindt!
Hij komt tot het geloof in Jezus Christus.

Uit dit Bijbelgedeelte blijkt hoe belangrijk de Bijbel is, maar ook dat de een de ander nodig heeft om de Bijbel te verstaan. Daarom is samen Bijbellezende belangrijk. Thuis en in de kring van de gemeente. En die zoeker in uw of jouw eigen omgeving - u weet wel: die collega, studiegenoot - hoe zal hij Christus op het spoor komen? De Geest schakelt mensen in. Opdat zoekers vinden. Waar bent u? En Jij?

Bid voor voorgangers, zendingen, voor hen die zich inzetten voor het Bijbelvertaalwerk. Opdat de Bijbel écht opengaat en zoekers vinden, Christus vinden.

Uit: Een handvol koren
n.a.v. Handelingen 8: 30

41e Jaargang, no. 1164, 29 september 2017

KERKDIENTEN

Zondag 1 oktober 2017, Israël zondag

09:30 uur: Ds. C. van der Scheur, Veenendaal
Aanvangslied: Weerklank Ps. 102: 15, 16
18:30 uur: Ds. J.A.W. Verhoeven, Leerdam
Aanvangslied: Weerklank Ps. 103: 4, 5
1^e collecte: Kerk en Israël
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Zondag 8 oktober 2017

09:30 uur: Prop. J. IJzerman, Hardinxveld-Giessendam
Aanvangslied: Weerklank Ps. 104: 15, 16
18:30 uur: Ds. J. Plug, Sprang
Aanvangslied: Weerklank Ps. 105: 15, 16
1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Verhaal van de Zondagsschool

1 okt: Lukas 7: 11 - 17 De jongen uit Nain
8 okt: Lukas 17: 11 - 19 Tien melaatsen worden rein

Kinderoppas:

1 okt: Susanne Ammeraal en Jannieke de Bruin
8 okt: Corrie Hobo en Jacco Ruitenbergh

Schoonmaakrooster

2 t/m 6 okt: Mw. Van Brakel, Mw. Kornet
9 t/m 13 okt: Mw. Treffers, Mw. Hobo, Mw. Zeiderveld,
Mw. Beukenkamp
16 t/m 20 okt: Mw. Carolien Boogert, Mw. Helma van Mourik

UIT DE GEMEENTE

Zieken

Voor zover bij ons bekend verblijven er op dit moment geen gemeenteleden in een ziekenhuis.

Er zijn wel mensen in onze gemeente die de afgelopen weken een onderzoek moesten ondergaan. Anderen kregen uitslagen of wachten daar nog op. Dat brengt vaak veel spanning met zich mee.

We denken ook aan hen die langdurig ziek zijn, soms in de wetenschap dat herstel menselijkerwijs niet meer mogelijk is.

Wat is het juist in tijden van zorg, moeite en verdriet nodig om ons houvast alleen in God te zoeken.

Zijn zegen wensen wij u toe.



Bloemengroet

De bloemen gingen in de afgelopen periode met groeten namens onze gemeente naar:

16-09 de heer Zeiderveld	Smalsteeg 1 ,	Haften
23-09 mevr. van Zante	Zworrelstraat 63,	Herwijnen.

Jarigen in de gemeente

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

Datum	Naam	Leeftijd	Adres
29-09	W. van Santen-van Hemert	91	Meidoornlaan 19
04-10	A. Pippel-van Boggelen	90	Meerenburg 13
07-10	M. van Weelden-vd Velde	91	Sluimerskamp 18
09-10	E.M. Helmich-Quakernaat	87	Zworrelstraat 76

Behoeftte aan contact of bezoek?

Iedereen die behoefte heeft aan bezoek of contact met de kerk (of die weet dat iemand anders dat heeft), kan dat melden bij:

ouderling J. van Kuilenburg: 0418-581267

of bij scriba D. van Arkel: 0418-582269

of bij de wijkouderling of bij een ander kerkenraadslid.

mailen kan ook: pastoraat@nhkherwijnen.nl

Uit Dankbaarheid

Op 5 augustus jl. mochten wij gedenken dat wij 40 jaar getrouwd waren. Wij willen u allen heel hartelijk bedanken voor de vele persoonlijke felicitaties, kaarten, mailtjes en apps.

Bovenal dank aan God voor zijn trouwe zorg in al die jaren

Hans en Mieke Bok van Zante

VERANTWOORDING

Collecten

Zondag 10 sept:	1 ^e collecte	€	95,15	diaconie
	2 ^e collecte	€	92,25	kerkrentmeesters
	Avondm coll	€	143,50	Kerk in Actie
	ZC Avondl	€	69,25	Kerk in Actie
	Uitg.collecte	€	91,45	past. en prediking
Zondag 17 sept:	1 ^e collecte	€	169,85	plaatselijk jeugdwerk
	2 ^e collecte	€	168,60	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	161,05	past. en prediking

Ontvangen via:

Kerkelijk werker dhr. R. Verkaik € 50,00 + € 30,00 + 2x € 10,00 voor de kerk

Ouderling Van Kuilenburg € 20,00 tijdens bezoekwerk

De bank € 500,00

De bank € 1.000,00 voor de actie kerkbalans

Voor al deze giften heel hartelijk dank.

Follow Me

Dinsdag 3 oktober komen we om 18.30 uur weer bij elkaar. We denken deze avond na over God. Hij is er! Dat is wat we geloven. Je kent ze vast wel, mensen die op een persoonlijke manier kunnen getuigen van hun geloof in God. Maar het kan ook anders. Er zijn ook mensen die zich afvragen of God wel bestaat. Zij zeggen: 'Ik merk nooit wat van God. Hij laat niets van Zich horen.' God laat Zich kennen in de Schepping en in de Bijbel. In het bijzonder in Zijn Zoon Jezus Christus. Ik hoop dat je dat deze avond mag ontdekken of dat dit opnieuw bevestigd wordt. Wees welkom!!

Follow Me Next

Ook wij hopen elkaar op 3 oktober weer te zien. Aanvang 19.30 uur in de consistorie. We stellen vanavond de vraag: Wie ben je? De Bijbel zegt: een mens geschapen naar het beeld van God. Daaruit blijkt dat we heel waardevol zijn. God wilde dat jij er zou zijn! Je bent bedoeld als reflector van God! Elk mens is geschapen naar Gods beeld, ook mensen met een beperking of anders-gelovigen. Ieder mens verdient respect! Laat je bemoedigen en kom ook!!

Kring Groeien in Geloof

Om 20.30 uur deze zelfde avond (3 oktober) komt de kring Groeien in Geloof samen. We zijn het vorig seizoen begonnen om een aantal Psalmen te bespreken. Daar willen we dit seizoen mee verder gaan. Deze avond zijn aan de orde de Psalmen 130 en 131. Lees ze thuis vast door en ook het gedeelte uit ons boekje (hoofdstuk 8). Psalm 130 is een Psalm uit de diepte en uit Psalm 131 spreekt een stil vertrouwen. Kan het geloofsleven nog beter getekend worden? Wees welkom en neem een vriend, kennis of buur mee!

Lidmatenkring

Deze kring was het vorige seizoen al niet zo groot en nu hebben (voor dit jaar) nog twee mensen zich afgemeld. Dat heeft mij doen besluiten om de avonden zoals ze aangekondigd waren in de activiteitengids komen te vervallen. Maar omdat deze kring bestond uit jonge mensen, kwam bij mij de gedachte op om een kring te organiseren rond jonge mensen (met en zonder kinderen). Deze noemen we ook wel jong volwassenen. We denken dan aan de leeftijdsgroep van +/- 20 tot 35 jaar, maar willen die grens niet strak hanteren. Zie verder hieronder.

Jong Volwassenen kring

Een nieuwe kring voor Jong Volwassenen. Ik denk aan de leeftijd vanaf ongeveer 20 jaar tot 35-40 jaar. Een kring van kerkelijken, onkerkelijken en randkerkelijken. Een kring waar we elkaar bemoedigen en opscherpen. Waar lopen jonge mensen, jong gehuwden tegen aan? Welke vragen hebben jullie? Een laagdrempelige kring waar we nadenken over jouw levensvragen en welke plaats God daarbij inneemt. Ik hoop dat het een kring gaat worden waarin we vooral elkaar vasthouden en oog hebben voor elkaar. Er is op dit moment nog geen vastomlijnd programma. Maar dat hopen we de komende tijd met elkaar samen te stellen aan de hand van jouw vragen.

Ik heb de laatste weken heel wat mensen persoonlijk benaderd en de reacties waren heel positief. Er zijn al heel wat aanmeldingen. Ben je

nog niet benaderd en heb je ook belangstelling. Ik hoor graag van je:
tel. 0184 – 63 18 85 of 06 23 80 96 08
of mail naar: verkaik.r@gmail.com.

In overleg bepalen we ook welke avond van de week we het beste samen kunnen komen. Afhankelijk van jullie belangstelling denken we aan 5-7 avonden vanaf oktober tot Pasen.

De eerste keer dat we bij elkaar komen is op woensdag 4 oktober om 20.30 uur. Weet je welkom. Deze eerste avond staat natuurlijk in het teken van kennismaking. De vraag waar we deze eerste avond over gaan nadenken is: Wat is geloven? Tot ziens op deze eerste bijeenkomst!!

Bedenk ook een leuke naam voor onze kring! Ik hoor het graag!

Rook Verkaik

Evangelisatiecommissie

In de vorige week gehouden vergadering hebben we afscheid genomen van Jacolien van Zante en Emmy van Rossem. We willen zowel Jacolien als Emmy bedanken voor hun jarenlange inzet en betrokkenheid bij het evangelisatiewerk en hun Gods nabijheid wensen op hun verdere levensweg. Gelukkig hebben we een nieuw lid gevonden: Leny Slingerland. We willen haar hartelijk welkom heten in ons midden en haar ook Gods zegen wensen bij het werk. Mocht u of jij geïnteresseerd zijn om ook mee te helpen binnen onze commissie, stuur dan een mail naar evangelisatiecommissie@nhkherwijnen.nl of informeer bij een van onderstaande personen:

Lies de Bruin, Gijs de Fockert, Miranda van Baalen, Leny Slingerland, Alex Ruitenburch

Solidariteitskas

Gelijktijdig of ongeveer gelijktijdig met dit kerkblad ontvangt u een enveloppe met daarin een acceptgiro en uitleg over de Solidariteitskas. Aan alle doopleden en aan alle belijdende leden wordt € 10,00 gevraagd voor dit fonds. Als plaatselijke gemeente zijn we verplicht voor elk dooplid en voor elk belijdend lid een bedrag af te staan aan de landelijke kerk, voor het Solidariteitsfonds.

Uit dit fonds worden gemeenten gesteund die tijdelijk bepaalde kosten niet kunnen dragen, of voor grote uitgaven staan. Bij de toekenning wordt vooral ook gekeken naar de kansen van de gemeenten om vitaal te zijn en te blijven.

We bevelen de Solidariteitskas van harte bij u aan, ook omdat we met de opbrengst aan onze verplichting richting de landelijke PKN kunnen voldoen.

GZB-dagboek; Een handvol koren 2018

5 redenen om dit gezinsdagboek voor 2018 te kopen:

1. Het is een dagboek voor jong en oud. Elke dag biedt twee overdenkingen: één voor jongeren of om als gezin samen te lezen en één voor persoonlijke bezinning.
2. Naast predikanten en jongerenwerkers schrijven ook veel zendingswerkers mee aan het dagboek. Doordat zij hun ervaringen in de overdenkingen verwerken, krijgt u een inkijkje in de wereldkerk.
3. Het dagboek biedt extra dingen zoals: kinderpuzzels, wereldrecepten en verhalen uit de landen waar de GZB werkt.
4. Het dagboek kost slechts € 10,90. Hiervan gaat € 7,-- euro naar het werk van Martin en Marleen 't Hart in Rwanda!
5. Het is het best verkochte dagboek van Nederland.

Helpt u mee om meer mensen met het Evangelie te bereiken? Bestel dan het dagboekje!
Dat kan tot uiterlijk 7 oktober a.s. bij
Adrie van Kuilenburg,
tel: 581267
email famvankuilenburg@gmail.com



ACTIVITEITEN

Verkoopdag vrijdag 27 oktober

De verkoopdag heeft plaats op vrijdag 27 oktober, in dorpshuis De Poort; 's middags van 14.30 tot 17.00 uur en 's avonds vanaf 19.00 uur.

De voorbereidingen zijn al in volle gang.

Ook dit jaar is er weer een **grote verloting**, de lotenverkoop is inmiddels begonnen, de loten kosten € 1,00, de hoofdprijs is € 200,00; de 2e prijs is € 100,00, de andere prijzen zijn een levensmiddelenmand, tuindecoratie en een cadeaubon.

Heeft u nog **boodschappen** om levensmiddelenmanden samen te stellen, of **bruikbare spullen** voor de verkoop of als prijs in de verschillende stands (enveloppenkraam, appel- en perenboom, rad van avontuur) die zijn van harte welkom.



Verder worden mensen gezocht die **cake**, **appeltaart**, **boterkoek**, **appelflappen** etc. kunnen en willen bakken, om te verkopen bij een kop koffie. Bent u bereid dit te doen,



neem dan contact op met een van de leden van de Commissie Verkoopdag.

Bruikbare spullen en boodschappen kunnen worden ingeleverd bij de leden van de Commissie Verkoopdag: N. van der Linden (Zandsteeg 4); A. van Maaren (Nieuwe Steeg 63); N. Versteeg (Zworrelstraat 48); R. de Fokkert (Rozenstraat 2); A de Bruijn (Achterweg 97), D. de Joode (Lunet 18, Vuren).

We rekenen op uw medewerking
Commissie Verkoopdag

Dorcas Kledingactie: tweedehands kleding, eerste klas toekomst

Op zaterdag 21 oktober a.s. wordt er weer een Dorcasactie gehouden. Er wordt kleding, schoenen en huishoudlinnen verzameld waarmee de allerarmsten in Oost-Europa geholpen worden. Een gedeelte van de ingezamelde goederen gaat naar projecten van Dorcas in Oost-Europa. De resterende goederen worden verkocht en dragen door middel van deze opbrengsten bij aan projecten van Dorcas in Oost-Europa en Afrika. De hulp gaat naar oude mensen die onmogelijk van hun pensioentje rond kunnen komen, gehandicapten, chronisch zieken – de kwetsbaren in de samenleving.

Dorcas roept u op om nog eens door de kledingkast te gaan om te kijken wat u kunt missen en om dit ook aan uw familie, vrienden, burens en kennissen te vragen. Ook goede schoenen en huishoudtextiel zijn zeer welkom.

U kunt 21 oktober tussen 10:00 en 15:00 uur uw (overtollige) kleding inleveren. Graag heel en schoon in goed afgesloten (vuilnis)zakken inleveren. Op de volgende adressen wordt de kleding ingezameld:

Meteren: fam. De Vries, Wilhelminastraat 8c
Herwijnen: fam. De Vries, Waaldijk 187
Haaften: fam. De Vries, Gendershof 35
Asperen: bij de pastorie, Nieuwstraat 2



Alvast hartelijk dank!
Dorcas Werkgroep Herwijnen

Op de hoogte/meeleven

Graag willen we als kerkelijke gemeente onze bestanden zo actueel mogelijk houden. En we leven graag met u en jou mee, in zowel goede en in minder goede tijden. Dus:

Gaat u verhuizen?

Laat het ons even weten.

Trouwplannen?

We stellen een bericht erg op prijs

Een geboorte?

Stuur ook ons een kaartje

Verdriet of verlies?

Ook dan leven we graag met u mee.

U wordt vriendelijk verzocht een bericht te sturen aan de scriba:
scriba@nhkherwijnen.nl
tel.: 0418-582269

AGENDA

Dinsdag 3 okt	20.30 uur	kring Groeien in Geloof
Woensdag 4 okt	18.30 uur	uitzending kerktelefoon
Woensdag 11 okt	20.30 uur	Lidmatenkring
Zondag 15 okt		zanguurtje, na de avonddienst
Vrijdag 27 okt		Verkoopdag

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie ook de website van onze gemeente, **www.nhkherwijnen.nl**

VAN DE REDACTIE



De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 9 oktober 2017 **vóór 16.00 uur** ingeleverd te zijn bij:
N. van der Vliet
Berkenlaan 2
email: kerkbladherwijnen@planet.nl

Volgende inleverdata zijn:

23 okt	voor 2 weken
6 nov	voor 2 weken
20 nov	voor 2 weken
4 dec	voor 2 weken
18 dec	voor 3 weken

"Het licht der wereld"

"Ik ben het licht der wereld", zegt Jezus
"Wie mij volgt, zal in het licht leven
En zich nooit meer in het duister begeven".

Wat een troost om dit te mogen weten
Dat Jezus het licht voor ons wil zijn
In alle blijdschap, maar ook in pijn.

Dat er licht mag zijn in onze ogen
We elkaar mogen zien en begroeten
Ook in liefde elkaar zullen ontmoeten.

Jezus wil ons leven verlichten
Hem mogen we volgen op onze wegen
Hij is ons altijd nabij met Zijn zegen.

Het licht der wereld geeft ons helderheid
De duisternis moet van ons wijken
En Gods zuiver licht zal ons bereiken.

Wij mogen leven in het licht
Want bij God is geen duisternis
Dat is helder, zeker en gewis.

Gedicht gelezen in de dienst opening winterwerk

uit Johannes 8: 12



- KERKBLAD** Verschijnt éénmaal per 14 dagen
- REDACTIELEDEN** N. van der Vliet (kopij inleveren)
Berkenlaan 2, 4171 AM Herwijnen
Telefoon 0418 – 58 14 57
e-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl
E.J. van Rossem-van Maren
- CD-OPNAMEN** Verkrijgbaar van elke dienst bij
familie van Rossem,
Breede Kampen 3, tel. 0418 – 58 41 42
- COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS** Bankrekeningnr. NL10 INGB 0000950925
Bankrekeningnr. NL42 RABO 0328000531
- DIACONIE** Bankrekeningnr. NL70 FVLB 0635812320
- ONDERHOUDSFONDS** Bankrekeningnr. NL51 FVLB 0635815184
- ADM. KERKBLAD** Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328024643
- KERKRADIO** Bankrekeningnr. NL39 FVLB 0635815206
- WEBSITE** www.nhkherwijnen.nl
- COLLECTEBONNEN** Verkrijgbaar via een bestelformulier achter in
de kerk
€ 0,70 / € 1,00
- UITZENDING RADIO LINGEWAAL**
Kabel Ziggo Lingewaal FM 93,1 MHz
Ether FM 92,1 MHz en 107,6 MHz
Glasvezel KPN Lekwaal TV **1328**
Lingewaal FM **1028**