

KERKGEBOUW	Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen
PREDIKANT	Vacant
CONSULENT	Ds. A.J. Hagedoorn 0418 – 58 1103
OUDERLINGEN	D.J. van Arkel tijdelijk Scriba Molenkamp 7, 4171 BT Herwijnen 0418 – 58 2269 scriba@nhkherwijnen.nl T.J. Hijkoop J. van Kuilenburg A. Ruitenburg tijdelijk Jeugddiaken
OUDERLINGEN- KERKRENTMEESTER	A.J. Hobo D. de Joode
DIAKENEN	J.W. Boogert D. de Bruijn A. van der Meijden
BIJSTAND PASTORAAT	Ds. A.J. Hagedoorn 0418 – 58 1103
KERKELIJK WERKER	R. Verkaik 0184 – 63 1885 verkaik.r@gmail.com
ORGANISTEN	H.J. de Bruijn A.P. van de Minkelis
KOSTERS	Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 58 1133 Rudi van Zante, Zworrelstraat 63, tel. 58 2987
KERKDIENTEN	Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt) Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) Avonddienst 18.30 uur
ZONDAGSSCHOOL	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in het kerkelijk centrum
CRECHE	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in de Brede School, Achterweg 35



Onder de terebint

Tweede Adam

Hoe groots was de schepping van de mens! Naar Gods beeld en gelijkenis had Hij de mens gemaakt. Het is een wonder dat de Eeuwige met ons mensen wil wandelen. Maar als God in de avond wandelt in de Hof, verbergt de mens zich voor Hem. Doch God zoekt de mens op en zegt: “ Waar zijt gij?” Op de eerste bladzijden van de Bijbel klinkt het Kerstevangelie al door.

Maar niet alleen in deze vraag klinkt de Blijde Boodschap, ook in de belofte van vers 5. Hier belooft God dat er eens een Man geboren zal worden uit een vrouw en Hij zal de vreselijke verleider, de satan, de kop vermorzelen! Met deze troost gevende boodschap moet de mens de Hof van Eden verlaten. Maar de belofte werd niet vergeten.

Die belofte is al ruim 2000 jaar geleden vervuld!
Met de geboorte van Jezus, de Tweede Adam. Halleluja.

Uit: “Niet alleen van brood...”
n.a.v. Genesis 3: 15



2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Onderhoudsfonds

Maandag 1 januari 2018 **Nieuwjaarsdag**

10:00 uur: Ds. W. van den Brink, Veenendaal
Aanvangslied: Weerklank Ps. 131: 1, 2
1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Zondag 7 januari 2018

10:00 uur: Dr. M. van Campen, Ede
Aanvangslied: Weerklank Ps. 132: 7, 8
18:30 uur: Ds. J.F. Thange, Maassluis
Aanvangslied: Weerklank Ps. 133: 1, 2, 3
1^e collecte: Evangelisatiecommissie
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking



Verhaal van de Zondagsschool

24 dec:	Jona 2: 25-33	Jona en de wonderboom
25 dec:	Lukas 2: 1 - 20	Jezus wordt geboren
31 dec:	Mattheus 12: 38-45	Jezus is meer dan Jona

Kinderoppas:

24 dec: Jeanine Sneep en Bertie Treffers
25 dec: Leny Slingerland en Leontien Liefde

31 dec: Gera en Juna Visser
7 jan: Femke Gobius du Sart en Jos van de Minkelis

Schoonmaakrooster

25 t/m 29 dec: Carolien Boogert en Helma van Mourik
8 t/m 12 jan: Mw. Van der Linden, mw. G. van der Vliet
15 t/m 19 jan: Mw. Kruis, Mw. Van der Weerd

UIT DE GEMEENTE

Zieken

Mw. Van Weelden-v.d. Meijden, Geerstraat 7 moest onverwacht weer worden opgenomen in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem. Ze is inmiddels thuis, maar herstel zal de nodige tijd kosten.

Er ligt al weer bijna een jaar achter ons. Een jaar waarin veel is gebeurd in de wereld om ons heen.

Wellicht ook in ons persoonlijk leven. Vreugdevolle dingen. Maar misschien ook wel dingen die diepe sporen na laten. Dan kan het donker in ons leven zijn. In de natuur is het momenteel ook somber en donker. En van het wereldgebeuren in zijn algemeenheid fleuren we ook niet bepaald op.

Toch leven we naar het Kersfeest toe. Het Kind in de kribbe geeft licht in de donkerste nacht en kan troosten in verdriet en bij tegenslag. Wij wensen een ieder die te maken heeft met ziekte, verdriet, gemis of wat ons bezig houdt dát licht en die troost toe. En dat met hulp van de Heilige Geest.



Dankbetuiging

Het plotselinge overlijden van onze zoon Albert heeft een groot verdriet in onze familie gebracht.

Maar in deze moeilijke tijd was elke vorm van belangstelling een troost. Een hand op je schouder, een lief woord, de vele kaarten, of even langskomen. Alle mensen die op wat voor wijze dan ook met ons hebben meegeleefd willen wij daarvoor bedanken. Wij zullen nog vaak aan deze warmte terug denken.

Als je de voet op de andere oever zet en het blijkt de hemel te zijn.

*Als je dan door een hand wordt aangeraakt
en het blijkt Gods hand te zijn.*

*Als je dan muziek hoort en het blijken engelen te zijn
Dan ben je niet heengegaan, maar naar huis gegaan.*

Bert en Alie Blom

VERANTWOORDING

Collecten

Zondag 3 dec:	1 ^e collecte	€	125,05	St. Gave
	2 ^e collecte	€	111,55	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	105,95	past. en prediking
Zondag 10 dec:	1 ^e collecte	€	124,30	Daycare house Kibera.
	2 ^e collecte	€	118,40	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	104,65	past. en prediking

Ontvangen via:

Kerkelijk werker Dhr. R. Verkaik € 50,00 + 2x € 20,00 + € 10,00 voor de kerk.

Diaken D. de Bruijn € 10,00 voor het kerkblad + € 14,00 voor de kerk.

Mw. Joja van Horssen € 15,00 voor het kerkblad.

Voor al deze giften heel hartelijk dank.

Jarigen in de gemeente

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

<u>Datum</u>	<u>Naam</u>	<u>Leeftijd</u>	<u>Adres</u>
29-12	H. Schram - Bones	87	WZC Avondlicht
10-01	C.A. van Velzen	87	WZC Avondlicht

Bloemengroet

De bloemen gingen in de afgelopen periode met groeten namens onze gemeente naar



9 dec: Emmy van Rossem Breede Kampen
16 dec: Henk Satter Achterweg

Zij die elders verblijven

We denken ook aan hen die om uiteen lopende redenen elders verblijven. Fijn om te horen dat er vanuit de gemeente aan hen wordt gedacht door b.v. een kaart te sturen. Laten we ook in onze gebeden hen niet vergeten.

Dhr. Van Horssen
Hornstaete-Vlinder
Lingesteynplantsoen 65; 4141 GJ Leerdam

Mevr. N. van der Meijden-Ravenhorst
Glasstaete 79
Lingesteynplantsoen 20;
4141 GJ Leerdam

Andrea van Mourik
Griendweg 16-L;
4208 AA Gorinchem

Mevr. C. van der Wal van Maren
Huis ter Leede, Eiland 1,
kamer 235; 4143 EN Leerdam.



Doopaangifte

Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen daartoe tot uiterlijk zaterdag 30 december contact opnemen met de scriba, D. van Arkel, Molenkamp 7 (0418-58 2269) of scriba@nhkherwijnen.nl).

Bezoekwerk 70+

Zoals bekend heeft kerkelijk werker Rook Verkaik een aantal maanden het bezoekwerk onder de 70-plussers overgenomen van ds. Hagedoorn. Dit in verband met zijn verplichte nascholing. Nu die is afgerond, neemt ds. Hagedoorn vanaf 1 januari dat bezoekwerk weer op zich. Wellicht dat er nog even een 'overloopje' is, maar dat wijst zich vanzelf.

Bevestiging ambtsdragers

In de ochtenddienst van zondag 14 januari hopen we broeders die hun verkiezing tot ambtsdrager hebben aangenomen, te bevestigen in hun ambt. De dienst wordt geleid door ds. A.J. Hagedoorn uit Hellouw, onze consulent.

In het ambt hopen bevestigd te worden:

H. de Bruin (ouderling-kerkrentmeester).

D. de Bruijn (herbevestiging als diaken).

P.A. Hobo (jeugdouderling).

Zoals eerder bekend gemaakt zal G. van Bezooijen na 1 juli in het ambt van ouderling worden bevestigd.

We willen u vragen de genoemde broeders en het kerkenraadswork op te dragen in uw voorbede.

Vacature ouderling

Zoals bekend bestaat er binnen de kerkenraad nog één vacature, die van ouderling J. van Kuilenburg. De kerkenraad is overigens dankbaar dat Van Kuilenburg, nu zijn vacature niet direct is ingevuld, zijn ambt en taken als ouderling voorlopig nog op zich wil nemen.

Ter invulling van de vacature zijn gemeenteleden opnieuw in de gelegenheid namen in te dienen van gemeenteleden die in hun ogen geschikt zijn voor dit ambt. De namen die al eerder zijn ingediend, blijven wat de kerkenraad betreft gewoon staan.

Mochten er vanuit de gemeente geen namen worden ingediend, dan kan de kerkenraad dubbeltallen stellen. Maar in dat geval kan de kerkenraad ook rechtstreeks gaan benoemen.

Kerkbalans 2017; toezegging al overgemaakt?



Nu het einde van het jaar nadert, maken we vaak de balans op. Op allerlei gebied. Ook op kerkelijk gebied. Zo zijn ook de kerkrentmeesters bezig het jaar af te sluiten op financieel gebied. Daaronder de Actie Kerkbalans.

Graag willen we iedereen vragen die eerder dit jaar een toezegging deed, even na te gaan of die toezegging ook al is overgemaakt. Het kan immers zomaar gebeuren dat het erbij in is geschoten. Helemaal niet erg, u kunt het alsnog doen. Bovendien bespaart het de kerkrentmeesters het nodige administratieve werk.

Binnenkort wordt een aantal herinneringsbrieven gestuurd. Behalve dat u vergeten kunt zijn het toegezegde bedrag over te maken, kan het zijn dat het bedrag op een andere rekening terecht gekomen is; of dat de kerkrentmeesters een overschrijving over het hoofd hebben gezien. Bij voorbaat excuses daarvoor

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

De banknummers zijn: Rabobank NL42 RABO 03280 00531 en ING NL10 INGB 0000 950925

Graag steeds onder vermelding van Kerkbalans 2017.

Hartelijk dank voor uw medewerking.

Kerststerren

De vrijdag 8 december gehouden kerststerrenactie heeft opgebracht, €1.922,05 netto! Dat is een prachtig resultaat, waar we erg dankbaar voor zijn. Alle organisatoren, verkopers en kopers heel hartelijk bedankt. Het weer was niet altijd even prettig, maar de verkopers hebben zich er uitstekend doorheen geslagen! Nogmaals hartelijk dank.



Eindejaarscollecte

In veel gevallen gelijktijdig met dit kerkblad ontvangt u de enveloppe voor de traditionele eindejaarscollecte. We willen u vragen een bedrag over te maken. Dat kan via de bijgesloten acceptgirokaart, maar uiteraard ook via internetbankieren of via een gift in de collectezak. In de dienst op 31 december wordt ook voor het doel gecollecteerd.

De opbrengst komt ten goede aan het werk in de eigen kerkelijke gemeente.

Gift Vervoornstichting

Het college van kerkrentmeesters mag melden dat we van de Vervoornstichting een gift van € 2.500 hebben ontvangen, als bijdrage in de kosten van het schilderwerk dat op de rol staat voor de pastorie en de kerk.

We zijn erg blij en dankbaar voor deze gift en willen de Vervoornstichting vanaf deze plaats dan ook heel hartelijk bedanken. De schilderbeurt draagt niet alleen bij aan het behoud van pastorie en kerk, maar ook aan het beschermd dorpsgezicht van het stuk Waaldijk tussen pastorie en Schoutensteegse stoep.

De jeugdraad heeft een subsidie van € 1.000 van de Vervoornstichting gekregen. Dit voor de aanschaf van drie extra tv's voor de populaire game-avonden voor de jeugd. Ze zijn inmiddels al aangeschaft en er is zelfs al gebruik van gemaakt!

Ook voor deze gift willen we de Vervoornstichting heel hartelijk bedanken.

Veranderingen in redactie kerkblad; afscheid Nico en Emmy

Sommigen van u zullen het ongetwijfeld al hebben gehoord: Nico van der Vliet gaat stoppen als eindredacteur van het kerkblad. We mogen gerust zeggen dat Nico heel veel jaren (sinds 1986!!) de spil was waar het kerkblad om draaide. En wie bij het kerkblad een kijkje achter de schermen neemt, weet dat er heel veel bij komt kijken. Het is veel meer werk dan alleen wat artikeltjes en gegevens op een rijtje zetten. Er zijn zo heel wat uren in gaan zitten en dat vrijwel altijd het hele jaar door. Nico deed dat werk altijd met grote nauwgezetheid en dat kwam de kwaliteit van het kerkblad ten goede.

Gelukkig hoefde Nico dat werk niet alleen te doen. We denken aan de verwerkers van de kopij (vroeger noemden we dat de typistes), de vouwers, de lopers, de mensen die op de achtergrond zaken coördineerden. We willen vanaf deze plaats met name ook noemen Emmy van Rossem, die al net zo lang als Nico betrokken was bij de redactie van het kerkblad. Sinds steeds meer mensen de kopij digitaal aanleveren is dat werk wel wat veranderd, maar Emmy las altijd alle kopij nog eens na op fouten. Een secuur werkje waarvoor eveneens geldt dat het de kwaliteit en de leesbaarheid van het kerkblad ten goede is gekomen. Emmy heeft besloten om nu gelijktijdig met Nico te gaan stoppen.

In het volgende kerkblad verschijnt een afscheidsinterview met Nico en Emmy.

We willen vanaf deze plaats zowel Nico als Emmy heel hartelijk bedanken voor hun jarenlange inzet voor het kerkblad. Een kerkblad dat bijdraagt aan niet alleen de opbouw van de gemeente, maar ook aan het gemeente-zijn met elkaar. En via Nico en Emmy bedanken we uiteraard alle vrijwilligers die zich voor het kerkblad inzetten. Fijn dat we er zo'n met z'n allen de schouders onder hebben gezet of nog kunnen zetten.

We zijn dankbaar dat Carolien Boogert en Hetty van Arkel, die om de beurt de kopij al verwerken, dat ook blijven doen. Carolien zal daarbij de meeste taken van Nico overnemen.

De redactie van het kerkblad heeft een nieuw e-mailadres gekregen: kerkblad@nhkherwijnen.nl

Follow Me

Na twee weken kerstvakantie gaan we dinsdag 9 januari weer aan de slag. Hoewel Goede Vrijdag op de kalender nog een heel eindje weg is, verdiepen we ons vanavond, zo kort na Kerst, al over de reden waarom Jezus op aarde kwam. Namelijk, lijden en sterven voor onze zonden. Het thema vanavond is: Door God verlaten. De opdracht voor deze week is: Stuur een kaartje met een bemoedigende Bijbeltekst naar iemand die het moeilijk heeft. Aanvang: 18.30 uur.

Follow Me Next

Dinsdag 9 januari komen we weer bij elkaar. We bespreken actuele vragen waar je zelf mee zit. We beginnen om 19.15 uur. Wees welkom!!

Bijbelgesprekskring

De vorige avond dat we bij elkaar zouden komen, 11 december, was er hevige sneeuwval, waardoor verschillende verhinderd waren en we hebben besloten om deze avond niet samen te komen. We hopen dat de weersgesteldheid het ons op 8 januari niet opnieuw verhindert om kring te houden. We zien er naar uit om u weer te ontmoeten. Start: 20.15 uur. Psalm 65 ligt vanavond voor ons open. Uitgangspunt is Gods zorg voor de schepping. Weet u welkom. Het begin van een nieuw jaar kan een goede reden zijn om u aan te sluiten!!

Persoonlijk

Een jaar en drie maanden mag ik al weer in uw midden werkzaam zijn. Veel is er het afgelopen jaar in de gemeente gebeurd. Droevige dingen, maar ook dingen om ons over te verblijden. Door alles heen mogen we

weten dat God de gemeente niet loslaat. Hij laat niet varen het werk dat Zijn handen begonnen is. Laten we ons, door God geleid, richten op hen die het moeilijk hebben. Pijn vanwege veranderingen, moeiten en vragen over besluiten die genomen zijn. Geef elkaar ruimte in de geloofsbeleving. Niet iedereen uit zijn of haar geloof op dezelfde wijze! Laten we ons met elkaar in liefde richten op de opbouw van de gemeente en bidden om de leiding van de Heilige Geest!
De tijd gaat snel. Zo staan we nu al weer voor de overgang van 2017 naar 2018. Maar eerst vieren we nog het feest van Christus geboorte. Ik wens u allen Gods zegen toe voor de komende kerstdagen en voor het nieuwe jaar 2018.

Rook Verkaik

Kerkbalans 2018 ; 'Geef voor je kerk'



Kerkbalans 2018 heeft als thema '**Geef voor je kerk**'. Kort maar krachtig. Een slogan die oproept om letterlijk en figuurlijk voor en om je kerk geven. En dan gaat het in eerste instantie natuurlijk niet om het stenen gebouw, hoewel ook de kerk als gebouw een belangrijke plaats; om samen te komen, om als gemeente bij elkaar te zijn, te zingen, te bidden, elkaar te ontmoeten, te luisteren naar de boodschap die God voor ons heeft.

Bij de kerk gaat het ook om de gemeente, om wat we met z'n allen doen en zijn. Om de verkondiging van het Woord, het doorgeven van de boodschap, het omzien naar elkaar, het bezoekwerk. Ook daarvoor mag u geven.

In de loop van januari krijgt u de bekende enveloppe, met daarin een brochure en de oproep om samen onze schouders onder de gemeente te zetten. We mogen dan vacant zijn, veel van de kosten gaan gewoon door. Waar kosten voor een eigen predikant wegvallen, komen kosten voor onder meer gastpredikanten en kerkelijk werker voor terug. Daarnaast stijgen de afdrachten aan de landelijke, doordat eerdere kortingen nu zijn afgelopen.

In de begroting zijn we er vanuit gegaan dat we per 1 juni weer een eigen predikant hebben, hoewel dat natuurlijk nooit met zekerheid gezegd kan worden. Maar om een begroting te maken, moet je bepaalde uitgangspunten nemen.

Om de begroting rond te krijgen, is wat Kerkbalans betreft ongeveer evenveel nodig als dit jaar. Ook daarom roepen we u op om gezamenlijk de schouders onder onze gemeente te zetten. Het is

belangrijk om financieel gezond te zijn, zodat het werk in en door de kerk door kan gaan.

We hebben de afgelopen jaren mogen ervaren dat we niet tevergeefs een beroep op u doen. Daarom hebben we ook nu het vertrouwen dat iedereen, vanuit zijn of haar verantwoordelijkheid, positief zal reageren.

Meer informatie volgt.

Van de Zondagsschool:

Op 2e kerstdag om 18.30 uur hopen we met de kinderen het kerstfeest van de Zondagsschool te vieren. Hiervoor willen wij u allen van harte uitnodigen.

We willen de ouders van de kinderen vragen om hun kinderen om **18.00 uur** in de grote zaal van het kerkelijke centrum te brengen. We oefenen dan nog even één keer de liederen en we willen een foto maken van alle kinderen.

Tijdens de kerstfeestviering zal er een collecte worden gehouden voor het zendingsechtpaar Martin en Marleen 't Hart.

Zij willen de opbrengst gebruiken voor het vakantiebijbelwerk en dan met name voor de slotdag. Zij willen hiermee limonade kopen voor alle kinderen, Bijbels voor de nieuwkomers en een aardigheidje voor de kinderen die trouw zijn geweest!

De Zondagsschool zal het bedrag van de collecte verdubbelen voor we het overmaken aan Martin en Marleen.

Helpt u mee om een prachtig bedrag bij elkaar te krijgen voor het werk dat Martin en Marleen in Rwanda doen?

Langs deze weg wensen wij een ieder alvast Gezegende kerstdagen.

Hartelijke groet,
Leiding Zondagsschool "Bethel"



Nieuwsbrief Martin en Marleen 't Hart

Beste allemaal,

Wat genieten we van de berichtjes die ons op allerlei manieren bereiken! Het is zo bemoedigend. Ook is het zo fijn te weten dat gebed voor ons, ons gezin en onze missie een grote plaats inneemt. We danken God voor al deze zegeningen. We ervaren: Hij is met ons!

De Adventsperiode is in Rwanda niet zo vol met voorbereidingen. De dagen gaan en komen zonder veel verschil. Bruiloften vieren, dat maakt verschil. Afgelopen jaar hebben we er heel wat gevierd. Elk bruidspaar heeft 3 huwelijksceremonies te gaan: het burgerlijk, het cultureel en het kerkelijk huwelijk.

Bij elke ceremonie is het wachten op de bruidegom en zijn familie, wachten op de bruid en haar familie. We hebben geleerd te wachten. Wachten is een tijd van ontmoeting. Je bent voorbereid en hebt wat drinken bij je. Mopperen en klagen getuigt van respectloos omgaan met vrienden of familie. Dat doe je dus niet. En als het bruidspaar soms zelfs na 2 uur wachten komt, neem je je plek in om ze goed en feestelijk te ontvangen. Het lange wachten is plotsklaps vergeten, want het is feest!



Advent is Jezus' komst verwachten. Elk jaar blikken we even terug naar het grote wonder: Gods Zoon geboren in een stal om met ons te zijn, om ons te redden. Dit jaar leggen wij de focus op de toekomst. We verwachten Zijn terugkomst, als Bruidegom. Verlangen we er zo naar dat we haast niet kunnen wachten? En als we werkelijk wachten, hebben we geduld om lang te wachten? Wij hebben geleerd te wachten..... De gelijkenis van de wijze en dwaze meisjes lezen wij nu met andere ogen. Vol verwachting klopt ons hart!

Gods zegen wensen we jullie toe op alle feestdagen en in het nieuwe jaar 2018.

We kijken ernaar uit om jullie na de zomer te ontmoeten!

Martin en Marleen

Licht voor de dorpen

Afgelopen zaterdag 9 december vond in Herwijnen voor de eerste keer het kerstevenement 'Licht voor de dorpen' plaats. De dorpen Herwijnen, Hellouw, Haaften en Tuil zetten samen de schouders onder deze kerstroute. Zodra je onder de stadspoort aan de Schoutensteeg doorliep, trad je als bezoeker binnen in een winterse wereld van ruim 2000 jaar geleden: het jaar 0, om op zoek te gaan naar het Koningskind Jezus.

Een herder verwelkomde vanaf 4 uur 's middags ieder kwartier groepen van zo'n 25 bezoekers die een kaartje hadden weten te bemachtigen, want het evenement was compleet uitverkocht. Die bezoekers werden door de herder het kerstverhaal mee ingenomen. Het was er aardedonker, maar hoe mooi en sfeervol werken dan honderden langs de route uitgezette waxinelichtjes! Langs de Schoutensteeg en Peperstraat was het een komen en gaan van mensen die destijds ook in het Bijbelse Nazareth en Bethlehem gelopen moeten hebben. De groepen kwamen langs alle bijzondere plaatsen die een rol hebben gespeeld bij de geboorte van Jezus, waar prachtig verklede acteurs in beeldende decors het verhaal vertolkten.

Zo maakte je als bezoeker de aankondiging van Jezus' geboorte door de engel aan Maria mee en trok je – over met platen geplaveide smalle, donkere paadjes door de Herwijinse landerijen - verder weg het bergland van Juda in, waar Elizabeth en Maria hun blijdschap over hun beider zwangerschap deelden. Vervolgens ging de route langs een bij de paardenclub omgebouwd dorpsplein, waar jong en oud te horen kreeg dat ze zich moesten gaan inschrijven voor een volkstelling. Wat een toestand was dat! Maar daar trokken de soldaten van Herodes zich niets van aan: zij verdwenen met gezwinde spoed. En verder ging het, de Schoutensteeg af, Bethlehem in, waar we van alle herbergiers aan de deur zonder pardon hoorden dat er geen plaats meer over was waar Jozef met zijn zwangere vrouw Maria kon logeren. Maar even verderop (als je goed keek herkende je het ooievaarsdorp in Herwijnen), bij de herders in het veld die de wacht hielden over drie echte schapen en zich ondertussen heerlijk warmden bij het vuur, zong een heus engelenkoor het Ere zij God. Jezus is geboren! Ook de wijzen uit het Oosten, zo schitterend gekleed, lieten de kinderen meekijken door hun sterrenkijkers om die bijzondere ster te zien. De groep trok samen met die wijzen naar de ster, die bleek te schijnen boven een boerderij aan de Peperstraat en vond daar onder de overkapping in het grind ... een echt koningskind! Wat een ultiem kersttafereel werd hier zichtbaar; de wijzen boden hun goud, wierook en mirre aan Jozef en Maria aan, precies zoals het in de Bijbel beschreven staat. Het dik ingepakte kindje

Jezus lag zoet in zijn voerbak met zijn handjes te spelen. Een glansrol. Tenslotte eindigde de route in de Hervormde kerk aan de Waaldijk, om daar stil te genieten van live gespeelde kerstmuziek.

Licht voor de dorpen is een groot succes geworden. Ondanks de barre weersomstandigheden bij de voorbereidingen bleef het tijdens de kerstroute nagenoeg droog. Hier en daar lag zelfs nog een beetje sneeuw! Ruime 200 vrijwilligers uit de vier dorpen hebben het kerstverhaal voor velen een eigentijdse invulling gegeven. Als bezoeker was ik in ieder geval onder de indruk van de organisatie ervan, en was ik opnieuw onder de indruk van het échte kerstverhaal.



AGENDA

Maandag 8 jan	20:15 uur	Bijbelgesprekskring
Dinsdag 16 jan	20:30 uur	kring Groeien in Geloof

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie ook de website van onze gemeente, www.nhkherwijnen.nl

VAN DE REDACTIE



De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 8 januari 2018 **vóór 16.00 uur** ingeleverd te zijn bij:

email: kerkblad@nhkherwijnen.nl

Carolien Boogert
Rij- en Uitweg 16

NB. LET OP!! Inleveradres en e-mailadres voor het aanleveren van kopij is gewijzigd!

Volgende inleverdata zijn:

22 jan
voor 2 weken

5 feb
voor 2 weken

19 feb
voor 2 weken

5 mrt
voor 2 weken



Leid Maria en Jozef naar de stal

KERKBLAD	Verschijnt éénmaal per 14 dagen
REDACTIELEDEN	Carolien Boogert (kopij inleveren) Rij- en Uitweg 16, 4171 CN Herwijnen Telefoon 0418 – 84 2576 e-mail: kerkblad@nhkherwijnen.nl Hetty van Arkel
CD-OPNAMEN	Verkrijgbaar van elke dienst bij familie van Rossem, Breede Kampen 3, tel. 0418 – 58 4142
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS	Bankrekeningnr. NL10 INGB 0000950925 Bankrekeningnr. NL42 RABO 0328000531
DIACONIE	Bankrekeningnr. NL70 FVLB 0635812320
ONDERHOUDSFONDS	Bankrekeningnr. NL51 FVLB 0635815184
ADM. KERKBLAD	Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328024643
KERKRADIO	Bankrekeningnr. NL39 FVLB 0635815206
WEBSITE	www.nhkherwijnen.nl
COLLECTEBONNEN	Verkrijgbaar via een bestelformulier achter in de kerk € 0,70 / € 1,00