

<b>KERKGEBOUW</b>	Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen
<b>PREDIKANT</b>	Vacant
<b>CONSULENT</b>	Ds. A.J. Hagedoorn 0418 – 581103
<b>OUDERLINGEN</b>	D.J. van Arkel <b>tijdelijk Scriba</b> Molenkamp 7, 4171 BT Herwijnen 0418 - 582269 scriba@nhkherwijnen.nl T.J. Hijkoop J. van Kuilenburg A. Ruitenburg <b>tijdelijk Jeugddiaken</b>
<b>OUDERLINGEN- KERKRENTMEESTER</b>	A.J. Hobo D. de Joode
<b>DIAKENEN</b>	J.W. Boogert D. de Bruijn A. van der Meijden
<b>BIJSTAND PASTORAAT</b>	Ds. A.J. Hagedoorn 0418 - 581103
<b>KERKELIJK WERKER</b>	R. Verkaik 0184 - 631885 verkaik.r@gmail.com
<b>ORGANISTEN</b>	H.J. de Bruijn A.P. van de Minkelis
<b>KOSTERS</b>	Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133 Rudi van Zante, Zworrelstraat 63, tel. 582987
<b>KERKDIENTEN</b>	Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt) Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) Avonddienst 18.30 uur
<b>ZONDAGSSCHOOL</b>	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in het kerkelijk centrum
<b>CRECHE</b>	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in de Brede School, Achterweg 35



## Onder de terebint

### Een nieuwe start

Het begin van het nieuwe jaar is als een eerste stap op nieuw ijs.  
Kun je erop staan of zul je erdoorheen zakken?  
Wat zal de toekomst brengen?  
Zal de Heere ook in het jaar 2018 met ons mee willen gaan?  
Er is genoeg reden te bedenken waarom Hij dat niet zou doen.

Zo was het ook met het volk Israël na de afgoderij met het gouden kalf.  
Hoe zou je zonder Hem verder kunnen!  
Om die reden bidt Mozes dat de Heere toch in hun midden zal  
meegaan en de zonden van Zijn volk zal vergeven.  
En het wonder is dat God dat ook doet!  
Dat is Zijn trouw en goedheid.

Zo toont Hij Zichzelf aan Mozes en aan ons: barmhartig, genadig,  
geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw.  
Dat is de vaste grond onder onze voeten, onbreekbaar ijs, waar je ook  
in dit nieuwe jaar veilig op kunt staan en gaan.

Uit: Een hand vol koren  
n.a.v.: Exodus 34: 6

## **KERKDIENTEN**

### **Zondag 14 januari 2018 Bevestiging ambtsdragers**

- 10:00 uur: Ds. A.J. Hagedoorn, Hellouw  
Aanvangslied: Weerklank Ps. 134: 1 en 3
- 18:30 uur: Ds. A.B. van Campen, Poederoijen  
Aanvangslied: Weerklank Ps. 135: 1 en 2
- 1<sup>e</sup> collecte: Mensenkinderen  
2<sup>e</sup> collecte: Kerkrentmeesters  
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

### **Zondag 21 januari 2018**

- 10:00 uur: Ds. B.J.v.d. Kamp, Harderwijk  
Aanvangslied: Weerklank Ps. 136: 20 en 21
- 18:30 uur: Ds. H.E. Veldhuijzen, Schelluinen  
Aanvangslied: Weerklank Ps. 137: 1 en 2
- 1<sup>e</sup> collecte: Diaconie  
2<sup>e</sup> collecte: Kerkrentmeesters  
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

### **Verhaal van de Zondagsschool**

- 14 jan: Marcus 1: 32-39 Jezus bidt  
21 jan: Marcus 2: 13-17 Jezus roept Levi

### **Kinderoppas:**

- 14 jan: Willy van Arkel en Danique de Joode  
21 jan: Corine en Kay Osté

### **Schoonmaakrooster**

- 15 t/m 19 jan: Mw. Van der Weerd, Dhr. Van der Weerd  
22 t/m 26 jan: Mw. Van Brakel, Mw. Kornet



## UIT DE GEMEENTE

### Ziekte en zorg

We hebben de jaarwisseling achter ons. We wensten elkaar voor 2018 het goede toe. Vaak met de uitdrukking: Veel heil en zegen. We mochten het oude jaar afsluiten en het nieuwe jaar beginnen met diensten in de kerk.

Oud en nieuw was niet voor iedereen een moment van vreugde. We weten van mensen die opgelucht zijn als deze dagen voorbij zijn. Ze zijn alleen of voelen zich eenzaam. Anderen gingen de drempel van oud en nieuw over met het verdriet om een oude moeder en oma die overleed.

De familie Van Mourik werd opgeschrikt door een ernstig auto-ongeluk in de familie. We mogen het een wonder noemen dat het nog zo is afgelopen.

Zo is er al weer veel wat een schaduw kan werpen over ons leven.

Mevrouw Riek van Arendonk-Overheul, Achterweg 101 moest na een val worden opgenomen in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem. Ze zal vandaar eerst naar een verpleeghuis moeten, zoals het zich nu laat aanzien.

Behalve het bovengenoemde zijn er in onze gemeente ook andere zorgen, is er verdriet en psychische nood. Laten we ook voor hen die hiermee te maken hebben bidden.

Als we dit alles zo overzien zal het u niet verbazen dat we voor deze keer boven deze rubriek schrijven: "Ziekte en zorg"

Zo zien we ook aan het begin van 2018 dat we leven in een gebroken wereld.

In die gebrokenheid is het licht van Kerst gekomen. Dat hebben we met elkaar mogen gedenken.

Laten we in alle omstandigheden schuilen bij Christus, het Kind in de kribbe, Die de Man van smarten werd.

In psalm 71 lezen we dat Hij voor ons een rots wil zijn om in te wonen. Een schuilplaats, waar ons hart steeds toevlucht vindt in smart.

## **Dankbetuiging**

*Zonder Marianne is alles anders.*

Het doet ons goed zoveel kaarten, bemoedigende woorden, een handdruk te hebben ontvangen na het overlijden van mijn vrouw, onze moeder en dochter, Marianne Beldman-Zwiers.

Het is een troost te weten dat wij niet de enigen zijn die haar missen. Dit zal ons ook tot steun zijn in de komende tijd.

Erik Beldman  
Patricia en Ricardo  
Kevin  
Pa en Ma Beldman  
Herwijnen, december 2017

Eigenlijk is een traan een prachtig ding.  
Want in elke traan van verdriet,  
glinstert een herinnering.  
Houd ze dus niet tegen,  
jouw verdriet mag er zijn.  
Hopelijk zie je af en toe  
de glinstering tussen de pijn.  
Soms verdriet, soms glinsteringen,  
hoe het ook met je gaat....  
Weet in elk geval,  
dat je er nooit alleen voor staat!

## **In Memoriam Maria Overheul - van Weelden**

Op 29 december 2017 overleed in Woon- en Zorgcentrum Avondlicht

*Maria Overheul – van Weelden*

Zij mocht de leeftijd van 94 jaar bereiken. De familie mocht op de rouwbrief schrijven: Rustig en kalm is, in het vertrouwen op haar Heere en Heiland, van ons heengegaan onze lieve zorgzame moeder, schoonmoeder en oma. Sinds 20 mei 1991 was ze weduwe van Arie Overheul.

Daarom konden we in de afscheidsdienst, voorafgaande aan haar begrafenis mediteren over de lofzang van Simeon: "Zo laat Gij Heer uw knecht, naar 't woord hem toegezegd, thans heengaan in vrede." Wij zijn dankbaar voor een moeder en oma die altijd in Herwijnen heeft gewoond. Een vrouw die sociaal betrokken was en bij wie de deur altijd open stond.

Op de kaart en de steen van vader Arie stond de tekst: 'k Sla de ogen naar 't gebergte heen. Deze tekst staat ook weer op de kaart van

moeder en oma. Die blikrichting wensen we de kinderen en kleinkinderen en verdere familie van harte toe. Daar vinden we troost en kracht om verder te gaan aan Gods hand.

Haar begrafenis heeft plaatsgehad op de begraafplaats aan de Peperstraat op woensdag 3 januari 2018.

R. Verkaik

### **Geboorte**

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onze zoon en broertje, zo geven Kees en Corline de Fockert-van der Meijden en hun zoontjes Wiliam en Wessel kennis van de geboorte van hun zoon en broertje

*Levin Anton*

Zijn roepnaam is Levin en is donderdag 4 januari geboren.

Graag willen we de ouders en de broertjes van harte feliciteren met de geboorte van Levin. Wat een wonder en reden tot dankbaarheid is het om nieuw leven te mogen ontvangen uit de hand van onze Schepper. We willen jullie Gods nabijheid toewensen en veel wijsheid bij het opvoeden van Levin. Dat hij voorspoedig mag opgroeien.

Hun adres is: Kees en Corline de Fockert-van der Meijden, Parallelweg 24, 4171 AG Herwijnen.

### **VERANTWOORDING**

#### **Collecten**

Donderdag 14 dec    collecte    €    137,90    Kerkrentmeesters

#### **ZC Avondlicht**

Zondag 17 dec:    1<sup>e</sup> collecte    €    149,00    Woord en Daad  
                          2<sup>e</sup> collecte    €    142,95    Kerkrentmeesters  
                          Uitg.collecte €    141,80    Pastoraat en Prediking

Zaterdag 23 dec:    1<sup>e</sup> collecte    €    216,95    Kerkrentmeesters

#### **Kerstzangdienst**

Zondag 24 dec:    1<sup>e</sup> collecte    €    92,60    GB project 10 27  
                          2<sup>e</sup> collecte    €    86,40    Kerkrentmeesters  
                          Uitg.collecte €    96,65    Pastoraat en Prediking

Maandag 25 dec:    1<sup>e</sup> collecte    €    130,40    Diaconie  
**1e Kerstdag**        2<sup>e</sup> collecte    €    116,20    Kerkrentmeesters  
                          Uitg.collecte €    103,60    Pastoraat en Prediking

Dinsdag 26 dec.:	1 <sup>e</sup> collecte	€	234,05	GZB fam. 't Hart Rwanda
<b>2e Kerstdag</b>				
Zondag 31 dec.:	1 <sup>e</sup> collecte	€	108,10	Diaconie
<b>Oudejaarsdag</b>	2 <sup>e</sup> collecte	€	106,50	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	255,70	Oudejaarscollecte

Ontvangen via:

Diaken D. de Bruijn 1x € 5,00 voor de evangelisatiecommissie  
 Dhr. A. van Rossem 1x € 10,00 voor de bloemengroet, 2x € 10,00 +  
 1x € 100,00, voor de kerk, 1x € 20,00 voor de dankstondcollecte en  
 1x € 20,00 voor het kerkblad

Kerkelijk werker R. Verkaik een gift van € 20,00 voor de kerk

Extra gift van € 230,00 voor de Actie Kerkbalans 2017

Extra gift van € 50,00 voor de Actie Kerkbalans 2017

Een gift van € 150,00 voor de kerk

Een gift van € 200,00 voor de kerk ovv 'uit dankbaarheid'

Voor al deze giften heel hartelijk dank.

### **Jarigen in de gemeente**

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

Datum	Naam	Leeftijd	Adres
26-01	L.A. Mus-van Zandwijk	92	Zandsteeg 8

### **Bloemengroet**

De bloemen gingen in de afgelopen periode met groeten namens onze gemeente naar:

Dhr Kornet	Waaldijk
Mw. Van Weelden-van der Meijden	Geerstraat



### **Week van Gebed**

Van D.V. zondag 21 januari tot en met zaterdag 27 januari wordt de landelijke Week van Gebed gehouden, een initiatief van de Evangelische Alliantie in samenwerking met de Raad van Kerken.

Net als voorgaande houdt de Gereformeerde Kerk in Herwijnen in die week een aantal gebedsbijeenkomsten, van maandag tot en met zaterdag, steeds van 19.00 tot ongeveer 19.30 uur in het kerkgebouw aan de Achterweg. Iedereen is daarbij van harte uitgenodigd.



Het thema voor dit jaar is gebaseerd op Exodus 15: 6a, waarin wordt gesproken over de machtige hand van God. Tijdens de korte bijeenkomsten wordt nagedacht over wat God met Zijn handen voor ons heeft gedaan en wat wij met onze handen voor anderen kunnen doen of betekenen.

### **Eindejaarscollecte**

Ongeveer gelijk met het vorige kerkblad, zijn de enveloppen voor de eindejaarscollecte verspreid. Mocht u nog een bedrag willen overmaken, dan kan dat uiteraard via de bijgesloten acceptgiro maar uiteraard ook via internetbankieren of via een gift in de collectezak.

De opbrengst komt ten goede aan het werk in de eigen kerkelijke gemeente.

Het bankrekeningnummer is: NL51 FVLB 063 5804 999  
ten name van CVK Hervormde Gemeente Herwijnen

### **Bevestiging ambtsdragers**

In de ochtenddienst van zondag 14 januari hopen we broeders die hun verkiezing tot ambtsdrager hebben aangenomen, te bevestigen in hun ambt. De dienst wordt geleid door ds A.J. Hagedoorn uit Hellow, onze consulent.

In het ambt hopen bevestigd te worden:

H. de Bruin (ouderling-kerkrentmeester).

D. de Bruijn (herbevestiging als diaken).

P.A. Hobo (jeugdouderling).

Zoals eerder bekend gemaakt zal G. van Bezooijen na 1 juli in het ambt van ouderling worden bevestigd.

We willen u vragen de genoemde broeders en het kerkenraadswerk op te dragen in uw voorbede.

### **Kerkbalans 2018 ; 'Geef voor je kerk'.**

In de periode eind januari/begin februari wordt traditiegetrouw de Actie Kerkbalans gehouden. Zo ook dit jaar. Op vrijdag 19 januari hopen we met alle vrijwilligers tijdens een korte bijeenkomst een start te maken.

In de week die volgt worden de enveloppen bij u thuis bezorgd, een week later wordt uw reactie opgehaald.

Actie   
**Kerkbalans**  
2018



Voor wie de afgelopen jaren regelmatig het kerkblad heeft gelezen en de brochure voor de Actie Kerkbalans: op hoofdlijnen is er weinig veranderd. De Actie Kerkbalans is de belangrijkste inkomstenbron voor onze Gemeente. Geld dat nodig is voor de voortgang van het kerkenwerk, in de breedste zin van het woord. Van de zondagse erediensten en het jeugdwerk, tot het bezoekwerk en het onderhoud van gebouwen, en alles wat daar tussenin zit of mee te maken heeft. Van het betalen van kerkelijk werker en gastpredikanten, tot de energiekosten en de verplichte afdrachten aan de landelijke kerk. En dat allemaal om de voortgang van de verkondiging van het Evangelie in stand te houden.

### *Op orde*

Dat aan de essentie van de Actie Kerkbalans niet veel verandert, wil uiteraard niet zeggen dat de actie minder belangrijk is. Juist niet! Het is zaak onze financiën goed op orde te houden, nu en in de toekomst! Nu hebben we daar met z'n allen de laatste jaren heel mooie stappen in gezet. De opbrengst van de Actie Kerkbalans is over een periode van zo'n tien jaar fors gestegen, we hebben al vaker verteld. Maar de stijging stagneert nu wat.

Dat laatste zal z'n redenen hebben. Veel mensen hebben hun verantwoordelijkheid zeker al genomen en dragen hun steentje meer dan bij. De tabel is daarbij een belangrijke leidraad gebleken. De slogan '*Geef volgens de tabel, dan redden we het wel*' heeft z'n doel niet gemist.

Toch hopen we de stijgende lijn vast te kunnen houden. Zeker nu we horen en vaak ook ervaren dat de economie weer aantrekt, ontstaan er wellicht extra mogelijkheden. Of misschien kwam het er nog nooit van om goed naar de leidraad van de tabel te kijken. We willen ook de jongeren vragen goed na te denken over de vraag 'wat is de kerk (ook jullie kerk!) je waard. Zet dat eens af tegen andere uitgaven.

### *Vacant*

Op dit moment zijn we vacant, Hervormde Herwijnen heeft geen eigen predikant. Het is verleidelijk te denken dat de kosten dan fors teruglopen en dat daardoor ook de Actie Kerkbalans wel wat minder hoeft op te brengen. Nou, dat beeld klopt niet. Inderdaad loopt een deel van de kosten terug omdat we bijvoorbeeld geen salaris hoeven te betalen aan een eigen predikant. Maar daar staan andere kosten tegenover. Bijvoorbeeld die van een kerkelijk werker en extra gastpredikanten. We gaan er vanuit dat we binnen niet al te lange tijd

weer een eigen predikant hebben. De komst van een nieuwe predikant brengt ook kosten met zich mee.

Daarnaast lopen veel kosten (energie, onderhoud, een deel van de afdrachten, organisten) gewoon door; vacant of niet. Sommige afdrachten gaan zelfs omhoog, omdat eerdere kortingen niet meer gelden.

Het is ook niet voor niets dat we wat betreft de predikantsplaats hebben gekozen voor een 80-20 constructie: 80 procent voor onbepaalde tijd, 20 procent voor vijf jaar (waarna de situatie opnieuw wordt gezien). Dat is niet uit luxe.

Kortom: de vacaturetijd is geen tijd om financieel te verslappen.

Kerkbalans 2018 heeft als thema **'Geef voor je kerk'**. Kort maar krachtig. Een slogan die oproept om letterlijk en figuurlijk voor en om je kerk geven. Bij de kerk gaat het ook om de gemeente, om wat we met z'n allen doen en zijn. Om de verkondiging van het Woord, het doorgeven van de boodschap, het omzien naar elkaar, het bezoekwerk. Ook daarvoor mag u geven.

Als we met z'n allen de schouders eronder zetten, dan moet het goed komen. Zeker als de sterkste schouders misschien wat extra's kunnen doen.

### *Streven*

In het vorige kerkblad hebben we al een toelichting gegeven op de begroting voor dit jaar. Ook in de brochure die u krijgt, leest u daar meer over. Om dit jaar precies op nul uit te komen, is een opbrengst van de Actie Kerkbalans nodig van € 65.000. Uiteraard is het beter om wat hoger uit te komen: dan kunnen we eventuele tegenvallers makkelijker opvangen, of misschien wat geld op zij zetten, om zo financieel gezond te blijven.

We hebben de afgelopen jaren mogen ervaren dat we niet tevergeefs een beroep op u doen. Daarom hebben we ook nu het vertrouwen dat iedereen, vanuit zijn of haar verantwoordelijkheid, positief zal reageren.

### ***Hoe ziet de genoemde tabel als richtlijn er ook al weer uit?***

#### **De tabel voor de Actie Kerkbalans**

Netto inkomen per maand:	Bijdrage kerkbalans percentage	Bijdrage per jaar in euro's
<b>€ 0 - € 500</b>	<b>0,5%</b>	<b>€ 0 - € 30</b>
<b>€ 501 - € 1.000</b>	<b>1,0%</b>	<b>€ 60 - € 120</b>
<b>€ 1.001 - € 1.500</b>	<b>1,5%</b>	<b>€ 180 - € 270</b>

€ 1.501 - € 2.000	2,0%	€ 360 - € 480
€ 2.001 - € 2.500	2,5%	€ 600 - € 750
€ 2.501 of meer	3,0%	€ 900 of meer

Wie een bedrag wil overmaken voor de Actie Kerkbalans kan dat doen via:

NL42 RABO 03280 00531  
 NL10 INGB 0000 950925  
 tnv hervormde kerk Herwijnen  
 onder vermelding van Kerkbalans 2018

### **LET OP: antwoordenveloppen zien er anders uit!**

De centraal aangeleverde antwoordenveloppen zijn dit jaar van uiterlijk veranderd. Op de buitenkant is nu de mogelijkheid opgenomen uw naam in te vullen. Maar dat hoeft uiteraard niet. U kunt uw antwoordstrook gewoon in de enveloppe doen. En mocht u liever anoniem geven, dan kan dat, net als altijd al het geval was, nu ook.

Hebt u vragen of opmerkingen: benader gerust een van de kerkrentmeesters ( Arjo Hobo, Gijs Pippel, Dik de Joode). Of stuur een mailtje naar [info@nhkherwijnen.nl](mailto:info@nhkherwijnen.nl)

We rekenen op uw medewerking.  
 Alvast hartelijk dank daarvoor!

De kerkrentmeesters

### **Redactie kerkblad**

Een paar maanden geleden heeft u de geschiedenis van ons kerkblad uitgebreid kunnen lezen. Daarin stond ook dat Nico van der Vliet en Emmy van Rossem al 31 jaar de redactie vormden van het blad.

In de loop van vorig jaar gaven zij beiden aan te willen stoppen met dit werk met ingang van 2018. En nu het dus zover is willen we hier nog graag even bij stilstaan.

Onder het genot van een kopje koffie deden we de overdracht van gegevens en procedures bij Nico.

"Hoewel ik al enige tijd geleden heb aangegeven te willen stoppen, voelt het nu toch wel heel raar dat ik mijn laatste blad ga maken", zei hij. Hij vertelde dat er in de loop der jaren heel wat veranderd is; van een typemachine met twee regels geheugen naar een computer met heel veel geheugen, van



de computer in de kast in de tuinkamer van het kerkelijk centrum naar de computer thuis. Het is allemaal veel prettiger werken geworden. Vroeger kreeg hij veel briefjes thuis in de brievenbus, vaak al een kant-en-klaar stukje voor in het blad, maar soms ook het verzoek of hij een stukje van een paar gegevens wilde maken. Soms werden de briefjes persoonlijk afgegeven en werd er een kopje koffie gedronken. Tegenwoordig komt bijna alle kopij binnen via e-mail. Vroeger waren we met drie personen een hele avond bezig om een kerkblad te maken.

Ook bij Emmy zijn we koffie wezen drinken om zo ook met haar nog wat terug te kijken. "Ik weet nog goed dat Ds. De Bruijn kwam vragen of ik de lay-out voor een nieuw kerkblad wilde verzorgen", vertelde ze. Nou dat deed ik dus, ik maakte een indeling en zocht wat mooie pictogrammen, klaar. Nee hoor, niet klaar, ik zat meteen in de redactie op maandagavond.



Daarnaast is zij het correctiewerk wat betreft taal- en schrijffouten gaan doen.

Ook heeft ze zeker 20 jaar de gedichten gezocht die regelmatig in het kerkblad stonden. Je probeert dan steeds een passend gedicht te vinden bij een gebeurtenis of een preek dus daar gaat nogal wat tijd in zitten. Ook die beide taken werden wat eenvoudiger door de computer. Nu blijft ze nog de meditatie verzorgen in het kerkblad. Ook Emmy zegt dat ze het werk nog zal gaan missen, het zal vreemd zijn dat Nico niet meer komt om de kopij te brengen.

Vanaf dit kerkblad nemen wij, Carolien Boogert en Hetty van Arkel, het redactiewerk van hen over. Wij krijgen niet meer een mooi ingedeeld blad met teksten en plaatjes via e-mail van Nico en een geprint en geplakt exemplaar via Arend, nadat Emmy het nagekeken had op taal- en schrijffouten. Ook voor ons zal het dus wennen zijn.

We willen beiden heel hartelijk danken voor het vele werk dat ze gedaan hebben voor ons kerkblad waarmee wij nu verder zullen gaan.

### **Van de Zondagsschool**

Het kerstfeest ligt al ruim twee weken achter ons. We mogen dankbaar terugkijken op een mooie kerstfeestviering.

De collecte die we tijdens de pauze van de kerstfeestviering hebben gehouden heeft het mooie bedrag van € 230,70 opgebracht.

We zullen als Zondagsschool een bedrag van € 500,00 overmaken aan de GZB voor het werk van het zendingsechtpaar Martin en Marleen 't Hart. Zij willen dit gebruiken voor het vakantiebijbelwerk dat zij mogen doen onder de kinderen van Rwanda en wensen en bidden hen hierbij Gods zegen en nabijheid toe.

De gehouden huis aan huis collecte heeft het prachtige bedrag van € 1.596,50 opgebracht.

Langs deze weg willen wij een ieder die hier, op welke wijze dan ook, aan bij gedragen heeft heel hartelijk danken.

Ook willen wij langs deze weg Dhr. de Vree hartelijk danken, hij heeft de kerstboom voor de kerstfeestviering ook dit jaar weer verzorgd en de helft van de kosten van de boom voor zijn eigen rekening genomen.

Wij wensen u allen veel Heil en Zegen voor het nieuwe jaar dat voor ons ligt.

Hartelijk groet,  
Kinderen en leiding Zondagsschool "Bethel"

### **Follow Me**

Dinsdag 16 januari hopen we elkaar weer te zien en te spreken. Aanvang 18.30 uur. De thuisopdracht voor deze week is: Lees de komende week een paar keer de overlijdensberichten in de krant. Zijn er bij waaruit blijkt dat de overledene geloofde dat er voor hem of haar leven is na de dood? Knip die uit en neem die mee. Het thema van deze avond is namelijk: Jouw dood overwonnen – De opstanding van Jezus.

Dinsdag 23 januari is er ook weer Follow Me. Zelfde tijd, zelfde plaats. Stuur voor deze avond vier van je vrienden het bericht: 'Bestaat volgens jou de hemel?' Neem hun antwoorden mee. Vanavond staat namelijk de vraag centraal: Waar is de hemel?

### **Follow Me Next**

Dinsdag 16 en 23 januari zijn jullie weer welkom! Ik wil het met jullie graag een keer hebben over de Islam. Wat ervaar je er van in je dagelijks leven. Wat zie je er van? Wat weet je er van? Spreek je jongeren van jouw leeftijd die moslim zijn? Aanvang 19.15 uur.

### **Kring groeien in geloof**

Dinsdag 16 januari gaan we elkaar weer ontmoeten! De vorige keer hebben we het woord vooraf en de inleiding op ons nieuwe boekje 'Onvoorstelbaar', van Bernhard Reitsma behandeld. Deze avond willen

we met elkaar spreken over de gelijkenis van de Goede Herder, n.a.v. Marcus 6: 30-44. Wat een overvloed deelt Jezus uit, dat is inderdaad onvoorstelbaar, maar wel waar! Weet je welkom om 20.30 uur.

Nu we met een nieuw boekje beginnen is het ook een goed moment om bij deze kring aan te sluiten. We kunnen best wat uitbreiding gebruiken! Wil je er meer over weten, dan kun je mij altijd bellen, mailen of appen.

### **Jongvolwassenenkring**

We mogen terugzien op een fijne themadienst waar we met elkaar invulling aan hebben gegeven. Nog hartelijk dank voor jullie bijdragen! Zo laten we aan de gemeente zien wat ons als kring bezighoudt.

Weet je welkom op woensdag 24 januari om 20.30 uur. Als er ondertussen geen thema's door jullie worden aangereikt, gaan we deze avond nadenken over God. Hij is een persoonlijke God. Waar ervaar je dat uit? Hoe kan ik Hem leren kennen?

### **Uitzendingen verzoekplatenprogramma**

De uitzendingen van het verzoekplatenprogramma zullen in 2018 voortaan 1x per 4 weken plaatsvinden.

De eerstvolgende uitzending is D.V. woensdag 24 januari a.s. om 18.30 uur.

Verzoeken kunnen ingediend worden bij mevr. M. van Bezooijen (vrijdags voor de uitzending voor 18.00 uur).

### **Dorcas Zangavond**

Vrijdag 9 februari a.s. houdt werkgroep Dorcas Herwijnen de jaarlijkse zangavond.

De avond wordt gehouden in de Gereformeerde Kerk in Herwijnen, aanvang 19.30 uur.

Aan deze avond wordt medewerking verleend door het kinderkoor "Com nu met Sangh" uit Bruchem.



Noteert u deze datum alvast in de agenda?

### **Psychosociale hulpverlening van Stichting Schuilplaats**

Wilt u het toekomstperspectief voor uw leven of het leven van anderen verbeteren? Psychische problemen, spanningen, relatieproblemen en zorgen van allerlei aard kunnen u boven het hoofd groeien. Soms schuilt achter een glimlach veel pijn. Verstoorde relaties, onverwerkt verdriet, minachting voor uzelf, kunnen een oorzaak zijn van veel psychisch leed.

Het is goed om er over te praten. Stichting Schuilplaats wil u graag een luisterend oor met professionele hulp bieden. Wij verlenen hulp vanuit de overtuiging dat de Bijbel, als onfeilbaar Woord van God, een richtsnoer is voor het hele leven. Vanuit de Bijbelse opdracht tot naastenliefde biedt Stichting Schuilplaats hulp aan mensen in nood.

Heeft een vraag, wilt u advies of wilt u zich aanmelden? Neem contact met ons op via ons nummer 0318-547870 of kijk eerst eens rond op onze website: [www.stichtingschuilplaats.nl](http://www.stichtingschuilplaats.nl)

### **Behoeftte aan contact of bezoek?**

Iedereen die behoefte heeft aan bezoek of contact met de kerk (of die weet dat iemand anders dat heeft), kan dat melden bij:

ouderling J. van Kuilenburg: 0418-581267

of bij scriba D. van Arkel: 0418-582269

of bij de wijkouderling of bij een ander kerkenraadslid.

mailen kan ook: [pastoraat@nhkherwijnen.nl](mailto:pastoraat@nhkherwijnen.nl)

### **Op de hoogte/meeleven**

Graag willen we als kerkelijke gemeente onze bestanden zo actueel mogelijk houden. En we leven graag met u en jou mee, in zowel goede en in minder goede tijden. Dus:

*Gaat u verhuizen?*

Laat het ons even weten.

*Trouwplannen? Een jubileum te vieren?*

We stellen een bericht erg op prijs

*Een geboorte?*

Stuur ook ons een kaartje

*Verdriet of verlies?*

Ook dan leven we graag met u mee.

U wordt vriendelijk verzocht een bericht te sturen aan de scriba:

[scriba@nhkherwijnen.nl](mailto:scriba@nhkherwijnen.nl)

tel.: 0418-582269

## **AGENDA**

Dinsdag 16 jan	18.30 uur	Follow me
Dinsdag 16 jan	19.15 uur	Follow me next
Dinsdag 16 jan	20.30 uur	Groeien in geloof
Maandag 21 t/m		
Zaterdag 27 jan	19.00 uur	Week van Gebed
Maandag 22 jan		vanaf nu Actie Kerkbalans

Dinsdag 23 jan	18.30 uur	Follow me
Dinsdag 23 jan	19.15 uur	Follow me next
Woensdag 24 jan	18.30 uur	uitzending kerktelefoon
Woensdag 24 jan	20.30 uur	Jongvolwassenenkring
Vrijdag 9 feb	19.30 uur	Zangavond werkgroep Dorcas

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie ook de website van onze gemeente, [www.nhkherwijnen.nl](http://www.nhkherwijnen.nl)

## VAN DE REDACTIE



De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 22 januari 2018 **vóór 16.00 uur** ingeleverd te zijn bij:  
 email: [kerkbladherwijnen@gmail.com](mailto:kerkbladherwijnen@gmail.com)  
 Carolien Boogert  
 Rij- en Uitweg 16

### **NB. LET OP!!**

Het e-mailadres voor het aanleveren van kopij is weer gewijzigd

### **Volgende inleverdata zijn:**

5 feb	voor 2 weken
19 feb	voor 2 weken
5 mrt	voor 2 weken
19 mrt	<b>voor 3 weken</b>





**ALLES IS  
MOGELIJK  
IN HET NIEUWE JAAR  
VOOR EEN IEDER  
DIE GELOOFT**

<b>KERKBLAD</b>	Verschijnt éénmaal per 14 dagen
<b>REDACTIELEDEN</b>	Carolien Boogert (kopij inleveren) Rij- en Uitweg 16, 4171 CN Herwijnen Telefoon 0418 – 842576 e-mail: kerkbladherwijnen@gmail.com Hetty van Arkel
<b>CD-OPNAMEN</b>	Verkrijgbaar van elke dienst bij familie van Rossem, Breede Kampen 3, tel. 0418 – 584142
<b>COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS</b>	Bankrekeningnr. NL10 INGB 0000950925 Bankrekeningnr. NL42 RABO 0328000531
<b>DIACONIE</b>	Bankrekeningnr. NL70 FVLB 0635812320
<b>ONDERHOUDSFONDS</b>	Bankrekeningnr. NL51 FVLB 0635815184
<b>ADM. KERKBLAD</b>	Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328024643
<b>KERKRADIO</b>	Bankrekeningnr. NL39 FVLB 0635815206
<b>WEBSITE</b>	<a href="http://www.nhkherwijnen.nl">www.nhkherwijnen.nl</a>
<b>COLLECTEBONNEN</b>	Verkrijgbaar via een bestelformulier achter in de kerk € 0,70 / € 1,00