

KERKGEBOUW	Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen
PREDIKANT	Vacant
CONSULENT	Ds. A.J. Hagedoorn 0418 – 58 1103
OUDERLINGEN	D.J. van Arkel tijdelijk Scriba Molenkamp 7, 4171 BT Herwijnen 0418 – 58 2269 scriba@nhkherwijnen.nl T.J. Hijkoop J. van Kuilenburg A. Ruitenburg H. de Bruijn P.A. Hobo
OUDERLINGEN- KERKRENTMEESTER	A.J. Hobo D. de Joode
DIAKENEN	J.W. Boogert D. de Bruijn A. van der Meijden
BIJSTAND PASTORAAT	Ds. A.J. Hagedoorn 0418 – 58 1103
KERKELIJK WERKER	R. Verkaik 0184 – 63 1885 verkaik.r@gmail.com
ORGANISTEN	H.J. de Bruijn A.P. van de Minkelis
KOSTERS	Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 58 1133 Rudi van Zante, Zworrelstraat 63, tel. 58 2987
KERKDIENTEN	Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt) Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) Avonddienst 18.30 uur
ZONDAGSSCHOOL	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in het kerkelijk centrum
CRECHE	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in de Brede School, Achterweg 35



Onder de terebint

Vergeving van zonden

In Psalm 32:5 belijdt David zijn zonden, nadat hij een hele tijd heeft gezwegen. Hij is er ziek van geworden, maar het is de hand van God die hem wakker schudt: 'David, doe niet alsof er niets is gebeurd. Kom ermee voor de dag!' En het gebeurt; niet langer kan David zijn zonden voor zich houden. Eerlijk belijdt hij zijn zonden.

Heb jij met God zo ook al eens door je levensboek gebladerd?

En stilgestaan bij de donkere bladzijden?

'Heere, ik belijd voor U mijn koppigheid, mijn drift, mijn gebrek aan geloof, mijn...'

Ja, vul maar in. Weet je wat de Heere zegt: "Jouw zonden, Ik wis ze helemaal uit".

Gaat dat zo snel? Zit daar niets tussen? Nee! Als wij onze zonden belijden, is Hij getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid!

Dat is niet goedkoop. Etend van het brood en drinkend van de wijn, word ik er weer bij bepaald: dat was ervoor nodig...

Zijn lichaam en Zijn bloed.

Hij voor mij. Een genadig Godswonder!

Uit: een handvol koren
n.a.v. Psalm 32:5

KERKDIENTEN

Zondag 28 januari 2018

- 10:00 uur: Kand. T.J. Lucas, IJsselmuiden
 Aanvangslied: Weerklank Ps. 138: 3, 4
- 18:30 uur: Ds. B. van Werven, Zuilichem
 Aanvangslied: Weerklank Ps. 139: 3, 4
- 1^e collecte: st. Metadidomi
- 2^e collecte: Kerkrentmeesters
- Uitg.collecte : Onderhoudsfonds

Zondag 4 februari 2018

- 10:00 uur: Ds. J. van Dijk, Zeist
 Vorbereiding Heilig Avondmaal
 Aanvangslied: Weerklank Ps. 140: 9, 10
- 18:30 uur: Ds. G. Mulder, Kootwijk
 Aanvangslied: Weerklank Ps. 141: 1, 9
- 1^e collecte: Diaconie
- 2^e collecte: Kerkrentmeesters
- Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Verhaal van de Zondagsschool

- 28 jan: Marcus 3: 1 - 6 Jezus geneest een verschroepde hand
4 feb: Marcus 4: 26-34 Jezus predikt het Koninkrijk

Kinderoppas:

- 28 jan: Corrie Hobo en Jelle Treffers
4 feb Leny Slingerland en Jannieke de Bruijn

Schoonmaakrooster

- 22 t/m 26 jan: mw. Van Brakel, mw. Kornet
- 29 t/m 2 feb: mw. Treffers, mw. Hobo, mw. Zeiderveld, mw. Beukenkamp
- 5 t/m 9 feb: Carolien Boogert en Helma van Mourik

UIT DE GEMEENTE

Zieken

Er liggen, voor zover bekend, momenteel geen gemeenteleden in een ziekenhuis.

Mw. Riek van Arendonk-Overheul, Achterweg 101, mocht het Beatrixziekenhuis verlaten. Ze is voor revalidatie opgenomen in verpleeghuis "Het Gasthuis" in Gorinchem.

Dhr. Aart Blom, Onderweg 13 wordt vrijdag 26 januari a.s. geopereerd in het Beatrixziekenhuis. Hij krijgt een nieuwe heup.

Laten we bidden of God de zieken nabij wil zijn en dat Hij hen kracht en troost wil geven. Dat we ons meeleven laten blijken aan de zieken en allen die zorgen of verdriet kennen.

Geboren

Geboren
Een pareltje,
Kostbaarder dan goud,
Uit Gods hand,
aan ons vertrouwd,

Met deze tekst geven Johan en Marcia Blom - de Fockert kennis van de geboorte van hun dochter Bethli Jannie. Haar roepnaam is Jaylinn. Jaylinn is zondag 14 januari geboren. Graag willen we de ouders van harte feliciteren met de geboorte van Jaylinn. Wat een wonder en reden tot dankbaarheid is het om nieuw leven te mogen ontvangen uit de hand van onze Schepper. We willen jullie Gods nabijheid toewensen en veel wijsheid bij het opvoeden van Jaylinn. Dat zij voorspoedig mag opgroeien.

Het adres van Johan en Marcia Blom - de Fockert is Mert 9, 4171 LB Herwijnen

Meeleven/ melden van vreugde en verdriet

Als kerk willen we graag met elkaar meeleven. Door bijvoorbeeld bezoekwerk, afkondigingen, voorbede, een stukje in het kerkblad, een kaartje, of door gewoon eens naar elkaar te informeren.

Dat meeleven (in welke vorm dan ook) wordt een stukje moeilijker als we daar als kerk niet van op de hoogte zijn. Het gebeurt nog regelmatig dat mensen worden opgenomen in het ziekenhuis, dat een jubileum mag worden gevierd, dat kinderen worden geboren of dat mensen te maken krijgen met andere ingrijpende gebeurtenissen, zonder dat we dat als 'kerk' weten.

We willen u vragen dergelijke situaties te melden bij de kerkenraad. Dan kunnen we zorgen dat u bezoek krijgt, of dat er melding van wordt gemaakt bij de afkondigingen, dat voorbede wordt gedaan of een stukje in het kerkblad.

Uiteraard bent u niets verplicht en gebeurt alles in overleg. Als u bijvoorbeeld wel bezoek wilt maar liever geen afkondiging hebt of geen stukje in het kerkblad, dan kunt u dat aangeven. Zoals het ook wel eens gebeurt dat mensen niet bij naam en toenaam willen worden genoemd bij de afkondigingen, maar dat in z'n algemeenheid wél voorbede wordt gedaan.

Maar voor al die situaties geldt: als we het niet weten, kunnen we er ook niets mee doen. En afgaan op informatie 'van de straat' doen we liever niet, dat zult u begrijpen.

U kunt in voorkomende situaties contact opnemen met:

ouderling Jilis van Kuilenburg, die in de vacaturetijd het bezoekwerk coördineert.

Hij is bereikbaar via 0418-581267; of pastoraat@nhkherwijnen.nl

Vanzelfsprekend kunt u ook met andere leden van de kerkenraad (bv uw wijkouderling) of met de kerkelijk werker contact opnemen.

Week van Gebed

In het vorige kerkblad is ook gemeld: deze week wordt de landelijke Week van Gebed gehouden, een initiatief van de Evangelische Alliantie in samenwerking met de Raad van Kerken. Net als voorgaande houdt de Gereformeerde Kerk in Herwijnen in die week een aantal gebedsbijeenkomsten, elke avond van 19.00 tot ongeveer 19.30 uur in het kerkgebouw aan de Achterweg. Iedereen is daarbij van harte uitgenodigd.

Het thema voor dit jaar is gebaseerd op Exodus 15: 6a, waarin wordt gesproken over de machtige hand van God. Tijdens de korte bijeenkomsten wordt nagedacht over wat God met Zijn handen voor ons heeft gedaan en wat wij met onze handen voor anderen kunnen doen of betekenen.

Dopen

In de ochtenddienst van D.V. zondag 4 februari zal het sacrament van de Heilige Doop bediend worden aan Ties Gerardus Cornelis van Baalen. Ties is de zoon van Leo en Eline van Baalen-van Eck. Als kerkenraad en gemeente mogen we blij zijn met deze doop.

Wij vragen u dan ook om hen te gedenken in uw voorbeden. Ook een blijk van bemoediging en meeleven in de vorm van een kaartje of in een persoonlijk contact zal ze zeker goed doen.

Censura Morum

Op D.V. zondag 11 februari zal het Heilig Avondmaal worden bediend. Op woensdag 7 februari van 19.30 – 20.00 uur is er gelegenheid voor Censura Morum in het kerkelijk centrum.

VERANTWOORDING

Collecten

Maandag 1 jan.:	1 ^e collecte	€	28,30	Diaconie
	2 ^e collecte	€	28,40	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	26,15	Pastoraat en Prediking
Zondag 7 jan.:	1 ^e collecte	€	106,80	Evangelisatiecomm.
	2 ^e collecte	€	92,60	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	92,90	Pastoraat en Prediking

Ontvangen via:

Ouderling J. van Kuilenburg € 50,00 + € 15,00.

Diaken A. van der Meijden € 10,00 voor de bloemengroet.

Via collectezak € 20,00 voor st. Vrienden van het Cheider.

Voor al deze giften heel hartelijk dank.

Jarigen in de gemeente

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

Datum	Naam	Leeftijd	Adres
01-02	G. Mus	86	Kolstraat 23
05-02	W.F. van Boggelen – de Jongh	89	Molenkamp 34

Opbrengst Verjaardagsfonds

Het verjaardagsfonds heeft het afgelopen jaar opgebracht: € 1.519,76. Graag willen we iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan dit mooie

resultaat, heel hartelijk bedanken. Uiteraard de organisatoren en de lopers voor hun inzet. En natuurlijk alle mensen die een financiële duit in het zakje hebben gedaan.

De opbrengsten worden gebruikt voor de aanschaf van allerlei praktische zaken in kerk en kerkelijk centrum.

Stormschade

De storm die vorige week donderdag over ons land trok, heeft ook voor schade gezorgd aan kerk en pastorie. Van beide daken is een aantal dakpannen gewaaid. Op het moment dat dit kerkblad uitkomt is de schade als het goed is weer hersteld door de medewerkers van de Monumentenwacht Gelderland.

Kerkbalans 2018 ; 'Geef voor je kerk'.

De komende twee weken wordt de Actie Kerkbalans gehouden. Deze week krijgt u de enveloppe (of hebt u die al hebt gekregen), volgende week komen vrijwilligers ze weer ophalen.



In vorige kerkbladen en in de brochure hebt u al het nodige kunnen lezen, of kunt u dat nog lezen.

Kort zetten we nu nog een paar dingen op een rij.

- **Antwoordenvoloppen zien er anders uit!** De centraal aangeleverde antwoordenvoloppen zijn dit jaar van uiterlijk veranderd, daar is niets aan te doen. Op de buitenkant is nu de mogelijkheid opgenomen uw naam in te vullen. Maar dat hoeft uiteraard niet. U kunt uw ingevulde antwoordstrook gewoon in de enveloppe doen. En mocht u liever anoniem geven, dan kan dat, net als altijd al het geval was, nu ook.

- Vrijdag 19 januari hebben we een korte startavond gehouden met de vrijwilligers, waarbij een zegen is gevraagd over de actie. We mochten onder meer lezen uit 2 Korinthe 9: 6 t/m 15. Eén vers daaruit is ook opgenomen in de brochure: *God heeft de blijmoedige gever lief.*

- Om over na te denken. Op internet kwamen we een artikel tegen over de Actie Kerkbalans, de vrijgevigheid van God en alles wat wij in ons leven mogen ontvangen. Daarin werd beschreven hoe wij als mensen

nadenken over de vraag welk deel van onze inkomsten en bezittingen (dingen die ons geschonken worden) **wij moeten geven**. De schrijver van het artikel draaide het om: het zou goed zijn om na te denken over de vraag welk deel van alles wat wij mogen ontvangen **wij mogen houden**.

Een interessante gedachte om mee aan de slag te gaan.

- De Actie Kerkbalans draait om inkomsten voor de kerk, om geld dus. Maar geld is zeker geen doel op zich. Geld is slechts een middel. Een middel om al het werk doorgang te laten vinden: pastoraat, de wekelijkse kerkdiensten, jeugdwerk, bezoekwerk, onderhoud, et cetera. De verkondiging van het Evangelie, de uitbreiding van Gods Koninkrijk.

- De vacaturetijd betekent NIET dat er opeens minder geld nodig is. Aan de ene kant zijn sommige kosten weliswaar lager (bv geen eigen predikant). Maar daar staan andere, extra kosten tegenover (bv. kerkelijk werker, extra gastpredikanten). Kosten voor verlichting, verwarming, onderhoud etc lopen gewoon door. Net als een deel van de verplichte afdrachten aan de landelijke kerk.

Kortom: de vacaturetijd is geen periode om financieel te verslappen.

- Kerkbalans moet eigenlijk 65.000 euro opbrengen om alle kosten die zijn begroot te betalen. Dat is een flink bedrag, maar het moet haalbaar zijn. We hebben alle vertrouwen in de gemeente dat we dat doel halen. We willen graag de opgaande lijn van de afgelopen jaren vasthouden.

- Als iedereen geeft volgens de tabel (en de sterke schouders misschien ietsje meer) dan is dat bedrag haalbaar. En blijven we in financieel opzicht een gezonde gemeente.

- Mocht u eerder om wat voor reden dan ook nog niet hebben gegeven volgens de tabel, dan willen we u vragen daar nu serieus naar te kijken. Want: *'Geef volgens de tabel, dan redden we het wel'*

- We willen ook de jongeren vragen goed na te denken over de vraag 'Wat is de kerk (ook jullie kerk!) je waard'. Zet dat eens af tegen andere uitgaven.....

- Kerkbalans 2018 heeft als thema **'Geef voor je kerk'**. Kort maar krachtig. Een slogan die oproept om letterlijk en figuurlijk voor en om je kerk te geven. Bij de kerk gaat het ook om de gemeente, om wat we met z'n allen doen en zijn. Om de verkondiging van het Woord, het doorgeven van de boodschap, het omzien naar elkaar, het bezoekwerk.

Hoe ziet de genoemde tabel als richtlijn er ook al weer uit?

De tabel voor de Actie Kerkbalans

Netto inkomen per maand:	Bijdrage kerkbalans percentage	Bijdrage per jaar in euro's
€ 0 - € 500	0,5%	€ 0 - € 30
€ 501 - € 1.000	1,0%	€ 60 - € 120
€ 1.001 - € 1.500	1,5%	€ 180 - € 270
€ 1.501 - € 2.000	2,0%	€ 360 - € 480
€ 2.001 - € 2.500	2,5%	€ 600 - € 750
€ 2.501 of meer	3,0%	€ 900 of meer

Wie een bedrag wil overmaken voor de Actie Kerkbalans kan dat doen via:

NL42 RABO 03280 00531

NL10 INGB 0000 950925

t.n.v. hervormde kerk Herwijnen

onder vermelding van Kerkbalans 2018



Hebt u vragen of opmerkingen: benader gerust een van de kerkrentmeesters (Arjo Hobo, Gijs Pippel, Henk de Bruin en Dik de Joode). Of stuur een mailtje naar info@nhkherwijnen.nl

We rekenen op uw medewerking.
Alvast hartelijk dank daarvoor!

De kerkrentmeesters

Follow Me

Dinsdag 30 januari is er weer Follow Me. Aanvang 18.30 uur. De thuisopdracht voor deze week is: Wat zou je als eerste mee willen nemen als je om wat voor reden ook je huis uit moet vluchten? Neem daar een foto van op je telefoon en neem die mee! Als een schilderij van Rembrandt door een felle brand in het Rijksmuseum verloren gaat, is het ook echt weg. Het omgekeerde is: behouden worden. Dan lees je in de krant: Door snel ingrijpen van de brandweer is de Nachtwacht van Rembrandt behouden gebleven. Mensen kunnen ook verloren gaan, maar ook behouden worden! Door Jezus. Deze avond is er een indringende vraag aan de orde: Ben je behouden? We gaan het hebben over Jezus wederkomst!

Dinsdag 6 februari zijn we weer van de partij! Dan gaan we het hebben over de gaven van de Heilige Geest. Vraag thuis of aan een goede vriend of vriendin welke gaven of talenten zij bij jou zien. Vertel dat dan in de groep! Wees welkom!

Follow Me Next

Dinsdag 30 januari en 6 februari ben je weer welkom om 19.15 uur in de consistorie. We willen in gaan op je levensvragen! Kom ook! We houden het heel laagdrempelig!

Bijbelgesprekskring

Maandag 5 februari om 20.15 uur gaat de Bijbel open bij Psalm 86. Uit deze Psalm klinkt een noodkreet tot God: Help alstublieft! Een gebed dat gebeden wordt in tijde van verdrukking, moeite en zorg. Midden in de nood van het leven laat deze Psalm horen dat God goed en trouw is! Laat u ook bemoedigen. Kom ook!

Kring Groeien in geloof

Op de laatste kringavond hebben we afgesproken om de avond van 13 februari te verzetten naar dinsdag 27 februari. Dan kunnen we er allemaal bij zijn. Fijn dat dit zo kan! Noteer de nieuwe datum vast in uw en jouw agenda!

Rook Verkaik

ACTIVITEITEN

Zanguurtje

Op D.V. **zondag 28 januari** zal aansluitend aan de avonddienst weer het 'zanguurtje' worden gehouden. Voordat we met elkaar gaan zingen drinken we eerst een kopje koffie of thee. We zingen uit diverse christelijke bundels, maar natuurlijk ook uit Weerklank. Het programma wordt rechtstreeks uitgezonden via de kerkradio, maar kan ook live of later via internet worden beluisterd. De luisteraars thuis zullen vooraf een liederenblad ontvangen. U en jij zijn van harte welkom!

GZB-dag

Op D.V. zaterdag 17 maart a.s. wordt de jaarlijkse GZB-dag weer gehouden. Deze keer in de Midden Nederland Hallen in Barneveld. De dag begint om 09.45 uur en duurt tot 15.45 uur. Het thema is: "Laat je zien". Er zijn sprekers/zendingswerkers uit Colombia, Slowakije, Delft, Zuid-Soedan en Libanon.

Let op: Dit jaar is het nodig om u aan te melden! Dit kan via www.gzb.nl/aanmelden

De zendingscommissie

Word collectant en help vluchtelingen wereldwijd

Van 26 t/m 31 maart vindt de jaarlijkse ZOA-Collecteweek plaats voor slachtoffers van natuur- en oorlogsgeweld. Om de collecte zo goed mogelijk uit te voeren en tot een succes te maken, zoekt ZOA vrijwilligers. Helpt u mee met collecteren?



Wereldwijd zijn er momenteel ruim 65 miljoen vluchtelingen en het worden er steeds meer. Denk aan de Rohingya in Myanmar die huis en haard achter hebben gelaten. Of aan Jemen, waar een burgeroorlog al meer dan anderhalf jaar duurt en zo'n 21 miljoen van de 25 miljoen inwoners direct afhankelijk is van humanitaire hulp. Deze mensen zijn alles kwijt en hebben dringend hulp nodig. We zoeken nog collectanten om deze mensen te helpen. Voor u een uurtje inzet, voor hen hoop op een betere toekomst!

ZOA helpt met de opbrengst van de collecteweek mensen die slachtoffer zijn van een oorlog of natuurramp en daardoor alles zijn kwijtgeraakt. Dat doen ze door hen ter plekke of in een buurland op te vangen en noodhulp te bieden. Denk hierbij aan voedsel, schoon drinkwater en (tijdelijk) onderdak. Daarnaast helpen ze deze mensen ook om na een ramp hun leven weer op te bouwen.

Helpt u mee?

Ervaar dat u het verschil kunt maken. Het collecteren kost ongeveer een uur tijd. Meldt u aan bij Carolien Boogert, 06 1809 7193.

Nederlands Bijbelgenootschap

Laat blinden in Ghana zélf de Bijbel lezen!

In je eigen bijbel kunnen lezen, waar en wanneer je maar wilt. In Nederland is dat voor de mensen heel gewoon. Hoe anders is dat in Ghana. Dit Afrikaanse land heeft veel blinden en slechtzienden. Een gevolg van slechte hygiëne, gebrekkige medische zorg en een tekort aan oogartsen.

Het Nederlands Bijbelgenootschap wil 3.500 blinde Ghanezen een brailleboek met Bijbelse verhalen geven. Al voor € 5,- kan zo'n boek verspreid worden. Ook u kunt helpen om een blinde of slechtziende Ghanezen te verblijden met zo'n brailleboek.

Maak uw bijdrage over op NL38 INGB 0000 0160 20 t.n.v. Nederlands Bijbelgenootschap, o.v.v. Braillebijbels Ghana.

Een project van Dorcas steunen én straks genieten van bloemen- en plantenpracht?



Dat kan met de potgrondactie van werkgroep Dorcas Herwijnen. Over enkele maanden is het weer voorjaar. Ongetwijfeld wilt u dan weer genieten van mooie bloemen en planten in uw tuin en/of bloembakken. Hiervoor hebt u natuurlijke en zuivere producten nodig, zoals Jardino universele potgrond en daar kunnen wij voor zorgen!

Universele potgrond, 40 liter (1 zak) voor € 4,00 en als speciale actie drie zakken voor € 11,00!!!

De actie 'Spaarpotgrond' is eenvoudig, u kunt namelijk op drie verschillende manieren uw bestelling doorgeven:

- Per mail: dorcaspotgrond@gmail.com
 - Door onderstaande bestelstrook in te leveren.
 - Door te bellen: fam. van Wijgerden (581838), Hetty van Arkel (582269), Volker Wytzes (582403) of Margriet de Bruijn (0183-630558).
- Uw bestelling moet uiterlijk **3 maart** a.s. bij ons binnen zijn. Uw bestelling wordt op zaterdag **10 maart 2018** thuisbezorgd. Bij voorkeur betalen via de bankrekening van de werkgroep; contant betalen bij bestelling of contant betalen bij aflevering mag natuurlijk ook. Het rekeningnummer is NL93 RABO 0103 3803 02 t.n.v. Werkgroep Dorcas Herwijnen, o.v.v. spaarpotgrond en uw eigen adresgegevens.

Bestellingen worden bij u thuisbezorgd in de gemeente Lingewaal, Hellouw, Haften en Meteren. Kortom, u hoeft niet te sjouwen, u heeft geen reiskosten, u bent verzekerd van een goed kwaliteitsproduct van Jardino én u steunt op deze manier hulpbehoevende mensen in Roemenië. Uw geld komt gegarandeerd goed terecht. De opbrengst wordt dit jaar gebruikt voor het Dorcas programma: *educatie en integratie van Roma in Krivoy Rog, Oekraïne*. Op de site [Jardino](#)  vindt u hierover meer informatie (project 5848).

✂-----

Aantal zakken: _____ stuks

Naam: _____

Straatnaam: _____

Plaats: _____

Telefoonnummer: _____

Betaling: -0 Contant bij opgave 0 Contant bij aflevering 0 Per bank

AGENDA

Zondag 28 jan	na de dienst	zanguurtje
Dinsdag 30 jan	18:30 uur	Follow Me
Dinsdag 30 jan	19:15 uur	Follow me Next
Maandag 5 feb	20:15 uur	Bijbelgesprekkring
Dinsdag 6 feb	18:30 uur	Follow Me
Dinsdag 6 feb	19:15 uur	Follow me Next
Vrijdag 9 feb	19:30 uur	Zangavond Dorcas (geref.kerk)
Zaterdag 17 mrt	9:45 uur	GZB dag - Barneveld

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie ook de website van onze gemeente, **www.nhkherwijnen.nl**

VAN DE REDACTIE



De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 29 januari 2018 **vóór 16.00 uur** ingeleverd te zijn bij:

email: kerkblad@nhkherwijnen.nl

Carolien Boogert

Rij- en Uitweg 16

Volgende inleverdata zijn:

19 feb	voor 2 weken
5 mrt	voor 2 weken
19 mrt	<u>voor 3 weken</u>
9 apr	voor 2 weken
23 apr	voor 2 weken
7 mei	<u>voor 3 weken</u>

KERKBLAD	Verschijnt éénmaal per 14 dagen
REDACTIELEDEN	Carolien Boogert (kopij inleveren) Rij- en Uitweg 16, 4171 CN Herwijnen Telefoon 0418 – 84 2576 e-mail: kerkblad@nhkherwijnen.nl Hetty van Arkel
CD-OPNAMEN	Verkrijgbaar van elke dienst bij familie van Rossem, Breede Kampen 3, tel. 0418 – 58 4142
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS	Bankrekeningnr. NL10 INGB 0000950925 Bankrekeningnr. NL42 RABO 0328000531
DIACONIE	Bankrekeningnr. NL70 FVLB 0635812320
ONDERHOUDSFONDS	Bankrekeningnr. NL51 FVLB 0635815184
ADM. KERKBLAD	Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328024643
KERKRADIO	Bankrekeningnr. NL39 FVLB 0635815206
WEBSITE	www.nhkherwijnen.nl
COLLECTEBONNEN	Verkrijgbaar via een bestelformulier achter in de kerk € 0,70 / € 1,00