

KERKGEBOUW	Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen
PREDIKANT	Vacant
CONSULENT	Ds. A.J. Hagedoorn 0418 – 58 1103
OUDERLINGEN	D.J. van Arkel tijdelijk Scriba Molenkamp 7, 4171 BT Herwijnen 0418 – 58 2269 scriba@nhkherwijnen.nl G. van Bezooijen T.J. Hijkoop A. Ruitenburg P.A. Hobo jeugdouderling Phobo73@outlook.com
OUDERLINGEN- KERKRENTMEESTER	H. de Bruin A.J. Hobo D. de Joode
DIAKENEN	J.W. Boogert D. de Bruijn A. van der Meijden
BIJSTAND PASTORAAT	Ds. A.J. Hagedoorn 0418 – 58 1103
KERKELIJK WERKER	R. Verkaik 0184 – 63 1885 verkaik.r@gmail.com
ORGANISTEN	H.J. de Bruijn A.P. van de Minkelis
KOSTERS	Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 58 1133 Rudi van Zante, Zworrelstraat 63, tel. 58 2987
KERKDIENTEN	Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt) Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) Avonddienst 18.30 uur
ZONDAGSSCHOOL	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in het kerkelijk centrum
CRECHE	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in de Brede School, Achterweg 35



Onder de terebint

Het roer om

Het jaar 1939, New York.

De jonge theoloog Dietrich Bonhoeffer is in de stad aangekomen om te gaan werken aan de universiteit. Hij heeft een veelbelovende carrière voor de boeg, maar dan komt de onrust: zit ik hier wel op de goede plek; moet ik niet thuis zijn, in Duitsland?

God roept hem terug. Hij mag zijn volk niet in de steek laten. Niet nu de oorlog elk moment kan losbarsten.

Het roer wordt omgegooid. Zijn plannen worden doorkruist. God had een ander plan. Bonhoeffer gaat terug, hij leidt predikanten op en speelt een rol in het verzet. Uiteindelijk komt hij in de gevangenis. In april 1945 krijgt hij de doodstraf. Vlak voor de bevrijding. Zijn leven wordt zo een getuigenis van moed en liefde in dienst van Jezus Christus.

Welke plannen heb ik zelf? Ik stippel in gedachten mijn levenspad al uit. Waar wil ik uitkomen aan het einde van het jaar 2018?

De vraag is: zit ik daaraan vast en moet het zo gaan of sta ik open voor Gods plan met mijn leven? Kan Hij het roer omgooien...?

Uit: een handvol koren
n.a.v. Spreuken 16:9

KERKDIENSTEN

Zondag 2 september 2018

- 9:30 uur: Ds. J. Ouwehand, Houten
Aanvangslied: Weerklank Ps. 46: 1, 4
Voorbereiding Heilig Avondmaal
- 18:30 uur: Ds. M.C. Stehouwer, Wijngaarden
Aanvangslied: Weerklank Ps. 37: 15, 16
- 1^e collecte: GZB Deelgenoten
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Zondag 9 september 2018

- 9:30 uur: Ds. J. Ouwehand, Houten
Aanvangslied: Weerklank Ps. 46: 2, 4
Viering Heilig Avondmaal
- 15:00 uur Ds. A.J. Hagedoorn, WZC Avondlicht
Voortgezette viering Heilig Avondmaal
- 18:30 uur: Ds. J. Ouwehand, Houten
Aanvangslied: Weerklank Ps. 38: 7, 8
Dankzegging Heilig avondmaal
- 1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Avondm.coll. GZB Project Philemon
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Verhaal van de Zondagsschool

- 2 sept: Daniel 3 Nebukadnessar wil aanbeden worden
9 sept: Daniel 4 Nebukadnessar verstoten door de mensen

Kinderoppas:

- 2 sept: Leny Slingerland en Jannieke
9 sept: Gea van Os en Wion/Jevi

Schoonmaakrooster

- 3 t/m 7 sept: mw. Treffers, mw. Hobo, mw. Zeiderveld, mw. Beukenkamp
10 t/m 14 sept: Helma van Mourik en Leny Slingerland

UIT DE GEMEENTE

Zieken

Mevrouw Wouda Kornet (Pieterswaard) is na een operatie thuisgekomen uit het ziekenhuis.

Mevrouw Hetty van Arkel (Molenkamp) heeft afgelopen maandag voor een dag opname in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem gelegen.

Afgelopen week is verdriet gekomen bij de fam. Heinen omdat een zus is overleden. Er kan verdriet en gemis zijn van langer geleden.

Anderen maken zich zorgen omdat men op uitslagen moet wachten of dat na een operatie het herstel langzamer gaat dan gehoopt.

Laten we, ook al weten we geen namen, voor elkaar bidden. Er is er Eén die van onze zorgen af weet.

Ga tot Hem met al uw zorgen en noden.

Behoeftte aan contact of bezoek?

Iedereen die behoefte heeft aan bezoek of contact met de kerk (of die weet dat iemand anders dat heeft), kan dat melden bij scriba D. van Arkel: 0418-582269, of bij de wijkouderling of bij een ander kerkenraadslid. Mailen kan ook: pastoraat@nhkherwijnen.nl

VERANTWOORDING

Collecten

Zondag 12-aug:	1 ^e collecte	€	120,10	Bloemengroet
	2 ^e collecte	€	112,30	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	113,75	Pastoraat en Prediking
Zondag 19 aug :	1 ^e collecte	€	114,55	Diaconie
	2 ^e collecte	€	121,15	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	112,00	Pastoraat en Prediking

Ontvangen via:

Bezoekbroeder J. van Kuilenburg ontving 1x € 50,00 uit dankbaarheid, 1x € 10,00 tijdens bezoekwerk.

Voor al deze giften heel hartelijk dank.

Avondmaalcollecte 9 september GZB

LIBANON – OPVANG EN ONDERWIJS VOOR PEUTERS UIT VLUCHTELINGENGEZINNEN

Het Philemon Project vangt zo'n 60-70 peuters op uit kwetsbare gezinnen.

Veel kinderen in Libanon groeien op in grote armoede. Denk bijvoorbeeld aan de vele vluchtelingen uit Syrië of vrouwen uit Azië en Afrika die in Libanon als hulp in de huishouding werken en daar vaak uitgebuit worden. Een



kleine groep christelijke vrouwen trok zich het lot van deze kinderen aan en is een paar jaar terug gestart met peuteropvang via het Philemon Project.

Inmiddels komen hier zo'n 60-70 kinderen naar toe in de leeftijd van 1-4 jaar. Een dag bestaat uit een gevarieerd programma van creatieve spelletjes (binnen en buiten), zingen, verhalen, knutselen, beginnend lezen en rekenen en het aanleren van sociale vaardigheden. Bijbelverhalen, zingen en gebed zijn natuurlijke onderdelen van de dag. Engels is de voertaal, zodat deze kwetsbare kinderen later meer kans hebben om op een betere school terecht te komen. En natuurlijk krijgen de kinderen ook iedere dag een gezonde maaltijd.

Als de kinderen voor het eerst naar de opvang komen hebben ze vaak gedragsproblemen en is hun woordenschat beperkt. Spelenderwijs leren ze zich te ontwikkelen en zie je ze veranderen en openbloeien.

Er is ook aandacht voor de ouders. De ouders wordt geleerd dat tijd besteden aan hun kinderen belangrijk is. Veel ouders uit arme migranten/ vluchtelingengezinnen hebben die vaardigheden niet en hebben er eigenlijk ook geen tijd voor aan het eind van een lange werkdag.

Afscheid Rook Verkaik

De dienst opening winterwerk staat gepland op zondag 16 september. De dienst zal worden geleid door onze kerkelijk werker, Rook Verkaik. We moeten er echter direct bij vermelden dat Rook Verkaik nog maar een korte periode (t/m 30 september) in onze gemeente werkzaam zal zijn. Dat heeft alles te maken met het arbeidsrecht. Rook Verkaik heeft namelijk twee jaarcontracten achter de rug. Verlenging zou betekenen dat we hem in vaste dienst moeten nemen, zo is het juridisch nu

eenmaal geregeld. Voor een kerkelijk werker (naast een predikant) in vaste dienst is in onze gemeente echter geen (financiële) ruimte. In goed overleg met Rook Verkaik is daarom besloten het contract niet te verlengen. Gelukkig heeft Rook Verkaik al contacten met andere gemeenten om daar als kerkelijk werker aan de slag te gaan. In de dienst van 16 september hopen we kort stil te staan bij het afscheid, ook al is hij daarna nog kort actief in onze gemeente. Vanaf deze plaats willen we hem alvast hartelijk danken voor zijn werk, inzet en betrokkenheid in en bij onze gemeente. We wensen hem en zijn gezin ook alvast van harte Gods zegen toe op de verdere levensweg.

Opvolging Rook Verkaik

De kerkenraad is druk bezig met het vinden van een opvolger voor kerkelijk werker Rook Verkaik. De zoektocht verloopt iets minder voortvarend dan was gehoopt. Zodra er iets is te melden, zullen we dat uiteraard doen.

Beroepingswerk

Hoewel we concreet nog niets kunnen melden, is de zomervakantie door de kerkenraad wel gebruikt om een aantal stappen te zetten in het beroepingswerk. Uiteraard wordt de Gemeente geïnformeerd zodra dat kan.

Commissie nieuw-ingekeomenen

Zoals waarschijnlijk wel bekend worden alle mensen die in Herwijnen komen wonen en lid zijn van de Hervormde Gemeente, benaderd voor een eerste kennismaking door de commissie nieuw-ingekeomenen. Emmy van Rossem heeft die taak jarenlang op zich genomen. Met de verhuizing naar Gorinchem in zicht heeft Emmy besloten daarmee te gaan stoppen, ook al zijn we uiteraard blij dat Arend en Emmy wel in Herwijnen blijven 'kerken'. We willen Emmy vanaf deze plaats graag heel hartelijk bedanken voor de jarenlange inzet, die gepaard ging met veel enthousiasme en vasthoudendheid. Het viel niet altijd mee om snel contact te krijgen of een afspraak te kunnen maken. Je was voor veel mensen de eerste kennismaking met onze Gemeente en dat zijn belangrijke, niet te onderschatten momenten.

De kerkenraad is dankbaar en blij te kunnen melden dat Heiltje van Santen bereid is gevonden de taak van Emmy over te nemen. We wensen haar vanaf deze plaats veel 'succes' en goede kennismakingen toe.

Om over na te denken: Belijdeniscatechese

Graag vragen we even uw aandacht voor het onderwerp belijdeniscatechese.

Het afgelopen seizoen hebben in onze gemeente geen mensen openbare belijdenis van het geloof afgelegd. Wel weten we dat er mensen zijn die er serieus over nadenken, soms al langere tijd. Misschien is het nu een goed moment om de stap te zetten en belijdeniscatechese te gaan volgen. Het is heel verdiepend en verrijkend om een seizoen lang intensief met elkaar rond geloofszaken en kerkelijk leven bezig te zijn.

Vaak leidt het volgen van belijdeniscatechese ertoe dat mensen in een kerkdienst openbare belijdenis van hun geloof afleggen. Maar dat is absoluut geen verplichting! Het gebeurt regelmatig dat mensen wel de catechese volgen, maar (nog) geen belijdenis doen. Dat hoeft dus geen belemmering te zijn.

De kerkenraad wil proberen de komende tijd gemeenteleden persoonlijk te benaderen met de vraag of ze belijdeniscatechese willen volgen. Omdat het onmogelijk is iedereen te benaderen, kunt u of kun jij ook zelf contact opnemen uiteraard. Graag zelfs! Dat kan met een van de kerkenraadsleden, of via scriba Dirk van Arkel: scriba@nhkherwijnen.nl. Bellen (0418-582269) kan uiteraard ook. Iedereen is welkom, jong en oud en iedereen er tussenin. Als er vragen zijn, proberen we die te beantwoorden.

Ouderling Govert van Bezooijen is bereid de belijdeniscatechese te gaan leiden. Hij heeft dat een aantal jaren geleden, in de vacaturetijd, ook al eens gedaan.

De kerkenraad hoopt op veel positieve reacties.

Zanguurtje

Op D.V. **zondag 9 september** zal aansluitend aan de avonddienst weer een 'zanguurtje' worden gehouden. Voordat we met elkaar gaan zingen drinken we eerst een kopje koffie of thee. Hebt u/heb jij liederen die u/jij graag zingt? Stop dan een briefje met uw/jouw verzoeknummers in de bus achter in de kerk of mail naar alexenmarleen@live.nl.

We zingen uit diverse christelijke bundels. Het programma wordt rechtstreeks uitgezonden via de kerkradio, maar kan ook live of later via internet worden beluisterd. De luisteraars thuis zullen vooraf een liederenblad ontvangen. U en jij zijn van harte welkom!



BROODMAALTIJD

Vrijdag 14 september is er een broodmaaltijd voor gemeenteleden vanaf \pm 60 jaar.

Deze wordt gehouden samen met de Gereformeerde Kerk. Dit jaar wordt het gehouden in de Gereformeerde Kerk aan de Achterweg te Herwijnen. De maaltijd wordt geserveerd om **17.30 uur**.

Heeft u vervoersproblemen? Dan halen we u gewoon even op!

Indien u hieraan mee wilt doen verzoeken wij u onderstaand formulier in te vullen en achterin de kerk in de doos te deponeren. Achterin de kerk liggen ook opgaveformulieren.

U kunt ook bellen naar Alex Ruitenburg, tel. 582439.

Opgavestreek 14 september broodmaaltijd

Ik doe mee aan de broodmaaltijd en kom dan met personen.

Naam:

Adres

Telefoonnummer:

Ophalen: ja / nee (doorhalen) Thuisbrengen: ja / nee (doorhalen)

Dit formulier inleveren in de doos achterin de kerk uiterlijk 9 september 2018

Start winterwerk 2018

Beste gemeentelieden,

Het weekend van D.V. **zaterdag 15 en zondag 16 september** a.s. zal in het teken staan van de opening van het winterwerk.

In de **ochtenddienst** van D.V. **zondag 16 september** a.s. zal de dienst opening winterwerk worden gehouden, na de dienst hopen we weer met elkaar te genieten van een kopje koffie/thee of een glaasje fris.

We hopen jong en oud te mogen ontmoeten in de kerk.

De dienst begint om 09.30 uur en tijdens deze dienst is er zondagsschool voor de kinderen van groep 1 t/m 4 van de basisschool.

Op DV. **zaterdag 15 september** a.s. hopen we weer de jaarlijkse barbecue te houden. Deze zal gehouden worden in en bij de grote zaal van het kerkelijke centrum en begint om 17.30 uur.

Voor de kleine kinderen is er weer een kleurplaat en zijn er verschillende spelletjes, en ook voor de oudere jeugd hopen we weer een gezellige plek te creëren.

Wij willen u vragen om u van te voren op te geven, zodat wij weten hoeveel personen er hopen te komen.

Er zal in de grote zaal een bus staan waar u eventueel een vrijwillige bijdrage in kunt deponeren!

Opgeven voor de barbecue kunt u doen door onderstaand strookje in te leveren in de doos achter in de kerk, via de mail aan jeugdgraadherwijnen@gmail.com of telefonisch aan Peter Hobo tel: 581097 of Marco van Zante tel: 581133.

Heeft u problemen met vervoer, dan kunt u opgehaald en thuis gebracht worden.



Graag opgeven voor woensdag 12 september.

Hartelijke groet en hopelijk tot ziens op D.V. 15 en 16 september a.s.,

De jeugdgraad

Opgavestrook 15 september barbecue

Ik/wij kom(en) op D.V.

zaterdag 15 september a.s. met personen naar de barbecue.

Ik/wij wil(len) **wel/niet** opgehaald en thuis gebracht te worden.

(doorhalen wat niet van toepassing is)

Samen (op)-komen voor kinderopvang in Kenia

Daycare centrum Kiberia

De diaconieën van beide kerken in Herwijnen en de School met de Bijbel willen gezamenlijk helpen met de opbouw van een Daycare centrum in de sloppenwijk Kiberia in Kenia.

Willem en Ina Terpstra, hebben zich, via de hulporganisatie GAIN, het lot van deze kinderen aangetrokken. Het doel van het project is het doorbreken van de cirkel van armoede middels het assisteren in de bouw van en op korte termijn (max 3 jaar) bij te dragen aan de lopende kosten van een gemeenschapscentrum, een dagopvang voor kinderen. In dit gemeenschapscentrum staat de opvoeding van zeer jonge kinderen (0-6 jaar) centraal. Men zal een keuken bouwen zodat voor de kinderen op de opvangdagen in elk geval een goede maaltijd beschikbaar is, wat de gezondheid ten goede komt. Er is verder geld nodig voor de inrichting van het daycare center en opleiding van de medewerkers. Ook wil men jonge moeders ondersteunen in geestelijk opzicht en praktische zaken. Men hoopt een voorbeeld te worden van ordentelijke kinderopvang zodat de ouders zien dat de toekomstkansen voor de kinderen veel beter worden.

Op **vrijdag 28 september** wordt een gezellige middag en avond gehouden in de grote zaal van de School met de Bijbel aan de achterweg. De kinderen zullen na schooltijd al activiteiten gaan doen om geld bij elkaar te krijgen.

Ouderen zijn vanaf **18:00 uur** van harte welkom.

Hoe kunt u helpen: Door allemaal te komen en met elkaar te genieten van een gezellige avond met alles wat u krijgt voorgeschoteld. Er zal iets te eten en te drinken zijn, soepen, poffertjes etc.

U kunt helpen door talenten of spullen aan te bieden en door te bieden tijdens de veiling.



We doen een beroep op u om ook uw talent te mogen veilen op deze avond. Dus hebt u nog mooie bijzondere spullen, een schilderij, een boekje e.d. of wilt u een taart bakken die verkocht kan worden, verhuur vakantiehuis, meevaren (speed)boot, een uitje of etentje

aanbieden, het verzorgen van een dieren, fiets- of tuinonderhoud, autowassen of misschien hebt u nog wel iets beters. - Kortom op diverse manieren is uw bijdrage van harte welkom, neem contact met ons op.

per mail : diaconie@nhkherwijnen.nl of diaconie@gkherwijnen.nl of met iemand van de diaconieën persoonlijk.

Wij rekenen op uw komst,
Gezamenlijke diaconieën en School met de Bijbel in Herwijnen

- Opgeven is gewenst en kan op de volgende manieren:
Door dit opgave formulier in te leveren in de daarvoor bestemde bus achter in hal van de beide kerken
- Per mail: diaconie@nhkherwijnen.nl of diaconie@gkherwijnen.nl
- Bij mensen van de betreffende diaconieën of leerkrachten van de school met de Bijbel

Opgave formulier 28 september Daycare Kenia avond

Ik kom Daycare Kenia avond met
..... volwassenen
..... kinderen

Ik wil graag opgehaald worden

Ik kan de volgende talenten aanbieden *
.....

Ik heb het volgende voor de veiling*
.....

Ik kan niet komen maar ik kan wel een gift overmaken op het rekeningnummer
Diaconie Gereformeerde kerk NL61 RABO0328029483 of
Diaconie Hervormde Gemeente NL70 FVLB0635812320
o.v.v. Project Kenia

Vul hieronder uw gegevens in als u talenten of spullen wilt laten veilen

Naam :
Adres :
Tel. :
E-mail :

* Er wordt contact met u opgenomen.

Van de zendingscommissie

Zondag 30 september hopen Martin en Marleen 't Hart onze gemeente te bezoeken tijdens de ochtenddienst. Martin en Marleen zijn door de GZB uitgezonden naar Rwanda en hebben onze gemeente al eens bezocht. Na afloop van de ochtenddienst zullen ze in het kerkelijk centrum weer wat vertellen over hun werk van de afgelopen periode en zal hen een cheque worden uitgereikt waarop het bedrag staat dat is opgehaald tijdens de acties in mei jl.

Bericht vanuit Rwanda van Martin en Marleen 't Hart

Vanuit Herwijnen is belangstelling getoond voor een Rwandareis. Ook onze thuisgemeente, de Sionskerk in Veenendaal wil een reis naar Rwanda organiseren. Op DV woensdag 3 oktober is er een informatieavond gepland in de Ark bij de Sionskerk.

Belangstellenden vanuit Herwijnen zijn ook van harte uitgenodigd om deze avond bij te wonen. Het is uiteraard geheel vrijblijvend!

Na deze avond hopen we te kunnen bepalen wanneer en met welke gemeente(n) we een of meerdere reizen kunnen organiseren.

Enkele gedachten die we alvast willen delen

- Deze reis wordt georganiseerd door onze Thuisfrontcommissie in samenwerking met de GZB
- Groepsgrootte: maximaal 20
- Reisduur: ca 12 dagen, waarvan 10 in Rwanda.
- Periode: juni / juli / augustus 2019. Exacte data in overleg en afhankelijk van de mogelijkheden van potentiële deelnemers.
- Kosten indicatie: €1750,- p.p.
- Naast ervaren wat ons werk betekent voor de mensen in Rwanda, is er ruimte voor cultuur, natuur en geschiedenis (genocide).

Datum en locatie van de informatieavond

Datum: D.V. woensdag 3 oktober 2018

Tijd: 20:00 tot ca 21.30 uur

Locatie: Kerkelijk centrum "de Ark" naast de Sionskerk,
Adriaen van Ostadelaan 78, 3904 TL Veenendaal

Graag uiterlijk 14 september doorgeven aan Wietske van Mourik (wvaneeken@hotmail.com; tel 06 4167 8362) als er belangstelling er is vanuit Herwijnen om de informatieavond in Veenendaal te bezoeken en/of deel te nemen aan de Rwandareis.

Verkoopdag vrijdag 26 oktober

De verkoopdag heeft plaats op vrijdag 26 oktober, in dorpshuis De Poort; 's middags van 14.30 tot 17.00 uur en 's avonds vanaf 19.00 uur. De voorbereidingen zijn al in volle gang.

Ook dit jaar is er weer een **grote verloting**. De lotenverkoop is inmiddels begonnen, de loten kosten 1 euro. De hoofdprijs is 200 euro; de 2e prijs is een pannenset. De andere prijzen zijn een levensmiddelenmand, tuindecoratie en een cadeaubon.

Heeft u nog **boodschappen** om levensmiddelenmanden samen te stellen, of **bruikbare spullen** voor de verkoop of als prijs in de verschillende stands (enveloppenkraam, appel- en perenboom, rad van avontuur)? Deze zijn van harte welkom.

Verder worden mensen gezocht die **cake, appeltaart, boterkoek, appelflappen** etc. kunnen en willen bakken, om te verkopen bij een kop koffie. Bent u bereid dit te doen, neem dan contact op met een van de leden van de Commissie Verkoopdag.

Bruikbare spullen en boodschappen kunnen worden ingeleverd bij de leden van de Commissie Verkoopdag: N. van der Linden (Zandsteeg 4); A. van Maaren (Nieuwe Steeg 63); N. Versteeg (Zworrelstraat 48); R. de Fokkert (Rozenstraat 2); A de Bruijn (Achterweg 97), D. de Joode (Lunet 18, Vuren).

We rekenen op uw medewerking
Commissie Verkoopdag

Nieuws van de rommelmarktcommissie

De Rommelmarktcommissie heeft besloten om als proef het brengen/verkoop van spullen voor de rommelmarkt **wekelijks** in plaats van om de twee weken plaats te laten vinden. Op deze manier hoeft u geen rekening te houden met het schema.

Voorlopig dus elke zaterdagmorgen tussen 9-00 en 10:00 brengen van rommelmarktspullen. Mocht u naar iets op zoek zijn, dan kunt u ook langs komen om een aankoop te doen uit het rommelmarkt assortiment. Koos de Fokkert zal het verkoop aanspreekpunt zijn op zaterdag.

De proefperiode zal lopen van zaterdag 1 september 2018 tot zaterdag 2 maart 2019. Begin 2019 zal de commissie de proef evalueren om te zien of proef omgezet gaat worden in periodiek wekelijks brengen/verkoop of mogelijk dat een ander vorm wordt gekozen.

Tevens wijzen wij u er op dat op het terrein van Fam van Arendonk, ook een oud papier en oud ijzer container aanwezig zijn, waar papier en

ijzer ten behoeve van de kerk gebracht kan worden (edelmetalen graag afgeven bij rommelmarkttopslag)

Wij zien u graag op zaterdagochtend,
De Rommelmarktcommissie

Oproep
Rommelmarkt
commissie



De vakantieperiode is weer voorbij en de verschillende werkzaamheden worden weer opgepakt, zo ook het werk van de rommelmarktcommissie. Paul van Leeuwen heeft aangegeven aan het eind van 2018 te willen stoppen als secretaris van de rommelmarktcommissie.

Paul, alvast bedankt voor al het werk de afgelopen jaren!

Hierdoor is de rommelmarktcommissie op zoek naar een enthousiaste secretaris of secretaresse die Paul wil vervangen (met inwerkperiode) en onze commissie wil komen versterken. Is je interesse gewekt, neem vrijblijvend contact op met voorzitter Rob van Santen (0418-581318) of kerkrentmeester Henk de Bruin (0418-582153)

Zoals in het vorige kerkblad al vermeld zijn we ook op zoek naar mensen die de commissie willen helpen om interessante rommelmarktpullen op marktplaats of ander multimedia kanalen te zetten en ze daar voor een goede markt prijs te verkopen. Dit levert voor bepaalde geselecteerde spullen vaak meer op dan op de markt zelf. Interesse gewekt voor deze "functie"? Neem dan contact op met Koos de Fokkert (0418-58 1578).

Natuurlijk doen wij als rommelmarktcommissie niet aan leeftijdsdiscriminatie, maar het zou geweldig zijn met het oog op de toekomst dat ook de jongeren (onder de +/- 40) van de gemeente zich aanmelden voor een van bovenstaande activiteiten en op die manier indirect bijdrage aan de het onderhoud van kerk en pastorie. Wanneer u niet meer in de categorie 'jongeren' valt, maar de commissie wel graag wilt helpen, schroom dan vooral niet om u toch aan te melden. Vele handen maken licht werk.

We rekenen op u/ jullie,
De Rommelmarktcommissie

Avondmaal - verdieping

Een goede voorbereiding

Lukas 22: 7-30

Een goede voorbereiding is het halve feest. Een feest dat niet voorbereid wordt, dreigt een fiasco te worden. Als je het Avondmaal wilt vieren, moet je dat goed beseffen.

Ik weet dat het helemaal niet vanzelfsprekend is dat je je serieus voorbereidt op de komende viering van het Avondmaal. Het leven is druk. De tijd vliegt. Hoe lang is het nu al weer geleden dat de avondmaalstafel in de kerk stond aangericht? Wat kwam er terecht van je goede voornemens om gedisciplineerd Bijbel te lezen en te bidden? Vind je het dan vreemd dat je niet zoveel merkt van groei en bloei in je geloofsleven?

Of; de vorige viering van het Avondmaal was ronduit tof.. De dankbaarheid voor die hoogtepunten zou nu het uitgangspunt moeten zijn voor deze voorbereiding. Maar nu is alles zo dof.

Het is maar goed dat Jezus Zijn discipelen de opdracht geeft om de paasmaaltijd voor te bereiden. Het is maar goed dat Hij de opdracht gaf: doe dat tot Mijn gedachtenis. Jezus' liefde is mij groter dan mijn (weder)liefde tot Hem. Zijn vurig verlangen om mij aan Zijn maaltijd te ontmoeten is de verborgen drijfveer om mij nu te laten voorbereiden door Hem die voor alles zorgt.

Ik word of ben geen lieve avondmaalsganger. Ik ben geliefd in Jezus Christus. Dankzij de Bruidegom wordt het feest! Hij gaf Zijn Heilige Geest. En Die zorgt voor mijn goede voorbereiding.

Gebed: Heere, U zorgt ervoor dat spoedig het Avondmaal weer klaar staat. U geeft mij de opdracht om het mee te vieren. Tegelijk met de opdracht geeft U mij de goede voorbereiding. Wat bent U toch een lieve Heere! Ik ben niet lief en toch een kind door U bemind. Laat Uw verlangen om bij mij aan tafel te zitten toch (weer) mijn verlangen mogen wekken om bij U te gast te zijn.

Versterk in mij het gelovig besef dat ik alles dank aan Uw geliefde Zoon. Help mij om in deze tijd van voorbereiding te hangen aan Uw lippen. Dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.

Bronvermelding: Van kracht tot kracht, L.W. Smelt

PERSBERICHT DAGBOEK BIJ BROOD EN WIJN –

Een gids rondom het Avondmaal – Auteur: Edwin Jonkers

Mag ik wel aangaan aan het Heilig Avondmaal? Is het wel voor mij bedoeld? Hoe bereid ik me erop voor? En is het zo dat de week van voorbereiding wezenlijk anders is dan andere weken in een jaar? Ik heb Avondmaal gevierd, en dan? Moet er dan wat bijzonders zijn gebeurd met me? Vragen die men kan hebben rondom het Avondmaal. Daarom dit dagboek.

‘Dagboek bij brood en wijn’ is een gids die je kunt gebruiken om je op een zinvolle manier een week lang voor te bereiden op de viering én gedurende een week stil te staan bij de vraag hoe je de dankbaarheid daarvoor gestalte geeft in je dagelijks leven. Elke dag kun je een passage lezen om zo de viering bewuster te beleven, de Gastheer van deze Maaltijd beter te leren kennen en meer met Hem verbonden te raken en op een dieper niveau met Hem te leren leven.

Voor veel (jonge) gemeenteleden is het niet zo duidelijk wat het Heilig Avondmaal betekent. Mensen die belijdenis hebben gedaan hebben soms moeite om aan het Avondmaal deel te nemen. De viering van het Heilig Avondmaal raakt de kern van het christelijk geloof: door het offer van Zijn Zoon neemt God ons aan als Zijn kinderen. Het mooiste wat een gelovige kan overkomen, is dat hij verbonden is met Christus. Wie aan het Avondmaal deelneemt, ontvangt die gemeenschap met Christus. Vanuit die vereniging ontvangen wij alles: vergeving, geloof, kracht om vol te houden, zegen in ons dagelijks leven, de Heilige Geest, een toekomst bij de Here in Zijn Koninkrijk. Christus geeft Zichzelf. Dat is taal van de liefde, want op een bruiloft geeft iemand zichzelf aan de ander. Het Avondmaal is – net als onze relatie met Christus – te vergelijken met een bruiloft. Een bruiloft in gemeenschap van goederen. Onze zonden en ellende worden van Christus. Wat van Christus is, wordt van ons: Zijn heiligheid. We ruilen!

Edwin Jonkers heeft tweeënzestig preken van dominees samengevat die betrekking hebben op de Avondmaalsviering. De meditatieve teksten vormen een leidraad bij de voorbereiding op, viering van en dankzegging op het Heilig Avondmaal. Zodat je geloof wordt verdiept en het verlangen naar deelname aan de viering wordt gevoed.

Het boek is vanaf eind augustus 2018 online te bestellen op de website www.scholtenuitgeverij.nl of verkrijgbaar bij de christelijke boekhandels.

AGENDA

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie ook de website van onze gemeente, www.nhkherwijnen.nl

Zaterdag 1 sept.	Polderbar 3xH
Zondag 9 sept.	20:00u Zanguurtje (aansluitend aan avonddienst)
Vrijdag 14 sept.	17:30u Broodmaaltijd, gereformeerde kerk
Zaterdag 15 sept.	17:30u Barbecue opening winterwerk
Zondag 16 sept.	9:30u Eredienst opening winterwerk
Woensdag 19 sept.	18:30u Verzoekplatenprogramma
Vrijdag 28 sept.	18:00u Project daycare center Kibeira
Zondag 30 sept.	9:30u Bezoek fam. 't Hart
Woensdag 3 okt.	20:00u Informatie -avond fam. 't Hart (Veenendaal)
Vrijdag 26 okt.	14:30u Verkoopdag 's middags 19:00u Verkoopdag 's avonds

VAN DE REDACTIE



De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 10 september 2018 **vóór 16.00 uur** ingeleverd te zijn bij:

email: kerkblad@nhkherwijnen.nl

Carolien Boogert
Rij- en Uitweg 16

Volgende inleverdata zijn:

24 sept	voor 2 weken
8 okt	voor 2 weken
22 okt	voor 2 weken
29 okt	voor 2 weken
5 nov	voor 2 weken
19 nov	voor 2 weken
3 dec	voor 2 weken
17 dec	voor 3 weken

KERKBLAD	Verschijnt éénmaal per 14 dagen
REDACTIELEDEN	Carolien Boogert (kopij inleveren) Rij- en Uitweg 16, 4171 CN Herwijnen Telefoon 0418 – 84 2576 e-mail: kerkblad@nhkherwijnen.nl Hetty van Arkel
CD-OPNAMEN	Verkrijgbaar van elke dienst bij familie van Rossem, Breede Kampen 3, tel. 0418 – 58 4142
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS	Bankrekeningnr. NL10 INGB 0000950925 Bankrekeningnr. NL42 RABO 0328000531
DIACONIE	Bankrekeningnr. NL70 FVLB 0635812320
ONDERHOUDSFONDS	Bankrekeningnr. NL51 FVLB 0635815184
ADM. KERKBLAD	Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328024643
KERKRADIO	Bankrekeningnr. NL39 FVLB 0635815206
WEBSITE	www.nhkherwijnen.nl
COLLECTEBONNEN	Verkrijgbaar via een bestelformulier achter in de kerk € 0,70 / € 1,00