

KERKBLAD

Hervormde Gemeente Herwijnen



KERKGEBOUW	Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen
PREDIKANT	Vacant
CONSULENT	Ds. A.J. Hagedoorn 0418 – 58 1103
OUDERLINGEN	D.J. van Arkel tijdelijk Scriba Molenkamp 7, 4171 BT Herwijnen 0418 – 58 2269 scriba@nhkherwijnen.nl G. van Bezooijen T.J. Hijkoop P.A. Hobo jeugdouderling phobo73@outlook.com A. Ruitenburg
OUDERLINGEN- KERKRENTMEESTER	H. de Bruin A.J. Hobo D. de Joode
DIAKENEN	J.W. Boogert D. de Bruijn A. van der Meijden
BIJSTAND PASTORAAT	Ds. A.J. Hagedoorn 0418 – 58 1103
KERKELIJK WERKER	H. van der Veen 06-30743043 (Whatsappen mag ook) groenehartpastoraat@gmail.com
ORGANISTEN	H.J. de Bruijn A.P. van de Minkelis
KOSTERS	Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133 Jacco Ruitenburg, Kolstraat 32, tel. 582439
KERKDIENTEN	Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt) Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) Avonddienst 18.30 uur
ZONDAGSSCHOOL	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in het kerkelijk centrum
CRECHE	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in de Brede School, Achterweg 35



Onder de terebint

Liefdesrelatie

Dit Schriftgedeelte moeten we in verband brengen met de geschiedenis van de wonderbare spijziging. Niet alleen toen, ook heden ten dage heeft Jezus vele volgelingen. Maar helaas geloven velen, zoals Hijzelf droevig constateren moest, alleen omdat zij in de wonderen van Jezus geloven.

Maar Jezus wil niet dat wij om de wonderen tot Hem komen: Hij wil dat wij om *Hem Zelf* komen. Als wij er alleen maar op uit zijn om Zijn zegeningen te ontvangen, bedroeven we Hem, want Hij wil dat er een liefdesrelatie komt tussen Hem en ons.

Jezus kunnen we alleen dan liefhebben wanneer we uit de Geest geboren zijn. Dan zullen we vragen naar Zijn wil in het besef dat we niets kunnen doen zonder Hem, zoals Jezus niets kon doen of Hij moest het de Vader zien doen.

Het zijn harde woorden die Jezus hier tot ons zegt, want het gaat dwars tegen onze natuur in. Immers, wij willen Hem wel volgen, maar graag daarbij onszelf handhaven, ons eigen leven leiden! Het Evangelie is ook niet naar de mens. De natuurlijke mens verstaat nu eenmaal niet de dingen die van de Geest Gods zijn, want het is hem een dwaasheid.

Maar hij die zichzelf toevertrouwd heeft aan de Here, die is het alleen nog maar om Jezus te doen. Die leeft in diepe afhankelijkheid van Hem, Die het Leven Zelf is.

Dan blijft er nog maar één vraag werkelijk belangrijk in ons leven: 'Here, wat wilt Gij dat ik doen zal?'

Uit: Welkom bij het Bijbels Dagboek
n.a.v. Johannes 3: 5

KERKDIENTEN

Zondag 3 februari 2019

10:00 uur: Ds. J. van Dijk, Zeist – voorbereiding Heilig Avondmaal
18:30 uur: Ds. L. Plug, Barneveld
1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking



Zondag 10 februari 2019

10:00 uur: Ds. J. van Dijk, Zeist – bediening Heilig Avondmaal
15:00 uur: Ds. J. van Dijk, Zeist
Bediening Heilig Avondmaal in WZC Avondlicht
18:30 uur: Ds. J. van Dijk, Zeist – dankzegging Heilig Avondmaal
1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Avondm.coll: Project 10 27
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Zondag 17 februari 2019

10:00 uur: Ds. J. Ouwehand, Houten
18:30 uur: Prop. A. Schouten, Benschop
1^e collecte: Project 10 27
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Bijbelgedeelte en psalm Zondagsschool

3 feb: Lezen: Ester 2:19 - 3:15; zingen: Weerklank ps. 84: 3
10 feb: Lezen: Ester 4; zingen: Weerklank ps. 84: 3
17 feb: Lezen: Ester 5:1 - 6:11; zingen: Weerklank ps. 95: 1

Kinderoppas:

3 feb: Gea van Os en Wion/Levi
10 feb: Leontien Liefde en Danique
17 feb: Linda Duizer en Elize



Schoonmaakrooster

4 t/m 8 feb: Carolien Boogert en Helma van Mourik

11 t/m 15 feb: Mw. Van der Linden, Mw. Van der Vliet, Corrie Hobo

18 t/m 22 feb: Anne en Lijntje van der Weerd



UIT DE GEMEENTE

Zieken

Mevrouw Ina van der Meijden- de Groot heeft de afgelopen weken bestralingen gehad. Nu is het afwachten wat de effecten hiervan zijn. Haar gezondheid gaat van lieverlede wel achteruit.

Mevrouw Sannie van Brakel-van Meeteren heeft onlangs een onderzoek gehad waarbij gekeken is naar wat de mogelijkheden zijn voor verbetering. Over twee weken zal zij worden geopereerd. Dit is een operatie met de nodige risico's.

De heer P. van der Meijden verblijft op het moment van schrijven nog in het ziekenhuis. De verwachting is dat hij binnenkort naar huis mag terugkeren.

Mevrouw Daniëlle van Mourik-van Luijn werd met spoed opgenomen in het ziekenhuis maar kon gelukkig dezelfde dag weer terug naar huis om daar verder te herstellen.

Allen die hier genoemd zijn dragen wij op in gebed aan God. Dat Hij verlichting mag geven en de ingrepen wil zegenen. En mocht het zo zijn ook genezing.

Dit vragen wij ook voor de mensen die wel is waar niet genoemd zijn maar die ook zorgen hebben om hun gezondheid, verdriet kennen om een verlies.

Als bemoediging de tekst van Psalm 3:2:

Maar, trouwe God, Gij zijt
Het schild, dat mij bevrijdt,
Mijn eer, mijn vast betrouwen;
Op U vest ik het oog;
Gij heft mijn hoofd omhoog,
En doet m' Uw gunst aanschouwen
'K riep God niet vrucht'loos aan;
Hij wil mij niet versmaân
In al mijn tegenheden;

Hij zag van Sion neer,
De woonplaats van Zijn eer,
En hoorde mijn gebeden.

Overleden

De kerkenraad heeft bericht ontvangen dat op 11 januari is overleden mevrouw Mieke Adriana van der Meijden-Hanegraaf. De uitvaart heeft 17 januari plaatsgevonden. We condoleren de familie met het verlies van een vrouw, moeder en grootmoeder en wensen hen Gods Sterkte toe met het verwerken van dit verlies.

Terugblik doopdienst

Op zondag 27 januari werden Vera Leiseboer en Guus van Baalen gedoopt. De dienst werd geleid door ds. J. Ouwehand. Met de doop wordt het teken van het Verbond van God op de kinderen gelegd. Wij mogen altijd daarop vertrouwen, bij God mogen we altijd terugkomen. We feliciteren de ouders met deze doop en wensen hen ook van harte Gods Zegen bij het opvoeden van hun kinderen, zodat Vera en Guus de grote liefde van de Heere Jezus mogen leren kennen.

Dankbetuiging I

Lieve mensen,

Graag willen wij iedereen bedanken voor het medeleven na het overlijden van onze (schoon)moeder en oma Annie van Zandwijk- van Wijk.

De laatste jaren moest ze fysiek en mentaal inleveren, dat vond ze soms best moeilijk. Vooral het feit dat ze niet meer naar de kerk kon en het 'gemeente zijn' moest missen. Velen hebben haar toen regelmatig thuis een bezoekje gebracht. Dit stelde ze altijd enorm op prijs.

Dankbaar zijn we dat we als gezin de zorg voor ma, die steeds meer werd, met elkaar mochten en konden doen.

Dank voor alle lieve woorden, alle kaartjes, alle telefoontjes, mailtjes of via de app, alle handdrukken, schouderklopjes en knuffels en voor alle gebed.

Het was voor ons een enorme bemoediging, al die mensen die met ons meeleeften en om ons heen stonden op wat voor manier dan ook.

We mochten ervaren dat God mensen zoals u gebruikt om ons te steunen.

Maar bovenal mochten wij Zijn kracht ervaren.

Kinderen en kleinkinderen van Aart en Annie van Zandwijk

Dankbetuiging II

Wij danken iedereen voor de overweldigende belangstelling, fijne brieven en kaarten die wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn man, onze vader, schoonvader en opa Anton van Winsen.

Machteld van Winsen, kinderen en kleinkinderen

Dankbetuiging III

Rond ons 40-jarig huwelijksjubileum hebben wij veel kaarten, bloemen en persoonlijke felicitaties ontvangen. Wij willen iedereen die aan ons gedacht heeft hiervoor hartelijk bedanken.

Dank aan de Here onze God die ons en de kinderen en kleinkinderen in vreugdevolle tijden en ook in tijden van zorg nabij is geweest.

Tien en Wilma van Mourik

Jarigen in de gemeente

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

In de laatste periode van vorig jaar is een aantal keren vergeten de rubriek 'Jarigen in de gemeente' op te nemen. Dat vinden we vervelend en daarom bieden we onze verontschuldigingen daarvoor aan. We feliciteren alle 85-plussers die in die periode jarig zijn geweest alsnog van harte. We hopen vanaf nu de draad weer goed op te pakken.



Datum	Naam	Leeftijd
12-02	F.A. Mus-Muller	87

Bloemengroet

De bloemengroet is namens de gemeente de afgelopen periode bezorgd bij;

Mevr. Van Brakel-van Meeteren

Familie 't Lam

Doopouders Van Baalen

Doopouders Leiseboer



VERANTWOORDING

Collecten

Dinsdag 25 dec 1^e collecte € 1027,86 Kerk in actie
+ gezamenlijke dienst Kinderen in de knel

Zondag 6 jan	1 ^e collecte	€	110,25	
	Evangelisatiecommissie			
	2 ^e collecte	€	107,25	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	98,55	Pastoraat en prediking
Zondag 13 jan	1 ^e collecte	€	123,65	Mensenkinderen
	2 ^e collecte	€	105,40	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	109,40	Pastoraat en prediking
Zondag 20 jan	1 ^e collecte	€	104,05	Diaconie
	2 ^e collecte	€	100,90	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	104,75	Pastoraat en prediking

Giften ontvangen via:

Diaken A. van der Meijden, € 10,00 voor bloemengroet

Pastoraal werker Harry van der Veen 2 x € 20,00 en € 50,00 tijdens huisbezoek

Ouderling T. Hijkoop en bezoekbroeder H. van Mourik € 50,00

Bezoekbroeder J. van Kuilenburg € 20,00 ontvangen tijdens bezoek

Voor al deze giften heel hartelijk dank.

Censura Morum

In verband met de komende bediening van het Heilig Avondmaal is er gelegenheid tot Censura Morum op woensdag 6 februari van 19.30 tot 20.00 uur in het kerkelijk centrum.

Wijziging samenstelling moderamen

Kerkordelijk wordt in de eerste vergadering in het nieuwe jaar het moderamen gekozen. In de januarivergadering is dat gebeurd. In vergelijking met het moderamen van vorig jaar is er één wijziging: diaken Jan-Willem Boogert neemt de plaats in van diaken Dirk de Bruijn. Dat is gebeurd in goed overleg. De overige moderamenleden (Alex Ruitenburg, Dirk van Arkel en Dik de Joode) zijn herkozen.

Het moderamen is een soort dagelijks bestuur; het bereidt onder meer de kerkenraadsvergaderingen voor en neemt besluiten over zaken die acuut om een besluit vragen (en dus niet kunnen of hoeven wachten op een kerkenraadsvergadering). Ook Vanaf deze plaats willen we Dirk de Bruijn hartelijk bedanken voor zijn inzet en inbreng in het moderamen in de afgelopen jaren.

Kerktelefoon

Voor informatie en/of vragen rondom de kerktelefoon is Arno van der Meijden contactpersoon. Hij is te bereiken via 0418 – 582214.

Avondmaalcollecte

Onder gemeenteleden die niet aan het avondmaal aangaan blijkt er behoefte om wel aan de avondmaal collecte mee te kunnen doen. Hiervoor kunt u in het vervolg, in de hal van de kerk, een boxje vinden waar u deze collecte in kunt doen.

De diaconie

Actie **Kerkbalans**

Actie Kerkbalans 2019; Geef voor uw kerk!

Via de laatste twee kerkbladen en via een begeleidend schrijven bij de envelop voor de Actie Kerkbalans hebben we u en jou uitgebreid geïnformeerd over allerlei aspecten van deze actie. Over het belang ervan, de noodzaak, het mógen geven, de onderlinge solidariteit, het samen gemeente-zijn, onze verantwoordelijkheden. Als sommige zaken wat zijn weggezakt, dan kunt u ze uiteraard in de kerkbladen, op de site of in de brochure nog eens nalezen.

Komend weekend hopen we de actie af te ronden.

Op deze plaats willen we iedereen nog iets meegeven, aan de hand van een artikel uit het kerkblad van de Hervormde Gemeente Barneveld, geschreven door dominee S.J. Verheij.

GEEF VOOR JE KERK

Geven. Waarom zou je eigenlijk?

Als we denken aan geven, denken we aan het geven van God. Aan Joh. 3:16 bijvoorbeeld:

„Want zo lief heeft God de wereld gehad,
dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,
opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat,
maar eeuwig leven heeft.“

Over geven gesproken!

Bij dat geven valt al mijn 'teruggeven' in het niet. Trouwens, God zit niet in de eerste plaats op mijn geld te wachten. We lezen in Spreuken 23:26: 'Mijn zoon, geef mij je hart'.

Daar zit God blijkbaar allereerst op te wachten.

Je hart aan God geven: dat is jezelf, je bestaan in Zijn hand leggen.

Bij mijn bestaan hoort ook mijn geld en goed.
Ook daarmee mag ik God van dienst zijn.
Plicht? Je zou het ook een voorrecht kunnen noemen.
Mijn leven is namelijk verre van volkomen.
Toch, God accepteert mijn gaven en giften. Van harte. Om Jezus' wil!

Geef voor je kerk. Waarom eigenlijk?

Niet omdat de kerk volmaakt is.
Niet omdat de kerk van mij is.
Wel omdat de kerk van God is!
Van een God die Zijn Zoon gaf.
Van een Zoon die Zijn leven gaf en een gemeente in het leven riep.
Van een Geest die door het Woord in de gemeente werkt.

Geef voor je kerk. Ik ga het doen.

Mooi om samen te doen! Geven geeft verbondenheid.
Een goede opbrengst geeft dankbaarheid.
Achter alle gevers zie ik Gods gulle hand.
Eer aan Hem!

Hierbij nog een keer de tabel die we hanteren als richtlijn voor de Actie Kerkbalans

De tabel voor de Actie Kerkbalans

Netto inkomen per maand:	Bijdrage kerkbalans percentage	Bijdrage per jaar in euro's
€ 0 - € 500	0,5%	€ 0 - € 30
€ 501 - € 1.000	1,0%	€ 60 - € 120
€ 1.001 - € 1.500	1,5%	€ 180 - € 270
€ 1.501 - € 2.000	2,0%	€ 360 - € 480
€ 2.001 - € 2.500	2,5%	€ 600 - € 750
€ 2.501 of meer	3,0%	€ 900 of meer

Wie een bedrag wil overmaken voor Actie Kerkbalans kan dat doen via:
NL42 RABO 03280 00531
NL10 INGB 0000 950925
tnv hervormde kerk Herwijnen
onder vermelding van Kerkbalans 2019

namens de kerkenraad
College van kerkrentmeesters

**Geef voor
je kerk**

ACTIVITEITEN

Een project van Dorcas steunen én straks genieten van bloemen- en plantenpracht?



Dat kan met de potgrondactie van werkgroep Dorcas Herwijnen. Over enkele maanden is het al weer voorjaar. Ongetwijfeld wilt u dan weer genieten van mooie bloemen en planten in uw tuin en/of bloembakken. Hiervoor hebt u natuurlijke en zuivere producten nodig, zoals Jardino universele potgrond en daar kunnen wij voor zorgen!

Universele Jardino potgrond, 40 liter (1 zak) voor € 4,00 en als speciale actie drie zakken voor € 11,00!!!

De actie 'Spaarpotgrond' is eenvoudig, u kunt namelijk op twee verschillende manieren uw bestelling doorgeven:

- Per mail: dorcaspotgrond@gmail.com
- Door onderstaande bestelstrook in te leveren.

Uw bestelling moet uiterlijk **4 maart** a.s. bij ons binnen zijn. Uw bestelling wordt op zaterdag **9 maart 2019** thuisbezorgd. Bij voorkeur betalen via de bankrekening van de werkgroep; contant betalen bij bestelling of contant betalen bij aflevering mag natuurlijk ook. Het rekeningnummer is NL93 RABO 0103 3803 02 t.n.v. Werkgroep Dorcas Herwijnen, o.v.v. spaarpotgrond en uw **eigen adresgegevens**.

Bestellingen worden bij u thuisbezorgd in de gemeente Lingewaal, Hellouw, Haften en Meteren. Kortom, u hoeft niet te sjouwen, u heeft geen reiskosten, u bent verzekerd van een goed kwaliteitsproduct van Jardino én u steunt op deze manier hulpbehoevende mensen.

Uw geld komt gegarandeerd goed terecht. De opbrengst wordt dit jaar gebruikt voor het Dorcas programma in Roemenië.

Aantal zakken: _____ stuks



Naam: _____

Straatnaam: _____

Plaats: _____

Telefoonnummer: _____

Betaling: -0 Contant bij opgave 0 Contant bij aflevering 0 Per bank

- Inleveren uiterlijk **4 maart** a.s. in de daarvoor bestemde dozen in de kerken van Herwijnen en Vuren of bij:
- fam. S.B. de Vries, Gendershof 35 te Haaften
 - fam. D.J. van Arkel, Molenkamp 7 te Herwijnen
 - fam H. van Wijgerden, Mijnliefaan 2 te Herwijnen
 - Margriet de Bruijn, Waaldijk 71 te Vuren



D.V. zaterdag 16 maart: GZB-dag in Barneveld

Op zaterdag 16 maart organiseert de GZB haar jaarlijkse ontmoetingsdag in de Midden Nederland Hallen in Barneveld. De dag duurt van 9.45 - 15.45 uur. Het thema van de GZB-dag is "De geest doorbreekt de grenzen".

De dag trekt jaarlijks zo'n 2000 bezoekers om samen te luisteren naar inspirerende verhalen uit Gods wereldwijde kerk, om te zingen en te bidden, om te worden bemoedigd en elkaar te ontmoeten. Voor kinderen en jongeren zijn er aparte programma's en is er kinderopvang. Het is dus echt een dag voor jong en oud! Er zijn diverse sprekers uit onder andere Malawi en Kroatië, maar daarnaast is er ook volop ruimte voor muziek. De leiding hiervan is in handen van Martin Zonnenberg. Zie voor meer informatie en om u aan te melden www.gzb.nl/gzb-dag.

Project 10 27 GZB

...en je naaste als jezelf

Malawi – opvanghuis voor gehandicapten

De lichamelijk en verstandelijk gehandicapten in de sloppenwijk Ndirande behoren tot de armsten van de armen. Zij zijn afhankelijk van hun familie en wat ze met bedelen bij elkaar sprokkelen. Sommigen van hen hebben echter niemand die naar hen omziet. Voor deze groep is er met hulp van ds. en mw. Schaafsma, zendingswerkers van de GZB, in 2010 een christelijk opvanghuis geopend. Het huis telt 13 kamers en er is plaats voor 17 mensen. Er is ook een grote ruimte waar de bewoners 3x per dag bij elkaar komen om te eten, en waar ook andere bijeenkomsten plaatsvinden, zoals bijbelstudies en ontspannende activiteiten.



Sommige bewoners hebben veel zorg nodig, omdat ze niet in staat zijn om zichzelf te redden. De mensen die nog redelijk in staat zijn om wat te doen worden zoveel mogelijk ingeschakeld bij het dagelijkse werk in het huis, bijvoorbeeld bij het schoonmaken en het eten koken. De exploitatiekosten worden zo laag mogelijk gehouden. Er wordt vooral gebruik gemaakt van de inzet van vrijwilligers. Een van die vrijwilligers geeft een aantal bewoners les in houtbewerking.

In 2013 is er ook een winkeltje naast het opvanghuis gebouwd. Hier worden producten, zoals houtsnijwerk, verkocht die door de bewoners

gemaakt zijn. Hiermee wil men extra inkomsten verwerven en tegelijk is het ook een zinvolle dagbesteding voor een aantal van de bewoners van het opvanghuis. Henderson is een van de bewoners die leert hoe hij hout moet bewerken. Hij maakt het liefst de ark van Noach met alle dieren.

Het opvanghuis verzorgt ook 1x per week een club voor gehandicapten die in de wijk wonen en die tot de armsten van de armsten behoren. Wekelijks komen ongeveer 150 mensen hier naartoe. In Malawi is er over het algemeen weinig aandacht voor mensen met een handicap. Ze zijn onzichtbaar in de samenleving en worden vaak erg slecht verzorgd. Het wekelijkse uitje naar de club is voor de meesten van hen dan ook een hoogtepunt in de week.

Om het opvanghuis draaiende te houden is er per jaar een fors bedrag nodig. Uw bijdrage wordt gebruikt voor het salaris van enkele vaste krachten, voor voedsel, water en elektriciteit. Daarnaast is een beperkt bedrag nodig voor medische kosten en schoolgeld.

Behoeftte aan contact of bezoek?

Iedereen die behoefte heeft aan bezoek of contact met de kerk (of die weet dat iemand anders dat heeft), kan dat melden bij:

ouderling D. van Arkel: 0418-582269

of bij de wijkouderling of bij een ander kerkenraadslid.

mailen kan ook: pastoraat@nhkherwijnen.nl

Op de hoogte/meeleven

Graag willen we als kerkelijke gemeente onze bestanden zo actueel mogelijk houden. En we leven graag met u en jou mee, in zowel goede en in minder goede tijden. Dus:

Gaat u verhuizen? Laat het ons even weten.

Trouwplannen? Een jubileum te vieren?

We stellen een bericht erg op prijs

Een geboorte? Stuur ook ons een kaartje

Verdriet of verlies? Ook dan leven we graag met u mee.

U wordt vriendelijk verzocht een bericht te sturen aan de scriba:

scriba@nhkherwijnen.nl , tel.: 0418-582269



AGENDA

Woensdag 6 feb	19.30 – 20.00 uur	Censura Morum
Zaterdag 9 mrt		Dorcas potgrondactie
Zaterdag 16 mrt	09.45 – 15.45 uur	GZB dag
Vrijdag 18 okt.		Verkoopdag 2019

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie ook de website van onze gemeente, www.nhkherwijnen.nl

VAN DE REDACTIE



De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 18 februari 2019 **vóór 16.00 uur** ingeleverd te zijn bij:
email: kerkblad@nhkherwijnen.nl
Carolien Boogert
Rij- en Uitweg 16

Volgende inleverdata zijn:

11 maart	voor 3 weken
1 april	voor 3 weken
29 april	voor 3 weken
20 mei	<u>voor 2 weken</u>
3 juni	voor 3 weken



Weinig – Veel

Het kost niet zoveel iemand een glimlach te schenken,
of je hand op te steken voor een vriendelijke groet.

Zoiets kan opeens de zon laten schijnen,
in het hart van de mens, die je zomaar ontmoet.

Het kost niet zoveel een hand uit te steken,
om een ander een beetje behulpzaam te zijn.

Een dankbare blik is vaak een beloning,
al was de moeite voor u maar slechts klein.

Het kost niet zoveel om je hart te openen,
voor de mens om je heen in vreugd en verdriet.
Wees blij dat je zo wat kan doen voor een ander,
of is die ander je naaste soms niet?

Het kost maar heel weinig, je arm om een schouder,
of alleen maar een zachte druk van een hand.

Het is vaak voor de ander of hij even
in een klein stukje paradijs belandt.

O, die vriendelijke glimlach, dat eventjes groeten,
die arm om een schouder, de hulp die je bood.

Het kost allemaal bij elkaar maar zo weinig,
maar in wezen is het ontzaglijk groot!

KERKBLAD	Verschijnt éénmaal per 3 weken
REDACTIELEDEN	Carolien Boogert (kopij inleveren) Rij- en Uitweg 16, 4171 CN Herwijnen Telefoon 0418 – 84 2576 e-mail: kerkblad@nhkherwijnen.nl Hetty van Arkel
CD-OPNAMEN	Verkrijgbaar van elke dienst via de diaconie diaconie@nhkherwijnen.nl
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS	Bankrekeningnr. NL10 INGB 0000950925 Bankrekeningnr. NL42 RABO 0328000531
DIACONIE	Bankrekeningnr. NL41 RABO 0373740026
ONDERHOUDSFONDS	Bankrekeningnr. NL64 RABO 0373722249
ADM. KERKBLAD	Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328024643
KERKRADIO	Bankrekeningnr. NL19 RABO 0373740034
WEBSITE	www.nhkherwijnen.nl
COLLECTEBONNEN	Verkrijgbaar via een bestelformulier achterin de kerk; € 0,70 / € 1,00