

KERKBLAD

Hervormde Gemeente Herwijnen



KERKGEBOUW	Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen
PREDIKANT	Vacant
CONSULENT	Ds. A.J. Hagedoorn 0418 – 58 1103
OUDERLINGEN	G. van Bezooijen A. Ruitenburg P.A. Hobo jeugdouderling <i>Phobo73@outlook.com</i>
OUDERLINGEN- KERKRENTMEESTER	H. de Bruin A.J. Hobo D. de Joode tijdelijk Scriba <i>Lunet 18, 4214 GA Vuren</i> <i>06 200 47 902</i> <i>scriba@nhkherwijnen.nl</i>
DIAKENEN	J.W. Boogert A. van der Meijden R. van Zante
BIJSTAND PASTORAAT	Ds. A.J. Hagedoorn 0418 – 58 1103
KERKELIJK WERKER	Dhr. R. Baas <i>rwbaas@filtnet.nl</i>
ORGANISTEN	H.J. de Bruijn A.P. van de Minkelis
KOSTERS	Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 58 1133 Jacco Ruitenburg, Kolstraat 32, tel. 58 2439
KERKDIENTEN	Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt) Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) Avonddienst 18.30 uur
ZONDAGSSCHOOL	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in het kerkelijk centrum
CRECHE	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in de Brede School, Achterweg 35



Onder de terebint

JUICH DE HEER TOE

Juich de Heer toe, aarde.
Juich Hem toe, zoals men juicht op tribunes,
zoals men juicht in de arena en langs de lijn.
Wees blij en wees dienstbaar aan de Heer.
Kom tot erkenning: de Heer is God.
Besef het: Hij heeft ons gemaakt.
Wij ademen zijn lucht in,
gebruiken zijn spullen: zijn aarde, zijn water
zijn vuur en zijn lucht, het blauw en het groen
van zijn hemels palet.
Van heel de aarde heeft Hij het auteursrecht,
daarom: wij behoren Hem toe. Zijn volk zijn wij,
het volk van de koning,
een herder is Hij, die zijn kudde weidt.
Betreedt het kerkplein om Hem te danken,
Ga zijn huis binnen om Hem te loven,
loof Hem, maak zijn naam groot.
Want de Heer is goed,
zijn liefde gaat over grenzen heen,
zijn trouw gaat van vader op zoon,
van moeder op dochter.

Ontvangen van een gemeentelid n.a.v. de preek over ps. 100

42e Jaargang, no. 1205, 6 september 2019

KERKDIENTEN

Zondag 8 september 2019

- 09:30 uur: Ds. J. Ouwehand, Houten
Viering Heilig Avondmaal
- 15:00 uur Ds. P.G.I. van den Berg, Asperen
**Voorgezette viering Heilig Avondmaal
in WZC Avondlicht**
- 18:30 uur: Ds. J. Ouwehand, Houten
Dankzegging Heilig Avondmaal
- 1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Avondm.coll.: GZB project Philemon

Zondag 15 september 2019

- 09:30 uur: Ds. J. van der Meijden, Bergambacht
18:30 uur: Ds. G. Mulder, Kootwijk
1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Donderdag 19 september

- 15:00 uur Dienst in WZC Avondlicht

Zondag 22 september 2019

- 09:30 uur: Dhr. R. Verkaik, Hardinxveld
Opening winterwerk
- 18:30 uur: Ds. J. van Oostende, Putten
1^e collecte: Plaatselijk jeugdwerk
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Bijbelgedeelte en psalm Zondagsschool

- 8 sept Lezen: Kolossenzen 3:18 – 4:6
 Christen zijn in een niet-christelijke wereld
 Zingen: Weerklank psalm 134a: 3
- 15 sept Lezen: 1 Samuël 1:1 – 2:10 De geboorte van Samuël
 Zingen: Weerklank psalm 136:1
- 22 sept Lezen: 1 Samuël 2: 11-36 Eli's zonen leven slecht
 Zingen: Weerklank psalm 136:1

Kinderoppas:

- 8 sept: Femke Gobius du Sart
16 sept: Miranda Pippel en Jannieke
22 sept: Yvonne de Graaff en Naomi

Schoonmaakrooster

- 9 t/m 13 sept: Helma van Mourik, Carolien Boogert
16 t/m 20 sept: Nel v.d. Linden, Geert v.d. Vliet, Corrie Hobo
23 t/m 30 sept: Anne en Lijntje v.d. Weerd

UIT DE GEMEENTE

Zieken

De afgelopen weken heeft een aantal gemeenteleden in het ziekenhuis gelegen. Jolisa van Zanten (Sluimerskamp) onderging in het UMC in Utrecht een zware operatie aan haar hoofd. Een operatie die gelukkig mocht slagen, iets wat tot grote dankbaarheid stemt. Het verdere herstel verloopt voor een groot deel naar wens, hoewel het ook afwachten is of het herstel in alle opzichten volledig zal zijn.

Wil den Besten (Boutlaan) heeft in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem opnieuw een heupoperatie ondergaan. Ze mocht gelukkig weer vrij snel naar huis om daar verder te revalideren.

Nel Hijkoop (Bloklandweg) is een aantal dagen opgenomen geweest in het ziekenhuis, nadat ze het thuis benauwd kreeg. Ook zij is weer thuis, maar de zorgen rond haar kwetsbare gezondheid blijven bestaan.

Sijke van der Meijden (Kolstraat) verbleef eveneens enige tijd in het ziekenhuis. En na een eerste operatie moest ze afgelopen week

opnieuw worden geopereerd aan haar heup, in het UMC in Utrecht. En dat valt uiteraard zwaar.

We willen genoemde zieken, maar ook de zieken die niet bij naam zijn genoemd en allen die moeite en verdriet kennen van harte opdragen aan onze Heere God. Hij is de grote Heelmeester tot wie wij ons allemaal mogen richten, in al onze omstandigheden. Hij is het van wie wij het mogen verwachten, in goede en in slechte dagen.

In Memoriam

Op 14 augustus is in Woon- en Zorgcentrum Avondlicht overleden Wimke van Santen – van Hemert. Zij was sinds 4 oktober 1984 weduwe van Pieter Willem van Santen. In haar is een zeer zorgzame moeder, schoonmoeder, trotse oma en overgrootmoeder heengegaan. Haar overlijden kwam na een val in april en ten gevolge daarvan een ziekenhuisopname, toch nog onverwacht.

Als jongste van 11 kinderen zag ze al haar broers en zusters voorgaan. Ze was een echte Herwijjnse, getuige de vele plaatsen waar ze in ons dorp gewoond heeft: In het Rot, op de oven, aan de Nieuwe Steeg, in de Geerstraat, in de Meidoornlaan en de laatste paar maanden van haar leven in Avondlicht.

Door haar werkzame leven zocht ze ook rust en ontspanning. Die vond ze op camping De Bron in de omgeving van Valkenburg. Rust vond ze ook bij het Woord van God. Daarom hebben we in haar afscheidsdienst gelezen uit Johannes 4: 1-14 – de ontmoeting van Jezus met een Samaritaanse vrouw bij de Jakobsbron te Sichar. Bij die bron kwamen de levensvragen van deze vrouw los. Jezus wees haar de weg van het leven door op het Levende Water te wijzen. Dat Levende Water is Jezus zelf. Dat had Wimke van Hemert nodig, dat hebben we allemaal nodig. Gewoon water kan onze dorst maar tijdelijk lessen, daarvan moet je steeds opnieuw drinken. Door het water, de genade, die Jezus ons geeft zullen we nooit meer dorst hebben. Hij geeft het eeuwige Leven! Die genade wensen we de drie zoons Cor, Hans en Rob met allen die bij hen horen van harte toe! In het bijzonder wensen we zoon Cor Gods kracht en zegen toe, omdat hij zeer ernstig ziek is.

Wimke van Santen-van Hemert is dinsdag 20 augustus begraven op de algemene begraafplaats aan de Peperstraat.

Rook Verkaik

Geboorte

Het is al weer even geleden maar was nog niet vermeld in het kerkblad: Op maandag 24 juni zijn geboren Sanne en Lisa de Lorijn.

Sanne en Lisa zijn de dochters van Walter en Maria de Lorijn (Laarweg) en zusjes van Thijs. Vanaf deze plaats willen we hen van harte feliciteren met de geboorte van Sanne en Lisa. Nieuw leven is altijd weer een groot wonder en reden tot grote dankbaarheid aan onze Schepper. We bidden ook vanaf deze plaats toe dat Sanne en Lisa, samen met Thijs voorspoedig mogen opgroeien.

Geboorte 2

Ook in het gezin van Wilco en Leny Slingerland (Wadesteinssesteeg) is er vreugde en dankbaarheid, nadat ze dinsdag 20 augustus uit Gods hand Femke (officiële naam Rika Anthonia) mochten ontvangen. Niet alleen een dochter voor Wilco en Leny, ook een zusje voor Myrthe. Ook vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd.

Met de woorden 'Wij danken U Schepper, maker van het 't heelal; voor ons kind geschapen naar Uw beeld', geven zij uiting aan hun dankbaarheid.

Doopaangifte

De kerkenraad stelt ouders in de gelegenheid doopaangifte te doen. Ze kunnen daartoe tot en met woensdag 11 september contact opnemen met scriba Dik de Joode: 06-20047902 of scriba@nhkherwijnen.nl. In overleg zal een datum voor een doorgesprek en de doopdienst worden vastgesteld.

Bloemengroet

De bloemengroet ging namens de gemeente in de afgelopen periode naar:

Nel Hijkoop, Bloklandweg

Henk Satter, Achterweg

Sijtje v.d. Meijden van Woerkum, Gasthuis Gorinchem

Leendert Kornet, Gasthuis Gorinchem

Afscheid broeders terugblik

In de dienst van zondag 11 augustus is afscheid genomen van de ambtsdragers diaken D. de Bruijn en van de ouderlingen D.J. van Arkel en T.J. Hijkoop. Ze waren jarenlang vertrouwde gezichten in de kerkenraadsbanken.

Ook vanaf deze plaats willen we hen hartelijk bedanken voor al het werk dat ze de afgelopen jaren hebben verricht in en voor de

gemeente, ieder in hun eigen ambt en op hun eigen manier. Dat werk is lang niet altijd gemakkelijk, je komt als kerkenraadslid soms voor moeilijke situaties en beslissingen te staan. Soms kunnen er ook zorgen zijn over de gemeente, of vragen 'waarvoor je het allemaal doet'. Maar het werk geeft ook veel vreugde, zeker als het gedaan mag worden in het vertrouwen dat God Zijn gemeente nooit los zal laten; in de wetenschap dat God het werk dat in Zijn naam wordt gedaan, wil zegenen. Ook het kerkenraadswerk is werk dat in afhankelijkheid van Hem gedaan mag worden.

We wensen de broeders vanaf deze plaats een periode van welverdiende rust toe en uiteraard Gods zegen.

In dezelfde dienst mochten de diakenen A. van der Meijden en J.W. Boogert worden herbevestigd in hun ambt. De kerkenraad is dankbaar voor het ambtelijk werk (en dat is een mooi werk) dat ze de afgelopen jaren hebben verricht en ook de komende vier jaar op zich willen nemen. De diakenen kregen er 11 augustus een 'collega' bij, in de persoon van de heer R. van Zante. Zeker ook voor hem was het een bijzondere dienst, nu hij voor het eerst is bevestigd in het ambt. We heten hem van harte welkom in de kerkenraad. We wensen hem, net als de herbevestigde broeders, van harte Gods zegen toe.

Kerkelijk werker

Zondag 25 augustus is onze nieuwe kerkelijk werker, de heer Ruud Baas, in de bediening gesteld, zoals dat heet; een soort bevestiging. In de afgelopen weken hebben verschillende gemeenteleden al kennis met hem gemaakt. De heer Baas zal in principe op maandag en dinsdag in de gemeente werkzaam zijn, en als het noodzakelijk is op andere dagen. Hij hoopt ook de kringen te gaan (bege)leiden, net als Follow Me en Follow Me Next.

Hieronder stelt hij zich kort voor.



Geachte gemeenteleden,

Dankbaar voor het feit, dat ik als kerkelijk werker vanaf 1 augustus j.l. in uw midden mag zijn, in dit prachtig uitgestrekte dorp aan de dijk. Nu was ik al vaker in deze streek geweest want ik ben opgegroeid in Gorinchem en mijn vader had vroeger een stukje land tussen Dalem en Vuren. We reden in de zomer tijd nog weleens een stukje verder en kwamen zodoende langs de verschillende dorpen langs de

dijk. Inmiddels ben ik al weer bijna 30 jaar getrouwd en wonen we sinds vorig jaar in Gouda.

Al geruime tijd geleden is mijn opleiding aan de HBO opleiding theologie afgerond in Ede en vanaf 1996 mocht ik in verschillende plaatsen werkzaam zijn binnen de gemeente. In sommige plaatsen was dat samen met een predikant of collega kerkelijk werker en in andere plaatsen zelfstandig als pastor en voorganger. Daarbij was ook nog alle ruimte voor verschillende hobby's waaronder het orgelspel, het wandelen met de hond en nog recent de kersenpluk en binnenkort de perenpluk. Oogsten heb ik altijd als heel bijzonder ervaren! Verder ben ik ook nog met een andere studie en vak richting bezig geweest als bewindvoerder (beschermings bewind). Te midden van allerlei keuzes en mogelijkheden kwam er toch weer de roeping voor de gemeente van Christus. Immers, Hij is het die Zijn gemeente wil bouwen en wil bewaren voor de toekomst. Bijzonder is het in deze tijd met jongeren en ouderen samen te werken en hen te betrekken bij de opbouw van de gemeente. Maar tegelijk ook te zoeken en te vinden wat verloren dreigt te gaan. Daarom mogen we ook samen als gemeente (blijven) bidden voor de gemeente en voor allen die daarin mogen werken.

In de hoop velen van u te mogen begroeten, ontmoeten of te spreken wil ik afsluiten met het eerste vers van Psalm 121 met een geweldig perspectief en belofte!

*Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan, / waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn HERE, die
dit alles heeft geschapen. / Mijn herder zal niet slapen.*

Uw Kerkelijk werker,
Ruud Baas
Gouda
rwbaas@filternet.nl

VERANTWOORDING

Collecten

Donderdag 18-juli	Collecte Avondlicht	€	67,40	Kerkrentmeesters
Zondag 21-juli	1 ^e collecte	€	104,05	Stichting Hulp OostEuropa
	2 ^e collecte	€	102,45	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	104,90	Pastoraat en prediking

Zondag 28-juli	1 ^e collecte	€	83,50	Diaconie
	2 ^e collecte	€	91,40	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	668,95	Onderhoudsfonds
Zondag 4-aug	1 ^e collecte	€	121,65	Stephanos
	2 ^e collecte	€	128,40	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	132,45	Pastoraat en prediking
Zondag 11-aug	1 ^e collecte	€	141,15	Bloemengroet
	2 ^e collecte	€	182,70	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	145,20	Pastoraat en prediking
Zondag 18-aug	1 ^e collecte	€	101,85	Diaconie
	2 ^e collecte	€	116,40	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	123,00	Pastoraat en prediking
Zondag 26-aug	1 ^e collecte	€	107,95	Deelgenoten (GZB)
	2 ^e collecte	€	109,85	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	166,90	Onderhoudsfonds

Joja van Horssen ontving €10,00 voor het kerkblad; € 10,00 voor de solidariteitskas; € 10,00 voor de bloemengroet.
Ouderling G. van Bezooijen ontving € 20,00.

Voor al deze giften heel hartelijk dank.

Afspraken bezoekwerk

Gemeenteleden die bezoek wensen van de kerkelijk werker worden verzocht dat te melden bij Jan Willem Boogert, die momenteel het bezoekwerk coördineert.

Hij is bereikbaar via: pastoraat@nhkherwijnen.nl; of 0418-842576.

Vacatures kerkenraad

Er zijn op dit moment nog twee vacatures ouderling, die van D.J. van Arkel en van T.J. Hijkoop. Van de mogelijkheid namen in te dienen voor de invulling van deze vacatures is geen gebruikgemaakt, zodat de kerkenraad mensen kan gaan benoemen, zonder verkiezing via dubbeltallen. Zodra daarover meer bekend is, wordt u daarvan uiteraard op de hoogte gebracht.

Verkoopdag vrijdag 18 oktober; verkoop loten

De verkoopdag heeft plaats op vrijdag 18 oktober, in dorpshuis De Poort; 's middags van 14.30 tot 17.00 uur en 's avonds vanaf 19.00 uur. De voorbereidingen zijn al in volle gang. Ook dit jaar is er weer een **grote verloting**, de lotenverkoop is gestart, de loten kosten 1 euro, de hoofdprijs is 200 euro; de 2e prijs is 100 euro, de andere prijzen zijn een levensmiddelenmand, tuindecoratie en een cadeaubon.

Heeft u nog **boodschappen** om levensmiddelenmanden samen te stellen, of **bruikbare spullen** voor de verkoop of als prijs in de verschillende stands (enveloppenkraam, appel- en perenboom, rad van avontuur) die zijn van harte welkom. Verder worden mensen gezocht die **cake, appeltaart, boterkoek, appelflappen** etc. kunnen en willen bakken, om te verkopen bij een kop koffie. Bent u bereid dit te doen, neem dan contact op met de Commissie Verkoopdag.

Wie wil voor ons **erwtensoepp** koken? Die erwtensoepp verkopen we dan ook tijdens de verkoopdag. Wij horen het graag van u.

Bruikbare spullen en boodschappen kunnen worden ingeleverd bij de leden van de Commissie Verkoopdag: N. van der Linden (Zandsteeg 4); A. van Maaren (Nieuwe Steeg 63); N. Versteeg (Zworrelstraat 48); R. de Fokkert (Rozenstraat 2); A. de Bruin (Achterweg 97), D. de Joode (Lunet 18, Vuren).

Alvast bedankt voor uw medewerking.
Commissie Verkoopdag

Verkoop verjaardagskalender tbv de renovatie van het dak

Voor wie het te warm vond op de jaarmarkt of wie nog graag een leuk cadeautje wil scoren: er zijn nog verjaardagskalender te koop. De kalender is niet aan een jaar gebonden en dus 'onbeperkt' te gebruiken. Hij kost € 9,50 en de gehele opbrengst gaat 100% naar de renovatie van het dak van de kerk. Een inblikexemplaar ligt bij de ingang van de kerk. De kalender is aan huis te koop bij Henk en A'da en binnen Herwijnen/Hellouw kan de kalender worden bezorgd. Daarbuiten kan hij worden opgestuurd voor € 13,-. Op de kalender staan foto's gemaakt door A'da de Bruin – van der Vliet. Een filmpje met een glimp van de foto's kunt u evt. vinden op facebook/instagram onder de naam: Made with love by A'da / madewithlovebyada.

Het dak gaat eraf (7)

** De asbesthoudende dakplaten zijn verwijderd, het dak is goed afgedekt tegen eventuele regen.*



De afgelopen weken is volop gewerkt aan het dak van de kerk. Met behulp van een forse kraan en een werkbak zijn eerst alle pannen verwijderd, daarna de panlatten en de asbesthoudende dakplaten. Al die platen zijn inmiddels weggehaald en afgevoerd, het dak is met plastic afgedekt. Afgelopen zaterdag is al gestart met het aanbrengen van de nieuwe dakplaten. Zodra dat is afgerond gaan de pannen terug het dak op en wordt de dakvoet hersteld. Daarna zijn de dakgoten aan de beurt en staat het nodige schilderwerk te wachten.

Ook financieel zijn de afgelopen weken vorderingen geboekt. De tussenstand van de financiële actie is inmiddels **23.672,85 euro!**, bijna 5.000 euro meer dan we in het vorige kerkblad konden vermelden. Zoals bekend hopen we een financieel gat te dichten van 70.000 euro, Wie dus bv nog een 'aandeel' voor het dak wil kopen (50 euro voor een vierkante meter), kan dat nog steeds doen. De bestelformulieren liggen bij de ingang van de kerk en zijn te downloaden via de site (nhkherwijnen.nl). Daar is ook alle achtergrondinformatie te vinden. Direct een bedrag voor een of meerdere aandelen overmaken kan ook, via NL42 RABO 03280 00531. Ook andere giften zijn van harte welkom! Wie een aandeel koopt krijgt in ruil daarvoor een tastbaar 'aandeel' op A4-formaat. Van harte bij u aanbevolen!



Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met een van de kerkrentmeesters, Arjo Hobo, Henk de Bruin, Gijs Pippel of Dik de Joode; email: kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl

** Met het aanbrengen van de nieuwe dakplaten is zaterdag jl al begonnen.*

Kraam jaarmarkt

De kraam op de jaarmarkt tijdens het Oranjefeest heeft opgebracht 543 euro. Graag willen we iedereen die heeft bijgedragen aan de resultaten heel hartelijk bedanken. De prijzen van de lotenverkoop zijn als volgt:

1. D. van Wijk (tuinsetje); 2. C. van Arkel (barbecue); 3. M. van Zee (spiegel); 4. M. Bok (plantenbak).

Oproep: oppassers gezocht

Bij het invullen van het rooster, voor de crèche tijdens de ochtenddienst, kom ik 2 volwassenen en 5 tieners tekort.

Daarom deze oproep aan u/jou om je op te geven zodat iedereen maar 2 of 3 keer per jaar hoeft op te passen. Het zou fijn zijn voor de allerkleinsten uit onze gemeente als ik met uw/jouw hulp het rooster compleet kan krijgen.

Geef je dus op! Dat mag bij mij per mail of een appje.

Leontien Liefde

tienarkel@hotmail.com / 06 4842 5158



ACTIVITEITEN

Zanguurtje

Op D.V. zondag 8 september zal aansluitend aan de avonddienst weer een 'zanguurtje' worden gehouden. Voordat we met elkaar gaan zingen drinken we eerst een kopje koffie of thee. We zingen uit diverse christelijke bundels. Het programma wordt rechtstreeks uitgezonden via de kerkradio, maar kan ook live of later via internet worden beluisterd. De luisteraars thuis zullen vooraf een liederenblad ontvangen. U en jij zijn van harte welkom!



BROODMAALTIJD

Vrijdag 13 september is er een broodmaaltijd voor gemeenteleden vanaf ± 60 jaar. Deze wordt gehouden samen met de Gereformeerde Kerk.

Dit jaar wordt het gehouden in het **Hervormd Centrum** aan de Waaldijk te Herwijnen. De maaltijd wordt geserveerd om **17.30 uur**. Heeft u vervoersproblemen? Dan halen we u gewoon even op!

Indien u hieraan mee wilt doen verzoeken wij u onderstaand formulier in te vullen en achterin de kerk in de doos te deponeren. Achterin de kerk liggen ook opgaveformulieren. U kunt ook bellen naar Alex Ruitenburg, tel. 582439.

Ik doe mee aan de broodmaaltijd en kom dan met personen.

Naam:

Adres

Telefoonnummer:

Ophalen: ja / nee (doorhalen) Thuisbrengen: ja / nee (doorhalen)

Dit formulier inleveren in de doos achterin de kerk uiterlijk 8 september 2019

Opening winterwerk

Op **D.V. zaterdag 21 september 2019** vindt de jaarlijkse opening van het winterwerk plaats. Evenals vorig jaar zal dit plaats vinden in het kerkelijk centrum aan de Waaldijk. Vanaf **half vier** hopen we elkaar als gemeente op informele en gezellige wijze te ontmoeten, maar ook in groepen een fotopuzzeltocht te houden rond de kerk. Het middagprogramma wordt om half zes afgesloten met een barbecue. Bij de uitgang zal een giftenbus staan ter bestrijding van de onkosten.



Geef je/u zo snel mogelijk op.

Vul onderstaande opgavestrook in en doe die in de doos die achter in de kerk staat. Bellen of mailen kan natuurlijk ook: Marleen of Jacco Ruitenburg, tel. 58 24 39, email alexenmarleen@live.nl.

Als u problemen hebt met vervoer, dan kunt u dat melden bij Jacco Ruitenburg. Hij zorgt dat u wordt opgehaald en/of thuisgebracht.



Opgavestrookje startmiddag/-avond (inleveren voor 16 september)

Ik neem deel aan de fotopuzzeltocht en/of de
 barbecue (s.v.p. onderdeel aankruisen)

en kom met ... volwassenen en ... kinderen (<12).

Naam:

Adres:

Telefoonnummer:

Reisverslag Jacco en Marianne

Tijdens de opening van het winterwerk zullen Jacco en Marianne iets vertellen over hun reis naar Rwanda en de projecten van Martin en Marleen. Na de dienst willen ze, onder het genot van een bakkie koffie, jullie alles over de reis vertellen en kunnen jullie vragen stellen. Ook de vragen van de kinderen van de zondagsschool zullen beantwoord worden en er is een mogelijkheid om crafts te kopen waarvan de opbrengst naar een project van Martin&Marleen gaat, hier zullen ze tijdens de presentatie meer over vertellen. Jacco & Marianne rekenen op een grote opkomst dus zoals het thema van de dienst ook zegt; kom doe mee!



Dakloze jongeren bij de Nacht Zonder Dak

Jeugd uit Herwijnen en Vuren laat het terrein bij de ijsbaan in Vuren zaterdagavond 21 september in een grote krottenwijk veranderen. De Hervormde gemeente in Herwijnen en de Gereformeerde kerk in Vuren

organiseren de 'Nacht Zonder Dak', waarbij de deelnemende jongeren in zelfgebouwde hutten van karton en plastic de nacht door gaan brengen. Met deze actie halen ze geld op voor straatjongeren in Bolivia, Kenia en India, die hun nacht altijd op deze manier moeten doorbrengen.



De actie Nacht Zonder Dak is een initiatief van de christelijke hulp- en ontwikkelingsorganisatie Tear. De opbrengst van deze actie is bestemd voor projecten die Tear steunt in Bolivia, Kenia en India. Deze projecten helpen straatjongeren een toekomst op te bouwen door het geven van onderdak, begeleiding en onderwijs.

Tijdens de Nacht Zonder Dak kunnen de deelnemers (11-15 jaar) genieten van een afwisselend programma. Door de Nacht Zonder Dak hebben jongeren de mogelijkheid om daadwerkelijk iets te doen voor leeftijdsgenoten die dagelijks op straat leven. Jongeren die mee willen doen, kunnen zich opgeven via nachtzonderdakVurenHerwijnen@gmail.com.

We zoeken ook vrijwilligers die ons gaan helpen, dus ben je al te oud, geef je dan op als vrijwilliger.

Voor meer informatie kun je terecht op www.nachtzonderdak.nl/VurenHerwijnen of bij een van de onderstaande contactpersonen:

Mariëlle van Herwijnen (Vuren), 0630247920
Jacco of Marleen Ruitenburg (Herwijnen), 0418-582439

AGENDA

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie ook de website van onze gemeente, www.nhkherwijnen.nl

Zondag 8 sept	20:00u zanguurtje
Vrijdag 13 sept	17:30u broodmaaltijd senioren
Zaterdag 21 sept	15:30u opening winterwerk
	Nacht zonder dak – Ijsbaan Vuren
Vrijdag 18 okt.	Verkoopdag 2019

VAN DE REDACTIE

De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 23 september 2019 **vóór 16.00 uur** ingeleverd te zijn bij:

email: kerkblad@nhkherwijnen.nl of Carolien Boogert, Rij- en Uitweg 16

Volgende inleverdata zijn:



14 okt	voor 3 weken
4 nov	voor 3 weken
25 nov	voor 3 weken
16 dec	voor 3 weken
6 jan 2020	voor 3 weken

Cursus Zelfvertrouwen



Vraag jij je vaak af wat anderen van je vinden? Heb je moeite met 'nee' zeggen? Denk je vaak negatief over jezelf? Vind je het moeilijk om met kritiek om te gaan? Worstel je als christen met zelfvertrouwen? Wellicht is de cursus Zelfvertrouwen wat voor jou.

In de Cursus Zelfvertrouwen leer je op een realistische en Bijbelse manier naar jezelf te kijken. Je leert jezelf meer te accepteren. Je ontdekt waar je goed in bent en waar je aan kunt werken. Je zal je zekerder gaan voelen en je minder druk gaan maken om het oordeel van anderen.

De cursus wordt georganiseerd door Stichting Schuilplaats. Stichting Schuilplaats is een organisatie voor psychosociale hulpverlening vanuit Bijbels perspectief.

Vanaf 12 september 2019 start de cursus Zelfvertrouwen, om de week, van 9.30 uur tot 11.30 uur in Woudenberg.

Voor informatie en aanmelden, bel dan naar: 0318-547870 of mail naar: info@stichtingschuilplaats.nl

Zie ook onze website: www.stichtingschuilplaats.nl/cursussen

KERKBLAD	Verschijnt éénmaal per 3 weken
REDACTIELEDEN	Carolien Boogert (kopij inleveren) Rij- en Uitweg 16, 4171 CN Herwijnen Telefoon 0418 – 84 2576 e-mail: kerkblad@nhkherwijnen.nl Hetty van Arkel
CD-OPNAMEN	Verkrijgbaar van elke dienst via de diaconie diaconie@nhkherwijnen.nl,
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS	Bankrekeningnr. NL10 INGB 0000950925 Bankrekeningnr. NL42 RABO 0328000531
DIACONIE	Bankrekeningnr. NL41 RABO 0373740026
ONDERHOUDSFONDS	Bankrekeningnr. NL64 RABO 0373 722 249
ADM. KERKBLAD	Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328024643
KERKRADIO	Bankrekeningnr. NL19 RABO 0373740034
WEBSITE	www.nhkherwijnen.nl
COLLECTEBONNEN	Verkrijgbaar via een bestelformulier achter in de kerk € 0,70 / € 1,00