

KERKDIENTEN

Zondag 25 mei 2008

09:30 uur: G. Timmer, Heteren
Introïtuslied: Ps. 119: 3, 10
18:30 uur: Ds. A. Bloemendal, Ammerzoden
Introïtuslied: Ps. 40: 7, 8
1^e collecte: Bloemengroet
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Onderhoudsfonds

Zondag 1 juni 2008

09:30 uur: Ds. A. Stijf, Ede, Voorbereiding Heilig Avondmaal
Introïtuslied: Ps. 107: 9, 22
18:30 uur: Ds. J. Bogerd, Scherpenzeel
Introïtuslied: Ps. 41: 1, 7
1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Lied van de Zondagsschool

25 mei: Ps. 119: 3c
1 juni: Ps. 107: 22a

Kinderoppas:

25 mei: Elly van Vliet en Marieke Meerman
1 juni: Jeanet 't Lam en Annette Ruitenburg

Schoonmaakrooster

2 t m 6 juni: Mw. Van Baalen, Mw. Van Baalen, Mw. De Bruijn
16 t/m 22 juni: Mw. Van der Linden, Mw. G. van der Vliet



Een geheim dat ieder moet weten

"Dit geheimenis is, dat de heidenen mede-erfgenamen zijn, medeleden en medegenoten van de belofte in Christus Jezus door het evangelie." Efeziërs 3:6

Niet alle geheimen, die je ter ore komen, zijn bedoeld om door te vertellen. Van de meesten geldt juist: vertrouwelijk! Niet over praten! Paulus vertelt zijn geheim echter met grote vrijmoedigheid. Hij kan er nog steeds niet over uit. Voor iedereen was het verborgen, maar God maakte het aan hem, Paulus, voor het eerst bekend. Het gaat hierom: Jezus Christus is niet alleen gekomen voor Israël, maar voor heel de wereld. Alle mensen mogen het evangelie horen van Christus' kruis en overwinning. En wie zich gelovig aan Jezus toevertrouwt, mag er zeker van zijn: wij delen ook in het heil van God, wij erven mee. Niemand in deze wereld hoeft meer zonder God en zonder hoop te zijn. Paulus ziet het als een bijzondere genade van God dit geheim overal te mogen vertellen. Is het dan nog wel een geheim? Ach, er zijn dingen, die zo machtig zijn, dat ze eigenlijk altijd een geheim blijven, al praat je er heel de dag over. Zo is dat! Over Gods liefde in Jezus Christus raak je nooit uitgepraat en uitgezongen.

Uit: Voor andere stemmen doof
ds. P.L. de Jong

UIT DE GEMEENTE



Zieken

Mw. Van Steenis - Van Doorn moest enkele dagen worden opgenomen in het ziekenhuis te Gorinchem. Inmiddels mocht zij weer terugkeren naar haar woonadres in "Avondlicht".

Zij is ernstig ziek. We lazen met haar Ps. 121, de psalm waar zij troost en kracht in vindt. De dichter van deze psalm belijdt: Mijn hulp is van de Heere, die hemel een aarde gemaakt heeft.

We denken aan hen die een moeilijk periode achter de rug hebben, of zich daarin bevinden. Dan kan het soms zijn dat je niet weet wat je moet of kunt bidden. Dan kun je alleen maar stil zijn en dat is niet erg. Wat zijn we rijk dat we mogen weten dat er "IEMAND" is die alles weet. Bij Wie we ook zwijgend ons hart kunnen uitstorten.

De apostel Paulus schrijft: **De Geest zelf bidt voor ons, soms met een woordloos gebed, een zucht.** Laten we ook in deze dingen omzien naar elkaar. Laten we in onze voorbeden ook hen niet vergeten, die langdurig ziek zijn of voor langere tijd verpleegd moeten worden.

In de diverse (verpleeg)huizen verblijven:
Het Gasthuis, Banneweg 61, 4204 AA Gorinchem
Hr. A. Struijk, Leijpoort K.26.
Lingesteyn, Kon. Emmalaan 82, 4141 EE Leerdam.
Hr. J. Bijl, In den Bogerd K.1.
Hr. L. de Bruijn, Klaverhof K.13.
Hr. H. Kaldenberg, Rietput.
Henk van Meteren, Pinksterbloem 88, 4102 KD te Culemborg.
Henny van der Meijden, Cannenburg 151, 3228 AX Dordrecht.
Andrea van Mourik, Nicolaas Beetshof 1, 4207 RW Gorinchem.
Mevr. A.C. van Steenis, Schepenlaan 20, 4147 GK Asperen.
Mevr. W.T. Kaldenberg, Ceramstraat 82, 3312 SJ Dordrecht.

Ook zij, die in stilte hun ziekte dragen of meelijden met hun geliefden en zij die zoveel moeite hebben met de verwerking en acceptatie van hun ziekte, of wachten op de uitslag van een onderzoek en een eventueel vervolg van de behandeling, mogen verzekerd zijn van de voorbede van de gemeente. Laten we de noden van de gemeente en de gemeenteleden in het gebed dragen naar Gods troon, immers het krachtige gebed van de rechtvaardige vermag veel (Jac.5:16). Het Woord van God wijst ons de weg, ook m.b.t. de voorbede voor onze zieken. Ook onze aandacht, in welke vorm dan ook, is van belang.

Dankbetuiging I

Uw enorme belangstelling en medeleven na het overlijden en bij de begrafenis van **Jannie van Baalen-van Beurden** heeft ons erg aangegrepen. Daar het onmogelijk is een ieder persoonlijk hartelijk te bedanken, willen wij dit via deze wat minder sympathieke weg doen. Moge het mede met uw steun en begrip een plaats in ons verdere leven krijgen.

Leo van Baalen
Familie van Beurden
Familie van Baalen

Dankbetuiging II

Voor al uw blijken van betrokkenheid en medeleven die wij van u mochten ontvangen na het overlijden van mijn man, onze vader, groot- en overgrootvader **Leendert de Bruijn** zeggen wij u hartelijk dank.

Tineke, Fietje, Carla en Leen, Dirk en Rina
Klein- en achterkleinkinderen

Uit dankbaarheid

Het medeleven en de belangstelling in de vorm van bezoek, de vele kaarten en alle andere attenties tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en in de herstelperiode deden mij goed. Hartelijk dank hiervoor. Bovenal dank aan onze God, die tot hiertoe alles wel maakte.

P. Hak-Kruithof

VERANTWOORDING

Collecten

De collecten van zondag 4 en 11 mei worden in het volgende kerkblad vermeld.

Giften

Ontvangen via:
Ds. J. van Dijk € 50,00
Mw. Mia van Mourik € 10,00 voor de kerk

Voor al deze giften heel hartelijk dank.

RONDOM HET WOORD

Terugblik

Zo'n 2 weken geleden mochten we het Pinksterfeest vieren. Jezus heeft de discipelen na de Hemelvaart niet alleen gelaten. God had hen de Trooster beloofd, de Heilige Geest. Pinksterfeest. Een onbegrijpelijk feest. Want we letten vaak op de tekenen van vlammen en op de andere talen, waarin de discipelen gingen spreken. Maar hier wordt voor het eerst door hen geprekeerd. Hier wordt waar wat Jezus zelf gezegd had: "Jullie zullen Mijn getuigen zijn". .

En er gebeurt wat met de hoorders. Tweeërlei reactie komt er: spot en geloof. Er worden mensen aangeraakt. Mensen worden verslagen, ontredderd. God stak (in) het hart. In ons hart ligt ons diepste wezen. Onze diepste gedachten worden daar bewaard. Het is het centrum van onze zondige gedachten. Doorsteken, om het te herscheppen. Herschepping, hier, op deze plaats, onder de verkondiging.

Klopt ons hart voor God? Of verharden we ons, zoals de Farao deed? Eerst verhardde Farao zijn hart, later lezen we dat de Heere dat doet. Wat een verschrikkelijke werkelijkheid! God wil in je hart wonen. Maar dan moet het wel gereinigd worden. Ook daartoe is de Heilige Geest gekomen. Hoe kom je aan die Geest? God schenkt de Heilige Geest onder de verkondiging van het Woord. De kerk is immers de werkplaats van de Heilige Geest.

Vooruitblik

Vanuit Pinksteren mogen we weer verder gaan op onze levensweg. De Heilige Geest wil ons helpen en de leiding nemen in ons leven. Staan we Hem dat toe of staan we Hem in de weg? God wil zo graag dat we naar Hem toe groeien en steeds meer op hem gaan lijken. Wees daarom elke dag met het Woord bezig. Lees eruit, overdenk het. Bid tot God om de verlichting met de Heilige Geest (!).

Hij heeft beloofd in Johannes 16: 13 en 14:

Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelf niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen.

Ora et Labora

Nadat vrouwenvereniging Ora et Labora eerder al een gift van € 4.000,= had gegeven voor de nieuwe vensterluiken aan de pastorie, mocht het college van kerkrentmeesters donderdag 8 mei opnieuw een bijdrage ontvangen, dit keer van € 500,=. Uiteraard willen we de vrouwenvereniging daar heel hartelijk voor danken.

De aanleiding voor de gift was echter minder leuk: in dezelfde vergadering heeft Ora et Labora besloten zichzelf op te heffen.

Dat was een moeilijk besluit voor de 59 jaar oude vereniging, maar gezien het geringe aantal leden (7) en de hoge leeftijd van sommigen, was dat besluit in feite onvermijdelijk.

Een afvaardiging van de kerkenraad heeft een gedeelte van de laatste bijeenkomst bijgewoond. Daarbij zijn herinneringen opgehaald aan vroeger tijden, toen de vrouwenvereniging floreerde. Ook is vastgesteld dat de samenleving is veranderd, zeker ook als het gaat om de positie en rol van de vrouw. Zo was er vroeger niet zoveel keus als het ging om activiteiten in het eigen dorp, tegenwoordig zijn er allerlei mogelijkheden voor inspanning en ontspanning. Mogelijkheden die, dankzij de toegenomen mobiliteit, ook steeds meer buiten het eigen dorp worden gezocht.

Dankbaar is teruggekeken op het vele, vele werk dat door de vrouwenvereniging is verzet. De naam Ora et Labora (bid en werk) is zeker waargemaakt. In het gebed voor de gemeente, in de inspanningen voor bv. de adoptiekinderen, maar niet te vergeten ook voor de jaarlijkse verkoopdag. In financieel opzicht is de vrouwenvereniging steeds een grote steun voor Hervormde Gemeente geweest; niet alleen via de verkoopdag maar ook voor bijvoorbeeld de zaken die zijn bekostigd voor het interieur van de kerk (gordijnen, psalmborden, lampen etc).

Ook vanaf deze plaats willen we de leden van Ora et Labora nogmaals heel hartelijk bedanken voor hun inzet. We wensen hen Gods Zegen toe in hun verdere leven.

Doopaangifte

De kerkenraad geeft gelegenheid tot doopaangifte, op D.V. woensdag 4 juni, van 19.30 tot 20.00 uur in het kerkelijk centrum.

Acceptgiro

In dit kerkblad treft u een acceptgiro aan voor het kerkblad. De opbrengsten van deze actie zijn hard nodig om de kosten voor het drukken etc. van het kerkblad te betalen.
Van harte aanbevolen.

De kerkrentmeesters

Volleybaltoernooi

Vrijdagavond 23 mei houden de kerken van Herwijnen, Hellouw en Haaften weer het jaarlijkse volleybaltoernooi. De wedstrijden beginnen om 19.30 uur, op het voetbalveld in Hellouw.

De teams rekenen uiteraard op supporters! Wie zich nog niet heeft opgegeven maar toch zin heeft in een ontspannend en gezellig potje volleybal: neem sportschoenen mee; er is altijd wel een team dat extra spelers kan gebruiken. Iedereen is welkom, van beginners tot gevorderden.

Mocht iemand zich nog willen opgeven, dat kan via Anneliene Woudenberg (annelienewoudenberg@hotmail.com) of jeugdouderling Johan Blom (blom.j@hetnet.nl, 0418-582883).

Nieuw ingekomen/verhuisd

In deze rubriek staan de namen van mensen die van buitenaf in Herwijnen komen wonen en staan ingeschreven bij de Hervormde Gemeente. Ook de verhuizingen van leden naar buiten Herwijnen worden vermeld. Wie niet vermeld wil worden, wordt verzocht dit tijdig door te geven aan de kerkenraad.

Verhuisd

Naar Middelburg: Ingeborg van Arendonk, Breede Kampen 52

Overgeschreven

Vanuit Herwijnen naar Hellouw: Fam. Bakker, Achterweg 28

Vanuit Heukelum naar Herwijnen: Fam. Liefde-van Arkel

Laat het even weten

Er zijn van die momenten dat u behoefte heeft aan een gesprek met de predikant en/of kerkenraad. Bij ziekte of feestelijke gebeurtenissen, in vreugde en verdriet, bij problemen of 'om je hart te luchten'.

Ook uw predikant en kerkenraad zien de noodzaak daarvan in, om waarlijk nabij te zijn met het Woord van God en zo de gemeente van de Grote Herder Jezus Christus te zijn.

Opdat de ambtsdragers dit medeleven ook daadwerkelijk gestalte kunnen geven, is het noodzakelijk dat zij op de hoogte zijn. De contactpersoon is de scriba, dhr. D. de Joode. Direct contact met één van hen is noodzakelijk! Zo kunnen wij onder andere zorgen voor correcte afkondigingen en bezoeken.

Laat het daarom vooral even weten!

Registratie geboorte / burgerlijke staat

Per 1 oktober 1994 is de Wet Gemeentelijke Basisadministratie ingetreden.

Dit heeft een aantal wijzigingen met betrekking tot de kerkelijke ledenadministratie tot gevolg.

In de praktijk betekent het dat wijzigingen inzake geboorte en burgerlijke staat (bijv. huwelijk) door de kerkelijke gemeente zelf moet worden doorgegeven aan de S.M.R.A. Wij verzoeken u daarom dringend in geval van geboorte of wijziging van de burgerlijke staat dit z.s.m door te geven aan de scriba of predikant. Op deze manier hopen we de betrouwbaarheid van de kaartenbak te handhaven.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

Het college van kerkrentmeesters

Verantwoording bloemengroet

De afgelopen weken werd de bloemengroet van de gemeente bezorgd bij:

Zondag 11 mei	Mw. Mus	Achterweg 87
Zondag 18 mei	Mw. Van Os	Haaften

AGENDA

Woensdag 21 mei	18.30 uur	uitzending kerkradio
Woensdag 4 juni	18.30 uur	uitzending kerkradio



VAN DE REDACTIE

De kopij voor het volgende kerkblad dient
uiterlijk D.V. maandag 2 juni 2008
vóór 17.00 uur ingeleverd te zijn bij:

N. van der Vliet

Lijsterbeslaan 7

email: kerkbladherwijnen@planet.nl

Volgende inleverdata:

16 juni voor 2 weken

30 juni voor 2 weken

14 juli voor 5 weken, vakantieperiode

18 aug voor 2 weken

1 sept voor 2 weken

15 sept voor 2 weken

29 sept voor 2 weken

13 okt voor 2 weken

Geloof, hoop en liefde

Een kruis, een anker en een hart,
symbolen voor het leven:
wie in geloof en hoop volhardt
leert liefde door te geven.

Het kruis is toonbeeld van geloof,
belofte, onomwonden:
al is uw schuld ook nog zo groot,
vergeven zijn uw zonden.

Het anker is de vaste hoop,
onzichtbaar, onder water,
op God geworpen in de doop:
rotsvast, voor nu en later.

Het hart, dat klopt voor al wat leeft,
het is de hoogste gave-
en wie het kruis als anker heeft
krijgt liefde als een haven.