

## **KERKDIENSTEN**

### **Zondag 22 JUNI 2008**

09:30 uur: Ds. E. van Rooijen, Bleiswijk  
Introïtuslied: Ps. 100 : 2,4  
18:30 uur: Cand. P.C. Zorge, Ouderkerk aan den IJssel  
Introïtuslied: Ps. 44 : 7,8  
1<sup>e</sup> collecte: Diaconie  
2<sup>e</sup> collecte: Kerkrentmeesters  
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

### **Zondag 29 juni 2008**

09:30 uur: Ds. C. van der Scheur, Veenendaal  
Introïtuslied: Ps. 61 : 2,7  
18:30 uur: Ds. P. Molenaar, Scherpenzeel  
Introïtuslied: Ps. 45: 7,8  
1<sup>e</sup> collecte: Diaconie  
2<sup>e</sup> collecte: Kerkrentmeesters  
Uitg.collecte : Onderhoudsfonds

### **Lied van de Zondagsschool**

22 juni: Ps. 100 : 4b  
29 juni: Ps. 61 : 7a

### **Kinderoppas:**

22 juni: Linda Duizer en Corine van Eeken  
29 juni: Richard en Arjan van Mourik

### **Schoonmaakrooster**

30 juni t/m 4 juli: Mw. Kruis, Mw. van de Weerd en Mw. van der Meijden



### **MEDITATIE**

#### **Van mijn jeugd af...**

“O God! Gij hebt mij geleerd van van mijn jeugd aan”  
Psalm 71: 17

Jong geleerd, oud gedaan. Een waarheid, die vaak in de praktijk opgaat,

zowel in het goede als in het slechte. Een mens kan vaak niet loskomen van zijn verleden. De opvoeding, die we hebben gehad, is vaak van grote invloed op ons verdere leven. Wat we als kind geleerd hebben over God en Zijn Woord, wordt soms opnieuw beleefd als we oud geworden zijn. De één vindt dat een reden om te danken, de ander vindt het een onaangename erfenis vanuit zijn jeugd. Maar wie de Hand des Heeren in dat alles heeft ontdekt, gaat het uitroepen: wat een zegen! Vanaf mijn jeugd heeft de Heere mij willen onderwijzen, steeds weer is Hij met Zijn lessen gekomen, steeds weer is Hij mij nog genadig geweest. En nu, nu de ouderdom daar is, mag ik nog van die zegeningen des Heeren getuigen. Wat een wonder! Hoelang heeft de Heere al geduld met een mens zoals ik, gehad. Hoe vaak heeft Hij mij teruggeroepen toen ik in mijn jeugd mijn eigen wegen ging, hoe dikwijls heeft Hij mij onderwezen, toen ik, ouder geworden, meende het veel beter te weten. Wat een wonder. Maar ook: wat een verantwoordelijkheid. Wie dat weten mag, moet het ook doorgeven aan het volgende geslacht. En we hebben de goddelijke Leermeester dankbaar te zijn voor al Zijn wijze lessen. Want dan alleen wordt het geen vanzelfsprekendheid, maar genade. Dan wordt het met recht: jong geleerd, oud gedaan. En daarom de grote vraag: wat leren wij het volgende geslacht? De Naam van Jezus?

Uit: Witter dan sneeuw  
Ds, H. Koudstaal



### UIT DE GEMEENTE

#### Zieken.

Zover bekend liggen er momenteel geen zieken uit onze gemeente in een ziekenhuis

We denken aan hen die een moeilijke periode achter de rug hebben, of zich daarin bevinden. Dan kan het soms zijn dat je niet weet wat je moet of kunt bidden. Dan kun je alleen maar stil zijn en dat is niet erg. Wat zijn we rijk dat we mogen weten dat er "IEMAND" is die alles weet. Bij Wie we ook zwijgend ons hart kunnen uitstorten.

De apostel Paulus schrijft: ***De Geest zelf bidt voor ons, soms zelfs met een woordloos gebed, een zucht.***

Laten we ook in deze dingen omzien naar elkaar.

Laten we in onze voorbeden ook hen niet vergeten, die langdurig ziek zijn of voor langere tijd verpleegd moeten worden.

In de diverse (verpleeg)huizen verblijven:

*Het Gasthuis, Banneweg 61, 4204 AA Gorinchem*

Hr. A. Struijk, Leijpoort K.26.

*Lingesteyn, Kon. Emmalaan 82, 4141 EE Leerdam.*

Hr. J. Bijl, In den Bogerd K.1.

Hr. H. Kaldenberg, Rietput

Henk van Meteren, Pinksterbloem 88, 4102 KD te Culemborg.

Henny van der Meijden, Cannenburg 151, 3228 AX Dordrecht.

Andrea van Mourik, Nicolaas Beetshof 1, 4207 RW Gorinchem.

Mevr. A.C. van Steenis, Schepenlaan 20, 4147 GK Asperen.

Mevr. W.T. Kaldenberg, Ceramstraat 82, 3312 SJ Dordrecht.

Ook zij, die in stilte hun ziekte dragen of meelijden met hun geliefden en zij die zoveel moeite hebben met de verwerking en acceptatie van hun ziekte, of wachten op de uitslag van een onderzoek en een eventueel vervolg van de behandeling, mogen verzekerd zijn van de voorbede van de gemeente. Laten we de noden van de gemeente en de gemeentelieden in het gebed dragen naar Gods troon, immers het krachtige gebed van de rechtvaardige vermag veel (Jac.5:16). Het Woord van God wijst ons de weg, ook m.b.t. de voorbede voor onze zieken. Ook onze aandacht, in welke vorm dan ook, is van belang.

### **Huwelijksdiensten**

Vrijdag 20 juni 13.30 uur Ds. J. van Dijk – Ad de Bruijn en Marloes de Bruijn

Donderdag 26 juni 13.30 uur Ds. J. van Dijk – Johan Bijl en Jacqueline van Kuilenburg

### **VERANTWOORDING**

#### **Collecten**

Zondag 1 juni	1 <sup>e</sup> collecte	€ 111,60 diaconie
	2 <sup>e</sup> collecte	€ 149,00 kerkrentmeesters
	Uitgangscollecte	€ 137,20 past. en prediking

Zondag 8 juni	1 <sup>e</sup> collecte	€ 89,20 diaconie
	2 <sup>e</sup> collecte	€ 105,85 kerkrentmeesters
	Avondmaalscollecte	€ 119,00 project GZB
	Uitgangscollecte	€ 93,60 past. en prediking

#### **Giften**

Ontvangen via:

Ouderling-kerkrentmeester D. de Joode € 5,00 voor de kerk

Mw. A. van Kuilenburg € 10,00 tijdens bejaardenbezoek

De heer A. van Rossem € 70,00 + 6,00 voor de kerk.

Voor de bloemengroet € 8,00

Voor al deze giften hartelijk dank

### **RANDOM HET WOORD**

#### **Terugblik**

#### **Viering Heilig Avondmaal**

Zondag 8 juni mochten we een eredienst houden waarin het Heilig Avondmaal werd gevierd. Dit was de laatste avondmaalsviering die door onze eigen predikant, ds. J. van Dijk, werd geleid. Net zoals in de voorbereidingspreek was de tekst gekozen uit 1 Korinthe 11. Hebben we met

vreugde toegeleefd naar de viering van het Heilig Avondmaal? Hebben we ernaar uitgezien? Jezus heeft immers alles volbracht! “Ik zal dan gedurig bij U zijn” (Psalm 73:12). En toch is er vaak de gedachte en beleving: Ik schiet tekort en voel mij onwaardig. De blijdschap wordt dan overwoekerd door mijn onwaardigheid. Zit God op ons te wachten? Hij wacht wel op ons! Dan zingen we verder: “In al mijn noden, angst en pijn, U al mijn liefde waardig schatten” We kunnen niet anders dan voor Hem leven. Geroepen op heilige grond. Doe je schoenen uit (Mozes), kom naakt bij God en breng niets mee. Als je in zonde leeft, laat je dan reinigen. Bekeer je tot Hem.

In de dankzeggingsdienst stond de vrijheid centraal. En vrijheid spreekt ons aan. Of we nu zijn aangegaan aan het Heilig Avondmaal, of niet: Jezus is mijn Bevrijder, mijn Verlosser. Bent u al van dood levend geworden? Het loon op de zonde is de eeuwige dood. Als God ons ontdekt en bevrijdt van de afgodendienst, laat je dan niet opnieuw de vrijheid ontnemen. Verval niet in wetticisme. Maar leef aan de andere kant niet in losbandigheid. Strijd tegen de zonde. Dient elkaar door de liefde. Geen afgedwongen liefde, maar vanuit onze liefde tot God.

### **Vooruitblik**

We zijn als gemeente aan elkaar gegeven. En daarom kunnen we elkaar niet missen. Bij de viering van het heilig Avondmaal niet. Maar ook in de zondagse erediensten niet. We zijn geroepen om net als de barmhartige Samaritaan naar elkaar om te zien. Jezus gaf ons het goede voorbeeld. Dus dien elkaar door de liefde en wees getrouw onder het Woord.

### **Jarigen in de gemeente**

De volgende gemeenteleden van 85 jaar en ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie bemoediging, of alsnog een felicitatie bemoediging sturen, omdat we dit keer ook de jarigen uit de maand juni vermelden, waarvan voor sommigen de datum al gepasseerd is:

<b>Datum</b>	<b>Naam</b>	<b>Adres</b>
10 juni	Dhr. J. de Kruijff	ZC Avondlicht
11 juni	Dhr. A. Groen	Zworrelstraat 35
17 juni	Mw. A.H. Goedegebuure-v	ZC Avondlicht
1 juli	Mw. C. de Bruijn-van Hors	ZC Avondlicht
2 juli	Dhr. J.J. Bijl	Lingesteyn, Leerdam

### **Nieuw ingekomen/verhuisd**

In deze rubriek staan de namen van mensen die van buitenaf in Herwijnen komen wonen en staan ingeschreven bij de Hervormde Gemeente. Ook de verhuizingen van leden naar buiten Herwijnen worden vermeld. Wie niet vermeld wil worden, wordt verzocht dit tijdig door te geven aan de kerkenraad.

## Vertrokken

Naar Asperen:

Wilma van der Meijden      Onderweg 11

## Zanguurtje

Op D.V. zondag 29 juni zal aansluitend aan de avonddienst weer het 'zanguurtje' gehouden worden. Hierbij wil ik een ieder, jong en oud uitnodigen om na de eredienst te blijven zingen. Voordat we met elkaar zullen gaan zingen zullen we eerst een kopje koffie of thee drinken. Nieuwe aanvragen zijn van harte welkom! Het programma wordt rechtstreeks uitgezonden via de kerkradio. De luisteraars thuis zullen vooraf een liederenblad ontvangen. Kom ook eens meezingen!

Organisatie "zanguurtje"

## Afscheid ds. J. van Dijk

Graag willen we u herinneren aan de afscheidsavond van **ds. J. van Dijk en zijn vrouw op D.V. donderdag 10 juli 2008.**

Aangezien er tijdens de afscheidsdienst (D.V. zondag 13 juli 2008) al vele genodigden zullen zijn, wordt u deze donderdagavond, als gemeentelid, hartelijk uitgenodigd om persoonlijk afscheid te nemen van ds. Van Dijk en zijn vrouw.

De avond wordt gehouden in dorpshuis De Poort in Herwijnen, aanvang 20.00 uur (zaal open 19.30 uur) Het programma zal beginnen met een officieel gedeelte, daarna volgt een informeel gedeelte om de dominee en zijn vrouw de hand te schudden.



Graag willen we namens de gemeente ds. Van Dijk een passend cadeau ter herinnering overhandigen.

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer 63.58.15.214 t.n.v. diaconie N.H. kerk Herwijnen o.v.v. cadeau afscheid ds. Van Dijk.

Contant een gift geven kan ook, via kerkenraadsleden, leden van de commissie, bezoekbroeders etc, of in de bus voor de bestelling van collectebonnen (achterin in de hal van de kerk; wel op de enveloppe vermelden dat het voor het cadeau van ds. Van Dijk is).

We hopen dat we een mooi cadeau kunnen overhandigen.

Voor verdere informatie, vragen en/of reacties verwijzen we u naar één van de commissieleden.

Met vriendelijke groet, mede namens de kerkenraad,

Dirk van Arkel	58 2269	<a href="mailto:dirkvanarkel@planet.nl">dirkvanarkel@planet.nl</a>
Dik de Joode	0183 637092	<a href="mailto:ddejoode@planet.nl">ddejoode@planet.nl</a>
Ton Hobo	58 2484	<a href="mailto:j.a.hobo@hetnet.nl">j.a.hobo@hetnet.nl</a>
Dicky de Fockert	58 1992	<a href="mailto:g.de.fockert@tiscali.nl">g.de.fockert@tiscali.nl</a>
Amanda de Bruin	58 2153	<a href="mailto:amandadebruin@planet.nl">amandadebruin@planet.nl</a>

### Laat het even weten

Er zijn van die momenten dat u behoefte heeft aan een gesprek met de predikant en/of kerkenraad. Bij ziekte of bij feestelijke gebeurtenissen, in vreugd en verdriet, bij problemen of 'om je hart te luchten'. Ook uw predikant en kerkenraad zien de noodzaak daarvan in, om waarlijk nabij te zijn met het woord van God en zo de gemeente van de Grote Herder Jezus Christus te zijn.

Opdat de ambtsdragers dit medeleven ook daadwerkelijk gestalte kunnen geven, is het noodzakelijk dat zij op de hoogte zijn. De contactpersoon is de scriba, dhr. D. de Joode. Direct contact met hem (of één van de andere kerkenraadsleden) is noodzakelijk! Zo kunnen wij onder andere zorgen voor correcte afkondigingen en bezoeken.

Laat het daarom vooral even weten!

### Registratie geboorte/burgerlijke staat

Per 1 oktober 1994 is de "Wet Gemeentelijke Basisadministratie" ingetreden. Dit heeft een aantal wijzigingen met betrekking tot de kerkelijke ledenadministratie tot gevolg.

In de praktijk betekent het dat wijzigingen inzake geboorte en burgerlijke staat (bijv. huwelijk) door de kerkelijke gemeente zelf moet worden doorgegeven aan de S.M.R.A. Wij verzoeken u daarom dringend in geval van geboorte of wijziging van de burgerlijke staat dit z.s.m. door te geven aan de scriba of predikant. Op deze manier hopen we de betrouwbaarheid van de kaartenbak te handhaven.

Bij voorbaat hartelijk dan voor uw medewerking.

Het college van kerkrentmeesters

De beide Herwijense kerken nodigen u van harte uit

voor de

## **Z O M E R Z A N G A V O N D**

donderdag, 3 juli 2008

aanvang 19.30 uur

Kerk van de Hervormde Gemeente, Waaldijk 139, Herwijnen

Thema:

# “De finale, winnen of verliezen!”

Muzikale medewerking wordt verleend door:

Tienerkoor “ **The Young voice**“  
o.l.v. Leontine Heikoop-Verheugen

Meditatie:  
Ds. J. van Dijk

Toegang gratis  
Collecte t.b.v. onkosten

Na afloop is er voor iedereen koffie

## Verantwoording Bloemengroet

De afgelopen weken is de bloemengroet van de gemeente bezorgd bij:

Zondag 25 mei	Marriët van der Meijden	Korshof 1
Zondag 1 juni	Carla van Baalen	Waldijk 54

## AGENDA

Woensdag	18 juni	18.30 uur uitzending kerkradio
Vrijdag	20 juni	13.30 uur huwelijksdienst Ad en Marloes
Donderdag	26 juni	13.30 uur huwelijksdienst Johan en Jacoline
Woensdag	2 juli	18.30 uur uitzending kerkradio
Donderdag	3 juli	19.30 uur zomerzangavond
Donderdag	10 juli	20.00 uur afscheid ds. en mw. van Dijk in De Poort

Voor al deze gegevens uit het kerkblad en de algemene informatie, zie ook de website van onze gemeente: [www.nhkherwijnen.nl](http://www.nhkherwijnen.nl)



## VAN DE REDACTIE

De kopij voor het volgende kerkblad dient  
uiterlijk D.V. maandag 30 juni 2008  
vóór 17.00 uur ingeleverd te zijn bij:  
**N. van der Vliet**

Lijsterbeslaan 7  
E-mail: [kerkbladherwijnen@planet.nl](mailto:kerkbladherwijnen@planet.nl)

**Volgende inleverdata:**

30 jun voor 2 weken  
14 jul **voor 5 weken, vakantieperiode !!**  
18 aug voor 2 weken  
1 sep voor 2 weken  
15 sep voor 2 weken  
29 sep voor 2 weken  
13 okt voor 2 weken  
27 okt voor 2 weken

Voor alle in de toekomst liggende data in dit Kerkblad geldt:

“Indien de HEERE wil en wij leven zullen! (JAK. 4 : 15)

**H e t k l e i n e**

Wat simpele dingen:  
een bloemknop, een lied,  
't gemis van de branding,  
het ruisen van 't riet.

Wat simpele vreugden:  
de lach van een kind,  
een strakblauwe hemel,  
een vlag in de wind.

Wat simpele schoonheid:  
een schelp op het strand  
een slootje vol kroos  
en een wilg aan de kant

Wat kleine gebaren:  
een handdruk, een groet,  
't zijn gaven waarin ik  
Gods liefde ontmoet.