

## **KERKDIENSTEN**

### **Zondag 20 juli 2008**

09:30 uur: Ds. J. van Dijk - **Rechtstreekse uitzending Radio Lingewaal**  
Introïtuslied: Ps. 48 : 1,2  
18:30 uur: Ds. D. Heikoop, Nieuwegein  
Introïtuslied: Ps. 49 : 1,7  
1<sup>e</sup> collecte: Lepra Zending  
2<sup>e</sup> collecte: Kerkrentmeesters  
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

### **Zondag 27 juli 2008**

09:30 uur: Ds. J. Groenenboom, Leerdam  
Introïtuslied: Ps. 50 : 7,8  
18:30 uur: Ds. H. Klink, Hoornaar  
Introïtuslied: Ps. 51 : 7,8  
1<sup>e</sup> collecte: Diaconie  
2<sup>e</sup> collecte: Kerkrentmeesters  
Uitg.collecte : Onderhoudsfonds

### **Zondag 3 augustus 2008**

09:30 uur: Ds. J. van Dijk, Zeist  
Introïtuslied: Ps. 52 : 1,7  
18:30 uur: Ds. D. Heikoop, Nieuwegein  
Introïtuslied: Ps. 53 : 1,2  
1<sup>e</sup> collecte: Bloemengroet  
2<sup>e</sup> collecte: Kerkrentmeesters  
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

### **Zondag 10 augustus 2008**

09:30 uur: Ds. Ds. D. Heikoop, Nieuwegein  
Introïtuslied: Ps. 54 : 3,4  
18:30 uur: Ds. W. van den Brink, Veenendaal  
Introïtuslied: Ps. 55: 7,8  
1<sup>e</sup> collecte: Diaconie  
2<sup>e</sup> collecte: Kerkrentmeesters  
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

## **Zondag 17 augustus 2008**

09:30 uur: Ds. G.D. Hoff, Dodewaard  
Introïtuslied: Ps. 56 : 1,2  
18:30 uur: Ds. C. van der Scheur, Veenendaal  
Introïtuslied: Ps. 57 : 1,7  
1<sup>e</sup> collecte: Zomerzendingcollecte  
2<sup>e</sup> collecte: Kerkrentmeesters  
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

## **Lied van de Zondagsschool**

Zomervakantie:

## **Kinderoppas:**

27 juli **'s-middags**: Sjanet 't Lam, Gera Visser, Manon en Esmee van der Meijden

In de zomervakantie wordt de crèche tijdens de ochtenddiensten verzorgd door de Gereformeerde Kerk

## **Schoonmaakrooster**

28 jul t/m 1 aug: Mw. Treffers, Mw. Hobo, Mw. Zeiderveld,  
Mw. Beukenkamp  
11 t/m 15 aug : Mw. van Baalen, Mw. van Baalen, Mw. de Bruijn  
25 t/m 29 aug : Mw. van der Linden, Mw. G. van der Vliet

## **MEDITATIE**



### **Wandelen**

“en ik wandel in Uw waarheid”

Psalm 26 : 3b

“Ik wandelde, ik wandelde alleen,  
ik wandelde en sprak tot de Heer,  
Hij sprak en ik hoorde  
en Hij hoorde en ik sprak  
en ‘k wandelde en ‘k sprak tot de Heer”

Het lijkt zo vredig, zo rustig, wat Guido Gezelle in zijn gedicht beschrijft. Geen strijd, geen vragen, geen twijfel, alleen maar luisteren en spreken. Maar wat heeft een mens aan een droom? De werkelijkheid is zoveel anders! Ja, want wie het opschrift boven dit gedicht leest, ontdekt dat het juist met de harde werkelijkheid te maken heeft – “bezoek bij 't graf” staat erboven. En met die werkelijkheid voor ogen toch wandelen. Leest u Psalm 26 maar. Te midden van de huichelaars en goddelozen, wandelen in oprechtheid, wandelen in Gods waarheid. Dat is dus niet in de eerste plaats praten – dat doen wij zo graag – we proberen ons onder de werkelijkheid uit te praten. Maar als we leren wandelen aan de hand des Heeren, dan krijgen we te maken met de werkelijkheid Gods, dan komt er ook meer en meer het leven uit Gods waarheid, uit het werk Gods. Het wandelen in Gods waarheid betekent niet dat we er als het ware doorheen draven, menende dat we alles allang weten. Maar het wordt een luisteren en spreken, een vragen ‘Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal’. – Met God wandelen, zoals eens een Henoch en een Noach, wil zeggen : afhankelijk zich weten van de Heere, bij de Heere zich veilig weten. Dan blijven er vele vragen, maar we zeggen het Guido Gezelle na : het antwoord is altijd.....het Kruis!

Uit: Witter dan sneeuw  
Ds. H. Koudstaal



## **UIT DE GEMEENTE**

### **Zieken**

Dhr. A.(Anton) de Bruijn mocht weer uit het ziekenhuis te Nijmegen naar huis komen. De revalidatie zal wel enige tijd vergen. Wij wensen hem hierbij geduld en overgave.

Mw.H.(Riek) van Arendonk-Overheul moest worden opgenomen in het ziekenhuis te Gorinchem i.v.m. ademhalingsproblemen. Dankbaar zijn we dat ze na enkele dagen weer thuis mocht komen.

Dhr. A. Struijk is verhuisd van "Het Gasthuis" te Gorinchem naar zorgcentrum "De Wittenberg" te Haaften.

Laten we in onze voorbeden ook hen niet vergeten, die langdurig ziek zijn of voor langere tijd verpleegd moeten worden.

In de diverse (verpleeg)huizen verblijven:

*Lingesteyn, Kon. Emmalaan 82, 4141 EE Leerdam.*

Hr. J. Bijl, In den Bogerd K.1.

Hr. H. Kaldenberg, Rietput

Henk van Meteren, Pinksterbloem 88, 4102 KD te Culemborg.

Henny van der Meijden, Cannenburg 151, 3228 AX Dordrecht.

Andrea van Mourik, Nicolaas Beetshof 1, 4207 RW Gorinchem.

Mevr. A.C. van Steenis, Schepenlaan 20, 4147 GK Asperen.

Mevr. W.T. Kaldenberg, Ceramstraat 82, 3312 SJ Dordrecht.

Ook zij, die in stilte hun ziekte dragen of meelijden met hun geliefden en zij die zoveel moeite hebben met de verwerking en acceptatie van hun ziekte, of wachten op de uitslag van een onderzoek en een eventueel vervolg van de behandeling, mogen verzekerd zijn van de voorbede van de gemeente. Laten we de noden van de gemeente en de gemeenteleden in het gebed dragen naar Gods troon, immers het krachtige gebed van de

rechtvaardige vermag veel (Jac.5:16). Het Woord van God wijst ons de weg, ook m.b.t. de voorbede voor onze zieken. Ook onze aandacht, in welke vorm dan ook, is van belang.

### **In memoriam**

Na weken van ernstige ziekte werd op 27 juni jl. uit het midden van haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen weggenomen

#### **Gijsbertje van der Bijl-de Jongh**

in de leeftijd van 94 jaar. Zij was sinds 19 oktober 1987 weduwe van Jan van der Bijl.

We hebben haar gekend als een markante, sterke vrouw. Menig keer tijdens een gesprek liet ze haar handen zien en zei dan: hier is wat werk mee verzet. Echter aan dit sterke leven en op zo'n hoge leeftijd kwam ook het einde. Wie leeft er immers, zegt de psalmdichter, die de slaap des doods niet eens zal slapen ? Toch hield Ges, zoals ze in de volksmond werd genoemd, rekening met dit einde. Zo had ze o.a. zelf gevraagd in de rouwdienst te lezen uit, en te spreken over ps. 130 Zo, Gij Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, wie zal bestaan? Maar bij U is vergeving!

Wij denken ook met dankbaarheid terug aan de tijd dat ze samen met haar man, meer dan 25 jaar, het kosterschap hebben waargenomen. Na de rouwdienst, die geleid werd door ds van Dijk, werd haar lichaam ter ruste gelegd op de algemene begraafplaats alhier. Allen die verdriet hebben om haar heengaan, wensen we van harte Gods nabijheid toe.

### **Huwelijk**

Op vrijdag 25 juli a.s. hopen

#### **Arjan van Mourik en Jiska Verweij**

in het gemeentehuis te Asperen om 14.00 uur elkaar het ja-woord te geven. Gods zegen over hun huwelijk willen zij vragen in een dienst die om 15.30 uur begint in onze kerk, waarin zal voorgaan ds J.van Dijk.

Namens onze gemeente willen wij jullie van harte gelukwensen met deze huwelijksdag.

In onze felicitatie betrekken we ook de verdere familie. Fijn om te merken dat jullie het begin van het huwelijk willen zetten onder de Zegen van de Heere, onze God. Een beter begin dan samen geknield voor het Aangezicht van God is niet denkbaar, om zo stap voor stap in Zijn Voetstappen te mogen gaan. Een fijne dag toegewenst.

Arjan en Jiska gaan wonen in Asperen, Drostlaan 70. 4147 GG.

### **Huwelijks-Jubileum**

Met dankbaarheid aan God, delen

#### **Jan en Jettie de Fockert**

Achterweg 19, 4171 BA, ons mee dat zij op 16 augustus a.s. samen met kinderen en kleinkinderen hopen te gedenken dat ze 40 jaar geleden zijn getrouwd. We willen hen hiermee van harte feliciteren. Op zo'n dag schittert in het bijzonder de goedheid en trouw van de Heere. Hem komt dan ook alleen alle lof, dank en eer toe. Op de kaart zijn de woorden genoemd uit Ps.27: *De Heere is mijn licht en mijn heil. De Heere is mijn levenskracht.*

Terugziend op deze 40 jaren betekent ook herinnering aan tijden van intens verdriet, toch mochten jullie ook toen ervaren dat de Heere steeds weer heeft gedragen en geholpen, was Hij jullie levenskracht.

Br. De Fockert heeft vele jaren onze gemeente met bekwaamheid en liefde tot de kerk als ouderling mogen dienen, daarvoor zijn we dankbaar.

Wij wensen jullie een heel fijne dag met allen die bij jullie horen en ons gebed is dat de Heere met Zijn Licht en Zijn Heil het verdere leven zal beschijnen.

### **Uit dankbaarheid**

Graag willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de felicitaties, die wij hebben ontvangen ter gelegenheid van ons huwelijk op 26 juni jl.

Hartelijke groeten,  
Johan en Jacoline de Bijl

### **VERANTWOORDING**

#### **Collecten**

Donderdag 19 juni	Dienst Hz. Avondlicht	€ 83,85
Donderdag 26 juni	Huwelijksdienst	€ 217,45
Zondag 29 juni	1 <sup>e</sup> collecte	€ 114,40 diaconie
	2 <sup>e</sup> collecte	€ 138,80 kerkrentmeesters
	Uitgangscollecte	€ 128,15 onderhoudsfonds
Donderdag 3 juli	Zomerzangavond	€ 93,15
Zondag 6 juli	1 <sup>e</sup> collecte	€ 133,10 St.Hulp O-Europa
	2 <sup>e</sup> collecte	€ 148,00 kerkrentmeesters
	Uitgangscollecte	€ 156,90 past. en prediking

#### **Giften**

Ontvangen via:

Ouderling Hak € 10,00

Ds. J. Groenenboom € 50,00 + 2 x € 10,00 + € 5,00

Dhr. van Rossem € 10,00 voor de bloemengroet

Voor al deze giften hartelijk dank

## **RONDON HET WOORD**

### **Terugblik**

#### **Afscheidsavond Ds. J. van Dijk en mevrouw van Dijk**

Donderdag 10 juli jl. heeft de gemeente afscheid genomen van Ds. J. van Dijk en zijn vrouw. Ook zijn kinderen met partner waren die avond aanwezig. De avond werd gehouden in dorpshuis "De Poort". De zaal was volledig bezet, ruim 120 gemeenteleden waren aanwezig. Begonnen werd met een officieel gedeelte. Ouderling Van Eeken fungeerde als ceremoniemeester die avond. Na een welkomstwoord opende ouderling Ruitenburg de avond met het lezen uit de Bijbel en met gebed.

Daarna werd door het Christelijk Gemengd koor "Soli Deo Gloria" een viertal liederen gezongen.

De gemeente heeft na een oproep in het kerkblad een groot bedrag bij elkaar gebracht. Hiervan is een cadeau gekocht en was er nog een geldbedrag over wat het predikantsechtpaar naar eigen inzicht kan besteden. Door het oudste echtpaar van onze gemeente, Jan en Klazien van Mourik werd het cadeau aan Ds. Van Dijk aangeboden na nog enkele woorden te hebben gesproken en een gedicht werd voorgedragen. Een aquarel van de pastorie en de kerk gezien vanaf de overkant van de Waal in een licht abstracte vorm, gemaakt door gemeentelid Nico van der Vliet.

Door Jiska werd een afscheidsboek aangeboden, met hierin tekeningen gemaakt door kinderen van de zondagsschool, gedichten van de laatste twee catechisantengroepen, foto's waarop Ds. van Dijk en zijn vrouw staan bij verschillende activiteiten in de gemeente en receptiebladen van aanwezige gasten.

Als laatste sprak ouderling Van Eeken namens de kerkenraad en gemeente, waarin hij de samenwerking tussen de predikant en de kerkenraad en gemeente memoreerde. Tot slot sprak hij de zegenbede uit waarmee en waaronder wij verder kunnen in dit leven.

Hierna sprak Ds. Van Dijk dankwoorden uit naar de gemeente voor de gesproken woorden, de toegezongen liederen en de prachtige cadeaus en geschenken die hij en zijn vrouw hebben mogen ontvangen. Ook keek hij terug op de tijd die hij en zijn vrouw in Herwijnen hebben gewoond en gewerkt. Afscheid nemen viel hen zwaar. Er waren in de loop van de tijd banden opgebouwd rondom leuke en fijne momenten maar ook bij zorgelijke en verdrietige momenten. Maar Gods weg heeft het daarin geleid dat hij zich nu dienstbaar mag maken binnen de landelijke kerk. Dit alles kan alleen gebeuren onder Gods onmisbare leiding en met Zijn hulp.

Ds Van Dijk eindigde het officiële gedeelte met een dankgebed.

Nadat het officiële gedeelte was afgesloten was er dan gelegenheid voor Ds. Van Dijk en zijn vrouw om bij de tafeltjes aan te schuiven om zodoende in een gezellige sfeer en onder het genot van een drankje, persoonlijk afscheid te kunnen nemen van de gemeenteleden. Hier werd uitgebreid de tijd voor genomen.

Tot slot willen we als comité allen die hebben meegeholpen, u als gemeenteleden voor uw royale geldelijke bijdragen en uw aanwezigheid op deze avond of u die op andere actieve wijze invulling hebben gegeven aan het welslagen van deze avond.

#### **Afscheidsdienst ds. Van Dijk**

In de middagdienst van zondag 13 juli hebben wij in de kerk afscheid genomen van onze predikant ds. J. van Dijk en zijn vrouw. Ds. Van Dijk bediende het woord uit Johannes 17, het hogepriesterlijk gebed. Centraal stond vers: "Dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige

waarachtige God, en Jezus Christus, Die Gij gezonden hebt.” Na een periode van 8½ jaar mocht hij de taak, waartoe God Hem riep, terugleggen in de handen van zijn Zender.

Terugziend op alles wat in deze periode mocht worden gedaan in prediking, in kringwerk, tijdens bezoeken, enzovoorts mocht het nogmaals klinken: “Dit is het eeuwige leven..” God schiep ons naar Zijn gelijkenis. Door de zonde werden we vreemden voor God. Wel bleef de hang naar het eeuwige leven over. De dood hoort immers niet bij het leven.

Hoe leren we die God kennen? Wij hebben Gods kosmos-omvattende scheppingswerk vernield. God woont in een ontoegankelijk Licht, onbereikbaar. En toch, we mogen Hem kennen door Jezus Christus. Eén in wezen met de Vader. Jezus is het eeuwige Leven. Hij liet zich vrijwillig verbannen. Blijf je plekje in de kerk maar innemen.

*“Als ik Hem maar kenne, Hem de mijne weet”.*

Na de toespraken zongen we onze scheidende predikant Psalm 108:2 toe: “Ik zal, o Heer, Uw wonderdaan, Uw roem de volken doen verstaan”.

### **Vooruitblik**

Ook in de komende vakantieperiode worden we geroepen om trouw te zijn onder de verkondiging van het Woord. In het ons vertrouwde kerkgebouw of op uw vakantieadres. Neem de bijbel mee op reis en geef het gebed geen vakantie. U allen een goede periode van rust toegewenst en wij bidden u toe dat u allemaal gezond en behouden terug zult keren.

### **Heilige doop**

Op zondagmorgen 6 juli is het sacrament van de Heilige Doop bediend aan 2 kinderen van onze gemeente: Jesse Maarten en Fenna Jacoba van Zante. Vanuit Markus 10:13-16 werden wij erbij bepaald dat de ouders hun jonge kinderen bij Jezus brachten. En dan mogen we verwonderd staan dat Jezus zegt: “Laat de kinderen tot Mij komen”. We feliciteren de ouders met deze stap en wensen hen van harte Gods zegen toe bij de opvoeding van hun kinderen.

### **Jarigen in de gemeente**

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunt u en jij aan hen denken en hen een felicitatie bemoediging sturen.

Datum	Naam	Leeftijd	Adres
26 juli	T. Klijn-Bulthuis	87 jaar	Huize Avondlicht
11 augustus	D. Keijnemans	95 jaar	Huize Avondlicht
17 augustus	G. Duizer	91 jaar	Nieuwe Steeg 12

### **Al vier! Nog zeker zes!**

Voor de nieuwe lijst van de crèche hebben zich al 4 mensen aangemeld. We hebben er dus nog 6 nodig!

Het gaat om 3x oppassen *per jaar* (dat is dus bijna niets!) op de peuters van onze gemeente tijdens de ochtenddienst. Helpt u ons mee?

Graag binnen een week een belletje naar Amanda de Bruin (582153) of mail naar: [amandadebruin@planet.nl](mailto:amandadebruin@planet.nl)

### **Laat het even weten**

Er zijn van die momenten dat u behoefte heeft aan een gesprek met de predikant en/of kerkenraad. Bij ziekte of bij feestelijke gebeurtenissen, in vreugd en verdriet, bij problemen of 'om je hart te luchten'. Ook uw predikant en kerkenraad zien de noodzaak daarvan in, om waarlijk nabij te zijn met het woord van God en zo de gemeente van de Grote Herder Jezus Christus te zijn.

Opdat de ambtsdragers dit medeleven ook daadwerkelijk gestalte kunnen geven, is het noodzakelijk dat zij op de hoogte zijn. De contactpersoon is de scriba, dhr. D. de Jooede. Direct contact met hem (of één van de andere kerkenraadsleden) is noodzakelijk! Zo kunnen wij onder andere zorgen voor correcte afkondigingen en bezoeken.

Laat het daarom vooral even weten!

### **Registratie geboorte/burgerlijke staat**

Per 1 oktober 1994 is de "Wet Gemeentelijke Basisadministratie" ingetreden. Dit heeft een aantal wijzigingen met betrekking tot de kerkelijke ledenadministratie tot gevolg.

In de praktijk betekent het dat wijzigingen inzake geboorte en burgerlijke staat (bijv. huwelijk) door de kerkelijke gemeente zelf moet worden doorgegeven aan de S.M.R.A. Wij verzoeken u daarom dringend in geval van geboorte of wijziging van de burgerlijke staat dit z.s.m. door te geven aan de scriba of predikant. Op deze manier hopen we de betrouwbaarheid van de kaartenbak te handhaven.

Bij voorbaat hartelijk dan voor uw medewerking.

Het college van kerkrentmeesters

### **Afscheid**

Afscheid nemen doet pijn. Iemand zei eens: 'Afscheid is een beetje als sterven, dat is alles verliezen waar je zoveel om geeft'. Nu we Herwijnen gaan verlaten hebben we daar toch een iets andere mening over. We hebben inderdaad moeten loslaten waar we veel om geven, maar we mogen u en jou ook teruggeven aan Hem die ons tot u gezonden heeft. De roeping die we eenmaal van de Heere kregen u te dienen, heeft Hij als volbracht beschouwd en ons vervolgens een andere taak gegeven. Dan is afscheid nemen geen sterven, maar een nieuwe stap onderweg naar het eeuwige leven. Voor Herwijnen t.z.t. onder leiding van een nieuwe herder en leraar – we hopen dat dit spoedig zal worden ingevuld – en voor ons de weg van de landelijke kerk waarop de Heere ons riep. Daarom hebben we in de afscheidsdienst stil gestaan bij het enige in het leven waar het nu werkelijk om gaat, nl: Dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus, die U gezonden hebt. Deze Herder en Leraar wil bij u blijven, opdat u en jij van Hem het eeuwige leven ontvangt. Dan is afscheid nemen geen scheiden, maar een tijdelijk uit elkaar zijn om straks in het Koninkrijk van God samen de Heere tot in eeuwigheid te loven en te prijzen. We zijn de Heere ook uitermate dankbaar, dat we al deze 8,5 jaren in uw midden mochten zijn zonder één dag verzuim door ziekte. Hij heeft ons de gezondheid geschonken om u en jou onafgebroken te dienen. We ervaren dit heel duidelijk als een gunst en niet als een verdienste en zijn daar uitermate verwonderd over.

Nu we uit elkaar gaan willen we u en jou wel zeggen, dat we heel veel goede herinneringen aan Herwijnen met ons meedragen. De eerste gemeente is toch zoiets als de eerste liefde. Met liefde en toewijding hebben we u willen dienen in de afgelopen jaren. Bij het terugkijken, ervaren we ook dat dit lang niet in alle volkomenheid is geweest. We leggen het allemaal maar in de handen van onze trouwe God. Wat we overhouden is de herinnering aan u en jou van wie we veel verbondenheid en wederliefde hebben ondervonden. De grond daarvan ligt in de verbondenheid door het Woord van God, in de wekelijkse verkondiging van het evangelie en in al het werk in Gods wijngaard, dat we samen met u en jou mochten doen in clubs, kringen, catechisatie enz.

We hebben ook de samenwerking met de Gereformeerde Kerk als bijzonder waardevol ervaren. We zijn dankbaar, dat 'het in de Heere één zijn' ook in Herwijnen ervaren mocht worden met de broeders en zusters van de Gereformeerde Kerk. We zijn ook erg dankbaar voor de goede contacten die er geweest zijn met collega ds. T. Deelstra. Op die momenten waarop we elkaar troffen inzake het gemeentewerk, hebben we erg goed kunnen samenwerken. De wijze waarop hij de samenwerking met onze Hervormde gemeente heeft gezocht en uitbreiding daarvan gesteund – bijvoorbeeld op het terrein van de samenwerking tussen de school en de beide Herwijjnse kerken, de Alpha-cursus en het evangelisatiewerk -,



heeft op mij niet alleen diepe indruk gemaakt, maar ook bemoedigd. Samenwerking stond voor hem in het kader van het gezamenlijk dienen van één Heere en het afwijzen van tweedracht in het lichaam van Christus. Ook op het persoonlijke vlak heb ik ds. Deelstra leren kennen als een zeer integer mens, die de gemeente van harte dient en daarbij zeer betrokken is bij de overdracht van geloofskennis. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat zijn hart uitgaat naar het onderwijs, zowel in de kerk als op school. Opmerkelijk dat we bijna samen in Herwijnen geroepen werden en nu tegelijkertijd samen uit uw midden gaan vertrekken. We wensen hem en zijn vrouw en gezin Gods zegen toe in de volgende gemeente - Nijega, Opeinde en de Tike - die hij binnenkort als herder en leraar mag gaan dienen in het hun zo vertrouwde Friesland.

Afgelopen donderdagavond hebt u ons als predikantsgezin bijzonder verrast tijdens de gemeente-afscheidsavond. Door met zovelen te komen hebt u ons laten zien, dat er in 8,5 jaren ook van uw kant een grote verbondenheid is gegroeid. Daar zijn we dankbaar voor. Het maakte de afscheidsavond niet eenvoudiger, maar wel bijzonder waardevol. We zijn een beetje verlegen geworden van uw cadeau. De prachtige aquarel, geschilderd door gemeentelid br. N. van der Vliet, krijgt een mooi plaatsje in onze woning in Zeist. Op die manier kunnen we doorlopend even naar kijken naar de kerk en de pastorie van Herwijnen; naar de plaats waar we voor de eerste keer in de bediening van de Heere werden gesteld en zo ook aan u herinnerd blijven. Onder de indruk waren we van uw vrijgevigheid, toen ons naast de prachtige aquarel ook nog een geldbedrag werd overhandig om iets naar eigen believen aan te schaffen. Onze tuin in Zeist moet opnieuw aangelegd worden en we denken eraan een mooi duurzaam tuinstel aan te schaffen. Ook daarvoor heel hartelijk dank. De kinderen van de zondagsschool maakten prachtige tekeningen voor ons. We hebben ze allemaal al even bekeken en vonden ze heel mooi, maar als alle drukte achter de rug is willen mijn vrouw en ik ze stuk voor stuk nog een bekijken en proberen te achterhalen welke naam er onder de tekeningen staat. Ook de catechisanten bedankt voor jullie bijdrage. Mijn vrouw en ik begrepen heel goed wat jullie bedoelden met die twee foto's: één van de kerk, één van een opengeslagen Bijbel en één met een schaal gebakken frikadellen. Ook de woorden van het lied van M.W. Smith vonden we erg mooi; het gaat over een bemoediging. Ik vond het fijn om jullie tijdens de catechisatielessen te ontmoeten, blijf die maar trouw bezoeken. We hebben goed begrepen, dat al deze aandacht rond ons afscheid een grote inzet van velen heeft gevraagd. De organisatie was voortreffelijk, tot en met de broodmaaltijd na de afscheidsdienst. We willen allen, die op welke wijze een steentje heeft bijgedragen hiervoor heel hartelijk bedanken met een bijzonder woord van dank aan de kerkenraad, die alles coördineerde met in het bijzonder de kerkrentmeesters. Naast al deze overweldigende aandacht willen we u en jou ook hartelijk danken voor de vele persoonlijke attenties of presentjes, evenals de kaarten, telefoontjes en e-mails.

We zijn dankbaar, dat we al die 8,5 jaren omringd zijn geweest door de goede zorgen van zowel de koster, de hulpkoster als van de organisten. In het bijzonder bedanken we koster Van Zante. We bewaren vele goede herinneringen aan hem en wensen hem en allen die hem daarbij terzijde staan nog vele jaren toe een 'dorpelwachter in het huis van God' te zijn. Ook bedanken we de organisten voor de goede samenwerking. Vele keren hebben we mogen opmerken hoe het orgelspel na de preek of de dienst een streep zette onder de verkondiging. De verbondenheid in het Woord hebben we ook ervaren aan het einde van de afscheidsdienst toen Cees van den Bergh ons als gemeente, maar ook als gezin, vanaf het orgel 'meegaf': 'Zegen ons Algoede, neem ons in Uw hoede, en verhef Uw aangezicht over ons en geef ons licht' (LB 456).

Afscheid nemen is dus niet als een beetje sterven. Het heeft ons willen stilzetten bij het enige nodige. Daarom hebben we in de afscheidsdienst u en jou nog eenmaal het hart van het evangelie mogen voorhouden met de woorden uit Johannes 17:3 'Dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige en waarachtige God, en Jezus Christus die U gezonden hebt'. Het wilde zijn als de samenvatting van al de gehouden preken en het gehele gemeentewerk van de afgelopen jaren.

We wensen u allen Gods onmisbare vrede en zegen toe.

Hartelijke groeten, fam. Ds. J. van Dijk

## **AGENDA**

Geen activiteiten – zomervakantie.

Voor alle gemeenteberichten, deze gegevens uit het kerkblad en de algemene informatie, zie ook de website van onze gemeente:  
[www.nhkherwijnen.nl](http://www.nhkherwijnen.nl)

### **VAN DE REDACTIE**



De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 18 augustus 2008  
vóór 17.00 uur ingeleverd te zijn bij:  
N. van der Vliet  
Lijsterbeslaan 7  
E-mail: [kerkbladherwijnen@planet.nl](mailto:kerkbladherwijnen@planet.nl)

### **Volgende inleverdata:**

18 aug	voor 2 weken
1 sep	voor 2 weken
15 sep	voor 2 weken
29 sep	voor 2 weken
13 okt	voor 2 weken
27 okt	voor 2 weken
10 nov	voor 2 weken
24 nov	<b><u>voor 3 weken</u></b>

Voor alle in de toekomst liggende data in dit Kerkblad geldt:

“Indien de HEERE wil en wij leven zullen! (Jak. 4 :15)

### **Ik ben een Christen**

Als ik zeg: “Ik ben een Christen”,  
zeg ik niet , dat ik een heilige ben.  
Nee, ik fluister dat ik verloren was,  
maar nu Jezus ken.

Als ik zeg: “Ik ben een Christen”,  
spreek ik dat niet uit met trots,  
maar ik belijd, dat ik al struikelende ga  
en steeds moet steunen op de Rots.

Als ik zeg: “Ik ben een Christen”,  
tracht ik niet om stoer te lijken,

maar belijd ik zwak te zijn  
omdat ik nodig heb naar Hem te kijken.

Als ik zeg: "Ik ben een Christen",  
schep ik niet op over mijn succes,  
maar geef ik eigen fouten toe  
en God wil helen, waar ik steeds zonde doe.

Als ik zeg: "Ik ben een Christen",  
nee, dat is niet: "Ik ben volmaakt",  
want al mijn fouten zijn zo zichtbaar  
maar Gods genade is 't wat mij raakt.

Als ik zeg: "Ik ben een Christen",  
voel ik nog steeds de angel van het leed.  
Ik noem dan Jezus' Naam en bid om  
dàt, wat Hij voor 't mensdom deed.

Als ik zeg: "Ik ben een Christen",  
dan ben ik niet heiliger dan jij.  
Ik ben maar een gewone zondaar,  
maar één, die Gods genade krijgen mocht,  
omdat Jezus mij heeft vrijgekocht.