

KERKDIENSTEN

Zondag 24 augustus 2008

09:30 uur: Ds. H. Westerhout, Harderwijk
Introïtuslied: Ps. 58: 7, 8
18:30 uur: Cand. C. Hendriks, Ede
Introïtuslied: Ps. 59: 7, 8
1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Zondag 31 augustus 2008

09:30 uur: Ds. W. Aanen, Dordrecht, **afsl. VBSW in Geref. Kerk**
Introïtuslied: Ps.
18:30 uur: Ds. P. Vermaat, Veenendaal
Introïtuslied: Ps. 60: 1, 8
1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Onderhoudsfonds

Lied van de Zondagsschool

Zomervakantie, op 7 september beginnen we weer.

Kinderoppas:

24 aug: De crèche wordt verzorgd door de Geref. Kerk
31 aug: Aline Hobo en Mirjam Blom

Schoonmaakrooster

25 t/m 29 aug: Mw. Van der Linden, Mw. G. van der Vliet
8 t/m 12 sept: Mw. Kruis, Mw. Van der Weerd, Mw. Van der Meijden



MEDITATIE

De toekomst heeft een gezicht

“Omgordt dus de lendenen van uw verstand, wees nuchter en vestigt uw hoop volkomen op de genade, die u toegebracht wordt door de openbaring van Jezus Christus’

1 Petrus 1:13

Nog altijd zijn er mensen, die bij geloven in God denken aan: blik op oneindig en verstand op nul! Zo iemand is Petrus duidelijk niet! Hij zegt juist heel praktisch: mobiliseer je verstandelijke vermogens, wees nuchter, wees gehoorzaam en beschikbaar voor God. En zet je blik niet op oneindig, maar vestig je hoop volkomen op de genade, die je toegebracht wordt door de openbaring van Jezus Christus. De toekomst is niet vaag, onzeker of oneindig. De toekomst heeft een gezicht. Dat van Jezus Christus! Hij staat aan de einder en komt naar ons toe!

Mogelijk maakt juist die gedachte ons onzeker. Kunnen we Hem maar zo tegemoet gaan? Komt Hij niet in heiligheid en majesteit?

Juist daarom maant Petrus ons, onze hoop te zetten op Gods genade in Jezus Christus alleen en wel met heel ons hart. Volkomen!

In Jezus' kruis en opstanding heeft de heilige God ons zijn genadig aangezicht laten zien en de weg geopend naar zijn Koninkrijk. Hoop volkomen op zijn genade! Ondenkbaar, dat dat niet heel praktisch zijn gevolgen zou hebben voor onze houding in het gewone leven. Daarom: de blik gericht op Hem, nuchter en wakker. Want anders zou je Hem nog mislopen.

Uit: Voor andere stemmen doof
Ds. P.L. de Jong



UIT DE GEMEENTE

Zieken

Dhr. H. Kaldenberg mocht, na een verblijf van vele weken in "Lingesteyn" in Leerdam, weer thuiskomen. Wij wensen hem spoedig een algeheel herstel toe.

Meerdere gemeenteleden moesten, tijdens het niet verschijnen van het kerkblad, worden opgenomen in het ziekenhuis maar mochten ook weer thuiskomen. Ook hen willen we in onze voorbeden gedenken.

Laten we in onze voorbeden ook hen niet vergeten, die langdurig ziek zijn of voor langere tijd verpleegd moeten worden.

In de diverse (verpleeg)huizen verblijven:

Lingesteyn, Kon. Emmalaan 82, 4141 EE Leerdam.

Hr. J. Bijl, In den Bogerd K.1.

Zorgcentrum "De Wittenberg", Haaften

Hr. A. Struyk

"Zorgcentrum Lingehof", Huis Te Beestlaan 39, 4153 CE Beesd

Mw. Van Mil-Van der Zalm

Henk van Meteren, Pinksterbloem 88, 4102 KD te Culemborg.

Henny van der Meijden, Cannenburg 151, 3228 AX Dordrecht.

Andrea van Mourik, Nicolaas Beetshof 1, 4207 RW Gorinchem.

Mevr. A.C. van Steenis, Schepenlaan 20, 4147 GK Asperen.

Mevr. W.T. Kaldenberg, Ceramstraat 82, 3312 SJ Dordrecht.

Ook zij, die in stilte hun ziekte dragen of meelijden met hun geliefden en zij die zoveel moeite hebben met de verwerking en acceptatie van hun ziekte, of wachten op de uitslag van een onderzoek en een eventueel vervolg van de behandeling, mogen verzekerd zijn van de voorbede van de gemeente. Laten we de noden van de gemeente en de gemeenteleden in het gebed dragen naar Gods troon, immers het krachtige gebed van de rechtvaardige vermag veel (Jac.5:16). Het Woord van God wijst ons de weg, ook m.b.t. de voorbede voor onze zieken. Ook onze aandacht, in welke vorm dan ook, is van belang.

In memoriam

Een bijzonder mens heeft ons verlaten, een ieder die haar heeft gekend, weet hoezeer wij haar zullen missen.

Met deze woorden geven kinderen, klein- en achterkleinkinderen kennis van het overlijden van hun zorgzame moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

JACOBA van STEENIS van DOORN

weduwe van Bastiaan van Steenis.

in de leeftijd van 90 jaar.

Geboren in Meteren in een schoenmakersgezin groeide Co op met zes zussen. Na haar huwelijk woonde ze jaren in Rotterdam waar haar man werk vond. Toen het alleen zijn niet meer ging, werd zij opgenomen in Zorgcentrum "Avondlicht" waar ze vele jaren onder ons woonde.

De laatste periode van haar leven was voor haar erg moeilijk, toch vond zij troost uit de haar zo geliefde psalm 121. De woorden van deze psalm klonken ook in de rouwdienst op vrijdag 1 augustus j.l. waarna de begrafenis plaats vond. Allen die verdriet hebben om haar heengaan, en dan denken wij in het bijzonder aan haar kinderen, bidden wij toe de troostrijke woorden uit deze psalm: *Mijn hulp en verwachting is van de Heere alleen. Immers zonder die Hulp is ons aller leven doelloos.*

Huwelijk

Arnold Pippel en Miranda van Baalen geven ons opnieuw kennis van hun voornemen te gaan trouwen. Opnieuw, omdat hun aanvankelijke datum op 2 mei j.l., zoals wij allen weten, door droeve familieomstandigheden niet door kon gaan.

Op D.V. 6 september a.s. zal om 13.00 uur in het gemeentehuis van Neerijnen hun huwelijk worden voltrokken.

Daarna zal de kerkelijke inzegening plaatsvinden om 15.00 uur in onze kerk aan de Waaldijk.

Namens onze gemeente willen wij Arnold en Miranda en allen die bij hen horen hiermee van harte feliciteren. Wij wensen jullie een blijde, maar bovenal gezegende dag toe.

Adres: Meikampgraaf 6, 4174 LB Hellouw.

Uit dankbaarheid I

We willen iedereen hartelijk bedanken voor de felicitaties, die we mochten ontvangen ter gelegenheid van ons huwelijk.

Hartelijke groeten, Ad en Marloes de Bruijn

Uit dankbaarheid II

Dankzij het werk van ambulance- en ziekenhuispersoneel mocht ik weer snel huiswaarts keren vanuit het Beatrixziekenhuis, maar bovenal met Gods steun.

Verder dank voor de vele blijken van medeleven in de vorm van bezoek, kaarten en telefoontjes. Deze attenties hebben mij geweldig ondersteund tijdens mijn ziekte.

Bij deze iedereen hartelijk bedankt.

Anne van Arkel

VERANTWOORDING

Collecten

Zondag 13 juli:	1 ^e collecte	€	197,25	diaconie
	2 ^e collecte	€	209,25	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	221,60	past. en pred.
Zondag 20 juli:	1 ^e collecte	€	124,40	Lepra Zending
	2 ^e collecte	€	114,95	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	111,80	past. en pred.
Vrijdag 25 juli:		€	106,40	Huwelijksdienst
Zondag 27 juli:	1 ^e collecte	€	99,55	diaconie
	2 ^e collecte	€	102,15	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	106,80	onderhoudsfonds
Vrijdag 1 aug:	zend.bussen	€	239,75	uitgang kerk, periode 1 mrt t/m 1 aug
Zondag 3 aug:	1 ^e collecte	€	106,65	bloemengroet
	2 ^e collecte	€	117,20	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	108,00	past. en pred.
Zondag 10 aug:	1 ^e collecte	€	106,60	diaconie
	2 ^e collecte	€	161,65	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	124,80	past. en pred.

Giften

Ontvangen via:

Ds. J. Groenenboom € 20,00 + 3x € 10,00

Dhr. van Rossem € 70,00 voor de kerk en € 5,00 voor de bloemengroet

Voor al deze giften heel hartelijk dank.

RANDOM HET WOORD

Terugblik

In de afgelopen periode zijn velen van ons op vakantie geweest en inmiddels zijn velen ook weer teruggekeerd. Ook zijn er nog gemeenteleden op vakantie. We zijn dankbaar dat een ieder gezond en behouden terug mocht komen. In het kerkbezoek was ook duidelijk te merken dat velen weg waren. Inmiddels neemt het aantal kerkgangers weer toe. Dat is bemoedigend.

We vinden het zo vanzelfsprekend dat we op zondag in alle vrijheid samen kunnen komen in de kerk. Maar het is toch bijzonder als je bedenkt dat meer dan 200 miljoen christenen dit niet of nauwelijks kunnen doen. Het leven als christen brengt lijden met zich mee. Stefanus, een man vol van geloof en de Heilige Geest, wordt gearresteerd. En wat zou je dan verwachten? We lezen dat er juist een goddelijke glans op zijn gezicht ligt.

Het evangelie is geen vleiende boodschap. Het is wel de goede boodschap. En Stefanus schroomt niet en houdt zich niet in als hij merkt dat zijn verdediging niet goed valt bij de aanklagers. En dan lezen we dat Jezus staat aan de rechterhand van God. Hij is er helemaal bij betrokken. Jezus staat klaar om Stefanus alles te geven. Want "wie Mij belijden zal voor de mensen, zal Ik belijden voor God", zegt Jezus.

Er was eens een beeldhouwer die uit een stuk steen een paard had gebeeldhouwd. Vol bewondering vroeg men hem hoe hij dat had gedaan. "Dat is heel eenvoudig", zo sprak hij, "gewoon alles weghalen wat geen paard is. Zo werkt de Heilige Geest ook bij ons.

Vooruitblik

Volgende week zal D.V. weer de vakantiebijbelspelweek worden gehouden. We wensen de leiding en de vele medewerkers van harte Gods zegen toe bij alle activiteiten, waarbij elke dag iets van God en de bijbel mag worden verteld. Op zondag 31 augustus zal de week worden afgesloten met een gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk. De dienst zal aanvangen om 9.30 uur en ook de ouders zijn hierbij van harte uitgenodigd.

Om over na te denken

In oktober D.V. start er weer een belijdeniscatechese groep, wanneer daar uiteraard aanmeldingen voor zijn. De vakantietijd loopt voor velen weer ten einde. Misschien is de volgende vraag wel op zijn plaats: Bedenk eens of je bij het zien en genieten van die mooie schepping en bij het overdenken van het werk van Jezus Christus - voor ons - niet ook eenmaal Zijn Naam zou willen belijden in het midden van de gemeente. Je hoort wel eens de opmerking: eigenlijk kun je toch geen belijdenis doen, want dan moet je zoveel beloven. Maar er is een groot verschil tussen belijden en beloven. Belijden betekent: hetzelfde zeggen - in dit geval dus instemmen met -wat God in Zijn Woord tot ons zegt. Belijdenis van het geloof afleggen betekent dat je uitspreekt dat de Heere goed is, dat je Hem nodig hebt en dat je alles van Hem verwacht. Onze scriba, br. De Joode, is graag bereid met U of jou hierover door te praten.

Beroepingswerk + uitnodiging

Nu dominee en mevrouw Van Dijk afscheid genomen hebben en de vakantie er voor de meeste mensen opzit, wil de kerkenraad invulling gaan geven aan het beroepingswerk. Ter voorbereiding is overigens al het nodige gebeurd. De meerjarenbegroting die is opgesteld, is goedgekeurd door de landelijke kerk (het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken). Op basis daarvan is de zogeheten solvabiliteitsverklaring afgegeven. Die verklaring is noodzakelijk om een predikant te kunnen beroepen.

De verklaring houdt kort gezegd in dat de Hervormde Gemeente Herwijnen in staat wordt geacht voor een periode van tenminste vier jaren een fulltime predikant te kunnen betalen.

Verder zijn door de kerkenraad opgesteld een profielschets van een te beroepen predikant, plus een korte schets van de gemeente. Beide schetsen zijn opgestuurd naar de landelijke kerk, die vervolgens een lijst heeft gestuurd met predikanten die op basis van beide schetsen bij Herwijnen zouden passen. Overigens verplicht die lijst tot niets.

De kerkorde van de PKN schrijft in ordinantie 3.3.6 voor, dat de gemeente wordt uitgenodigd schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad aanbevelingen in te dienen van personen die naar de mening van de gemeente in aanmerking komen om beroepen te worden als predikant.

Die uitnodiging laat de kerkenraad nu uitgaan: gemeenteleden kunnen, schriftelijk en ondertekend, namen van in hun ogen geschikte te beroepen predikanten/ kandidaten indienen bij de kerkenraad. Het indienen kan bij de scriba, D. de Joode, Lunet 18, 4214 GA Vuren, tot vrijdag 5 september 20.00 uur.

Overigens geldt voor de aanbevelingen vanuit de gemeente hetzelfde als voor de aanbevelingen vanuit de landelijke kerk: ze zijn vrijblijvend.

Naast al deze praktische voorbereidingen, is het beroepingswerk uiteraard (ook) een zaak van gebed. De kerkenraad vraagt u dan ook dit werk in uw gebeden op te dragen.

Jarigen in de gemeente

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie bemoediging sturen.

Datum	Naam	Leeftijd	Adres
25-08	E.C. Haaksman-van den Berg	95	Nieuwe Steeg 55
05-09	A.P. Tromp-van Mourik	92	Zorgcentrum Avondlicht

Autopuzzelrit

De Hervormde Gemeente Vuren houdt zaterdag 20 september een autopuzzelrit langs een aantal hervormde kerken in de streek. Dit als onderdeel van haar startweekend. Om de vragen en opdrachten te kunnen beantwoorden moeten de deelnemers in die kerken een kijkje nemen.

Ook de hervormde kerk in Herwijnen zal die middag open zijn, vanaf 13.00 uur. Uiterlijk 17.00/17.30 uur is de autopuzzelrit afgelopen.

Overigens kan iedereen (vrijblijvend) meedoen aan de puzzelrit, er kan bij elke deelnemende kerk gestart worden. Dus ook bij de hervormde kerk in Herwijnen. De route voert langs onder meer Vuren, Acquoy,

Asperen, Dalem, Gellicum, Heukelum, Rhenoy en Rumpt, zo is de bedoeling. De route eindigt bij de kerk waar is gestart.

Deelnemers kunnen zelf bepalen hoe lang ze in een kerk willen kijken.

Dus: wie zin heeft in een autopuzzelrit langs verschillende kerken kan zaterdagmiddag 20 september vanaf 13.00 uur starten en eindigen bij de hervormde kerk in Herwijnen.

Nieuw ingekomen/verhuisd

In deze rubriek staan de namen van mensen die van buitenaf in Herwijnen komen wonen en staan ingeschreven bij de Hervormde Gemeente. Ook de verhuizingen van leden naar buiten Herwijnen worden vermeld. Wie niet vermeld wil worden, wordt verzocht dit tijdig door te geven aan de kerkenraad.

Verhuisd

Mevr C.F. van Mil- van der Zalm, Kolstraat 12 naar Zorgcentrum Linge Hof in Beesd

Dhr D.A.G. Kozijn, Lijsterbeslaan 11, naar Hellouw

Laat het even weten

Er zijn van die momenten dat u behoefte heeft aan een gesprek met de predikant en/of kerkenraad. Bij ziekte of feestelijke gebeurtenissen, in vreugde en verdriet, bij problemen of 'om je hart te luchten'.

Ook uw predikant en kerkenraad zien de noodzaak daarvan in, om waarlijk nabij te zijn met het Woord van God en zo de gemeente van de Grote Herder Jezus Christus te zijn.

Opdat de ambtsdragers dit medeleven ook daadwerkelijk gestalte kunnen geven, is het noodzakelijk dat zij op de hoogte zijn. De contactpersoon is de scriba, dhr. D. de Joode. Direct contact met één van hen is noodzakelijk! Zo kunnen wij onder andere zorgen voor correcte afkondigingen en bezoeken.

Laat het daarom vooral even weten!

Verantwoording bloemengroet

De afgelopen weken werd de bloemengroet van de gemeente bezorgd bij:

17 juli	Mw. A. de Joode	Waaldijk
	Dhr. A. de Bruin	Zandsteeg
20 juli	Mw. R. van Arendonk	Achterweg 101
27 juli	Arjan en Jiska van Mourik	Asperen
17 aug	Sanne Vervoorn	Wilgenlaan

AGENDA

Vrijdag 19 sept 17.30 uur broodmaaltijd

BROODMAALTIJD vrijdag 19 september 2008

Voor de gemeentelieden vanaf ongeveer 60 jaar, uit de Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk, staat deze avond weer de tafel gedekt voor een heerlijke broodmaaltijd!!

De broodmaaltijd zal beginnen om **17.30 uur** en wordt ditmaal gehouden in de **Gereformeerde kerk** aan de Achterweg in Herwijnen. Mocht u vervoersproblemen hebben, dan halen we u gewoon even op.

Dat het niet alleen bij eten blijft, weten de meeste ouderen inmiddels al wel van voorgaande jaren. Het zal zeker een gezellige avond worden. Wat u allemaal voorgeschoteld krijgt, blijft nog een verrassing.

Als u hieraan mee wilt doen wilt u dan onderstaand formulier invullen en achterin de kerk in de doos te deponeren. Hier liggen ook opgaveformulieren. U kunt ook bellen naar Alex Ruitenburg, tel. 582439 of Ad van Arendonk, tel. 582322.

✂ -----

Ik doe mee aan de broodmaaltijd en kom dan met personen.

Naam:

Adres

Telefoonnummer:

Heeft u een dieet?

Komt u met eigen vervoer?

of wilt u worden opgehaald en thuisgebracht?

Dit formulier inleveren in de doos achter in de kerk vóór 14 september a.s.

Voor al deze gegevens uit het kerkblad en de algemene informatie, zie ook de website van onze gemeente;
www.nhkherwijnen.nl



VAN DE REDACTIE

De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 1 september **vóór** 17.00 uur ingeleverd te zijn bij:

N. van der Vliet

Lijsterbeslaan 7

email: kerkbladherwijnen@planet.nl

Volgende inleverdata:

15 sept	voor 2 weken
29 sept	voor 2 weken
13 okt	voor 2 weken
27 okt	voor 2 weken
10 nov	voor 2 weken
24 nov	voor 3 weken
15 dec	voor 3 weken

De kerk

Dit is Uw huis, o God, dat Gij in stand houdt, om te bouwen en om te bewaren.
Dit is Uw akker; geef toch volle aren, want Gij hebt alle dingen in Uw hand.

Hier worden mensen door Uw Woord verblijd,
hier gaan Uw heilsfonteynen overvloeien,
hier laat Gij zondaarsharten open bloeien,
hier werkt de Geest, voor tijd en eeuwigheid.

Geef ons een "Elim" in de zandwoestijn,
wil ons van onze grote schuld bevrijden
en uit genade Heer, ons leven leiden,
dat het Uw grote Naam tot eer mag zijn.

Door : Mies Vreugdenhil

Uit : Overgave