

## **KERKDIENSTEN**

### **Zondag 7 september 2008**

09:30 uur: Ds. W. de Bruin, Nijkerk, Vorbereiding Heilig Avondmaal  
**Uitzending via radio Lingewaal**  
Introïtuslied: Ps. 150 : 1,2

18:30 uur: Ds. D.M. Elsmann, Loenen aan de Vecht  
Introïtuslied: Ps. 61 : 1,2

1<sup>e</sup> collecte: Werelddiaconaat  
2<sup>e</sup> collecte: Kerkrentmeesters  
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

### **Zondag 14 september 2008**

09:30 uur: Ds. J. van Oostende, Scherpenzeel, **Heilig Avondmaal**  
Introïtuslied: Ps. 150 : 1,3

18:30 uur: Cand. J. Broekman, Voorthuizen, Dankzegging H.A.  
Introïtuslied: Ps. 62 : 7,8

1<sup>e</sup> collecte: Dorcas  
2<sup>e</sup> collecte: Kerkrentmeesters  
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

### **Lied van de Zondagschool**

7 sep: Ps. 150 : 1<sup>a</sup>  
14 sep: Ps. 150 : 1<sup>b</sup>

### **Kinderoppas:**

7 sep: Gera Visser en Amanda van Mourik  
14 sep: Hennie van Wijk en Govert van Bezooijen

### **Schoonmaakrooster**

8 t/m 12 sep: Mw. Kruis, Mw. van de Weerd, Mw. van der Meijden



## **MEDITATIE**

### **Niet verslappen**

“Hij sprak een gelijkenis tot hen met het oog daarop,  
dat zij altijd moesten bidden en niet verslappen”.

Lucas 18:1

Helpt bidden echt? Er zijn momenten, waarop je daar zwaar aan twijfelt. Je bidt en je bidt, maar er gebeurt niets. God hult zich in stilzwijgen en schijnt zich niets van je aan te trekken. Zoals die onrechtvaardige rechter in dit verhaal van Jezus. Hij houdt zich doof voor het gesmeek van een arme weduwe, die onrecht is aangedaan. Is het niet heel begrijpelijk, dat na bijna tweeduizend jaar wachten op Jezus' komst het gebed verslapt en je soms ook behoorlijk bitter gestemd raakt? Nee, helemaal niet. En toch, zegt Jezus: Niet verslappen, maar altijd bidden. Niet opgeven! Want God is heel anders dan die keiharde rechter! En zelfs als God zó zou zijn, die weduwe krijgt uiteindelijk toch haar recht. Ze wordt toch geholpen! Hoeveel meer mogen wij erop rekenen, dat God ons bidden hoort, dat we ervan overtuigd zijn dat Hij een God van recht en ontferming is. Hij let heel bijzonder op ons. Als uitverkorenen van Hem – een woord dat je Jezus slechts stamelend nazegt! Wees er zeker van dat Hij zal recht doen, Hij schuift het niet op de lange baan. Daarom: altijd bidden en niet verslappen!

Uit: Voor andere stemmen doof  
Ds. P.L. de Jong



## **UIT DE GEMEENTE**

### **Zieken**

Zover bekend liggen er momenteel geen zieken uit onze gemeente in een ziekenhuis.

Laten we in onze voorbeden ook hen niet vergeten, die langdurig ziek zijn of voor langere tijd verpleegd moeten worden.

In de diverse (verpleeg)huizen verblijven:

*Lingesteyn, Kon. Emmalaan 82, 4141 EE Leerdam.*

Hr. J. Bijl, In den Bogerd K.1.

*Zorgcentrum "De Wittenberg", Haaften*

Hr. A. Struyk

*"Zorgcentrum Lingehof", Huis Te Beestlaan 39, 4153 CE Beesd*

Mw. Van Mil-Van der Zalm

Henk van Meteren, Pinksterbloem 88, 4102 KD te Culemborg.

Henny van der Meijden, Cannenburg 151, 3228 AX Dordrecht.

Andrea van Mourik, Nicolaas Beetshof 1, 4207 RW Gorinchem

Mevr. A.C. van Steenis, Schepenlaan 20, 4147 GK Asperen.

Mevr. W.T. Kaldenberg, Ceramstraat 82, 3312 SJ Dordrecht.

Ook zij, die in stilte hun ziekte dragen of meelijden met hun geliefden en zij die zoveel moeite hebben met de verwerking en acceptatie van hun ziekte, of wachten op de uitslag van een onderzoek en een eventueel vervolg van de behandeling, mogen verzekerd zijn van de voorbede van de gemeente. Laten we de noden van de gemeente en de gemeenteleden in het gebed dragen naar Gods troon, immers het krachtige gebed van de rechtvaardige vermag veel (Jac.5:16). Het Woord van God wijst ons de weg, ook m.b.t. de voorbede voor onze zieken. Ook onze aandacht, in welke vorm dan ook, is van belang.

### **In memoriam**

Op 20 augustus jl. bereikte ons vanuit Asperen het ontstellende bericht dat

#### **Andre van der Vliet**

die morgen op 21 jarige leeftijd was overleden.

André, die aan de Chr. Hogeschool te Ede (C.H.E.) de opleiding G.P.W. (Godsdienst en Pastoraal Werk) volgde, heeft in de periode voorjaar 2006 in onze gemeente zijn stageopdracht gedaan. Meerderen onder ons hebben in die hoedanigheid kennis met hem gemaakt.

Wij hebben hem leren kennen als een vriendelijke, heel aardige jongen, die oog en oor had voor zijn medemens. Als kerkenraad hebben we onze deelneming betuigd.

Op deze plaats willen we als gemeente eveneens ons meelevens betuigen aan zijn ouders, broer, oma en verdere familie. Er is een oud gezegde dat luidt: *oude mensen moeten sterven, jonge mensen kunnen sterven*. Wat is het dan belangrijk dat we Jezus Christus kennen als onze Borg en Zaligmaker ook als we jong zijn. Zo treffend, zo nodigend, staan boven de kaart de woorden uit 2 Korinthe 5 : 20:"..; in de naam van Christus vragen wij u: laat u met God verzoenen".

Na een rouwdienst in de Hervormde Kerk te Asperen is het lichaam van André te ruste gelegd tot op de jongste dag op de algemene begraafplaats.

### **Huwelijk I**

Voor

### **Danielle van Luijn en Martien van Mourik**

komt hun huwelijksdag nu echt dichtbij. Op 19 september geven zij elkaar het ja-woord om 13.00 uur in het hofje van Mevrouw van Aerden, Kerkstraat 67 te Leerdam.

Om 14.30 uur vindt de bevestiging en inzegening plaats in de kerk van de Hervormde Gemeente, Waaldijk 139 te Herwijnen.

We willen jullie als gemeente hartelijk feliciteren met deze grote stap in jullie leven.

Daar betrekken we natuurlijk ook jullie wederzijdse familie en vrienden bij.

Wat is het fijn en zeker belangrijk dat jullie aangeven dat je zonder de Heere je weg niet wilt gaan. Danielle en Martien hebben de voorkeur uitgesproken, hoewel zij in Heukelum wonen, tot onze gemeente te blijven behoren. Wij wensen jullie een blijde en gezegende dag toe, en een goede tijd in ons midden.

Adres: Ringovenlaan 79, 4161 BS Heukelum.

### **Huwelijk II**

Op 18 september a.s. hopen

#### **Pieter Bastiaan Mouthaan en Maartje Hermina van Dieren**

elkaar levenslange trouw te beloven Ze geven elkaar hun ja-woord op 18 september om 11.30 uur in het stadhuis van Ameide.

Vervolgens maken ze op 19 september de gang naar Helvoirt, om daar in de Hervormde Kerk Gods Zegen te vragen over hun huwelijk, in een dienst die om 14.45 uur begint en zal worden geleid door ds D.M. van de Linde.

Namens onze gemeente van harte gefeliciteerd, met allen die bij jullie horen.

Peter en Maartje, wij wensen jullie blijde dagen en vooral Gods Zegen en nabijheid voor alle dagen van jullie leven. Hij, Die zelf het huwelijk heeft gegeven, wil jullie dragen en doen groeien in liefde voor elkaar en voor Hem.

Adres: Waaldijk 90, 4171 CG Herwijnen.

### **Uit dankbaarheid I**

Na zestien weken verpleging in "Lingesteijn" ben ik gelukkig weer thuis. Graag wil ik iedereen die bij me op bezoek is geweest bedanken voor de belangstelling.

Ook hartelijk dank voor de telefonische contacten en voor de honderden kaarten die u mij stuurde. Nooit geweten dat aandacht zoveel voor iemand kan betekenen.

Huib Kaldenberg, Waaldijk 106

### **Uit dankbaarheid II**

Op 16 augustus jl. mochten wij ons 40-jarig huwelijksjubileum herdenken. Hoewel we dit in min of meer besloten kring hebben gevierd, werden we toch verrast door de vele reacties uit de gemeente. Daar het onmogelijk is ieder persoonlijk te benaderen, willen wij u graag langs deze weg hartelijk dankzeggen voor uw felicitaties in welke vorm dan ook. Het was geweldig. Bovenal brengen wij de dank aan God die ons 40 jaar lang nabij is geweest in voor- en tegenspoed. Hij heeft ons geleid door de diepte heen en kracht gegeven alles te dragen. Terugziende op die 40 jaren mogen we in dankbaarheid de tekstwaarmee we ons huwelijk begonnen, herhalen:

*De HEERE is mijn licht en mijn Heil,  
voor wien zou ik vrezen?*

*De HEERE is mijn levenskracht,  
voor wien zou ik vervaard zijn?*

Ps. 27 : 1

Jan en Jettie de Fockert

### **VERANTWOORDING**

#### **Collecten**

Zondag 17 aug            1<sup>e</sup> collecte            € 162,85 Zom.zendingscoll.GZB

2<sup>e</sup> collecte € 379,30 Kerkrentmeesters,  
waaronder een gift uit dankbaarheid  
Uitgangscoll. € 132,85 Past.en prediking

Zondag 24 aug 1<sup>e</sup> collecte € 106,50 Diaconie  
2<sup>e</sup> collecte € 120,95 Kerrentmeesters  
Uitgangscollecte € 122,50 Past.en prediking

### **Giften**

Ontvangen via:

Ouderling van Mourik € 5,00

Ouderling van Kuilenburg € 2 x € 10,00

Ds. J. Groenenboom € 2 x € 5,00

Dhr. van Rossem € 100,00 + € 65,00 voor de kerk

De bank werd nog een gift ontvangen van € 200,00

Voor al deze giften hartelijk dank

### **RANDOM HET WOORD**

#### **Terugblik**

#### **Afsluiting vakantie-Bijbel-spelweek 2008**

In de morgendienst van 31 augustus hebben we als gezamenlijke kerken in Herwijnen de vakantie-Bijbel-spelweek afgesloten. Het thema was

**'ff anders!'**. In deze dienst stond de geschiedenis centraal van de zieke die door de vier mannen door het dak van het huis naar Jezus werd gebracht, (Markus 2 : 1-12).

We hoorden hoeveel moeite de vier mannen deden om de zieke bij Jezus te brengen. Ook hoorden we dat Jezus verder kijkt dan alleen het lichaam. Hij ziet dat er in de eerste plaats van binnen in ons hart iets moet veranderen. En omdat de zieke geloofde in Jezus werden zijn zonden vergeven.

Laten deze mannen een voorbeeld zijn voor ons. Dat ook wij ons vertrouwen zullen stellen op Jezus en vragen of Hij ons van binnen wil veranderen. Dat is niet 'ff anders', maar dat is 'helemaal anders', dat is 'alles'!

#### **Bevestiging ouderling**

Henco de Bruyn, onze organist en ons voormalig kerkenraadslid is zondag 31 augustus in zijn woonplaats Asperen bevestigd tot ouderling van de plaatselijke Hervormde Gemeente. We bidden Henco, samen met Gerdien, ook vanaf deze plaats van harte Gods Zegen toe op het werk dat hij in Asperen in Gods Koninkrijk mag verrichten.

Overigens zijn we dankbaar dat Henco voor onze Gemeente behouden blijft als organist.

#### **Vooruitblik**

#### **Verkoopdag**

Vrijdag 24 oktober heeft 's middags en 's avonds de jaarlijkse verkoopdag plaats, in dorpshuis De Poort. De voorbereidingen zijn in volle gang.

7

Net als andere jaren is er weer een grote verloting, de verkoop van de loten (à 1 euro) is inmiddels gestart.

Wij kunnen nog boodschappen gebruiken om levensmiddelenmanden samen te stellen. Ook bruikbare spullen voor de verkoop of als prijs in de verschillende stands zijn van harte welkom.

Verder worden mensen gezocht die cake, appeltaart, boterkoek, appelflappen etc. kunnen en willen bakken, om te verkopen bij een kop koffie. Bent u bereid dit te doen, neem dan contact op met een van de leden van de Commissie Verkoopdag. Bruikbare spullen kunnen worden ingeleverd bij de leden van de commissie verkoopdag: N. van der Linden(Zandsteeg 4); A. van

Maaren (Nieuwe Steeg 63); R. de Joode (Kolstraat 10); N. Versteeg (Zworrelstraat 48); R. de Fokkert (Rozenstraat 2); D. de Joode (Lunet 18, Vuren). We rekenen op uw medewerking  
Commissie Verkoopdag

### **Solidariteitskas**

Een van de komende dagen ontvangen alle belijdende leden en alle doopleden van 18 jaar en ouder een enveloppe, met daarin een folder plus een acceptgirokaart. Dit vanwege de jaarlijkse actie Solidariteitskas (vroeger: Generale Kas).

Belijdende leden en doopleden van 18+ worden gevraagd € 10,= over te maken. Voor de belijdende leden is de bijdrage van oudsher in feite verplicht, voor doopleden vrijwillig. De vraag is natuurlijk wel hoe ver 'vrijwillig' strekt, aangezien de bijdrage een soort 'lidmaatschapsgeld' is. Als plaatselijke Gemeente moeten we voor elk kerklid een afdracht doen aan de landelijke kerk (solidariteitskas). De bijdrage die we via de acceptgiro vragen, wordt voor die (verplichte) afdracht gebruikt.

Kortom: we rekenen erop dat u uw verantwoordelijkheid neemt en dus een bijdrage overmaakt.

Het college van kerkrentmeesters.

### **Jarigen in de gemeente**

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie bemoediging sturen.

Datum	Naam	Leeftijd	Adres
08-09-08	A. de Stigter-den Adel	94 jaar	Zorgcentr.Avondlicht
20-09-08	C. Groen-Clements	88 jaar	Zorgcentr.Avondlicht

### **Autopuzzelrit**

De Hervormde Gemeente Vuren houdt zaterdag 20 september een autopuzzelrit langs een aantal hervormde kerken in de streek. Om de vragen en opdrachten te kunnen beantwoorden moeten de deelnemers in die kerken een kijkje nemen. Ook de hervormde kerk in Herwijnen zal die middag open zijn, vanaf 13.00 uur. De inschatting is dat de puzzelrit al met al een kleine vier uur duurt. Uiterlijk 17.00/17.30 uur is de autopuzzelrit afgelopen.

Iedereen kan (vrijblijvend) meedoen aan de puzzelrit; er kan bij elke deelnemende kerk gestart worden. Dus ook bij de hervormde kerk in Herwijnen. De route voert langs onder meer Vuren, Acquoy, Asperen, Dalem, Gellicum, Heukelum, Rhenoy en Rumpst, zo is de bedoeling. De route eindigt bij de kerk waar is gestart.

Deelnemers kunnen zelf bepalen hoe lang ze in een kerk willen kijken.

Dus: wie zin heeft in een autopuzzelrit langs verschillende kerken kan zaterdagmiddag 20 september vanaf 13.00 uur starten en eindigen bij de hervormde kerk in Herwijnen.

### **Nieuw ingekomen/verhuisd**

In deze rubriek staan de namen van mensen die van buitenaf in Herwijnen komen wonen en staan ingeschreven bij de Hervormde Gemeente. Ook de verhuizingen van leden naar buiten Herwijnen worden vermeld. Wie niet vermeld wil worden, wordt verzocht dit tijdig door te geven aan de kerkenraad.

#### ***Verhuisd***

Naar Vuren: D. van Willigen, Achterweg 65  
Naar Gellicum: R. Lankhorst, Molenstraat 20

#### ***Ingekomen***

Vanuit Tiel: H.W.G. van Alfen, Rij- en Uitweg 16

### **Laat het even weten**

Er zijn van die momenten dat u behoefte heeft aan een gesprek met de predikant en/of kerkenraad. Bij ziekte of bij feestelijke gebeurtenissen, in vreugd en verdriet, bij problemen of 'om je hart te luchten'. Ook uw predikant en kerkenraad zien de noodzaak daarvan in, om waarlijk nabij te zijn met het woord van God en zo de gemeente van de Grote Herder Jezus Christus te zijn. Omdat de ambtsdragers dit medeleven ook daadwerkelijk gestalte kunnen geven, is het noodzakelijk dat zij op de hoogte zijn. De contactpersoon is de scriba, dhr. D. de Joode. Direct contact met hem (of één van de andere kerkenraadsleden) is noodzakelijk! Zo kunnen wij onder andere zorgen voor correcte afkondigingen en bezoeken. Laat het daarom vooral even weten!

### **Registratie geboorte/burgerlijke staat**

Per 1 oktober 1994 is de "Wet Gemeentelijke Basisadministratie" ingetreden. Dit heeft een aantal wijzigingen met betrekking tot de kerkelijke ledenadministratie tot gevolg. In de praktijk betekent het dat wijzigingen inzake geboorte en burgerlijke staat (bijv. huwelijk) door de kerkelijke gemeente zelf moet worden doorgegeven aan de S.M.R.A. Wij verzoeken u daarom dringend in geval van geboorte of wijziging van de burgerlijke staat dit z.s.m. door te geven aan de scriba of predikant. Op deze manier hopen we de betrouwbaarheid van de kaartenbak te handhaven. Bij voorbaat hartelijk dan voor uw medewerking.

Het college van kerkrentmeesters

### **Verantwoording Bloemengroet**

De afgelopen weken is de bloemengroet van de gemeente bezorgd bij:

Zondag 25 aug            Mw. Haaksman            Nieuwe Steeg 55

### **Zanguurtje**

Op D.V. zondag 7 september zal aansluitend aan de avonddienst weer het 'zanguurtje' gehouden worden. Hierbij wil ik een ieder, jong en oud uitnodigen om na de eredienst te blijven zingen. Voordat we met elkaar zullen gaan zingen zullen we eerst een kopje koffie of thee drinken. Nieuwe aanvragen zijn van harte welkom! Het programma wordt rechtstreeks uitgezonden via de kerkradio. De luisteraars thuis zullen vooraf een liederenblad ontvangen. Kom ook eens meezingen!

Organisatie "zanguurtje"

### **BROODMAALTIJD vrijdag 19 september 2008**

Voor de gemeenteleden vanaf ongeveer 60 jaar, uit de Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk, staat deze avond weer de tafel gedekt voor een heerlijke broodmaaltijd!!

De broodmaaltijd zal beginnen om **17.30 uur** en wordt ditmaal gehouden in de **Gereformeerde kerk** aan de Achterweg in Herwijnen. Mocht u vervoersproblemen hebben, dan halen we u gewoon even op.

Dat het niet alleen bij eten blijft, weten de meeste ouderen inmiddels al wel van voorgaande jaren. Het zal zeker een gezellige avond worden. Wat u allemaal voorgeschoteld krijgt, blijft nog een verrassing.

Als u hieraan mee wilt doen wilt u dan onderstaand formulier invullen en achterin de kerk in de doos te deponeren. Hier liggen ook opgaveformulieren. U kunt ook bellen naar Alex Ruitenburg, tel. 582439 of Ad van Arendonk, tel. 582322.

✂ -----

Ik doe mee aan de broodmaaltijd en kom dan met ..... personen.

Naam: .....

Adres .....

Telefoonnummer: .....

Heeft u een dieet? .....

Komt u met eigen vervoer? .....

of wilt u worden opgehaald en thuisgebracht? .....

Dit formulier inleveren in de doos achterin de kerk vòòr 14 september 2008

✂ -----

### **Foto's website**

De foto's welke gemaakt zijn tijdens de afscheidsavond van de familie Ds. Van Dijk staan op de website van onze gemeente. Voor alle duidelijkheid vermelden we hier nogmaals het adres van de site; [www.nhkherwijnen.nl](http://www.nhkherwijnen.nl). Een tip voor de ouderen onder ons; het is ook leuk om samen met uw kind of kleinkind naar de site te kijken.

### **GZB-dagboek "Een handvol koren" 2009**

Ieder jaar maken heel veel ouderen en jongeren gebruik van het GZB-dagboek "Een handvol koren". Misschien kent u het dagboek nog niet. Iedere (dag)pagina biedt tweeoverdenkingen: één die zich prima leent voor persoonlijke bezinning of overdenking in gezinsverband en één voor jongeren. De meditatie worden samengesteld door predikanten, zendingswerkers en doormensen die bij jeugd- en jongerenwerk betrokken zijn. Elke schrijver stelt overdenkingen samen voor twee weken naar aanleiding van een bijbelgedeelte of thema. Een mooi aspect is dat u met de aanschaf van het dagboek ook bijdraagt aan het zendingswerk van de GZB. De prijs van het dagboekje is € 9,50. Per boekje gaat nl. € 7,00 naar de familie Eijgenraam die in Mexico werkzaam is voor de GZB en door onze gemeente financieel gesteund wordt door het adoptieprogramma "Deelgenoten". Heeft u interesse? Een handvol koren 2009 is tot uiterlijk 12 september te bestellen bij Adrie van Kuilenburg, Achterweg 55, tel. 581267 of per email:[famvankuilenburg@gmail.com](mailto:famvankuilenburg@gmail.com)

De zendingscommissie

### **Inleveren spullen rommelmarkt.**

Zaterdag 06 september a.s. kunt u van 09.00 uur tot 10.00 uur weer spullen inleveren voor de rommelmarkt bij Anne van Arkel Waaldijk 73. (ingang Achterweg)

Tijdens dit uur zullen er weer enkele leden van de rommelmarktcommissie aanwezig zijn om de spullen van u in ontvangst te nemen.

Wist u dat u tijdens dit inlever uur niet allen spullen, maar ook **OUD IJZER** in kunt leveren.

Dit sparen wij op en brengen dit eens in de zoveel tijd naar een oud ijzerhandelaar en de opbrengst hiervan komt ook weer ten goede aan onze kerk.

Dus heeft u nog wat oud ijzer in uw garage/schuur of nog bruikbare spullen en u wilt hiervan af kom dan zaterdag a.s. naar het inlever uur bij Anne van Arkel.

De Rommelmarktcommissie.

### **Uitnodiging startdag**

Evenals voorgaande jaren willen we het winterseizoen weer beginnen met een barbecue voor de gehele gemeente. Deze startdag is bedoeld voor een ieder van u, van jong tot oud(er). Het was de laatste jaren zeer gezellig, vooral ook omdat u van jong tot oud(er) aanwezig was.

We verwachten velen van u, op **zaterdagmiddag 27 september vanaf 17.00 uur**. De afgelopen jaren werd het aantal deelnemers steeds groter, mede door het tijdstip van aanvang.

Er is op dit moment nog niet bekend waar we deze middag/avond zullen houden maar dat leest of hoort u tijdig van ons. De datum is nu even belangrijk om dit in uw agenda te noteren.

Wil(t) je/u deelnemen aan deze middag, vul dan het strookje onder aan deze uitnodiging in en doe dit in de doos achter in de kerk.

Opgeven met het strookje, telefonisch of per e-mail is ook mogelijk bij Hetty van Arkel, Molenkamp 7, tel.582269, e-mail: [hettyvanarkel@planet.nl](mailto:hettyvanarkel@planet.nl)



- **zaterdagmiddag 27 september**
- **om 17.00 uur**
- **plaats: .....**

✂-----

U kunt opgeven t/m maandag 22 september a.s.

- Ik ..... geef mij/ons op voor de barbecue
- Ik/wij kom(en) met ..... personen
- Ik heb geen eigen vervoer en wil graag opgehaald en thuisgebracht worden.
- Adres: .....



### **AGENDA**

Zondag	7 sep	zanguurtje
Woensdag	10 sep 18.30 uur	uitzending kerktelefoon
Vrijdag	19 sep 17.30 uur	gezamenlijke broodmaaltijd
Zaterdag	27 sep 17.00 uur	startdag winterwerk
Vrijdag	24 okt	jaarlijkse verkoopdag

Voor al deze gegevens uit het kerkblad en de algemene informatie, zie ook de website van onze gemeente: [www.nhkherwijnen.nl](http://www.nhkherwijnen.nl)



### **VAN DE REDACTIE**

De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 15 september 2008 **vóór** 17.00 uur ingeleverd te zijn bij:  
**N. van der Vliet**

Lijsterbeslaan 7



E mail: [kerkbladherwijnen@planet.nl](mailto:kerkbladherwijnen@planet.nl)

**Volgende inleverdata:**

15 sep voor 2 weken  
29 sep voor 2 weken  
13 okt voor 2 weken  
27 okt voor 2 weken  
10 nov voor 2 weken  
24 nov **voor 3 weken**  
15 dec **voor 3 weken**  
15 jan 09 voor 2 weken

Voor alle in de toekomst liggende data in dit Kerkblad geldt:

“Indien de Heere wil en wij leven zullen!” (Jak. 4 : 15)

**Als ik bid**

Als ik bid tot God  
is het alsof ik Hem aanraak,  
zoals eens  
de bloedvloeiende vrouw.

Eerbied en ontzag  
vervullen mijn hart  
als ik naar Hem reik.  
Toch voel ik geen angst  
- nu niet meer -  
want één verlangen  
dringt mij, dat is  
verbonden te zijn met de  
Bron van kracht en troost,  
om te worden gesterkt,  
geheeld en vervuld  
met de Geest  
die van Hem uitgaat.

Ik breng Hem mijn zwakheid,  
Hij geeft mij Zijn kracht  
en zegt:  
“ga heen in vrede!”

Door : Joke van Sliedregt  
Uit : Mijn tijden zijn in uw hand

