

KERKGEBOUW	Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen
PREDIKANT	Vacant
OUDERLINGEN	J.J. G. Blom H.G. Hak T.J. Hijkoop J.J. van Kuilenburg M. van Mourik A. Ruitenburg
OUDERLINGEN- KERKRENTMEESTER	H. van Eeken A.J. Hobo D. de Joode, scriba Lunet 18, 4214 GA Vuren tel. 0183 – 637092 email: ddejoode@planet.nl
DIAKENEN	H. de Bruin J.A. Hobo A. van Mourik
ORGANISTEN	C. van den Bergh H.J. de Bruyn
KOSTERS	M. van Zante, Wilgenlaan 6 Tel. 0418 – 58 12 35 Marco van Zante, Seringenhof 15 Tel. 0418 – 58 11 33
KERKDIENSTEN	Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt) Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) Avonddienst 18.30 uur
ZONDAGSSCHOOI	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in het kerkelijk centrum
CRECHE	Elke zondagmorgen in Peuterspeelzaal Herovientje

KERKDIENSTEN

Zondag 16 november 2008

- 10:00 uur: Ds. C. Blenk, Lienden, **Bediening Heilig Avondmaal**
Introïtuslied: Ps. 74: 7, 8
- 18:30 uur: Ds. C.A. van der Graaf, Waardenburg
Dankzegging Heilig Avondmaal
Introïtuslied: Ps. 76: 1, 7
- 1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Av.m.coll.: Project Luisterend Dienen
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Zondag 23 november 2008

- 10:00 uur: Ds. W. de Bruin, Nijkerk
Introïtuslied: Ps. 81: 7, 8
- 18:30 uur: Ds. J. van Dijk, Zeist, **Eeuwigheidszondag**
Introïtuslied: Ps. 77 : 7, 8
- 1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Lied van de Zondagsschool

Vanaf nu leren we het gedicht of lied voor het kerstfeest.

Kinderoppas:

- 16 nov: Willy van Arkel en Esmee van der Meijden
23 nov: Ria Treffers en Heidi van Mourik

Schoonmaakrooster

- 17 t/m 21 nov: Mw. Van Baalen, Mw. Van Baalen, Mw. De Bruijn
24 t/m 28 nov: Mw. Van der Linden, Mw. G. van der Vliet



MEDITATIE

“Maar gij, wie zegt gij dat Ik ben?”

Mattheüs 16:15

Kleur bekennen

U kent wel die uitdrukking ‘*kleur bekennen*’. Wat is dat? Het is laten horen wat je denkt. Laten zien wie je bent. Eerlijk voor je mening uitkomen. Je niet proberen te verschuilen achter een ander. Ervoor uitkomen bij wie je wilt horen, openlijk zeggen: ‘Daar sta ik achter!’ *Kleur bekennen*. Dat kom je in de Bijbel veel tegen. God die vraagt aan mensen wie ze zijn, wat ze van Hem vinden, of ze openlijk voor Hem willen leven.

God mag en kan dat vragen. Als er Éen is die altijd, door de eeuwen heen, dezelfde was en is, dan is het de Here. Hij is de Getrouwe. Wij kunnen op Zijn Woord aan. Zichzelf verloochenen kan en wil Hij niet. Hoe heeft de Here Jezus ‘*kleur bekend*’. Zowel in Zijn trouw aan God, als ook in Zijn blijvende liefde voor de wereld. Hij kroop niet weg in Gethsémané, maar antwoordde op de vraag wie Jezus de Nazoreeër was, ‘Ik ben het’. Hij draaide er niet omheen toen de hogepriester aan Hem vroeg: “Zijt Gij dan de Zoon van God?” Nee, Hij antwoordde: “Gij zegt het zelf dat Ik het ben!” Ook voor Pilatus zweeg Hij niet. Het kostte Hem Zijn leven. Jezus werd gekruisigd. Zo lief had God de wereld. Over ‘*kleur bekennen*’ gesproken... Als God dan zo is, als de Here Jezus ons daarin voorgaat, mogen wij dan iets anders verwachten van hen die Hem volgen?! God vraagt het van ons: ‘*kleur bekennen*’. De waarheid over onszelf en de waarheid over Hem. Ooit overkwam dit aartsvader Jakob. De man die zo’n rare naam droeg, ‘bedrieger’. Het was nog waar ook. Na een gevecht met God, vroeg deze hem: “Hoe is uw naam?”. Jakob draaide er toen niet omheen. “Jakob” zei hij. Dat vraagt God: de waarheid over onszelf. Wie wij van onszelf zijn. Zeg eens op...!

Maar ook de waarheid over Hem. Zoals toen aan Petrus en de andere discipelen. “Wie zeggen de mensen dat Ik ben?” Maar vooral ‘wie zegt gij dat Ik ben?’ Geweldig was toen het antwoord van Petrus: “Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God”. Zulke antwoorden zijn broodnodig in deze tijd. Teveel hoor je gesprekken over wat anderen denken, wat bewegingen voorstaan, hoe die en die godsdienst het vindt, te weinig over wie Hij is. ‘Maar gij, wie zegt gij dat Ik ben?’

Kleur bekennen!

Door: ds. A. van der Veer
Uit: Geloven in de toekomst



UIT DE GEMEENTE

Zieken

Zover bekend verblijft er niemand uit onze gemeente in het ziekenhuis.

Laten we in onze voorbeden ook hen niet vergeten, die langdurig ziek zijn of voor langere tijd verpleegd moeten worden.

In de diverse (verpleeg)huizen verblijven:

Lingesteyn, Kon. Emmalaan 82, 4141 EE Leerdam.

Hr. J. Bijl, In den Bogerd K.1.

Zorgcentrum "De Wittenberg", Haaften

Hr. A. Struyk

"Zorgcentrum Linge-hof", Huis Te Beestlaan 39, 4153 CE Beesd

Mw. Van Mil-Van der Zalm

Henk van Meteren, Pinksterbloem 88, 4102 KD te Culemborg.

Henny van der Meijden, Cannenburg 151, 3228 AX Dordrecht.

Andrea van Mourik, Nicolaas Beetshof 1, 4207 RW Gorinchem.

Mevr. A.C. van Steenis, Schepenlaan 20, 4147 GK Asperen.

Mevr. W.T. Kaldenberg, Ceramstraat 82, 3312 SJ Dordrecht.

Ook zij, die in stilte hun ziekte dragen of meelijden met hun geliefden en zij die zoveel moeite hebben met de verwerking en acceptatie van hun ziekte, of wachten op de uitslag van een onderzoek en een eventueel vervolg van de behandeling, mogen verzekerd zijn van de voorbede van de gemeente. Laten we de noden van de gemeente en de gemeenteleden in het gebed dragen naar Gods troon, immers het krachtige gebed van de rechtvaardige vermag veel (Jac.5:16). Het Woord van God wijst ons de weg, ook m.b.t. de voorbede voor onze zieken. Ook onze aandacht, in welke vorm dan ook, is van belang.

Huwelijksjubileum

Op D.V. 22 november a.s. hopen Jurrie en Hennie Overheul-Drost , Berkenlaan 10 , 4171 AM , 40 jaar getrouwd te zijn.

Dankbaar willen zij deze dag gedenken met allen die bij hen horen.

Veertig jaar, het gaat snel voorbij, maar terugziende is het ook een hele tijd waarin veel gebeurd is. Vreugden en zorgen liggen soms dicht bij elkaar, toch mocht telkens weer worden ervaren: God is ons een Toevlucht. (Ps. 62 vers 9). Dan vinden we dankbaarheid in vreugde, troost in zorgen en hoop voor de toekomst. Daarom wensen wij jullie een hele fijne dag toe, en bidden om Gods Zegen op jullie verdere levensweg.

VERANTWOORDING

Collecten

Zondag 26 okt:	1 ^e collecte	€	108,85	Eleos
	2 ^e collecte	€	116,15	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	114,15	onderhoudsfonds
Zondag 2 nov:	1 ^e collecte	€	153,75	bloemengroet
	2 ^e collecte	€	146,25	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	142,10	past. en prediking

Giften

Ontvangen via:

Ds. Groenenboom € 50,00 + 3x € 10,00

Ouderling M. van Mourik € 5,00 voor de bloemengroet

Diaken H. de Bruin € 7,00 tijdens bezorgen van de bloemengroet

Ouderling J. Blom en bezoekbroeder D. van Arkel € 40,00 voor de kerk op huisbezoek

Voor al deze giften heel hartelijk dank.

RNDOM HET WOORD

Terugblik

Vorbereiding heilig avondmaal

Afgelopen zondagmorgen stond de eredienst in het teken van de voorbereiding op het heilig avondmaal. Als tekstgedeelte was gekozen Mattheus 15:28. In deze week van voorbereiding mag het ons helpen om er persoonlijk over na te denken. Over 6 weken is het kerst. Dan herdenken we dat Jezus naar de aarde is gekomen. Moeten we dan nog uitzien? Wie kent nog het verlangend en verwachtend uitzien? Is er in ons hart en intens verlangen om de Heere te ontmoeten aan Zijn tafel?

Jezus gaat naar de delen van Tyrus en Sidon, wellicht om wat rust te zoeken. Een Kananese vrouw had van hem gehoord. En nu Hij in de buurt komt gaat ze direct naar hem toe. Jezus reageert echter niet op haar roepen. Ze houdt echter vol. Ze blijft roepen en de discipelen raken geïrriteerd. "Heere, laat haar van U", vragen ze aan Jezus. Wat een vreemde reactie van de discipelen. Hoe zouden wij gereageerd hebben? Leef mee met mensen in nood en leg hun nood in het gebed aan God voor.

Jezus wijst haar opnieuw af, Hij is immers gekomen voor het huis van Israel? Maar ze geeft het niet op: "Heere, help mij". We kunnen toch niet rusten voordat we de eeuwige rust gevonden hebben?

Het brood van de kinderen mag toch niet aan de (huis)hondjes worden gevoerd? Liefde is vindingrijk, het vindt altijd iets om vast te klampen.

Ja Heere, maar de hondjes eten ook van de brokjes, die van de tafel afvallen? "Oh, vrouw, groot is uw geloof, u geschiedde gelijk gij wilt".

Haar dochter werd bevrijd van de macht van de duivel. Als God ons schijnt af te wijzen moeten we ons juist aan hem vastklampen. Hij heeft alles voor ons volbracht. Laat je niet door ongelooft van de tafel des Heeren afhouden.

Moet er dan niet heel veel in mijn leven veranderen?

Daartoe heeft God zijn Heilige Geest gegeven. Dan merk je met Paulus dat "als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij". Vraag naar de Heer en Zijne sterkte, naar hem, Die al uw heil bewerkte (Ps. 147:6 berijmd).

Vooruitblik

Viering heilig avondmaal

Op D.V. zondag 16 november zal het heilig avondmaal worden bediend. 's Middags om 14.30 uur zal de voortgezette bediening worden gehouden in zorgcentrum Avondlicht, welke zal worden verzorgd door de gereformeerde kerk. In de avonddienst mogen we de dankdienst houden. Naast het danken voor de bediening van het heilig avondmaal mogen we ons ook op laten scherpen in een christelijke levenswandel in de praktijk van alle dag.

Eeuwigheidszondag

'Wij vliegen daarheen', zegt Psalm 90. En inderdaad, op zondag 23 november is het al weer de laatste zondag van het kerkelijk jaar 2008. De zondag erna begint de Adventstijd.

De laatste zondag van het kerkelijk jaar wordt ook wel 'Zondag van de voleinding', of 'Eeuwigheidszondag' genoemd. Een moment om terug te blikken naar het verleden en vooruit te kijken naar de toekomst, ook in de prediking. Met Advent en Kerst in het vooruitzicht mogen we gedenken dat het aardse einde niet het einde is, maar dat we vol verwachting mogen uitzien naar een nieuw begin, in de komst van onze Verlosser en Zaligmaker Jezus Christus naar de wereld. De enige zekere weg is ons te richten op Gods belofte: 'Zie, Ik maak alle dingen nieuw'.

In de avonddienst van zondag 23 november (aanvang 18.30 uur) zullen de namen worden genoemd van onze geliefden die in dit afgelopen kerkelijk jaar zijn gestorven. Reeds nu willen we hun namen bekendmaken:

		In de leeftijd
04-12-2007	Klazina van Oosterum-van Horssen	73 j.
25-12-2007	Cornelis van Arkel	78 j.
30-12-2007	Ariaantje Bijl-Buijs	90 j.
10-01-2008	Geertje Hendrika van Arendonk-van der Wal	71 j.
10-01-2008	Nicolaas van Velzen	72 j.
11-01-2008	Aaltje Wilhelmina de Bruijn- van Tuijl	45 j.
11-03-2008	Willemina Henriette de Kiviet-Looijen	86 j.
25-03-2008	Maximiliaan Koot	81 j.
25-03-2008	Harmen Drost	88 j.
06-04-2008	Johanna Clazina Mathilda van Baalen- van Beurden	23 j.
09-04-2008	Leendert de Bruijn	87 j.
19-04-2008	Jaantje van der Meijden- van Meeteren	82 j.
19-04-2008	Johanna Maria den Daas- van der Werf	85 j.
20-04-2008	Cornelia Aaltje van Arkel- de Bruin	98 j.
27-06-2008	Gijsbertje van der Bijl –de Jongh	94 j.
30-06-2008	Artje Hendrika Goedegebuure- van Brakel	88 j.
29-07-2008	Jacoba van Steenis- van Doorn	90 j.
07-09-2008	Jan Schram	76 j.

O God, die droeg ons voorgeslacht
 In nacht en stormgedruis
 Bewijs ook ons uw trouw en macht
 Wees eeuwig ons tehuis

De kerkenraad heeft de nabestaanden zoveel als mogelijk op de hoogte gesteld van dit voornemen en hen uitgenodigd de dienst bij te wonen. Na de dienst wordt de familie de gelegenheid geboden in het kerkelijk centrum een kop koffie te drinken en na te praten met de predikant en enkele leden van de kerkenraad.

Evangelisatieactie

Samen met de Gereformeerde kerk wordt ook dit jaar een huis-aan-huis kerstactie gehouden. Het is de bedoeling dat dit persoonlijk aan de mensen wordt overhandigd.

Dit jaar zal een attentie met een begeleidende brief worden aangeboden. De evangelisatiecommissie zoekt hiervoor nog mensen die mee willen helpen met de verspreiding daarvan. Dit zal in de week voorafgaand aan de kerst plaatsvinden.

Aanmelden kan via de aanmeldingslijst die in de hal van de kerk ligt of door contact op te nemen met Alex Ruitenburg, tel: 582439, e-mail: a.ruitenburg2@kpnplanet.nl. Zet u of jij er uw/jouw naam, adres en telefoonnummer bij?

Het gaat per persoon om niet meer dan 20 bezorgadressen, overigens wie meer wil heel graag!

We hopen dat er velen zich zullen aanmelden voor deze actie, want vele handen maken licht werk! Laten we zo als Gemeente gehoor mogen geven aan de opdracht van God zelf om het Evangelie te zaaien.

De evangelisatiecommissie

Dankstondcollecte

De dankstondcollecte heeft woensdagavond 5 november ruim € 1.352,00 opgebracht. Dat is zo'n € 400,00 minder dan de eerste telling vorig jaar. Inmiddels is aan nagekomen giften en toezeggingen nog binnengekomen: € 424,00. Daarmee is de tussenstand nu € 1.776,00.

In 2007 bracht de dankstondcollecte uiteindelijk meer dan € 2.500,00 op. Dat resultaat kan nog worden gehaald, als er tenminste voldoende giften nakomen. Wie nog niet in de gelegenheid was een gift voor de Dankstond te geven, kan dat alsnog doen: via bank (3280.00531) of giro (950925), via de collectezak (graag in een apart envelopje) of via pastoraal-medewerker, kerkenraadsleden, bezoekdames et cetera.

Zoals we woensdagavond in de prediking mochten horen, zijn er vele redenen om dankbaar te zijn, ook al kunnen er grote zorgen en vele vragen in ons leven zijn. Met die dankbaarheid mogen we naar Jezus gaan, die ons letterlijk en figuurlijk wil genezen. We mogen die dankbaarheid ook tonen op andere manieren, bijvoorbeeld door te zorgen dat de verkondiging van Gods Woord ook in Herwijnen doorgang mag vinden. De dankstondcollecte draagt aan dat laatste bij.

Bloemen

Vrijdag 12 december vindt de jaarlijkse bloemenactie plaats. Binnenkort wordt gestart met het benaderen van vrijwilligers die die dag een handje willen helpen. De bedoeling is overdag te starten.

Meer informatie in het volgende kerkblad.

Verkoopdag

In het vorige kerkblad vermeldden we dat de verkoopdag van vrijdag 24 oktober in eerste telling had opgebracht € 8.500 netto. Dat was al een geweldig resultaat. Nu alle laatste euro's zijn geteld, komt het netto eindresultaat uit op € 8.828,55!

Nogmaals, iedereen heel hartelijk bedankt.

Collectebonnen

Wie collectebonnen wil bestellen kan sinds vorige week het bestelformulier ook downloaden via de website www.nhkherwijnen.nl →kerkblad →uit de gemeente (onderaan de pagina kan vervolgens het formulier gedownload worden).

Nieuw ingekomen/verhuisd

In deze rubriek staan de namen van mensen die van buitenaf in Herwijnen komen wonen en staan ingeschreven bij de Hervormde Gemeente. Ook de verhuizingen van leden naar buiten Herwijnen worden vermeld. Wie niet vermeld wil worden, wordt verzocht dit tijdig door te geven aan de kerkenraad.

Nieuw ingekomen

Mevr. W.A.R. van der Meijden, Kolstraat 12, vanuit Heukelum

Jarigen in de gemeente

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie bemoediging sturen.

Datum	Naam	Leeftijd	Adres
16-11	Mw. Rijkhoek-de Zeeuw	88	Meerenburg 33

Laat het even weten

Er zijn van die momenten dat u behoefte heeft aan een gesprek met een predikant en/of kerkenraad. Bij ziekte of feestelijke gebeurtenissen, in vreugde en verdriet, bij problemen of 'om je hart te luchten'.

Ook uw kerkenraad ziet de noodzaak daarvan in, om waarlijk nabij te zijn met het Woord van God en zo de gemeente van de Grote Herder Jezus Christus te zijn.

Opdat de ambtsdragers dit medeleven ook daadwerkelijk gestalte kunnen geven, is het noodzakelijk dat zij op de hoogte zijn. De contactpersoon is de scriba, dhr. D. de Joode. Direct contact met hem is noodzakelijk! Zo kunnen wij onder andere zorgen voor correcte afkondingen en bezoeken.

Laat het daarom vooral even weten!

Registratie geboorte / burgerlijke staat

Per 1 oktober 1994 is de Wet Gemeentelijke Basisadministratie ingetreden. Dit heeft een aantal wijzigingen met betrekking tot de kerkelijke ledenadministratie tot gevolg.

In de praktijk betekent het dat wijzigingen inzake geboorte en burgerlijke staat (bijv. huwelijk) door de kerkelijke gemeente zelf moet worden doorgegeven aan de S.M.R.A. Wij verzoeken u daarom dringend in geval van geboorte of wijziging van de burgerlijke staat dit z.s.m door te geven aan de scriba. Op deze manier hopen we de betrouwbaarheid van de kaartenbak te handhaven.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

Het college van kerkrentmeesters

Verantwoording bloemengroet

De afgelopen weken werd de bloemengroet van de gemeente bezorgd bij:

Zondag 2 nov	Dhr. De Joode	Berkenlaan 8
	Mw. Van Rossem	Brede Kampen 3

AGENDA

Woensdag 12 nov	18.30 uur	uitzending kerktelefoon
Woensdag 19 nov	18.30 uur	uitzending kerktelefoon
Woensdag 3 dec	18.30 uur	uitzending kerktelefoon

Voor al deze gegevens uit het kerkblad en de algemene informatie, zie ook de website van onze gemeente; www.nhkherwijnen.nl



VAN DE REDACTIE

De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 24 november 2008 vóór 17.00 uur ingeleverd te zijn bij:

N. van der Vliet

Lijsterbeslaan 7

email: kerkbladherwijnen@planet.nl

PS.: Let op!!! De kopij voor het komende kerkblad is voor een periode van 3 (drie) weken.

Volgende inleverdata:

15 dec	voor 3 weken (drie weken)
5 jan '09	voor 2 weken
19 jan	voor 2 weken
2 feb	voor 2 weken
16 feb	voor 2 weken

Hij voor mij

De sprekende stilte
van het Heilig Avondmaal
is als een woordloze
verkondiging van de
dood des Heeren
Hij voor mij....

Zijn hartelijke liefde
tegenover mijn liefdeloosheid
Zijn trouw tegenover mijn ontrouw
Zijn offer tegenover mijn verraad
Zijn dood mij ten leven
Hij voor mij....

Zijn gehoorzaamheid mij ten zegen
Zijn gerechtigheid voor mij vervuld
Zijn veroordeling om mij vrij te spreken
Zijn verlatenheid om mij nabij te zijn
Zijn leven voor mijn leven
Hij voor mij....

Loof de HEERE, mijn ziel!

KERKBLAD	Verschijnt éénmaal per 14 dagen
REDACTIELEDEN	N. van der Vliet (kopij inleveren) Lijsterbeslaan 7, 4171 AS Herwijnen Telefoon 0418 – 58 14 57 e-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl E.J. van Rossem-van Maren
CASSETTEBANDJES	Verkrijgbaar van elke dienst bij familie van Rossem, Breede Kampen 3, tel. 0418 – 58 41 42
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS	Girorekening nr. 950925 Bankrekeningnr. 3280.00.531
DIACONIE	Bankrekeningnr. 3280.01.767
BANKENFONDS	Bankrekeningnr. 3280.59.943
ADM. KERKBLAD	Bankrekeningnr. 3280.24.643
WEBSITE	www.nhkherwijnen.nl
COLLECTEBONNEN	Verkrijgbaar via een bestelformulier achter in de kerk à € 0,60 / € 0,70 / € 1,00