

KERKDIENSTEN

Zondag 30 november 2008

10:00 uur: Cand. A.C. de Kruijf, Meerkerk
Introïtuslied: Ps. 78 : 7,8
18:30 uur: Ds. A. Stijf, Ede
Introïtuslied: Ps. 79 : 1,7
1^e collecte: Deelgenoten (GZB)
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Onderhoudsfonds

Zondag 7 december 2008

10:00 uur: Ds. G.D. Hof, Dodewaard
Introïtuslied: Ps. 80 : 7,8
18:30 uur: Ds. P.L. Tolhoek, Giessen
Introïtuslied: Ps. 82 : 3,4
1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Zondag 14 december 2008, Rechtstreekse uitzending via radio Lingewaal

10:00 uur: Ds. C. Blenk, Lienden
Introïtuslied: Ps. 83 : 7,8
18:30 uur: Ds. F.A.J. Heikoop, 's-Gravenland
Introïtuslied: Ps. 84 : 1,2
1^e collecte: Woord en Daad
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Lied van de Zondagsschool

Vanaf nu leren we het gedicht of lied voor het Kerstfeest

Kinderoppas:

30 nov: Sjanet 't Lam en Annette Ruitenburg

7 dec: Elly van Vliet en Jacco Ruitenburg

14 dec: Gea van Os en Manon van der Meijden

Schoonmaakrooster

1 t/m 5 dec: Mw. Kruis, Mw. van de Weerd, Mw. van der Meijden

8 t/m 12 dec: Mw. van Brakel, Mw. Kornet

15 t/m 19 dec: Mw. Treffer, Mw. Hobo, Mw. Zeiderveld, Mw. Beukenkamp



MEDITATIE

“Openbaring van Jezus Christus, welke God Hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra moet geschieden”.

Openbaring 1:1

Zie, Hij komt

Het laatste boek van de Bijbel heet Openbaring en is geschreven door de apostel Johannes. Het is geen gemakkelijk bijbelboek om te begrijpen. Dat kan ook niet omdat het een verslag is van een openbaring van Jezus Christus in woorden, beelden en visioenen over de toekomst van de gemeente en de wereld. De apostel krijgt één en ander niet eenvoudig gedicteerd. Nee, hij wordt zelf vaak zo bij de komende gebeurtenissen betrokken, dat hij steeds naar woorden moet zoeken om goed op te schrijven wat hij allemaal ziet en hoort.

Openbaren betekent: onthullen! Christus trekt als het ware de sluier af van de nog verborgen toekomst en geeft de apostel inzichten en vergezichten over het heilsplan van God, begonnen op de Paasmorgen en uitlopend op Christus' komst in heerlijkheid. En als de beelden en visioenen onderweg daarheen ons verschrikken, troost de apostel ons meteen met de mededeling dat de dingen zo van God moeten gebeuren. Alsof hij wil zeggen: weest getroost, God zelf zit er achter!

Dit moeten we ook weten: al heeft het voor ons gevoel mogelijk al veel te lang geduurd, Hij haast zich naar zijn toekomst. Zijn dag komt! En elk oog zal Hem zien, ook zij, die Hem doorstoken hebben.

Door: ds. P.L. de Jong

Uit: Voor andere stemmen doof

UIT DE GEMEENTE

Zieken



In het U.M.C. te Utrecht werd opgenomen Mw. Duizer-Damen van de Nieuwe Steeg, nu voor een operatie aan haar beide knieën. Enkele weken geleden moest zij in hetzelfde ziekenhuis een behandeling aan haar heupen ondergaan. Dit is een en pijnlijke gebeurtenis, gelukkig mag het nu wat beter gaan. Als het herstel zich door mag zetten, zal ze weer worden overgebracht naar "Lingesteyn" voor verdere revalidatie. Laten we haar in onze gebeden gedenken.

Als alles verloopt zoals gepland is, zal de hr. J. van Kuilenburg van de Achterweg nr.55 op 2 Dec. a.s. voor een operatie worden opgenomen in het Havenziekenhuis te Rotterdam.

De dichter getuigt/belijdt: Heere, Gij zijt mijn Toevlucht en mijn Sterkte, op U betrouw ik.

Ook hij mag weten dat onze gebeden hem omringen.

Laten we in onze voorbeden ook hen niet vergeten, die langdurig ziek zijn of voor langere tijd verpleegd moeten worden.

In de diverse (verpleeg)huizen verblijven:

Lingesteyn, Kon. Emmalaan 82, 4141 EE Leerdam.

Hr. J. Bijl, In den Bogerd K.1.

Zorgcentrum "De Wittenberg", Haaften

Hr. A. Struyk

"Zorgcentrum Linge Hof", Huis Te Beestlaan 39, 4153 CE Beesd

Mw. Van Mil-Van der Zalm

Henk van Meteren, Pinksterbloem 88, 4102 KD te Culemborg.

Henny van der Meijden, Cannenburg 151, 3228 AX Dordrecht.

Andrea van Mourik, Nicolaas Beetshof 1, 4207 RW Gorinchem.

Mevr. A.C. van Steenis, Schepenlaan 20, 4147 GK Asperen.

Mevr. W.T. Kaldenberg, Ceramstraat 82, 3312 SJ Dordrecht.

Ook zij, die in stilte hun ziekte dragen of meelijden met hun geliefden en zij die zoveel moeite hebben met de verwerking en acceptatie van hun ziekte, of wachten op de uitslag van een onderzoek en een eventueel vervolg van de behandeling, mogen verzekerd zijn van de voorbede van de gemeente. Laten we de noden van de gemeente en de gemeentelieden in het gebed dragen naar Gods troon, immers het krachtige gebed van de rechtvaardige vermag veel (Jac.5:16). Het Woord van God wijst ons de weg, ook m.b.t. de voorbede voor onze zieken. Ook onze aandacht, in welke vorm dan ook, is van belang.

In memoriam

We ontvingen bericht dat op 19 november jl. is overleden:

Antoinette Jenneken Mus - Groothengel (Tonny)

in de leeftijd van 85 jaar.

Terecht schrijven de kinderen, na een zorgzaam leven. Zo hebben ook wij haar gekend.

Op familiebezoek in Herwijnen, leerde ze hier haar man kennen, met wie zij in 1952 trouwde. Ruim 50 jaren mochten zij samen zijn. Dat ze na het heengaan van haar man, (overleden op 27 september 2003), alleen verder moest, drukte haar zwaar. De vrouwenvereniging, waar zij een trouw lid van was, was haar tot grote steun. Boven de rouwkaart staan de woorden van Ps.121:

Ik hef mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal.

Ook bij dit sterven past een heenwijzing naar de Heere Jezus. Hij is degene die werkelijk onze steun en Trooster is. Hij is degene die ons redden kan en wil van zonde en dood. Wie op Hem vertrouwt zal leven, al is hij/zij ook gestorven.

Na de rouwdienst op maandag 24 november, die geleid werd door onze pastorale bijstand ds. C Blenk, vond de begrafenis plaats op de algemene begraafplaats alhier.

Uit dankbaarheid

De vele kaarten, attenties en belangstelling tijdens mijn herstel na een heupoperatie hebben mij goed gedaan. Ik wil iedereen daarvoor hartelijk bedanken.

Aagje van Velzen - MacLean

VERANTWOORDING

Collecten

Woensdag 5 nov 1^e collecte € 78,10 Diaconie
2^e collecte € 86,00 Kerkrentmeesters
Uitg.collecte € 1352,00 Dankstondcollecte

Zondag 9 nov 1^e collecte € 167,35 Najaarszendingscollecte

2^e collecte € 145,65 Kerkrentmeesters
Uitg.collecte € 127,90 Past. en prediking

Zondag 16 nov 1^e collecte € 93,45 Diaconie
2^e collecte € 109,70 Kerkrentmeesters
Avondm.col € 101,60 Luisterend Dienen
Uitg.collecte € 99,75 Past. en prediking

Giften

Ontvangen via:

Ds. J. Groenenboom € 30,00 + € 10,00 + € 6,00

De heer A. van Rossem € 28,20 collectebonnen en € 55,00 voor de kerk

Nagekomen voor de dankstondcollecte: € 25,00 + € 10,00 + € 5,00

Voor al deze giften hartelijk dank

RONDOM HET WOORD

Terugblik

Viering heilig avondmaal

Op zondag 16 november mochten we als gemeente het heilig avondmaal vieren. Vanuit Johannes 17, het hogepriesterlijk gebed, hoorden we hoe Jezus voor “hen”, onder andere de discipelen, bidt. Jezus draagt ze over in Vaders handen. De uitverkorenen moeten in die boze wereld blijven en hebben Gods bijstand nodig om staande te blijven. Jezus bidt: “Heilig ze in Uw waarheid”. Voor je gevoel kun je zo onheilig en schijnheilig zijn. Heilig zijn is een gave van God! Ga niet af op je gevoel, maar waag het met het Woord van God. In de viering van het heilig avondmaal ging het alleen om Jezus Christus zelf. De zichtbare tekenen wezen heen naar die Heiland, die zich offerde voor u en mij.

Eeuwigheidszondag

Afgelopen zondagavond hielden we de laatste kerkdienst van het kerkelijk jaar 2008. En hierin herdachten we de gemeenteleden, die ons in het afgelopen jaar ontvielen. Onze blik werd gericht op onze eindigheid. Velen hebben verdriet gehad in het afgelopen jaar. Is er bescherming, is er een weg? Psalm 91 wijst ons de Schuilplaats aan. Wij zoeken vaak op de verkeerde plaatsen en dat is dan vaak niet meer dan wegkruipen. Maar schuilen met al je verdriet, op een plek waar heling en rust is, waar een luisterend oor en bemoediging is, wie zoekt dat niet? “Die in de schuilplaats van de Allerhoogste in gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige”. God is de Allerhoogste, de Almachtige. Niemand of niets staat boven Hem. God heeft de natuurwetten geschapen en kan daar ook van afwijken. God voedt en onderhoudt ons, zoals een moeder haar kind de borst geeft. Voeding, rust, bescherming. Er is niet alleen een tijdelijke schuilplaats, maar zelfs een eeuwige schuilplaats. Wij zijn zondaars en moeten de eeuwige dood sterven. Maar Goddank, de straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem! “Die in Mij gelooft, zal leven, al is hij ook gestorven”. Een machtig wonder van genade. In deze psalm staan 8 machtige beloften. Aansluitend zongen we psalm 71:2

Wees mij een rots om in te wonen
een schuilplaats, waar mijn hart
Steeds toevlucht vind in smart
Uw hoog bevel zal blijkbaar tonen
Dat Gij, o groot Ontfermer
Mijn burcht zijt en beschermer.

Vooruitblik

Advent

Het kerkelijk jaar 2008 is ten einde. En het nieuwe kerkelijk jaar begint met de verwachting: advent. In de komende vier weken bereiden we ons voor op kerst. De Zoon van God is gekomen in deze wereld. Tegelijk is er ook de toekomstverwachting: Hij zal terugkomen. Reden genoeg om als gemeente samen te komen en ons hierop voor te bereiden.

Evangelisatieactie

In het vorige kerkblad hebt u en jij al kunnen lezen over de huis-aan-huis kerstactie, die samen met de gereformeerde kerk wordt gehouden. De evangelisatiecommissie zoekt hiervoor nog mensen die mee willen helpen met de verspreiding daarvan. Dit zal in de week voorafgaand aan de kerst plaatsvinden. Het gaat per persoon om niet meer dan 20 bezorgadressen, overigens wie meer wil heel graag!

Aanmelden kan via de aanmeldingslijst die in de hal van de kerk ligt of door contact op te nemen met Alex Ruitenburg, tel: 582439 of per mail via a.ruitenburg2@kpnplanet.nl. Zet u of jij er uw/jouw naam, adres en telefoonnummer bij?

De pakketten met bijbehorende adressen kunnen worden afgehaald op woensdag 17 december 2008 tussen 19.00 en 20.00 uur in de gereformeerde kerk. Meldt u of jou aan voor deze actie, want vele handen maken licht werk! Laten we zo gehoor geven aan de opdracht om het Evangelie te zaaien.

De evangelisatiecommissie

Dorcaszangavond 2009

Voor de zangavond van 2009 hebben wij de Ridderkerkse Kinder- en Tienerkoren van Jennifer van den Hoek opnieuw uitgenodigd omdat het vorige optreden in 2005 zo'n groot succes was. Deze uitnodiging is aangenomen en op D.V. zaterdag 7 maart 2009 komt er een koor voor, en misschien wel weer met ons zingen. Verdere informatie over deze avond volgt in een later kerkblad maar nu kunt u deze datum alvast in de agenda zetten.

DUS: **zaterdag 7 maart 2009** – Dorcaszangavond m.m.v.
De Ridderkerkse Kinder- en Tienerkoren van Jennifer van den Hoek.

Zanguurtje

Op D.V. zondag 7 december zal aansluitend aan de avonddienst weer het 'zanguurtje' gehouden worden. Voordat we met elkaar zullen gaan zingen zullen we eerst een kopje koffie of thee drinken. Nieuwe aanvragen zijn van harte welkom in de bus achter in de kerk! U kunt ze ook doorgeven aan Alex Ruitenburg, Kolstraat 32, tel. 582439. Het programma wordt rechtstreeks uitgezonden via de kerkradio. De luisteraars thuis zullen vooraf een liederenblad ontvangen. Van Augustinus is de uitspraak: Goed zingen is dubbel bidden. U en jij zijn van harte welkom!

Organisatie "Zanguurtje"

Bloemen

Vrijdag 12 december vindt de jaarlijkse bloemenactie plaats. De komende tijd hopen de organisatoren vrijwilligers te benaderen om een handje te helpen. Met de hulp van velen kan de klus redelijk snel geklaard zijn. Vrijwilligers kunnen ook zichzelf opgeven, bij Arjo Hobo (tel.: 582505) of bij een van de andere kerkrentmeesters.

Mochten er mensen zijn die nu al weten dat ze 12 december niet thuis zijn en toch graag een kerstster willen hebben, dan kunnen zij dat melden bij Arjo Hobo.



Actie Kerkbalans/ laatste betalingen

De kerk is heel wat waard. Een slogan die betrekking heeft op de Actie Kerkbalans (vrijwillige bijdrage) 2009. En dan gaat het niet om het kerkgebouw, maar om 'de kerk': de verkondiging van de Bijbelse boodschap van redding, om de erediensten, het bezoekwerk door predikant en pastoraal-medewerkers, het vele vrijwilligerswerk, om het jeugdwerk en ga zo maar door.

De actie kerkbalans 2008 nadert z'n einde. Aan het begin van het jaar is in totaal een heel mooi bedrag toegezegd. Om dat bedrag daadwerkelijk te halen, moeten enkele mensen hun toezegging nog gestand doen. We rekenen erop dat dat de komende dagen/ weken ook gebeurt. Zodat we in december zo min mogelijk herinneringen hoeven te versturen. Maar bovenal, dat we daardoor een financieel gezonde gemeente blijven. Dat kan alleen, als we met z'n allen de schouders eronder zetten, als iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid neemt. Want we moeten in financieel opzicht alert blijven. Vandaar dat we u vast na te denken over uw bijdrage voor 2009. De voorbereidingen voor die actie zijn in volle gang. In een volgend kerkblad meer daarover.

Collectebonnen

Wie collectebonnen wil bestellen kan sinds vorige week het bestelformulier ook downloaden via de website

www.nhkherwijnen.nl →kerkblad →uit de gemeente

(onder aan de pagina kan vervolgens het formulier gedownload worden).

Jarigen in de gemeente

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

Datum	Naam	Leeftijd	Adres
1/12	Mw. H. de Man-vanBaalen	86 jaar	Kromme Akkers 9
7/12	Mw. A.A. Blom-v.d. Velden	86 jaar	Zorgcentrum Avond- licht
9/12	Mw. C.F. van Mil-v.d. Zalm	87 jaar	Huis te Beestlaan 39, 4153 CE Beesd
11/12	Mw. C. Verploegh- v.Aalsburg	86 jaar	Zworrelstraat 51
13/12	Mw. D.C. de Bruijn- Verploegh	87 jaar	Achterweg 74
14/12	Mw. W. Bambacht- Overheul	92 jaar	Zorgcentrum Avond- licht

Laat het even weten

Er zijn van die momenten dat u behoefte heeft aan een gesprek met een predikant en/of kerkenraad. Bij ziekte of feestelijke gebeurtenissen, in vreugde en verdriet, bij problemen of 'om je hart te luchten'.

Ook uw kerkenraad ziet de noodzaak daarvan in, om waarlijk nabij te zijn met het Woord van God en zo de gemeente van de Grote Herder Jezus Christus te zijn. Opdat de ambtsdragers dit medeleven ook daadwerkelijk gestalte kunnen geven, is het noodzakelijk dat zij op de hoogte zijn. De contactpersoon is de scriba, dhr. D. de Joode. Direct contact met hem is noodzakelijk! Zo kunnen wij onder andere zorgen voor correcte afkondigingen en bezoeken.

Laat het daarom vooral even weten!

Registratie geboorte / burgerlijke staat

Per 1 oktober 1994 is de Wet Gemeentelijke Basisadministratie ingetreden. Dit heeft een aantal wijzigingen met betrekking tot de kerkelijke ledenadministratie tot gevolg.

In de praktijk betekent het dat wijzigingen inzake geboorte en burgerlijke staat (bijv. huwelijk) door de kerkelijke gemeente zelf moet worden doorgegeven aan de S.M.R.A. Wij verzoeken u daarom dringend in geval van geboorte of wijziging van de burgerlijke staat dit z.s.m door te geven aan de scriba. Op deze manier hopen we de betrouwbaarheid van de kaartenbak te handhaven.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

Het college van kerkrentmeesters

Verantwoording Bloemengroet

De afgelopen weken is de bloemengroet van de gemeente bezorgd bij:

Zondag 16/11: Mw. C. van Velzen Zworrelstraat

Zondagsschool "Bethel"

De zondagen 14 en 21 december willen we graag na de ochtenddienst met de kinderen van zondagsschool Bethel oefenen voor het kinderkerstfeest. U kunt uw kind rond half 1 weer op komen halen.

Uitzending verzoekplatenprogramma

In verband met een activiteit in huize Avondlicht wordt de uitzending van 17 december van het verzoekplatenprogramma verplaatst naar **dinsdag 16 december 2008 om 18.30 uur.**

AGENDA

Woensdag 3 dec 18.30 uur uitzending kerkteléfono

Dinsdag 16 dec 18.30 uur uitzending kerkteléfono

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad en de algemene informatie, zie ook de website van onze gemeente:
www.nhkherwijnen.nl



VAN DE REDACTIE

De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk maandag 15 december vóór 17.00 uur ingeleverd te zijn bij:

N. van der Vliet

Lijsterbeslaan 7

Email: kerkbladherwijnen@planet.nl

P.S.: Let op !!! De kopij voor het komende kerkblad is voor een periode van 3 (drie) weken

Volgende inleverdata:

5 jan **voor 3 weken (drie weken)**

26 jan voor 2 weken

9 feb voor 2 weken

23 feb voor 2 weken

9 mrt voor 2 weken

23 mrt voor 2 weken

6 apr voor 2 weken

Voor alle in de toekomst liggende data in dit Kerkblad geldt:

“Indien de Heere wil en wij leven zullen!” (Jak. 4 : 15)

Dit is Gods liefde

Het is Gods liefde, die ons pril begin
ons leven in de moederschoot beschermd
die zich bij voortduur over ons ontfermd
die met ons ging, dit moeilijk leven in.

Het is Gods liefde, die een troostwoord heeft
als vragen rijzen, als angsten kwellen
als dood en leven ons voor raadsels stellen
omdat Hij ons niet steeds het antwoord geeft.

Het is Gods liefde, dat Hij naar ons hoort
ook als de ouderdom 't verstand verduistert
dat Hij naar ons verward gestamel luistert
en met ons meegaat door de donkere poort.

Dit is Gods liefde: lichten in de nacht.
Dit is Gods liefde: zonlicht op de wegen.
Dit is Gods liefde: vrolijkheid en zegen.
Het is Gods liefde die ons vrede bracht.

Door: Enny IJskes-Kooger
Uit: Op stille wegen

KERKBLAD	Verschijnt éénmaal per 14 dagen
REDACTIELEDEN	N. van der Vliet (kopij inleveren) Lijsterbeslaan 7, 4171 AS Herwijnen Telefoon 0418 – 58 14 57 e-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl E.J. van Rossem-van Maren
CASSETTEBANDJES	Verkrijgbaar van elke dienst bij familie van Rossem, Breede Kampen 3, tel. 0418 – 58 41 42
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS	Girorekening nr. 950925 Bankrekeningnr. 3280.00.531
DIACONIE	Bankrekeningnr. 3280.01.767
BANKENFONDS	Bankrekeningnr. 3280.59.943
ADM. KERKBLAD	Bankrekeningnr. 3280.24.643
WEBSITE	www.nhkherwijnen.nl
COLLECTEBONNEN	Verkrijgbaar via een bestelformulier achter in de kerk à € 0,60 / € 0,70 / € 1,00

