

KERKGEBOUW	Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen
PREDIKANT	Vacant
OUDERLINGEN	J.J. G. Blom H.G. Hak T.J. Hijkoop J.J. van Kuilenburg M. van Mourik A. Ruitenburg
OUDERLINGEN- KERKRENTMEESTER	H. van Eeken A.J. Hobo D. de Joode, scriba Lunet 18, 4214 GA Vuren tel. 0183 – 637092 email: ddejoode@planet.nl
DIAKENEN	H. de Bruin J.A. Hobo A. van Mourik
ORGANISTEN	C. van den Bergh H.J. de Bruyn
KOSTERS	M. van Zante, Wilgenlaan 6 Tel. 0418 – 58 12 35 Marco van Zante, Seringenhof 15 Tel. 0418 – 58 11 33
KERKDIENSTEN	Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt) Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) Avonddienst 18.30 uur
ZONDAGSSCHOOI	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in het kerkelijk centrum
CRECHE	Elke zondagmorgen in Peuterspeelzaal Herovientje

KERKDIENTEN

Zondag 21 december 2008

- 10:00 uur: Ds. D. Heikoop, Nieuwegein
Introïtuslied: Ps. 85: 3, 4
- 18:30 uur: Ds. M. van Kampen, Zwartebroek-Terschuur
Introïtuslied: Ps. 86: 7, 8
- 1^e collecte: Kinderen in de knel
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Woensdag 24 december 2008, Kerstzangdienst

- 21:30 uur: Cand. A.C. de Kruijf, Meerkerk
Met medewerking van muziekvereniging Wilhelmina

Donderdag 25 december, 1^e Kerstdag

- 10:00 uur: Ds. J. van Oostende, Scherpenzeel
Introïtuslied: kerstliederen
- 18:30 uur: Ds. C.A. van der Graaf, Waardenburg
Gezamenlijke dienst in de Gereformeerde Kerk
- 1^e collecte: I.Z.B.
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Vrijdag 26 december 2008, 2^e Kerstdag

- 18:30 uur: Kerstfeest Zondagsschool "Bethel"

Zondag 28 december 2008

- 10:00 uur: Cand. J. Broekman, Voorthuizen
Introïtuslied: Ps. 87: 2, 3
- 18:30 uur: Cand. A.L. de Kwadsteniet, Rotterdam
Introïtuslied: Ps. 88 : 7, 8
- 1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Onderhoudsfonds

Woensdag 31 december 2008, Oudjaarsdag

19:30 uur: Ds. D. Heikoop, Nieuwegein
Introïtuslied: Ps. 90 : 7, 8

1^e collecte: Diaconie

2^e collecte: Kerkrentmeesters

Uitg.collecte : Oudjaarscollecte

Donderdag 1 januari 2009, Nieuwjaarsdag

10:00 uur: Ds. J. van Dijk, Zeist
Introïtuslied: Ps. 89: 7, 8

1^e collecte: Diaconie

2^e collecte: Kerkrentmeesters

Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Zondag 4 januari 2009,

Rechtstreekse uitzending via Radio Lingewaal

10:00 uur: Ds. J. Groenenboom, Leerdam
Introïtuslied: Ps. 91: 7, 8

18:30 uur: Ds. G.D. Hoff, Dodewaard
Introïtuslied: Ps. 92 : 7, 8

1^e collecte: Evangelisatiecommissie

2^e collecte: Kerkrentmeesters

Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Lied van de Zondagsschool

Vanaf nu leren we het gedicht of lied voor het kerstfeest.

Kinderoppas:

21 dec: Carin Vos en Esmee van der Meijden

25 dec: Sjanet 't Lam en Demi van Eeuwijk

28 dec: Richard en Arjan van Mourik

4 jan: Monique Hobo en Joanne van Vliet

Schoonmaakrooster

22 tm 26 dec: Mw. Van Baalen, Mw. Van Baalen, Mw. De Bruijn

29 tm 2 jan: Mw. Van der Linden, Mw. G. van der Vliet

5 tm 9 jan: Mw. Kruis, Mw. Van der Weerd, Mw. Van der Meijden



MEDITATIE

“Och, dat Gij de hemel scheurdet, dat Gij nederdaaldet, dat voor Uw aangezicht de bergen wankelden (...)” Jesaja 64:1

Scheur, Heer, de heemlen, scheur ze wijd

Dr. Okke Jager heeft eens gezegd, dat als de hemel van koper is, hier op aarde alles lood om oud ijzer is. Dan maakt het inderdaad niet veel meer uit of we ons nog voor iets inzetten of niets doen. Want als God de hemel dichthoudt, dan is er voor de aarde geen hoop meer. Zo hebben de Israëlieten zich gevoeld die als gevangenen afgevoerd werden naar Babel. Ver van huis en ver van God en de hemel van koper.

En zo ervaren ook wij het leven soms. Ziet God ons, ziet God mij nog wel? Wij worden het wachten zo moe! Op dit moment hoor je dit hartstochtelijke gebed. Een gebed dat God hard ingrijpt, dat Hij het onrecht genadeloos aanpakt, onderdrukkers neerslaat en zo zijn heil laat komen. Och, of Gij de hemelen scheurdet! Wie zo bidt, verwacht niet veel meer van mensen. Die verwacht het alleen nog van God! Och, of Gij! *Kerstnacht!* God hééft de hemel gescheurd. In een kind kwam Hij ons tegemoet. Barmhartig, liefdevol en eindeloos genadig! Verrassender had God dat oude gebed wel niet kunnen verhooren! Wij zijn nergens meer onder de hemel alleen, God is bij ons. De deur staat open! O God, Gij maakt het wachten goed!

Door: ds. P.L. de Jong

Uit: Voor andere stemmen doof



UIT DE GEMEENTE

Zieken

Mw. Duizer van de Nieuwe Steeg verblijft nog steeds in het U.M.C. te Utrecht in afwachting van overplaatsing naar “Lingesteyn” voor verdere revalidatie.

Dhr. Kaldenberg van de Waaldijk mocht, na een ziekenhuisopname in Gorinchem, weer thuiskomen.

Dhr. J. van Kuilenburg van de Achterweg mocht eveneens, na een geslaagde operatie in het Havenziekenhuis te Rotterdam, weer naar huis terugkeren.

Wij bidden en wensen hen van harte thuis een verder herstel toe. In Ps. 54 lezen we: "Zie, God is mijn Helper, Hij is het Die mijn leven draagt.

Laten we in onze voorbeden ook hen niet vergeten, die langdurig ziek zijn of voor langere tijd verpleegd moeten worden.

In de diverse (verpleeg)huizen verblijven:

Lingesteyn, Kon. Emmalaan 82, 4141 EE Leerdam.

Hr. J. Bijl, In den Bogerd K.1.

Zorgcentrum "De Wittenberg", Haaften

Hr. A. Struyk

"Zorgcentrum Lingehof", Huis Te Beestlaan 39, 4153 CE Beesd

Mw. Van Mil-Van der Zalm

Henk van Meteren, Pinksterbloem 88, 4102 KD te Culemborg.

Henny van der Meijden, Cannenburg 151, 3228 AX Dordrecht.

Andrea van Mourik, Nicolaas Beetshof 1, 4207 RW Gorinchem.

Mevr. A.C. van Steenis, Schepenlaan 20, 4147 GK Asperen.

Mevr. W.T. Kaldenberg, Ceramstraat 82, 3312 SJ Dordrecht.

Ook zij, die in stilte hun ziekte dragen of meelijden met hun geliefden en zij die zoveel moeite hebben met de verwerking en acceptatie van hun ziekte, of wachten op de uitslag van een onderzoek en een eventueel vervolg van de behandeling, mogen verzekerd zijn van de voorbede van de gemeente. Laten we de noden van de gemeente en de gemeenteleden in het gebed dragen naar Gods troon, immers het krachtige gebed van de rechtvaardige vermag veel (Jac.5:16). Het Woord van God wijst ons de weg, ook m.b.t. de voorbede voor onze zieken. Ook onze aandacht, in welke vorm dan ook, is van belang.

In Memoriam I

Zo ik niet had geloofd dat in dit leven,

Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou

Mijn God, waar was mijn hoop , mijn moed gebleven? Ps. 27: 7

Met de woorden van deze psalm werd kennis gegeven van het zeer onverwachte heengaan, thuis in zijn vertrouwde omgeving, van

Albert Schipper

weduwnaar van Jellie Slijter

weduwnaar van Willemina Pippel

in de leeftijd van 87 jaar.

Albert Schipper heeft een bewogen leven gekend. Geboren en opgegroeid in Emmen, verloor hij al op jonge leeftijd zijn vader, werd in de oorlog opgepakt en in Duitsland in een munitiefabriek tewerk gesteld, vluchtte en kwam na veel omzwervingen en ontberingen weer thuis. Toen hij in die tijd ernstig ziek werd, kwam de klemmende vraag op hem af: Als ik nu voor God moet verschijnen ; hoe zal het dan zijn? Dit heeft zijn verdere leven gestempeld.

Met zijn vrouw Jellie Slijter ging hij in Rotterdam wonen, waar hij werk vond. Hier was hij jarenlang ambtsdrager in een van de wijken van de destijds grote Hervormde Gemeente. Graag sprak hij er nog over, hoe hij daar samen met de toen bekende predikanten, de mensen in die grote havenstad mocht nodigen tot het Heil dat nooit vergaat. Dan verried zijn stem bijna een toon van terugverlangen. Na het overlijden van zijn vrouw Jellie ontmoette hij in deze kerkelijke gemeente Willemina Pippel, afkomstig uit Herwijnen. Ze kwamen terug naar haar geboortedorp en hebben hier een aantal jaren met vreugde mogen doorbrengen, tot haar een herseninfarct trof waaraan zij overleed. Hierna moest hij ook nog zijn enige dochter, Ineke, naar haar laatste rustplaats brengen. Over een bewogen leven gesproken.

Wij gedenken met dankbaarheid dat br. Schipper lange tijd ook in onze gemeente als bezoekerbroeder pastoraal werk deed in Zorgcentrum "Avondlicht" en met de ouderen onder ons de woorden van Ps. 71 bad: Verlaat mij niet, o God, terwijl de ouderdom en grijsheid daar is.

In de rouwdienst op 1 december j.l., waarin Ds. J. van Dijk voorging, lazen we Openbaring 21, waar de apostel Johannes in een vergezicht mocht blikken in de toekomst en de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zag, waar geen dood en geen droefheid meer zijn zal en God alle tranen zal drogen, omdat Hij is de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Kennen wij die troost, die zekerheid? In een bewogen en emotioneel afscheidswoord dankte de oudste zoon allen die hun vader zo liefdevol hebben omringd.

In Memoriam II

Dankbaar dat zij zo lang bij ons mocht zijn, maar bedroefd om het afscheid; met deze woorden geeft de fam. Kornet kennis van het overlijden van hun zorgzame moeder, schoonmoeder en oma

Maaïke Kornet—de Groot

sinds 23 April 1986 weduwe van Pieter Kornet

in de leeftijd van 92 jaar.

Maaïke Kornet verbleef de laatste jaren van haar leven in zorgcentrum "Avondlicht" waar zij liefdevol werd verzorgd.

Het verdriet is aan haar ook niet voorbijgegaan. We denken aan het trieste, onverwachte heengaan van zoon Gerrit, daarna, na het overlijden van haar man, moest ze 22 jaren alleen verder.

In de rouwdienst, die geleid werd door Ds. J. Groenenboom, klonken de woorden uit Romeinen 8 vers 31-39, het zegelied van Paulus; wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?!

Bij het uitdragen werd gespeeld: er ruist langs de wolken een lieflijke Naam.

Het volgende vers vraagt: kent gij/u, die Naam? Zoek de echte troost onder die Naam, dat is onze bede voor kinderen en kleinkinderen.

Huwelijksjubileum I

Op 19 december a.s. is het 40 jaar geleden dat Arend en Emmy van Rossem (Breede Kampen 3 , 4171 AT) zijn getrouwd, met in de huwelijksdienst de aansprekende woorden uit Spreuken 15 vers 6a: "In het huis van de rechtvaardige is een grote schat".

Zij hopen dit heuglijke feit op die dag te gedenken met kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden. Terugziend op deze 40 jaren, ook al werden er tijden van moeite en zorg gekend, zal het in hun hart leven: Loof de Heere, want Hij is goed.

Voor onze kerkelijke gemeente mag br. Van Rossem veel betekenen. Onder zijn leiding is er een pracht uitzendstelsel van de kerkdiensten tot stand gekomen. Nimmer wordt tevergeefs een beroep op hem gedaan als de techniek hapert. Meerdere perioden mocht hij als diaken de gemeente dienen. Zijn vrouw, Emmy, maakt al jaren deel uit van de redactie van ons kerkblad. Van harte hiervoor onze dank en onze welgemeende felicitatie. Een fijne dag toegewenst met de bede, dat de Heere, onze goede God, nog vele jaren geeft, samen met kinderen en kleinkinderen.

Huwelijksjubileum II

Kees en Annemarie van Baalen (Mert 12, 4171 LB) hopen op 30 december a.s. te gedenken dat ze 25 jaar geleden in het huwelijk zijn getreden. Ze hopen dit met kinderen, familie en vrienden te vieren op zaterdag 27 december. Als gemeente willen wij jullie hiermee hartelijk feliciteren. Kees heeft, samen met zijn broer, door hard werken, een mooi bedrijf, voornamelijk veehouderij, opgebouwd. Annemarie is een hartelijke gastvrouw bij wie altijd en voor iedereen de koffie klaar staat, ja sterker nog, vers wordt gezet. Dank ook voor jouw hulp bij het schoonhouden van de kerkelijke gebouwen. Terugziend op deze 25 jaren, waren er ook tijden van moeite en zorg, toch mag klinken: Soli Deo Gloria; God alleen de eer!

Wij wensen jullie, met allen die bij jullie horen, een heel fijne dag en voorbereiding toe, en voor de toekomst de Zegen van de algoede God van harte toegebeden.

Uit dankbaarheid

Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de vele kaarten, bloemen en felicitaties voor onze 40 jarige huwelijksdag. Dankbaar zijn wij dat God ons gespaard heeft in deze afgelopen jaren.

Jurrie en Hennie Overheul

VERANTWOORDING

Collecten

Donderdag 20 nov:	collecte	€	80,45	
	Dienst huize Avondlicht			
Zondag 23 nov:	1 ^e collecte	€	189,90	diaconie
	2 ^e collecte	€	178,40	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	165,20	past. en prediking
Zondag 30 nov:	1 ^e collecte	€	137,05	Deelgenoten (GZB)
	2 ^e collecte	€	130,85	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	137,60	onderhoudsfonds
Zondag 7 dec:	1 ^e collecte	€	119,70	diaconie
	2 ^e collecte	€	137,70	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	134,90	past. en prediking

Giften

Ontvangen via:

Ds. Groenenboom € 20,00 + € 10,00 + € 5,00

Ds. Blenk € 20,00 + € 10,00

Mw. T. van Zante € 10,00 voor de bloemengroet

Dhr. Van Rossem € 50,00 + € 6,00 + € 6,00 voor de kerk

Nagekomen voor de Dankstondcollecte € 10,00 + € 10,00 via de collectezak

Mw. Ellie van Vliet 2x € 10,00 voor de bloemengroet

Mw. Van der Weerd-Blom € 10,00 voor de dankstondcollecte

Voor al deze giften heel hartelijk dank.

RONDON HET WOORD

Terugblik

De woestijn zal bloeien als een roos. Over toekomstverwachting gesproken! In Israel ligt de Negev-woestijn met veel zand. En midden in die woestijn ligt een rivier met riet en biezen. Wonderlijk. Het leven van een christen lijkt soms op een woestijnreis. Het paradijs is voorbij. Wij bepalen zelf wel wat goed en kwaad is. En we noemen het autonomie. Dat is de betekenis van de boom van goed en kwaad in het paradijs.

In ons zit de hunkering naar geluk, het is de hunkering naar het paradijs. De aarde is geen paradijs meer. Er vinden verwoestingen plaats. Ze is in barensnood. Laten we zuinig zijn op moeder aarde, als ze in verwachting is! Maar het paradijs komt weer in zicht. In Jesaja 35 worden de ballingen aangesproken en opgeroepen. Ook al val je jezelf tegen en komt er niets uit je handen. Blijf niet bij de pakken neerzitten! Je wilt toch niet omkomen in Babel? Kom mee! Ook al ben je geestelijk ingezonken, blijf niet achter.

God komt ten gerichte. Ook vandaag gebeuren wonderen. Iedere genezing is een teken van het Koninkrijk van God. Een teken met de bedoeling om je mee te nemen. Ook als je je niet blij voelt. Voel je je kreupel? Weet dan dat Hij je ophaalt. Dat er onderweg oases zijn. Een plek om versterkt te worden om weer verder te kunnen gaan.

Verder gaan op de heilige weg naar de heilige stad. Ook al voel ik me niet heilig. De ballingen waren op weg naar Jeruzalem en de tempel werd herbouwd. "Waarheen pelgrims, waarheen gaat gij?". En wij?

Er is niets beters dan voor altijd bij de Heere te zijn. Als het voor die moordenaar naast Jezus aan het kruis kon, zou het dan voor mij ook niet kunnen? Dan staat mijn levensboom aan de levensstroom. Het paradijs komt weer terug.

Vooruitblik

Advent

We leven toe naar kerst. Het geeft een dubbel gevoel: Jezus is allang gekomen en we doen alsof Hij nog moet komen. Kerst en wederkomst hebben alles met elkaar te maken. Bij zijn wederkomst zal Jezus ons oordelen. Maar wat een wonder: achter het oordeel doemt het paradijs op.

Verhard u niet, maar laat u leiden.

Kerstzangdienst

Op D.V. woensdagavond 24 december zal er om 21.30 uur een kerstzangdienst worden gehouden, waaraan wordt meegewerkt door de Muziekvereniging "Wilhelmina". We zijn dankbaar dat zij ook dit jaar hun medewerking hieraan willen verlenen. De meditatie zal worden verzorgd door kandidaat A.C. de Kruijf uit Meerkerk.

Kerst

Op D.V. donderdag 25 december 2008 komen we om 10.00 uur als gemeente bij elkaar om het kerstfeest te vieren. "Wat heil, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven." Voorafgaand aan de dienst zingen we enkele kerstliederen. 's Avonds om 18.30 uur is er een gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk, met medewerking van het koor "Soli Deo Gloria" uit Herwijnen. Tweede kerstdag is er 's avonds de kerstfeestviering van de zondagschool, waarover u elders in dit kerkblad nadere informatie kunt lezen.

Oud en nieuw

Ook op oudjaarsavond en nieuwjaarsmorgen worden er diensten gehouden. Op oudjaarsdag kijken we achterom naar het voorbij gesnelde jaar. Laten we God danken voor zijn zegeningen en ook het nieuwe jaar met hem beginnen. Na de dienst op nieuwjaarsmorgen mogen we elkaar ook Gods heil en zegen toewensen voor het nieuwe jaar.

Bloemen

De vrijdag 12 december gehouden bloemenactie (verkoop kerststerren) heeft netto opgebracht € 1.635,70. Graag willen we iedereen die aan dat prachtige resultaat heeft meegewerkt, heel hartelijk bedanken. Fijn dat een groep vrijwilligers zich weer heeft ingezet, fijn dat er weer zoveel kopers waren.

Kerstpost bezorgen

Een groep jongeren vanuit de Gereformeerde Kerk in Herwijnen gaat volgend jaar juli op werkvakantie naar Moldavië. De jongeren gaan daar aan de slag voor verschillende projecten (zie www.gkherwijnen.nl). Om de reis te betalen en de klussen uit te voeren is geld nodig. Vandaar dat de jongeren allerlei acties houden. Een van die acties is het bezorgen van kerstpost in Herwijnen, Hellouw, Haaften en Vuren.

Normaal gesproken kost de decemberzegel 34 eurocent, de jongeren brengen de kaarten echter rond voor 30 cent.

Wie de jongeren wil steunen kan zijn of haar kerstkaarten (met het bedrag van 30 cent per kaart) inleveren bij Corine van Zandwijk, Parallelweg 20 in Herwijnen. Inleveren in Haaften kan ook, bij Gerald van den Heuvel, Burg. M.P. van Willigenweg 11.

Startkrant

Sinds kort wordt de Startkrant uitgegeven, met medewerking van een aantal christelijke organisaties. De Startkrant is in zekere zin de opvolger van het blad Christen in Contact. De Startkrant verschijnt enkele keren per jaar. Ze komen te liggen in een display achter in de kerk. Hou dus regelmatig het display in de gaten, om te zien of er een nieuwe Startkrant is.

Beroepingswerk

De laatste keer dat we iets hebben gemeld over de voortgang van het beroepingswerk, ligt enkele kerkbladen achter ons. Dat wil echter niet zeggen dat het beroepingswerk stil ligt, allerminst zelfs. Achter de schermen gaat dat zeker door. De kerkenraad acht daarbij zorgvuldigheid belangrijker dan snelheid. Daarnaast duren bepaalde dingen ook wel eens iets langer, door onverwachte gebeurtenissen of ontwikkelingen; of doordat zaken anders lopen dan we van tevoren bedenken of inschatten.

Dat alles neemt niet weg dat er flinke stappen vooruit zijn gezet. Na de voor iedereen drukke kersttijd, valt er in de loop van januari of februari, zoals het er nu naar uitziet, waarschijnlijk meer te melden.

Bij al het werk dat door mensen verricht moet worden en verricht wordt, mogen we er vanuit gaan dat God op zijn tijd en wijze een nieuwe predikant naar Herwijnen zal leiden. Daar mogen we op vertrouwen. Laten we allen, als kerkenraad en gemeente samen, het beroepingswerk ook opdragen in ons gebed.

Hieronder treft u aan de profielschets voor een nieuw te beroepen predikant, zoals die enige tijd geleden door de kerkenraad is vastgesteld.

Profielschets predikant

Prediking

Omdat wij de Woordverkondiging het hart van het gemeentelieven achten en alleen daardoor de gemeente wordt gebouwd,

zien wij uit naar een dienaar van het Woord met een voorliefde voor de prediking, waarbij vooral de Persoon en het werk van Jezus Christus centraal staan. Geen opgeheven vinger maar een uitgestoken hand.

Van de dienaar van het Woord verwachten wij dat hij staat voor een voluit Schriftuurlijke prediking. Onder Schriftuurlijk verstaan wij dat de Dienaar van het Woord zich onderwerpt aan het gezag van de Bijbel als het Woord van God. En van daaruit lijnen trekt naar het hart en naar de praktijk van elke dag. In dat kader zien wij uit naar iemand die de Schrift grondig bestudeert, breed is in tekstkeuze, aansprekend taalgebruik hanteert en bewogen is met het zielenheil van de gemeente.

Belangrijk naast de verkondiging is de toerusting vanuit het Woord zodat jong en oud onderwezen worden vanuit de Schriften. We zoeken een predikant die zich verbonden en verwant weet met de hervormd-gereformeerde stroming binnen de kerk.

Jeugd/jongeren

Omdat God met Zijn verbond doorgaat in de lijn van de geslachten en de gemeente, achten wij het van groot belang dat de jeugd/jongeren/jong-volwassenen een grote plaats in het hart van de predikant hebben, hetgeen zich uit in een goede persoonlijke relatie met hen en de bereidheid om het jeugdwerk te stimuleren en er actief bij betrokken te zijn.

Pastoraat

Van een herder en leraar verwachten wij dat hij, in navolging van de Grote Herder der schapen, in het pastoraat voor de gemeente zoveel mogelijk openheid betracht. Het maken van onderscheid tussen onkerkelijken, randkerkelijken en meelevenden achten wij onwenselijk. Dat vraagt van de pastor een brede en open visie op mensen en hun leven. Graag zien wij betrokkenheid bij de breedte van het plaatselijk kerkenwerk. Dit wil niet zeggen dat de predikant alles zelf moet doen. Veel werk wordt verricht door capabele gemeenteleden, en niet in mindere mate door de kerkenraad. Wel is het wenselijk dat de predikant leiding geeft aan het geheel.

Tenslotte

Wij geloven dat de Heere Zijn Kerk regeert en deze in stand houdt door alle zorgen en moeiten heen. Daar mogen wij ook op vertrouwen. Aan wie kunnen we het immers beter overlaten dan de Overste Leidsman en Voleinder van het Geloof.

Hij laat Zijn Kerk niet in de steek, want Hij belooft: Ik ben met u alle dagen, tot de voleinding der wereld.

Wij bidden dat de Heilige Geest op Zijn tijd weer een dienaar van het Woord naar de gemeente Gods, die te Herwijnen is, stuurt.

Kerkenraad Hervormde Gemeente Herwijnen

Actie Kerkbalans/ laatste betalingen

Er zijn in de loop der jaren al heel wat slogans bedacht voor de Actie Kerkbalans. *De kerk is heel wat waard; De kerk is van blijvende waarde;* om er maar eens twee te noemen. In 2009 wordt de actie gehouden met als motto, *Kerkbalans, daar geef je voor.*

Al die korte maar krachtige zinnen raken de kern van de actie: het belang om overal, ook in Herwijnen een kerk in stand te houden. En dan gaat het allereerst niet om het gebouw op zich, hoewel het kerkgebouw natuurlijk heel belangrijk is voor een kerkelijke gemeente; als plaats waar Gods Woord klinkt, als rustpunt in ons drukke leven, als ontmoetingsplaats. Bij het in stand houden van de kerk gaat het ook om de kerkelijke gemeente en alles wat daarmee te maken heeft: prediking, bezoekwerk, jeugdwerk, crisispastoraat, catechisatie, omzien naar elkaar, vrijwilligerswerk et cetera. Te veel om op te noemen.

In de laatste twee weken van januari wordt de actie kerkbalans 2009 gehouden. Het thema is dit keer dus: *Kerkbalans, daar geef je voor.*

De actie 2008 (*De kerk is van blijvende waarde*) is bijna afgesloten. Een groot deel van de toezeggingen is binnen, enkele bedragen moeten nog binnen komen. Wellicht zijn mensen vergeten het toegezegde bedrag over te maken; vandaar dat we een dezer dagen herinneringen versturen. Het zou fijn zijn als binnenkort alle toegezegde bedragen binnen zijn. Zodat de actie afgesloten kan worden met het mooie bedrag dat in totaal is toegezegd.

Banknummer: 3280.00.531; Postbank: 950925 (steeds t.n.v. college van kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Herwijnen).

We willen u vriendelijk vragen ook vast na te denken over uw bijdrage in 2009. Het afgelopen jaar gaf de opbrengst van de Actie Kerkbalans een duidelijke stijgende lijn te zien. Die lijn willen we graag vasthouden, om zo een financieel gezonde gemeente te blijven.

Dat kan, als we er met z'n allen de schouders onder blijven zetten; als iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid neemt. Gelukkig heeft de gemeente dat vertrouwen in 2008 niet beschaamd.
Dus rekenen we erop dat dat in 2009 evenmin gebeurt.

De kerkrentmeesters

Begroting 2009

De kerkenraad heeft in de vergadering van woensdag 10 december de begroting 2009 van het college van kerkrentmeesters vastgesteld. Deze komt overeen met de begroting 2009 zoals opgenomen in de meerjarenbegroting 2009-2012, die eerder is vastgesteld vanwege het kunnen starten van het beroepingswerk.

De begroting sluit met een klein tekort, waarbij wel rekening is gehouden met een stijging van bijna 5.000 euro aan inkomsten. Die stijging is mede gebaseerd op de hoop en verwachting dat de stijgende lijn van de opbrengst actie kerkbalans zich doorzet.

Wie de begroting voor 2009 wil inzien kan contact opnemen met D. de Joode, secretaris van het college van kerkrentmeesters (0183-637092).

Collectebonnen

Wie collectebonnen wil bestellen kan het bestelformulier ook downloaden via de website www.nhkherwijnen.nl →kerkblad →uit de gemeente (onder aan de pagina kan vervolgens het formulier gedownload worden).

Jarigen in de gemeente

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie bemoediging sturen.

Datum	Naam	Leeftijd	Adres
18-12	mevr A. van Kempen	89	Kolstraat 82
19-12	mevr H.M. Brongers-Sterk	93	Zorgcentrum Avondlicht
01-01	mevr G. Ekelmans-van Driel	86	Zorgcentrum Avondlicht
06-01	M. de Bruin	91	Kolstraat 2

Kring "Groeien in geloof"

De kring Groeien in geloof komt bij elkaar op D.V. dinsdag 6 januari 2009 om 20.00 uur. Dit keer niet in het kerkelijk centrum, maar bij de familie A. van Mourik, Achterweg 53. We gaan dan verder met de behandeling van de brief aan de Filippenzen. Allen van harte welkom!

Evangelisatieactie

In het vorige kerkblad hebt u en jij al kunnen lezen over de huis-aan-huis kerstactie, die samen met de gereformeerde kerk wordt gehouden. Het is de bedoeling dat huis aan huis een presentie wordt aangeboden. Indien mogelijk wordt dit persoonlijk aangeboden. We hopen dat het u en jou bepaalt bij wat het belangrijkste is met kerst: de komst van de Heere Jezus. Van harte nodigen we u en jou ook uit voor de activiteiten op en rondom de kerstdagen.

De evangelisatiecommissie

Laat het even weten

Er zijn van die momenten dat u behoefte heeft aan een gesprek met de predikant en/of kerkenraad. Bij ziekte of feestelijke gebeurtenissen, in vreugde en verdriet, bij problemen of 'om je hart te luchten'.

Ook uw predikant en kerkenraad zien de noodzaak daarvan in, om waarlijk nabij te zijn met het Woord van God en zo de gemeente van de Grote Herder Jezus Christus te zijn.

Opdat de ambtsdragers dit medeleven ook daadwerkelijk gestalte kunnen geven, is het noodzakelijk dat zij op de hoogte zijn. De contactpersoon is de scriba, dhr. D. de Joode. Direct contact met één van hen is noodzakelijk! Zo kunnen wij onder andere zorgen voor correcte afkondigingen en bezoeken.

Laat het daarom vooral even weten!

Registratie geboorte / burgerlijke staat

Per 1 oktober 1994 is de Wet Gemeentelijke Basisadministratie ingetreden.

Dit heeft een aantal wijzigingen met betrekking tot de kerkelijke ledenadministratie tot gevolg.

In de praktijk betekent het dat wijzigingen inzake geboorte en burgerlijke staat (bijv. huwelijk) door de kerkelijke gemeente zelf moet worden doorgegeven aan de S.M.R.A. Wij verzoeken u daarom dringend in geval van geboorte of wijziging van de burgerlijke staat dit z.s.m door te geven aan de scriba of predikant. Op deze manier hopen we de betrouwbaarheid van de kaartenbak te handhaven.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

Het college van kerkrentmeesters

Verantwoording bloemengroet

De afgelopen weken werd de bloemengroet van de gemeente bezorgd bij:

zondag 23 nov	Fam. H. de Bruin	Meerenburg
zondag 30nov	Mw. Rijkhoek-de Zeeuw	Meerenburg 33
zondag 7 dec	Mw. De Man-van Baalen	Kromme Akkers
zondag 14 dec	Dhr. J. van Kuilenburg	Achterweg
	Dhr. H. Kaldenberg	Waaldijk

Zondagsschool "Bethel"

Tweede Kerstdag vrijdag 26 december hopen we als gemeente samen met de kinderen van zondagsschool Bethel het kinderkerstfeest te vieren. Ook u bent hierbij van harte uitgenodigd. De viering zal beginnen om 18.30 uur. Er zal hierbij ook een collecte gehouden worden. De opbrengst daarvan is dit jaar bestemd voor Stichting Betheljada. Deze stichting biedt kinderen en jong volwassenen met een meervoudige handicap in Suriname een thuis. Meer informatie hierover kunt u vinden op: www.betheljada.org.

Tenslotte willen we u vriendelijk verzoeken om tijdens het kinderkerstfeest niet te fotograferen of te filmen. Graag tot ziens op 26 december!

Kerstzegels Woord en Daad

Andere jaren kon u behalve de gewone postzegels ook kerstzegels kopen voor uw Kerst- en Nieuwjaarspost, maar dit jaar zijn die **niet** verkrijgbaar.

De postzegels van € 0,44 kunt u nog wel steeds kopen bij: Fam. Van Rossem, Breede Kampen 3, tel. 58 41 42.

Catechisaties:

Vanwege de kerstdagen en oud en nieuw zullen er geen catechisaties zijn op 24 december en 31 december.

We hopen elkaar weer te ontmoeten op D.V. 7 januari 2009:

18.00 - 18.45 uur	Groep 1 (12-13 jaar)
18.45 - 19.30 uur	Groep 2 (14,15,16 jaar)
19.30 - 20.15 uur	Groep 3 (17 jaar en ouder)
20.30 uur	Belijdeniscatechese

TENSLOTTE

Kerst / Oud en Nieuw

Als u dit leest hebt u alweer het laatste kerkblad van dit jaar. Nog even en 2008 zal worden toegevoegd aan de lange reeks van jaren die hieraan voorafgingen. Men zal dan spreken over "TOEN". Klinkt hier niet wat weemoedigs in door? Zeker wel!

Toch hebben wij als kerk een vreugdevolle boodschap; luister maar wat de Engel in de velden van Efratha bazuïnt: Ziet, ik verkondig u grote blijdschap, namelijk dat heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus de Heere.

De kerkenraad, en allen die haar terzijde staan in pastoraat en catechese, wensen u en jou gezegende kerstdagen en een dankbare en hoopvolle jaarwisseling.

AGENDA

Woensdag 17 dec	18.30 uur	uitzending kerktelefoon
Maandag 5 jan	20.00 uur	Bijbelgesprekskring
Dinsdag 6 jan	20.00 uur	Groeien in Geloof
Woensdag 14 jan	18.30 uur	uitzending kerktelefoon

Voor al deze gegevens uit het kerkblad en de algemene informatie, zie ook de website van onze gemeente; www.nhkherwijnen.nl

VAN DE REDACTIE



De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 5 januari 2009 **vóór** 17.00 uur ingeleverd te zijn bij:

N. van der Vliet

Lijsterbeslaan 7

email: kerkbladherwijnen@planet.nl

PS: Let op!! De kopij voor het komende kerkblad is voor een periode van 3 (drie) weken.

Volgende inleverdata:

26 jan	voor 2 weken
9 feb	voor 2 weken
23 feb	voor 2 weken
9 mrt	voor 2 weken
23 mrt	voor 2 weken

En het geschiede

(Lucas 2)

Er is bij keizerlijk bevel
een Kind geregistreerd,
dat onze taal niet spreken zou,
het kwaad steeds heeft geweerd.

Het koos Zijn plaats in onze tijd
vanuit de eeuwigheid
en het bewees ons metterdaad,
dat Liefde méde lijdt.

Er is bij Goddelijk besluit
een Kind geregistreerd,
dat met de dood voor ogen ons
het Leven heeft geleerd.

Dat ieder woord te boven gaat,
de tijden overleeft.
Er is een Goddelijk besluit,
dat mensen toekomst geeft.

Daar is het Kind de Levensvorst,
Zijn vrede spant de kroon.
Er werd een Kind geregistreerd,
Zijn naam is God de Zoon.

Door: Co 't Hart
Uit : Een schuilplaats in de tijd

KERKBLAD	Verschijnt éénmaal per 14 dagen
REDACTIELEDEN	N. van der Vliet (kopij inleveren) Lijsterbeslaan 7, 4171 AS Herwijnen Telefoon 0418 – 58 14 57 e-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl E.J. van Rossem-van Maren
CASSETTEBANDJES	Verkrijgbaar van elke dienst bij familie van Rossem, Breede Kampen 3, tel. 0418 – 58 41 42
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS	Girorekening nr. 950925 Bankrekeningnr. 3280.00.531
DIACONIE	Bankrekeningnr. 3280.01.767
BANKENFONDS	Bankrekeningnr. 3280.59.943
ADM. KERKBLAD	Bankrekeningnr. 3280.24.643
WEBSITE	www.nhkherwijnen.nl
COLLECTEBONNEN	Verkrijgbaar via een bestelformulier achter in de kerk à € 0,60 / € 0,70 / € 1,00