

KERKGEBOUW	Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen
PREDIKANT	Vacant
OUDERLINGEN	J.J. G. Blom H.G. Hak T.J. Hijkoop J.J. van Kuilenburg M. van Mourik A. Ruitenburg
OUDERLINGEN- KERKRENTMEESTER	H. van Eeken A.J. Hobo D. de Joode, scriba Lunet 18, 4214 GA Vuren tel. 0183 – 637092 email: ddejoode@planet.nl
DIAKENEN	H. de Bruin J.A. Hobo A. van Mourik
ORGANISTEN	C. van den Bergh H.J. de Bruyn
KOSTERS	M. van Zante, Wilgenlaan 6 Tel. 0418 – 58 12 35 Marco van Zante, Seringenhof 15 Tel. 0418 – 58 11 33
KERKDIENSTEN	Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt) Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) Avonddienst 18.30 uur
ZONDAGSSCHOOI	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in het kerkelijk centrum
CRECHE	Elke zondagmorgen in Peuterspeelzaal Herovientje

32e Jaargang, no. 976, 13 februari 2009

KERKDIENSTEN

Zondag 15 februari 2009

10:00 uur: Kand A.L. de Kwaadsteniet, Rotterdam
Introïtuslied: Ps. 100 : 1 en 2
18:30 uur: Ds. P.L. Tolhoek, Heusden
Introïtuslied: Ps. 97 : 1 en 7
1^e collecte: Woord en daad
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Zondag 22 februari 2009 – rechtstreekse uitzending radio Lingewaal

10:00 uur: Ds. A. Romein, Ede
Introïtuslied: Ps. 100 : 1 en 3
18:30 uur: Ds. J.A.C. Olie, Zuilichem
Introïtuslied: Ps. 98 : 3 en 4
1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Onderhoudsfonds

Lied van de Zondagsschool

15 feb: Ps. 100 : 1
22 feb: Ps 100 : 1

Kinderoppas:

15 feb: Jannet van Zante en Sara Hobo
22 feb: Jacolien van Zante en Roxanne van Eeuwijk

Schoonmaakrooster

16 t/m 20 feb: Mw. van Brakel, Mw. Kornet
23 t/m 27 feb: Mw. Treffers, Mw. Hobo, Mw. Zeiderveld,
Mw. Beukenkamp

MEDITATIE



“ al wat hij onderneemt, gelukt”

Psalm 1:3

Alles gelukt?!

Je moet maar eens in de zorgen zitten en dan het bovenstaande lezen.

Al wat u onderneemt, belooft deze Psalm.

Gaat dat niet te ver? Heeft deze dichter nooit van Job gehoord? Trouwens in andere Psalmen lees je wel andere geluiden. Wat is dit voor een belofte? Het doet een beetje denken aan een woord van Jezus.

“Vraagt wat ge maar wilt en het zal u geworden”(Joh. 15:7).

Ook geen gemakkelijk woord. Tenminste als je de bijbel voor waar houdt. Het opvallende is dat beide gezegden in een zelfde verband staan. In Psalm 1 gaat het over een boom en in Joh. 15 over een wijnstok. Gods kinderen zijn als bomen die op hun tijd vruchten dragen, zegt het ene gedeelte. En Jezus leert, dat als we in Hem blijven, in Hem als de wijnstok en wij de ranken, dat ook dat een oorzaak is van veel vrucht.

Alles gelukt. Ja, wat bij een boom hoort: namelijk “vruchtdragen”! U kunt er van op aan, zegt de dichter, dat die vruchten vast en zeker komen. Als je door God geplant, overgeplant bent aan waterbeken, dan komt er vrucht. Dàt lukt vast en zeker. Precies eender zegt Jezus: als je een rank bent en wilt zijn, vraag het maar: het zal u geworden.

Geloven is niet per definitie de weg naar succes. Luister ik goed naar de Bijbel, dan moeten Gods kinderen zich niet verbazen als het soms juist niet gemakkelijk gaat. Discipel zijn is dagelijks je kruis op je nemen. En.... Een discipel staat niet boven zijn Meester!

Maar... vruchtbaar zijn: dàt is vast en zeker. Daar kun je van op aan. Dàt zal lukken. Vruchtbaar zijn, vrucht dragen kan een mens naar de maatstaven van het Koninkrijk van God onder alle omstandigheden. Al zou u uw hele leven op bed moeten liggen, dan gaat dit nog op! Deze vruchtbaarheid is namelijk niet aan rijkdom, aan leeftijd, aan mogelijkheden, aan gelegenheden gebonden. Bepalend is het geplant zijn aan waterstromen, het ingelijfd zijn in Christus Jezus.

Wie Gods wet overdenkt, wie het Evangelie van Jezus Christus indrinkt, die laat de Here door Zijn Geest in ons werken. En die Geest staat voor niets. Als de Geest in ons werkt, dan kan het niet anders of dit heeft gevolgen in ons leven. Dit gaat vrucht afwerken reken maar.

Dàt gelukt.

Door : ds. A. van der Veer

Uit : Geloven in de toekomst

UIT DE GEMEENTE



Zieken

Mw. C. Duizer-Dame (Nieuwesteeg) verblijft nog steeds in "Lingesteyn"

Dhr.A. Van Eeuwijk (Meerenburg) mocht vanuit het ziekenhuis te Gorinchem thuiskomen, van harte wensen en bidden wij hem een verder herstel toe.

Laten we in onze voorbeden ook hen niet vergeten, die langdurig ziek zijn of voor langere tijd verpleegd moeten worden.

In de diverse (verpleeg)huizen verblijven:

Lingesteyn, Kon. Emmalaan 82, 4141 EE Leerdam.

Hr. J. Bijl, In den Bogerd K.1.

"Zorgcentrum Lingehof", Huis Te Beestlaan 39, 4153 CE Beesd

Mw. Van Mil-Van der Zalm

"Ravenstein Zorgcentrum, De Wieken 2, 4191 TS Geldermalsen

Mw. A. Vroeg-Schilders, Afd. De Horst

Henk van Meteren, Pinksterbloem 88, 4102 KD te Culemborg.

Henny van der Meijden, Cannenburg 151, 3228 AX Dordrecht.

Andrea van Mourik, Nicolaas Beetshof 1, 4207 RW Gorinchem.

Mevr. A.C. van Steenis, Schepenlaan 20, 4147 GK Asperen.

Mevr. W.T. Kaldenberg, Ceramstraat 82, 3312 SJ Dordrecht.

Ook zij, die in stilte hun ziekte dragen of meelijden met hun geliefden en zij die zoveel moeite hebben met de verwerking en acceptatie van hun ziekte, of wachten op de uitslag van een onderzoek en een eventueel vervolg van de behandeling, mogen verzekerd zijn van de voorbede van de gemeente. Laten we de noden van de gemeente en de gemeenteleden in het gebed dragen naar Gods troon, immers het krachtige gebed van de rechtvaardige vermag veel (Jac.5:16). Het Woord van God wijst ons de weg, ook m.b.t. de voorbede voor onze zieken. Ook onze aandacht, in welke vorm dan ook, is van belang.

Meeleven.

In het vorige kerkblad vroegen wij uw gebed voor en meeleven met Gijs en Netty Pippel-van Baalen. Intens verdrietig geven zij nu kennis dat na een zwangerschapsduur van 26 weken levenloos is geboren hun zoontje

GIJSBERT (Gijs)

Zaterdagmorgen 31 Januari vond, na een bijeenkomst in besloten kring, de begrafenis plaats.

Laten wij hen gedenken, en zo in ons omzien naar elkaar, tonen dat we christen zijn, opdat zij bij alle vragen die er blijven, troost mogen vinden in de woorden van Ps. 54, waar de dichter nochtans zegt:

"God is mijn Helper, de Heere is het die mijn leven draagt".

Uit dankbaarheid

Hartelijk bedankt voor de vele kaarten, bloemen, telefoontjes, bezoekjes en andere attenties tijdens mijn korte verblijf in het ziekenhuis en na mijn thuiskomst. Het was hartverwarmend.

Miny van Dusseldorp

VERANTWOORDING

Collecten

Donderdag 15 jan:	€ 106,05	Huize Avondlicht
Zondag 25 jan:	1 ^e collecte € 112,90	diaconie
	2 ^e collecte € 127,50	kerkrentmeesters
	Uitgangscollecte € 127,95	onderhoudsfonds
Zondag 1 feb:	1 ^e collecte € 127,45	werelddiaconaat
	2 ^e collecte € 111,55	kerkrentmeesters
	Uitgangscollecte € 126,35	pastoraat en prediking

Giften

Ontvangen via:

Ds. J. Groenenboom € 10,00

De heer A. van Rossem € 25,00 + € 8,00 en € 25,00 (collectebonnen voor de kerk)

Voor al deze giften heel hartelijk dank

R O N D O M H E T W O O R D

Terugblik

Tijdens de voorbereiding en de viering van het heilig avondmaal stond de gelijkenis van het avondmaal uit Lukas 14 centraal. Een gelijkenis is een aards verhaal met een hemelse boodschap. In de gelijkenis is de nodiging uitgegaan naar een select gezelschap. Maar als de dienstknecht roept dat de maaltijd nu gereed is wordt de uitnodiging in de wind geslagen. Stond het niet in hun agenda? En hoe is het met onze agenda? Je werk, huwelijk, enz. zijn een zegen van God. Maar zijn we meer op onszelf gericht dan op God? Ten diepste wijzen we dan het offer van Christus af. Dan komt de kanteling in de gelijkenis. De knecht wordt naar de mensen in het straatvuil gestuurd. Je moet mee, je mag mee. Zelfs de mensen van buiten de stad, de verstotenen mogen komen. Samaritanen, heidenen, melaatsen, etc. God breidt zijn handen uit naar losers. Niet voor mensen die scoren, maar die alles hebben verloren. Kom tot uw Heiland, toef langer niet.

Droom ik of is het echt? Je weet het pas als je wakker wordt en in je arm knijpt. Hoe reageer je op iets heel moois? Een uitgelaten sfeer, extase van geluk. Gods kinderen kunnen ook lachen, een lach die voortduurt. Ook al is het door de tranen heen. In Psalm 126 lezen we dat zelfs de omstanders zeggen: "De Heere heeft grote dingen gedaan". Sinds 1948 bestaat de Joodse staat. God bleef en blijft trouw aan Zijn volk. Thuis in het land van de belofte. God heeft verbazingwekkende dingen gedaan en doet die nog. Net als in de dorre, kale Negev-woestijn. Alleen in het regenseizoen komt er snelle verandering. De Heere is de Lotswender bij uitstek. Zo mogen ook wij vragen om een nieuw wonder. "Laat me niet los".

Hoop op de toekomst. De boer huilt, terwijl hij loopt te zaaien. Hij heeft het zaad uit de mond van zijn kinderen moeten sparen. Hij worstelt met de vraag: "Stop ik het in de mond of in de grond?". Zal er wel een oogst komen? We ploeteren wel, maar is het allemaal niet ijdel, zinloos? Wat kunnen mensen tegen je aantrappen. Het kruis is te zwaar. We vallen onszelf zo tegen. Jezus is de tarwekorrel die is gezaaid en de pinkstervrucht voorbrengt. God zelf geeft bemoediging voor onderweg, ook door het heilig avondmaal. Daarom mogen we zaaien, volhouden, doorgaan! We mogen de dag verwachten dat God alle tranen van de ogen zal afwissen. Dan zullen we lachen als de beste.

Vooruitblik

Beroepingswerk

De kerkenraad is dankbaar en verheugd dat afgelopen zondag bekend kon worden gemaakt dat is besloten een beroep uit te brengen op ds B.J. van de Kamp uit Hierden.

Het beroep is echter officieel nog niet ingegaan. De kerkorde schrijft namelijk voor dat stemgerechtigde gemeenteleden een week de gelegenheid krijgen bezwaar in te dienen tegen de gevolgde procedure. Voor alle duidelijkheid: het gaat dus alleen om de kerkordelijke procedure die de kerkenraad heeft gevolgd, niet om de keuze voor de te beroepen predikant.

Wie vindt dat de kerkordelijke procedures niet goed zijn gevolgd en daarover een bezwaar wil indienen, kan dat doen tot uiterlijk zaterdag 14 februari 18.00 uur, bij de scriba van de kerkenraad (D. de Joode, Lunet 18, Vuren). Het eventuele bezwaar moet schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend worden ingediend.

Als deze week voorbij is kan het beroep officieel ingaan. In overleg met ds Van de Kamp zal dan ook gesproken worden over een kennismakingsavond. Mogelijk gaat ds Van de Kamp een van de komende zondagen ook voor in een dienst. Dan ook kunnen we wat meer over ds Van de Kamp en zijn gezin vertellen. Overigens is ds Van de Kamp natuurlijk geen onbekende voor ons. Hij gaat al vele jaren met enige regelmaat bij ons voor.

Nu na alle voorbereidingen van de afgelopen maanden een beroep is uitgebracht, vraagt de kerkenraad het beroepingswerk en dit beroep in het bijzonder, in het gebed op te dragen.

Daar geef je voor!

€ 39.822,00, dat was de opbrengst in eerste telling van de actie kerkbalans.

Een mooi bedrag natuurlijk. Een bedrag dat stemt tot dankbaarheid. Nog een reden tot dankbaarheid is de vaststelling dat verschillende gemeenteleden hun bijdrage hebben verhoogd. **Dank** daarvoor.

Toch is er ook een 'm a a r'. We moeten namelijk ook de realiteit onder ogen zien en vaststellen dat de opbrengst níet voldoende is om de begroting dit jaar sluitend te krijgen, ook al komen er ongetwijfeld nog giften na. Om een fulltime predikantsplaats en alle andere kosten te kunnen (blijven) betalen, moeten de inkomsten structureel omhoog. De begroting gaat uit van een opbrengst van de actie kerkbalans van € 49.125,00

Vandaar een oproep aan iedereen, om nog eens **kritisch te kijken** naar de bijdrage die u de afgelopen twee weken hebt betaald of toegezegd. Wat is de kerk u waard, ook afgezet tegen uitgaven aan andere dingen. Dit vanuit het besef dat we van alles wat we mogen ontvangen, ook iets terug mogen geven voor de verkondiging van het Woord en het vele werk dat in de Gemeente wordt verzet. In de kerkbalansfolder stond een tabel afgedrukt, die landelijk wordt gebruikt als richtlijn voor de hoogte van de vrijwillige bijdrage. Wellicht hebben sommigen die tabel gemist, vandaar dat die hier nog een keer wordt afgedrukt.

Netto inkomen per maand	Kerkelijk bijdrage percentage	Bijdrage per jaar
€ 0 - € 500	0,5%	€ 0 - € 30
€ 501 - € 1.000	1,0%	€ 60 - € 120
€ 1.001 - € 1.500	1,5%	€ 180 - € 270
€ 1.501 - € 2.000	2,0%	€ 360 - € 480
€ 2.001 - € 2.500	2,5%	€ 600 - € 750
€ 2.501 - of meer	3,0%	€ 900 of meer

Laten we allemaal onze verantwoordelijkheid nemen. Laten we er met z'n allen voor zorgen dat we financieel een gezonde gemeente blijven. De kerk is immers van blijvende waarde!

Bank 3280.00.531

ING: 950925

Steeds ten name van het college van kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Herwijnen.

Het college van kerkrentmeesters.

Gezamenlijke ontmoetingsavond over Calvijn

Graag herinneren we u nog even aan de gezamenlijke ontmoetingsavond met de gereformeerde Kerk, donderdag 12 februari in het kerkelijk centrum aan de waaldijk. Aanvang 20.00 uur. Het thema is: 'Calvijn en het gebed'. De avond zal worden geleid door de ons bekende ds M. van Campen uit Zwartebroek/Terschuur.

Collectebonnen

Wie collectebonnen wil bestellen kan het bestelformulier ook downloaden via de website www.nhkherwijnen.nl →kerkblad →uit de gemeente (onder aan de pagina kan vervolgens het formulier gedownload worden).

Jarigen in de gemeente

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie of bemoediging sturen.

Datum	Naam	Leeftijd	Adres
17-02	Mw. E. Schaap-Vink	97	Zorgcentrum Avondlicht

Nieuw ingekomen/verhuisd

In deze rubriek staan de namen van mensen die van buitenaf in Herwijnen komen wonen en staan ingeschreven bij de Hervormde Gemeente. Ook de verhuizingen van leden naar buiten Herwijnen worden vermeld. Wie niet vermeld wil worden, wordt verzocht dit tijdig door te geven aan de kerkenraad.

Verhuisd

In het vorige kerkblad stond per abuis dat Niels Schram was verhuisd naar Gorinchem; Niels is echter gaan wonen in Den Bosch.

Catechese

Vanwege de voorjaarsvakantie zal er geen catechese zijn op woensdagavond 25 februari.

We starten opnieuw op 4 maart om 18.00 uur met groep 1 en 18.45 uur met groepen 2 en 3.

De belijdeniscatechese vangt aan om 20.30 uur.

Fijne vakantie toegewenst en tot 4 maart.

G. van Bezooijen

Laat het even weten

Er zijn van die momenten dat u behoefte heeft aan een gesprek met de predikant en/of kerkenraad. Bij ziekte of bij feestelijke gebeurtenissen, in vreugd en verdriet, bij problemen of 'om je hart te luchten'. Ook uw predikant en kerkenraad zien de noodzaak daarvan in, om waarlijk nabij te zijn met het woord van God en zo de gemeente van de Grote Herder Jezus Christus te zijn.

Opdat de ambtsdragers dit medeleven ook daadwerkelijk gestalte kunnen geven, is het noodzakelijk dat zij op de hoogte zijn. De contactpersoon is de scriba, dhr. D. de Joode. Direct contact met hem (of één van de andere kerkenraadsleden) is noodzakelijk! Zo kunnen wij onder andere zorgen voor correcte afkondigingen en bezoeken.

Laat het daarom vooral even weten!

Registratie geboorte/burgerlijke staat

Per 1 oktober 1994 is de "Wet Gemeentelijke Basisadministratie" ingetreden. Dit heeft een aantal wijzigingen met betrekking tot de kerkelijke ledenadministratie tot gevolg.

In de praktijk betekent het dat wijzigingen inzake geboorte en burgerlijke staat (bijv. huwelijk) door de kerkelijke gemeente zelf moet worden doorgegeven aan de S.M.R.A. Wij verzoeken u daarom dringend in geval van geboorte of wijziging van de burgerlijke staat dit z.s.m. door te geven aan de scriba of predikant. Op deze manier hopen we de betrouwbaarheid van de kaartenbak te handhaven.

Bij voorbaat hartelijk dan voor uw medewerking.

Het college van kerkrentmeesters

Verantwoording Bloemengroet

De afgelopen weken is de bloemengroet van de gemeente bezorgd bij:

Zondag 1 feb: Dhr. A. van Eeuwijk Meerenburg 21
Zondag 8 feb: Mw. C. Duizer Lingestein Leerdam

Vakantie – bijbel - spelweek 2009

Aan iedereen die ooit eens medewerking verleende aan de **vakantie –bijbel - spelweek** en aan u en jou die dit jaar voor het eerst mee willen doen:

De stuurgroep is al weer begonnen met de voorbereidingen van de 13^e vakantie – bijbel- spelweek. Deze week hopen we te houden van **dinsdag 18 t/m vrijdag 21 augustus**. Het thema is nog niet bekend. Voor het organiseren van deze vakantie – bijbel - spelweek kunnen wij ook dit jaar niet zonder uw hulp. Ieder jaar groeit het aantal deelnemende kinderen. Dit is natuurlijk fantastisch, maar we hebben uw hulp hierbij dringend nodig. We zullen het erg op prijs stellen als u een gaatje in uw agenda zou kunnen vinden om ons een (half) dagje te helpen bij de begeleiding van de kinderen.

We hebben medewerkers nodig voor **de groepsleiding** (elke dag aanwezig zijn, maar mag ook door 2 pers. ingevuld worden), **de programma's**, **de kantine** (min. 2 pers.), **de oppas** in peuterspeelzaal 'Herovientje' (min. 2 pers.), **de zangleiding**, **muziek**, **het aankleden van het terrein** op maandagavond en **het opruimen en schoonmaken van het Clubgebouw van Herovina** op vrijdag. Tevens zoeken wij ook nog medewerkers die samen met een stuurgroep lid verantwoordelijkheid willen dragen voor een activiteit. Natuurlijk kunnen bepaalde activiteiten gecombineerd gedaan worden door dezelfde mensen.

Mogen wij u vragen zo snel mogelijk te reageren middels het formulier in het kerkblad, zodat we op tijd verder kunnen met de voorbereidingen? Graag inleveren voor 2 maart 2009 bij één van de stuurgroepleden.

Als de formulieren bij ons binnen gekomen zijn, zullen wij u zo spoedig mogelijk laten weten op welke dag en bij welke activiteit u ingedeeld bent. Ook wij willen volgend jaar digitaal gaan. We willen u daarom verzoeken om tevens uw e-mailadres op het formulier in te vullen. Er is oppas aanwezig voor de kinderen van de medewerkers. Dit briefje kunt u inleveren bij één van de onderstaande personen.

Met vriendelijke groeten,

Stuurgroep vakantie – bijbel - spelweek:

Marianne van Burk	Geerstraat 48	0418-582992
Marleen Ruitenburg	Kolstraat 32	0418-582439
Elly van Vliet	Kolstraat 58	0418-582591
Sjanet 't Lam	Geerstraat 19	0418-582571
Chantal de Bruijn	Brede Kampen 10	0418-582311
Chantal Hoornstra	Pieterswaard 15	0418-581828

Vakantie-bijbel-spelweek Herwijnen 2009

Naam: _____

Adres: _____

Telefoon: _____

E-mail-adres: _____

1e keus: 2e keus:

Maandag 17 augustus:	Aankleden terrein	6 medewerkers		
Dinsdag 18 augustus:	Muziekbegeleiding	3 medewerkers		
	Kantine	3 medewerkers		
	Groepsleiding onderbouw	16 medewerkers		
	Groepsleiding bovenbouw	6 medewerkers		
	Oppas voor de kinderen in de PSZ	2 medewerkers		
	Onderbouw	6 - 8 medewerkers		
	Bovenbouw	4 - 6 medewerkers		
Woensdag 19 augustus:	Muziekbegeleiding	3 medewerkers		
	Kantine	3 medewerkers		
	Groepsleiding onderbouw	16 medewerkers		
	Groepsleiding bovenbouw	6 medewerkers		
	Oppas voor de kinderen in de PSZ	2 medewerkers		
	Onderbouw	6 - 8 medewerkers		
Donderdag 20 augustus:	Bovenbouw	4 - 6 medewerkers		
	Muziekbegeleiding	3 medewerkers		
	Kantine	3 medewerkers		
	Groepsleiding onderbouw	16 medewerkers		
	Groepsleiding bovenbouw	6 medewerkers		
	Oppas voor de kinderen in de PSZ	2 medewerkers		
Vrijdag 21 augustus:	Onderbouw	6 - 8 medewerkers		
	Bovenbouw	4 - 6 medewerkers		
	Muziekbegeleiding	3 medewerkers		
	Kantine	3 medewerkers		
	Groepsleiding onderbouw	16 medewerkers		
	Groepsleiding bovenbouw	6 medewerkers		
	Oppas voor de kinderen in de PSZ	2 medewerkers		
	Onderbouw en bovenbouw	25 medewerkers		
	Opruimen en schoonmaken	6 medewerkers		

Wie wil de organisatie van een spel op zich nemen tijdens één van deze dagen?

Neem contact op met één van de stuurgroepleden.

AGENDA

Woe 11 feb 18.30 uur uitzending kerkteléfono
Don 12 feb 20.00 uur ontmoetingsavond, Calvijn
Maa 16 feb 20.00 uur Bijbelgesprekskring
Din 24 feb 20.00 uur Groeien in geloof – **Achterweg 53**
Woe 25 feb 18.30 uur uitzending kerkteléfono

Voor al deze gegevens uit het kerkblad en de algemene informatie, zie ook de website van onze gemeente: www.nhkherwijnen.nl



VAN DE REDACTIE

De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk maandag 23 februari vóór 17.00 uur ingeleverd te zijn bij:

N. van der Vliet
Berkenlaan 2

Email: kerkbladherwijnen@planet.nl

Volgende inleverdata:

9 mrt voor 2 weken
23 mrt voor 2 weken
6 apr voor 2 weken
20 apr **voor 3 weken**
11 mei voor 2 weken
25 mei **voor 3 weken**
15 jun voor 2 weken
29 jun voor 2 weken
13 jul **voor 6 weken** - vakantieperiode

Voor alle in de toekomst liggende data in dit Kerkblad geldt:

“Indien de Heere wil en wij leven zullen!” (Jak. 4 : 15)

Psalm 23

De Here is mijn Herder
dus heb ik alles wat ik nodig heb!
Hij laat mij uitrusten in een groene weide
en wijst mij de weg langs kabbelende beekjes.
Hij verfrist mijn innerlijk en leidt mij op de weg,
waar Zijn recht geldt, tot eer van Zijn naam.
Zelfs als ik door een donker dal moet lopen,
ben ik niet bang, want U bent dicht bij mij.
U bewaakt mij en gaat de hele weg met mij mee.
U bereidt heerlijk eten voor mij
waar mijn vijanden bij zijn.
U behandelt mij als een persoonlijke gast!
U zegent mij overvloedig!
Uw goedheid, liefde en trouw
mag ik mijn hele leven ervaren
en daarna mag ik voor eeuwig bij U wonen
In Uw huis.

KERKBLAD	Verschijnt éénmaal per 14 dagen
REDACTIELEDEN	N. van der Vliet (kopij inleveren) Berkenlaan 2, 4171 AM Herwijnen Telefoon 0418 – 58 14 57 e-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl E.J. van Rossem-van Maren
CD OPNAMEN	Verkrijgbaar van elke dienst bij familie van Rossem, Breede Kampen 3, tel. 0418 – 58 41 42
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS	Bankrekening nr. ING 0000950925 Bankrekening nr. Rabo 3280.00.531
DIACONIE	Bankrekeningnr. 3280.01.767
BANKENFONDS	Bankrekeningnr. 3280.59.943
ADM. KERKBLAD	Bankrekeningnr. 3280.24.643
WEBSITE	www.nhkherwijnen.nl
COLLECTEBONNEN	Verkrijgbaar via een bestelformulier achter in de kerk à € 0,60 / € 0,70 / € 1,00

