

KERKGEBOUW	Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen
PREDIKANT	Vacant
OUDERLINGEN	J.J. G. Blom H.G. Hak T.J. Hijkoop J.J. van Kuilenburg M. van Mourik A. Ruitenburg
OUDERLINGEN- KERKRENTMEESTER	H. van Eeken A.J. Hobo D. de Joode, scriba Lunet 18, 4214 GA Vuren tel. 0183 – 637092 email: ddejoode@planet.nl
DIAKENEN	H. de Bruin J.A. Hobo A. van Mourik
ORGANISTEN	C. van den Bergh H.J. de Bruyn
KOSTERS	M. van Zante, Wilgenlaan 6 Tel. 0418 – 58 12 35 Marco van Zante, Seringenhof 15 Tel. 0418 – 58 11 33
KERKDIENTEN	Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt) Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) Avonddienst 18.30 uur
ZONDAGSSCHOOI	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in het kerkelijk centrum
CRECHE	Elke zondagmorgen in Peuterspeelzaal Herovientje

KERKDIENTEN

Zondag 15 maart 2009

- 10:00 uur: Ds. D. Heikoop, Nieuwegein, **Bediening Heilige Doop**
Introïtuslied: Gez. L: 2, 7
- 18:30 uur: Kand. C.G. Roest, Utrecht
Introïtuslied: Ps. 102: 7, 8
- 1^e collecte: Nederlands Bijbelgenootschap
- 2^e collecte: Kerkrentmeesters
- Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Zondag 22 maart 2009

- 10:00 uur: Kand. J. Broekman, Voorthuizen
Introïtuslied: Ps. 81: 1, 2
- 18:30 uur: Ds. J. Verboom, Nieuwendijk
Introïtuslied: Ps. 103: 7, 8
- 1^e collecte: Diaconie
- 2^e collecte: Kerkrentmeesters
- Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Lied van de Zondagsschool

- 15 mrt: Gez. L: 7
- 22 mrt: Ps. 81: 1

Kinderoppas:

- 15 mrt: Marleen en Jeanine Ruitenburg
- 22 mrt: Gerda en Arianne de Fockert

Schoonmaakrooster

- 16 tm 20 mrt: Mw. Kruis, Mw. Van de Weerd, Mw. Van der Meijden
- 23 tm 27 mrt: Mw. Van Brakel, Mw. Kornet



MEDITATIE

“...en uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onze Heere Jezus Christus.”

I Thess. 5: 23

Met lichaam en ziel

Met lichaam en ziel ben ik Zijn eigendom. In die volgorde! Wij zijn zo geneigd dat òm te keren. Als onze ziel maar gered is... als onze ziel maar behouden wordt... want ziel verloren is alles verloren!

Maar Hij, onze Heere Jezus Christus, is gekomen om de totale mens te redden en zalig te maken. Niet alleen de ziel, maar ook het lichaam. We hebben van de Heere ook een lichaam gekregen om Hem daarin te dienen. En de Borg heeft dat lichaam aangenomen om een waar Mens te zijn. Mens van vlees en bloed om dat lichaam te kunnen verlossen. Hij neemt ons helemaal voor Zijn rekening, met lichaam en ziel.

Het is allemaal van Hem. Ook een lichaam dat misvormd is. Ook een lichaam dat aangetast is door ziekte. En Hij onderhoudt dat lichaam. Hij zorgt dat we eten, drinken en kleding hebben.

En Hij bewaart lichaam en ziel. Hij bewaart het tot de grote dag van Zijn toekomst. Is onze ziel gered van de dood, dan wordt zij bij het sterven terstond tot Christus, haar Hoofd, opgenomen. En ons lichaam gaat weliswaar de aarde in, wordt aan de ontbinding prijsgegeven, maar Hij waakt over dat stof en Hij zal het op de grote morgen gelijkvormig maken aan Zijn heerlijk lichaam.

Uit : Bijbels dagboek: “Wat is uw enige troost?”

UIT DE GEMEENTE

Zieken

Na een langdurige periode van ziekenhuisopname en revalidatie, mocht Mw. Duizer van de Nieuwe Steeg weer thuishkomen. Dankbaarheid overheerst.

Uit het Carolusziekenhuis te 's-Hertogenbosch mocht weer naar Avondlicht terugkeren; Mw. Van Tuyl-Hak.

Arie van Weelden, uit de Geerstraat, wacht op een oproep voor een ingrijpende operatie (hartklep) in het U.M.C. te Utrecht.



Wij denken aan, leven mee met, maar bovenal bidden we om kracht voor Henk en Ina van der Meijden uit de Lindenlaan. Henk moest afgelopen week horen dat hij ongeneeslijk ziek is. Hoe zullen we dan woorden vinden, dan alleen de Woorden uit Gods eigen Woord. Mogen ze het ervaren dat we als een biddende gemeente om hen heen staan.

Laten we in onze voorbeden ook hen niet vergeten, die langdurig ziek zijn of voor langere tijd verpleegd moeten worden.

In de diverse (verpleeg)huizen verblijven:

Lingesteyn, Kon. Emmalaan 82, 4141 EE Leerdam.

Hr. J. Bijl, In den Bogerd K.1.

Mevr. Van Santen-van Hemert, Rietput, Kamer 208

Zorgcentrum "De Wittenberg", Haafften

Hr. A. Struyk

"Zorgcentrum Lingehof", Huis Te Beestlaan 39, 4153 CE Beesd

Mw. Van Mil-Van der Zalm

Henk van Meteren, Pinksterbloem 88, 4102 KD te Culemborg.

Henny van der Meijden, Cannenburg 151, 3328 AX Dordrecht.

Andrea van Mourik, Nicolaas Beetshof 1, 4207 RW Gorinchem.

Mevr. A.C. van Steenis, Schepenlaan 20, 4147 GK Asperen.

Mevr. W.T. Kaldenberg, Ceramstraat 82, 3312 SJ Dordrecht.

Ook zij, die in stilte hun ziekte dragen of meelijden met hun geliefden en zij die zoveel moeite hebben met de verwerking en acceptatie van hun ziekte, of wachten op de uitslag van een onderzoek en een eventueel vervolg van de behandeling, mogen verzekerd zijn van de voorbede van de gemeente. Laten we de noden van de gemeente en de gemeenteleden in het gebed dragen naar Gods troon, immers het krachtige gebed van de rechtvaardige vermag veel (Jac.5:16). Het Woord van God wijst ons de weg, ook m.b.t. de voorbede voor onze zieken. Ook onze aandacht, in welke vorm dan ook, is van belang.

In Memoriam.

In de Heere vind ik heel mijn sterkte: met deze woorden namen wij kennis van het overlijden, of bijbels gezegd, ontslapen, van

Cornelia Groen- Clements

in de leeftijd van 88 jaar. Zij was de echtgenote van Bram Groen.

De laatste jaren van haar leven waren niet gemakkelijk doordat haar geestelijk vermogen steeds minder werd.

Haar krachten namen hierdoor zienderogen af. Thuis is zij liefdevol verpleegd, totdat ook dit niet meer ging en opname in zorgcentrum "Avondlicht" volgde.

Toen kwam op 20 februari het einde. De rouwdienst, in de kerk van de Hervormde Gemeente, vond plaats op 25 februari, en werd geleid door Ds. J. van Dijk. Bij aanvang zong de gemeente ps. 121: Hij is al treft u t felst verdriet, uw Wachter, Die uw voet, voor wankelen behoedt.

Haar twee kleindochters, Carline en Nelianne, namen middels een toepasselijk gedicht afscheid van hun geliefde oma.

De Woordverkondiging was uit Joh. 11 vers 25 en 26, waar Jezus zegt; "Ik ben de Opstanding en het Leven: die in Mij gelooft zal leven, ook al was hij/zij gestorven, en een ieder die in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid". Geloof u dat; vraagt Jezus dan. Deze vraag komt ook tot ons! Hierna werd op de begraafplaats alhier, haar lichaam aan de aarde toevertrouwd tot de grote dag van de wederopstanding. Wij bidden haar man, Sanny, Ria en Cor, en de kleinkinderen, Gods nabijheid en blijvende Troost van harte toe.

Uit dankbaarheid

Hartelijk dank voor de talloze kaarten, telefoontjes, bezoeken en diverse attenties tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis te Gorinchem, het zorgcentrum te Rossum en bij en na mijn thuiskomst. Dit gebeuren is zo hartverwarmend, nogmaals zeer veel dank!

Maaike van Wijk-Bijl

VERANTWOORDING

Collecten

Zondag 22 feb:	1 ^e collecte	€	122,05	diaconie
	2 ^e collecte	€	122,00	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte		€	126,80
Zondag 1 mrt:	1 ^e collecte	€	160,45	Fonds Chr. Belangen
	2 ^e collecte	€	168,80	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte		€	164,05

Giften

Ontvangen via:

Ds. Groenenboom 2x € 10,00

Voor al deze giften heel hartelijk dank.

RANDOM HET WOORD

Terugblik

Themadienst

Afgelopen zondagavond werd een themadienst gehouden met het thema: "Op bergen en in dalen, ja overal is God". Dit naar aanleiding van 1 Koningen 20:21-30 en Hebrëeën 13:5-9.

Men zegt dat het vroeger gemakkelijker was om te geloven. Vroeger was er nog geen GPS en kon het weer nog geen 5 dagen vooruit worden voorspeld. Vroeger werd je ziek en wist niet wat er aan de hand was. Nu kunnen we al worden ingeënt tegen iets wat nog moet komen. Vroeger zag je de hand van God duidelijker dan nu.

3000 jaar geleden was er oorlog in het Midden Oosten, net als vandaag de dag. Syrië onder leiding van Koning Benhadad (zoon van Hadad, de god van de Syriërs) is 4 maal zo sterk als Israel. Dat moet een eenvoudige overwinning zijn, maar het loopt anders. Ook bij ons loopt het soms anders dan je denkt. Je leven kan zomaar op z'n kop staan. De strijd wordt geëvalueerd en de legertop wordt vervangen. De adviseurs van Benhadad komen tot de conclusie dat de God van Israel een berggod is. De strijd moet daarom niet in de bergen maar op de vlakte worden gevoerd. Na een half jaar komen Benhadad en zijn troepen terug. 7 dagen lang staan ze tegenover elkaar. Ook wij krijgen een tijd van bezinning, elke zondag. Vraag je af: ben ik wel goed bezig op school, op mijn werk, sta ik wel recht tegenover de mensen om ons heen? God zegt: "Ik ben er ook in de dalen van verdriet." God is er tegen alle verwachtingen in. Lees je bijbel, bid elke dag. Dan ontdek je God overal.

Israel wint de strijd tegen alle verwachtingen in. 100 miljoen mensen omringen het Israel van vandaag van 5 miljoen mensen en nog steeds bestaat het. Wij winnen niet door onze kracht, onze strijdmiddelen of onze inzet, hoewel we onze talenten moeten benutten. Dat komt omdat Jezus Christus het dal van Godverlatenheid is doorgedaan en de dood heeft overwonnen. De dood heeft niet het laatste woord. God is bij ons in voor- en tegenspoed. God blijft voor je zorgen! Wees dan niet bevreesd.

Medewerking werd verleend door een blazersensemble van muziekvereniging Wilhelmina, die enkele bekende stukken speelde en zo een muzikale bijdrage aan de dienst leverde.

Wees niet bevreesd

Wees niet bevreesd, want God blijft voor je zorgen
al zie je niet over de toekomst heen
leef maar vandaag en denk nog niet aan morgen.
God is nabij, Hij houdt je in Zijn Hand.

Wees niet bevreesd, Hij ziet jouw stille tranen
al heb je soms ook nog zoveel verdriet
je hoort bij Hem, Hij roept ook jou bij name
God is nabij, Zijn Kind vergeet Hij niet.

Wees niet bevreesd, al kun je soms niet verder,
al staat de hele wereld ook in brand.
Hij steunt en draagt je, is de Goede Herder.
God is nabij. Hij houdt je in Zijn Hand.

Wees niet bevreesd, al wankelt heel je leven
Hij is het die van angst en zorg bevrijdt.
Vertrouw op Hem, Hij zal je nooit begeven
God is nabij, voor eeuwig en altijd.

Zanguurtje

Op D.V. zondag 15 maart zal aansluitend aan de avonddienst weer het 'zanguurtje' worden gehouden. Voordat we met elkaar zullen gaan zingen zullen we eerst een kopje koffie of thee drinken. Het programma wordt rechtstreeks uitgezonden via de kerkradio. De luisteraars thuis zullen vooraf een liederenblad ontvangen. U en jij bent van harte welkom!

Bejaardenbezoekcommissie en kerkradioteam

Hierbij wil u herinneren aan de bijeenkomst met de bejaardenbezoekcommissie en het kerkradioteam.

Deze bijeenkomst zal worden gehouden op **D.V. woensdag 25 maart 2009 om 09.30 uur** in het kerkelijk centrum.

Er zijn in het afgelopen halfjaar enkele wijzigingen gekomen in de te bezoeken bejaarden. Het is dus vooral voor degenen, die bezoeken afleggen, van belang zoveel mogelijk op deze bijeenkomst aanwezig te zijn.

We kunnen deze zaken dan met elkaar doorspreken.

Mocht u echter verhinderd zijn, laat het dan even weten bij Dicky de Fockert, tel. 581992.

Wij rekenen op uw aanwezigheid!

Beroepingswerk

Op het moment dat dit kerkblad verschijnt, hebben de meesten van u al wel gehoord dat Ds. B.J van de Kamp heeft bedankt voor het beroep dat we als Hervormde Gemeente van Herwijnen op hem hadden uitgebracht.

Het was voor Ds. Van de Kamp geen gemakkelijk besluit. Naast de roep naar Herwijnen, ging hij ook de roep om in Hierden te blijven steeds sterker voelen. En als dan al biddend wordt ervaren dat de weg niet naar Herwijnen is, maar dat het de weg is om in Hierden te blijven, dan mag Ds. Van de Kamp rust hebben op dat besluit.

Voor Herwijnen uiteraard een teleurstelling, maar ook voor ons geldt: laten we het beroepingswerk in gebed opdragen aan de Heere onze God. In het vertrouwen dat Hij op Zijn tijd en wijze een nieuwe predikant onze kant op zal brengen.

We mogen als kerkenraad en gemeente terugzien op enkele goede gesprekken en fijne ontmoetingen. Fijn dat er in de dienst op 1 maart, waar dominee Van de Kamp preekte over de onvoorwaardelijke liefde van de Heere Jezus, zoveel kerkgangers waren (eigenlijk zou het elke zondag zo kunnen zijn!). Fijn ook dat zoveel gemeenteleden de ontmoetingsavond bijwoonden. Mogen op die manier ook de kerkdienst van 1 maart en de ontmoetingsavond bijdragen aan versterking van de onderlinge band in de Gemeente.

De kerkenraad neemt binnenkort het beroepingswerk weer op. Zodra er belangrijke mededelingen zijn, wordt de Gemeente daarover uiteraard geïnformeerd.

Persoonlijk woord ds Van de Kamp

Geliefde gemeente des Heeren te Herwijnen,

Mede namens mijn vrouw en kinderen wil ik u hartelijk danken voor de vele en welgemeende reacties die wij per kaart of mail van u en jullie hebben ontvangen. Het heeft ons heel goed gedaan. Bij u in Herwijnen heb ik altijd met dankbaarheid de kerkdiensten verzorgd. De fijne aandacht maakt het zegenrijk om in uw midden voor te gaan. Dat wij een beroep van u ontvingen heeft ons geraakt en verwonderd.

De ontmoetingen op woensdag 25 februari en zondag 1 maart zijn ook heel warm en betrokken geweest. Wij willen u heel graag ook daarvoor danken. Het heeft ons dan ook pijn gedaan toch op zaterdag 7 maart j.l. te moeten bedanken. Voortdurend was mij het beeld in gedachten van de wolkkolom tijdens de woestijntocht van Israël. Als de wolkkolom verder trok, kon het volk mee. Indien niet, dan bleef het volk op die plaats. Zo is ook mijn plaats nog steeds in Hierden.

Mede namens mijn vrouw en kinderen bid ik u allen, samen met de kerkenraad, veel zegen van God toe. Wij bidden met u mee, dat de Heere in de predikantsvacature spoedig zal voorzien.

U nogmaals dankend voor al de hartelijkheid, die wij van u ontvingen, bevelen wij u de Heere onze God.

Familie ds. B. J. van de Kamp.

Doopdienst

Deo Volente zondag 15 maart staat de ochtenddienst in het teken van de bediening van het sacrament van de Heilige Doop. Maarten Marinus van Zante (roepnaam Rens) en Aart Johannes Cornelis Oudijk (roepnaam Jari) ontvangen dan het teken van het verbond dat God met ons mensen wil sluiten. Wat is een toch een geweldig wonder en een geweldige boodschap om te mogen weten dat God vanaf het allereerste moment van ons leven zegt 'Je mag bij mij horen, Ik wil ook een God voor jou zijn'.

We bidden de ouders Marco en Ramona van Zante (Seringenhof 15), en Gerton en Joke Oudijk-Blom (Lingedijk 15 Kedichem) een goede voorbereiding en een gezegende dienst toe.

De dienst zal worden geleid door onze oud-predikant, ds D. Heikoop uit Nieuwegein.

Daar geef je voor!

De tussenstand van de actie kerkbalans is inmiddels **€ 43.243**. Gelukkig blijft er dus nog geld nadruppelen, waarvoor dank. Laten we hopen dat het nadruppelen nog even doorgaat, hoewel ook een stevige plensbui geen kwaad zou kunnen. Want, we schrijven het nog maar een keer, om de begroting sluitend te krijgen is een eindopbrengst van € 49.000 nodig. We zijn dus op de goede weg, maar het doel is nog niet helemaal bereikt.

Wie nog een gift wil overmaken, of de gift die is toegezegd wil verhogen, kan dat doen via

Bank: 3280.00.531

Postbank: 950925

Steeds ten name van het college van kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Herwijnen, en onder vermelding van 'kerkbalans 2009'.

Het college van kerkrentmeesters.

Rommelmarkt

Op Koninginnedag, donderdag 30 april, is het weer zover: de tweejaarlijkse **grote rommelmarkt**. De bedoeling is de markt te houden op de parkeerplaats bij het dorps huis.

Binnenkort start de verkoop van de loten voor de grote **verloting**, waarvan de trekking op Koninginnedag is.

In de weken voorafgaand aan de rommelmarkt worden huis-aan-huis **spullen opgehaald**, waarschijnlijk op **zaterdag 4 april**. Nadere informatie daarover volgt nog, maar wellicht kunt u er al vast rekening mee houden. En uiteraard kunnen het hele jaar door (en in het bijzonder op de speciale inleverzaterdag) spullen worden gebracht bij Anne van Arkel, hoek Waaldijk/Achterweg.

Jarigen in de gemeente

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie of bemoediging sturen.

Datum	Naam	Leeftijd	Adres
14-03	mevr. J. vd Giessen-vd Vliet	95	Zorgc. Avondlicht
22-03	mevr. J.W. v. Weelden-v.Weelden	87	Zorgc. Avondlicht
25-03	mevr G. vd Berg-Overheul	94	Zorgc. Avondlicht

Collectebonnen

Wie collectebonnen wil bestellen kan het bestelformulier ook downloaden via de website www.nhkherwijnen.nl →kerkblad →uit de gemeente (onder aan de pagina kan vervolgens het formulier gedownload worden).

Zendingsavond, Deelgenoten

Maandagavond 23 maart D.V. wordt er een zendingsavond gehouden in het kerkelijk centrum. Deze avond komt de familie Eijgenraam ons op de hoogte brengen van het evangelisatiewerk wat in Mexico zoal wordt gedaan. Zoals u wellicht weet is onze gemeente betrokken bij het werk aldaar door het project **DEELGENOTEN** .

Een goede kans om direct uit de eerste hand te horen en te zien wat er gedaan wordt. Deze avond mag u niet missen. Graag wijzen wij u op het artikel uit het vorige kerkblad en de laatste update in dit kerkblad om te lezen wat daar allemaal al van de grond is gekomen. Dus; maandagavond 23 maart zondagsavond. Aanvang 19.45 uur. Met ons allen zijn we deelgenoot. U toch ook?



Nieuwsbrief Nr. 16

Februari 2009

Buenos días a todos (Goedendag allemaal),

Zo net voor ons verlof nog een update uit Tapachula. We zijn bezig het werk af te ronden en ons te richten op het maken van de verschillende presentaties, het werkverslag voor de GZB, het kopen van cadeautjes en wat typische Mexicaanse spulletjes en het inpakken. Voor collega's hier is het echter niet goed te begrijpen dat we hier nog zijn maar niet altijd meer beschikbaar zijn voor vergaderingen e.d. "Je gaat toch pas in maart weg?" Het lijkt moeilijk te bevatten wat een overgang het voor ons zal zijn en dat we ook tijd moeten maken om ons goed voor te bereiden.

Retraite Dominees en vrouwen



Begin februari waren we uitgenodigd voor een retraite voor dominees en hun vrouwen (getrouwd zijn is een voorwaarde om dominee te kunnen worden!). De vrouwenvereniging van de classis wilde iets voor hen organiseren om hen te bemoedigen, wat ontspanning te bieden en de collegialiteit tussen de dominees en de vrouwen te bevorderen.

Het was negen jaar geleden dat er zoiets was georganiseerd. De dominees zien elkaar meestal alleen tijdens de halfjaarlijkse classisvergaderingen en daar heersen vaak onderlinge spanningen rondom besluiten die genomen moeten worden. Een welkome afwisseling dus! We werden op vrijdagavond hartelijk ontvangen op het voormalige seminarieterrein. Onder het genot van hapjes en later het eten mochten wij de avond openen met een inleiding over collegialiteit en vriendschap.

Nu is dat een thema dat nauwelijks beleefd wordt in Mexico. Zelf hebben we dat de afgelopen jaren ook echt gemist. Er wordt wel praktische hulp gegeven als er problemen zijn, maar verder is er nauwelijks sprake van vriendschap. De dominees gaven aan collegialiteit en vriendschap wel te missen. Factoren die daarbij meespelen zijn volgens hen: *“we hebben het nooit geleerd, we missen de tijd”* (de kerkenraden geven de dominees niet graag vrij, een vrije zondag hebben ze bijvoorbeeld nooit), *“er is eigenlijk geen geld”* (voor eten of reizen), *“egoïsme, rivaliteit en jaloezie”*. Het wordt vooral gemist als er problemen zijn in hun gezinnen en met name rond de kinderen. De gemeenteleden hebben het idee dat de dominee een perfect gezin heeft of zou moeten hebben en kunnen niet goed omgaan met moeilijkheden en problemen binnen dat gezin. Ook verwacht men dat vrouw en kinderen bij alle kerkelijke activiteiten aanwezig zijn.

En hier heb je als dominee al gauw vijf preken of Bijbelstudies per week te geven! Soms gaat het zelfs zo ver dat het zoontje van de dominee aangesproken wordt met *“domineetje”* in plaats van met zijn naam.

Aan het eind van de inleiding probeerden we een aantal concrete voorstellen te maken om elkaar wat vaker in ontspannenheid te kunnen ontmoeten. De stap naar de praktijk is altijd lastig. Het was goed dat er uitgesproken is dat onderling contact gemist wordt en dit initiatief erg gewaardeerd werd. En het nieuwe streven is in ieder geval elk half jaar een dergelijke retraite te organiseren. Na de inleiding was er tijd voor bijdragen. De vrouwenvereniging had drie sombrero's weg te geven aan mensen die een bijdrage wilden leveren. De broeders hebben hun



bijdragen. De vrouwenvereniging had drie sombrero's weg te geven aan mensen die een bijdrage wilden leveren. De broeders hebben hun

vaardigheid in het tappen van moppen laten zien. We lagen allemaal dubbel van het lachen!!!

De zaterdagochtend werd gebruikt om het te hebben over vriendschap in het huwelijk. Daarna is er naar hartenlust - in de volle zon - gevoetbald. Na het middageten werd de zeer geslaagde retraite afgesloten met een korte meditatie.

'Centro Shalom': Project voor verslaafden

Op classisniveau wordt er hard gewerkt aan het opzetten van een rehabilitatiecentrum voor alcohol- en drugsverslaafden. Tijdens de verlofpresentaties hopen we jullie daar wat meer over te vertellen. Nu alvast een interview met hermano Isidro, die leiding geeft aan een recent opgezette hulpgroep voor alcoholverslaafden in zijn woonplaats: *Mijn naam is Isidro Lopez Gimenez. Ik ben 58 jaar oud en ik ben dagloner. Ik werk in de bouw. Ik ben getrouwd met Roselia en we hebben 10 kinderen: negen dochters en één zoon. De oudste is 28 en de jongste is 6 jaar. Ik draai mee in de leiding van een hulpgroep voor alcoholisten van het project Shalom. Dit doe ik omdat ik zelf aan de alcohol verslaafd ben geweest. Ik weet wat het is om verslaafd te zijn, ik heb er tot op de dag van vandaag nog last van. Als ik niet oppas kan ik zo weer in alcoholisme vallen.*

Ik wil graag aan andere alcoholisten vertellen hoe ik eruit ben gekomen. 24 jaar geleden heb ik de alcohol laten staan en sindsdien heb ik Goddank nooit meer een druppel alcohol gedronken. Ik wilde stoppen omdat mijn lichaam mijn verslaving niet meer aankon, maar ook omdat ik mijn leven en dat van mijn gezin compleet aan het vernielen was.

Ik was erg agressief, en regelmatig stomdronken. Ik herinnerde mij bijna niks meer van de dingen die ik deed als ik dronken was, de dag



erna voelde ik me altijd erg slecht. Ik behandelde mijn vrouw en kinderen slecht. Na 17 jaar alcoholisme ging ik op pad met het plan om iemand te vermoorden. Net voordat ik bij het huis was aangekomen werd ik stilgezet en begon ik na te

Isidro met zijn vrouw en twee van zijn dochters

denken over waar ik mee bezig was. Vanaf die dag wilde ik van de alcohol af. Ik zocht naar hulp en vond dat in een lokale groep van Anonieme Alcoholisten. Daar heb ik mijn falen erkend en toegegeven dat ik geen controle heb over mijn eigen leven en dat ik een alcoholist ben. Ook al was ik toen nog geen christen, God heeft me daarbij geholpen. Ik ben



toen begonnen met bidden en God heeft me al die tijd ondersteund, tot op de dag van vandaag. Ik vind het geweldig dat de kerk nu zijn verantwoordelijkheid neemt om juist de vergeten groep van alcoholisten te helpen. Het project Shalom is veel breder van opzet dan de Anonieme Alcoholisten-groepen hier in de buurt. Ze kijken niet alleen naar de verslaving, maar ook naar geestelijke en sociale aspecten.

Foto-impressie

Elk halfjaar is er een classisvergadering, waarbij alle kerken een afgevaardigde sturen en alle dominees aanwezig zijn, Andrew woont die vergadering altijd bij. Een hele week van huis en vergaderen van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Een uitgelezen moment om veel mensen te spreken en om voorstellen voor projecten te doen. De afgelopen vergadering in januari was een goede vergadering. We konden terugkijken op een vruchtbaar half jaar, met veel activiteiten en ontwikkelingen. Op: <http://picasaweb.google.com/fam.eigenraam>, links staat de fotoserie van de vergadering met bijschriften, ernaast staan vorige foto-impressies.

Dank- en gebedspunten:

In januari was het alweer vijf jaar geleden dat we vanuit Gorinchem naar Mexico werden uitgezonden. We zijn verwonderd over wat er in die vijf jaar bereikt is. In verschillende kerken draaien kleine diaconale projecten. Op classisniveau wordt er gewerkt aan het opzetten van een rehabilitatiecentrum voor verslaafden. Er zijn veel redenen tot dankbaarheid.

We zien nu uit naar een periode van verlof: afstand nemen en nieuwe energie opdoen voor een derde en waarschijnlijk laatste periode Mexico.



- Dank met ons de Heer voor zijn trouwe leiding en bewaring de afgelopen jaren.
- Dank voor het vele werk dat er gedaan mocht worden en de vruchten die we al mogen zien.

- Dank voor de broeders en zusters die met ons de schouders onder het werk hebben willen zetten.
- Bidt dat de tijd in Nederland met familie, vrienden en de verschillende deelgenotengemeentes goed zal zijn. Dat we zullen kunnen reflecteren, uitrusten en klaar zullen zijn voor een nieuwe periode van werk.
- Bidt voor de dominees en hun vrouwen, ze staan er vaak alleen voor.
- Blijft u a.u.b. bidden voor Christiaan, de Nederlander hier in de gevangenis, die wacht op een mogelijke overplaatsing naar Nederland. En voor zijn vrouw Luz, die nog ruim één jaar te gaan heeft in de vrouwengevangenis. En voor Fem, de 72-jarige Noord-Amerikaanse, die vast zit en wacht op vrijspraak of veroordeling door de rechter.

Een Mexicaanse abrazo van: Andrew & Carien, Jozua, Davita, Lucas en Timo.

Laat het even weten

Er zijn van die momenten dat u behoefte heeft aan een gesprek met de predikant en/of kerkenraad. Bij ziekte of feestelijke gebeurtenissen, in vreugde en verdriet, bij problemen of 'om je hart te luchten'.

Ook uw predikant en kerkenraad zien de noodzaak daarvan in, om waarlijk nabij te zijn met het Woord van God en zo de gemeente van de Grote Herder Jezus Christus te zijn.

Opdat de ambtsdragers dit medeleven ook daadwerkelijk gestalte kunnen geven, is het noodzakelijk dat zij op de hoogte zijn. De contactpersoon is de scriba, dhr. D. de Joode. Direct contact met één van hen is noodzakelijk! Zo kunnen wij onder andere zorgen voor correcte afkondigingen en bezoeken.

Laat het daarom vooral even weten!

Registratie geboorte / burgerlijke staat

Per 1 oktober 1994 is de Wet Gemeentelijke Basisadministratie ingetreden.

Dit heeft een aantal wijzigingen met betrekking tot de kerkelijke ledenadministratie tot gevolg.

In de praktijk betekent het dat wijzigingen inzake geboorte en burgerlijke staat (bijv. huwelijk) door de kerkelijke gemeente zelf moet worden doorgegeven aan de S.M.R.A. Wij verzoeken u daarom dringend in geval van geboorte of wijziging van de burgerlijke staat dit z.s.m door te geven aan de scriba of predikant. Op deze manier hopen we de betrouwbaarheid van de kaartenbak te handhaven.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

Het college van kerkrentmeesters

Verantwoording bloemengroet

De afgelopen weken werd de bloemengroet van de gemeente bezorgd:

Zondag 15 feb	Dhr. H. van der Meijden	Lindenlaan
Zondag 22 feb	Mw. J. van der Vliet	Berkenlaan
Zondag 1 mrt	Mw. A. Pippel	Kolstraat
Zondag 8 mrt	Mw. Van Tuyl-Hak	Zorgcentrum Avondlicht

Nationale collecteweek ZOA

van 23 maart t/m 28 maart.

Het is weer tijd om aan de slag te gaan voor Zoa Vluchtelingenzorg. Wereldwijd gaan miljoenen kinderen niet naar school. Niet omdat ze niet willen maar omdat ze mee moeten helpen om een inkomen te verdienen voor hun gezin. Of omdat ze moeten vluchten voor geweld.

ZOA ziet onderwijs als de weg uit de gevangenis van armoede. Dus wordt daaraan gewerkt. Docenten worden getraind, klaslokalen verbeterd, lesmateriaal verschaft etc. Daarvoor is veel geld nodig eb daarom collecteren we. Doet u weer mee?

Helpers kunnen zich opgeven bij:

Mia van Mourik	582209
Ria van der Meijden	581220
Nel Lanting	581778



AGENDA

Woensdag 18 mrt	18.30 uur	uitzending kerktelefoon
Maandag 23 mrt	19.45 uur	Zendingsavond, Kerkelijk Centr.

Voor al deze gegevens uit het kerkblad en de algemene informatie, zie ook de website van onze gemeente; www.nhkherwijnen.nl



VAN DE REDACTIE

De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 23 maart 2009 **vóór** 17.00 uur ingeleverd te zijn bij:

N. van der Vliet

Berkenlaan 2

email: kerkbladherwijnen@planet.nl

Volgende inleverdata:

6 apr	voor 2 weken
20 apr	voor 3 weken
11 mei	voor 2 weken
25 mei	voor 3 weken
15 juni	voor 2 weken
29 juni	voor 2 weken
13 juli	voor 6 weken (vakantieperiode)

Gebed om licht

U komt mij, Here God,
zo nederig nabij,
in dagen van gemis
en moeite vindt U mij.

U daalt het duister in,
U deelt mijn angst en pijn,
zo dodelijk bedroefd
als maar een mens kan zijn.

Een man van smarten
die ter aarde valt en schreit,
een lotgenoot, een vriend-
o Heer die bij mij zijt.

Ik bid U, laat het licht
dat doorbrak in uw smart,
de zon die Pasen heet,
ook dagen in mijn hart.

Door: Jaap Zijlstra
Uit: Olijftak

KERKBLAD	Verschijnt éénmaal per 14 dagen
REDACTIELEDEN	N. van der Vliet (kopij inleveren) Berkenlaan 2, 4171 AM Herwijnen Telefoon 0418 – 58 14 57 e-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl E.J. van Rossem-van Maren
CD-OPNAMEN	Verkrijgbaar van elke dienst bij familie van Rossem, Breede Kampen 3, tel. 0418 – 58 41 42
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS	Bankrekeningnr. 950925 Bankrekeningnr. 3280.00.531
DIACONIE	Bankrekeningnr. 3280.01.767
BANKENFONDS	Bankrekeningnr. 3280.59.943
ADM. KERKBLAD	Bankrekeningnr. 3280.24.643
WEBSITE	www.nhkherwijnen.nl
COLLECTEBONNEN	Verkrijgbaar via een bestelformulier achter in de kerk à € 0,60 / € 0,70 / € 1,00