

KERKGEBOUW	Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen
PREDIKANT	Vacant
OUDERLINGEN	J.J. G. Blom H.G. Hak T.J. Hijkoop J.J. van Kuilenburg M. van Mourik A. Ruitenburg
OUDERLINGEN- KERKRENTMEESTER	H. van Eeken A.J. Hobo D. de Joode, scriba Lunet 18, 4214 GA Vuren tel. 0183 – 637092 email: ddejoode@planet.nl
DIAKENEN	H. de Bruin J.A. Hobo A. van Mourik
ORGANISTEN	C. van den Bergh H.J. de Bruyn
KOSTERS	M. van Zante, Wilgenlaan 6 Tel. 0418 – 58 12 35 Marco van Zante, Seringenhof 15 Tel. 0418 – 58 11 33
KERKDIENTEN	Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt) Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) Avonddienst 18.30 uur
ZONDAGSSCHOOI	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in het kerkelijk centrum
CRECHE	Elke zondagmorgen in Peuterspeelzaal Herovientje

32e Jaargang, no. 979, 27 maart 2009

KERKDIENSTEN

Zondag 29 maart 2009

10:00 uur: Ds. A. Noordegraaf, Ede
Introïtuslied: Ps. 81: 1, 3

17:00 uur: Ds. W. de Bruijn, Nijkerk, Sluiting winterwerk
m.mv. Jongerenkoor Jedaja uit Almkerk
Introïtuslied: Ps. 104: 7, 8

1^e collecte: H.G.J.B.

2^e collecte: Kerkrentmeesters

Uitg.collecte : Onderhoudsfonds

Zondag 5 april 2009

09:30 uur: Ds. C. Blenk, Lienden
Introïtuslied: Ps. 81: 1, 4

18:30 uur: Ds. W. Kalkman, Papendrecht
Introïtuslied: Ps. 105 : 7, 8

1^e collecte: I.Z.B.

2^e collecte: Kerkrentmeesters

Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Lied van de Zondagsschool

29 mrt: Ps. 81: 1

5 apr: Ps. 81: 1

Kinderoppas:

29 mrt: Anneliene Woudenberg en Demi van Eeuwijk

29 mrt: afsluiting winterwerk: Amanda de Bruin

5 apr: Corrie en Aron Hobo

Schoonmaakrooster

30 t/m 3 apr: Mw. Treffers, Mw. Hobo, Mw. Zeiderveld,
Mw. Beukenkamp

6 t/m 10 apr: Mw. Van Baalen, Mw. Van Baalen, Mw. De Bruijn



MEDITATIE

“ Dochters van Jeruzalem, weent niet over Mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen”.

Lucas 23:28

Huil over jezelf

Onderweg naar de plaats waar Jezus gekruisigd zal worden, horen we Hem één keer praten. Hij zegt iets tegen de vrouwen van Jeruzalem, die in grote getalen met hun kinderen langs de kant van de weg staan. Ze kijken naar Hem en beklagen Hem spontaan dat dit oordeel Hem treft. Eindelijk een paar sympathieke mensen denk je onwillekeurig even. Als er toch geen vrouwen waren, waar moest het met de wereld dan naar toe?

Jezus valt echter scherp tegen hen uit. Kan Hij niet tegen tranen? Jawel, maar deze tranen zijn volkomen misplaatst. Willens en wetens verwerpt Jeruzalem haar Messias en gaat aan Gods heil voorbij. Als dit met het groene hout gebeurt, welk oordeel zal dan het dorre en dode hout van Jeruzalem treffen? De vreselijkste tonelen zullen zich in de naaste toekomst in en rond Jeruzalem afspelen.

En daarom: mensen, huil niet om Mij! Kom tot geloof! Als het met Mij zo afloopt, besef hoe het met jullie een keer afloopt, als Gods oordelen over jullie losbarsten. Huil over je zelf en over je kinderen. Alleen die tranen zijn op hun plaats en richten je blik op het groene hout, dat het oordeel opvangt. Voor ons!

Door: Ds. P.J. de Jong

Uit: Voor andere stemmen doof

UIT DE GEMEENTE

Zieken

Arie van Weelden(Geerstraat) zal, als alles verloopt zoals het voornemen is, op 8 april a.s. in het Beatrix ziekenhuis worden opgenomen voor noodzakelijke vooronderzoeken, daarna kan hij thuis wachten op een oproep voor opname in het U.M.C. te Utrecht. Sterkte en bovenal Gods nabijheid toegebeden.



Ook denken we aan en bidden voor Henk van der Meijden uit de Lindenlaan en zijn vrouw en dochters die hem zo liefdevol en zorgzaam omringen.

Laten we in onze voorbeden ook hen niet vergeten, die langdurig ziek zijn of voor langere tijd verpleegd moeten worden.

In de diverse (verpleeg)huizen verblijven:

Lingesteyn, Kon. Emmalaan 82, 4141 EE Leerdam.

Hr. J. Bijl, In den Bogerd K.1.

Mevr. Van Santen-van Hemert, Rietput, Kamer 208

"Zorgcentrum Lingehof", Huis Te Beestlaan 39, 4153 CE Beesd

Mw. Van Mil-Van der Zalm

Henk van Meteren, Pinksterbloem 88, 4102 KD te Culemborg.

Henny van der Meijden, Cannenburg 151, 3328 AX Dordrecht.

Andrea van Mourik, Nicolaas Beetshof 1, 4207 RW Gorinchem.

Mevr. A.C. van Steenis, Schepenlaan 20, 4147 GK Asperen.

Mevr. W.T. Kaldenberg, Ceramstraat 82, 3312 SJ Dordrecht.

Ook zij, die in stilte hun ziekte dragen of meelijden met hun geliefden en zij die zoveel moeite hebben met de verwerking en acceptatie van hun ziekte, of wachten op de uitslag van een onderzoek en een eventueel vervolg van de behandeling, mogen verzekerd zijn van de voorbede van de gemeente. Laten we de noden van de gemeente en de gemeenteleden in het gebed dragen naar Gods troon, immers het krachtige gebed van de rechtvaardige vermag veel (Jac.5:16). Het Woord van God wijst ons de weg, ook m.b.t. de voorbede voor onze zieken. Ook onze aandacht, in welke vorm dan ook, is van belang.

Geboren

Je bent voor ons een Godsgeschenk,
Zo kostbaar en zo klein,
We bidden, dat waar jij ook gaat,
Zijn Hand op jou zal zijn.

Met dit prachtige gedicht, een getuigenis van een Godsgeschenk, geven Leon en Corine Oste, (Pieterswaard 10, 4171 LJ) ons, blij en dankbaar kennis van de geboorte van een zoon:

Jan Cornelis Lein (NIELS)

Niels is het broertje van Kaj en Fleur. Enkele uren na de geboorte werd Fleur echter weer teruggenomen. Dat gaf een onpeilbaar verdriet. Daarom is nu de dankbaarheid des te groter, in het besef dat ons leven, zoals hier boven staat, een geschenk van God is.

Als gemeente willen we jullie van harte feliciteren, en de wens uitspreken dat Niels voorspoedig mag opgroeien tot eer van zijn Schepper. Gods zegen bidden wij jullie van harte toe.

Uit dankbaarheid

Bij dezen wil ik, mede namens mijn man, een ieder hartelijk bedanken voor de belangstelling en het medeleven tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst. Veel dank voor de bezoeken van de kerkenraadsleden, dank voor de vele ontvangen kaarten. Ook de kinderen van de zondagsschool bedankt voor de kaart.

Bovenal dank aan God dat ik weer thuis verder mag herstellen.

Mevr. Duizer, Nieuwe Steeg 12

VERANTWOORDING

Collecten

Zondag 8 mrt:	1 ^e collecte €	111,80	diaconie
	2 ^e collecte €	135,00	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte €	121,90	pastoraat en pred.
Woensdag 11 mrt:	1 ^e collecte €	69,80	diaconie
	2 ^e collecte €	74,70	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte €	1.387,75	bidstondcollecte
Zondag 15 mrt:	1 ^e collecte €	169,10	N.B.G.
	2 ^e collecte €	165,35	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte €	177,80	pastoraat en pred.

Giften

Ontvangen via:

Ouderling Van Kuilenburg € 20,00 op huisbezoek

Ouderling Van Mourik € 30,00 voor de bidstondcollecte

Ds. Blenk 2x € 50,00 voor de kerk

Voor al deze giften heel hartelijk dank.

RANDOM HET WOORD

Terugblik

Doopdienst

Johannes de Doper weigert om Jezus, een trouwe kerkganger, te dopen.

In Israël werd in de tijd tussen Maleachi en de komst van Jezus de heidenen gedoopt, als ze bij de Joden wilden horen. Er werd in Israël in sowieso veel gewassen. Israël was als het ware gedoopt in de Rode Zee. Johannes ging Joden dopen. Jezus is gekomen voor de Joden en de heidenen. Luther zei: “Je hele leven lang moet je je zonden blijven belijden, berouw hebben, boete doen en je bekeren.”

De doop heeft iets vernederendst: er moet iets worden weggewassen. Baby'tjes hebben nog geen zonde gedaan, maar het zit er wel in. De Israëlieten haten water: in hun beleving is water het symbool voor de dood, je komt erin om. Begraven door de doop in de dood. De bijl ligt reeds aan de wortel van de boom. God is niet zoals we Hem graag zouden willen hebben. We hebben allemaal wel eens een ergernis. Jezus gaat erbij staan. Jezus werd de grootste zondaar, Hij neemt alle zonde op zich. In het geloof zijn onze kinderen nooit zonder Jezus! Wat betekent: onze oude natuur doden? Tegenwerken, een stukje van jezelf doden, maar het lukt nooit helemaal. Het is als een chronische ziekte. Is er in beginsel: “Ik zal het niet meer doen”. Als er maar behoefte en berouw is. Jezelf verootmoedigen. Christenen zijn per definitie bescheiden. Leg je daarom niet bij je zonden neer, ook niet bij je boezemzonden. Blijf op God gericht. Dient God met blijdschap (Psalm 100). Hoe gaan we hiermee om?

Kinderen voelen instinctief aan of het echt is bij hun ouders. De ouders zijn dus bepalend voor hun kinderen. De doop van je kind kan nooit meer helemaal verdwijnen.

Vooruitblik

Stille week

In de week voorafgaand aan Goede Vrijdag en Pasen bent u elke avond van harte welkom in de kerk voor een korte samenkomst van zingen, gebed en lezing van een gedeelte van het lijdensevangelie. De bijeenkomsten worden gehouden van maandag 6 t/m donderdag 9 april, beginnen om 19.30 uur en duren een half uurtje. Het is goed om in de periode voorafgaand aan Goede Vrijdag extra tijd te nemen om stil voor God te zijn en dat kan ook op deze momenten. Van harte aanbevolen!

Vacature kerkenraad

Ouderling J.J.G. Blom heeft helaas moeten besluiten zijn ambt als ouderling neer te leggen. Dit omdat hij het kerkenraadswork niet langer kan combineren met de drukke werkzaamheden op zijn bedrijf. Zo'n besluit komt niet gemakkelijk tot stand, maar er kunnen situaties zijn dat de uitkomst niet anders is dan nu bij ouderling Blom het geval is.

In de dienst van zondagochtend 29 maart hopen we kort stil te staan bij het afscheid van ouderling Blom. Ook vanaf deze plaats willen we Johan heel hartelijk bedanken voor het werk dat hij via de kerkenraad in het Koninkrijk van God heeft mogen verrichten. We wensen Johan, samen met Judith en alle anderen die om hen heen staan, Gods onmisbare Zegen toe.

De kerkenraad wil proberen de vacature snel in te vullen. Stemgerechtigde leden worden daarom opgeroepen namen in te dienen van kandidaten voor het ambt van ouderling. Dit kan, schriftelijk en ondertekend, tot zaterdag 4 april, 17.00 uur bij de scriba: D. de Joode, Lunet 18, Vuren.

Ouderling Blom was naast het reguliere werk in zijn wijk, speciaal belast met het jeugdwerk. De bedoeling is dat er nu een ouderling wordt gekozen, waarna de kerkenraad in onderling overleg bepaalt wie het jeugdwerk onder zijn hoede neemt. Dat hoeft overigens niet per se een ouderling te zijn, een diaken of ouderling-kerkrentmeester zou ook kunnen.

Daar geef je voor!

Er blijven nog steeds giften binnen komen voor de actie kerkbalans. De tussenstand is nu € 44.243,96. De laatste stijging is met name te danken aan een gift van € 500,00 en aan een aanvulling van € 400,00.

Laat duidelijk zijn dat we echt blij zijn met elke gift. Toch willen we graag vermelden dat de gift van € 400,00 afkomstig is van iemand die al een gift had gedaan, maar bij nader inzien die bijdrage met € 400,00 heeft verhoogd. Dat is toch wel heel bijzonder. Geweldig dankbaar zijn we dat gemeenteleden op deze manier hun verantwoordelijkheid nemen. En dat allemaal om het kerkenwerk in de meest brede zin van het woord door te kunnen laten gaan.

We hopen natuurlijk dat 'goed voorbeeld goed doet volgen'. Als er meer gemeenteleden zijn die hun eerder toegezegde bijdrage alsnog willen verhogen, dan is daar natuurlijk alle gelegenheid voor. Nog ruim € 4.500,00 en we zijn op het bedrag dat eigenlijk nodig is.

Om te voorkomen dat mensen in oude kerkbladen moeten gaan zoeken naar de door de landelijke kerk aanbevolen richtbedragen, drukken we die hieronder nog een keer af.

Giften kunnen worden overgemaakt (ook in termijnen) naar Rabobank 3280.00.531, of Postbank/ING: 950925.

Steeds ten name van het college van kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Herwijnen, en onder vermelding van 'kerkbalans 2009'.

Netto inkomen per maand:	Kerkelijke bijdrage percentage	Bijdrage per jaar
€ 0 - € 500	0,5%	€ 0 - € 30
€ 501 - € 1.000	1,0%	€ 60 - € 120
€ 1.001 - € 1.500	1,5%	€ 180 - € 270
€ 1.501 - € 2.000	2,0%	€ 360 - € 480
€ 2.001 - € 2.500	2,5%	€ 600 - € 750
€ 2.501 of meer	3,0%	€ 900 of meer

Het college van kerkrentmeesters

Rommelmarkt verhuist!!

Op Koninginnedag, donderdag 30 april, is het weer zover: de tweejaarlijkse **grote rommelmarkt**.

Er is een kleine wijziging gekomen in de plannen: de rommelmarktcommissie heeft besloten een **andere locatie** te kiezen: het parkeerterrein achter het huis van de familie Van Arendonk, Achterweg 57 (naast de bloemenkas van Klavertje Vier). Deze plek biedt een aantal voordelen bij onder meer de opbouw van de markt en het kunnen afsluiten van het terrein. Vanaf deze plaats willen we de familie Van Arendonk dan ook al vast heel hartelijk bedanken voor de medewerking.

De verkoop van de loten voor de grote **verloting** is inmiddels in volle gang.

Op **zaterdag 4 april** worden huis-aan-huis **spullen opgehaald**, tijdens de **ophaaldag**. Wie nog bruikbare spullen heeft voor de rommelmarkt wordt verzocht die voor 10.00 uur aan de straat te zetten, of duidelijk herkenbaar op eigen terrein.

Wie zaterdag 4 april niet in de gelegenheid is, of spullen liever persoonlijk aanbiedt, kan bellen met Marco van Zante (0418 - 581133).

Uiteraard kunnen het hele jaar door (en in het bijzonder op de speciale inleverzaterdagen) spullen worden gebracht bij Anne van Arkel, hoek Waalwijk/Achterweg.

Bidstond

De collecte voor de bidstond bracht in eerste telling op aan giften en toezeggingen: € 1.387,85. Dankzij een aantal nagekomen giften is de stand nu € 1.511,35.

Wie nog een financiële bijdrage wil leveren kan dat via de Rabobank (3280.00.531) of Postbank/ING (950925), steeds ten name van de Hervormde Kerk in Herwijnen en onder vermelding van 'dankstond 2009'.

Contant een gift in de collectezak, via pastoraal-medewerker, bezoekdames of kerkenraadsleden kan natuurlijk ook.

Jarigen in de gemeente

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie of bemoediging sturen.

Datum	Naam	Leeftijd	Adres
2 apr	Mw. S. van Weelden-de Jongh	93	Zorgcentr. Avondlicht

Collectebonnen

Wie collectebonnen wil bestellen kan het bestelformulier ook downloaden via de website www.nhkherwijnen.nl →kerkblad →uit de gemeente (onder aan de pagina kan vervolgens het formulier gedownload worden).

Voorjaarszendingscollecte

De jaarlijkse voorjaarszendingscollecte heeft dit jaar € **1.429,20** opgebracht. Een prachtig bedrag waar wij erg blij mee zijn.

Wij willen u hartelijk dankzeggen voor uw bijdrage en de collectanten voor hun medewerking.

De zendingscommissie

Laat het even weten

Er zijn van die momenten dat u behoefte heeft aan een gesprek met de predikant en/of kerkenraad. Bij ziekte of feestelijke gebeurtenissen, in vreugde en verdriet, bij problemen of 'om je hart te luchten'.

Ook uw predikant en kerkenraad zien de noodzaak daarvan in, om waarlijk nabij te zijn met het Woord van God en zo de gemeente van de Grote Herder Jezus Christus te zijn.

Opdat de ambtsdragers dit medeleven ook daadwerkelijk gestalte kunnen geven, is het noodzakelijk dat zij op de hoogte zijn. De contactpersoon is de scriba, dhr. D. de Joode. Direct contact met één van hen is noodzakelijk! Zo kunnen wij onder andere zorgen voor correcte afkondigingen en bezoeken.

Laat het daarom vooral even weten!

Registratie geboorte / burgerlijke staat

Per 1 oktober 1994 is de Wet Gemeentelijke Basisadministratie ingetreden.

Dit heeft een aantal wijzigingen met betrekking tot de kerkelijke ledenadministratie tot gevolg.

In de praktijk betekent het dat wijzigingen inzake geboorte en burgerlijke staat (bijv. huwelijk) door de kerkelijke gemeente zelf moet worden doorgegeven aan de S.M.R.A. Wij verzoeken u daarom dringend in geval van geboorte of wijziging van de burgerlijke staat dit z.s.m door te geven aan de scriba of predikant. Op deze manier hopen we de betrouwbaarheid van de kaartenbak te handhaven.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

Het college van kerkrentmeesters

Kledingactie Werkgroep Dorcas Herwijnen

Voorzichtig komt het voorjaar er weer aan, de kasten worden weer eens goed opgeruimd en om u te helpen houden we weer een kledinginzameling.

De kleding wordt gesorteerd en verpakt voor het hulptransport dat de werkgroep Dorcas Herwijnen in september gepland heeft naar Oekraïne.



U kunt uw gebruikte, maar nog wel goed bruikbare kleding inleveren op de volgende adressen op **zaterdag 18 april** van **09.00 tot 16.00** uur:



In Herwijnen	Fam. T. de Vries	Meerenburg 1
in Haaften	Fam. P. Brouwer	Rijthoek 8
In Vuren	Fam. A. van Eck	De Rietput 127

Ophaalochtend rommelmarkt

De rommelmarktcommissie is al weer hard aan de voorbereidingen bezig voor de rommelmarkt die wij op DV 30 april hopen te houden.

Zoals u weet kunt u op iedere eerste zaterdag van de maand tussen 09.00 en 10.00 uur uw oude (**maar nog goede en bruikbare**) spullen inleveren bij Anne van Arkel, hier is dan altijd iemand van de commissie aanwezig.

Maar zoals ieder jaar (wanneer er een grote rommelmarkt is) hebben wij ook voor dit jaar weer een ophaalochtend gepland en wel op DV **zaterdag 4 april**.

Wij willen u vriendelijk verzoeken om de spullen **tussen 09.00 en 10.00 uur** goed in het zicht maar nog wel op uw eigen terrein klaar te zetten, dan halen wij het bij u op.

Noteer deze datum dus vast op uw kalender.

Wist u trouwens al dat wij ook **oud ijzer** inzamelen voor de kerk, dit kunt u als u er wat van heeft staan ook op iedere eerste zaterdag van de maand tijdens het inlever uur bij Anne komen brengen.

De opbrengst hiervan gaat ook naar de kerk.

De rommelmarktcommissie

AGENDA

Woensdag 1 april 18.30 uur uitzending kerktelefoon

Voor al deze gegevens uit het kerkblad en de algemene informatie, zie ook de website van onze gemeente; www.nhkherwijnen.nl



VAN DE REDACTIE

De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 6 april 2009 **vóór** 17.00 uur ingeleverd te zijn bij:

N. van der Vliet

Berkenlaan 2

email: kerkbladherwijnen@planet.nl

Volgende inleverdata:

20 apr	voor 3 weken
11 mei	voor 2 weken
25 mei	voor 3 weken
15 juni	voor 2 weken
29 juni	voor 2 weken
13 juli	voor 6 weken (vakantieperiode)

Stilte

Stilte een fase van rust in het bestaan.
Even terug kijken, wat heb ik gedaan.
Loop ik niet te hard, ga ik niet te snel.
Kan ik het nog volgen, red ik het nog wel.

Soms gun ik mij de rust niet, wil altijd maar gaan
Neem ik geen tijd om te luisteren, om te verstaan
Stille tijd, een tijd om te verlangen
Om naar Hem te luisteren, aan Zijn lippen te hangen

Stille tijd een oase van rust in mijn denken,
Een tijd om alleen aan God te schenken.
Met Hem te delen wat mij bezig houdt op deze aarde
Met Hem te zoeken naar Zijn normen en waarden.

Elke dag een tijd mag plannen, reserveren voor Hem.
Stil mag wezen door te luisteren naar Zijn stem.
Mijn hart opent zich alleen voor U, majesteit
Heel mijn leven, Uw stille tijd.

Schrijver: Willem Balke

KERKBLAD	Verschijnt éénmaal per 14 dagen
REDACTIELEDEN	N. van der Vliet (kopij inleveren) Berkenlaan 2, 4171 AM Herwijnen Telefoon 0418 – 58 14 57 e-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl E.J. van Rossem-van Maren
CD-OPNAMEN	Verkrijgbaar van elke dienst bij familie van Rossem, Breede Kampen 3, tel. 0418 – 58 41 42
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS	Bankrekeningnr. 950925 Bankrekeningnr. 3280.00.531
DIACONIE	Bankrekeningnr. 3280.01.767
BANKENFONDS	Bankrekeningnr. 3280.59.943
ADM. KERKBLAD	Bankrekeningnr. 3280.24.643
WEBSITE	www.nhkherwijnen.nl
COLLECTEBONNEN	Verkrijgbaar via een bestelformulier achter in de kerk à € 0,60 / € 0,70 / € 1,00