

KERKGEBOUW	Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen
PREDIKANT	Vacant
OUDERLINGEN	H.G. Hak T.J. Hijkoop J.J. van Kuilenburg M. van Mourik A. Ruitenburg
OUDERLINGEN- KERKRENTMEESTER	H. van Eeken A.J. Hobo D. de Joode, scriba Lunet 18, 4214 GA Vuren tel. 0183 – 637092 email: ddejoode@planet.nl
DIAKENEN	H. de Bruin J.A. Hobo A. van Mourik
ORGANISTEN	C. van den Bergh H.J. de Bruyn
KOSTERS	M. van Zante, Wilgenlaan 6 Tel. 0418 – 58 12 35 Marco van Zante, Seringenhof 15 Tel. 0418 – 58 11 33
KERKDIENTEN	Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt) Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) Avonddienst 18.30 uur
ZONDAGSSCHOOI	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in het kerkelijk centrum
CRECHE	Elke zondagmorgen in Peuterspeelzaal Herovientje

KERKDIENTEN

Zondag 17 mei 2009

- 09:30 uur: Prof. Dr. W. Balke, 's-Gravenhage
Introïtuslied: Ps. 150 : 1 en 3
- 18:30 uur: Ds. D. Heikoop, Nieuwegein,
Bevestiging Ouderling D. van Arkel
Introïtuslied: Ps. 110 : 1 en 7
- 1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Donderdag 21 mei 2009 - Hemelvaartsdag

- 09.30 uur: Ds. J. van Beelen, Veenendaal
Introïtuslied: Gz. 132 : 4 en 5
- 1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Zondag 24 mei 2009

- 09:30 uur: Ds. J. Nap, Lunteren
Introïtuslied: Ps. 136 : 1 en 2
- 18:30 uur: Ds. N. Noorlander, Zalk
Introïtuslied: Ps. 111 : 1 en 2
- 1^e collecte: Bloemengroet
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Lied van de Zondagsschool

- 17 mei: Ps. 150 : 3
24 mei: Ps. 136 : 1

Kinderoppas:

- 17 mei: Elly van Vliet en Jacco Ruitenburg
21 mei: Corine Osté
24 mei: Gea van Os en Manon van der Meijden

Schoonmaakrooster

18 t/m 2 mei: Mw. Treffers, Mw. Hobo, Mw. Zeiderveld,
Mw. Beukenkamp

1 t/m 5 juni: Mw. van Baalen, Mw. van Baalen, Mw. de Bruijn



MEDITATIE

“Wat staat gij daar en ziet op naar de hemel!”

Hand. 1 : 11

Hemelvaart: begane grond

Vast wel eens meegemaakt! Je stapt een lift binnen. En één van de mensen die vlak bij de knopjes staat, vraagt: “*waarheen?*” En u zegt: “begane grond”. “Dat is nul”, zegt de ander en drukt op de knop.

Waarheen?

Het is een vraag die ons ook gesteld wordt, als het gaat om ons leven. Vroeger zongen we: “Waarheen pelgrims, waarheen gaat gij?” en het antwoord was: “Wij gaan op des Konings roepstem, naar Gods huis in het vaderland”.

Waarheen?

Velen hopen dat hun levensreis mag eindigen in de hemel! Ze realiseren zich dat je daar niet zomaar komt. Naar de hemel gaan, is geen automatisme. Die rijke man dacht dat hij er ook kwam. Na zijn dood bleek dat hij zich jammerlijk vergist had.

Waarheen?

Ik denk dat we de ernst van die vraag nooit mogen onderschatten. Sterven is: voor God verschijnen. Sterven is: geoordeeld worden. Sterven is: naar God gaan. Daarom is bezig zijn met de hemel heel begrijpelijk!

Toch is het onze eeuwige bestemming niet. Dat leerden o.a. de twee engelen die met de discipelen spraken nadat Jezus ten hemel was gevaren. Ze stonden te staren naar de hemel. Maar de engelen verwezen hen naar de aarde. Want, zeiden ze: Jezus komt weer. De discipelen werden niet getroost met het verwijzen naar hun eigen hemelvaart (“straks gaan jullie door genade daar ook heen”) maar met de belofte van Christus’ wederkomst. Wie nu sterven gaat, verschijnt voor God. En velen zijn ons voorgegaan. Maar eens komt de dag dat het hemelse Jeruzalem zal neerdalen op de aarde. Het gaan naar de hemel is niet alleen voor Jezus, maar ook voor wie in Hem gelooft, een tussenfase. Het uiteindelijke perspectief is: een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Begane grond.

Voor veel mensen is godsdienst: opzien naar de hemel. Maar het is veel en veel meer. Daarom is dat laatste gesprek van Jezus met Zijn discipelen heel leerzaam. Het ging over het herstel van Gods Koninkrijk. En de richting die de engelen daarbij aangaven is veelzeggend: Hij, Christus, komt weer! Wat kun je soms verlangen naar geliefden die nu bij God zijn: je man, je vrouw, je kind, je vriend. Soms kost het moeite om op aarde je taak ten volle te verrichten. Was ik ook maar... oh, daar te zijn! Maar weet wel dat ooit dit zal gebeuren: Jezus komt weer. De richting is duidelijk: begane grond.

Door: ds. A. van der Veer

Uit: Geloven in de toekomst

UIT DE GEMEENTE

Zieken



Mw. D. C. (Tineke) de Bruijn - Verploegh moest in het St. Anthonius ziekenhuis te Nieuwegein worden opgenomen i.v.m. hartklachten. Inmiddels mocht zij weer naar Herwijnen terugkeren, hoewel tijdelijke opvang in Zorgcentrum "Avondlicht" noodzakelijk bleek. Van harte sterkte gewenst!

Eveneens werd met hartklachten opgenomen de heer A. (Ad) van Arendonk (Achterweg 101). Hij verblijft in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem.

Uit het Daniël den Hoedt ziekenhuis te Rotterdam mocht na een ingrijpende operatie de heer H. W. (Henk) van der Wal (Waldijk 215) weer thuiskomen. Wij bidden en wensen hem thuis, in zijn vertrouwde omgeving, een verder herstel toe.

De heer A. (Arie) van Weelden, (Geerstraat 7) wacht nog steeds op een oproep van het U.M.C. te Utrecht.

Ook denken wij aan, en bidden voor, de heer H. (Henk) van der Meijden (Lindenlaan 9); gelukkig is de pijn wat minder. Wij leven mee met allen die zo heel dicht bij onze zieken betrokken zijn en hen met zoveel zorg omringen.

Meerdere gemeenteleden wier namen niet zijn genoemd verkeren in spanning omdat zij op uitslagen wachten of onderzoeken moeten ondergaan. Hen gedenken wij met de woorden aan het slot van dit rubriekje.

Laten we in onze voorbeden ook hen niet vergeten, die langdurig ziek zijn of voor langere tijd verpleegd moeten worden.

In de diverse (verpleeg)huizen verblijven:

Lingesteyn, Kon. Emmalaan 82, 4141 EE Leerdam.

Hr. J. Bijl, In den Bogerd K.1.

Mevr. W. van Santen-van Hemert, Rietput, Kamer 108

Mevr. A.C. van Steenis, Korenbloem

"Zorgcentrum Lingehof", Huis Te Beestlaan 39, 4153 CE Beesd

Mevr.C.F. van Mil-van der Zalm

Henk van Meteren, Pinksterbloem 88, 4102 KD te Culemborg.

Henny van der Meijden, Cannenburg 151, 3228 AX Dordrecht.

Andrea van Mourik, Nicolaas Beetshof 1, 4207 RW Gorinchem.

Mevr. W.T. Kaldenberg, Ceramstraat 82, 3312 SJ Dordrecht.

Ook zij, die in stilte hun ziekte dragen of meelijden met hun geliefden en zij die zoveel moeite hebben met de verwerking en acceptatie van hun ziekte, of wachten op de uitslag van een onderzoek en een eventueel vervolg van de behandeling, mogen verzekerd zijn van de voorbede van de gemeente. Laten we de noden van de gemeente en de gemeenteleden in het gebed dragen naar Gods troon, immers het krachtige gebed van de rechtvaardige vermag veel (Jac.5:16). Het Woord van God wijst ons de weg, ook m.b.t. de voorbede voor onze zieken. Ook onze aandacht, in welke vorm dan ook, is van belang.

In memoriam

Bedroefd om haar heengaan, maar ook dankbaar voor alles wat zij voor hen heeft betekend, geven kinderen, klein- en achterkleinkinderen ons kennis van het overlijden van

Anna (Annie) Vroegh - Schilders

weduwe van Pieter Willem Vroegh, eerder weduwe van Arie van der Vliet, in de leeftijd van 82 jaar.

De laatste periode van haar leven verbleef Annie in zorgcentrum "Ravenstein" te Geldermalsen. Het verdriet is aan haar in dit leven ook niet voorbijgegaan. Man en kinderen werden van haar weggenomen. Wie kan dan troosten dan alleen onze God, die ons leven, hoe

onbegrijpelijk soms, in Zijn Handen heeft. Die troost wensen wij allen toe, die zij, zoals de kaart zegt, *zo intens heeft liefgehad*.
De afscheidsbijeenkomst heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Huwelijksjubileum

Arie en Alie van der Bijl - Heijnen (Meerenburg 19 4171 BW) mochten op 28 april j.l. gedenken dat ze 50 jaar geleden zijn getrouwd. Om gezondheidsredenen hebben ze dit alleen met kinderen en kleinkinderen gevierd. Ook als gemeente willen wij hen hiermee van harte feliciteren.

50 jaar is een hele tijd waarin, ook in hun leven, vreugde en verdriet elkaar afwisselden. Toch mogen zij het de dichter van ps.117 nazeggen:

Loof de HEERE, want Zijn goedertierenheid is groot over ons, Zijn trouw is tot in eeuwigheid, Hem komt de dank toe.

Van harte bidden wij hen toe en allen die bij hen horen, dat de HEERE hen voor elkaar zal sparen en met Zijn zegen zal omringen.

Collecten

Zondag 19 apr	1 ^e collecte	€ 73,70	Diaconie
	2 ^e collecte	€ 84,10	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 88,15	Past. en prediking
	Gezamenlijke dienst	€ 215,55	Woord en Daad
Zondag 26 apr	1 ^e collecte	€ 159,90	De Herberg IZB
	2 ^e collecte	€ 149,80	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 175,95	Onderhoudsfonds
Zondag 3 mei	1 ^e collecte	€ 105,65	Diaconie
	2 ^e collecte	€ 109,75	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 126,25	Past. en prediking

Giften

Ontvangen via:

Ouderling H.G. Hak € 100,00

Ouderling J.J. van Kuilenburg € 10,00 op huisbezoek

Ds. J. Groenenboom € 20,00 + 3 x € 10,00

De heer A. van Rossem € 20,00 (collecte bonnen) + € 10,00 voor de kerk + € 1.320,00.

De heer N. van Velzen € 10,00 voor de bloemengroet

Mevrouw M. van Hemert € 20,00 op ouderenbezoek

De heer D. van Arkel € 10,00 op huisbezoek

Nagekomen via de bank: € 70,00

Voor al deze giften hartelijk dank

RONDOM HET WOORD

Terugblik

We staan in gedachten op de top van een berg. Wat een hartveroverend uitzicht! Dat doet je al snel vergeten hoeveel moeite de beklimming heeft gekost. Wij zijn meer dan overwinnaars.

Wat presteert de mens allemaal? Drijft het hem naar de afgrond? Zijn we wel op weg, maar weten we niet waarheen? Lijken we op die dronken man die bij elke halte uit de bus wil stappen, maar zich op het laatste moment toch weer bedenkt? Een mens, die door innerlijke conflicten wordt verscheurd?

Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Dat geldt voor de uitverkorenen. Wie zijn dat? Dat zijn verdoemelijke mensen voor God, veroordeeld tot helse straf, net als alle andere mensen. Maar ze zijn gerechtvaardigd om Jezus wil. Ze zoeken het leven buiten zichzelf. Deze mensen zijn niet beter - het blijven zondige mensen - maar bevoorrechte mensen. Hebben de uitverkorenen er zelf voor gekozen? Hebben ze het verdiend? Romeinen 8:29 zegt dat de Heere mensen verkiest.

Speelt je bijbellezen en bidden dan geen rol? Natuurlijk wel! Het is voor 100% Gods verkiezing én wij zijn voor 100% verantwoordelijk!

Als God Zijn hand niet uitsteekt komt er nooit iets van. Paulus zegt niet: "Als je uitverkoren bent, kom je er wel". Paulus eindigt juist met de uitverkiezing! Hoe weet je dat je uitverkoren bent? Dat is geen gevoel (wat we over het algemeen erg belangrijk vinden). "Als we de vruchten van de verkiezing met blijdschap bij ons waarnemen!" (DL art. 1). Dus verwondering!

Alle, ook terechte, beschuldigingen worden tegen rechtvaardigen ingebracht. Elke gerechtvaardigde blijft een zondaar. Maar God zegt: Ik kijk naar je, alsof je nooit zonde hebt gedaan. Het is net als die kleine jongen die naar zijn vader keek door een rood doorschijnend snoeppapiertje en zei: "Papa, je bent helemaal rood"

Omdat God door Christus naar ons kijkt ziet hij onze zonden niet. Zo'n god is Allah niet. Op grond van Christus offer spreekt Hij mij vrij!

Pasen, Pinksteren en Hemelvaart horen bij elkaar. Wij zitten nog midden in de strijd. Onze meester is al verhoogd. Christus zit aan de rechterhand van de Vader en is onze Advocaat, onze Zaakwaarnemer. Hij verdedigt ons wel. Laat het maar aan Hem over. "Wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus". Bespreekt u alle dingen met Hem? Als de duivel Luther beschuldigde, zei hij: "Ik weet er nog veel meer, maar je bent aan het verkeerde adres, je moet bij Christus zijn"

Vooruitblik

Hemelvaartsdag

Op donderdag 21 mei a.s., 40 dagen na Pasen, vieren we dat onze Heiland is teruggekeerd naar de Vader in de hemel.

Is dat reden voor een feest?

Ja, want de Vader en de Zoon worden weer herenigd. Onze Meester is al verhoogd. En Hij is daar om voor ons plaats te bereiden.

Daarom is Hemelvaartsdag geen extra vrije dag, maar een dag waarop we elkaar mogen ontmoeten in de kerk onder de verkondiging van het Woord.

Bent u, ben jij er ook?

Zanguurtje

Op zondag 17 mei zaal aansluitend aan de avonddienst weer het “zanguurtje” worden gehouden. Voordat we met elkaar zullen gaan zingen, drinken we eerst een kopje koffie of thee. Het programma wordt rechtstreeks uitgezonden via de kerkradio. De luisteraars thuis zullen vooraf een liederenblad ontvangen. Een bekende uitspraak is: “zingen is dubbel bidden”. En dat is waar! Kom het zelf ervaren. U en jij zijn van harte welkom!

Uitzending verzoekplatenprogramma

De uitzending van het verzoekplatenprogramma van woensdag 27 mei 2009 wordt i.v.m. een activiteit in huize Avondlicht verschoven naar **dinsdag 26 mei 2009 om 18.30 uur.**

Openbare belijdenis van het geloof

Met grote dankbaarheid en vreugde maakt de kerkenraad bekend dat in de ochtenddienst op Pinksteren (zondag 31 mei) zes gemeenteleden openbare belijdenis van hun geloof zullen afleggen. Hier volgen de namen:

Peter Abram (Peter) Hobo, geboren op 29-11-1973 te Herwijnen;
Geertruida Johanna Jacoba (Jacolien) van Zante-de Bruin, geboren op 27-08-1979 te Rotterdam;
Albertus Geertrudes (Rudi) van Zante, geboren op 30-04-1975 te Herwijnen;
Willy Gijsberta Cornelia (Willy) van Arkel - van Arendonk, geboren op 20-12-1978 te Gorinchem;
Wilhelmina (Miranda) Pippel- van Baalen, geboren op 11-10-1985 te Herwijnen;
Aard (Arnold) Pippel, geboren op 11-02-1980 te Hellouw.

Deze zes gemeenteleden hebben, in een groep van acht, het afgelopen winterseizoen belijdeniscatechisatie gevolgd onder leiding van de heer G. van Bezooijen. Ze hebben in die periode intensief met elkaar gesproken over onder meer de Bijbel, God, de betekenis van Jezus Christus in ons leven, over het persoonlijk geloof en de kerkelijke leer, het gemeente-zijn.

Hoewel voor de meesten bij het begin van de belijdeniscatechisatie allerm minst vaststond dat ze ook belijdenis zouden doen, gaan zes van hen die stap op eerste Pinksterdag toch zetten. Het is een belangrijke stap in hun leven. Als kinderen gedoopt, nemen ze nu die doop van harte over, door als volwassenen te belijden dat ze geloven in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde; en in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere; en in de Heilige Geest. Dat is een machtig getuigenis, zeker in een tijd dat zo velen juist God de rug toekeren. Dat van die getuigenis ook in onze gemeente iets uit mag gaan.

Het formulier voor de openbare geloofsbelijdenis spreekt ook van het strijden tegen de zonde en de duivel, en het volgen van onze Heiland in leven en in sterven. Het geeft een grote verantwoordelijkheid om daar 'ja' op te zeggen; maar we mogen daarbij vertrouwen op Gods belofte: wie in Hem gelooft, zal niet verloren gaan maar zal eeuwig leven. Het verzoenend lijden en sterven van onze Heere Jezus Christus, die voor ons een pleitbezorger bij de Vader wil zijn, mag ons houvast zijn; wat er ook op ons levenspad zal komen.

Met het 'ja' op de vragen van het formulier nemen de nieuwe lidmaten ook de verantwoordelijkheid op zich om mee te werken aan de opbouw van de gemeente, waarbij iedereen zijn of haar gaven mag inzetten. Verder geeft het doen van belijdenis toegang tot deelname aan het Heilig Avondmaal, en geeft het stemrecht bij verkiezingen.

We vragen de gemeente de belijdeniscatechisanten op te dragen in hun gebeden. Ook vanaf deze plaats wensen we ze een goede voorbereiding en een gezegende dienst op 31 mei toe toe. De dienst zal worden geleid door ds C. Blenk uit Lienden, terwijl ook de heer G. van Bezooijen een bijdrage zal leveren.

De huidige groep van acht belijdeniscatechisanten wil graag ook het komende winterseizoen met elkaar verder te gaan. Wat zou het fijn zijn als anderen zich bij die groep aansluiten. We denken aan mensen die wellicht al langere tijd overwegen belijdeniscatechisatie te gaan volgen. De kerkenraad wil daarbij benadrukken dat deelname aan de catechisatie allerm minst betekent dat u of jij ook 'automatisch' belijdenis doet. Het volgen van belijdeniscatechisatie geeft verdieping en levert ook fijne onderlinge contacten op. Wie daarover meer wil weten of eens vrijblijvend door wil praten, kan contact opnemen met G. van Bezooijen, met scriba D. de Joode of met een ander kerkenraadslid. Graag merken we daarbij op dat er geen leeftijds grenzen zijn!

Catechisaties afgelopen en volgend seizoen

Graag wil de kerkenraad ook vanaf deze plaats de heer G. van Bezooijen hartelijk bedanken voor zijn inzet in het afgelopen winterseizoen. Als gemeentelid heeft hij niet alleen de belijdeniscatechisatie, maar ook de gewone catechisaties geleid. De kerkenraad is hem daarvoor zeer erkentelijk. Het is niet niks zo'n taak op je te nemen.

Overigens is de kerkenraad verheugd dat hij, zolang we geen eigen predikant hebben, in het nieuwe winterseizoen opnieuw de belijdeniscatechisatie wil verzorgen. Voor de andere catechese heeft hij, gezien zijn werkzaamheden als pastoraal-medewerker in twee andere gemeentes, helaas geen tijd meer.

We wensen hem bij al zijn werkzaamheden Gods zegen toe.

Vakantie ds Groenenboom

Onze pastoraal-medewerker ds J. Groenenboom uit Leerdam geniet tot half juni van een vakantie.

Doopaangifte

De kerkenraad stelt ouders die hun kind willen laten dopen, in de gelegenheid doopaangifte te doen. Ze kunnen daartoe tot uiterlijk maandag 18 mei contact opnemen met de scriba: D. de Joode, 0183-637092.

Bevestiging ouderling

De heer D.J. van Arkel (Molenkamp 7), die zoals bekend eerder tot ouderling is benoemd, wordt zondag 17 mei bevestigd in het ambt. Er zijn geen bezwaren binnengekomen tegen de gevolgde procedures of tegen de persoon van broeder van Arkel. De bevestiging heeft plaats in de avonddienst, die om 18.30 uur begint en wordt geleid door ds D. Heikoop (Nieuwegein). We vragen de gemeente broeder van Arkel op te dragen in de voorbede.

Afscheid ouderling

Helaas volgt na bovenstaand bericht over de bevestiging van een ambtsbroeder, ook gelijk de mededeling dat we afscheid moeten nemen van ouderling J.J. van Kuilenburg. Jilian en Amerens hopen rond Pinksteren hun nieuwe huis in Kerkwijk te betrekken. Dat betekent niet alleen dat zij rond die tijd als tijdelijke bewoners van de pastorie de deur aan de Waaldijk achter zich dicht trekken, maar dus ook dat Van Kuilenburg zijn ambt als ouderling zal neerleggen.

In de dienst op eerste Pinksterdag hopen we officieel afscheid van hem te nemen. Ook vanaf deze plaats willen we Jilian en Amerens van harte bedanken voor het werk dat ze voor onze gemeente mochten doen. We wensen hen alvast een fijne tijd en bovenal Gods Zegen toe in hun nieuwe woonplaats en kerkelijke gemeente.

Acceptgiro

In dit kerkblad treft u de bekende acceptgiro aan. Zoals u weet wordt het kerkblad gratis bij alle gemeenteleden bezorgd. Maar uiteraard worden er wel flinke kosten voor gemaakt. Vandaar dat tweemaal per jaar een acceptgiro wordt bijgesloten, met het vriendelijke verzoek een bijdrage over te maken.

Rommelmarkt

Zonder overdrijven mogen we zeggen dat we een geweldige rommelmarkt achter de rug hebben. Het was prachtig weer, er was grote publieke belangstelling, de verkoop verliep goed. Fijn ook dat er veel onderlinge contacten waren.

Als netto-opbrengst van de rommelmarkt kunnen we het bedrag noemen van € 14.005,56 !! Dat is echt in één woord fantastisch! Een opbrengst ook om erg dankbaar voor te zijn.

Graag willen we iedereen die op welke manier dan ook een bijdrage heeft geleverd aan de rommelmarkt, heel hartelijk bedanken. „Ik wist niet dat er zoveel bij komt kijken”, zei iemand die de organisatie van dichtbij meemaakte.

Alle ophalers, sjouwers, verkopers, bakkers, draaiers, opruimers, sponsors en uiteraard de leden van de rommelmarktcommissie, heel hartelijk bedankt.

Een woord van dank ook aan de familie Van Arendonk, die het parkeerterrein van haar transportbedrijf beschikbaar stelde en de nodige hand- en spandiensten verrichtte.

De netto-opbrengst is inclusief de € 1.877,= die Anne van Arkel heeft binnen gebracht door tussentijdse verkoop vanaf de lentemarkt in 2008 tot de rommelmarkt in 2009. We willen hem voor die tussentijdse handel en voor het beschikbaar stellen van zijn achterhuis heel hartelijk bedanken.

Na afloop van de rommelmarkt kwam er nog een gift van € 100,= voor de rommelmarkt.

De uitslag van de grote verloting:

1. Henk van Eeken Onderweg 9 Herwijnen € 200,00

2.	Arjan van Zante	Oranjarahof 99	Leerdam	€ 100,00
	Marijke v/d Meijden	Seringenhof 13	Herwijnen	€ 100,00
3.	G. van Maaren	Meidoornlaan 1	Herwijnen	€ 25,00
	C de Joode		Wateringen	€ 25,00
	R. v/d Wijngaard	Achterweg 95	Herwijnen	€ 25,00
	K. de Man	Kromme Akkers 9	Herwijnen	€ 25,00
	Riek v/d Meijden	Kolstraat 5	Herwijnen	€ 25,00
	P. van Vliet	Meikampgraaf 5	Hellouw	€ 25,00

DEZE MARKT WERD GESPONSORD DOOR
namen in willekeurige volgorde

Kaldenberg, Slagerijen

Transportbedrijf Van Arendonk	Klavertje Vier-Bloemen-en Kadoshop
A. van Zandwijk Grondwerken	Multimate - Van Putten
Merwehoeve De Groot BV	Hakkert Wonen
Architenbureau De Zeeuw	Wiltrac BV
Tuincentrum GroenRijk Mijdam	Zuivelboerderij Noordam
Aannemersbedrijf Koudijs	PH-Cosmetics
't-Polderwinkeltje - Elly de Kock	Rabobank Altena
Spar Supermarkt	Tromp & Van Eck Haarden
Pellegrom Sierbestrating	Van Arkel Products
Handelsonderneming Kuijntjes	Drogisterij Geralda
Bakkerij Bakker	C1000 Supermarkt
Jopie Textiel	Christelijke Boekhandel - De Oase
Otto van Willigen - Elektrospecialzaak	Slijterij Jeltje van de Berg
Jasper - Groenten en Fruit	Hans van Krieken - Fruitbedrijf
't-Hans Huys	Fockert Elektro
De Kievit Modern Wonen	Regio Bank
Drukkerij O.J. van Horssen	De Kock Tweewielers
NNZ Verpakkingen	Trade Max Wolf
De Hart Intertrans	Wihamij Pallets
Vierhouten Palletindustrie BV	Argos Packaging
Transtolk BV	Zegel Impex
Edel Kantoor	Lammers en Van Cleeff

Kerkebalans

Opnieuw zijn er extra giften binnengekomen voor de actie kerkebalans; dit keer een verhoging van € 200,= en een verhoging van € 50,=, bovenop de giften die deze gemeenteleden eerder al deden. Ook voor deze giften zeggen we heel hartelijke dank.

Mochten anderen een dergelijk gebaar ook overwegen: het Rabobanknummer van het college van kerkebrentmeesters is 3280.00.531, het Postbank/ING-nummer is 950.925. Graag daarbij vermelden: Kerkebalans 2009.

Collectebonnen

Wie collectebonnen wil bestellen kan het bestelformulier ook downloaden via de website www.nhkherwijnen.nl →kerkeblad →uit de gemeente (onder aan de pagina kan vervolgens het formulier gedownload worden).

Nieuw ingekomen/verhuisd

In deze rubriek staan de namen van mensen die van buitenaf in Herwijnen komen wonen en staan ingeschreven bij de Hervormde Gemeente. Ook de verhuizingen van leden naar buiten Herwijnen worden vermeld. Wie niet vermeld wil worden, wordt verzocht dit tijdig door te geven aan de kerkenraad.

Nieuw ingekomen

R.J.N. van den Hof,	Kolstraat 48,	vanuit Asperen
H.M.G. Busbroek,	Meidoornlaan 18,	vanuit Spijkenisse
M.D.P.L.C. Plieger,	Rozenstraat 19,	vanuit Ameide

Gevonden

Tijdens de rommelmarkt op 30 april jongstleden:

Een klein zomerjasje (in de kas bij de koffietafel).

Informatie bij Marco van Zante te.: 581133

Laat het even weten

Er zijn van die momenten dat u behoefte heeft aan een gesprek met de predikant en/of kerkenraad. Bij ziekte of feestelijke gebeurtenissen, in vreugde en verdriet, bij problemen of 'om je hart te luchten'.

Ook uw predikant en kerkenraad zien de noodzaak daarvan in, om waarlijk nabij te zijn met het Woord van God en zo de gemeente van de Grote Herder Jezus Christus te zijn.

Opdat de ambtsdragers dit medeleven ook daadwerkelijk gestalte kunnen geven, is het noodzakelijk dat zij op de hoogte zijn. De contactpersoon op dit moment is de scriba, dhr. D. de Jooode. Direct contact met hem is noodzakelijk! Zo kunnen wij onder andere zorgen voor correcte afkondigingen en bezoeken.

Laat het daarom vooral even weten!

Registratie geboorte/burgerlijke staat

Per 1 oktober 1994 is de "Wet Gemeentelijke Basisadministratie" ingetreden. Dit heeft een aantal wijzigingen met betrekking tot de kerkelijke ledenadministratie tot gevolg.

In de praktijk betekent het dat wijzigingen inzake geboorte en burgerlijke staat (bijv. huwelijk) door de kerkelijke gemeente zelf moet worden doorgegeven aan de S.M.R.A. Wij verzoeken u daarom dringend in geval van geboorte of wijziging van de burgerlijke staat dit z.s.m. door te geven aan de scriba of predikant. Op deze manier hopen we de betrouwbaarheid van de kaartenbak te handhaven.

Bij voorbaat hartelijk dan voor uw medewerking.

Het college van kerkrentmeesters

Verantwoording Bloemengroet

De afgelopen weken is de bloemengroet van de gemeente bezorgd bij:

Zondag 26 apr.Mw. de Bruijn

Achterweg 74

Zondag 3 mei Mw. van Arkel

Zworrelstraat 47

Voedselaktie Oekraïne



De voedselactie wordt gehouden op **vrijdag 29 mei** en **zaterdag 30 mei**. U kunt het voedsel inleveren bij de Spar in Herwijnen. Ook is er gelegenheid om voedsel in te leveren op **zaterdag 30 mei** bij H.J. van Wijgerden, Waaldijk 10, Herwijnen

Men is in Moldavië erg blij met:



MACARONI
SUIKER
CHOCOLADE
THEE
ROLLEN BISCUIT



RIJST
FRUIT IN BLIK
SNOEPJES (liever geen dropjes)
CACAO
STUKKEN ZEEP



Giften zijn van harte welkom op gironummer 7678257 t.n.v
Werkgroep Dorcas Herwijnen

AGENDA

Woensdag 13 mei 18.30 uur uitzending kerktelefoon
Dinsdag 26 mei 18.30 uur uitzending kerktelefoon

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie ook de website van onze gemeente: www.nhkherwijnen.nl



VAN DE REDACTIE

De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk maandag 25 mei 2009 **vóór** 17.00 uur ingeleverd te zijn bij:

N. van der Vliet

Berkenlaan 2,

Email: kerkbladherwijnen@planet.nl

N.B. Let op!!! De kopij voor het volgende kerkblad is voor een periode van 3 (drie) weken

Volgende inleverdata:

15 jun voor 2 weken
29 jun voor 2 weken
13 jul **voor 6 weken** (vakantieperiode)
24 aug voor 2 weken
7 sep voor 2 weken
21 sep voor 2 weken

Voor alle in de toekomst liggende data in dit Kerkblad geldt:

“Indien de HEERE wil en wij leven zullen!” (Jak. 4 : 15)

Hemelvaart

Tegen de wet van de zwaartekracht in
zien we Jezus van de aarde loskomen

alsof Zijn Vader in de hemel
Hem hóóg optilt in Zijn armen

Hem reikhalzend binnenhaalt
nadat Hij lang is weggeweest

en wij blijven achter
met ons Hoofd in de hemel
en onze voeten op de aarde!

Door: Joke van Sliedregt
Uit: Doelgericht

KERKBLAD	Verschijnt éénmaal per 14 dagen
REDACTIELEDEN	N. van der Vliet (kopij inleveren) Berkenlaan 2, 4171 AM Herwijnen Telefoon 0418 – 58 14 57 e-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl E.J. van Rossem-van Maren
CD OPNAMEN	Verkrijgbaar van elke dienst bij familie van Rossem, Breede Kampen 3, tel. 0418 – 58 41 42
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS	Bankrekening nr. ING 0000950925 Bankrekening nr. Rabo 3280.00.531
DIACONIE	Bankrekeningnr. 3280.01.767
BANKENFONDS	Bankrekeningnr. 3280.59.943
ADM. KERKBLAD	Bankrekeningnr. 3280.24.643
WEBSITE	www.nhkherwijnen.nl
COLLECTEBONNEN	Verkrijgbaar via een bestelformulier achter in de kerk of down loaden via website à € 0,60 / € 0,70 / € 1,00