

<b>KERKGEBOUW</b>	Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen
<b>PREDIKANT</b>	Vacant
<b>OUDERLINGEN</b>	D. J. van Arkel H. G. Hak T. J. Hijkoop M. van Mourik A. Ruitenburg
<b>OUDERLINGEN- KERKRENTMEESTER</b>	H. van Eeken A. J. Hobo D. de Joode, <b>scriba</b> Lunet 18, 4214 GA Vuren tel. 0183 – 637092 email: ddejoode@planet.nl
<b>DIAKENEN</b>	H. de Bruin J. A. Hobo A. van Mourik
<b>ORGANISTEN</b>	C. van den Bergh H. J. de Bruyn
<b>KOSTERS</b>	M. van Zante, Wilgenlaan 6 Tel. 0418 – 58 12 35 Marco van Zante, Seringenhof 15 Tel. 0418 – 58 11 33
<b>KERKDIENTEN</b>	Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt) Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) Avonddienst 18.30 uur
<b>ZONDAGSSCHOOI</b>	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in het kerkelijk centrum
<b>CRECHE</b>	Elke zondagmorgen in Peuterspeelzaal Herovientje

## **KERKDIENSTEN**

### **Zondag 21 juni 2009**

- 09:30 uur: Kand. P.C. Zorge, Ouderkerk a/d IJssel  
Introïtuslied: Ps. 146 : 1,4
- 18:30 uur: Ds. C. van der Scheur, Veenendaal  
Introïtuslied: Ps. 114 : 3,4
- 1<sup>e</sup> collecte: Medische zending
- 2<sup>e</sup> collecte: Kerkrentmeesters
- Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

### **Zondag 28 juni 2009**

- 09:30 uur: Ds. E. van den Ham, Zoetermeer  
Introïtuslied: Ps. 134 : 1,3
- 18:30 uur: Ds. G.D. Hoff, Dodewaard  
Introïtuslied: Ps. 115: 7,8
- 1<sup>e</sup> collecte: Diaconie
- 2<sup>e</sup> collecte: Kerkrentmeesters
- Uitg.collecte : Onderhoudsfonds

### **Lied van de Zondagsschool**

- 21 juni: Ps. 146 : 1
- 28 juni: Ps. 134 : 3

### **Kinderoppas:**

- 21 juni: Monique Hobo en Joanne van Vliet
- 28 juni: Mirjam Blom en Annette Ruitenburg

### **Schoonmaakrooster**

- 29 juni t/m 3 juli: Mw. Kruis, Mw. van de Weerd, Mw. van der Meijden
- 13 t/m 17 juli: Mw. van Brakel, Mw. Kornet



## MEDITATIE

“Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen, die verre zijn, zo velen als de Here, onze God, ertoe roepen zal.”

Hand. 2 :39

### **De Geest schokt**

In deze meditatie horen we over de schok, die Petrus' preek bij de komst van de Geest teweegbrengt. Eigenlijk was het helemaal niet zo'n bijzondere preek, die eerste preek van Petrus. Er is wel gezegd: een echte beginnerspreek met veel bijbelteksten en een warm getuigenis van Jezus. Meer niet! Maar deze preek is vol van de Geest en schokt mensen diep! Een schok, die nu eens niet meteen verdrongen wordt, maar zijn luisteraars - zo gelovig en vroom als ze zijn - doet vragen: “Wat moeten wij doen?” Petrus zegt: “Je omkeren, naar Jezus Christus toe!” voor elke zonde, hoe geschokt wij bij confrontatie daarover ook zijn, is vergeving bij Hem. Er is vernieuwing mogelijk door de gave van de Heilige Geest; de Geest van geloof, van kracht en van liefde. Petrus trekt de kring van de Geest heel ruim. Voor jullie is de belofte: Parten, Meden, Arabieren en wat voor achtergrond je ook hebt; voor jullie kinderen en zelfs voor allen, die nog veraf staan en ver weg zijn. Voor mensen bij wie de schok mogelijk nog komen moet! Hoe ver je ook bent, als God je roept, ben je dicht bij zijn heil.

Door: ds. P.L. de Jong

Uit: Voor andere stemmen doof

## UIT DE GEMEENTE

### Zieken



Richard en Wietske van Mourik -van Eeken werden ongedacht en onverwacht geconfronteerd met een ernstige zwangerschapvergiftiging bij Wietske. Wat een blijde verwachting was, werd een spanningsvol afwachten.

De specialisten in het Wilhelmina Kinderziekenhuis te Utrecht doen al het mogelijke. Het meelevens uit de gemeente is hartverwarmend. Wat een troost en bemoediging dat psalm 139 er van spreekt dat de Heere,

onze God, ons reeds kent voordat wij geboren zijn. Het ongebooren leven, en het leven van Wietske, leggen we in ons gebed, waarin we ook Richard en de wederzijdse ouders betrekken, in Zijn Handen.

Dhr. R.(oel) van de Wijngaard (Achterweg 95) moest worden opgenomen in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem voor een darmoperatie. Na maanden van zorg, spanning en onderzoeken mocht worden vernomen dat er geen kwaadaardige gevolgen zijn te verwachten. Een reden voor ontspanning, maar nog meer voor grote dankbaarheid. De psalmdichter zegt dan: Wat zal ik de Heere vergelden voor al Zijn weldaden aan mij bewezen. Als u dit leest zal hij waarschijnlijk weer thuis zijn. Van harte een verder herstel toegewenst en toegebeden.

Dhr..Arie van Weelden (Geerstraat) wacht op een oproep voor opname in het U.M.C. te Utrecht. Gelukkig is gebleken dat de pijn op zijn borst een verdere behandeling niet uitsluit Het geduld van Arie en evenzo van zijn vrouw Sjanie wordt wel erg op de proef gesteld. Zij weten zich echter gedragen door hun God.

Laten we in onze voorbeden ook hen niet vergeten, die langdurig ziek zijn of voor langere tijd verpleegd moeten worden.

In de diverse (verpleeg)huizen verblijven:

*Lingesteyn, Kon. Emmalaan 82, 4141 EE Leerdam.*

Hr. J. Bijl, In den Bogerd K.1.

Mw. W. van Santen – van Hemert, Rietput, Kamer 208

Mw. A.C. van Steenis, Korenbloem

*"Zorgcentrum Lingehof", Huis Te Beestlaan 39, 4153 CE Beesd*

Mw. Van Mil-Van der Zalm

Henk van Meteren, Pinksterbloem 88, 4102 KD te Culemborg.

Henny van der Meijden, Cannenburg 151, 3228 AX Dordrecht.

Andrea van Mourik, Nicolaas Beetshof 1, 4207 RW Gorinchem.

Mevr. W.T. Kaldenberg, Ceramstraat 82, 3312 SJ Dordrecht.

Ook zij, die in stilte hun ziekte dragen of meelijden met hun geliefden en zij die zoveel moeite hebben met de verwerking en acceptatie van hun ziekte, of wachten op de uitslag van een onderzoek en een eventueel vervolg van de behandeling, mogen verzekerd zijn van de voorbede van de gemeente. Laten we de noden van de gemeente en de

gemeenteleden in het gebed dragen naar Gods troon, immers het krachtige gebed van de rechtvaardige vermag veel (Jac.5:16). Het Woord van God wijst ons de weg, ook m.b.t. de voorbede voor onze zieken. Ook onze aandacht, in welke vorm dan ook, is van belang.

### **In memoriam**

Slechts enkele maanden nadat bekend werd dat hij leed aan een ernstige ziekte, is toch nog vrij onverwacht overleden

### **Henk van der Meijden**

in de leeftijd van 58 jaar.

Op Zijn tijd en op Zijn wijze heeft God bepaald dat wij afscheid van een lieve man en vader moesten nemen, zo meldden ons zijn vrouw Ina van der Meijden - de Groot en zijn kinderen Rilana en Tamara en Mark. Boven de kaart staan als een belijdenis de woorden uit Ps. 31 : 16<sup>a</sup>

*“Mijn tijden zijn in Uw Hand”.*

Als chauffeur bij een bedrijf in bouwmaterialen heeft Henk jaren zijn klanten bediend en daar veel vrienden gemaakt, zo bleek duidelijk uit de grote belangstelling en het meeleven.

De kennisgeving vermeldt ook, als overgave en gebed, het volgende gedicht:

In Uw Handen leg ik mijn hand  
Voor Uw troon mijn zorgen, verdriet  
Draag mij in Uw Armen  
Vader, meer vraag ik niet.

Wij gedenken Ina en de kinderen met dezelfde bede : draag hen in Uw Armen.

De dienst van afscheid vond plaats op zaterdag 6 juni 2009 in de kerk van de Hervormde gemeente met als tekst de hierboven genoemde woorden uit Ps. 31, waarna de begrafenis plaatsvond op de algemene begraafplaats waar het lichaam mag rusten in de verwachting van de opstanding.

### **Huwelijksjubileum**

Menno en Mariette van der Meijden (Korshof 1, 4171 BJ) mochten 15 juni jl. gedenken dat ze 25 jaar waren getrouwd. Met familie en naaste vrienden hebben ze dit jubileum gevierd.

Hoewel er zorgen zijn omtrent de gezondheid van Mariette hadden ze enkele jaren geleden niet kunnen denken dat ze deze mijlpaal mochten bereiken. Ondanks alles toch een reden om dankbaar voor te zijn!. Vanaf deze plaats willen wij hen, evenals hun beide dochters, Manon en Esmee, hiermee van harte feliciteren. Ons gebed is dat de Heere, onze God, jullie verdere leven zal dragen.

## **VERANTWOORDING**

### **Collecten**

Zondag 10 mei	1 <sup>e</sup> collecte	€ 125,30 De Hoop
	2 <sup>e</sup> collecte	€ 120,80 Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 118,00 Past. en prediking
Zondag 17 mei	1 <sup>e</sup> collecte	€ 115,55 Diaconie
	2 <sup>e</sup> collecte	€ 131,20 Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 139,75 Past. en prediking
Donderdag 21 mei	1 <sup>e</sup> collecte	€ 53,95 Diaconie
	2 <sup>e</sup> collecte	€ 59,60 Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 62,12 Past. en prediking
Zondag 24 mei	1 <sup>e</sup> collecte	€ 124,10 Bloemengroet
	2 <sup>e</sup> collecte	€ 142,15 Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 120,60 Past. en prediking
Donderdag 28 mei	Dienst Avondlicht	€ 73,40
Zondag 31 mei	1 <sup>e</sup> collecte	€ 464,50 Pinksterzend.collecte
	2 <sup>e</sup> collecte	€ 190,75 Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 198,25 Onderhoudsfonds
Zondag 7 juni	1 <sup>e</sup> collecte	€ 230,60 IZB
	2 <sup>e</sup> collecte	€ 209,05 Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 205,45 Past. en prediking

### **Giften**

Ontvangen via:

Ds. C. Blenk 3 x € 10,00

De heer A. van Rossem € 20,00 voor de avondmaalscollecte +

€ 84,00 voor de "De Herberg" in Oosterbeek

Voor al deze giften hartelijk dank

## RONDOM HET WOORD

### Terugblik

#### Pinksteren

Op zondag 31 mei vierden we dat de Heilige Geest is uitgestort. En in deze dienst legden een zestal personen belijdenis af van het geloof.

Peter Abram Hobo

Geertruida Johanna Jacoba van Zante-de Bruin

Albertus Geertrudes van Zante

Willy Gijsberta Cornelia van Arkel-van Arendonk

Wilhemina Pippel-van Baalen

Aard Pippel

Aan deze dienst werd ook meegewerkt door de heer G. van Bezooijen, die de belijdeniscatechese heeft verzorgd en in de dienst een deel van het formulier las.

In deze dienst stond ds. C. Blenk stil bij Johannes 16 vers 12 en 13A. Belijdenis doen is een beginpunt en geen eindpunt. Het gaat hier toch om echte discipelen? Als Jezus stopt zal de Heilige Geest hen verder leiden. Keulen en Aken zijn ook niet op één dag gebouwd. God leert ons ook niet alles op één dag. De Heilige Geest wordt uitgestort in de opperzaal. Zou dat dezelfde zaal zijn geweest als waar het Pascha was gevierd? Het is mogelijk. We merken hier iets op wat we het tweesporen beleid van de Heilige Geest kunnen noemen: enerzijds vervulde discipelen en anderzijds vele (3000) bekeerde mensen.

Het is net als in de natuur: bomen lopen weer uit en er komen ook nieuwe bomen op. De Geest zal de gelovigen Gods Woord te binnen brengen en ook "buitenstaanders" overtuigen van zonde, gerechtigheid en van oordeel. Horen we bij de schare? Die zien wel iets bijzonders, maar begrijpen er niets van. De Geest heeft dus altijd werk aan ons. Hij is advocaat van de discipelen en aanklager van wie buiten staan.

Als er maar een begin is. Net als bij de wijnstok en de ranken. God overvraagt, overlaadt niet. Dat komt later wel. Bevindelijke christenen zeggen dan: vol is vol. Het eindpunt wordt een beginpunt. De Heilige Geest is een innerlijke, inwendige leraar. De discipelen kregen het basisonderwijs van Jezus en het voortgezet onderwijs van de Geest. Dat kan nieuwsgierig maken: wat heb ik dan nog niet geleerd? Komt er nog iets nieuws? Ja en nee. Niet nieuw, maar meer uit de rijkdom van Christus. Christus is voor ons gestorven, toen we nog zondaars waren. Jezus had gezegd: "voor mijn vrienden". Later kun je allerlei "ontdekkingen" doen.

Abram had gelogen over zijn halfzus tegen de farao. God leidde hem naar buiten en liet hem naar de sterren kijken. Zo groot zou zijn nageslacht zijn.

De discipelen zagen toen niet verder dan de kruisiging.

De Heilige Geest werkt geleidelijk aan, het is een proces. Je doet dan regelmatig ‘ontdekkingen’. Christen zijn is een avontuur.

### **Heilige doop**

Op zondagmorgen 7 juni is het sacrament van de heilige doop bediend door ds. D. Heikoop aan 2 kinderen van onze gemeente: Vera Jannigje Adriana Hobo en Jan Cornelis Lein Osté. In de preek stond Handelingen 2:39 centraal. Genade is verrassend en een geschenk waar je niet op rekent. Je moet er wel iets mee doen, net als bij een overschrijving: het overboeken of ophalen. We feliciteren de ouders met deze stap en wensen hen van harte Gods zegen toe bij de opvoeding van hun kinderen.

### **Heilig avondmaal**

In de morgendienst van zondag 14 juni 2009 is het heilig avondmaal bediend. Het was verblijdend om te zien dat de nieuwe lidmaten hieraan deelnamen. Het heilig avondmaal is het hart van het geloof. Niets kan mij scheiden van de liefde van Christus. Ook als je door het dal van Baaka heen moet. Een dal van moeite, zorg en verdriet. Bij aanvechting en strijd moeten we volhouden. Zie op Hem! Zo mochten we avondmaal vieren vanuit het hoogtepunt of dieptepunt van het geloof.

### **Beroepingswerk**

De kerkenraad is dankbaar en verheugd dat afgelopen zondag bekend kon worden gemaakt dat is besloten een beroep uit te brengen op kandidaat J. Broekman uit Voorthuizen. Kandidaat Broekman is in de vacaturetijd al enkele keren voorgegaan tijdens de eredienst. Een dienst die wellicht bij velen is bijgebleven, was op de zondagochtend dat we door de afwezigheid van de organist a capella moesten zingen.

Het beroep is echter officieel nog niet ingegaan. De kerkorde schrijft voor dat stemgerechtigde gemeenteleden een week de gelegenheid krijgen bezwaar in te dienen tegen de gevolgde procedure. Voor alle duidelijkheid: het gaat hierbij dus alleen om de kerkordelijke procedure die de kerkenraad heeft gevolgd, niet om de keuze voor de te beroepen predikant.



Wie vindt dat de kerkordelijke procedures niet goed zijn gevolgd en daarover een bezwaar wil indienen, kan dat, zoals zondag afgekondigd, doen tot uiterlijk zaterdag 20 juni 18.00 uur, bij de scriba van de kerkenraad (D. de Joode, Lunet 18, Vuren). Het eventuele bezwaar moet schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend worden ingediend.

Als deze week voorbij is kan maandag 22 juni het beroep officieel ingaan. In overleg met kandidaat Broekman zal dan ook gesproken worden over een kennismakingsavond met kandidaat Broekman en zijn vrouw. Mogelijk gaat kandidaat Broekman een van de komende zondagen voor in een eredienst.

Nu na alle voorbereidingen van de afgelopen maanden opnieuw een beroep is uitgebracht, vraagt de kerkenraad dit beroep in uw gebed op te dragen.

### **Vacature ouderling**

Mede met het oog op de drukte de komende weken rond het beroepingswerk (zie boven), heeft de kerkenraad besloten de verkiezing voor de vacature ouderling (ontstaan door de verhuizing van J.J. van Kuilenburg naar Kerkwijk) uit te stellen tot na de zomervakantie.

### **Collectebonnen**

Wie collectebonnen wil bestellen kan het bestelformulier ook downloaden via de website [www.nhkherwijnen.nl](http://www.nhkherwijnen.nl) →kerkblad →uit de gemeente (onder aan de pagina kan vervolgens het formulier gedownload worden).

### **Jarigen in de gemeente**

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

<b>Datum</b>	<b>Naam</b>	<b>Leeftijd</b>	<b>Adres</b>
1 juli	Mw. C. de Bruijn-van Horssen	86 jaar	ZC Avondlicht
2 juli	Dhr. J.J. Bijl	90 jaar	Lingesteijn, Leerdam

### **Laat het even weten**

Er zijn van die momenten dat u behoefte heeft aan een gesprek met de predikant en/of kerkenraad. Bij ziekte of bij feestelijke gebeurtenissen, in vreugd en verdriet, bij problemen of 'om je hart te luchten'. Ook uw predikant en kerkenraad zien de noodzaak daarvan in, om waarlijk nabij te zijn met het woord van God en zo de gemeente van de Grote Herder Jezus Christus te zijn.

Opdat de ambtsdragers dit medeleven ook daadwerkelijk gestalte kunnen geven, is het noodzakelijk dat zij op de hoogte zijn. De contactpersoon is de scriba, dhr. D. de Joode. Direct contact met hem (of één van de andere kerkenraadsleden) is noodzakelijk! Zo kunnen wij onder andere zorgen voor correcte afkondigingen en bezoeken. Laat het daarom vooral even weten!

### **Registratie geboorte/burgerlijke staat**

Per 1 oktober 1994 is de "Wet Gemeentelijke Basisadministratie" ingetreden. Dit heeft een aantal wijzigingen met betrekking tot de kerkelijke ledenadministratie tot gevolg.

In de praktijk betekent het dat wijzigingen inzake geboorte en burgerlijke staat (bijv. huwelijk) door de kerkelijke gemeente zelf moet worden doorgegeven aan de S.M.R.A. Wij verzoeken u daarom dringend in geval van geboorte of wijziging van de burgerlijke staat dit z.s.m. door te geven aan de scriba of predikant. Op deze manier hopen we de betrouwbaarheid van de kaartenbak te handhaven.

Bij voorbaat hartelijk dan voor uw medewerking.

Het college van kerkrentmeesters

### **Verantwoording Bloemengroet**

De afgelopen weken is de bloemengroet van de gemeente bezorgd bij:

Zondag 31 mei

Dhr. G. van Bezooen

Lindenlaan 2

## Volleybal avond voor jong en oud!



Vrijdagavond 29 mei j.l. vond weer de jaarlijkse volleybalavond plaats, georganiseerd door de 4 kerken van Haaften, Hellow en Herwijnen.

Het weer was uitstekend, de sfeer en het enthousiasme ook. Vanuit onze kerk deed het kerkenraadsteam weer mee. Zij speelden in een kleine poule waardoor er niet zoveel wedstrijden te

spelen waren. Na een paar spannende wedstrijden werd ons team 3<sup>e</sup>, een mooi resultaat.

Jammer was het dat dit het enige team was vanuit onze Hervormde Gemeente. Er waren dit jaar geen jeugdteams ingeschreven, terwijl dit een avond was voor jong en oud. Hopelijk doen er volgend jaar weer wat meer teams mee.



Wel waren er nog een paar spelers die meespeelden met een ander team, vast of als invaller.

Meer foto's van deze avond staan op de website van onze gemeente.

# Husselpuzzel

“Reizigers in de Bijbel”

Vul de namen in van personen uit de Bijbel die alleen of met anderen op reis gingen/moesten.

De letters in deze hokjes:  vormen, als je ze in de goede volgorde zet, de oplossing (de Bijbelse eindbestemming.)

APLUSU						
AHMARBA						
SEOZM						
ZOJAU						
FOEJZ						
CAHNO						
SEJZU						

**Oplossing:**

--	--	--	--	--

De oplossing van de woordzoeker uit het vorige kerkblad is:

ze bleven voortdurend in de tempel om God te eren en te danken.

De kinderen mogen bij Jezus komen



★★★★★



## **AGENDA**

woe 24 jun 18.30 uur uitzending kerktelefoon

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie ook de website van onze gemeente: [www.nhkerwijnen.nl](http://www.nhkerwijnen.nl)



### **VAN DE REDACTIE**

De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk maandag 29 juni 2009 **vóór** 17.00 uur ingeleverd te zijn bij:

N. van der Vliet  
Berkenlaan 2  
Email: [kerkbladherwijnen@planet.nl](mailto:kerkbladherwijnen@planet.nl)

### **Volgende inleverdata:**

13 jul	<b><u>voor 6 weken</u></b> (vakantieperiode)
24 aug	voor 2 weken
7 sep	voor 2 weken
21 sep	voor 2 weken
5 okt	voor 2 weken
19 okt	voor 2 weken
2 nov	voor 2 weken

Voor alle in de toekomst liggende data in dit Kerkblad geldt:

“Indien de Heere wil en wij leven zullen!” (Jak. 4 : 15)

## **Voor het Avondmaal**

Heer, het is waar, dat ik niet waardig ben,  
dat U onder mijn dak inkomt,  
maar uw hulp en genade  
heb ik nodig.

U nodigt mij aan uw tafel  
en zegt mij, onwaardige, toe  
dat ik vergeving van al mijn zonden verkrijg  
door uw lichaam  
en uw bloed,  
wanneer ik het eet en drink  
in dit sacrament.

Trouwe Heer, uw Woord is waar,  
daaraan twijfel ik niet

Door: Maarten Luther  
Uit : Gebeden

<b>KERKBLAD</b>	Verschijnt éénmaal per 14 dagen
<b>REDACTIELEDEN</b>	N. van der Vliet (kopij inleveren) Berkenlaan 2, 4171 AM Herwijnen Telefoon 0418 – 58 14 57 e-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl E.J. van Rossem-van Maren
<b>CD OPNAMEN</b>	Verkrijgbaar van elke dienst bij familie van Rossem, Breede Kampen 3, tel. 0418 – 58 41 42
<b>COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS</b>	Bankrekening nr. ING 0000950925 Bankrekening nr. Rabo 3280.00.531
<b>DIACONIE</b>	Bankrekeningnr. 3280.01.767
<b>BANKENFONDS</b>	Bankrekeningnr. 3280.59.943
<b>ADM. KERKBLAD</b>	Bankrekeningnr. 3280.24.643
<b>WEBSITE</b>	<a href="http://www.nhkherwijnen.nl">www.nhkherwijnen.nl</a>
<b>COLLECTEBONNEN</b>	Verkrijgbaar via een bestelformulier achter in de kerk of downloaden via website à € 0,60 / € 0,70 / € 1,00