

<b>KERKGEBOUW</b>	Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen
<b>PREDIKANT</b>	Vacant
<b>OUDERLINGEN</b>	D. J. van Arkel H. G. Hak T. J. Hijkoop M. van Mourik A. Ruitenburg
<b>OUDERLINGEN- KERKRENTMEESTER</b>	H. van Eeken A. J. Hobo D. de Joode, <b>scriba</b> Lunet 18, 4214 GA Vuren tel. 0183 – 637092 email: ddejoode@planet.nl
<b>DIAKENEN</b>	H. de Bruin J. A. Hobo A. van Mourik
<b>ORGANISTEN</b>	C. van den Bergh H. J. de Bruyn
<b>KOSTERS</b>	M. van Zante, Wilgenlaan 6 Tel. 0418 – 58 12 35 Marco van Zante, Seringenhof 15 Tel. 0418 – 58 11 33
<b>KERKDIENTEN</b>	Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt) Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) Avonddienst 18.30 uur
<b>ZONDAGSSCHOOI</b>	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in het kerkelijk centrum
<b>CRECHE</b>	Elke zondagmorgen in Peuterspeelzaal Herovientje

## **KERKDIENSTEN**

### **Zondag 13 september 2009**

- 09:30 uur: Ds. W. de Bruin, Nijkerk, **Heilig Avondmaal**  
Introïtuslied: Ps. 105 : 2,5
- 14.30 uur: Ds. T.J. Korten, Asperen, **H.A. Zorgcentrum Avondlicht**
- 18:30 uur: Ds. J. den Hoed, Sliedrecht, **Dankzegging HA**  
Introïtuslied: Ps. 132 : 7,8
- 1<sup>e</sup> collecte: Diaconie  
2<sup>e</sup> collecte: Kerkrentmeesters  
Avondmaals-  
collecte: Project Luisterend Dienen  
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

### **Zondag 20 september 2009**

- 09:30 uur: Kand.. A. van Campen, Gouda  
Introïtuslied: Ps. 105 : 3,5
- 18:30 uur: Ds. E. van den Ham, Zoetermeer  
Introïtuslied: Ps. 133 : 1,3
- 1<sup>e</sup> collecte: Fonds chr. belangen  
2<sup>e</sup> collecte: Kerkrentmeesters  
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

### **Lied van de Zondagsschool**

- 13 sep: Ps. 105 : 5  
20 sep: Ps. 105 : 5

### **Kinderoppas:**

- 13 sep: Jannet van Zante en Sarah Hobo  
20 sep: geen opgave

### **Schoonmaakrooster**

- 21 t/m 25 sep: Mw. van Brakel, Mw. Kornet



## MEDITATIE

“Zelfs vindt de mus een huis....”.

Psalm 84:4a

### **Straatjongens**

Kan ik avondmaal vieren? Zal ik avondmaal vieren? Waarom doe ik eigenlijk altijd (automatisch) mee? Waarom ga ik (wellicht even automatisch) eigenlijk nooit aan?

Vragen die ons rond de viering van het Heilig Avondmaal bezig houden. Psalm 84 wil ons de weg wijzen in onze vragen.

“Zelfs vindt de mus een huis...”. Een mus is een vogel zonder enige waarde. Twee musjes worden verkocht voor één penning, zegt Jezus. En vijf voor twee penningen. Vijf halen, vier betalen. Immers: mussen zijn niet zeldzaam. En een mus heeft geen veren om mee te pronken. Een stem om te zingen ontbreekt. De straatjongen onder de vogels. Behoorlijk brutaal. Je jaagt hem weg en even later zit hij er weer. De afwezigheid van de mussen zou de tempel niet schaden. En toch mogen ze daar hun huis vinden, zingt Psalm 84.

Nu wij. Wat hebben wij, dat de Heere naar ons zou omzien? Wie ben ik, dat ik zou mogen thuiskomen bij God? Ik ben een paria. Een verworpene voor God en de mensen. Ik heb niets bijzonders en ben niets belangrijks. Zo één van dertien in een dozijn. Een echte huismus. Overal weggejaagd. En dan ging ik weer terug. En dan kreeg ik weer de kous op m'n kop.

God ziet me al aankomen! Hij weet toch wie ik ben? Wat ik gedaan heb en gezegd en gedacht? En trouwens: ik heb nooit zoveel aandacht besteed aan het Heilig Avondmaal. Immers, dat mussen bestaan bevalt me wel. Overal heen vliegen. Nergens in de rij staan. Overal een strootje van meepikken. God heeft een boodschap voor vreemde vogels. De Heere kijkt om naar lastige, verfoeilijke schepsels. Naar mussen die niets van zichzelf begrijpen. Die dwaas en brutaal tegen Hem ingaan. God kijkt om naar mensen, die maar wat rondfladderen door het leven. Bij Hem vindt zelfs de mus een huis.

Mag ik u eens wat aanraden? Vlieg eens wat lager! Weg met die uilenwijsheid en pauwentrots! Bedenk dat je voor God niet meer bent

dan een mus. Maar: geloof dan ook Zijn vaste en zekere belofte. Vreemde vogels mogen geloven in 'vreemde gerechtigheid'. Hoe zal ik avondmaal vieren? Door Christus' bloed alleen worden mussen in de adelaarsstand verheven. Nochtans. En komen zij thuis bij God. Thuis aan Zijn tafel. Begrijpt u dat? Ik (ook) niet. Een gezegende avondmaalszondag toegewenst!

Ds. J. Flikweert

## UIT DE GEMEENTE



### Zieken

Mw. G. Bok-Corporaal mocht weer uit het ziekenhuis terugkeren, en verblijft nu, om verder op krachten te komen, tijdelijk in zorgcentrum "Avondlicht".

Mw. G.A.E. van Cronenberg-van Rossum, mochten we, Gode zij dank, weer in de zondagse eredienst ontmoeten.

De kleine Anna van Mourik, hoe vele malen is haar naam hier al genoemd, verblijft nog in het Gorinchemse ziekenhuis, gelukkig mag het steeds beter gaan. Richard en Wietske wees verzekerd van ons meeleven en onze voorbede.

Mw. H. Schram uit de Zworrelstraat verblijft nog in Lingesteyn voor revalidatie, maar is tussendoor al enkele keren een dagje thuis geweest.

Mw. J. Heijnen-Duizer uit "Avondlicht" moest na een lelijke val, worden opgenomen in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. Hier bleek dat haar heup gebroken was. Zij is inmiddels weer in Huize Avondlicht. Als de contacten vanwege het minder worden van de geestelijke vermogens moeilijker worden, is zoiets best ingrijpend. We wensen haar, maar zeker ook haar man, van harte toe, dat ze Gods nabijheid mogen ervaren.

Laatst las ik ergens het volgende: *"Gezondheid is in ons leven een heel groot en waardevol goed, daar kan geen enkel materieel bezit tegenop"*. Hoewel we dat allemaal weten, is het toch goed om, als we gezond zijn, hier even bij stil te staan

Laten we in onze voorbeden ook hen niet vergeten, die langdurig ziek zijn of voor langere tijd verpleegd moeten worden.

In de diverse (verpleeg)huizen verblijven:

Lingesteyn, Kon. Emmalaan 82, 4141 EE Leerdam.

Hr. J. Bijl, In den Bogerd K.1.

Mevr. H. Blom - Huisman

*"Zorgcentrum de Wittenberg, verpleegafdeling "De Krieken", Haafthen*

Mw. C.F. van Mil - van der Zalm, kamer 202

Henk van Meteren, Pinksterbloem 88, 4102 KD te Culemborg.

Henny van der Meijden, Cannenburg 151, 3328 AX Dordrecht.

Andrea van Mourik, Nicolaas Beetshof 1, 4207 RW Gorinchem.

Mevr. W.T. Kaldenberg, Ceramstraat 82, 3312 SJ Dordrecht.

Ook zij, die in stilte hun ziekte dragen of meelijden met hun geliefden en zij die zoveel moeite hebben met de verwerking en acceptatie van hun ziekte, of wachten op de uitslag van een onderzoek en een eventueel vervolg van de behandeling, mogen verzekerd zijn van de voorbede van de gemeente. Laten we de noden van de gemeente en de gemeenteleden in het gebed dragen naar Gods troon, immers het krachtige gebed van de rechtvaardige vermag veel (Jac.5:16). Het Woord van God wijst ons de weg, ook m.b.t. de voorbede voor onze zieken. Ook onze aandacht, in welke vorm dan ook, is van belang.

### **In memoriam I**

*Zo wachten wij stil op het eind van de baan  
Waar het tijdelijke in het eeuwige over zal gaan.*

Met deze woorden van de laatste twee regels uit het gedicht op de kaart geeft de familie de Man ons kennis van het overlijden van hun zorgzame man, vader, schoonvader en opa

### **Corstiaan de Man**

geboren op 8 februari 1924 en overleden 20 augustus 2009.

Koos de Man werd geboren in Asperen. Na de ruilverkaveling betrok hij met zijn gezin een boerderij in de Herwijnnense polder. Later deed hij het bedrijf over aan zijn zoon en ging met zijn vrouw "in ruste" wonen in het dorp. Dagelijks zag men hem nadien toch nog op de boerderij. Daar lag immers zijn hart. De laatste jaren werden zijn geestelijke en lichamelijke

krachten steeds minder, zijn wereld werd steeds kleiner. Opname in zorgcentrum "Avondlicht" werd noodzakelijk. Daar werd hij trouw bezocht, ook door zijn kleinkinderen.

De afscheidsdienst vond plaats op 25 augustus jl. en werd geleid door ds C. Blenk. De woorden waren gekozen uit psalm 103 vers 13: *"Gelijk zich een vader zich ontfermt over zijn kinderen, ontfermt Zich de HEERE over degenen die Hem vrezen"*. Hierna vond de begrafenis plaats op de algemene begraafplaats te Asperen. In het bijzonder zijn vrouw, maar ook allen die verdriet kennen om het heengaan van vader, schoonvader en opa, bidden wij toe de woorden uit de gezongen psalm: *"Geen vader sloeg met groter mededogen, zijn ontfermende ogen op een ieder die alles alleen van Hem verwacht"*.

## **In memoriam II**

Dankbaar voor alles wat zij voor ons is geweest, geven wij u kennis, dat de Heere uit ons midden heeft weggenomen, onze lieve, zorgzame moeder, groot- en overgrootmoeder

### **Heilke van Weelden-Verbeek**

sinds 3 maart 1998 weduwe van Cornelis van Weelden in de leeftijd van 83 jaar.

Met deze woorden vernamen wij het overlijden van Heiltje op 29 augustus jl. Ook vanaf deze plaats willen wij onze deelneming betuigen. We hebben Heiltje gekend als een zorgzame, gastvrije vrouw. Naast vreugde en voorspoed heeft zij ook heel verdrietige dingen meegemaakt. Ze was nog jong toen haar moeder overleed en het verdriet over het plotselinge heengaan van haar jongere zus, met wie ze een hechte band had, heeft ze heel haar verdere leven met zich meege dragen. Na het overlijden van haar man, Cor, woonde ze nog een aantal jaren alleen. Toen haar krachten minder werden, werd ze opgenomen in zorgcentrum "Avondlicht", waar ze liefdevol werd verzorgd.

De rouwdienst werd op 3 september jl. gehouden in de kerk van de Hervormde Gemeente, waarin ds C. Blenk vooring.

De woorden uit psalm 90 waren gekozen als verkondiging. Gezongen werd van de trouw van God, Die zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geeft. ( psalm 68 vers 10).

Zoek dan de troost bij deze trouwe God, dat bidden wij allen die Heiltje missen, van harte toe.

Hierna werd haar lichaam ter ruste gelegd op de algemene begraafplaats alhier, bij haar man, tot de dag van de wederopstanding.

## Huwelijk I

### **Henk van Mourik en Marianne Vos**

Rozenstraat 33, 4171 AD alhier

delen ons mee, dat zij op 24 september 2009 gaan trouwen, om 15.00 uur hopen zij, in het bijzijn van hun kinderen, elkaar het ja-woord te geven in het gemeentehuis te Asperen.

*Dank aan God, dat Hij ons samen bracht, zo meldt de kennisgeving. Wij willen hen hiermee van harte gelukwensen. Henk en Marian hebben gelukkige jaren gekend. Toch is hen het verdriet ook niet bespaard gebleven. Beiden verloren een geliefde vrouw, een geliefde man.*

Deze herinnering, dit terugdenken, zal er deze dag zeker zijn. Toch hopen wij, en wensen jullie van harte toe, dat de dankbaarheid de boventoon mag voeren. Een gezegende dag toegewenst met de belofte uit psalm 33 vers 18:

*“Ziet des Heeren oog is over degenen die Hem vrezen (eren),  
op degenen, die op Zijn goedertierenheid hopen”.*

## Huwelijk II

Hun hartenwens gaat in vervulling:

**Benno Barten** uit Moordrecht

en

**Heidy van Mourik** uit Vuren

geven elkaar 25 september 2009 het ja-woord. Een woord van slechts twee letters, met een inhoud van blijvende waarde. Deze blijde gebeurtenis zal plaatsvinden in het gemeentehuis van Moordrecht om 12.00 uur, daarna klinkt hun ja-woord opnieuw voor Gods Aangezicht in de Ontmoetingskerk in dezelfde plaats. God, Die hen samenbracht, wil ook deze dag met hen zijn. Daardoor mogen Benno en Heidy verzekerd

zijn van Zijn trouw, Zijn ja-woord! Heidy leeft met onze gemeente mee, wij zullen haar in de diensten zeker missen.

We wensen het bruidspaar een heel gezegende dag, maar ook zeker een gezegend huwelijk toe. Hun toekomstig adres wordt;  
Prinses Irenestraat 3, 2841 TA Moordrecht.

## **VERANTWOORDING**

### **Collecten**

Zondag 16 aug 1<sup>e</sup> collecte € 98,20 diaconie  
2<sup>e</sup> collecte € 117,00 kerkrentmeesters  
Uitg.collecte € 123,15 past. en prediking

Avonddienst:

Zondag 23 aug 1<sup>e</sup> collecte € 31,00 diaconie  
2<sup>e</sup> collecte € 32,95 kerkrentmeesters  
Uitg.collecte € 35,80 past. en prediking

Zondag 30 aug 1<sup>e</sup> collecte € 152,20 zomerzendingscollecte  
2<sup>e</sup> collecte € 129,70 kerkrentmeesters  
Uitg.collecte € 111,05 onderhoudsfonds

### **Giften**

Ontvangen via:

Ouderlingen van Arkel en van Mourik € 20,00

Ds. J. Groenenboom € 50,00 + € 40,00 + € 20,00 + 2x € 15,00 + 2x € 10,00 + € 5,00

Voor al deze giften hartelijk dank



## RANDOM HET WOORD

### Terugblik

#### Vorbereiding heilig avondmaal

Ds. H. Westerhout hield een preek over Handelingen 4:31 met de aandachtspunten: smeken–teken–spreken. De christelijke gemeente groeide als kool. Ze leefden met elkaar mee. Er vindt zelfs genezing van een verlamde plaats. Het lijkt ideaal. Maar al spoedig komt er versterking. De gemeente wordt aangegrepen in de voorgangers. Petrus en Johannes worden gevangen genomen. Ze worden niet gezeseld (ze zijn immers geliefd), maar worden wel bedreigd: “Als je zo doorgaat...” In deze grote nood gaat de gemeente gezamenlijk God zoeken. De aanspreektitel Heere (despotes) wijst op de macht van God. Daarin klinkt de belijdenis door: Heere, U weet wat ik nodig heb. Ook iets van heiligheid en eerbied. Met het heilig avondmaal komt de tegenstelling aan het licht: mijn zonden en schuld <> Gods vergevende liefde. Mijn leven <> het werk van Jezus Christus.

Na het “amen” gebeurt er iets. Het gebouw wordt licht geschud als teken van Gods aanwezigheid. Niemand werd verteerd, God was er in genade. Is het geen wonder dat Hij mij niet wil verteren? Als al mijn daden en gedachten bij een aardse rechter bekend zouden zijn, zou die er wel raad mee weten. Laat staan de hemelse Rechter.

Na de schudding werden allen vervuld met de Heilige Geest. Waarom moeten we telkens opnieuw heilig avondmaal vieren? Omdat we herhaling nodig hebben. Wij zouden graag in een keer de tank volgooien. Maar nee, wij morsen, verbruiken en raken kwijt. We hebben telkens versterking van God nodig.

Als je vervuld wordt met de Heilige Geest, word je dan een beetje high? Nee. Je gaat dan geloven in de Here Jezus. “Uw heilig kind Jezus...”. Je kunt niet zonder Hem. Je leert spreken van Hem: getuigen. Tenslotte smeedt de Heilige Geest de gemeente aaneen en leert de ander te zien.

In Somalië zijn 4 christenen onthoofd, zoals in streng islamitische landen wel vaker gebeurt. En toch spraken ze het Woord van God met vrijmoedigheid. In vers 29 hadden ze daarom gevraagd. Het is het intieme, vertrouwelijke spreken. Merken andere mensen iets aan onze houding, grappen, etc.? De kernen van het geloof worden zichtbaar in het heilig avondmaal. Hoe gaat dat komende zondag?

Kom en wees er als gemeente. Vrijmoedig betekent: ze zeggen alles, eerlijk. Dat is wat anders dan vrijpostigheid. We hebben de belofte dat

een vrijmoedig getuigenis wordt gezegend. Zeg het maar eerlijk mee: "Ik ben een tegenstrever, maar ik capituleer, ik geef me over.

## **Vooruitblik**

### Heilig avondmaal

In de morgendienst van D.V. zondag 13 september 2009 zal het heilig avondmaal worden bediend. 's Middags zal de voorgezette dienst in Zorgcentrum Avondlicht worden verzorgd door de Hervormde kerk. De voorbereidingspreek van afgelopen zondagmorgen geeft stof tot overdenking in deze week van voorbereiding, zodat u en jij je in alle rust voor kunnen bereiden op de viering van het heilig avondmaal. Uiteraard hoort ook de avonddienst, waarin de nabetrachting en dankzegging centraal staan, er ook helemaal bij. We wensen u en jou gezegende diensten toe.

### Verkiezingen vacature ouderling

Zoals bekend is per 1 juli een vacature ouderling ontstaan, door de verhuizing van Jilian van Kuilenburg naar Kerkwijk. Hoewel de procedure voor de invulling ervan al voor de zomervakantie is gestart, heeft de kerkenraad zoals eerder bekendgemaakt besloten pas na de vakantie tot invulling van de vacature over te gaan.

De kerkenraad heeft het volgende dubbeltal gesteld, in alfabetische volgorde:

De heer N. Brouwer, Zworrelstraat 43

De heer J. van Kuilenburg, Achterweg 55

De verkiezingsavond, waarop de stemgerechtigde leden van de Gemeente hun stem kunnen uitbrengen, is vastgesteld op dinsdag 15 september in de kerk, aanvang 20.00 uur precies.

De kerkenraad vraagt u om beide broeders op te dragen in uw persoonlijke gebed.

### Arjan van Zante terug uit Uruzgan

Dankbaar en blij zijn we met kostersfamilie M. van Zante dat zoon en broer(tje) Arjan weer veilig mocht terugkeren uit Afghanistan, waar hij enkele maanden als militair verbleef. We weten allemaal hoe groot de gevaren daar zijn, zeker omdat we regelmatig werden en worden

opgeschrikt door aanslagen, gewonden en zelfs overleden militairen. Gelukkig is Arjan dus gezond en wel weer thuis. Fijn is het ook te horen dat Arjan tijdens zijn verblijf in Uruzgan de nodige briefjes en kaartjes vanuit de Gemeente mocht ontvangen!

### **Ds Groenenboom afwezig**

Pastoraal werker ds Groenenboom is tot ongeveer 20 september afwezig.

### **Solidariteitskas/Generale Kas**

Een van de komende weken ontvangen alle doopleden en alle belijdende leden een enveloppe voor de Solidariteitskas. Bij de wat oudere generatie beter bekend als de Generale Kas. Het bedrag dat wordt gevraagd is € 10,= per persoon.

Graag dringen wij er op aan deze bijdrage over te maken. De bijdrage is voor **belijdende leden** in feite **verplicht**. We merken de laatste tijd dat betaling ervan er soms bij inschiet; dit in tegenstelling tot enkele jaren geleden, toen vrijwilligers langs de deur kwamen om de bijdrage te innen.

Als plaatselijke gemeente zijn we verplicht voor élk lid (doop- en belijdend!!) een bedrag af te staan aan de landelijke kerk, ongeacht of dit lid de bijdrage Solidariteitskas betaalt of niet. Vandaar ook een dringend beroep op doopleden om de € 10,= over te maken. U steunt er de plaatselijke Hervormde Gemeente mee.

Meer uitleg over de Solidariteitskas staat in het begeleidend schrijven dat in de enveloppe is bijgesloten.

### **Klusjes in en rond de pastorie**

Er is en wordt al heel wat afgewerkt in en rond de pastorie. Het is geweldig fijn om te zien hoe een aantal vrijwilligers spontaan aan de slag is gegaan en de handen uit de mouwen steekt. Er is behang afgescheurd en op plaatsen waar het kon is de 'schoonmaakploeg' al flink bezig geweest. Ook in de tuin achter het kerkelijk centrum en op het platdak is het nodige werk verzet. Zo zijn er de komende tijd nog meer klusjes te doen; we hopen op uw medewerking!

De kerkrentmeesters

## **Verkoopdag**

Vrijdag 16 oktober 2009 heeft 's middags en 's avonds de jaarlijkse verkoopdag plaats, in dorps huis De Poort. De lotenverkoop voor de grote verloting loopt volop. De loten kosten 1 euro per stuk, er zijn prachtige prijzen te winnen.

Wie boodschappen heeft om levensmiddelenmanden samen te stellen, die zijn van harte welkom. Dat geldt ook voor bruikbare spullen voor de verkoop of als prijs in de verschillende stands.

Verder zoeken we mensen die cake, appeltaart, boterkoek, appelflappen, etc. willen bakken, om te verkopen bij een kop koffie. Wie een bijdrage wil leveren, kan contact opnemen met één van de leden van de Commissie Verkoopdag.

Bruikbare spullen en boodschappen kunnen worden ingeleverd bij de leden van de Commissie Verkoopdag: N. van der Linden (Zandsteeg 4); A. van Maaren (Nieuwe Steeg 63); ; R. de Joode (Kolstraat 10); N. Versteeg (Zworrelstraat 48); R. de Fokkert (Rozenstraat 2); D. de Joode (Lunet 18, Vuren).

We rekenen op uw medewerking!

Commissie Verkoopdag

## **Nieuw ingekomen/verhuisd**

In deze rubriek staan de namen van mensen die van buitenaf in Herwijnen komen wonen en staan ingeschreven bij de Hervormde Gemeente. Ook de verhuizingen van leden naar buiten Herwijnen worden vermeld. Wie niet vermeld wil worden, wordt verzocht dit tijdig door te geven aan de kerkenraad.

### *Nieuw ingekomen*

Mevrouw M.W. Baks-van Arkel, zorgcentrum Avondlicht, vanuit Dalem  
De heer C. Dalebout, zorgcentrum Avondlicht, vanuit Vuren

## **Laat het even weten**

Er zijn van die momenten dat u behoefte heeft aan een gesprek met de predikant en/of kerkenraad. Bij ziekte of bij feestelijke gebeurtenissen, in vreugd en verdriet, bij problemen of 'om je hart te luchten'. Ook uw predikant en kerkenraad zien de noodzaak daarvan in, om waarlijk nabij te zijn met het woord van God en zo de gemeente van de Grote Herder Jezus Christus te zijn.

Opdat de ambtsdragers dit medeleven ook daadwerkelijk gestalte kunnen geven, is het noodzakelijk dat zij op de hoogte zijn. De contactpersoon is de scriba, dhr. D. de Joode. Direct contact met hem (of één van de andere kerkenraadsleden) is noodzakelijk! Zo kunnen wij onder andere zorgen voor correcte afkondigingen en bezoeken. Laat het daarom vooral even weten!

### **Registratie geboorte/burgerlijke staat**

Per 1 oktober 1994 is de "Wet Gemeentelijke Basisadministratie" ingetreden. Dit heeft een aantal wijzigingen met betrekking tot de kerkelijke ledenadministratie tot gevolg.

In de praktijk betekent het dat wijzigingen inzake geboorte en burgerlijke staat (bijv. huwelijk) door de kerkelijke gemeente zelf moet worden doorgegeven aan de S.M.R.A. Wij verzoeken u daarom dringend in geval van geboorte of wijziging van de burgerlijke staat dit z.s.m. door te geven aan de scriba of predikant. Op deze manier hopen we de betrouwbaarheid van de kaartenbak te handhaven.

Bij voorbaat hartelijk dan voor uw medewerking.

Het college van kerkrentmeesters

### **Verantwoording Bloemengroet**

De afgelopen weken is de bloemengroet van de gemeente bezorgd bij:

zondag 16 aug:	Mw. A. de Bruin-v.d Vliet	Achterweg 97
zondag 23 aug	Dhr. A. van Arkel	Waaldijk 73
zondag 30 aug	Mw. E. Haaksman-v.d. Berg	Nw.Steeg 55

### **Startmiddag**

Zoals eerder al gemeld is de startmiddag dit jaar gepland op 3 oktober. De jeugdraad (tegenwoordig bestaande uit Marleen Ruitenbergh, Peter Hobo, Marco van Zante en Ton Hobo) is inmiddels begonnen met de voorbereidingen. De details volgen in het volgende kerkblad en op de site, maar we willen iedereen, (van jong – oudere jongere – jongere oudere tot oud) van harte uitnodigen voor een gezellig samenzijn.

## **Werkgroep Dorcas**

Vanaf 17 september zullen, namens Dorcas Werkgroep Herwijnen, een aantal vrijwilligers op pad gaan voor een hulptransport naar Szürte, Oekraïne en een klusreis naar Debrecen, Hongarije.

Bent u geïnteresseerd naar het verloop van beide reizen dan kunt u op de website van de Gereformeerde Kerk Herwijnen, [www.gkherwijnen.nl](http://www.gkherwijnen.nl), inloggen. U kunt ook inloggen via onze eigen website, waarop een link staat naar genoemde site.

De reizigers willen proberen u zo daar veel mogelijk op de hoogte te houden en u kunt een berichtje achterlaten in het gastenboek.

## **GZB - dagboek "Een handvol koren" 2010: Een dagelijks moment van bezinning voor jong en oud**

Het GZB-dagboek "Een handvol koren" wordt ieder jaar weer door veel ouderen en jongeren gebruikt.

Iedere dag biedt twee overdenkingen: één die zich prima leent voor persoonlijke bezinning of overdenking in gezinsverband en één voor jongeren. Aan het dagboek is meegewerkt door predikanten, zendingswerkers en door mensen die bij jongerenwerk betrokken zijn. Elke schrijver stelde overdenkingen samen voor twee weken naar aanleiding van een bijbelgedeelte of thema.

Een mooi aspect is dat u met de aanschaf van het dagboek ook bijdraagt aan het zendingswerk van de GZB.

Het boekje kost **€ 9,70**. Van dit bedrag gaat € 7,00 naar de familie Eijgenraam die in Mexico werkzaam is voor de GZB en door onze gemeente financieel gesteund wordt door het adoptieprogramma "Deelgenoten".

"Een Handvol koren" voor 2010 is **tot uiterlijk 19 september a.s.** te bestellen bij Adrie van Kuilenburg, Achterweg 55, tel. 581267 of per email: [famvankuilenburg@gmail.com](mailto:famvankuilenburg@gmail.com)

De zendingscommissie

## **De Herberg**

Deze maand is het eerste nummer van het magazine "uit de Herberg" van het Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg uitgekomen. In goed overleg met de IZB is de Herberg sinds 1 januari 2009 een zelfstandige

organisatie. De Herberg heeft daarom vanaf heden een eigen huisstijl en een eigen blad. Het is een mooi blad geworden en het zal vier keer per jaar gaan verschijnen. De moeite waard om te lezen en u blijft op de hoogte van dit mooie werk. Geef uw en adres door om het blad *gratis* te ontvangen. Tel. 026 3342225 of per e-mail [info@pdcdeherberg.nl](mailto:info@pdcdeherberg.nl). Voor meer info kunt u ook op de website kijken [www.pdcdeherberg.nl](http://www.pdcdeherberg.nl)

Op de boekentafel achterin de kerk liggen enkele nieuwe magazines en ook wat algemene folders over de Herberg. Heeft het uw interesse, neem ze dan gerust mee.

# Woordzoeker Avondmaal

B	R	O	O	D	D	L	F	G	H	M	E
J	E	Z	U	S	O	E	O	E	S	A	W
S	A	M	E	N	M	Z	R	M	A	A	I
T		T	I	I	E	M	E	C	L	J	
A		K	S	N	N	U	E	R	T	N	
F	W	Z	I	E	E	E	L	N	A	I	B
E	B	I	J	B	E	L	I	T	M	J	R
L	R	N	K				E	E	E	D	O
S	G	G	E				R	O	N	K	E
E	D	E	N	P	S	A	L	M	T	E	R
D	O	N	O	R	J	Z	U	S	E	R	Z
A	V	O	N	D	M	A	A	L	U	K	S



psalm  
maaltijd  
brood  
zus  
kerk  
Jezus  
sacrament

gemeente  
lezen  
broer  
zingen  
samen  
dominee

formulier  
avondmaal  
wijn  
kijken  
bijbel  
tafel

Oplossing puzzel vorig kerkblad: avontuur





## **AGENDA**

di 15 sep 20.00 uur verkiezing vacature ouderling  
wo 16 sep 18.30 uur uitzending kerkradio  
vr 18 sep 17.30 uur gezamenlijke broodmaaltijd  
vr/za 18/19 sep kampnacht open jeugdwerk  
za 3 okt startmiddag winterwerk  
vr 16 okt 14.30 uur verkoopdag

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie ook de website van onze gemeente: [www.nhkherwijnen.nl](http://www.nhkherwijnen.nl)



## **VAN DE REDACTIE**

De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk maandag 21 september 2009 **vóór 16.00 uur** ingeleverd te zijn bij:

N. van der Vliet

Berkenlaan 2, 4171 AM Herwijnen

E-mail: [kerkbladherwijnen@planet.nl](mailto:kerkbladherwijnen@planet.nl)

## **Volgende inleverdata:**

5 okt voor 2 weken  
19 okt voor 2 weken  
2 nov voor 2 weken  
16 nov voor 2 weken  
30 nov voor 2 weken  
14 dec voor 2 weken  
28 dec voor 2 weken

Voor alle in de toekomst liggende data in dit Kerkblad geldt:

“Indien de HEERE wil en wij leven zullen!” (Jak. 4 : 15)

## **Heilig Avondmaal**

Hij breekt ons 't brood met Zijn doorboorde handen  
en schenkt Zijn bloed ons in een volle beker wijn.  
Hij nodigt ons. Hij roept in alle landen  
zonder berouwen Hem nabij te zijn.

Ik word genodigd maar ik durf niet te gaan.  
Heeft Hij die bitt're strijd mij aan het kruis geleden?  
Ik weet niet of ik wel bij dat kruis mag staan  
om troost te vinden op de aard' beneden .

Ik sluit mijn hart tegen Zijn trouwe stem  
en hoor slechts woorden die 'k mijzeve zeg  
dat ik mijn ontrouw hem niet in de handen leg.

Hij blijft mij roepen, zwijgend hoor ik Hem.  
Nu geef 'k mij dankbaar in Zijn trouwe hoede.  
Bij brood en wijn versmelt mijns harten woeden.

Frans den Harder

<b>KERKBLAD</b>	Verschijnt éénmaal per 14 dagen
<b>REDACTIELEDEN</b>	N. van der Vliet (kopij inleveren) Berkenlaan 2, 4171 AM Herwijnen Telefoon 0418 – 58 14 57 e-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl E.J. van Rossem-van Maren
<b>CD OPNAMEN</b>	Verkrijgbaar van elke dienst bij familie van Rossem, Breede Kampen 3, tel. 0418 – 58 41 42
<b>COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS</b>	Bankrekening nr. ING 950925 Bankrekening nr. Rabo 3280.00.531
<b>DIACONIE</b>	Bankrekeningnr. 3280.01.767
<b>BANKENFONDS</b>	Bankrekeningnr. 3280.59.943
<b>ADM. KERKBLAD</b>	Bankrekeningnr. 3280.24.643
<b>WEBSITE</b>	<a href="http://www.nhkherwijnen.nl">www.nhkherwijnen.nl</a>
<b>COLLECTEBONNEN</b>	Verkrijgbaar via een bestelformulier achter in de kerk of down loaden via website à € 0,60 / € 0,70 / € 1,00