

KERKGEBOUW	Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen
PREDIKANT	Ds. J. Broekman Waaldijk 137 4171 CC Herwijnen 0418 - 581505
OUDERLINGEN	D.J. van Arkel H.G. Hak T.J. Hijkoop M. van Mourik A. Ruitenburg
OUDERLINGEN- KERKRENTMEESTER	H. van Eeken A.J. Hobo D. de Joode, scriba Lunet 18, 4214 GA Vuren tel. 0183 – 637092 email: ddejoode@planet.nl
DIAKENEN	H. de Bruin J.A. Hobo A. van Mourik
ORGANISTEN	C. van den Bergh H.J. de Bruyn
KOSTERS	M. van Zante, Wilgenlaan 6 Tel. 0418 – 58 12 35 Marco van Zante, Seringenhof 15 Tel. 0418 – 58 11 33
KERKDIENTEN	Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt) Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) Avonddienst 18.30 uur
ZONDAGSSCHOOI	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in het kerkelijk centrum
CRECHE	Elke zondagmorgen in Peuterspeelzaal Herovientje

33e Jaargang, no. 991, 23 oktober 2009

KERKDIENTEN

Zondag 25 oktober 2009, rechtstreekse uitz. Radio Lingewaal

09:30 uur: Pr. Dr. J. Hoek, Veenendaal

Introïtuslied: Ps. 84: 1, 4

18:30 uur: Ds. J. Broekman

Introïtuslied: Ps. 138: 3, 4

1^e collecte: Bloemengroet

2^e collecte: Kerkrentmeesters

Uitg.collecte : Onderhoudsfonds

Zondag 1 november 2009

10:00 uur: Ds. J. Broekman

Introïtuslied: Ps. 139: 7, 8

18:30 uur: Ds. W. Kalkman, Papendrecht, **Themadienst**

Introïtuslied: Ps. 140 : 7, 8

1^e collecte: Eleos

2^e collecte: Kerkrentmeesters

Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Woensdag 4 november 2009, Dankdag voor gewas en arbeid

10:45 uur: Ds. J. Broekman, **Schooldienst**

19:30 uur: Ds. J. Broekman

Introïtuslied: Ps. 141 : 7, 8

1^e collecte: Diaconie

2^e collecte: Kerkrentmeesters

Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Lied van de Zondagsschool

25 okt: Ps. 84: 1

1 nov: Vanaf nu leren we het gedicht of lied voor het kerstfeest.

Kinderoppas:

25 okt: Corine Osté en Manon van der Meijden

1 nov: Corrie en Aron Hobo

Schoonmaakrooster

26 t/m 20 okt: Mw. Kruis, Mw. Van der Weerd, Mw. Van der Meijden

2 t/m 6 nov: Mw. Van Brakel, Mw. Kornet



MEDITATIE

“Zoekt eerst het Koninkrijk van God.”

Lucas 12:31

Eén ding is nodig

Met het oog op de eisen van de tijd is het steeds moeilijker om rust te vinden en deel te nemen aan kerkdiensten en activiteiten gedurende het winterwerk. De drukte komt niet voort uit de arbeidstaak alleen of zorg voor anderen, maar ook uit onze veeleisende vrije tijd zelf. Veertig procent van de mensen tussen 18-64 jaar voelt zich tot in de vrije tijd toe opgejaagd. We verdrinken namelijk in vakantiebestemmingen, sportieve mogelijkheden, elektronische spellen en eindeloze informatiecultuur. De vrije tijd is zelfs het strijdperk geworden van een zeer vermoeiende status-wedijver: meer verdienen, meer uitgeven, meer doen. Onze cultuur heeft snelheid, bereikbaarheid en drukte gebracht. In de kerk komen we daar qua vergaderagenda vaak ook niet onderuit. Deze vreemde ontwikkeling vindt dan plaats, dat bezinning en rust worden opgeofferd aan als maar verder reikende ambities. Je wilt steeds meer realiseren. Vroeger bracht je vakantiefoto's naar de fotozaak, nu ga je zelf een digitaal fotoboek maken. Vroeger verscheen er een paar keer per jaar een schoolkrant, nu levert elke leerkracht regelmatig een bijdrage voor de website van de school. En vul deze voorbeelden maar aan met zaken uit uw/jouw eigen leven. Met de digitalisering van de samenleving hebben we onszelf naast veel gemak, ook veel werk bezorgd. Dit alles heeft ook onmiskenbaar zijn effect op de christelijke gemeente. Verjaardagen en familiebezoek worden naar de zondag verplaatst, waardoor de tweede dienst leegloopt. Het “Zoekt eerst het Koninkrijk van God” dreigt te verdampen in de stress van het bestaan. Maar Jezus wil dat we ons gaandeweg van “veel dingen” gaan richten op het “ene ding dat nodig is”. Hij spreekt niet over veranderingen van activiteiten of van tempo, maar van verandering van het hart. De boze ziet graag bezette mensen, die druk zijn met allerlei dingen die voorbij gaan.

Jezus Zelf was voortdurend gericht op het doel waarvoor Hij op aarde was. Laten we ons in navolging van Hem in dat spoor laten meetrokken!

Door: Drs. P.J. Vergunst
Uit: De Waarheidsvriend

UIT DE GEMEENTE

Zieken



De heer R. van de Wijngaard, Achterweg 95, heeft vanwege een hartinfarct enkele dagen in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem gelegen. Gelukkig knapte hij snel weer op.

De heer M. van Zante, Wilgenlaan 6, is inmiddels overgebracht van het Beatrixziekenhuis naar Lingesteyn in Leerdam. De operatie is op zich geslaagd, maar hij zal nog veel moeten revalideren om weer enigszins mobiel te worden.

Deze beide heren alsook de andere zieken in de gemeente wensen wij Gods nabijheid toe.

Mevr. D. C. de Bruijn- Verploegh, Achterweg 74, is in het hospice te Gorinchem opgenomen. Zij weet dat haar leven naar het einde loopt en daar hebben we met elkaar over gesproken. Er mag vertrouwen zijn in de Zaligmaker van mensen, onze Heere Jezus Christus.

Laten we deze en andere zieken voortdurend gedenken in onze gebeden.

David zegt in Psalm 25: *Ja, allen, die U verwachten, zullen niet beschaamd worden.* David bidt in deze psalm een smeekgebed in nood. Zijn nood ligt in zijn zonde. Hij voelt zich daarom ellendig. Maar die nood brengt hem bij de Heere. Nood leert bidden. En bidden is: je hele leven als een last optillen en onder Gods liefdevolle aandacht brengen. En als een mens dan in vertrouwen alles van de Heere verwacht, komt hij nooit beschaamd uit. Wat de toekomst ook brengen moge.....

Laten we in onze voorbeden ook hen niet vergeten, die langdurig ziek zijn of voor langere tijd verpleegd moeten worden.

In de diverse (verpleeg)huizen verblijven:
Lingesteyn, Kon. Emmalaan 82, 4141 EE Leerdam.
Hr. J. Bijl, In den Bogerd K.1.
Mevr. Blom-Huisman

"Zorgcentrum de Wittenberg, verpleegafdeling "De Krieken", Haaften
Mw. C.F. van Mil-Van der Zalm, kamer 202

Henk van Meteren, Pinksterbloem 88, 4102 KD te Culemborg.
Henny van der Meijden, Cannenburg 151, 3328 AX Dordrecht.
Andrea van Mourik, Nicolaas Beetshof 1, 4207 RW Gorinchem.
Mevr. W.T. Kaldenberg, Ceramstraat 82, 3312 SJ Dordrecht.

Ook zij, die in stilte hun ziekte dragen of meelijden met hun geliefden en zij die zoveel moeite hebben met de verwerking en acceptatie van hun ziekte, of wachten op de uitslag van een onderzoek en een eventueel vervolg van de behandeling, mogen verzekerd zijn van de voorbede van de gemeente. Laten we de noden van de gemeente en de gemeenteleden in het gebed dragen naar Gods troon, immers het krachtige gebed van de rechtvaardige vermag veel (Jac.5:16). Het Woord van God wijst ons de weg, ook m.b.t. de voorbede voor onze zieken. Ook onze aandacht, in welke vorm dan ook, is van belang.

Geboren

*Kind van God gegeven,
kind bij God vandaan,
in Zijn hand geschreven
staat jouw naam.*

En die naam is *Tiemen Cornelius*. Tiemen is de zoon van onze organist Peter van de Minkelis en zijn vrouw Mieke en hij is het broertje van Eline en Jos. Met hen zijn we dankbaar dat de Heere leven gaf en leven spaarde. We wensen Peter en Mieke Gods zegen toe bij de opvoeding van hun kinderen en de kracht om hun kinderen te wijzen op de Goede Herder van de schapen, onze Heere Jezus Christus. Het gezin woont aan de Rijshoutstraat 33, 3361 ET Sliedrecht.

VERANTWOORDING

Collecten

Zondag 4 okt:	1 ^e collecte	€	136,85	Kerk en Israël
	2 ^e collecte	€	107,55	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	123,45	pastoraat en pred.
Zondag 11 okt:	1 ^e collecte	€	323,35	Werelddiaconaat
	2 ^e collecte	€	322,75	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	322,50	pastoraat en pred.

Giften

Ontvangen via:

Mw. M. Ruitenburg € 10,00 voor de kerk

De collecte € 38,88 voor diverse doeleinden

Ouderling Van Arkel € 20,00 voor het werk van de kerkrentmeesters

Dhr. N. van Velzen € 10,00 voor de bloemengroet

Mw. Van der Weerd vanuit Zorgcentrum Avondlicht € 5,00 voor de kerk

Mw. D. de Joode € 5,00 voor de kerk

Ds. Mulder tijdens bezoekwerk € 10,00 voor de kerk

Dhr. Van Rossem € 16,00 voor de kerk

Voor al deze giften heel hartelijk dank.

RANDOM HET WOORD

Terugblik

Bevestiging van kandidaat J. Broekman

Op zondag 11 oktober 2009 was het een feestelijke dag. In de ochtenddienst werd kandidaat J. Broekman bevestigd als predikant van onze gemeente. Dr. M. van Campen leidde deze indrukwekkende dienst. Tekst voor de prediking was Handelingen 8:5. Over het predikantschap is veel te doen. Filippus moet vluchten voor de geweldige vervolging. Gedwongen door de Geest gaat hij met zijn 4 dochters naar Samaria, waar half-heidenen wonen. Laten wij mensen niet te snel links liggen? Zijn we nooit geschrokken van de eigenzinnigheid van ons eigen hart? Als het bij mij kan, kan het bij anderen toch ook?

“Ik wens u vooral toe dat ds. Broekman veel aandacht aan zijn preken zal besteden”, zo sprak ds. Van Campen. Het is net als bij een oude pomp: als u hem vol bidt kan hij u vol preken.

“... en hij predikte hen Jezus.” Meer is niet nodig, met minder kunnen we niet toe. Johannes de Doper wees naar Jezus, het Lam van God. In zo'n prediking druppelt als het ware het bloed van de verzoening op de aarde. De preek is met gezag uitroepen, zoals een heraut doet: “De koning komt!” Het gaat om de capitulatie voor Koning Jezus. De Heilige Geest is de inwendige leermeester. De gemeente mag groeien in de breedte en diepte. Dan komt God alle lof en eer toe.

Intrede van ds. J. Broekman

In de middagdienst deed ds. J. Broekman intrede aan de hand van Handelingen 8: 8. Hij begon de preek met een terugblik op de periode waarin hij het beroep naar onze gemeente in overweging had. Er is blijdschap omdat er een nieuwe predikant is. Uiteindelijk moeten we het van de Heere verwachten. God wijst de weg voor ons allemaal. Er werd grote blijdschap over de boodschap van Filippus. Hij verkondigde genade, vergeving en eeuwig leven aan mensen, die beleden dat ze zondaren waren, zichzelf rampzalig hadden gemaakt. Filippus sprak de mensen niet naar de mond. Wat moet een prediker anders doen?

Echte blijdschap hangt vast aan genade en kan niet buiten God om. In de bijbel staat wel 222 maal(!) het woord blijdschap of vreugde. Moeten we ons niet schamen? God geeft ons een vreugdevol leven.

Met een biertje of een jointje duurt het maar een uurtje. “Mijn diepe wens is dat er in Herwijnen blijdschap is om het Woord van Christus”, zo sprak ds. Broekman.

Blijdschap is als een vlag op een kasteel waar Christus woont. Het gaat om liefhebben, doen en hopen. Het evangelie maakt niet droefgeestig. We zijn op weg naar een feest, die al de volken wezen zal. “Dan ontvangt u mij op de koop toe.”

Vooruitblik

Themadienst

Op zondag 1 november zal in de avond om 18.30 uur een themadienst worden gehouden. In deze dienst zal ds. W. Kalkman voorgaan.

Medewerking zal worden verleend door het tienerkoor “The Young Voice” onder leiding van Leontine Heikoop-Verheugen.

Schooldienst

Ook dit jaar is door de commissie “kerk en school” weer een schooldienst georganiseerd in samenwerking met de School met de Bijbel te Herwijnen en de Gereformeerde kerk. De schooldienst wordt gehouden op D.V. woensdag 4 november om 10.45 uur in de Hervormde kerk. Het thema is: “HEERlijk” Naast de kinderen bent u als ouder, familielid of belangstellende van harte welkom.

Dankstond voor gewas en arbeid

Op D.V. woensdag 4 november wordt u als gemeente om 19.30 uur in de kerk verwacht. Nadat we de Heere in het voorjaar om Zijn zegen hebben gevraagd worden we opgeroepen Hem te danken voor alle “dagelijkse” en bijzondere zegeningen. Net als voorgaande jaren kunt u en kun jij gebedspunten aandragen voor deze dienst. U/jij kunt dit doorgeven aan ds. J. Broekman tot uiterlijk maandag 2 november.

Diensten

Komende zondag 25 oktober hoop ik zelf in de avonddienst voor te gaan. Ik hoop in de prediking dan een begin te maken met de behandeling van de Heidelbergse Catechismus. Van oorsprong is de tweede dienst bedoeld als een leerdienst. Dat kan in onze tijd niet meer elke week, maar als het zo uitkomt is het goed de catechismusprediking weer ter hand te nemen. We beginnen met zondag 1: *Wat is uw enige troost? Komt u ook?*

De week daarna hopen we broeder J. van Kuilenburg, Achterweg 55, te bevestigen in het ambt van ouderling. We vervolgen de preekstof over Jakob, nu uit Gen. 27: Jakob vòòr Ezau gezegend.

In de week daarna valt de dankdag. 's Morgens de schooldienst, deze keer in onze kerk, en 's avonds de gewone dankdagdienst. We hebben reden genoeg om dankbaar te zijn en daarom rekenen we op uw komst om samen onze dank voor de Heere neer te leggen.

Dopen

De kerkenraad geeft graag de mogelijkheid om het sacrament van de heilige doop te bedienen. Doopouders kunnen daartoe contact opnemen met dominee Broekman, tot uiterlijk maandag 26 oktober 20.00 uur.

Bevestiging ouderling

Zoals bekend heeft de heer J. van Kuilenburg (Achterweg 55) zijn verkiezing tot ouderling aangenomen. Zijn bevestiging in het ambt zal plaatshebben Deo Volente zondag 1 november, in de ochtenddienst (aanvang 10.00 uur).

Mochten er bezwaren zijn tegen de gevolgde procedure of tegen de bevestiging van de heer Van Kuilenburg, dan kunnen stemgerechtigde leden van de gemeente die tot uiterlijk maandag 26 oktober 20.00 uur indienen. Dat moet schriftelijk en ondertekend gebeuren, bij de scriba: D. de Joode, Lunet 18, 4214 GA Vuren.

Opbrengst verkoopdag

De vorige week vrijdag gehouden verkoopdag heeft opgebracht het prachtige bedrag van € 8.400,00 netto! Dat is een opbrengst om geweldig blij en dankbaar voor te zijn. Iedereen die, op welke manier dan ook, een bijdrage heeft geleverd aan deze zeer geslaagde dag wordt heel hartelijk bedankt. De kopers en de (loten)verkopers, de raddraaiers, de mannen en vrouwen achter de verschillende tafels.

Met name dank uiteraard aan de commissie Verkoopdag, die weer heel wat uren in de organisatie heeft zitten. Veel van dat werk gebeurt achter de schermen, maar is daarom niet minder belangrijk!

Verkiezingen kerkenraad

Dit najaar is op basis van de kerkorde een aantal kerkenraadsleden aftredend en al dan niet herkiesbaar.

- Ouderling-kerkrentmeester H. van Eeken en diaken J.A. Hobo zijn aftredend en herkiesbaar. Zij hebben zich ook herkiesbaar gesteld. Wanneer de gemeente geen tegenkandidaten tegen hen indient, worden zij herkozen voor een nieuwe termijn van vier jaren.
- Diaken H. de Bruin is aftredend maar niet herkiesbaar, omdat hij kerkordelijk de volle termijn van acht jaren heeft gediend.
- Daarnaast heeft ouderling M. van Mourik tot zijn spijt, vanwege persoonlijke omstandigheden aangegeven te gaan stoppen met het kerkenraadswerk. De kerkenraad vindt dat jammer, maar respecteert uiteraard zijn besluit. Van Mourik blijft wel beschikbaar als bezoeker.

Dat betekent al met al dat de gemeente nu wordt opgeroepen kandidaten in te dienen voor de vacature van ouderling (Van Mourik) en van diaken (De Bruin). Het indienen moet gebeuren schriftelijk en ondertekend, met vermelding van de vacature. De namen moeten uiterlijk maandag 2 november, 20.00 uur zijn ingediend bij de scriba van de kerkenraad, D. de Joode, Lunet 18, 4214 GA Vuren. Later zal dan een stemmingsvergadering worden gehouden.

Als voor maandag 2 november 20.00 uur geen tegenkandidaten zijn ingediend tegen ouderling-kerkrentmeester Van Eeken of diaken Hobo, zijn zij automatisch herkozen.

Dankdag

Woensdag 4 november hopen we Dankdag te mogen houden. Een dag om nog eens speciaal stil te staan bij al het goede dat God ons geeft, via en op ons werk, via ons bedrijf, op school, in onze gezinnen. En als we goed nadenken over al hetgeen wij mogen ontvangen (ook in andere opzichten), dan kunnen we eigenlijk alleen maar stil worden.

We mogen die dankbaarheid ook vertalen, in een gift aan de kerk. Een gift die ertoe bijdraagt dat het goede werk van God bekendgemaakt kan worden. Een gift ook waarmee het goede werk van de kerk voortgang mag vinden.

De zondag voor Dankdag worden de bekende collectezakjes uitgedeeld, die woensdagavond 4 november in de collectezak kunnen worden gestopt. En gift overmaken (Rabobank 3280.00.531, Postbank 950.925, steeds tnv hervormde kerk Herwijnen) of meegeven aan iemand mag natuurlijk ook.

We rekenen op uw medewerking!

Jarigen in de gemeente

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie of bemoediging sturen.

Datum	Naam	Leeftijd	Adres
24-10	mevr Boersman-Eringa	86	De Strobbel 5
1-11	mevr Van Leuven-Ekelmans	90	Avondlicht

Verkoopdag

Vrijdag 16 oktober 2009 hebben wij de jaarlijkse verkoopdag gehouden. Het was een groot succes.

De netto opbrengst was 8400 euro.

Hartelijk bedankt voor uw hulp en medewerking in welke vorm dan ook. Ook werd de trekking verricht van de loterij.

Hier volgen de prijswinnaars:

1 ^e prijs: € 200,00	H . Bambacht	Nieuwe Steeg 75 Herwijnen
2 ^e prijs: bistroset	A . Satter	Achterweg 66 Herwijnen
3 ^e prijs: tuindecoratie	Taxibedr. V. Zante	Achterweg 2 Herwijnen
4 ^e prijs: boodsch.mand	N. Bambacht	Kareldoormanstraat 20 Hellouw
5 ^e prijs: taart	F. van Os	Dutry v Haftenstr 26 Haften

Commissie Verkoopdag

Laat het even weten

Er zijn van die momenten dat u behoefte heeft aan een gesprek met de predikant en/of kerkenraad. Bij ziekte of feestelijke gebeurtenissen, in vreugde en verdriet, bij problemen of 'om je hart te luchten'.

Ook uw predikant en kerkenraad zien de noodzaak daarvan in, om waarlijk nabij te zijn met het Woord van God en zo de gemeente van de Grote Herder Jezus Christus te zijn.

Opdat de ambtsdragers dit medeleven ook daadwerkelijk gestalte kunnen geven, is het noodzakelijk dat zij op de hoogte zijn. De contactpersoon is de scriba, dhr. D. de Joode. Direct contact met hem is noodzakelijk! Zo kunnen wij onder andere zorgen voor correcte afkondigingen en bezoeken.

Laat het daarom vooral even weten!

Registratie geboorte / burgerlijke staat

Per 1 oktober 1994 is de Wet Gemeentelijke Basisadministratie ingetreden.

Dit heeft een aantal wijzigingen met betrekking tot de kerkelijke ledenadministratie tot gevolg.

In de praktijk betekent het dat wijzigingen inzake geboorte en burgerlijke staat (bijv. huwelijk) door de kerkelijke gemeente zelf moet worden doorgegeven aan de S.M.R.A.

Wij verzoeken u daarom dringend in geval van geboorte of wijziging van de burgerlijke staat dit z.s.m door te geven aan de scriba of predikant. Op deze manier hopen we de betrouwbaarheid van de kaartenbak te handhaven.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

Het college van kerkrentmeesters

Verantwoording bloemengroet

De afgelopen weken werd de bloemengroet van de gemeente bezorgd bij:

Zondag 11 okt	Dhr. Van Horssen	Nieuwe Steeg 6
Zondag 18 okt	Dhr. Van de Wijngaard	Achterweg 95

Bevestiging en intrede, door Ds. Broekman

Het was een bijzondere dag, 11 oktober jl. Zowel voor ons als voor de gemeente. Velen waren gekomen om getuige te zijn van de bevestiging tot predikant door Dr. M. van Campen uit Zwartebroek. Een bijzonder moment was het ook toen een zestal collega's en broeder Hak de handen oplegden. Veel familie, vrienden en bekenden, alsook de gemeente, mochten daarvan getuige zijn. Heel bijzonder is het dat ook mijn moeder dit mee mocht maken. En de intrededienst stond in het teken van de blijdschap. Handelingen 8: 8: *En er werd grote blijdschap in die stad.* Geve de Heere de voortdurende blijdschap van het Evangelie van onze Heere Jezus Christus in ons midden. Dan mogen we onze weg in de gemeente ook met blijdschap vervolgen.

Dank

In de intrededienst heb ik woorden van dank uitgesproken en die ga ik nu niet weer herhalen natuurlijk. Maar wel wil ik onze dank nogmaals herhalen ten aanzien van de gemeente. Achteraf kom je er vaak achter hoeveel werk er verzet is. Door de kerkenraad maar ook door vele vrijwilligers. En dan denken we aan het in orde brengen van de pastorie alsook op de dag van bevestiging en intrede. Het geeft een warm gevoel als je bedenkt dat er zoveel mensen zich ingespannen hebben om alles voor elkaar te maken. Het is ook allemaal goed geweest. God lof!

Pastoraat

Vanaf nu kunt u met alle vragen rond het pastoraat bij mij terecht. Bij opname in het ziekenhuis, ook graag even bericht. Wij leven graag met u mee.

Catechisaties en kringen

Wat de catechisaties betreft: we zijn gestart met vier groepen. De groep van maandag 18.45 uur hebben we gesplitst, zodat er nu om 19.30 uur een aparte groep voor oudere catechisanten is. Er zijn nog altijd nieuwe catechisanten welkom.

We zijn ook gestart met een groep belijdeniscatechisanten op de donderdagavond. De nieuwe leden van vorig jaar zijn ook aangeschoven en met de nieuwe belijdeniscatechisanten vormen we nu samen een grote, maar ook fijne groep.

Met de Bijbelgesprekskring hebben we ook een start gemaakt en dit seizoen behandelen we een aantal psalmen. En met de kring Groeien in geloof behandelen we delen uit het boek 'Echt en onecht' van ds. C.G. Geluk uit Huizen. Dit boek heeft als ondertitel: De geesten onderscheiden. Allen hartelijk welkom.

DSB

Alle perikelen rond de DSB Bank zijn voorbij, hoorde ik zojuist op het nieuws. Gisteren na de dienst vroeg iemand: 'Weet u wat DSB betekent?' Meteen volgde het antwoord: DS.Broekman, ofwel dominee Broekman. Waarvan acte!

Tenslotte

Het kost tijd om aan alle gewoonten in de gemeente te wennen. Gun ons die tijd maar even. Maar schroom ook niet om contact op te nemen als dat nodig is. We willen er graag voor u zijn.

Met een hartelijk groet, ds. J. Broekman



Horizontaal 2. Gebied in Egypte (Gen. 45:10) 6. Zoon van Chotam (1 Kron. 11:44) 9. (6e) Leider van de Choritische stammen (Gen. 36:21) 10. Afkomstig uit Jeter (2 Sam. 23:38) 11. Kleinzoon van Hezron (1 Kron. 2:25) 12. Strijdt samen met Debora (Richt. 4:6) 13. Stad uit de tijd van Jozua (Joz. 15:51) 14. Volgt David op als koning (2 Sam. 5:14) 15. Broer van Mozes (Ex. 4:14) 16. Vader van

legeroverste Abner (1 Sam. 14:50) 18. Stad grenzend aan Moab (Num. 21:15) 20. Zoon van Jakob en Bilha (Gen. 30:7) 21. Zoon van Efraim (1 Kron. 7:23) 24. Voorraadstad in Egypte (Ex. 1:12) 27. Stad in Egypte die verwoest werd (Ezech. 30:15) 28. Zoon van Zibeon (Gen. 36:24) 29. (5e) Zoon van Bela (1 Kron. 7:7) 30. Abram sloeg er zijn tenten op (Gen. 13:18) 31. Naam van een pas (2 Kron. 20:16)

Verticaal 1. Legeroverste van koning David 2. Vader van Mibhar (oude spelling - 1 Kron. 11:38) 3. (4^e) zoon van Jerahmeël (nieuwe spelling - 1Kron. 2:25) 4. Plaats waar Samuël steen opricht (1 Sam. 7:12) 5. (1^e) zoon van Juda en Sua (Gen. 38:3) 6. Stad die gelijk werd aan een steppe (Jes. 33:9) 7. (5^e) nakomeling van Sem (Gen. 10:22) 8. Plaats waar Judeeers woonden (Neh. 11:28) 10. Vrijstad in Mozes' tijd (a=o, o=a, Deut. 4:43) 11. Plaats in Egypte (Gen. 41:45) 12. Zoon van (zie Marc. 10:46) 14. Plaats waar Johannes doopte (Joh. 3:23) 17. Waar Saul een waarzegster raadpleegt (1 Sam. 28:7) 18. Man van Sarai (Gen. 11:26) 19. Zoon van Sobal (1 Kron. 4:2) 22. Een der leiders van ballingen uit Babel (Neh. 7:7) 23. Vader van Seraja (1 Kron. 4:35) 25. Zoon van Juda en Sua (Gen. 38:3) 26. Koning van Egypte (1 Kon. 11:40)



AGENDA

Woensdag 28 okt 18.30 uur uitzending kerkradio

Voor al deze gegevens uit het kerkblad en de algemene informatie, zie ook de website van onze gemeente; www.nhkherwijnen.nl



VAN DE REDACTIE

De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 2 november 2009 **vóór 16.00 uur** ingeleverd te zijn bij:

N. van der Vliet

Berkenlaan 2

email: kerkbladherwijnen@planet.nl

Volgende inleverdata zijn:

16 nov	voor 2 weken
30 nov	voor 2 weken
14 dec	voor 2 weken
28 dec	voor 2 weken
11 jan	voor 2 weken
25 jan	voor 2 weken
8 feb	voor 3 weken
1 mrt	voor 2 weken

Blijdschap

Blijdschap kun je niet bestellen,
Blijdschap die is niet te koop,
Blijdschap kan je wel vertellen
Dat er liefde is, en hoop.

Van die stille diepe vreugde
Straalt iets af op je gezicht,
Blijdschap die ons hart verheugde
Maakt weer donkere wolken licht.

Blijdschap moet je stil omvatten,
Als een teer en rijk bezit,
Zij bevat verborgen schatten
Door de kracht die in haar zit.

Zij verbant niet alle zorgen
En verjaagt niet elk verdriet,
Maar geeft uitzicht, ook op morgen
Dat de mens weer toekomst ziet.

Blijdschap wordt meest daar geboren
Waar God in de harten komt,
Als de mens Zijn stem wil horen
En de bitterheid verstomt.

KERKBLAD

Verschijnt éénmaal per 14 dagen

REDACTIELEDEN

N. van der Vliet (kopij inleveren)
Berkenlaan 2, 4171 AM Herwijnen
Telefoon 0418 – 58 14 57
e-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl
E.J. van Rossem-van Maren

CD-OPNAMEN

Verkrijgbaar van elke dienst bij
familie van Rossem,
Breede Kampen 3, tel. 0418 – 58 41 42

**COLLEGE VAN
KERKRENTMEESTERS**

Bankrekeningnr. 950925
Bankrekeningnr. 3280.00.531

DIACONIE

Bankrekeningnr. 3280.01.767

BANKENFONDS

Bankrekeningnr. 3280.59.943

ADM. KERKBLAD

Bankrekeningnr. 3280.24.643

WEBSITE

www.nhkherwijnen.nl

COLLECTEBONNEN

Verkrijgbaar via een bestelformulier achter in
de kerk
à € 0,60 / € 0,70 / € 1,00