

<b>KERKGEBOUW</b>	Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen
<b>PREDIKANT</b>	Ds. J. Broekman Waaldijk 137 4171 CC Herwijnen 0418 - 581505
<b>OUDERLINGEN</b>	D. J. van Arkel H. G. Hak T. J. Hijkoop M. van Mourik A. Ruitenburg
<b>OUDERLINGEN- KERKRENTMEESTER</b>	H. van Eeken A. J. Hobo D. de Joode, <b>scriba</b> Lunet 18, 4214 GA Vuren tel. 0183 – 637092 email: ddejoode@planet.nl
<b>DIAKENEN</b>	H. de Bruin J. A. Hobo A. van Mourik
<b>ORGANISTEN</b>	C. van den Bergh H. J. de Bruyn
<b>KOSTERS</b>	M. van Zante, Wilgenlaan 6 Tel. 0418 – 58 12 35 Marco van Zante, Seringenhof 15 Tel. 0418 – 58 11 33
<b>KERKDIENTEN</b>	Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt) Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) Avonddienst 18.30 uur
<b>ZONDAGSSCHOOI</b>	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in het kerkelijk centrum
<b>CRECHE</b>	Elke zondagmorgen in Peuterspeelzaal Herovientje



## **KERKDIENTEN**

### **Zondag 8 november 2009**

- 10:00 uur: Ds. J. Broekman, **voorbereiding Heilig Avondmaal**  
Introïtuslied: Ps. 142 : 1, 7
- 18:30 uur: Ds. Ds. P. Vermaat, Veenendaal  
Introïtuslied: Ps. 143 : 7, 8
- 1<sup>e</sup> collecte: Najaarszendingscollecte  
2<sup>e</sup> collecte: Kerkrentmeesters  
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

### **Zondag 15 november 2009**

- 10:00 uur: Ds. J. Broekman, **bediening Heilig Avondmaal**  
Introïtuslied: Ps. 144 : 1, 7
- 18:30 uur: Ds. J. Broekman, **dankzegging Heilig Avondmaal**  
Introïtuslied: Ps. 145 : 1, 7
- 1<sup>e</sup> collecte: Diaconie  
2<sup>e</sup> collecte: Kerkrentmeesters  
Avondmaalscollecte: Project Luisterend Dienen  
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

### **Lied van de Zondagsschool**

Vanaf nu leren we de liedjes (en het gedicht) voor het kerstfeest

### **Kinderoppas:**

- 8 nov: Willy van Arkel en Esmee van der Meijden  
15 nov: Ria Treffers en Anita van Mourik

### **Schoonmaakrooster**

- 9 t/m 13 nov: Mw. Treffers, Mw. Hobo, Mw. Zeiderveld,  
Mw. Beukenkamp  
16 t/m 20 nov: Mw. van Baalen, Mw. van Baalen, Mw. de Bruijn

## MEDITATIE



“wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken.”

Romeinen 12:2

### **Alsmaar hervormd**

Wie in deze wereld als Christen wil leven, kan en mag zich niet schikken in het schema van de tijd van vandaag. Er is immers een andere, toekomstige wereld. God heeft daar in Zijn grote barmhartigheid al het nodige van geopenbaard. Het allermeeest in de grote gave van Zijn Zoon Jezus Christus. Die van Boven was en niet van deze wereld. Nooit heeft Hij zich geschikt naar de regels en gewoonten van dit zondige bestaan. Hij verkondigde Gods Koninkrijk en Zijn gerechtigheid. Om daar naar te leven, vraagt heel wat. Niet alleen een uiterlijke, maar vooral een innerlijke verandering. Anders denken, anders willen, anders voelen.

Dat vraagt Paulus. Dat bedoelt hij als hij schrijft: “wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken”. Hervorming van binnenuit!

En dat niet even, maar altijd elke dag weer. Alsmaar! Steeds maar door. Het strekt zich uit over je hele leven.

Hervormd is dus niet iets, wat je eens en voor goed bent. Of wat de kerk is. Maar hervormd zullen wij steeds weer worden. Wordt hervormd..... Paulus zegt het tot alle christenen. Van welke kerk dan ook.

Op Hervormingsdag ( 31 oktober ) wordt in een aantal kerken de breuk herdacht tussen rooms-katholiek en protestant. Dat is lang geleden. Sindsdien is er veel veranderd. Er gaat nog meer veranderen. Als je een toespraak zou moeten houden.. Wat moet je zeggen?

Zou dit niet een fijn woord zijn: alsmaar hervormd?! Een woord uit het Woord. Een oproep om alsmaar terug te keren tot de barmhartige God. Een woord van wedergeboorte, bekering, verandering. Een woord niet alleen voor 1517 maar voor heel de wereldgeschiedenis. Alsmaar hervormd. Semper reformanda.

Paulus zegt niet: “hervorm uzelf”. Ook niet: “mocht u nog eens hervormd worden”. Hij zegt: “wordt hervormd”. Dat is typisch. Je kunt het en je kunt het niet. Het is iets wat met je gebeurt. Wat je aan je laat

gebeuren. Het is iets van een oproep om je handen te vouwen, je te richten tot God om Zijn Geest. En dat elke dag weer.  
Alsmaar hervormd.

Door: Ds. A. van der Veer  
Uit: Geloven in de toekomst

## UIT DE GEMEENTE

### Zieken



De heer M. van Zante verblijft al weer enige tijd in Lingesteyn in Leerdam. Nadat er aanvankelijk tegenslag was, mag er nu vooruitgang zijn. Maar de weg van revalideren blijkt meestal een lange weg te zijn.

Daarom wensen wij hem ook via het kerkblad veel sterkte en Gods zegen toe. Daarbij denken we ook aan andere zieken, die niet altijd genoemd worden.

*Welgelukzalig is hij, die de God Jakobs tot zijn Hulp heeft, wiens verwachting op de HEERE, zijn God is.*

Laten we in onze voorbeden ook hen niet vergeten, die langdurig ziek zijn of voor langere tijd verpleegd moeten worden.

In de diverse (verpleeg)huizen verblijven:

*Lingesteyn, Kon. Emmalaan 82, 4141 EE Leerdam.*

Hr. J. Bijl, In den Bogerd K.1.

Mw. H. Blom -Huisman

*"Zorgcentrum de Wittenberg, verpleegafdeling "De Krieken", Haaften*

Mw. C. F. van Mil - van der Zalm, kamer 202

Henk van Meteren, Pinksterbloem 88, 4102 KD te Culemborg.

Henny van der Meijden, Cannenburg 151, 3328 AX Dordrecht.

Andrea van Mourik, Nicolaas Beetshof 1, 4207 RW Gorinchem.

Mevr. W. T. Kaldenberg, Ceramstraat 82, 3312 SJ Dordrecht.

Ook zij, die in stilte hun ziekte dragen of meelijden met hun geliefden en zij die zoveel moeite hebben met de verwerking en acceptatie van hun ziekte, of wachten op de uitslag van een onderzoek en een eventueel vervolg van de behandeling, mogen verzekerd zijn van de voorbede van de gemeente. Laten we de noden van de gemeente en de gemeenteleden in het gebed dragen naar Gods troon, immers het krachtige gebed van de rechtvaardige vermag veel (Jac.5:16). Het Woord van God wijst ons de weg, ook m.b.t. de voorbede voor onze zieken. Ook onze aandacht, in welke vorm dan ook, is van belang.

### **In memoriam**

Op 27 oktober 2009 overleed in de leeftijd van 87 jaar

### ***Dirkje Christina de Bruijn - Verploegh***

Zij woonde aan de Achterweg 74. Aan een bewogen leven is een einde gekomen.

Zij groeide met een broer en tweelingzus op in de tijd tussen de wereldoorlogen. En dat was geen gemakkelijke tijd. Tineke, zoals ze onder ons bekend was, bleef bij haar ouders op de boerderij wonen. Dat betekende bijna automatisch dat ze hen bij het ouder worden verzorgde. Dat was haar levensvulling. Maar dat werd ook anders. Er brak een heel nieuwe fase in haar leven aan toen ze op haar 50<sup>e</sup> jaar trouwde met Leendert de Bruijn. Ze werd moeder voor kinderen die de hare niet waren, maar bovenal was ze oma. Ze had veel contacten en iedereen kende haar. Ze was ook jarenlang lid van de vrouwenvereniging.

Ongeveer een jaar na het overlijden van haar man, kreeg ze ook zelf te maken met de vergankelijkheid van het leven. Na een hartinfarct begin dit jaar, openbaarde zich de ziekte met de naam die ze zelf maar moeilijk kon uitspreken. In het hospice overleed ze. Kort daarvoor lazen we samen uit Psalm 121 en dat lied stond ook centraal in de rouwdienst voorafgaande aan de begrafenis op de Algemene Begraafplaats aan de Peperstraat. Het is een lied vol troost op de weg door dit leven. Want daarin staat dat de Heere op die weg een Bewaarder en een Schaduw aan de rechterhand is. En met Hem kunnen we de reis aan.

Na de rouwdienst in de kerk hebben we Tineke de Bruijn in het graf gelegd en mochten we dankbaar terugzien op het vele goede dat de Heere in haar gaf. We wensen allen die om haar heengaan treuren Gods nabijheid toe.

### **Uit dankbaarheid**

Graag willen wij iedereen bedanken voor de vele felicitaties/kaartjes die we mochten ontvangen voor ons huwelijk op 25 september 2009.

Wij zijn blij verrast door zoveel blij van medeleven. Wij danken bovenal de Heere die ons een prachtige dag heeft gegeven en een dienst waarin we in het bijzijn van onze familie en vrienden “**Ja**” mochten zeggen tegen elkaar en de zegen van Hem over ons huwelijk mochten ontvangen.

Benno en Heidy de Ruiter

Moordrecht

### **Bericht uit Zierikzee**

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk danken voor de kaarten en gelukwensen die wij hebben ontvangen na de geboorte van onze dochter Hanna.

Ook al wonen wij alweer ruim 2,5 jaar niet meer in Herwijnen, Herwijnen is niet uit ons hart. Het is dan ook erg fijn om te merken dat dat wederzijds is.

Inmiddels hebben wij Hanna in een prachtige dienst mogen laten dopen. De dienst stond in het teken van ‘maak je geen zorgen voor de dag van morgen’. De dooptekst gaat daar verder op in door haar ervan te verzekeren dat de Heer altijd voor haar uitgaat, Hij zal nooit van haar zijde wijken (Deuteronomium 31:8).

We zullen wel weer eens in Herwijnen naar de kerk komen en Hanna laten zien hoe vertrouwd Herwijnen voor ons is en hopelijk ook voor haar zal worden.

Gods zegen toegewenst vanuit Zierikzee.

Jeroen, Marianne en Hanna van Mourik

## **VERANTWOORDING**

### **Collecten**

Don.dag 15 okt ZC Avondlicht € 107,00

Zondag 18 okt 1<sup>e</sup> collecte € 121,65 diaconie  
2<sup>e</sup> collecte € 122,80 kerkrentmeesters  
Uitg.collecte € 125,85 past. en prediking

Zondag 25 okt 1<sup>e</sup> collecte € 114,65 bloemengroet  
2<sup>e</sup> collecte € 124,95 kerkrentmeesters  
Uitg.collecte € 131,05 onderhoudsfonds

### **Giften**

Ontvangen via:

Ds. J. Broekman € 50,00

Ds. J. Groenenboom € 20,00

De heer A. van Rossem € 10,00 + € 35,00 voor de kerk

Voor al deze giften hartelijk dank

## **RNDOM HET WOORD**

### **Terugblik**

#### **Themadienst**

Op zondag 1 november werd in de avond een themadienst gehouden. Ds. Broekman had gekozen voor het thema “ Jump into life!” naar aanleiding van Daniël 1. Het volk Israel kreeg straf. God gebruikte koning Nebukadnezar om een deel van het volk weg te voeren. Onder hen 4 jongens van hooguit 14 jaar. Zouden ze het wel redden? Vergeet nooit de Here Jezus te zoeken. “k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God”. Dat deden Daniël en zijn vrienden ook.

Ook deze jongens kregen een opleiding tot hoveling. Eerst worden hun namen veranderd. Ze moesten dienaren van Babels goden worden. Het kan in je leven opeens heel anders worden. Bijvoorbeeld bij de overgang van de basisschool naar de middelbare school. Jump into life – spring in het leven. Hoe ga je om met alles wat je geleerd hebt? In het voorgeschreven voedsel zitten onreine ingrediënten en het werd niet koosjer klaargemaakt.

Daniël zegt: “Nee, ik doe het niet”. Ze zeggen nee tegen de duivel. En wij? Je staat midden in het leven. Je voelt de spanning in je lijf. Je wilt wel “NEE” zeggen. Maar het komt niet over je lippen. Nee zeggen tegen



de verleiding. Om het echte leven te vinden. Uit onszelf is het onmogelijk. Daniël nam het zich voor in zijn hart. In zijn hart woont God en Gods genade. Wat een zegen als God er woont! Vraag God maar om een nieuw hart. Bid voor de jeugd, je kinderen en kleinkinderen. U hebt toch alles voor hen over en u wilt toch dat ze eeuwig gelukkig worden? Kinderen van veel gebeden gaan niet verloren.

Eten we van de tafel van de wereld? Of is Hij de ware spijs en drank? In je jeugd vallen al veel keuzes voor je verdere leven. God gaf Daniël genade. Je zou toch verwachten dat je afvalt als je alleen groente van het land eet en water drinkt? Maar het experiment slaagt. Gebruiken we het kookboek van Jeruzalem of van Babel? Denk er eens over na.

De vreze des Heeren is het begin der wijsheid. Je zult gelukkig, zalig worden. Koning Nebukadnezar verdween, maar Daniël bleef.

De jeugd die God heeft, heeft de toekomst.

Medewerking werd verleend door het tienerkoor "The Young Voice" onder leiding van Leontine Heikoop - Verheugen. Zij zongen onder andere "Machtig God, sterke rots, U alleen bent waardig". We willen jullie hartelijk danken voor jullie bijdrage aan de dienst.

### **Bevestiging broeder J. van Kuilenburg**

Zondag 1 nov. werd broeder Van Kuilenburg (weer) in het ambt bevestigd. Een groot gebeuren voor hemzelf, voor zijn gezin, maar ook voor de gemeente. Zo laat de Heere zien dat Hij doorgaat met Zijn werk, ook in Herwijnen. Daarom is er de dankbaarheid, nu het werk voortgang mag vinden, in dit geval met name in en rond Avondlicht. Geve de Heere Zijn zegen op het werk van de ambtsdragers in de gemeente.

### **Diensten**

In deze weken heb ik nogal wat diensten te vervullen. Nu is het mij een vreugde het evangelie van onze Heere Jezus te verkondigen, maar als er zoveel voor te bereiden is, blijft er minder tijd voor het pastoraat over. Ik hoop dat u daar begrip voor hebt, maar dat betekent niet dat u geen beroep op mij kunt doen. Laat het gerust weten als u pastorale zorg nodig hebt.

De komende twee zondagen staan in het teken van de viering van het Heilig Avondmaal. En we vervolgen de lezingen over het leven van Jakob. In de diensten van voorbereiding, viering en dankzegging lezen we uit Gen. 28. Als Jakob op reis is naar Mesopotamië krijgt hij een droom bij Bethel, het Huis van God, en doet hij een gelofte.

Ik hoop dat u er allemaal weer bent.

## **Rond het Heilig Avondmaal**

De avondmaalsdiensten kwamen voor de ouderen onder ons nogal saai over en dat is voor de meeste mensen nu nog zo. Het zou heel wat minder saai overkomen als onze ouders wat meer verteld hadden en wij wat meer vragen stellen. Het Avondmaal is er niet opeens zonder enige voorgeschiedenis. De kerk heeft het zelf niet verzonnen om het Avondmaal te gaan vieren. De Heere Jezus heeft het Zelf ingesteld en het ons opgedragen het te vieren tot Zijn gedachtenis. Het sacrament van het Avondmaal is gebaseerd op het Woord van Christus. Het Woord gaat dus voorop. Dat gold ook al voor Jezus. Gods instelling van het Pascha was er al en Jezus viert dat met Zijn discipelen uit gehoorzaamheid. Tegelijk vervult Hij het. Hij maakt het Oude Verbond vol door Zichzelf op het menu te zetten. Hij is de inhoud van het Nieuwe Verbond. Hij is Zelf het Paaslam dat geslacht zal worden. Daarom vieren wij het Avondmaal om aan Jézus te denken. Aan Hem danken wij de bevrijding uit de slavernij van de zonde. Hij gaf Zijn lichaam en Zijn bloed. Hij laat Gods bedoeling om mensen te redden perfect zien. En dat weer met het doel dat wij als bevrijde mensen overlopen van dankbaarheid.

Komt, want alle dingen zijn gereed...

## **Wijkindeling**

De afgelopen week heeft het Consistorie zich gebogen over de verdeling van de wijken. Ouderling J. van Kuilenburg zal in hoofdzaak zijn pastorale bezoekerwerk richten op de bewoners in Zorgcentrum Avondlicht en bij de senioren van de direct daaraan grenzende bejaardenwoningen in de Kolstraat.

De gemeenteleden die in Herwijnen-Oost wonen vallen voorlopig in de wijk van ouderling D.J. van Arkel. Op de website van onze Hervormde Gemeente vindt u de actuele contactgegevens van predikant en kerkenraadsleden.

## **Oproep: vrijwillig(st)ers gevraagd**

Elke maand wordt op de derde donderdagmiddag een dienst gehouden voor de bewoners van zorgcentrum Avondlicht. De bewoners kijken daar erg naar uit. Afwisselend verzorgt door de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente.

Door vrijwilligers worden de bewoners van hun kamer opgehaald en naar de recreatiezaal gebracht.

Nu is er grote behoefte aan uitbreiding van het aantal vrijwilligers omdat er steeds meer bewoners zijn die niet zelfstandig kunnen komen, en die dus opgehaald en begeleid moeten worden.

Daarom deze dringende oproep om enkele vrijwillig(st)ers om een keer per maand 's-middags te helpen de bewoners te begeleiden naar de dienst in de recreatiezaal.

Voor informatie en uw aanmelding kunt u terecht bij mevrouw L. van de Weerd-Blom, Molenkamp 1, telnr. 582238.

### **Acceptgiro**

In dit kerkblad treft u de bekende halfjaarlijkse acceptgirokaart aan. We hopen en vertrouwen erop dat veel mensen een bedrag invullen en de acceptgirokaart opsturen naar hun bank. Contant een gift geven mag uiteraard ook. De opbrengst wordt gebruikt om de kosten die het drukken van het tweewekelijkse kerkblad met zich meebrengt te betalen. We weten welke belangrijke plaats het kerkblad inneemt in het Gemeenteleven. We rekenen daarom op uw medewerking.

### **Censura morum**

Met het oog op de viering van het Heilig Avondmaal, Deo Volente in de dienst van zondagochtend 15 november biedt de kerkenraad gelegenheid tot censura morum op woensdag 11 november, van 19.30 tot 20.00 uur in de pastorie.

### **Bloemenverkoop**

Om vast te noteren in de agenda's: vrijdag 11 december hopen we de jaarlijkse bloemenverkoop/ kerststerrenactie te houden. Vrijwilligers om te verkopen zijn altijd welkom. De bedoeling is om overdag te starten, zodat de verkoop aan het begin van de avond afgerond kan zijn. Wie zin heeft mee te helpen (het is altijd reuze gezellig) kan contact zoeken met Arjo Hobo (582505), of met een van de andere kerkrentmeesters (Henk van Eeken, Theo van Cronenberg, Dik de Joode).

### **Kerkbalans**

Van veel gemeenteleden mochten we begin dit jaar een toezegging ontvangen voor de actie Kerkbalans. Fijn dat zo velen gehoor gaven aan het motto 'De kerk is van blijvende waarde'. Intussen nadert het einde van het jaar en starten de voorbereidingen voor de nieuwe actie Kerkbalans.

Maar eerst wordt nog de 'balans' opgemaakt van de lopende actie. Al veel van de toegezegde bedragen (soms zelfs met een tussentijdse

verhoging) zijn al overgemaakt via bank of giro. Maar dat geldt nog niet voor alle toezeggingen. Graag willen we iedereen vragen die zijn of haar toezegging nog niet heeft omgezet in een daadwerkelijke bijdrage, dat binnenkort te doen.

Dat kan via banknummer 3280.00.531 (Rabobank), of via 950.925 (Postbank). Graag onder vermelding van 'actie kerkbalans 2009'.

Contant kan natuurlijk ook.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Het college van kerkrentmeesters.

### **Jarigen in de gemeente**

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie of bemoediging sturen.

Datum	Naam	Leeftijd	Adres
5 nov.	Mw. N. Blanken – van Horssen	99 jr.	Avondlicht
16 nov.	Mw. J. Rijkhoek – de Zeeuw	89 jr.	Avondlicht

In het vorige kerkblad was per abuis vergeten te melden, de verjaardag van mevrouw J. Vroegh - Bergakker, Kolstraat 22. Zij is op 27 oktober 89 jaar geworden. Vanaf deze plaats alsnog van harte gefeliciteerd.

### **Kring groeien in geloof**

De Kring groeien in geloof komt 10 november om 20:30 weer bij elkaar.

Het te bespreken onderwerp zal zijn: **Occultisme**,

naar aanleiding van het boek van Ds. C.G. Geluk, echt of onecht, de geesten onderscheiden.

Iedereen van harte welkom.

### **Laat het even weten**

Er zijn van die momenten dat u behoefte heeft aan een gesprek met de predikant en/of kerkenraad. Bij ziekte of bij feestelijke gebeurtenissen, in vreugd en verdriet, bij problemen of 'om je hart te luchten'. Ook uw predikant en kerkenraad zien de noodzaak daarvan in, om waarlijk nabij te zijn met het woord van God en zo de gemeente van de Grote Herder Jezus Christus te zijn.

Opdat de ambtsdragers dit medeleven ook daadwerkelijk gestalte kunnen geven, is het noodzakelijk dat zij op de hoogte zijn. De

contactpersoon is de scriba, dhr. D. de Joode. Direct contact met hem (of één van de andere kerkenraadsleden) is noodzakelijk! Zo kunnen wij onder andere zorgen voor correcte afkondigingen en bezoeken. Laat het daarom vooral even weten!

### **Registratie geboorte/burgerlijke staat**

Per 1 oktober 1994 is de "Wet Gemeentelijke Basisadministratie" ingetreden. Dit heeft een aantal wijzigingen met betrekking tot de kerkelijke ledenadministratie tot gevolg.

In de praktijk betekent het dat wijzigingen inzake geboorte en burgerlijke staat (bijv. huwelijk) door de kerkelijke gemeente zelf moet worden doorgegeven aan de S.M.R.A. Wij verzoeken u daarom dringend in geval van geboorte of wijziging van de burgerlijke staat dit z.s.m. door te geven aan de scriba of predikant. Op deze manier hopen we de betrouwbaarheid van de kaartenbak te handhaven.

Bij voorbaat hartelijk dan voor uw medewerking.

Het college van kerkrentmeeste

### **Najaarszendingcollecte 2009**

Op D.V. zondag 8 november wordt in de kerk de najaarszendingcollecte gehouden. Dit jaar wordt het geld voornamelijk besteed aan het zendingswerk in Zuid - Soedan. Na de jarenlange burgeroorlog wordt er alles aan gedaan om het christelijk onderwijs weer van de grond te tillen. En met succes! Jongeren willen niets liever dan zich in te zetten voor de toekomst van Soedan.

Kan de zending op uw gift rekenen? En op uw gebed?

Alvast hartelijk dank.

De zendingcommissie

### **Van harte welkom**

Op dinsdag 17 november zal AIM een informatie avond verzorgen in de Gereformeerde kerk van Herwijnen. AIM werkt al vele jaren op het Afrikaanse continent. De visie van AIM is om kerken, kerkleiders en de lokale bevolking te mobiliseren en toe te rusten tot een levende getuige van Christus. Gerla van Zandwijk is een van AIM's medewerkers, werkzaam in Madagascar, en zij is momenteel in Nederland. De avond begint om 20.00 uur en u bent van harte welkom.



### **Vorig kerkblad**

Door het ontbreken van de paginanummering in het vorig kerkblad, zijn er een aantal kerkbladen abusievelijk niet goed in elkaar gezet. Bepaalde artikelen waren daardoor niet goed leesbaar. Na even door te bladeren kwam men er toch wel uit. Onze excuses voor het ongemak.

### **Tenslotte**

We zijn al helemaal gewend in de pastorie. Het is hier fijn wonen. De contacten in de gemeente moeten uiteraard nog verder opgebouwd worden. Dat heeft, zo zult u begrijpen, zijn tijd nodig. Maar aarzel niet om met mij contact op te nemen, indien dat gewenst of nodig is.

Mede namens mijn vrouw een hartelijke groet,

*Ds. J. Broekman.*

## AGENDA

Dinsdag	10 nov	20.30 uur	groeien in geloof
Woensdag	11 nov	18.30 uur	uitzending kerkradio
Dinsdag	17 nov	20.00 uur	A.I.M. info avond Ger.Kerk

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie ook de website van onze gemeente: [www.nhkherwijnen.nl](http://www.nhkherwijnen.nl)



## VAN DE REDACTIE

De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk maandag 16 november **vóór 16.00** uur ingeleverd te zijn bij:

N. van der Vliet

Berkenlaan 2

E-mail: [kerkbladherwijnen@planet.nl](mailto:kerkbladherwijnen@planet.nl)

## Volgende inleverdata:

30 nov	voor 2 weken
14 dec	voor 2 weken
28 dec	voor 2 weken
11 jan	voor 2 weken
25 jan	voor 2 weken
8 feb	<b>voor 3 weken</b>
1 mrt	voor 2 weken
15 mrt	voor 2 weken
29 mrt	voor 2 weken

Voor alle in de toekomst liggende data in dit Kerkblad geldt:

“Indien de Heere wil en wij leven zullen!” (Jak. 4 : 15)

## Dankbaarheid volgens een student

Een groep geografiestudenten bestudeerde de zeven wereldwonderen. Aan het einde van de module moesten de studenten opschrijven wat zij als de zeven wereldwonderen beschouwden. Hoewel de meningen hier en daar verschilden, werden deze wonderen het meest genoemd:

1. De piramiden van Egypte
2. Tadj-Mahal
3. Grand Canyon
4. Panamakanaal
5. Empire State Building
6. Sint-Pieterskerk
7. De Chinese Muur



Toen de docente de stemmen aan het tellen was, merkte zij dat één studente, een stil meisje, haar blaadje nog niet had ingeleverd.

Dus vroeg ze of het meisje problemen had met haar lijstje. Het stille meisje antwoordde: 'Ja, een beetje, ik kon niet goed kiezen, want er zijn er zoveel.'

De docente zei: 'Zeg maar wat je hebt; misschien kunnen we je helpen.'



Het meisje aarzelde even en las toen:

De zeven wereldwonderen zijn volgens mij...

1. Aanraken
2. Proeven
3. Zien
4. Horen

Ze aarzelde weer even en ging verder:

5. Rennen
6. Lachen
7. Liefhebben

We kijken veel te gemakkelijk naar de verrichtingen van de mens en spreken dan van wonderen, terwijl we geen oog hebben voor alles wat God heeft gedaan en gegeven en die dingen als 'gewoon' beschouwen.

Probeer vandaag de dag eens stil te staan bij die dingen die écht wonderbaarlijk zijn!





<b>KERKBLAD</b>	Verschijnt éénmaal per 14 dagen
<b>REDACTIELEDEN</b>	N. van der Vliet (kopij inleveren) Berkenlaan 2, 4171 AM Herwijnen Telefoon 0418 – 58 14 57 e-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl E.J. van Rossem-van Maren
<b>CD OPNAMEN</b>	Verkrijgbaar van elke dienst bij familie van Rossem, Breede Kampen 3, tel. 0418 – 58 41 42
<b>COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS</b>	Bankrekening nr. ING 0000950925 Bankrekening nr. Rabo 3280.00.531
<b>DIACONIE</b>	Bankrekeningnr. 3280.01.767
<b>BANKENFONDS</b>	Bankrekeningnr. 3280.59.943
<b>ADM. KERKBLAD</b>	Bankrekeningnr. 3280.24.643
<b>WEBSITE</b>	<a href="http://www.nhkherwijnen.nl">www.nhkherwijnen.nl</a>
<b>COLLECTEBONNEN</b>	Verkrijgbaar via een bestelformulier achter in de kerk of down loaden via website à € 0,60 / € 0,70 / € 1,00