

KERKGEBOUW	Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen
PREDIKANT	Ds. J. Broekman Waaldijk 137 4171 CC Herwijnen 0418 – 581505 j.broekman@solcon.nl
OUDERLINGEN	D.J. van Arkel H.G. Hak T.J. Hijkoop J. van Kuilenburg M. van Mourik A. Ruitenburg
OUDERLINGEN- KERKRENTMEESTER	H. van Eeken A.J. Hobo D. de Joode, scriba Lunet 18, 4214 GA Vuren 0183 – 637092 ddejoode@planet.nl
DIAKENEN	H. de Bruin J.A. Hobo A. van Mourik
ORGANISTEN	C. van den Bergh H.J. de Bruyn P. van de Minkelis
KOSTERS	M. van Zante, Wilgenlaan 6, tel. 581235 Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133 Rudi van Zante, Zworrelstraat 63, tel. 582987
KERKDIENTEN	Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt) Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) Avonddienst 18.30 uur
ZONDAGSSCHOOI	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in het kerkelijk centrum
CRECHE	Elke zondagmorgen in Peuterspeelzaal Herovientje

KERKDIENTEN

Donderdag 31 december 2009, Oudjaarsdag

Uitzending via radio Lingewaal

19.30 uur: Ds. J. Broekman
Introïtuslied Gez. 292 : 1,5
1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Oudejaarscollecte

Vrijdag 1 januari 2010, Nieuwjaarsdag

10.00 uur: Ds. J. Broekman
Introïtuslied: geen opgave
1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Zondag 3 januari 2010

10:00 uur: Ds. D. Heikoop, Nieuwegein
Introïtuslied: geen opgave
18:30 uur: Kand. A. van Campen, Gouda
Introïtuslied: geen opgave
1^e collecte: Evangelisatiecommissie
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Zondag 10 januari 2010

10:00 uur: Ds. J. Broekman
Introïtuslied: geen opgave
18:30 uur: Kand. Prins, Veenendaal
Introïtuslied: geen opgave
1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Lied van de Zondagsschool

3 jan: Ps. 25 vers 3a

10 jan: Ps. 25 vers 3b

Kinderoppas:

3 jan: Monique Hobo en Joanne van Vliet

10 jan: Arda en Roxanne van Eeuwijk

Schoonmaakrooster

28 dec t/m 1 jan: Mw. van der Linden, Mw. G. van der Vliet

4 t/m 8 jan: Mw. Kruis, Mw. van der Weerd

11 t/m 15 jan: Mw. van Brakel, Mw. Kornet

MEDITATIE



“Alles wat adem heeft, love de Heere .”

Psalm 150:6

Alles wat adem heeft...

Alle begin is moeilijk, zeggen we, maar met evenveel recht kunnen we zeggen: alle eind is moeilijk! Weet u het nog van uw vakantie – die laatste dag, toen u weer naar huis moest. Moeilijk om weer aan het gewone werk te beginnen. Weet u het nog: die feestelijke dag dit jaar – wat was hij snel aan het eind! En: hoe is het eind geweest? Ging het als de bekende nachtkars uit of was het einde tevens het hoogtepunt, de climax?

En zo kunnen we doorgaan: aan alles komt immers een eind. Ja, ook aan dit jaar weer. Wat is het slot van dit jaar? Een klaagzang of een loflied? Eindigen we – alleen of met velen tezamen – dit jaar met herinneringen ophalen of allerlei wensen uitspreken – meer niet of...gaan we God lovende het jaar uit, het nieuwe jaar in?

Daartoe worden we opgeroepen. Want om Hem lof te zingen, heeft God ons de adem gegeven. En zolang er adem is, moet dat loflied gehoord worden! Dat is beschamend voor een mens, vindt u niet – als het ons niet gezegd wordt, we zouden er van nature niet bij stilstaan. Alles wat ademt, love de Heere!

We worden opgewekt, uit onze slaap gewekt opdat we ons gaan afvragen: ga ik God lovende dit jaar uit? Want weet u: loven heeft met *geloven* en met *leven* te maken. En loven kan alleen maar geleerd worden in de leerschool van de Geest van Hem, Die begin en einde is. Maar dan ook wordt het eind van dit jaar goed – geen loflied op de mens, maar op de Heere, Die ons adem geeft om te leven en... te zingen.

Door: ds. H. Koudstaal

Uit: Witter dan sneeuw

UIT DE GEMEENTE

Zieken



In de dagen voor de kerst heeft Anna van Mourik enkele dagen ter observatie in het ziekenhuis gelegen. Er zijn geen belangrijke complicaties geconstateerd. We wensen haar en haar ouders Richard en Wietske Gods nabijheid toe.

Het Kind van Bethlehem, tevens de Koning van de wereld, heeft gezegd: *Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde* (Matt. 28:18). En in die zekerheid mogen we ons leven in Zijn handen leggen. Of we nu ziek of gezond zijn: *Komt, laten wij aanbidden... die Koning.*

In de diverse (verpleeg)huizen verblijven:
Lingesteyn, Kon. Emmalaan 82, 4141 EE Leerdam.
Hr. J. Bijl, In den Bogerd K.1.
Mevr. H. Blom -Huisman

"Zorgcentrum de Wittenberg, verpleegafdeling "De Krieken", Haaften
Mw. C. F. van Mil -van der Zalm, kamer 202

Henk van Meteren, Pinksterbloem 88, 4102 KD te Culemborg.
Henny van der Meijden, Cannenburg 151, 3328 AX Dordrecht.
Andrea van Mourik, Nicolaas Beetshof 1, 4207 RW Gorinchem.
Mevr. W.T. Kaldenberg, Ceramstraat 82, 3312 SJ Dordrecht.

Ook zij, die in stilte hun ziekte dragen of meelijden met hun geliefden en zij die zoveel moeite hebben met de verwerking en acceptatie van hun ziekte, of wachten op de uitslag van een onderzoek en een eventueel vervolg van de behandeling, mogen verzekerd zijn van de voorbede van de gemeente. Laten we de noden van de gemeente en de gemeenteleden in het gebed dragen naar Gods troon, immers het krachtige gebed van de rechtvaardige vermag veel (Jac.5:16). Het Woord van God wijst ons de weg, ook m.b.t. de voorbede voor onze zieken. Ook onze aandacht, in welke vorm dan ook, is van belang.

In memoriam

Hij werd geboren in Gorinchem, leefde een groot deel van zijn leven in Heukelum en Spijk en hij stierf in Herwijnen, 91 jaar oud:

Gerrit Kleppers

Zijn leven heeft voor een groot deel in dienst van de medemens gestaan: hij werkte bij de Rijkspolitie. Hij was als een soort veldwachter werkzaam in de twee bovengenoemde dorpen, het langst in Spijk. Voor die tijd heeft hij in de oorlogsjaren veel in het verzet gezeten, waarvoor hij ook onderscheiden is. Een man die rustig maar zeker door het leven ging en grote vreugde beleefde in zijn werk en zijn hobby, de duivensport. Na zijn pensionering bleef het echtpaar in Spijk wonen en ze hadden het goed. Vijf jaar geleden overleed zijn vrouw en zij werd door ds. Olie, destijds predikant te Spijk, begraven. Sinds die tijd is zijn gezondheid achteruit gegaan en uiteindelijk kwam hij enkele jaren geleden in Avondlicht terecht. Hij wilde er wel zijn, maar voelde zich toch vaak eenzaam. Hij had ook voortdurend pijn en werd vergeetachtig. De laatste maanden nam zijn gezondheid sterk af en uiteindelijk stierf hij.

Soms blijft een mens een Bijbeltekst bij, die jarenlang troost kan geven. Bij de heer Kleppers was dat Joh. 11: 25: *Jezus zei: Ik ben de Opstanding en het Leven; die in Mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven.* Deze woorden stonden centraal in de overdenking op de dag van zijn begrafenis op de Haarhof te Gorinchem op 23 december jl. Dat die woorden ook de kinderen en (achter)kleinkinderen mogen troosten in het verwerken van dit verlies.

Overleden

Op het moment dat ik de kopij voor het kerkblad zit te schrijven krijg ik het bericht dat de heer **C. H. de Jongh** Nieuwe Steeg 66, toch nog vrij plotseling is overleden. Hij was ernstig ziek en wist dat hij ging sterven. In alle rust kon hij zich overgeven in de handen van de Heere. Wij gedenken zijn vrouw en allen die hem lief waren in ons gebed. Komende zaterdag 2 januari zal de begrafenis zijn, na een dienst in de aula die om 11 uur begint.

In het volgende kerkblad zal ik op dit overlijden terugkomen.

Dankbetuiging

Mede namens mijn zoon wil ik iedereen bedanken voor de blijken van medeleven in welke vorm dan ook bij het vrij onverwacht overlijden van mijn vrouw en zijn moeder.

Tevens wil ik allen een gezond 2010 toewensen.

Wim de Fockert

VERANTWOORDING

Collecten

Zondag 13 dec 1^e collecte € 119,00 diaconie
2^e collecte € 189,45 kerkrentmeesters
Uitg.collecte € 136,40 past. en prediking

Zondag 17 dec ZC Avondlicht € 123,90

Zondag 20 dec 1^e collecte € 97,45 kinderen in de knel
2^e collecte € 90,40 kerkrentmeesters
Uitg.collecte € 82,20 past. en prediking

Opbrengst zendingsbussen vanaf 1 aug. t/m 13 dec.: € 187,85

Giften

Ontvangen via:

Ds. J. Broekman 2x € 50,00 + € 15,00 + € 12,00 aan coll.bonnen

Ouderling J. van Kuilenburg € 50,00

Ouderling-kerkrentmeester A.J. Hobo € 20,00 voor de dankstond-collecte

Mw. A. van Kuilenburg € 10,00 voor het kerkblad en € 5,00 voor de zondagsschool

Voor al deze giften hartelijk dank

RONDOM HET WOORD

Diensten

De kerstdagen liggen alweer achter ons. Het evangelie van de komst van Christus in deze wereld mocht weer in alle toonaarden klinken. Voor jong en oud was er wel een gelegenheid om het feest van de geboorte te vieren.

Als we vooruit blikken dan liggen allereerst de diensten rond oud en nieuw voor ons. Naar een oude gewoonte wil ik deze keer de oudejaars- en nieuwjaarspsalm lezen. In de dienst op oudejaarsdag lezen we Psalm 90 en op de nieuwjaarsmorgen Psalm 91. Het is goed om het jaar met de Heere af te sluiten en het nieuwe jaar met Hem te beginnen. Na de dienst op nieuwjaarsdag is er gelegenheid om elkaar 'heil en zegen' voor het nieuwe jaar toe te wensen. Ik hoop dat u er allen bent.

Op de eerste zondag van het nieuwe jaar zullen er gastpredikanten zijn. Ik heb een 'vrije zondag', maar mag toch het evangelie verkondigen. 's Morgens in Voorthuizen en 's avonds in Rijssen. Ontvang de voorgangers 'gastvrij'!

De zondag daarop, 10 januari, zal in de morgendienst de bevestiging tot diaken plaatsvinden van broeder D. de Bruin. Tevens zullen de broeders H. van Eeken, J.A. Hobo en H.G. Hak herbevestigd worden in hun ambt. En we nemen afscheid van de broeders H. de Bruin en M. van Mourik. We bidden om een gezegende dienst. Ik heb al eerder gemeld dat ik van plan ben de komende tijd uit het evangelie van Lukas te preken. Er zijn al twee preken uit Lukas 2 geweest en nu denk ik er aan om met Lukas 4 verder te gaan. Met als tekst vers 20b: *de ogen van allen in de synagoge waren op Hem geslagen*. Dat is leerzaam voor de gemeente, maar ook bemoedigend voor hen die (her)bevestigd worden. Want als we de ogen op Jezus gericht hebben, mogen we er zeker van zijn dat Hij zegen zal geven.

Ik wens u goede diensten toe. En bidt u voor de voorgangers?

Vooruitblik

Catechisaties!

In de week van 4 januari beginnen de catechisaties weer.

Kringen

De kring 'Groeien in geloof' hoopt dinsdag 5 januari weer bij elkaar te komen en de Bijbelgesprekskring op maandag 11 januari.

Laat het even weten

Er zijn van die momenten dat u behoefte heeft aan een gesprek met de predikant en/of kerkenraad. Bij ziekte of bij feestelijke gebeurtenissen, in vreugd en verdriet, bij problemen of 'om je hart te luchten'. Ook uw predikant en kerkenraad zien de noodzaak daarvan in, om waarlijk nabij te zijn met het woord van God en zo de gemeente van de Grote Herder Jezus Christus te zijn.

Opdat de ambtsdragers dit medeleven ook daadwerkelijk gestalte kunnen geven, is het noodzakelijk dat zij op de hoogte zijn. De contactpersoon is de scriba, dhr. D. de Joode. Direct contact met hem (of één van de andere kerkenraadsleden) is noodzakelijk! Zo kunnen wij onder andere zorgen voor correcte afkondigingen en bezoeken. Laat het daarom vooral even weten!

Registratie geboorte/burgerlijke staat

Per 1 oktober 1994 is de "Wet Gemeentelijke Basisadministratie" ingetreden. Dit heeft een aantal wijzigingen met betrekking tot de kerkelijke ledenadministratie tot gevolg.

In de praktijk betekent het dat wijzigingen inzake geboorte en burgerlijke staat (bijv. huwelijk) door de kerkelijke gemeente zelf moet worden doorgegeven aan de S.M.R.A. Wij verzoeken u daarom dringend in geval van geboorte of wijziging van de burgerlijke staat dit z.s.m. door te geven aan de scriba of predikant. Op deze manier hopen we de betrouwbaarheid van de kaartenbak te handhaven.

Bij voorbaat hartelijk dan voor uw medewerking.

Het college van kerkrentmeesters

Verantwoording Bloemengroet

De afgelopen weken is de bloemengroet van de gemeente bezorgd bij:

Zondag 22 nov.	geen opgave	
Zondag 29 nov.	geen opgave	
Zondag 6 dec.	geen opgave	
Zondag 13 dec.	geen opgave	
Zondag 20 dec.	Dhr. M. van Zante	Wilgenlaan 6

Actie Kerkbalans 2010

Een gemeentelid reageerde afgelopen week als volgt op het vorige artikeltje over de vrijwillige bijdrage: „**Maar ik geef aan de Actie Kerkbalans al meer dan volgens de tabel zou hoeven.**”

Nou, er mag geen misverstand over bestaan: we zijn ontzettend blij en dankbaar dat er gemeenteleden zijn die het bovenstaande kunnen zeggen. Dat kunnen we niet genoeg onderstrepen. Wie geeft volgens de tabel of zelfs meer, neemt absoluut zijn of haar verantwoordelijkheid. We hopen van ganser harte dat daar geen verandering in komt!

Tegen anderen willen we zeggen: **Goed voorbeeld doet goed volgen.** Want de realiteit is dat nog niet iedereen de tabel kiest als uitgangspunt voor de hoogte van de vrijwillige bijdrage.

We hopen echt dat het daar in januari 2010 wél van komt; of dat in elk geval een flinke stap in die richting wordt gezet. Want er is een gat van 15.000 euro te dichten.

Natuurlijk, dat is veel geld. Toch denken we dat het haalbaar is. We roepen nog even de slogan in herinnering: **Geef volgens de tabel, dan redden we het wel.**

We hebben **vertrouwen** in de gemeente dat het gat in de begroting wordt gedicht. Herwijnen blijft nu nog, vergeleken met de rest van Gelderland en Nederland, enigszins achter wat betreft de hoogte van de bijdrage. En laten we niet vergeten dat we mógen geven van wat we krijgen.

Daarnaast weten we als gemeente uiteraard **waarvoor we geven**: voor het voortbestaan van de kerkelijke gemeente. Zodat het evangelie in Herwijnen verkondigd kan blijven worden. Zodat mensen tot geloof kunnen komen. Zodat ons geloof via kerkdiensten versterkt kan worden. Zodat clubwerk, catechisaties, kringwerk, bezoekwerk, ouderenpastoraat, evangelisatiewerk et cetera door kunnen blijven gaan.

Dat is zeker ook een zaak van gebed, misschien zelfs wel allereerst. Maar dat neemt niet weg dat er geld nodig is om de gemeente draaiende te houden. Ook hier geldt: **Ora et Labora, Bid en Werk.**

Wat de kosten betreft: het overgrote deel daarvan is niet beïnvloedbaar. Daar kan dus niet of amper op bespaard worden. Maar nogmaals, de oplossing zit 'm aan de inkomstenkant, daar zit de rek.

We gaan er vanuit dat iedereen vanuit z'n betrokkenheid bij de gemeente serieus kijkt naar z'n bijdrage voor de Actie Kerkbalans. *Onze kerk is heel wat waard'* is het motto van de actie. Een motto met een heel diepe betekenis. Maar ook een motto om praktisch mee aan de slag te gaan! **Wat is de kerk ons waard, ook afgezet tegen andere uitgaven die we doen.**

Mocht iemand de tabel van de landelijke kerk gemist hebben:

Netto inkomen per maand	Kerkelijke bijdrage percentage	Bijdrage per jaar
€ 0 - € 500	0,5%	€ 0 - € 30
€ 501 - € 1.000	1,0%	€ 60 - € 120
€ 1.001 - € 1.500	1,5%	€ 180 - € 270
€ 1.501 - € 2.000	2,0%	€ 360 - € 480
€ 2.001 - € 2.500	2,5%	€ 600 - € 750
€ 2.501 of meer	3,0%	€ 900 of meer

Wellicht wordt het gemakkelijker uw gift te verhogen, als u uw bijdrage in (maandelijkse) termijnen betaalt. Veel gemeenteleden doen dat al.

P.S.: de kerkrentmeesters schrijven na eind januari een jaar lang het liefst geen letter meer over de noodzakelijke extra opbrengst van de Actie Kerkbalans. We kunnen daar met z'n allen voor zorgen.....

Mede namens de kerkenraad,
Het college van kerkrentmeesters
Reacties? ddejoode@planet.nl

Koffie na de dienst

Traditiegetrouw is er na de dienst op nieuwjaarsochtend gelegenheid elkaar in de grote zaal van het kerkelijk centrum veel heil en zegen te wensen. Er is dan ook koffie. Graag nodigen we iedereen uit daarvan gebruik te maken.

Overigens: er is elke zondagochtend na de dienst koffie, om in een ongedwongen sfeer een praatje met elkaar te maken. Loop gerust eens binnen!

Vervoornstichting

Het college van kerkrentmeesters heeft van de Vervoornstichting een bedrag van 500 euro mogen ontvangen voor het schilderen van de pastorie. Ook vanaf deze plaats onze hartelijke dank aan de Vervoornstichting voor deze bijdrage!

Email ds Broekman

Als het goed is beschikt ds Broekman sinds begin deze week weer over email (j.broekman@solcon.nl). Het is niet uitgesloten dat de email van de afgelopen drie weken verloren is gegaan. Wellicht is het dus goed dat iedereen die de afgelopen tijd iets heeft gemailld, dat nogmaals doet of even belt om te vragen of het mailtje is aangekomen.

Jarigen in de gemeente

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

Datum	Naam	Leeftijd	Adres
06/01	Dhr. J. J. de Bruin	92 jaar	ZC Avondlicht

Goede wensen

De postbode had er een hele klus aan: elke dag weer stoppen voor de pastorie en een stapel kaarten met goede wensen door de brievenbus stoppen. En wij maar kijken van wie ze deze keer weer waren. Soms stonden er namen van bekende mensen onder, maar soms was er de vraag: Wie is dat? Dat kan gebeuren als je nog maar twee maanden in de gemeente werkt. Maar we waren er wel blij mee. Of liever: dankbaar. Bekend of (nog) niet bekend, het is toch een uiting van verbondenheid die er in de gemeente mag zijn! Hartelijk dank voor alle goede wensen en wederzijds wensen wij u alle goeds en bovenal Gods zegen toe in het jaar 2010 dat voor ons ligt. Die verbondenheid moet nog verder groeien, maar onder Gods zegen zal dat ook goed komen. We weten niet *wat* de toekomst brengt, maar wel *Wie* de toekomst heeft: onze getrouwe Zaligmaker, Jezus Christus. En in Zijn Naam kunnen we verder, ook in het nieuwe jaar.

Met een hartelijke groet,

Ds. J. Broekman.

AGENDA

di 5 jan 20.30 uur Groeien in geloof
ma 11 jan 20.30 uur Bijbelgesprekskring
woe 13 jan 18.30 uur Uitzending kerkradio

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie ook de website van onze gemeente: www.nhkherwijnen.nl



VAN DE REDACTIE

De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk maandag 11 januari 2010 **vóór 16.00 uur** ingeleverd te zijn bij:

N. van der Vliet

Berkenlaan 2

Email: kerkbladherwijnen@planet.nl

Volgende inleverdata:

25 jan voor 2 weken
8 feb **voor 3 weken**
1 mrt voor 2 weken
15 mrt voor 2 weken
29 mrt voor 2 weken
12 apr voor 2 weken
26 apr voor 2 weken
10 mei **voor 3 weken**

Voor alle in de toekomst liggende data in dit Kerkblad geldt:

“Indien de Heere wil en wij leven zullen!” (Jak. 4 : 15)

Troost voor het nieuwe jaar

*Als terug kijken pijn doet
en vooruit kijken je bang maakt*

kijk dan naast je:

*Ik ga met je mee
Ik ben altijd bij je,
alle dagen!*



KERKBLAD	Verschijnt éénmaal per 14 dagen
REDACTIELEDEN	N. van der Vliet (kopij inleveren) Berkenlaan 2, 4171 AM Herwijnen Telefoon 0418 – 58 14 57 e-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl E.J. van Rossem-van Maren
CD-OPNAMEN	Verkrijgbaar van elke dienst bij familie van Rossem, Breede Kampen 3, tel. 0418 – 58 41 42
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS	Bankrekeningnr. 950925 Bankrekeningnr. 3280.00.531
DIACONIE	Bankrekeningnr. 3280.01.767
BANKENFONDS	Bankrekeningnr. 3280.59.943
ADM. KERKBLAD	Bankrekeningnr. 3280.24.643
WEBSITE	www.nhkherwijnen.nl
COLLECTEBONNEN	Verkrijgbaar via een bestelformulier achter in de kerk à € 0,60 / € 0,70 / € 1,00