

KERKGEBOUW	Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen
PREDIKANT	Ds. J. Broekman Waaldijk 137 4171 CC Herwijnen 0418 – 581505 j.broekman@solcon.nl
OUDERLINGEN	D.J. van Arkel H.G. Hak T.J. Hijkoop J. van Kuilenburg A. Ruitenburg
OUDERLINGEN- KERKRENTMEESTER	H. van Eeken A.J. Hobo D. de Joode, scriba Lunet 18, 4214 GA Vuren 0183 – 637092 ddejoode@planet.nl
DIAKENEN	D. de Bruijn J.A. Hobo A. van Mourik
ORGANISTEN	C. van den Bergh H.J. de Bruyn P. van de Minkelis
KOSTERS	M. van Zante, Wilgenlaan 6, tel. 581235 Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133 Rudi van Zante, Zworrelstraat 63, tel. 582987
KERKDIENTEN	Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt) Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) Avonddienst 18.30 uur
ZONDAGSSCHOOI	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in het kerkelijk centrum
CRECHE	Elke zondagmorgen in Peuterspeelzaal Herovientje

KERKDIENTEN

Zondag 17 januari 2010

- 10:00 uur: Ds. P. Vermaat, Veenendaal
Introïtuslied: Ps. 33: 1, 9
- 18:30 uur: Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 11: 1, 2
- 1^e collecte: De Herberg IZB
- 2^e collecte: Kerkrentmeesters
- Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Zondag 24 januari 2010

- 10:00 uur: Ds. J. Groenenboom, Leerdam
Introïtuslied: Ps. 33: 1, 10
- 18:30 uur: Ds. T.J. Korten, Asperen
Introïtuslied: Ps. 12: 1, 2
- 1^e collecte: Diaconie
- 2^e collecte: Kerkrentmeesters
- Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Lied van de Zondagsschool

- 17 jan: Ps. 33: 1a
- 24 jan: Ps. 33: 1b

Kinderoppas:

- 17 jan: Annette Ruitenburg en Marieke van Mourik
- 24 jan: Gera Visser en Amanda van Mourik

Schoonmaakrooster

- 18 t/m 22 jan: Mw. Treffers, Mw. Hobo, Mw. Zeiderveld,
Mw. Beukenkamp
- 25 t/m 29 jan: Mw. Van Baalen, Mw. Van Baalen, Mw. De Bruijn



MEDITATIE

Gij, die niet weet, wat morgen geschieden zal, want hoedanig is uw leven? Want het is een damp, die voor een weinig tijd gezien wordt, en daarna verdwijnt. (Jak. 4:14).

Er ligt weer een nieuw jaar voor ons. Het jaar onzes Heeren 2010. In het oude jaar zijn er nogal wat mensen geweest die denken ons te kunnen vertellen wat het nieuwe jaar ons brengen zal. Niet alleen in economisch opzicht probeert men voorspellingen te doen, maar ook op andere terreinen van het leven. Men denkt het een en ander te kunnen weten, al of niet uit de stand van de sterren. Menigeen raakt gefascineerd als het gaat om de toekomst. Als wij toch eens wat meer zouden weten! We weten al zoveel. Maar toch nog te weinig. We weten niet wat het nieuwe jaar zal brengen; zelfs niet wat de dag van morgen ons zal brengen. Dat weten de groten der aarde niet in Washington, Moskou of Peking en ook de astrologen weten het niet. Dat men niet kan weten wat er morgen zijn zal, maakt sommigen waanzinnig; zij worden van de ene angst in de andere gedreven. Anderen zwalken van het ene feest naar het andere. Noch weer anderen, en daartoe behoren wij, willen noch angstig, noch zorgeloos zijn. Wij willen leven uit een bepaalde troost. Want onze tijd ligt in Gods handen. Omdat God weet wat er morgen zijn zal, mogen wij vandaag zonder angst leven. Van Hem is de eeuwigheid. En in het geloof mogen wij, in de kleine tijd waarin wij leven, schuilen voor de eeuwigheid. Zo wordt onze tijd niet alleen maar overschaduwed door de wereldproblemen of onze zwakheid tegenover de zonde of de dreiging van de duivel, maar onze tijd ligt onder alle omstandigheden vast in Gods sterke handen, die nooit loslaten het werk dat eenmaal begonnen is. In dat geloof kunnen we het nieuwe jaar als getrooste mensen beginnen.

Ds. J. Broekman



UIT DE GEMEENTE

Zieken

Ook al worden er niet altijd namen genoemd, toch weten we dat er mensen in onze omgeving zijn die ziek zijn of in spanning leven. Soms is er een dagopname en soms is er een onderzoek. Soms is het bekend en soms ook niet.

Laten wij met de zieken in het algemeen meeleven in onze gebeden en hen opdragen in de zorgvolle handen van de grote Heelmeester. *Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt Zich de HEERE over degenen, die Hem vrezen* (Ps. 103: 13).

In de diverse (verpleeg)huizen verblijven:
Lingesteyn, Kon. Emmalaan 82, 4141 EE Leerdam.
Hr. J. Bijl, In den Bogerd K.1.
Mevr. Blom-Huisman

"Zorgcentrum de Wittenberg, verpleegafdeling "De Krieken", Haaften
Mw. C.F. van Mil-van der Zalm, kamer 202

Henk van Meteren, Pinksterbloem 88, 4102 KD te Culemborg.
Henny van der Meijden, Cannenburg 151, 3328 AX Dordrecht.
Andrea van Mourik, Nicolaas Beetshof 1, 4207 RW Gorinchem.
Mevr. W.T. Kaldenberg, Ceramstraat 82, 3312 SJ Dordrecht.

Ook zij, die in stilte hun ziekte dragen of meelijden met hun geliefden en zij die zoveel moeite hebben met de verwerking en acceptatie van hun ziekte, of wachten op de uitslag van een onderzoek en een eventueel vervolg van de behandeling, mogen verzekerd zijn van de voorbede van de gemeente. Laten we de noden van de gemeente en de gemeenteleden in het gebed dragen naar Gods troon, immers het krachtige gebed van de rechtvaardige vermag veel (Jac.5:16). Het Woord van God wijst ons de weg, ook m.b.t. de voorbede voor onze zieken. Ook onze aandacht, in welke vorm dan ook, is van belang.

In Memoriam

Immers is mijn ziel stil tot God, van Hem is mijn heil. Deze woorden uit Psalm 62 stonden bovenaan de rouwbrief, die het overlijden aankondigt van

Cornelis Hendrik de Jongh

Hij overleed voor ons mensen toch nog plotseling op 28 december 2009. Hij werd 84 jaar en woonde onder ons aan de Nieuwe Steeg 66. Hij werd geboren tussen de twee wereldoorlogen in en dat was wel de moeilijkste tijd van de vorige eeuw. En het vormt iemands karakter als hij in zo'n tijd opgroeit. Ook Cor de Jongh zou uitgroeien tot een man met een grote persoonlijkheid, maar ook tot een lieve man en vader voor zijn gezin.

Hij heeft hard gewerkt voor zijn gezin en met name ook voor zijn vrouw, die na een ongeluk in de rolstoel terecht kwam. Dat was niet altijd gemakkelijk, maar gelukkig mocht hij ook de zegeningen in het leven zien, waarvan hij mocht belijden dat die ook uit Gods hand komen. Hij was een man die dicht bij de Bijbel leefde. Geloof en kerkgang betekenden veel voor hem. En toch heeft hij lange tijd geleefd met angst voor de dood. Maar toen ik hem voor het eerst sprak, was die angst er niet meer. We kunnen gerust stellen dat het wonder van de overgave zich in hem voltrokken had. Hij mocht getuigen van het vaste vertrouwen dat hij in de HEERE had en dat hij niet meer tegen het sterven opzag. Wat is zo'n mens gezegend! Dat mag een troost zijn, ondanks het gemis dat gevoeld wordt. De woorden uit Psalm 62 heeft hij een groot deel van zijn leven meegedragen. Hij wilde dat deze woorden ook bij zijn begrafenis gelezen en overdacht zouden worden. Dat hebben we dan ook gedaan op zaterdag 2 januari in de aula aan de Schoutensteeg. Dat het tot troost mag zijn voor allen die achterblijven. We denken dan in het bijzonder aan mevr. De Jongh, die nu een plekje heeft gekregen in Avondlicht. De HEERE zegene haar!

Dankbetuiging

Voor de blijken van belangstelling en medeleven die wij van u mochten ontvangen na het overlijden van mijn lieve man, onze vader, schoonvader, opa en zoon

**Hendrik Simon Dirk van der Meijden
Henk**

zijn wij u heel dankbaar. De vele kaarten, bezoekjes, telefoontjes en de aanwezigheid bij het afscheid van Henk heeft ons heel goed gedaan. Het was hartverwarmend.

Riek van der Meijden-Keinemans
Simon en John
Erik en Angelina
Levi

Mw. E. van der Meijden-van Meeteren

Uit dankbaarheid

Onlangs had ik Wilma Kaldenberg aan de telefoon, die momenteel in Dordrecht verblijft. Zij vroeg mij de gemeente te bedanken voor de kaarten die zij gekregen heeft, vooral ook voor de kaarten van de kinderen van zondagsschool 'Bethel'. Zij wil ook de groeten overbrengen en u allen een gezond 2010 toewensen. En wij wensen haar Gods zegen toe.

VERANTWOORDING

Collecten

Donderdag 24 dec:		€	197,60	Kerstzangdienst
Vrijdag 25 dec:	1 ^e collecte	€	166,80	IZB
	2 ^e collecte	€	136,80	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	156,75	pastoraat en pred.
Vrijdag 25 dec:	Gez. dienst	€	519,93	De Hoop
Zondag 27 dec:	1 ^e collecte	€	107,35	diaconie
	2 ^e collecte	€	127,25	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	124,00	onderhoudsfonds
Donderdag 31 dec:	1 ^e collecte	€	52,35	diaconie
	2 ^e collecte	€	55,80	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	274,40	Oudejaarscollecte
Vrijdag 1 jan:	1 ^e collecte	€	41,40	diaconie
	2 ^e collecte	€	99,90	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	49,70	pastoraat en pred.
Zondag 3 jan:	1 ^e collecte	€	123,55	Evangelisatiecom.
	2 ^e collecte	€	129,40	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	125,95	pastoraat en pred.

Giften

Ontvangen via:

Ds. Broekman € 50,00 + € 10,00

Ds. Groenenboom € 50,00 + € 20,00 + 3x € 10,00

Ouderling van Kuilenburg € 10,00

Mw. Van der Linden 4x € 10,00 + 3x € 5,00 + € 7,00 + € 20,00

Diaken H. de Bruin € 10,00 voor de oudejaarscollecte

De bank een gift van € 100,00 met vermelding "uit dankbaarheid"

Dhr. A. van Rossem € 63,00 + € 73,50 voor de kerk

Voor al deze giften heel hartelijk dank.

RONDON HET WOORD

Diensten

We mogen terugkijken op een gezegende dienst van (her)bevestiging van de ambtsdragers D. de Bruijn, H. van Eeken, H.G. Hak en J.A. Hobo op 10 januari jl. De tekst voor de prediking was Luk. 4: 20b: *En de ogen van allen in de synagoge waren op Hem geslagen.* We mogen met ogen vol verwachting en verwondering op de Heere Jezus zien, ook in de ambtsbediening. En we zijn dankbaar dat de Heere ons weer vier ambtsbroeders gaf. En we wensen ook via het kerkblad nogmaals de broeders H. de Bruin en M. van Mourik Gods zegen toe, nu zij de kerkenraad hebben verlaten.

De komende zondag hoop ik in de avonddienst voor te gaan en dat zal dan naar de ingestelde gewoonte een leerdienst zijn. Afgelopen zondag hebben we gehoord dat gewoontes ook goed kunnen zijn. Jezus ging 'naar Zijn gewoonte' naar de synagoge. Er was bij Hem een innerlijke drang om naar het huis van Zijn Vader te gaan. Laten wij Hem daarin ook volgen en niet te gemakkelijk 'uit gewoonte' weg blijven. Als we beseffen dat het een Godswonder is dat de kerkdeuren twee keer per zondag openstaan, dan weten we ook dat een gewoonte goed kan zijn. En 'naar de gewoonte' is de tweede dienst waarin de eigen predikant voorgaat een leerdienst. We zijn toegekomen aan Zondag 3 van de Heid. Catechismus. Het zal gaan over de oorzaak van alle ellende die er in de wereld is: de zondeval. Bent u er ook?

De zondag daarna is er op het preekrooster voor mij weer een zgn. vrije zondag gepland. Ik hoop dan weer naar Rijssen af te reizen en ditmaal in de Grote of Schildkerk voor te gaan. De Heere zegene de verkondiging van Zijn Woord.

Meeleven

We leven mee met de familie Blom (Achterweg 4, Peersteeg 1) die een dramatische ruiming van hun bedrijf staat te wachten. Ik mocht in de stallen kijken en zag daar een gezonde veestapel. Je kunt je dan niet voorstellen hoe het over enkele weken zal zijn. Duidelijk is al wel dat de gevolgen zeer ingrijpend zullen zijn. Op de vraag: Hoe nu verder? is geen antwoord. Woorden schieten op dit ogenblik ook tekort. We wensen de familie Blom heel veel sterkte en Gods nabijheid toe in deze moeilijke periode. Een kaartje ter bemoediging doet hen goed.

Beroep aangenomen

Iedereen weet het natuurlijk al, maar ook via het kerkblad willen we onze broeders en zusters van de Gereformeerde Kerk gelukwensen dat binnenkort de vacaturetijd voorbij is, nu ds. G. Mink het beroep heeft aangenomen. Ik heb hem onlangs gesproken en ik denk dat we het best met elkaar zullen kunnen vinden. Maar het gaat natuurlijk niet om dominees, het gaat om de eer van de Koning van de Kerk. Dat die in Herwijnen groeien mag!

Kerkbalans

De kerkrentmeesters hebben er al heel wat over geschreven, dus dat hoef ik nu niet te doen. Toch heb ik de behoefte met een enkel woord te wijzen op de financiële situatie op langere termijn van onze gemeente. Als we de zegen van de Heere ervaren in ons leven en in de gemeente, dan uit zich dat ook in onze financiële bijdrage. De afgelopen zondag hebben we in de dienst uit het formulier voor de bevestiging van ambtsdragers ook gehoord dat de gemeente opgeroepen wordt de kerkrentmeesters ruim van middelen te voorzien, zowel voor de eredienst als voor andere kerkelijke doelen. Ik hoop dat u dat gehoord hebt en uit dankbaarheid ook de daad bij het woord voegt. De Heere zegene u en uw ruime gavel!

Sparen voor de kerk!

SPAR/slagerijen Kaldenberg is afgelopen maandag een jubileum spaaractie gestart: bij elke € 10,00 aan boodschappen (rookwaren, statiegeld, alcoholische dranken uitgesloten) krijgt de klant een bon ter waarde van € 0,25. Er worden in totaal 20.000 bonnen uitgegeven. Klanten kunnen deze bonnen sparen voor een vereniging en de bonnen inleveren bij de penningmeester. Eind maart is de uiterste inleverdatum (voor meer info: zie de huis-aan-huis verspreide folder).

Als Hervormde Gemeente willen we meedoen aan deze actie. Wie bonnen krijgt en ze ten goede wil laten komen aan de kerk, kan ze inleveren bij Arjo Hobo (Wilgenlaan 9), Henk van Eeken (Onderweg 9), Theo van Cronenberg (Meerenburg 28), Dik de Joode (Vuren), bij een ander kerkenraadslid of in de bus voor de collectebonnen achter in de kerk.

Alvast bedankt voor uw medewerking en: zegt het voort.

Jarigen in de gemeente

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

Datum	Naam	Leeftijd	Adres
23-01	C. Braspenning-de Bruin	94	Zorgcentrum Avondlicht
23-01	C. Dalebout	86	Zorgcentrum Avondlicht
26-01	F.M. Overheul-van Weelden	87	Zandsteeg 10

Laat het even weten

Er zijn van die momenten dat u behoefte heeft aan een gesprek met de predikant en/of kerkenraad. Bij ziekte of feestelijke gebeurtenissen, in vreugde en verdriet, bij problemen of 'om je hart te luchten'.

Ook uw predikant en kerkenraad zien de noodzaak daarvan in, om waarlijk nabij te zijn met het Woord van God en zo de gemeente van de Grote Herder Jezus Christus te zijn.

Opdat de ambtsdragers dit medeleven ook daadwerkelijk gestalte kunnen geven, is het noodzakelijk dat zij op de hoogte zijn. De contactpersoon is de scriba, dhr. D. de Joode. Direct contact met hem is noodzakelijk! Zo kunnen wij onder andere zorgen voor correcte afkondigingen en bezoeken.

Laat het daarom vooral even weten!

Registratie geboorte / burgerlijke staat

Per 1 oktober 1994 is de Wet Gemeentelijke Basisadministratie ingetreden.

Dit heeft een aantal wijzigingen met betrekking tot de kerkelijke ledenadministratie tot gevolg.

In de praktijk betekent het dat wijzigingen inzake geboorte en burgerlijke staat (bijv. huwelijk) door de kerkelijke gemeente zelf moet worden doorgegeven aan de S.M.R.A. Wij verzoeken u daarom dringend in geval van geboorte of wijziging van de burgerlijke staat dit z.s.m door te geven aan de scriba of predikant. Op deze manier hopen we de betrouwbaarheid van de kaartenbak te handhaven.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

Het college van kerkrentmeesters

Bloemengroet

Zondag 10 jan Mw. Van der Meijden Lindenlaan 9

Presentatie werkgroep Dorcas

Mocht(en) u/jullie nog op zoek zijn naar een zinvolle invulling van een woensdagavond, dan hierbij een uitnodiging om een presentatie van de werkgroep Dorcas Herwijnen, over onze activiteiten, bij te wonen.

Op D.V. woensdag 27 januari zal er in de Hervormde Kerk van Hellouw een diaconale avond georganiseerd worden. Tijdens deze avond zal een aantal werkgroepleden van de Dorcas Werkgroep Herwijnen een presentatie geven. Aan bod komt onder andere het jaarlijkse hulptransport, de diverse acties om geld bij elkaar te brengen en de klusreis. Ook de Dorcas Voedselactie zal ter sprake komen. Uiteraard zal er gelegenheid zijn om vragen te stellen aan de werkgroepleden.

De avond begint om 20.00 uur en vindt plaats in het kerkgebouw van Hellouw, Korfgraaf 7d.

U/je bent van harte uitgenodigd.

Bas de vries

Dorcaszangavond 2010

De jaarlijkse zangavond georganiseerd door de Werkgroep Herwijnen wordt gehouden op D.V. vrijdag 19 februari 2010 in de Gereformeerde Kerk in Herwijnen. Aan deze avond zal het Haaftens mannenkoor medewerking verlenen. Verdere gegevens volgen. Dus noteer vast in de agenda:



vrijdag 19 februari 2010 – Dorcas zangavond

TENSLOTTE

Het is inmiddels drie maanden geleden dat ik als predikant in uw midden bevestigd ben. En nog geregeld wordt mij de vraag gesteld of we kunnen wennen in de gemeente en in het dorp. Wel, soms heb ik het gevoel dat ik hier al veel langer ben, maar soms bekruipt mij ook de gedachte: leer ik al die mensen wel kennen? Nog steeds ontmoet ik, gelukkig, nieuwe mensen. Maar als men probeert uit te leggen wie allemaal familie van elkaar is, dan laat ik wel eens een steekje vallen. Maar de aanhouder wint, zullen we maar zeggen. En ik herhaal ook hier maar wat ik in de gemeente vaak zeg: het went snel. Ook het wonen in de pastorie aan de dijk. Ondanks het koude weer wonen we zeer comfortabel. En dat maakt ook een heleboel goed. We ervaren daarin de zegen van de Heere.

Met een hartelijke groet, ds. J. Broekman.





AGENDA

Geen opgave

Voor al deze gegevens uit het kerkblad en de algemene informatie, zie ook de website van onze gemeente; www.nhkherwijnen.nl



VAN DE REDACTIE

De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 25 januari 2010 **vóór 16.00 uur** ingeleverd te zijn bij:
N. van der Vliet
Berkenlaan 2
email: kerkbladherwijnen@planet.nl

Volgende inleverdata zijn:

8 feb	voor 3 weken
1mrt	voor 2 weken
15 mrt	voor 2 weken
29 mrt	voor 2 weken
12 apr	voor 2 weken
26 apr	voor 2 weken
10 mei	voor 3 weken

Vertrouwen

Ach, zie niet op de wolken,
op de wind,
maar loop vertrouwend
als een kind
aan Vaders hand
de toekomst in,
het onbestemde
nieuw begin.

Jan Mul

KERKBLAD Verschijnt éénmaal per 14 dagen

REDACTIELEDEN N. van der Vliet (kopij inleveren)
Berkenlaan 2, 4171 AM Herwijnen
Telefoon 0418 – 58 14 57
e-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl
E.J. van Rossem-van Maren

CD-OPNAMEN Verkrijgbaar van elke dienst bij
familie van Rossem,
Breede Kampen 3, tel. 0418 – 58 41 42

**COLLEGE VAN
KERKRENTMEESTERS** Bankrekeningnr. 950925
Bankrekeningnr. 3280.00.531

DIACONIE Bankrekeningnr. 3280.01.767

BANKENFONDS Bankrekeningnr. 3280.59.943

ADM. KERKBLAD Bankrekeningnr. 3280.24.643

WEBSITE www.nhkherwijnen.nl

COLLECTEBONNEN Verkrijgbaar via een bestelformulier achter in
de kerk
à € 0,60 / € 0,70 / € 1,00