

KERKGEBOUW	Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen
PREDIKANT	Ds. J. Broekman Waaldijk 137 4171 CC Herwijnen 0418 – 581505 j.broekman@solcon.nl
OUDERLINGEN	D.J. van Arkel H.G. Hak T.J. Hijkoop J. van Kuilenburg A. Ruitenburg
OUDERLINGEN- KERKRENTMEESTER	H. van Eeken A.J. Hobo D. de Joode, scriba Lunet 18, 4214 GA Vuren 0183 – 637092 ddejoode@planet.nl
DIAKENEN	D. de Bruijn J.A. Hobo A. van Mourik
ORGANISTEN	C. van den Bergh H.J. de Bruyn P. van de Minkelis
KOSTERS	M. van Zante, Wilgenlaan 6, tel. 581235 Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133 Rudi van Zante, Zworrelstraat 63, tel. 582987
KERKDIENTEN	Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt) Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) Avonddienst 18.30 uur
ZONDAGSSCHOOI	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in het kerkelijk centrum
CRECHE	Elke zondagmorgen in Peuterspeelzaal Herovientje

KERKDIENTEN

Zondag 14 februari 2010

- 10:00 uur: Ds. C. Blenk, Lienden
Introïtuslied: Ps. 17 : 2,3
- 18:30 uur: Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 15 : 4,5
- 1^e collecte: Werelddiaconaat
- 2^e collecte: Kerkrentmeesters
- Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Zondag 21 februari 2010

- 10:00 uur: Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 19 : 2,4
- 18:30 uur: Ds. G. Mulder, Kootwijk
Introïtuslied: Ps. 16 : 3,4
- 1^e collecte: Diaconie
- 2^e collecte: Kerkrentmeesters
- Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Zondag 28 februari 2010

- 10:00 uur: Ds. C. van der Scheur, Veenendaal
Introïtuslied: Ps. 19 : 3,4
- 18:30 uur: Ds. G.D. Hoff, Dodewaard
Introïtuslied: Ps. 17 : 4,5
- 1^e collecte: Diaconie
- 2^e collecte: Kerkrentmeesters
- Uitg.collecte : Onderhoudsfonds

Lied van de Zondagsschool

- 14 feb: Ps. 17 : 3b
- 21 feb: Ps. 19 : 4a
- 28 feb: Ps. 19 : 4b

Kinderoppas:

- 14 feb: Jannet van Zante en Sarah Hobo
21 feb: Amanda de Bruin en Marieke van Mourik
28 feb: Joke Oudijk en Aniek van Velzen

Schoonmaakrooster

- 15 t/m 19 feb: Mw. van Brakel, Mw. Kornet
22 t/m 26 feb: Mw. Treffers, Mw. Hobo, Mw. Zeiderveld,
Mw. Beukenkamp
1 t/m 5 mrt: Mw. van Baalen, Mw. van Baalen, Mw. de Bruijn

MEDITATIE



*Laten wij dus de werken van de duisternis afleggen
en de wapens van het licht aandoen*

Romeinen 13 : 12

Welk feest vieren wij?

De lijdentijd begint de komende zondag weer. Voor bepaalde mensen betekent dat niets anders dan dat het carnavalsweekend voor de deur staat. Velen denken dat dit vanouds een katholiek feest is, maar het is een erfenis uit het heidendom, waarbij men demonen wil verdrijven met maskers en dansen, met geschreeuw, geknal en lawaai. We maken het ook niet een 'beetje christelijk' als mensen, die ook lawaai maken, dansen, zwelgen en zuipen, zeggen dat ze helemaal niet aan demonen denken, maar enkel hun plezier zoeken.

Het is met zulke mensen dan net als met een kind, dat in een donker bos begint te fluiten en dan zegt: 'Ik ben helemaal niet bang, ik ben alleen maar muzikaal.'

Wie zich met lawaai tegen demonen keert zonder demonen te bedoelen, roept ze tevoorschijn. Wie in een oorlog begint te schieten onder het voorwendsel het geknal alleen maar zo prettig te vinden en helemaal niet de vijand te willen raken, die maakt de vijand juist wakker. Zulke mensen willen een ondubbelzinnige houding aannemen, zelfs al wekken ze de schijn spelbrekers te zijn. Maar christenen zijn in deze wereld geen spelbrekers. Ondertussen zijn er wel dingen waarbij het voor ons nauw luistert. Omdat Christus in de strijd tegen de demonen

Zijn leven liet, geven wij ons niet meer met hen af, ook niet voor de grap.

Laten wij de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen. Dan zijn we echte feestgangers. Want dan zijn we op weg naar de bruiloft van het Lam. En dat feest duurt tot in eeuwigheid. Welk feest kiest u?

Ds. J. Broekman.

UIT DE GEMEENTE

Zieken



Zoals in de diensten is meegedeeld is mevr. G.A.E. van Cronenberg - van Rossum (Meerenburg 28) weer uit het ziekenhuis thuis gekomen. We hopen dat zij weer verder mag aansterken.

Verder is ons niet bekend of er gemeenteleden in het ziekenhuis liggen.

Soms hoor je wel eens geruchten, maar op geruchten kunnen we niet afgaan. Mocht er ziekenhuisopname nodig zijn en u stelt er prijs op dat er vanuit de gemeente meegeleefd wordt, laat u het dan wel even weten.

Er zijn wel gemeenteleden die thuis in spanning leven over het verloop van een kwaal die zij hebben. Het valt niet mee om daar dagelijks mee geconfronteerd te worden en we bidden hen dan ook veel sterkte en Gods zegen toe. Asaf zingt in Psalm 73:

Bezwijkt mijn vlees en mijn hart, zo is God de Rotssteen van mijn hart, en mijn Deel in eeuwigheid.

Deze belijdenis mag tot troost zijn in de moeilijke omstandigheden van het leven.

In de diverse (verpleeg)huizen verblijven:

Lingesteyn, Kon. Emmalaan 82, 4141 EE Leerdam.

Hr. J. Bijl, In den Bogerd K.1.

Mevr. H. Blom - Huisman

"Zorgcentrum de Wittenberg, verpleegafdeling "De Krieken", Haaften

Mevr. C. F. van Mil - van der Zalm, kamer 202

Henk van Meteren, Pinksterbloem 88, 4102 KD te Culemborg.

Henny van der Meijden, Cannenburg 151, 3328 AX Dordrecht.
Andrea van Mourik, Nicolaas Beetshof 1, 4207 RW Gorinchem.
Mevr. W.T. Kaldenberg, Ceramstraat 82, 3312 SJ Dordrecht.

Ook zij, die in stilte hun ziekte dragen of meelijden met hun geliefden en zij die zoveel moeite hebben met de verwerking en acceptatie van hun ziekte, of wachten op de uitslag van een onderzoek en een eventueel vervolg van de behandeling, mogen verzekerd zijn van de voorbede van de gemeente. Laten we de noden van de gemeente en de gemeenteleden in het gebed dragen naar Gods troon, immers het krachtige gebed van de rechtvaardige vermag veel (Jac.5:16). Het Woord van God wijst ons de weg, ook m.b.t. de voorbede voor onze zieken. Ook onze aandacht, in welke vorm dan ook, is van belang.

In memoriam I

Na een korte periode van ziekte is op 28 januari 2010

Cornelis de Kock

overleden. Hij werd 68 jaar en woonde aan de Achterweg 59. Kees de Kock was een geboren Herwijner en ook een bij velen geliefd Herwijner. Aan zijn intense leven is, na een korte periode van hoop en vrees, toch nog vrij plotseling een einde gekomen.

Er werden herinneringen gedeeld op de dag van zijn overlijden. Herinneringen die teruggingen naar de tijd toen hij nog thuis was bij zijn vader en moeder aan de Achterweg. Hij had een bijzondere band met zijn vader en wellicht was dat de oorzaak dat hij een echt familiemens werd. En het opgroeien op een boerderij maakte van hem ook een echt natuurmens. Hij groeide op tot een gevoelig en emotioneel mens, overigens ook tot een harde werker op de boerderij. Hij was een buitenmens. En hij hield van zijn gezin en gezelligheid. Hij kon smakelijke verhalen vertellen, waar ieder geboeid naar luisterde. Zijn kinderen omschreven hem als een bijzonder mens. Maar in een periode van enkele weken is dat voorbij gegaan. Hij werd ziek en werd kunstmatig in coma gebracht. Vlak voordat dat gebeurde liet hij merken dat hij niet meer verwachtte wakker te worden. En dat is ook gebeurd.

Op 2 februari waren we met velen bijeen in de kerk om afscheid te nemen en om troost te zoeken in het Woord van onze God. En die vonden we in Psalm 103, waarin de trouw van onze hemelse Vader benadrukt wordt.

Zoals een vader zich ontfermt over de kinderen, zo ontfermt de HEERE Zich over wie Hem vrezen.

Daarna hebben we hem in een lange stoet naar het graf gebracht. We gedenken mevr. De Kock, haar kinderen en kleinkinderen in onze gebeden, nu zij dit grote verdriet in hun leven moeten verwerken.

In memoriam II

De kerkenraad ontving bericht dat op 31 januari 2010 op de leeftijd van 94 jaar

Geertje van den Berg- Overheul

is overleden. Zij woonde onder ons in Zorgcentrum Avondlicht. De begrafenis heeft plaatsgehad op de Algemene Begraafplaats te Vuren. Moge de Heere de rouwdragende familie gedenken.

Geboren

Op 30 januari 2010 werd *Cornelis Adrianus van Arkel* geboren. Hij kreeg de roepnaam *Cees*. Zijn ouders, Peter en Willy van Arkel- van Arendonk, Achterweg 101a, en zijn zusje Aniek zijn dankbaar en gelukkig met zijn komst. En met hen zijn we dankbaar dat alles goed is gegaan en dat er een stevige kerel in de wieg ligt.

Op het kaartje werden de volgende woorden vermeld:

*Een kind dat zo mooi is,
zo wonderlijk klein.
Dat je zo ontroert,
dat kan alleen door God gegeven zijn.*

En zo is het ook. We hopen en bidden dat dit Godsgeschenk jullie vreugde mag geven en dat het voorspoedig op mag groeien. De Heere zegene jullie bij het opvoeden van de kinderen tot Zijn eer.

Uit dankbaarheid I

Mede namens mijn vrouw wil ik een ieder hartelijk danken voor de vele kaarten, bezoeken, telefoontjes of andere blijken van medeleven tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en tijdens de periode van revalidatie in Lingesteijn.

Het is fijn om te weten dat er zoveel mensen met je meelevende.

Maar onze dank gaat bovenal uit naar onze Hemelse Vader, die de operatie heeft doen slagen en die mij naar een aantal weken revalideren weer naar huis heeft doen terug keren.

Maarten en Truus van Zante
Wilgenlaan 6

Uit dankbaarheid II

Het was wel even schrikken om in een relatief korte tijd voor de derde keer in het ziekenhuis te moeten worden opgenomen. Na een verblijf en behandeling van ca. 14 dagen ben ik weer ontslagen om met behulp van medicijnen verder thuis te herstellen. Ook nu weer heb ik de steun van de Heere mogen ervaren waarvoor ik Hem dankbaar ben. Dat in de eerste plaats. Ten tweede gaat mijn dank uit naar de tientallen mensen die mij in het ziekenhuis en thuis een bemoedigend kaartje stuurden en tenslotte naar Ds. Broekman die mij namens de gemeente twee keer in het ziekenhuis bezocht. Heel veel dank aan allen.

Truus van Cronenberg

VERANTWOORDING

Collecten

Zondag 24 jan: 1^e collecte € 127,05 Woord en Daad
2^e collecte € 128,20 Kerkrentmeesters
Uitg.collecte € 120,40 Past. en prediking

Zondag 31 jan: 1^e collecte € 2029,85 Noodhulp Haïti
2^e collecte € 124,80 Kerkrentmeesters
Uitg.collecte € 132,70 Onderhoudsfonds

Giften

Ontvangen via:

Ds. J. Broekman € 10,00

Ouderling D. van Arkel € 20,00

Ouderling H. van Eeken € 20,00

Nagekomen: € 10,00 voor de oudejaarscollecte

Mw. Corrie Hobo € 10,00 voor de bloemengroet

Voor al deze giften hartelijk dank

Rondom het Woord

Diensten

De komende drie weken sta ik twee keer op het preekrooster. Dit heeft o.a. met de voorjaarsvakantie te maken. Komende zondag 14 februari hoop ik in de avonddienst verder te gaan met de Heid. Catechismus. Dit keer is Zondag 4 aan de beurt. Dit is de laatste zondag van het eerste deel, dat handelt over de ellende van de mens. Omdat ik in de dienst een eigentijdse weergave van de catechismus gebruik, kunt u deze niet

zo gemakkelijk meelesen vanuit uw psalmboekje. Daarom zal ik de tekst van de vragen en antwoorden met hier en daar een korte toelichting op papier zetten. Deze blaadjes zullen 's morgens al op de lecuurtafel bij de ingang van de kerk liggen, zodat u een exemplaar mee kunt nemen en thuis alvast door kan lezen. 's Avonds voor de dienst zullen ze er uiteraard ook nog liggen. Ik hoop dat dit de betrokkenheid bij de leerdienst bevordert.

D.V. zondag 21 februari vervolgen we de lezingen uit het evangelie naar Lukas. Omdat inmiddels de lijdentijd is ingegaan, zullen we een grote stap in het Lukas-evangelie moeten maken en gaan we dan verder lezen in hoofdstuk 13. De Heere Jezus is op reis van de ene stad naar de andere *richtende Zijn reis naar Jeruzalem*. Dat staat in vers 22 en daarmee wordt gezegd dat Hij naar Jeruzalem gaat om te lijden en te sterven. Onderweg vroeg iemand Hem: *Heere, zijn er ook weinigen, die zalig worden?* Over die vraag en het antwoord gaat de preek, die als thema heeft: 'Strijdt om in te gaan'.

D.V. zondag 28 februari is voor mij een vrije zondag en dan preek ik in Andel en in Hendrik Ido Ambacht. Bent u dan weer op uw plekje hier in de kerk? Ik vind de opkomst in de diensten sterk wisselend. Daar moet ik, eerlijk gezegd, erg aan wennen. Laten we proberen trouw te zijn in de opkomst. Hij, Die u roept, is ook getrouw!

Begin van een preek

Zondagavond jl. was er de dankzeggingsdienst na de viering van het Heilig Avondmaal. Ik geef u, zonder verder commentaar, het begin van de preek nogmaals door:

Gemeente, is er iets dat u belemmerd om tot Christus te gaan? Dat is een vraag die ik eigenlijk iedereen in de gemeente zou willen stellen. Is er iets dat u weerhoudt een beroep op Hem te doen? Het kan zijn dat u obstakels ervaart op de weg naar Hem toe. Iets in uzelf. Je komt dat in verband met het Avondmaal nogal eens tegen. Je zou wel aan het Avondmaal willen deelnemen, maar je hebt nog geen belijdenis gedaan. Nou, dan moeten we daar maar eens over praten. Maar bij belijdende leden kan er ook aarzeling zijn. Aan de ene kant word je getrokken, maar aan de andere kant weerhoud je iets om aan het Avondmaal deel te nemen. Ook dat is natuurlijk een gesprek waard. Maar de vraag geldt eigenlijk voor iedereen: 'Voelt u zich door iemand weerhouden om tot Jezus te gaan?' Ervaart u de gemeente, de mensen om Jezus heen, als een gesloten kordon?

Ik heb dit genoemd omdat ik soms de indruk heb dat er sommigen zijn die op een of andere manier belemmerd worden in hun kerkgang. Denk er maar eens over na.....

Voorjaarsvakantie

Gelukkig staat het voorjaar weer voor de deur en dat betekent dat de scholen weer een weekje dicht zijn en dat verschillende mensen de gelegenheid te baat nemen om ook even afstand te nemen. En een van die mensen is uw dominee. In de week van 22 tot 28 februari is het voor mij D.V. ook voorjaarsvakantie. De catechisaties liggen dan ook stil. Een uitzondering maak ik voor de Bijbelgesprekkring op maandag 22 februari. Die gaat gewoon door, omdat dat al lang tevoren zo gepland was.

Verjaardag

A.s. zaterdag 13 februari ben ik, bij leven en welzijn, jarig. Dat mag een vreugdevolle dag zijn en die vreugde deel je graag met anderen. Vandaar dat op die dag de loodzware deur van de pastorie voor deze gelegenheid open staat (hoewel: toch maar even bellen, anders wordt de energierekening zo hoog) om mijn vrouw en mij te feliciteren en ongedwongen te ontmoeten. U bent hartelijk welkom tussen 10.00 en 12.00 uur of tussen 14.00 en 16.00 uur. We zien uit naar uw komst. Kunt u meteen eens zien hoe wij wonen in het 'gemeentehuis'.

Actie Kerkbalans; tussenstand

Zaterdag 31 januari was voor de Actie Kerkbalans een spannende dag, dat zult u begrijpen. Na alle publiciteit over het belang van de actie, werd die dag de balans opgemaakt; althans de voorlopige balans. De opbrengst bleek in eerste telling **48.024.95 euro**.

Is dat veel?, zo vroegen mensen. Met andere woorden: hoe verhoudt dat bedrag zich tot voorgaande jaren?

Nou, de eerste telling van giften en toezeggingen is zo'n 7.000 tot 8.000 euro hoger dan de eerste tellingen in 2008 en 2009. En zelfs al iets hoger dan de eindopbrengsten in 2009 en 2008. U zult begrijpen dat de eerste telling daarmee een heel mooi resultaat is!

De ervaring leert dat de eerste weken na de actie nog een aantal giften na komt. Bijvoorbeeld van mensen die bij het ophalen niet thuis waren, of van mensen die hun antwoordstrook niet invulden en direct een bedrag overmaken. Met die nagekomen giften is de tussenstand nu **50.666,91 euro**.

Die tussenstand is alleen mogelijk doordat veel mensen hun verantwoordelijkheid namen. Door net als voorgaande jaren een ruime bijdrage te geven; of door hun bijdrage dit jaar (flink) te verhogen. Echt

geweldig dat mensen zo hun verantwoordelijkheid (blijven) nemen voor de gemeente en haar toekomst! Grote dankbaarheid is daarbij op z'n plaats. Vanaf deze plaats willen we dan ook graag alle gevers van harte bedanken. We zijn blij dat de informatie van de afgelopen tijd z'n doel niet heeft gemist.

We vertrouwen er bovendien op dat de komende weken nog een aantal giften en toezeggingen wordt gedaan. **Was u niet thuis toen uw reactie werd opgehaald?** U kunt uw antwoordstrook nog altijd inleveren bij een van de kerkrentmeesters (Arjo Hobo, Henk van Eeken, Theo van Cronenberg of Dik de Joode). Inleveren in een aparte enveloppe via de collectezak kan natuurlijk ook. Uiteraard mag u ook rechtstreeks een bedrag overmaken naar 3280.00.531 (Rabobank) of de 950925 (ING), onder vermelding van 'Kerkbalans 2010'. Wie achteraf z'n gift wil verhogen, mag dat uiteraard ook doen.

Wellicht kunnen we zo een flinke stap zetten op weg naar de 61.000 euro die eigenlijk nodig is.

Mocht iemand zijn vergeten naar de bedragen in de advies tabel te kijken of de tabel zijn kwijtgeraakt, hier komt die adviestabel nog één keer.

Netto inkomen per maand:	Kerkelijke bijdrage percentage	Bijdrage per jaar
€ 0 - € 500	0,5%	€ 0 - € 30
€ 501 - € 1.000	1,0%	€ 60 - € 120
€ 1.001 - € 1.500	1,5%	€ 180 - € 270
€ 1.501 - € 2.000	2,0%	€ 360 - € 480
€ 2.001 - € 2.500	2,5%	€ 600 - € 750
€ 2.501 of meer	3,0%	€ 900 of meer

Afscheid dominee Blenk

Nog even ter herinnering: na de ochtenddienst van zondag 14 februari krijgt iedereen de gelegenheid om nog officieel afscheid te nemen van ds C. Blenk, die tijdens de vacaturetijd pastoraal werk in onze gemeente verrichtte. Er is dan ook koffie in de grote zaal van het kerkelijk centrum.

Sparen voor de kerk!

Denkt u nog aan de spaaractie van SPAR/slagerijen Kaldenberg? Bonnetjes kunnen worden ingeleverd bij Arjo Hobo (Wilgenlaan 9), Henk van Eeken (Onderweg 9), Theo van Cronenberg (Meerenburg

28), Dik de Joode (Vuren), bij een ander kerkenraadslid of in de bus voor de collectebonnen achter in de kerk.

Alvast bedankt voor uw medewerking en: zegt het voort.

Jarigen in de gemeente

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

Datum	Naam	Leeftijd	Adres
26 feb	Mw. M. de Jong-Offers	86 jaar	ZC Avondlicht

Diaconiecollecte voor noodhulp aan Haïti:

De opbrengst van de collecte voor hulp aan Haïti heeft het prachtige bedrag opgeleverd van ruim € 2029,00.

De diaconie is heel dankbaar voor het mooie bedrag dat de gemeente heeft bijeengebracht en wil dit graag aanvullen tot € 3000,00.

We hebben besloten om € 1.500,00 over te maken naar Kerk in Actie die samen met ICCO ter plaatse noodhulp verleent en € 1.500,00 over te maken naar Woord en Daad die in samenwerking met ZOA Vluchtelingenzorg een noodhulpactie zijn gestart.

Het is een extreem ernstige natuurramp waarbij heel veel mensen zijn omgekomen en waarbij enorme schade is aangericht. Het is onmogelijk om dat hier kort samen te vatten. Daarom verwijzen we u naar de websites van de instanties die wij met uw gift ondersteunen.

ICCO & Kerk in Actie werken bij de hulpverlening in Haïti samen met de ACT Alliance. Deze internationale hulporganisatie van de Wereldraad van Kerken en de Lutherse Wereldfederatie coördineert de hulp, terwijl ACT-leden in Haïti het werk uitvoeren. Voor meer informatie kunt u terecht op de site **www.kerkinactie.nl**.

Woord en Daad heeft vijf partnerorganisaties in Haïti. Woord en Daad en ZOA Vluchtelingen hulp verwachten de directe noodhulp vooral samen met twee partnerorganisaties van Woord en Daad op te pakken. Zie voor meer informatie de site **samenvoorhaiti.nl**.

Hierbij willen we u oproepen om de getroffen en te gedenken in uw gebed.

Laat het even weten

Er zijn van die momenten dat u behoefte heeft aan een gesprek met de predikant en/of kerkenraad. Bij ziekte of bij feestelijke gebeurtenissen, in vreugd en verdriet, bij problemen of 'om je hart te luchten'. Ook uw predikant en kerkenraad zien de noodzaak daarvan in, om waarlijk nabij te zijn met het woord van God en zo de gemeente van de Grote Herder Jezus Christus te zijn.

Opdat de ambtsdragers dit medeleven ook daadwerkelijk gestalte kunnen geven, is het noodzakelijk dat zij op de hoogte zijn. De contactpersoon is de scriba, dhr. D. de Joode. Direct contact met hem (of één van de andere kerkenraadsleden) is noodzakelijk! Zo kunnen wij onder andere zorgen voor correcte afkondigingen en bezoeken.

Laat het daarom vooral even weten!

Registratie geboorte/burgerlijke staat

Per 1 oktober 1994 is de "Wet Gemeentelijke Basisadministratie" ingetreden. Dit heeft een aantal wijzigingen met betrekking tot de kerkelijke ledenadministratie tot gevolg.

In de praktijk betekent het dat wijzigingen inzake geboorte en burgerlijke staat (bijv. huwelijk) door de kerkelijke gemeente zelf moet worden doorgegeven aan de S.M.R.A. Wij verzoeken u daarom dringend in geval van geboorte of wijziging van de burgerlijke staat dit z.s.m. door te geven aan de scriba of predikant. Op deze manier hopen we de betrouwbaarheid van de kaartenbak te handhaven.

Bij voorbaat hartelijk dan voor uw medewerking.

Het college van kerkrentmeesters

Verantwoording Bloemengroet

De afgelopen weken is de bloemengroet van de gemeente bezorgd bij:

Zondag 31 jan

Mw. J. Overheul

Zworrelstraat 59

Zondag 7 feb

Mw. G.A.E. van Cronenberg

Meerenburg 28

Ophaaldag Rommelmarkt

Za. 13 februari a.s.

**Svp vóór 09.00 uur
uw spullen aan de
straat zetten**

**Tussen 9.00 - 10.00 uur
worden de spullen opgehaald
(kapotte / beschadigde spullen worden niet meegenomen)**

Rommelmarkt Commissie Ned. Herv. Kerk Herwijnen

Herwijnen **6 maart**

Van 09.00 tot 13.00 uur
Lentemarkt

Aan Onderweg Nr. 17
Firma **Van Rooyen**

- *Meubels, Lampen, enz*
- *Boeken, CD's, DVD's*
- *Elektrische apparaten; Tv's, Pc's, enz.*
- *Huishoud artikelen, Textiel, Aardewerk*
- *Curiosa, Antiek, Servies, Glas*
- *Speelgoed, Spelletjes, Knuffelberen*
- *Kinderattracties (Springkussen & Grabbelton)*
- *Terras met Poffertjes, Hamburgers & Koffie met cake*

**Organisatie: Rommelmark Commissie van de
Nederlands Hervormde Kerk Herwijnen**

Dorcaszangavond 2010



De jaarlijkse zangavond georganiseerd door de Werkgroep Herwijnen wordt gehouden op D.V. vrijdag 19 februari in de Gereformeerde Kerk in Herwijnen, aanvang 19.30 uur. Aan deze avond zal het Haaftensch mannenkoor medewerking verlenen. De toegang is gratis maar er is zoals altijd een collecte na afloop en de mogelijkheid om iets te kopen bij onze cadeautafel of enveloppentafel. Ook is er koffie, thee of fris te koop met een heerlijke plak cake.

De opbrengst van deze avond komt ten goede aan het hulptransport naar Oekraïne in D.V. september, waarvoor de voorbereidingen al weer in volle gang zijn.

Graag tot ziens en horens op **vrijdag 19 februari 2010, 19.30 uur.**

Tenslotte

Hoewel er nogal wat zorgen zijn in de gemeente, is er toch ook veel reden om dankbaar te zijn. En in die dankbaarheid gaan wij verder met het ontmoeten van steeds meer mensen. Aarzel overigens niet om contact op te nemen in droeve, spannende of vreugdevolle gebeurtenissen in uw leven. Vanuit de verbondenheid in Christus leven we graag met u mee.

Met een hartelijke groet,

Ds. J. Broekman.





Code voor je geheimschrift

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
←	∩	∩	→	→	∩	∩	∩	∩	∩	∩	∩	∩
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
hand	x	✓	⊗	✓	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	er	&

AGENDA

Woe 24 feb 18.30 uur uitzending kerktelefoon

Voor al deze gegevens uit het kerkblad en de algemene informatie, zie ook de website van onze gemeente: www.nhkherwijnen.nl



VAN DE REDACTIE

De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk maandag 1 maart 2010 **vóór 16.00 uur** ingeleverd te zijn bij:

N. van der Vliet

Berkenlaan 2

E-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl

Volgende inleverdata:

15 mrt voor 2 weken

29 mrt voor 2 weken

12 apr voor 2 weken

26 apr **voor 3 weken**

17 mei **voor 3 weken**

7 jun **voor 3 weken**

28 jun voor 2 weken

12 jul **voor 5 weken**

23 aug voor 2 weken

Voor alle in de toekomst liggende data in dit Kerkblad geldt:

“Indien de Heere wil en wij leven zullen!” (Jak. 4 : 15)

KERKBLAD	Verschijnt éénmaal per 14 dagen
REDACTIELEDEN	N. van der Vliet (kopij inleveren) Berkenlaan 2, 4171 AM Herwijnen Telefoon 0418 – 58 14 57 e-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl E.J. van Rossem-van Maren
CD-OPNAMEN	Verkrijgbaar van elke dienst bij familie van Rossem, Breede Kampen 3, tel. 0418 – 58 41 42
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS	Bankrekeningnr. 950925 Bankrekeningnr. 3280.00.531
DIACONIE	Bankrekeningnr. 3280.01.767
BANKENFONDS	Bankrekeningnr. 3280.59.943
ADM. KERKBLAD	Bankrekeningnr. 3280.24.643
WEBSITE	www.nhkherwijnen.nl
COLLECTEBONNEN	Verkrijgbaar via een bestelformulier achter in de kerk à € 0,60 / € 0,70 / € 1,00