

<b>KERKGEBOUW</b>	Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen
<b>PREDIKANT</b>	Ds. J. Broekman Waaldijk 137 4171 CC Herwijnen 0418 – 581505 j.broekman@solcon.nl
<b>OUDERLINGEN</b>	T.J. Hijkoop J. van Kuilenburg J.J. van Mourik A. Ruitenburg
<b>OUDERLINGEN- KERKRENTMEESTER</b>	H. van Eeken A.J. Hobo D. de Joode, <b>scriba</b> Lunet 18, 4214 GA Vuren 0183 – 637092 ddejoode@planet.nl
<b>DIAKENEN</b>	D. de Bruijn G. de Joode, <b>jeugddiaken</b> A. van Mourik
<b>BIJSTAND PASTORAAT</b>	Kand. J.H. de Vree 0488-413146
<b>ORGANISTEN</b>	H.J. de Bruijn A.P. van de Minkelis
<b>KOSTERS</b>	Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133 Rudi van Zante, Zworrelstraat 63, tel. 582987
<b>KERKDIENTEN</b>	Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt) Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) Avonddienst 18.30 uur
<b>ZONDAGSSCHOOL</b>	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in het kerkelijk centrum
<b>CRECHE</b>	Elke zondagmorgen in Peuterspeelzaal De Kinderkamer

## **KERKDIENSTEN**

### **Donderdag 17 april**

14:45 uur: Ds. Broekman, dienst in Zorgcentrum Avondlicht

### **Vrijdag 18 april**

### **Goede vrijdag**

19:30 uur: Ds. Broekman  
Introïtuslied: Gez. 48: 1, 4  
1<sup>e</sup> collecte: Diaconie  
2<sup>e</sup> collecte: Kerkrentmeesters  
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

### **Zondag 20 april**

### **1<sup>e</sup> Paasdag**

09:30 uur: Ds. Broekman, bediening van de Heilige Doop  
Introïtuslied: Paasliederen  
18:30 uur: Ds. M.C. Batenburg, Waddinxveen  
Introïtuslied: Ps. 141: 1, 11  
1<sup>e</sup> collecte: Jeugdhuis De Enk  
2<sup>e</sup> collecte: Kerkrentmeesters  
Uitg.collecte : Paascollecte

### **Zondag 27 april**

09:30 uur: Ds. C. van der Scheur, Veenendaal  
Introïtuslied: Ps. 68: 1, 8  
18:30 uur: Ds. W. Stijf, Meeuwen  
Introïtuslied: Ps. 142: 4, 5  
1<sup>e</sup> collecte: Diaconie  
2<sup>e</sup> collecte: Kerkrentmeesters  
Uitg.collecte : Onderhoudsfonds

## **Zondag 4 mei**

09:30 uur: Ds. H.I. Methorst, Nieuwland

Introïtuslied: Ps. 68: 8, 10

**18:45** uur: Ds. G.J. Mink, gez. Dienst in Hervormde kerk

Introïtuslied: Ps. 143: 11, 12

1<sup>e</sup> collecte: Holocaustoverlevenden

2<sup>e</sup> collecte: Kerkrentmeesters

Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

## **Lied van de Zondagsschool**

20 april: Gez. 61: 2

27 april: Ps. 68: 8a

4 mei: Ps. 68: 8b

## **Kinderoppas:**

20 april: Ria en Jelle Treffers

27 april: Sjanet, Naomi en Michelle 't Lam

4 mei: Amanda en Marianne de Bruin

## **Schoonmaakrooster**

21 t/m 25 april: Mw. Treffers, mw. Hobo, mw. Zeiderveld, mw. Beukenkamp

5 t/m 9 mei: Mw. Van Baalen, mw. Van Baalen, mw. De Bruijn

19 t/m 23 mei: Mw. Van der Linden, mw. G. van der Vliet



## Meditatie

*En toen Jezus opgestaan was... (Markus 16: 9).*

Wanneer in een ziekenhuis, na een ongeluk, vele gewonden tegelijkertijd geholpen moeten worden, kijkt men eerst naar degenen die er het ergst aan toe zijn. Zo geeft Jezus na Zijn opstanding het eerst Zijn aandacht aan Petrus en aan Maria Magdalena. Beiden zaten zonder Jezus volledig in het duister. De Heere ontfermt Zich daarom het eerst over hen. Beiden moeten ervan overtuigd worden dat het verleden voorgoed voorbij is: de schuld van de verloochening door Petrus en de kwelgeesten van Maria, het is allemaal voorgoed verleden tijd. *Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan.*

Dat nieuwe leven moet wel bevochten worden op het oude. Wij mensen zijn er zo vast van overtuigd dat de dood het laatste woord heeft, dat we iets anders niet geloven. Het is typerend dat van de discipelen in vers 14 van Markus 16 gezegd wordt dat ze 'aanlagen'. Hebben ze zich bij het onvermijdelijke neergelegd? Jezus Zelf moet hen in beweging brengen: *Ga heen...* Het zal heilzaam zijn om te gaan verkondigen dat Jezus is opgestaan. Terwijl ze dat doen, zal hun eigen geloof groeien, temeer omdat ze dan ook zullen zien dat Jezus de Opgestane, de Levende is. Zo heeft de Heere er Zelf voor gezorgd dat Pasen niet meteen doodliep.

Jezus sprak daarbij bekende, zeer kostbare woorden: *Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden.* Die woorden zijn ook heel beslissend. Hebt u geloofd? Echt geloofd in Hem? Bent u gedoopt? Beleeft u uw doop? Dat zijn de vragen waarom het gaat. Geloven, dat is de zaak. Geloven dat je een zondaar bent voor God. Geloven dat alleen Christus je redden kan en wil. Geloven dat de Heere Jezus voor jou de dood is ingegaan. Dat Hij jou schuld heeft betaald, jouw straf heeft gedragen. Dat de straf die jou de vrede aanbrengt op Hem was. Dat doet je ook je doop beleven. Met Hem sterven en met Hem opstaan. De zonde afsterven. En voor Hem leven. Een leven in zelfverloochening en zachtmoedigheid. Een leven waarin iets van Hem zichtbaar wordt. Daaraan is alleen de belofte verbonden. U zult zalig worden. U zult spoedig en eeuwig vol van God zijn. Ziet u ernaar uit? *Een leven door Zijn dood bereid, een leven in Zijn heerlijkheid.*

Ds. J. Broekman

## Uit de gemeente



### Zieken

Er zijn nogal wat mensen die tobben met hun gezondheid. Gelukkig horen we ook dat de behandelingen goede resultaten hebben en ervaren we dat de gebeden verhoord worden.

Mevr. J. de Fockert- van Wijgerden, Achterweg 19, is maandag voor een operatie opgenomen in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. Ze heeft een gekantelde blaas en dat moet operatief verholpen worden. Best ingrijpend, maar als alles goed gaat, mag ze dezelfde dag weer naar huis. Laten we hopen dat het goed gaat en bidden om herstel. Gods zegen daarbij toegewenst.

Mevr. N. Hijkoop- Maat, Bloklandweg 3, is weer onder behandeling van de artsen omdat er weer kanker is ontdekt. Opnieuw zal ze een weg van onderzoeken en behandelingen moeten gaan, hoewel nu nog niet duidelijk is wat er gaat gebeuren. We leven mee met haar en haar gezin nu er opnieuw een tijd van gespannen afwachten is aangebroken. Laten we niet ophouden haar in onze gebeden te gedenken en bidden om Gods zegen.

Met de dichten van Psalm 102 mogen we onze klachten voor God uitstorten: *HEERE, luister naar mijn gebed, laat mijn hulpgeroep tot u komen. Verberg Uw aangezicht niet voor mij; neig Uw oor tot mij op de dag van mijn benauwdheid!*

Ook zij, die in stilte hun ziekte dragen of meelijden met hun geliefden en zij die zoveel moeite hebben met de verwerking en acceptatie van hun ziekte, of wachten op de uitslag van een onderzoek en een eventueel vervolg van de behandeling, mogen verzekerd zijn van de voorbede van de gemeente. Laten we de noden van de gemeente en de gemeenteleden in het gebed dragen naar Gods troon, immers het krachtige gebed van de rechtvaardige vermag veel (Jac.5:16). Het Woord van God wijst ons de weg, ook m.b.t. de voorbede voor onze zieken. Ook onze aandacht, in welke vorm dan ook, is van belang.

In de diverse (verpleeg)huizen verblijven:

Dhr. Van Horssen, Hornstaete – Vlinder, Lingesteynplantsoen 65,  
4141 GJ Leerdam

Dhr. C. Hobo, Hornstaete – Vlinder, Lingesteynplantsoen 65,  
4141 GJ Leerdam  
Henk van Meteren, Pinksterbloem 88, 4102 KD te Culemborg  
Henny van der Meijden, Merwebolder, Klipper 4, Touwbaan 1,  
3363 WB Sliedrecht  
Andrea van Mourik, Griendweg 16L, 4208 AA Gorinchem

### **In Memoriam I**

Na een periode van afnemende gedachten, is door de Heere op 11 april 2014 tot Zich genomen *Janna Hendrika van Horssen- van der Meijden*. Zij is 85 jaar geworden en was getrouwd met Hans van Horssen. Beiden verbleven zij in verpleeghuis Hornstaete bij Lingesteyn in Leerdam. Ze zijn bijna 36 jaar getrouwd geweest, voor beiden was het hun tweede huwelijk.

Mevr. Van Horssen werd op 22 september 1928 in Hellouw geboren aan de Irenestraat, die toen Achterste Steeg heette. Na haar schooltijd had ze, zoals dat toen ging, verschillende dienstjes. Ze trouwde in 1951 en wat later kwam ze met haar eerste man in haar geboortehuis te wonen. Nadat haar man was overleden trouwde ze in 1978 met Hans van Horssen en ging toe bij haar man in Herwijnen wonen.

Ze was een vrouw van weinig woorden, maar veel daden. Ze deed alles voor anderen, die hulp nodig hadden. Dat werd zeer gewaardeerd. Ze wist ook altijd haar plekje in de kerk te vinden: de Goede Herder gaf haar de troost, die ze nodig had.

De laatste jaren zijn moeilijk geweest. Het was een periode van 'afnemende gedachten', zoals de kinderen dat op de kaart hebben verwoord. Langzaam schoven de gordijnen van haar bewustzijn toe. Hoewel er wel herkenning was, was een gesprek niet meer mogelijk. Vrij plotseling is ze op 11 april overleden.

Op woensdag 16 april hebben we haar begraven op de algemene begraafplaats van Herwijnen. Daarvoor kwamen we in het rouwcentrum aan de Schoutensteeg bij elkaar om afscheid te nemen en troost te zoeken in het Woord van God. We lazen van de Goede Herder uit Psalm 23 en Joh. 10: Jezus die Zijn leven gaf voor de schapen. Dat mag tot troost zijn voor hen die treuren om het heengaan van Janna van Horssen: met name haar man, kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

## In memoriam II

Op zondag 13 april 2014 is na een aantal jaren van afnemende kracht toch nog vrij plotseling overleden: *Aart van der Meijden*. Hij woonde met zijn vrouw aan de Waaldijk 207. Hij is 87 jaar geworden.

In de week voor zijn sterven is er veel gebeurd. Op dinsdag 8 april waren de heer en mevrouw Van der Meijden 60 jaar getrouwd. De hele familie was bij elkaar om dat te vieren, samen met vrienden en bekenden in het dorpshuis. Hoewel hij niet veel kon horen, genoot hij er toch van. Het was goed zo bij elkaar te zijn. De dagen daarna rustte hij uit, want hij was vast van plan om op 13 april de bevestigingsdienst van zijn zoon Arno tot diaken mee te maken. Maar plotseling moest hij vanwege vocht rond het hart in het ziekenhuis opgenomen worden. Diezelfde dag raakte hij nog in coma. En op de dag dat hij van plan was naar de kerk te gaan, haalde God hem in een beter huis: het huis met de vele woningen. Dat gaf diepe verslagenheid. Naderhand kwam het besef van dankbaarheid voor alles wat de Heere in deze man, vader en grootvader gegeven heeft.

Aart van de Meijden heeft een intensief leven achter de rug. Hij heeft hard gewerkt voor zijn steeds groter wordend gezin. Hij was veel onderweg, dus vaak van huis. Verder is hij 25 jaar wethouder geweest en zat hij in het bestuur van de kleuterschool. Bovendien zat hij ook nog enige tijd als diaken in de kerkenraad. Daarbij vergat hij zijn kinderen niet. Hij had een vaste route om hen te bezoeken en knapte overal klusjes op die soms bleven liggen. Een actieve en werkzame man dus.

Zo heb ik hem niet gekend. De laatste jaren van zijn leven was hij thuis, omdat zijn krachten afnamen. Ik ken hem alleen zoals hij aan de keukentafel zat, terwijl hij in de krant las. Na de laatste operatie kon hij niet veel meer. Maar hij bleef opgeruimd en vriendelijk als altijd. Tot enkele dagen voor zijn heengaan. Toen ging het niet meer. In het ziekenhuis las ik Psalm 121 en gaf hem de zegen.

Op de komende Goede Vrijdag, 18 april, zal hij begraven worden. In de rouwdienst in de kerk lezen we ook Psalm 121, waarvan het eerste vers ook op de rouwkaart is afgedrukt: *Ik hef mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal*. Die hulp hebben we allemaal nodig op onze levensreis. Aart van der Meijden wist dat en leefde daaruit. We wensen mevr. Van der Meijden, de kinderen, klein- en achterkleinkinderen ook die hulp en troost toe bij het verwerken van dit verlies.

## **VERANTWOORDING**

### **Collecten**

Zondag 30 maart:	1 <sup>e</sup> collecte	€ 145,20	HGJB
	2 <sup>e</sup> collecte	€ 123,40	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 120,00	Past. en prediking
Zondag 6 april:	1 <sup>e</sup> collecte	€ 121,80	Werelddiaconaat
	2 <sup>e</sup> collecte	€ 115,50	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 123,10	Past. en prediking

### **Giften**

Ontvangen via:

Ouderling van Kuilenburg, € 20,00 tijdens huisbezoek

Ds. Broekman, € 20,00 voor bidstondcollecte en € 20,00

Kand. De Vree € 20,00 en € 10,00

Mevr. J. de Fockert €20,00 bij bezoekwerk

Voor al deze giften heel hartelijk dank.

## **RNDOM HET WOORD**

### **Diensten**

Bij het uitkomen van dit kerkblad liggen de diensten op Goede Vrijdag en Pasen nog voor ons. Op Goede Vrijdag gedenken we het verzoenend sterven van de Heere Jezus op Golgotha. We lezen verder uit het Mattheüs-evangelie: hoofdstuk 27: 39-56. Op het moment dat Jezus sterft gebeuren er wonderlijke dingen: een aardbeving, graven werden geopend en het voorhangsel in de tempel scheurde van boven naar beneden. Op dat laatste richten we onze aandacht en daarom is vers 51a de tekst voor de preek: *En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën.*

En dan wordt het Pasen, het feest van de Opstanding. Opnieuw mag de Bijbel opengaan en lezen we het opstandingsevangelie: Matt. 28: 1-10. Tekst voor de preek: de verzen 2-6. We lezen van een engel die de wacht bij het graf overneemt van de bewakers en aan de vrouwen het evangelie verkondigt: *Hij is hier niet, want Hij is opgewekt.* Jezus was op de Goede Vrijdag in de dood ondergegaan en op de Paasmorgen brak het nieuwe leven aan. Dat is precies wat het sacrament van de doop ons wil laten zien. Het is daarom mooi dat tijdens deze dienst de doop bediend wordt. Bij de doop wordt de dopeling ingelijfd in het lichaam van Christus en, zo zegt het formulier, wordt het kind met



Christus in Zijn dood begraven en mag het met Hem opstaan tot een nieuw leven. De doop beeldt dus uit wat er op Goede Vrijdag en Pasen gebeurd is. We 'zien' het Evangelie van de opstanding. Daar zijn de sacramenten ook voor bedoeld. Kom daarom, hoor en zie het Paasevangelie!

De zondagen daarna ben ik vrij vanwege de zogenaamde meivakantie.

### **Doopdienst**

Op D.V. zondag 20 april wordt *Lovièr Muldijk Dirk Liefde gedoopt*. Hij is de zoon van Moreo en Leontien Liefde en het broertje van Motiënna. We wensen hen een gezegende doopdienst toe te midden van allen die hen lief zijn.

### **Paascollecte**

Bij dit kerkblad treft u aan de enveloppe voor de Paascollecte. Een bekende collecte waarvan de opbrengst ten goede komt aan het plaatselijke kerkenwerk.

Vanuit het wonder van Pasen, de opstanding van onze Heere Jezus Christus tot onze redding, mogen we onze dankbaarheid tonen en (financieel) bijdragen aan de verkondiging van het Paasevangelie.

Bij voorbaat dank

### **Gezamenlijke avonddienst 4 mei**

Dodenherdenking, 4 mei, valt dit jaar op zondag. Vanuit de Oranjevereniging wordt jaarlijks een herdenking gehouden op de algemene begraafplaats aan de Peperstraat. De Oranjevereniging heeft de kerken benaderd met de suggestie dit jaar op deze zondag een gezamenlijke dienst te houden en aansluitend naar de begraafplaats te gaan voor de herdenking. Beide kerken hebben daar van harte mee ingestemd. De dienst zal overigens geen officiële herdenkingsdienst zijn, zoals elke vijf jaar wordt gehouden.

De dienst wordt gehouden in de hervormde kerk en begint een kwartier later dan normaal, nl. om **18.45 uur**. Aansluitend aan de dienst gaan we naar de begraafplaats. Na afloop van de dienst is er gelegenheid in de grote zaal van het kerkelijk centrum koffie te drinken.

De dienst wordt geleid door ds. Mink.

Ds Broekman gaat 4 mei 's avonds voor in de dienst dankzegging Heilig Avondmaal in Hellouw. Hij hoopt wel aanwezig te zijn bij de herdenking op de begraafplaats.

De collecte tijdens de gezamenlijke dienst op 4 mei is voor GAiN: Global Aid Network. Dit is een wereldwijde organisatie die (nood)hulp verleent aan slachtoffers van de Holocaust. In Israël zijn nog zo'n 200.000 mensen die de verschrikking van de Tweede Wereldoorlog hebben overleefd. Eén op de vier van hen, met name de Joden die uit Oost-Europa terugkeerden, leven onder de armoedegrens. GAiN draagt bij aan het bezoekwerk en ondersteuning van de eerste levensbehoeften van deze mensen.

### **Voorjaarsmarkt**

Met grote dankbaarheid kunnen we terugzien op de Voorjaarsmarkt van 5 april. Prima weer, een goede opkomst, gezelligheid en veel onderlinge contacten. En uiteraard een geweldige opbrengst: € 8.400,- netto! Dat is inclusief tussentijdse verkoop en de opbrengst van oud ijzer en papier dat wordt ingeleverd.

Graag willen we iedereen die heeft meegeholpen om de dag tot een succes te maken heel hartelijk bedanken. De rommelmarktcommissie heeft er samen met andere vrijwilligers weer veel tijd in gestoken. Fijn om te zien hoe we met z'n allen op en rond zo'n dag in de weer zijn.

Speciale dank ook aan de familie Van Arendonk, voor de geboden gastvrijheid op hun parkeerterrein en voor de hand- en spandiensten die zijn verricht.

### **Grote schoonmaak kerk: hulp gezocht**

Enkele vrijwilligers van de schoonmaakploeg hebben het initiatief genomen het kerkgebouw op **maandag 28** april een grote schoonmaakbeurt te geven; eventueel met een uitloop naar dinsdag 29 en/of woensdag 30 april. Helpende handen zijn daarbij zeer welkom; eigenlijk zelfs onmisbaar.

Wie een handje wil helpen, wordt verzocht zich te melden bij Nel van der Linden (0418-582477) of bij Lijntje van de Weerd (0418-582238).

Alvast bedankt voor uw medewerking

### **Jarigen in de gemeente**

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

<i>Datum</i>	<i>Naam</i>	<i>Leeftijd</i>	<i>Adres</i>
20-04	K. van Mourik- Overheul	89	Sluimerskamp 18
24-04	C.J v.d. Wijngaard- van Driel	86	Achterweg 95
24-04	I. Duijzer- Snijder	90	Sluimerskamp 18

**GAIN (Global Aid Network) is een wereldwijde organisatie die (nood)hulp en evangelisatie combineert, verleent wereldwijd hulp en is actief in meer dan vijftig landen en heeft meer dan 10.000 vrijwilligers.**

Holocaustoverlevenden; In Israël zijn nog circa 200.000 ouderen die de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog hebben overleefd. Één op de vier, vooral mensen die 'alija' (terugkeer naar Israël) maakten vanuit Oost-Europa, leeft onder de armoedegrens. Via de Israëlische partnerorganisatie Helping Hands Coalition (HHC) draagt GAIN bij aan bezoekwerk en ondersteuning met eerste levensbehoeften zoals medicijnen en voedselcoupons.

Shalom houses; In verschillende steden en dorpen ondersteunt GAIN zogenaamde 'Shalom Houses'. Vrijwilligers ontvangen wekelijks groepen Holocaustoverlevenden. Mensen krijgen een goede maaltijd, maar nog belangrijker is het doorbreken van hun isolement. Zij ervaren dat naar hen wordt omgezien en dat er plaats is voor hun levensverhaal. GAIN zoekt sponsors die maandelijks willen bijdragen aan Shalom House ontmoetingen voor de deelnemers of een hele groep.

### **Het nummer van Isaac Goldfinger**

Isaac Goldfinger had veel 'mazzel' en overleefde maar liefst elf concentratiekampen in de Tweede Wereldoorlog. Hij vertelt: „Bij aankomst in het concentratiekamp kreeg iedereen een volgnummer op zijn linkerarm getatoeëerd. Voor veel



mensen betekende dat nummer de dood. Mijn nummer betekende voor mij letterlijk 'leven'. Isaac doelt op de betekenis van zijn nummer volgens de Hebreeuwse gematria (getallenbetekenis). De som van de getallen op zijn arm is achttien, oftewel *Chai* in het Hebreeuws, wat 'leven' betekent. Ik heb het nummer nooit laten weghalen. Het herinnert mij dat mijn leven in Gods hand ligt en niet in mijn eigen handen, de nazi's of wie dan ook!

Isaac Goldfinger is erevoorzitter van partnerorganisatie Helping Hands Coalition. HHC is mede opgericht door GAIN Nederland en helpt onder andere Holocaustoverlevenden.

### **Registratie geboorte / burgerlijke staat**

Om ons ledenbestand zo goed mogelijk actueel te houden, verzoeken wij u in geval van verhuizing, geboorte of wijziging van de burgerlijke staat dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de scriba of predikant. Op deze manier hopen we de betrouwbaarheid van de ledenadministratie te bevorderen en te handhaven.

[info@nhkherwijnen.nl](mailto:info@nhkherwijnen.nl) / telefoonnummers zie de omslag van het kerkblad.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking,  
het college van kerkrentmeesters

### **Laat het even weten**

Er zijn van die momenten dat u behoefte heeft aan een gesprek met de predikant en/of kerkenraad. Bij ziekte of feestelijke gebeurtenissen, in vreugde en verdriet, bij problemen of 'om je hart te luchten'.

Ook uw predikant en kerkenraad zien de noodzaak daarvan in, om waarlijk nabij te zijn met het Woord van God en zo de gemeente van de Grote Herder Jezus Christus te zijn.

Opdat de ambtsdragers dit medeleven ook daadwerkelijk gestalte kunnen geven, is het noodzakelijk dat zij op de hoogte zijn. De contactpersoon is de scriba, dhr. D. de Joode. Direct contact met hem is noodzakelijk! Zo kunnen wij onder andere zorgen voor correcte afkondigingen en bezoeken.

Laat het daarom vooral even weten!

### **Verantwoording bloemengroet**

Geen opgave.

### **Paasgroetenactie Friedensstimme**

Komende zondag –1e paasdag- worden leatuurpakketten uitgedeeld van de Stichting Friedensstimme. De pakketten zijn bestemd voor de vervolgte christenen in landen van de voormalige Sovjetunie.

Hierover hebt u al in het vorige kerkblad uitvoerig kunnen lezen.

In het pakket zit een stencil waarop precies staat hoe u het pakket moet versturen. De verzendkosten bedragen rond de 5 euro.

De pakketten worden u aan het eind van de dienst aangeboden door de zendingscommissie. Maar net als vorig jaar geldt: op = op!

Wilt u zeker zijn van een pakket, dan is het mogelijk aan het begin van de dienst al een pakket mee te nemen van de tafel achter in de kerk.

We vertrouwen erop dat alle pakketten kunnen worden verzonden en dat u/jij dit werk ondersteunt met uw/jouw gebed.

Op deze manier mogen we een klein steentje bijdragen aan de verspreiding van het evangelie.

### **Tenslotte**

Als je in een taxi zit, zie je het tellertje voor je neus steeds weer verspringen: acht euro, negen euro, tien euro... Iemand zei eens: "Dat doet me denken aan een uitdrukking die je in de kerk weel eens hoort: dat onze schuld dagelijks meerder wordt. De cijfers van mijn schuld springen daarboven steeds verder. Mijn hele leven door. Wat moet dat worden? Maar het is Goede Vrijdag geworden. Er is iemand die Zich opgeofferd heeft voor mij. Hij betaalt mijn schuld, hoe hoog die ook is opgelopen op het tellertje".

Dat je zelfs in een taxi nog zulke mooie kleine meditatie kunt bedenken...!

Mede namens mijn vrouw wens ik u gezegende Paasdagen,

Ds. J. Broekman

### **AGENDA**

Woensdag 23 april	18.30u	Uitzending kerktelefoon
Woensdag 7 mei	18.30u	Uitzending kerktelefoon

Voor al deze gegevens uit het kerkblad en de algemene informatie, zie ook de website van onze gemeente; [www.nhkerwijnen.nl](http://www.nhkerwijnen.nl)



### **VAN DE REDACTIE**

De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 5 mei 2014

**vóór 16.00 uur** ingeleverd te zijn bij:

**N. van der Vliet**

Berkenlaan 2

email: [kerkbladherwijnen@planet.nl](mailto:kerkbladherwijnen@planet.nl)

### **Volgende inleverdata zijn:**

19 mei	voor 2 weken
2 juni	voor 2 weken
16 juni	voor 2 weken
30 juni	voor 2 weken
14 juli	<b>voor 6 weken</b>

<b>KERKBLAD</b>	Verschijnt éénmaal per 14 dagen
<b>REDACTIELEDEN</b>	N. van der Vliet (kopij inleveren) Berkenlaan 2, 4171 AM Herwijnen Telefoon 0418 – 58 14 57 e-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl E.J. van Rossem-van Maren
<b>CD-OPNAMEN</b>	Verkrijgbaar van elke dienst bij familie van Rossem, Breede Kampen 3, tel. 0418 – 58 41 42
<b>COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS</b>	Bankrekeningnr. NL10 INGB 0000950925 Bankrekeningnr. NL42 RABO 0328000531
<b>DIACONIE</b>	Bankrekeningnr. NL70 FVLB 0635812320
<b>ONDERHOUDSFONDS</b>	Bankrekeningnr. NL51 FVLB 0635815184
<b>ADM. KERKBLAD</b>	Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328024643
<b>KERKRADIO</b>	Bankrekeningnr. NL39 FVLB 0635815206
<b>WEBSITE</b>	<a href="http://www.nhkherwijnen.nl">www.nhkherwijnen.nl</a>
<b>COLLECTEBONNEN</b>	Verkrijgbaar via een bestelformulier achter in de kerk € 0,70 / € 1,00
<b>UITZENDING RADIO LINGEWAAL</b>	Kabel UPC 92.1 Ether 104.9 PC <a href="http://www.lekwaaltv.nl">www.lekwaaltv.nl</a> TV lokale omroep LWTK Glasvezel KPN: TV kanaal 594 Radio kanaal 994