

KERKGEBOUW	Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen
PREDIKANT	Ds. J. Broekman Waaldijk 137 4171 CC Herwijnen 0418 – 581505 j.broekman@solcon.nl
OUDERLINGEN	T.J. Hijkoop J. van Kuilenburg J.J. van Mourik A. Ruitenburg
OUDERLINGEN- KERKRENTMEESTER	H. van Eeken A.J. Hobo D. de Joode, scriba Lunet 18, 4214 GA Vuren 0183 – 637092 ddejoode@planet.nl
DIAKENEN	D. de Bruijn G. de Joode, jeugddiaken A. van Mourik
BIJSTAND PASTORAAT	Kand. J.H. de Vree 0488-413146
ORGANISTEN	H.J. de Bruijn A.P. van de Minkelis
KOSTERS	Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133 Rudi van Zante, Zworrelstraat 63, tel. 582987
KERKDIENTEN	Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt) Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) Avonddienst 18.30 uur
ZONDAGSSCHOOL	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in het kerkelijk centrum
CRECHE	Elke zondagmorgen in Peuterspeelzaal De Kinderkamer

KERKDIENTEN

Zondag 25 mei 2014

- 09:30 uur: Ds. J. Broekman,
Viering Heilig Avondmaal
Introïtuslied: Ps. 73: 13, 14
- 15:00 uur: Ds. G.J. Mink,
Voortzetting viering Heilig Avondmaal
In zorgcentrum Avondlicht
- 18:30 uur: Ds. J. Broekman,
Dankzegging viering Heilig Avondmaal
Introïtuslied: Ps. 146: 3, 4
- 1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Donderdag 29 mei 2014 Hemelvaartsdag

- 09:30 uur: Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 47: 1, 3
- 1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Zondag 1 juni 2014

- 09:30 uur: Ds. P. Vermaat
Introïtuslied: Ps. 47: 3, 4
- 18:30 uur: Ds. D. Verkuil, Zijderveld
Introïtuslied: Ps. 147: 1, 2
- 1^e collecte: IZB
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Lied van de Zondagsschool

25 mei: Ps. 73: 13b
29 mei: Ps. 47: 3a
1 juni: Ps. 47: 3b

Kinderoppas:

25 mei: Willy van Arkel en Eline van de Minkelis
29 mei: Carin en Jasper Vos
1 juni: Corine en Kay Oste

Schoonmaakrooster

26 t/m 30 mei: Mw. Kruis, mw. Van der Weerd
9 t/m 13 juni: Mw. Van Brakel, Mw. Kornet

Meditatie

Hoe langer hoe meer.



Uit het tafelgebed in het Avondmaalsformulier:

Barmhartige God en Vader, wij bidden U dat U in dit Avondmaal, waarin wij de heerlijke gedachtenis oefenen van de bittere dood van Uw geliefde Zoon Jezus Christus, door Uw Heilige Geest zo in onze harten wilt werken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen hoe langer hoe meer aan Uw Zoon Jezus Christus overgeven.

Zit er groei in je geloof? Ik kreeg van vrienden een soort thermometer waarop ik dagelijks de stand van mijn geestelijk leven bij kan houden. Eerlijk gezegd: die is niet bij te houden, want die schommelt erg, vooral als ik bij mijn gevoel te rade ga. De groei van mijn geloof is niet met een almaar stijgende lijn in kaart te brengen. Wie groeit, in toewijding aan God valt vaker door de mand als zondaar. Het 'zonden doen' wordt helaas nooit een gepasseerd station. *Rechtvaardiging* (= God verklaart mij dankzij Jezus Christus' werk rechtvaardig en volmaakt) en *heiliging* (= de dagelijkse bekering; heilig, anders leven overeenkomstig de wil van God) moet je nooit van elkaar losmaken.

Ik ben er blij om dat er de laatste tijd veel aandacht is voor het groeien in geloof. Waar mag je vooral in groeien? De Heilige Geest stimuleert niets liever dan de *gemeenschap met Christus en de gemeenschap met elkaar*. Het eerste wordt in ons formulier diep en breed uitgemeten. Daarin merken we duidelijk de stempel van de Reformatie. Het is voor onze tijd een heilzame correctie op het té veel in het centrum stellen van de *christen* met zijn ervaringen ten koste van de aandacht voor Christus.

Maar er is ook de gemeenschap met elkaar: als één gezin aan de Tafel van het Verbond bidden we samen hoe langer hoe meer ons aan Christus toe te wijden en zo hoe langer hoe meer voor elkaar te mogen betekenen. Zo wordt de gemeente samen gebouwd op het enige fundament: Christus.

Dit zal zijn positieve uitstraling naar de samenleving zeker hebben.

Ds. L.W. Smelt.

In: Van kracht tot kracht.



Uit de gemeente

Zieken

Verschillende gemeenteleden leven in een periode van onderzoeken en wachten op uitslagen. Anderen hebben die periode achter de rug en zitten in een periode van aansterken. We leven graag mee en bidden om dit alles te kunnen verwerken. Soms is de weg die een mens moet gaan moeilijk en vol spanning en ongemak. Laten we vooral niet vergeten dit alles aan de Heere Jezus voor te leggen. Van Hem staat immers geschreven: *Voorwaar, onze ziekten heeft Hij op Zich genomen, ons leed heeft Hij gedragen*. Deze Man van Smarten is uiteindelijk de Overwinnaar van ziekte en dood geworden.

Heer, waar dan heen?

Tot U alleen!

Gij zult ons niet verstoten.

Uw eigen Zoon

heeft tot Uw troon

de weg ons weer ontsloten.

Ook zij, die in stilte hun ziekte dragen of meelijden met hun geliefden en zij die zoveel moeite hebben met de verwerking en acceptatie van hun ziekte, of wachten op de uitslag van een onderzoek en een eventueel vervolg van de behandeling, mogen verzekerd zijn van de voorbede van de gemeente. Laten we de noden van de gemeente en de gemeenteleden in het gebed dragen naar Gods troon, immers het krachtige gebed van de rechtvaardige vermag veel (Jac.5:16). Het Woord van God wijst ons de weg, ook m.b.t. de voorbede voor onze zieken. Ook onze aandacht, in welke vorm dan ook, is van belang.

In de diverse (verpleeg)huizen verblijven:

Dhr. Van Horssen, Hornstaete – Vlinder, Lingesteynplantsoen 65,
4141 GJ Leerdam

Dhr. C. Hobo, Hornstaete – Vlinder, Lingesteynplantsoen 65,
4141 GJ Leerdam

Henk van Meteren, Woongroep de Boomkamp, Notarisappel 29-35,
4191 DX Geldermalsen

Henny van der Meijden, Merwebolder, Klipper 4, Touwbaan 1,
3363 WB Sliedrecht

Andrea van Mourik, Griendweg 16L, 4208 AA Gorinchem

Bericht van huwelijk

De kerkenraad ontving een bericht van de inzegening van het huwelijk van Huib-Jan Kwakernaak met zijn Margriet. Deze zal plaatsvinden in de kerk van de Protestante gemeente Heeze op zaterdag 7 juni 2014. De dienst begint om 14.00 uur. Aansluitend zal de receptie plaatsvinden in Kasteel Heeze. Huib-Jan staat nog steeds in onze gemeente ingeschreven bij zijn ouders aan de Kromme Akkers 21. We wensen Huib-Jan en Margriet een fijne dag toe en Gods zegen voor de toekomst. Ook de ouders betrekken we in onze gelukwensen. Het adres van het bruidspaar is: Statenlaan 247, 5223 LG 's Hertogenbosch.

Uit dankbaarheid

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de belangstelling aan mij getoond door middel van kaarten en of bezoeken tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en of thuis. De operatie is goed verlopen en een tweede operatie, waar in eerste instantie sprake van was, is voorlopig niet nodig.

Nogmaals mijn hartelijke dank.

Nico Brouwer

Geboren

De zendingcommissie ontving bericht van de geboorte van Renze Christiaan Horst. Renze is de zoon van ons zendingsechtpaar Mark en Annemarie Horst. Hij werd geboren op 2 mei 2014 en is het broertje van Lennard en Jasper. Wij feliciteren Mark en Annemarie met deze gezinsuitbreiding. Daarbij zijn wij met hen dankbaar dat onze God leven gaf en ook leven spaarde. We wensen hen Gods zegen toe bij de opvoeding van hun kinderen.

Het postadres is: PO Box 1425, Masvingo, Zimbabwe, of markannemarie@gmail.com

Meer lezen over het werk van Mark en Annemarie:
www.zorginzimbabwe.blogspot.com

VERANTWOORDING

Collecten

Dit overzicht wordt in het volgende kerkblad weergegeven.

Giften

Ontvangen via:

Ouderling van Kuilenburg; €50,00 en € 20,00, tijdens bezoekwerk, en € 10,00 voor de paascollecte

Ds. Broekman; € 20,00

Ouderling R. van Mourik; €10,00 op huisbezoek

Voor al deze giften heel hartelijk dank.

Registratie geboorte / burgerlijke staat

Om ons ledenbestand zo goed mogelijk actueel te houden, verzoeken wij u in geval van verhuizing, geboorte of wijziging van de burgerlijke staat dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de scriba of predikant. Op deze manier hopen we de betrouwbaarheid van de ledenadministratie te bevorderen en te handhaven.

info@nhkherwijnen.nl / telefoonnummers zie de omslag van het kerkblad.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking,
het college van kerkrentmeesters

Verantwoording bloemengroet

Geen opgave.

Rondom het Woord

Diensten

Komende zondag is er D.V. Avondmaalszondag, viering en dankzegging. De komende diensten wil ik de lezing uit de Psalmen voortzetten. In de dienst van voorbereiding op het Heilig Avondmaal lezen en overdachten we Psalm 14. Komende zondag 25 mei lezen we Psalm 15 en wil ik in de toeleidende verkondiging ingaan op de vraag die in deze Psalm gesteld wordt: *HEERE, wie zal verblijven in Uw tent? Wie zal wonen op Uw heilige berg?* Je kunt ook zeggen: Wie mag te gast zijn in Gods tent? Zo trekken we de lijn door naar de Avondmaal: Wie mag te gast zijn? Ik hoop dat het antwoord u zo bemoedigt dat u vrijmoedig op de uitnodiging van de Heere Jezus in mag gaan.

In de dienst van dankzegging lezen we uit Psalm 22. Een bekend lied dat in de lijdenstijd nogal eens gezongen wordt. Nu ook op de zondag, waarop wij de dood van de Heere gedenken. We concentreren ons op vers 27: *De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden; wie de HEERE zoeken, zullen Hem loven. Uw hart zal voor eeuwig leven.* Deze woorden brengen ons bij de dankzegging op de genoten genade.

De donderdag na de Avondmaalszondag, 29 mei, is de Hemelvaartsdag. Dan vieren we de troonsbestijging van de Heere Jezus. Een heilsfeit dat op dezelfde hoogte staat als Kerst, Pasen en Pinksteren. Ook in de dienst op deze feestdag lezen en overdenken we een Psalm: Psalm 47. Dit lied wordt vaak gezongen op de Hemelvaartsdag en deze keer wil ik er ook eens over preken. De tekst is vers 6: *God vaart op onder gejuich, de HEERE vaart op onder bazuingeschal.* Laten we deze feestdag, die voor velen ook een uitgaansdag is, samen beginnen in Gods huis onder de verkondiging van het Woord. Daar zal zegen van uit gaan.

De zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren is voor mij een vrije zondag.

Belijdenis

Dit jaar hopen een viertal gemeenteleden belijdenis van hun geloof af te leggen. Na een heel seizoen van voorbereiding en gesprekken, mag ik de belijdeniscatechisanten ook in het kerkblad aan u voorstellen.

Jan-Willem Boogert, Rij- en Uitweg 16

Cornelis Adrianus (Kees) Klerkx, Boutlaan 20

Ingrid Catharina Wilhelmina (Ingrid) Klerkx- Oosterwijk, Boutlaan 20
Jan Kruis, Rozenstraat 5

De vrouwen van Jan en Jan-Willem, Teuny Kruis en Carolien Boogert, hebben al belijdenis gedaan. Ze hebben dit afgelopen seizoen wel samen de belijdeniscatechisatie gevolgd.

De aannemingsavond is vastgesteld op dinsdag 3 juni en de belijdenisdienst is op de ochtend van de Eerste Pinksterdag 8 juni. We bevelen deze nieuwe lidmaten aan in de voorbede van de gemeente.



Examens

Op 12 mei zijn de examens in het middelbaar onderwijs begonnen. Opnieuw wensen we onze jongeren die dit jaar examen moeten doen veel sterkte toe. Nogmaals: neem de tijd en zorg voor rust. De echte rust vind je bij Jezus, die zei: *Kom naar Mij toe... en Ik zal je rust geven.* Daarom is bidden zo belangrijk, ook voor de examens.

We leven graag met jullie mee, dus laat gerust horen hoe het gaat. Sterkte!!

Kerkbalans 2014: goed op weg

Nu we richting zomer gaan, komen we even terug op de Actie Kerkbalans. Veel mensen hebben hun toezegging al geheel of gedeeltelijk al voldaan. Waarvoor hartelijk dank.

Veel gemeenteleden voldoen hun toezegging in termijnen, bijvoorbeeld per maand of per kwartaal. Uit het overzicht van de bedragen die zijn binnengekomen blijkt ook dat sommigen die van plan waren hun toezegging in termijnen te betalen, wellicht zijn vergeten de termijnbetaling in werking te zetten. Daarom willen wij u vriendelijk verzoeken in uw administratie na te gaan of de termijnbedragen staan gepland (bv bij internetbankieren).

De tussenstand aan giften en toezeggingen voor de Actie Kerkbalans is momenteel € 62.202,54. Om de jaarrekening 2014 sluitend te krijgen is een bedrag nodig van minimaal € 66.150. Een verschil van nog geen 4.000 euro. Dat moet met z'n allen te doen zijn, toch?

Wie een (extra) gift wil overmaken kan dat doen via NL42 RABO 03280.00.531 of ING Bank: NL10 INGB 0000 950.925, steeds onder vermelding van kerkbalans 2014.

Bij voorbaat dank
het college van kerkrentmeesters.

De Remonstrantie in de Classis Bommel

door A. van Heusden

Wie enigszins bekend is met de Nederlandse kerkgeschiedenis zal weet hebben van de remonstrantse en contraremonstrantse twisten, die kerk en samenleving in het begin van de 17^e eeuw verscheurden. Het conflict draaide om de predestinatie of uitverkiezing. Het was een theologisch conflict onder aanvoering van de Leidse hoogleraren Arminius en Gomarus, maar het waaierde uit over heel de samenleving. Wat minder bekend is, is dat er in die periode de Bommeler- en Tielerwaard een krachtige remonstrantse stroming aanwezig was. De meerderheid van de predikanten in de Classis Bommel was remonstrants en datzelfde gold voor de classes Tiel en Nijmegen. De heftigste strijd werd gevoerd in de provinciale synode van Gelderland. De classes op de Veluwe en de Classis Zutphen waren namelijk contraremonstrants en dat botste met de Betuwnaren. Het ging daar hard tegen hard. Maar binnen de classes in het Rivierengebied was het evenmin pais en vree: de classis Tiel scheurde in 1615 in een remonstrantse en een contraremonstrantse classis, waarbij de contraremonstrantse uiteindelijk de overhand wist te krijgen. In de Classis Bommel bleef het betrekkelijk rustig, maar onder de bevolking was er wel degelijk een contraremonstrantse onderstroom. Op verschillende plaatsen gingen mensen in een andere plaats naar de kerk, omdat ze het niet eens waren met hun remonstrantse predikant. Op de classicale vergadering van april 1618 sloeg ook in Bommel de vlam in de pan. De predikant van Haaften, Ds. Anthonius Leo, beschuldigde één van Bommels predikanten, Ds. Johannes Narsius, van stemmingmakerij tegen de contraremonstranten. Het werd een tumultueuze vergadering, waarbij Ds. Leo met vijf medestanders de vergadering verliet. Kort daarop werd er een synodevergadering in Arnhem gehouden. Omdat de Classis Tiel contraremonstrants geworden was en de Classis Bommel verdeeld was, hadden de Remonstranten op die vergadering weinig meer in te brengen. Enige tijd later kwam er een delegatie van de synode op bezoek in de Classis Bommel, om de predikanten persoonlijk om hun mening te vragen over de predestinatie en andere theologische twistpunten. Ds. Narsius zag waarschijnlijk de bui al hangen en verzocht de Classis om hem uit zijn ambt te ontheffen. Van november 1618 tot mei 1619 werd vervolgens de Nationale Synode gehouden, ook wel de Synode van Dordrecht genoemd, waar het remonstrantse conflict besproken werd. De standpunten van de Remonstranten werden op die synode veroordeeld.

De synode nam een document aan dat wij nu nog als belijdenisgeschrift kennen, namelijk de ‘Vijf artikelen tegen de Remonstranten’, ook wel de Dordtse Leerregels genoemd. Na de Synode van Dordrecht werden de remonstrantse predikanten afgezet en, als ze daarmee niet akkoord gingen, in ballingschap gestuurd. In de Classis Bommel werden Ds. Henricus Leo, predikant te Zaltbommel en broer van de eerdergenoemde Anthonius, en Ds. Marcus Nothaeus uit Ophemert afgezet. Een aantal remonstrantse predikanten heeft toen de ondergrondse Remonstrantse Broederschap gevormd. Ondanks vervolgingen heeft deze broederschap de eeuwen weten te trotseren en we kennen haar nu als een vrijzinnig kerkgenootschap. De Contraremonstranten hielden het in de toenmalige Gereformeerde Kerk voor het zeggen en ook deze heeft de eeuwen doorstaan, zij het met verschillende afscheidingen en naamsveranderingen. Maar ook met iets nieuws: Binnen de Protestantse Kerk in Nederland die sinds 2004 bestaat zijn kerken die voorheen gescheiden waren weer samengevoegd. Laten we hopen en bidden dat ook de geschillen met andere afgescheiden kerken op een goed moment bijgelegd worden en dat we als kerk weer één zullen zijn in Jezus Christus, onze Heer.

Dit is de samenvatting van een uitgebreider artikel dat te lezen is op www.classis400.blogspot.nl

Agenda

Jubileumactiviteiten 400 jaar Classis Bommel:

- Za. 27 september Muzikale manifestatie “Er zit muziek in de kerk”, St. Maartenskerk Zaltbommel.
- Zo. 28 september viering in de plaatselijke gemeenten onder het thema “Gods trouw door de eeuwen heen”.

Jarigen in de gemeente

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

Datum	Naam	Leeftijd	Adres
21-05	J.A. van Zandwijk	85	Molenstraat 14
24-05	N. de Groot-Biemans	85	Laarweg 8
02-06	G. Burghart-Mijdam	89	Zworrelstraat 27

Tenslotte

Wie een kind leert lopen, gaat een stukje vooruit en keert zich dan om naar het kind. Nooit loop je naast het kind, maar je maakt jezelf tot doel voor het kind. Daar moet het op zijn eigen beentjes naar toe.

Zo gaat Christus in Zijn Hemelvaart voorop. Hij loopt niet meer naast Zijn leerlingen, maar maakt Zichzelf tot doel waarheen de gelovigen moeten streven, terwijl zij leren op eigen benen te staan.

Zo staat de Heere daar als doel en wendt Zich tot de gelovigen en breidt Zijn armen uit als een moeder.

Met een hartelijke groet,
Ds. J. Broekman

AGENDA

Woensdag 21 mei	18:30u	Uitzending kerktelefoon
Woensdag 4 juni	18:30u	Uitzending kerktelefoon

Voor al deze gegevens uit het kerkblad en de algemene informatie, zie ook de website van onze gemeente; www.nhkherwijnen.nl



VAN DE REDACTIE

De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 2 juni a.s.

vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:

N. van der Vliet

Berkenlaan 2

email: kerkbladherwijnen@planet.nl

Volgende inleverdata zijn;

- 16 juni voor 2 weken
- 30 juni voor 2 weken
- 14 juli **voor 6 weken**



- KERKBLAD** Verschijnt éénmaal per 14 dagen
- REDACTIELEDEN** N. van der Vliet (kopij inleveren)
Berkenlaan 2, 4171 AM Herwijnen
Telefoon 0418 – 58 14 57
e-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl
E.J. van Rossem-van Maren
- CD-OPNAMEN** Verkrijgbaar van elke dienst bij
familie van Rossem,
Breede Kampen 3, tel. 0418 – 58 41 42
- COLLEGE VAN
KERKRENTMEESTERS** Bankrekeningnr. NL10 INGB 0000950925
Bankrekeningnr. NL42 RABO 0328000531
- DIACONIE** Bankrekeningnr. NL70 FVLB 0635812320
- ONDERHOUDSFONDS** Bankrekeningnr. NL51 FVLB 0635815184
- ADM. KERKBLAD** Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328024643
- KERKRADIO** Bankrekeningnr. NL39 FVLB 0635815206
- WEBSITE** www.nhkherwijnen.nl
- COLLECTEBONNEN** Verkrijgbaar via een bestelformulier achter in
de kerk
€ 0,70 / € 1,00
- UITZENDING RADIO LINGEWAAL**
Kabel UPC 92.1
Ether 104.9
PC www.lekwaaltv.nl
TV lokale omroep LWTK
Glasvezel KPN: TV kanaal 594
Radio kanaal 994