

<b>KERKGEBOUW</b>	Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen
<b>PREDIKANT</b>	Ds. J. Broekman Waaldijk 137 4171 CC Herwijnen 0418 – 581505 j.broekman@solcon.nl
<b>OUDERLINGEN</b>	T.J. Hijkoop J. van Kuilenburg J.J. van Mourik A. Ruitenburg
<b>OUDERLINGEN- KERKRENTMEESTER</b>	H. van Eeken A.J. Hobo D. de Joode, <b>scriba</b> Lunet 18, 4214 GA Vuren 0183 – 637092 ddejoode@planet.nl
<b>DIAKENEN</b>	D. de Bruijn G. de Joode, <b>jeugddiaken</b> A. van Mourik
<b>BIJSTAND PASTORAAT</b>	Kand. J.H. de Vree 0488-413146
<b>ORGANISTEN</b>	H.J. de Bruijn A.P. van de Minkelis
<b>KOSTERS</b>	Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133 Rudi van Zante, Zworrelstraat 63, tel. 582987
<b>KERKDIENTEN</b>	Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt) Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) Avonddienst 18.30 uur
<b>ZONDAGSSCHOOL</b>	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in het kerkelijk centrum
<b>CRECHE</b>	Elke zondagmorgen in Peuterspeelzaal De Kinderkamer

## **KERKDIENSTEN**

### **Zondag 8 juni 2014: Pinksteren**

- 09:30 uur: Ds. J. Broekman; **bevestiging lidmaten**  
Introïtuslied: Pinksterliederen
- 18:30 uur: Kand. J.A. Hogensteder, Ouderkerk aan de IJssel  
Introïtuslied: Gez. 132: 1, 3
- 1<sup>e</sup> collecte: Pinksterzendingscollecte
- 2<sup>e</sup> collecte: Kerkrentmeesters
- Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

### **Zondag 15 juni 2014**

- 09:30 uur: Ds. R.R. Eisinga, Schoonrewoerd  
Introïtuslied: Ps. 81: 1, 12
- 18:30 uur: Ds. J. Broekman  
Introïtuslied: Ps. 148: 1, 2
- 1<sup>e</sup> collecte: Diaconie
- 2<sup>e</sup> collecte: Kerkrentmeesters
- Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

### **Lied van de Zondagsschool**

- 8 juni: Ps. 75: 1
- 15 juni: Ps. 81: 12

### **Kinderoppas:**

- 8 juni: Corrie Hobo en Bertie Treffers
- 15 juni: Ellie en Joanne van Vliet

### **Schoonmaakrooster**

- 9 t/m 13 juni: mw. Van Brakel, mw. Kornet
- 23 t/m 27 juni: mw. Treffers, mw. Hobo, mw. Zeiderveld,  
mw. Beukenkamp



## Meditatie

*En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest (Hand. 2: 4a)*

Het Pinksterfeest is het feest dat het laatste is in de rij van feesten in het kerkelijk jaar. Maar is het voor ons echt feest? Veel christenen zitten er een beetje mee, want je kunt je er bijna niets bij voorstellen. Geen Kind in de kribbe, geen kruis, geen opstanding, alleen maar de uitstorting van de Heilige Geest.

Alleen maar...? De uitstorting van de Heilige Geest is de vervulling van de Oudtestamentische belofte aangaande het komen van de Geest in de eindtijd. In het Oude Testament werd de Geest slechts aan een enkeling geschonken. Maar nu gaat het gebed van Mozes in Numeri 11: 29 in vervulling: allen werden vervuld en profeteerden.

Allen werden vervuld...

Een mens kan van veel vol zitten. Het meest zit hij vol van zichzelf. In alles heeft hij zichzelf op het oog. Afgelopen week las ik het nog: in de jaren 90 van de vorige eeuw was men erg op het wereldgebeuren betrokken, maar in onze tijd is de mens veel meer op zichzelf gericht: men is vervuld van eigen huis, eigen plekje, eigen geluk. Maar vervuld worden met de Geest? Let wel: dat is een gave van God. En aan wie schenkt de Heere Zijn Heilige Geest? Aan allen bij wie er plaats is voor de Geest van God en die erom gesmeekt hebben.

We kunnen dit alles opmerken in het pinksterevangelie dat we lezen in Hand. 2. De Heilige Geest heeft niet de harten vervuld van allen die zo vol waren van andere dingen. Nee, Hij is daar uitgestort en Hij heeft die harten vervuld waar en door wie Hij verwacht werd. Het was in de pinksterzaal, een van de zalen van de tempel en Hij vervulde de harten van allen die leeg waren en Hem verwachtten.

Opnieuw vieren wij het Pinksterfeest. Weten wij van de Heilige Geest in ons hart? Weten wij van de Heere Jezus door de Heilige Geest in ons leven? Dan zullen er van dit leven van de Geest ook vruchten gehoord en gezien worden. Dan kunnen we niet zwijgen van Hem, van de grote daden van God, van alles wat Hij in Jezus tot stand gebracht heeft...

Ds. J. Broekman

## Uit de gemeente

### Zieken

In de afgelopen weken is de heer P. van Arendonk, Achterweg 90, enkele keren in het ziekenhuis opgenomen geweest. Inmiddels is hij weer thuis en we hopen en bidden dat het weer een beetje mag gaan.



Ook mevr. N. Hijkoop- Maat, Bloklandweg 3, heeft in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem gelegen. Zij moest vanwege hevige pijn opgenomen worden. Er is twee liter vocht weggenomen en nader onderzoek gedaan. Het is een moeilijke weg die zij moet gaan waarbij nog veel vragen open staan. We bidden haar de kracht van onze God toe om te kunnen dragen wat zij op haar levenspad te dragen krijgt. *De HEERE is genadig en rechtvaardig, onze God is een Ontfermer* (Psalm 116: 5).

We wensen alle zieken in de gemeente, allen die onderzoeken ondergaan of op uitslagen wachten, de ontfermende genade van onze goede God toe op de vaak moeilijke weg die ze moeten gaan.

Ook zij, die in stilte hun ziekte dragen of meelijden met hun geliefden en zij die zoveel moeite hebben met de verwerking en acceptatie van hun ziekte, of wachten op de uitslag van een onderzoek en een eventueel vervolg van de behandeling, mogen verzekerd zijn van de voorbede van de gemeente. Laten we de noden van de gemeente en de gemeenteleden in het gebed dragen naar Gods troon, immers het krachtige gebed van de rechtvaardige vermag veel (Jac.5:16). Het Woord van God wijst ons de weg, ook m.b.t. de voorbede voor onze zieken. Ook onze aandacht, in welke vorm dan ook, is van belang.

In de diverse (verpleeg)huizen verblijven:

Dhr. Van Horssen, Hornstaete – Vlinder, Lingesteynplantsoen 65,  
4141 GJ Leerdam

Dhr. C. Hobo, Hornstaete – Vlinder, Lingesteynplantsoen 65,  
4141 GJ Leerdam

Henk van Meteren, Woongroep de Boomkamp, Notarisappel 29-35,  
4191 DX Geldermalsen

Henny van der Meijden, Merwebolder, Klipper 4, Touwbaan 1,  
3363 WB Sliedrecht

Andrea van Mourik, Griendweg 16L, 4208 AA Gorinchem

## Dankbetuiging

Na het overlijden van mijn lieve man, onze vader, schoonvader en opa

*Aart van der Meijden*

Hebben wij veel reacties mogen ontvangen in de vorm van kaarten, telefoontjes en bezoeken. Dit heeft ons erg goed gedaan.

Onze hartelijke dank hiervoor,

W.A. van der Meijden – Kozijn  
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

## VERANTWOORDING

### Collecten

Zondag 4 mei:	1 <sup>e</sup> collecte	€ 448,85	St. Gain slachtoffers Holocaust
	2 <sup>e</sup> collecte	€ 127,00	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 79,45	Past. en prediking
Zondag 11 mei:	1 <sup>e</sup> collecte	€ 108,40	Diaconie
	2 <sup>e</sup> collecte	€ 104,80	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 109,65	Past. en prediking
Zondag 18 mei:	1 <sup>e</sup> collecte	€ 135,55	Deelgenoten
	2 <sup>e</sup> collecte	€ 132,80	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 131,80	Past. en prediking

### Giften

Ontvangen via:

Ouderling R. van Mourik, € 50,00

Kand. De Vree voor de kerk € 15,00 en € 5,00

Voor al deze giften heel hartelijk dank.

## Rondom het Woord

### Diensten

D.V. zondag 8 juni: Pinksteren! Het laatste feest in het kerkelijk jaar: we gedenken de uitstorting van de Heilige Geest. Al voor Zijn sterven, opstanding en hemelvaart zei de Heere Jezus: *Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid.* En die Trooster is gekomen en woont onder ons! En dat

gedenken we in de feestelijke diensten op de eerste Pinksterdag.  
's Morgens en 's avonds!

In de ochtenddienst lezen we het Pinksterevangelie uit Handelingen 2. De eerste aanzet die mensen laat getuigen van de grote werken van de Heere. Door dat getuigenis worden mensen uit alle volken erbij gehaald en gaan op hun beurt weer hun geloof belijden. Zo groeit de kerk van Christus. Het is mooi dat er in onze gemeente ook een viertal mensen zijn die in het openbaar van hun geloof willen getuigen. Dat zal in deze dienst ook gebeuren. Hun namen vindt u hieronder. Met het oog op de openbare belijdenis van het geloof lezen we ook Ruth 1: 1-19a en het slot van vers 16 is het uitgangspunt voor de preek: Ruth belijdt: *Uw volk is mijn volk en uw God mijn God*. Ruth doet dus belijdenis van haar geloof. Dat mogen we in deze dienst horen en 'zien'. Vooraf zingen we enkele Pinksterliederen, daarom is er een gedrukte liturgie.

De zondag daarna, D.V. 15 juni, is er 's avonds weer een leerdienst. We zijn toegekomen aan Zondag 49 van de Heidelbergse catechismus. Deze Zondag bestaat uit één vraag: *wat bidden we met de woorden: Uw wil geschiede, gelijk in de Hemel also ook op de aarde?* Het gaat in dit gebed om de wil die God ons bekend gemaakt heeft, in onderscheid van Gods verborgen wil. De wil die God ons bekend gemaakt heeft, vinden we in Zijn geboden. We bidden in dit gebed om net zo getrouw te zijn als de engelen in de hemel. Ook deze derde bede van het Onze Vader is heel indringend en een uitleg zeker waard. Uw aanwezigheid dus ook. De tekst van deze Zondag ligt weer klaar bij de ingang van de kerk.

### **Belijdenis**

Ik wil de namen van de belijdeniscatechisanten in dit kerkblad nogmaals aan u doorgeven.

Jan – Willem Boogert, Rij- en Uitweg 16

Cornelis Adrianus (Kees) Klerkx, Boutlaan 20

Ingrid Catharina Wilhelmina (Ingrid) Klerkx – Oosterwijk, Boutlaan 20

Jan Kruis, Rozenstraat 5

De vrouwen van Jan en Jan- Willem, Teuny Kruis en Carolien Boogert, hebben al belijdenis gedaan. Ze hebben dit afgelopen seizoen wel samen de belijdeniscatechisatie gevolgd.

Wij wensen hen een goede belijdenisdienst toe op de 1<sup>e</sup> Pinksterdag.

## Avond/nacht van gebed ook in Herwijnen op vrijdag 13 juni 2014:

In veel plaatsen in Nederland en België wordt vrijdag 13 juni de avond en/of nacht van het gebed gehouden, voor de vervolgte kerk. Ook in de gereformeerde kerk aan de Achterweg heeft zo'n bijeenkomst plaats.

Gebed is voor vervolgte christenen vaak het enige waarop ze kunnen terugvallen. Ze kennen de kracht van gebed en rekenen erop dat christenen wereldwijd met hen meebidden. Tijdens de Nacht van Gebed bidt u voor de vervolgte kerk aan de hand van aangeleverde filmfragmenten en gebedspunten.

„Waarom zou ik bidden voor vervolgte christenen?“ Eigenlijk is het antwoord heel makkelijk; omdat vervolgte christenen er zelf om vragen. Zij beseffen dat ze juist door gebed van anderen kracht ontvangen om vol te houden. Ze vragen echter nooit of het lijden mag stoppen. De Kerk groeit door de verdrukking heen. Dat weten ze. Daarom is de steun van andere christenen zo belangrijk. We zijn allemaal deel van één Lichaam. U kunt voor hen bidden. Uw gebed heeft impact.

### Het programma in Herwijnen is als volgt

21.45 uur inloop met koffie en korte opening

22.00 uur start blok; Opvallende landen Ranglijst Christenvervolgung

22.30 uur start blok: Syrië

23.00 tot 24.00 uur Noord Korea, nr. 1 op lijst Christenvervolgung.

Hiervoor is een spreker uitgenodigd die kort geleden naar dat land is geweest

24.00 uur Centraal Afrikaanse Republiek

00.30 uur Egypte

01.00 Afsluiting

Na elk gebedsblok wordt afgesloten met een lied. Iedereen heeft de keuze om het gehele programma mee te doen of bepaalde blokken van gebed. Graag dan voor de start van een blok aanwezig zijn.

Bidt u mee? Het is voor onze broeders en zusters een enorme kracht en voor een aantal het enige wapen in deze geestelijke strijd. U blijft toch niet thuis? Uiteraard mag u thuis voor uw broeders en zusters bidden als u niet aanwezig kunt zijn.

### De kracht van gebed

Het bidden in de nacht is voor de een misschien een uitdaging en voor anderen een offer. Toch zijn er goede redenen denkbaar waarom we als christenen ook 's nachts zouden kunnen bidden. Hieronder vindt u een aantal redenen om 's nachts te bidden:

- In de Bijbel staat verschillende keren de aansporing om onophoudelijk te bidden, bijvoorbeeld in Romeinen 12:12. Dus ook 's nachts, terwijl veel mensen om je heen slapen.
- 's Nachts wordt u niet gestoord door telefoon, door geluiden van buiten of door uw dagelijkse beslommingen. De nacht is dus bij uitstek het moment om je even terug te trekken in de stilte, je te concentreren en te bidden.
- Veel vervolgte christenen hebben het juist 's nachts moeilijk. Hoe kom je de nacht door als het voortdurend aan je knaagt dat je onterecht vastzit en je familie thuis op je wacht? De twijfel slaat toe. Waar doe ik het allemaal voor? Is God er wel? Door 's nachts te bidden, staan we naast vervolgte christenen op het moment dat zij het heel zwaar hebben.
- Door 's nachts op te blijven, brengt u een offer. Als u 's nachts uw ogen dichtdoet, denkt uw lichaam normaal gesproken dat het mag gaan slapen. Tijdens de Nacht van Gebed zult u dat ook zeker hebben als u uw ogen sluit om te bidden. Er zitten moeilijke uurtjes tussen, u zult soms moeten vechten tegen de slaap. God is nooit verplicht om onze gebeden te verhoren, maar Hij geniet ervan als wij Hem ernstig zoeken.
- Bid eens anders dan u gewend bent. Door te bidden in verschillende groepen, kunt u uw gebedsleven een nieuwe impuls geven.
- We profiteren van een tijdsverschil. Als de Nacht van Gebed in Nederland en België begint, worden de gevangenen in de werkkampen in Noord-Korea gewekt om weer een dag lang zware arbeid te verrichten. Ook andere vervolgte christenen in het verre Oosten worden dan wakker.
- Veel bijbelse figuren baden 's nachts. Jezus trok zich terug om de hele nacht te bidden (Lucas 6:12). Paulus en Silas gingen om middernacht in de gevangenis in gebed (Handelingen 16:25) en de gemeente van Petrus bleef 's nachts vol vuur bidden toen Petrus gevangen zat (Handelingen 12:5).



## **Agenda**

Jubileumactiviteiten 400 jaar Classis Bommel:

Za. 27 september Muzikale manifestatie "Er zit muziek in de kerk", St. Maartenskerk Zaltbommel.

Zo. 28 september viering in de plaatselijke gemeenten onder het thema "Gods trouw door de eeuwen heen".

## **Jarigen in de gemeente**

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

<u>Datum</u>	<u>Naam</u>	<u>Leeftijd</u>	<u>Adres</u>
11-06	A. Groen	91	ZC Avondlicht
15-06	J.W. de Joode	87	ZC Avondlicht

## **Registratie geboorte / burgerlijke staat**

Om ons ledenbestand zo goed mogelijk actueel te houden, verzoeken wij u in geval van verhuizing, geboorte of wijziging van de burgerlijke staat dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de scriba of predikant. Op deze manier hopen we de betrouwbaarheid van de ledenadministratie te bevorderen en te handhaven.

[info@nhkherwijnen.nl](mailto:info@nhkherwijnen.nl) / telefoonnummers zie de omslag van het kerkblad.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking,  
het college van kerkrentmeesters

## **Laat het even weten**

Er zijn van die momenten dat u behoefte heeft aan een gesprek met de predikant en/of kerkenraad. Bij ziekte of feestelijke gebeurtenissen, in vreugde en verdriet, bij problemen of 'om je hart te luchten'.

Ook uw predikant en kerkenraad zien de noodzaak daarvan in, om waarlijk nabij te zijn met het Woord van God en zo de gemeente van de Grote Herder Jezus Christus te zijn.

Opdat de ambtsdragers dit medeleven ook daadwerkelijk gestalte kunnen geven, is het noodzakelijk dat zij op de hoogte zijn. De contactpersoon is de scriba, dhr. D. de Joode. Direct contact met hem is noodzakelijk! Zo kunnen wij onder andere zorgen voor correcte afkondigingen en bezoeken.

Laat het daarom vooral even weten!

## **Verantwoording bloemengroet**

De afgelopen weken werd de bloemengroet van de gemeente bezorgd bij:

10 mei	mw. E. van Noord – van Arendonk	Achterweg
17 mei	mw. S. van Weelden – van der Meijden	Geerstraat
24 mei	mw. W. van der Meijden – Kozijn	Waaldijk
31 mei	mw. D. de Fockert – van Krieken	Vervoornlaan

## **Stichting Schuilplaats**

De zomer is in aantocht! We genieten van de zon die steeds iets warmer wordt. Voorjaar wordt vaak als symbool gezien voor nieuw leven. Er worden jonge dieren geboren, maar ook de natuur komt weer tot bloei, tot leven. En in de zomer genieten we van de warmte van de zon en het uitgelopen groen.

Confronterend kan dit zijn, wanneer je zelf verlangt naar nieuw leven. Je bent getrouwd, maar jong leven laat op zich wachten, of blijft helemaal uit. Het leven van een naaste is opgehouden: je man, vrouw, ouders, of kind is gestorven. Of we hebben zoveel zorgen, dat het leven ondergesneeuwd blijft, ook al schijnt buiten de zon. We weten dat de Heere Jezus zijn leven heeft gegeven, weer is opgestaan en dat ons eeuwig leven beloofd wordt in Hem. Toch kan het leven hier op aarde zo zonder uitzicht lijken.

Als je met dit soort moeiten worstelt, overweeg dan eens om hierover een gesprek aan te gaan met iemand die je vertrouwt. Misschien is dat de predikant, of een bevriende broeder of zuster. Je mag ook aankloppen bij Stichting Schuilplaats in Veenendaal. Stichting Schuilplaats begeleidt mensen die vastgelopen zijn en wil hen weer op weg helpen om nieuw perspectief te zien. De overtuiging dat de Heere God betrokken is op alle mensen vormt onze belangrijkste drijfveer om ons in te zetten voor de mensen die hulp bij ons vragen. We zetten onze vakkennis en deskundigheid in om onze cliënten te begeleiden in hun psychosociale problemen.

Neem contact met ons op via ons nummer 0318-547870 of kijk eerst eens rond op onze website: [www.stichtingschuilplaats.nl](http://www.stichtingschuilplaats.nl)



## Bijpraten over ZEESTERREN

Het is alweer juni... Nog even en de zomervakantie komt echt in zicht. Zoals bekend vindt in de laatste week van die vakantie op maandag, dinsdag en woensdag de **Vakantie-Bijbel-Spel-Week** plaats. Toch nog maar even in het kort:



Wanneer: maandag 25 t/m woensdag 27 augustus  
Waar: IJclubgebouw en aanliggend terrein  
Voor wie: kinderen in de basisschoolleeftijd  
(dus vanaf 4 jaar t/m de schoolverlaters)

Thema: **Zeesterren**

Doelstelling: Het doel van de VBSW is om in een sfeer van veiligheid en gezelligheid, samen naar Bijbelverhalen te kijken en te luisteren en andere opbouwende activiteiten met elkaar te doen. Zo hopen we ieder kind te laten ervaren dat God van hem of haar houdt.

Op dit moment is er nog wel behoefte aan medewerkers die helpen bij een spel, of die een vast groepje willen begeleiden. Aanmeldingen zijn dus nog steeds heel erg welkom, maar de tijd dringt... De spelorganisatoren gaan daarom vanaf nu ook zelf actief mensen benaderen. We hopen van harte dat zij dan op u/jou mogen rekenen!

Eind juni krijgen alle kinderen van beide scholen in Herwijnen een uitnodiging om zich op te geven. Natuurlijk hopen we dat veel kinderen enthousiast zijn om mee te doen. Het programma, dat inmiddels steeds concretere invulling krijgt, geeft er in ieder geval zeker aanleiding toe! Op maandag en dinsdag is de ochtend (ruim) ingepland, op woensdag beginnen we om 15.00 uur 's middags. Vroeg in de avond staat er dan een feestelijke afsluiting gepland met niemand minder dan **Matthijs Vlaardingebroek**, die met zijn kindertheater de voorstelling "**Als een vis in het water**" brengt, geheel in aansluiting op het landelijk thema "Zeesterren" van de Vakantie-Bijbel-Spel-Week. Ook zeker een aanrader om als ouder of andere belangstellende mee te maken! Van harte welkom in ieder geval.

Uiteraard is de echte afsluiting tijdens de gezamenlijke morgendienst in de Gereformeerde kerk op zondag 31 augustus.

Voor meer informatie: zie website van de kerk of facebookpagina: VBSW Herwijnen. Voor vragen of wat dan ook: stuur een mail naar [vbswherwijnen@live.nl](mailto:vbswherwijnen@live.nl)

Met vriendelijke groeten,  
Stuurgroep Vakantie-Bijbel-Spel-Week

Mirjam Bron	Pieterswaard 20	0418 - 582135
Gerben den Hartog		06 - 48610352
Ellen de Kock		06 - 48007208
Netty Pippel	Wilgenlaan 29	0418 - 641678
Annette Ruitenburg	Kolstraat 32	0418 - 582439
Josina van Zandwijk	Bommelweg 10	0418 - 582593

### **Tenslotte**

Het is prachtig weer, wanneer ik deze berichten voor het kerkblad zit te schrijven. De zon schijnt volop en de natuur bloeit op. De rozen in de tuin van de burens staan er prachtig bij en de koeien op de uiterwaarden liggen rustig in de zon te herkauwen. Een vredig gevoel zo in de week voor Pinksteren. Het is windstil en de bladeren aan de bomen hangen aan de takken in volledige rust. Wat wil een mens nog meer?

Nou.. windstilte kan ook gevaarlijk zijn. Niet zozeer in de natuur, maar wel in de kerk. De kerk kan in een gevaarlijke windstilte terecht komen. Wanneer? Als de wind van de Geest niet meer waait.

Ik verlang weleens naar het geluid van een geweldige windvlaag en tongen als van vuur. Dat er hier aan de dijk, nee.. in de harten van ons allemaal een heilige onrust komt, waarna we nog meer kunnen genieten van de rust in de natuur en in ons leven. Bovenal van de rust die bij Jezus te vinden is.

Winderige Pinksterdagen toegewenst!

Mede namens mijn vrouw een hartelijke groet,

Ds. J. Broekman

**AGENDA**

Woensdag 4 juni	18:30u	Uitzending kerktelefoon
Vrijdag 13 juni	21:45u	Avond/ nacht van gebed
Woensdag 18 juni	18:30u	Uitzending kerktelefoon

Voor al deze gegevens uit het kerkblad en de algemene informatie, zie ook de website van onze gemeente; [www.nhkerwijnen.nl](http://www.nhkerwijnen.nl)



**VAN DE REDACTIE**

De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 16 juni 2014 **vóór 16.00 uur** ingeleverd te zijn bij: **N. van der Vliet**  
Berkenlaan 2  
email: [kerkbladherwijnen@planet.nl](mailto:kerkbladherwijnen@planet.nl)

Volgende inleverdata zijn;

- 30 juni voor 2 weken
- 14 juli voor 6 weken

**Woordzoeker Hemelvaart Pinksteren**

U	G	T	S	E	E	F	R	E	T	S	K	N	I	P
I	A	A	U	L	G				O	N	J	A	A	D
T	A	L	T	I	Y				N	E	E	R	I	T
S	L	E	N	B	P				G	D	T	T	S	R
T	V	N	O	I	T				E	E	G	E	A	T
O	D	U	P	È	E	O	F	O	N	M	E	O	S	R
R	N	M	U	T	H	E	I	L	I	G	E	E	D	O
T	I	E	R	R	I	J	U	D	E	A	W	I	N	O
I	W	S	D	O	O	J	D	F	R	Y	G	I	È	S
N	S	O	N	E	T	E	I	M	A	L	E	N	I	T
G	S	P	È	K					G	E	E	L	E	
A	R	O	I	R					K	K	L	Y	R	
P	È	T	C	E					N	A	E	F	E	
O	E	A	O	T					E	A	P	M	I	
S	E	M	D	E					N	R	I	A	B	
T	L	I	A	N					I	P	C	P	A	
E	I	È	P	Z					E	S	S	J	R	
L	L	O	A	E					M	E	I	O	A	
E	A	M	K	N					O	O	D	È	E	
N	G	H	E	M					E	L	V	A	A	

© www.ebonderwijs.nl

Pinksterfeest	Hemelvaart	Discipelen	God	Jood
Trooster	Talen	Windvlaag	Joël	Romeinen
Tongen	Vuur	Geest	Wijn	Libië
Galileërs	Parten	Elmieten	Apostelen	Kretenzen
Mesopotamië	Judea	Pontus	Arabier	Egypte
Asia	Frygië	Utstorting		

Als je alle woorden hebt gehad blijven er nog letters over, vul die hieronder in:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- KERKBLAD** Verschijnt éénmaal per 14 dagen
- REDACTIELEDEN** N. van der Vliet (kopij inleveren)  
Berkenlaan 2, 4171 AM Herwijnen  
Telefoon 0418 – 58 14 57  
e-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl  
E.J. van Rossem-van Maren
- CD-OPNAMEN** Verkrijgbaar van elke dienst bij  
familie van Rossem,  
Breede Kampen 3, tel. 0418 – 58 41 42
- COLLEGE VAN  
KERKRENTMEESTERS** Bankrekeningnr. NL10 INGB 0000950925  
Bankrekeningnr. NL42 RABO 0328000531
- DIACONIE** Bankrekeningnr. NL70 FVLB 0635812320
- ONDERHOUDSFONDS** Bankrekeningnr. NL51 FVLB 0635815184
- ADM. KERKBLAD** Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328024643
- KERKRADIO** Bankrekeningnr. NL39 FVLB 0635815206
- WEBSITE** [www.nhkherwijnen.nl](http://www.nhkherwijnen.nl)
- COLLECTEBONNEN** Verkrijgbaar via een bestelformulier achter in  
de kerk  
€ 0,70 / € 1,00
- UITZENDING RADIO LINGEWAAL**  
Kabel UPC 92.1  
Ether 104.9  
PC [www.lekwaaltv.nl](http://www.lekwaaltv.nl)  
TV lokale omroep LWTK  
Glasvezel KPN: TV kanaal 594  
Radio kanaal 994