

KERKGEBOUW	Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen
PREDIKANT	Ds. J. Broekman Waaldijk 137 4171 CC Herwijnen 0418 – 581505 j.broekman@solcon.nl
OUDERLINGEN	T.J. Hijkoop J. van Kuilenburg J.J. van Mourik A. Ruitenburg
OUDERLINGEN- KERKRENTMEESTER	H. van Eeken A.J. Hobo D. de Joode, scriba Lunet 18, 4214 GA Vuren 0183 – 637092 ddejoode@planet.nl
DIAKENEN	D. de Bruijn G. de Joode, jeugddiaken A. van Mourik A. van der Meijden
BIJSTAND PASTORAAT	Kand. J.H. de Vree 0488-413146
ORGANISTEN	H.J. de Bruijn A.P. van de Minkelis
KOSTERS	Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133 Rudi van Zante, Zworrelstraat 63, tel. 582987
KERKDIENTEN	Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt) Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) Avonddienst 18.30 uur
ZONDAGSSCHOOL	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in het kerkelijk centrum
CRECHE	Elke zondagmorgen in Peuterspeelzaal De Kinderkamer

KERKDIENSTEN

Zondag 17 juli 2014

15:00 uur: Ds. G.J. Mink, dienst zorgcentrum Avondlicht

Zondag 20 juli 2014

09:30 uur: Ds. J. Broekman

Introïtuslied: Ps. 3: 1, 2

18:30 uur: Prof. Dr. A. van de Beek, Veenendaal

Introïtuslied: Ps. 4: 1, 2

1^e collecte: Lepra zending

2^e collecte: Kerkrentmeesters

Uitg.collecte : Onderhoudsfonds

Zondag 27 juli 2014

09:30 uur: Ds. W. de Bruin, Harderwijk

Introïtuslied: Ps. 5: 1, 2

18:30 uur: Ds. M. Heikoop, Rijswijk (NB)

Introïtuslied: Ps. 6: 3, 4

1^e collecte: Diaconie

2^e collecte: Kerkrentmeesters

Uitg.collecte : Onderhoudsfonds

Zondag 3 augustus 2014

09:30 uur: Ds. J. van Dijk, Zeist

Introïtuslied: Ps. 7: 4, 5

18:30 uur: Ds. C. van der Scheur, Veenendaal

Introïtuslied: Ps. 8: 4, 5

1^e collecte: Bloemengroet

2^e collecte: Kerkrentmeesters

Uitg.collecte : Pastoraat en Prediking

Zondag 10 augustus 2014

09:30 uur: Ds. D. Heikoop, Nieuwegein
Introïtuslied: Ps. 9: 13, 14

18:30 uur: Ds. M. van Campen, Ede
Introïtuslied: Ps. 10: 4, 5

1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en Prediking

Zondag 17 augustus 2014

09:30 uur: Ds. J. Broekman **uitzending via radio Lingewaal**
Introïtuslied: Ps. 11: 1, 2

18:30 uur: Kand. J.H. de Vree, Dodewaard
Introïtuslied: Ps. 12: 1, 2

1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en Prediking

Zondag 24 augustus 2014

09:30 uur: Ds. R.R. Eisinga, Bergambacht
Introïtuslied: Ps. 13: 3, 4

18:30 uur: Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 14: 6, 7

1^e collecte: Zomerzendingcollecte
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Onderhoudsfonds

Zondag 31 augustus 2014

09:30 uur: Ds. J. Broekman **afsluiting Vakantie Bijbel Spel Week**
Introïtuslied: Ps. 15: 3, 4

18:30 uur: Ds. W. de Bruin, Harderwijk
Introïtuslied: Ps. 16: 1, 2

1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en Prediking

Lied van de Zondagsschool

Zomervakantie

Kinderoppas:

20 juli: Gera en Juna Visser

Schoonmaakrooster

21 t/m 25 juli: mw. Van der Linden, mw. G. van der Vliet

4 t/m 8 aug: mw. Kruis, mw. Van der Weerd

18 t/m 22 aug: mw. Van Brakel, mw. Kornet

1 t/m 5 sept: mw. Treffers, mw. Hobo, mw. Zeiderveld,
mw. Beukenkamp

MEDITATIE

Heb goede moed, sta op, Hij roept u (Markus 10: 49b).



Wat kon een blinde in de tijd van Jezus anders doen dan zijn hand ophouden om in leven te blijven? Verlamden en kreupelen waren aan hetzelfde lot onderworpen. En zo, door wat hun toegeworpen werd, probeerden deze mensen in hun onderhoud te voorzien. Maar op zekere dag komt er in het leven van Bartimeüs een keerpunt.

De Heere Jezus is op weg naar Jeruzalem om het Paasfeest te vieren. Jezus de Nazarener... als Bartimeüs die naam hoort, weet hij: dit is mijn kans. 'Zoon van David', roept hij. Hiermee erkent hij Jezus als de door God gezonden Messias. 'Ontferm U over mij!' Maar de omstanders manen hem tot zwijgen. Jezus mag door een blinde bedelaar toch niet opgehouden worden? Gelukkig laat Bartimeüs zich hierdoor niet uit het veld slaan. Bartimeüs geloofde in Jezus' macht en bereidheid om hem te geven wat hij vroeg. Jezus stond stil en zei dat men hem roepen moest. Toen zeiden de mensen: *Heb goede moed, sta op, Hij roept u.*

Dat is nu echt Evangelie. Wat is dat een wonder, dat u, nu u deze meditatie leest, horen mag: *Heb goede moed.* Hoe blind u ook bent, Jezus is machtig en gewillig om u ziende te maken. Voor Hem is niets

te wonderlijk. *Sta op!* Uit uw moedeloosheid, uw hopeloosheid. Zie op Hem! Ga tot Hem! Roep tot Hem: *Jezus, Zoon van David, ontferm U over mij.* Hij is nog Dezelfde als toen Bartimeüs riep. Hij heeft nog hetzelfde liefhebbende hart. Hij is nog met dezelfde ontferming over u bewogen. Daarom mag u onder Zijn Woord zitten. *Hij roept u.* Hij roept u tot bekering, tot geloof. Tot alles wat Hij verdiend heeft. Is dat geen wonder?

Alles heeft Hij.

Alles geeft Hij.

Niets verwacht Hij van U.

Een blinde kan zichzelf toch de ogen niet openen? Een dode kan zichzelf toch niet doen leven? Hij kan het! Hij doet het! Laat het dan aan Hem over! En u zult horen wat die blinde hoorde: *Ga heen, uw geloof heeft u behouden.*

Ds. J. Broekman

UIT DE GEMEENTE

Zieken

Voor de komende tijd zal het kerkblad niet actueel kunnen zijn wat betreft de zieken. In een periode van zes weken kan er veel gebeuren. Gelukkig dat de Heere niet met vakantie is en onze gebeden altijd hoort. Laten we daarom niet nalaten de zieken in onze gebeden te gedenken.

Deze week wordt Pieter 't Lam, Geerstraat 19, voor een operatie in het ziekenhuis opgenomen. Wanneer u dit bericht leest, is hij waarschijnlijk weer thuis. Wij wensen hem sterkte toe bij het herstel.

De heer Jilis van Kuilenburg, Achterweg 55, wordt op 4 augustus voor een operatie in het ziekenhuis opgenomen. Er is een spannende tijd van onderzoek aan vooraf gegaan en deze operatie is al enige tijd geleden vastgesteld. We hopen en bidden dat alles goed mag verlopen en bevelen hem en allen die hem lief zijn in uw voorbede aan.

Door enige miscommunicatie is nog niet in het kerkblad vermeld dat mevr. M. van Zomeren- van Zomeren, Kolstraat 26, in verpleeghuis Lingesteijn in Leerdam is opgenomen. Ze is eerder in Lingesteijn geweest, toen enkele dagen thuis geweest om vervolgens opnieuw opgenomen te worden. We bidden Marie veel sterkte toe in deze situatie en hopen dat er definitief een oplossing gevonden wordt.

Zaterdag 12 juli heeft er aan het begin van de avond een ernstig ongeluk in Haaften voorgedaan, waarbij vijf jonge mensen uit Herwijnen bij betrokken waren. Er ging een schok door het dorp. Eén van hen is



bij dat ongeluk overleden en anderen zijn (al dan niet zwaar) gewond geraakt. We denken aan de vrouw van de overleden man die een kind verwacht en ook aan allen die om de slachtoffers heen staan. In de voorbede haalde ik woorden uit Psalm 89 aan: *Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur*. We werden daar met dit ongeluk weer mee geconfronteerd. Dat de Heere deze roepstem aan ons hart heilige. En dat Hij alle betrokkenen troosten wil in Zijn liefde.

Ook zij, die in stilte hun ziekte dragen of meelijden met hun geliefden en zij die zoveel moeite hebben met de verwerking en acceptatie van hun ziekte, of wachten op de uitslag van een onderzoek en een eventueel vervolg van de behandeling, mogen verzekerd zijn van de voorbede van de gemeente. Laten we de noden van de gemeente en de gemeenteleden in het gebed dragen naar Gods troon, immers het krachtige gebed van de rechtvaardige vermag veel (Jac.5:16). Het Woord van God wijst ons de weg, ook m.b.t. de voorbede voor onze zieken. Ook onze aandacht, in welke vorm dan ook, is van belang.

In de diverse (verpleeg)huizen verblijven:

Dhr. Van Horssen, Hornstaete – Vlinder, Lingesteynplantsoen 65,
4141 GJ Leerdam

Dhr. C. Hobo, Hornstaete – Vlinder, Lingesteynplantsoen 65,
4141 GJ Leerdam

Henk van Meteren, Woongroep de Boomkamp, Notarisappel 29-35,
4191 DX Geldermalsen

Henny van der Meijden, Merwebolder, Klipper 4, Touwbaan 1,
3363 WB Sliedrecht

Andrea van Mourik, Griendweg 16L, 4208 AA Gorinchem

Dorcias klusreis

U hebt natuurlijk al opgemerkt of gehoord dat de geplande klusreis in juni naar Oekraïne niet is doorgedaan. We hebben het zo lang mogelijk in beraad gehouden maar begin mei is in overleg met Dorcas Andijk de reis geannuleerd.

De Dorcas vertegenwoordigers in Oekraïne gaven aan dat de onrust vanuit het oosten van het land langzaam naar het midden uitbreidt. In Levov, iets boven Uzghorod, heeft de burgemeester gekozen voor Rusland. (Uzghorod is niet ver van de plaats waar men zou gaan klussen) Men vond het niet verantwoord voor de vrijwilligers om de grens over te gaan.

Het is heel erg jammer dat de klusreis niet is doorgedaan voor de vrijwilligers die er allemaal heel veel zin in hadden om de mensen te gaan helpen, maar het meest worden de mensen in Oekraïne er door getroffen. Daarom hebben wij gevraagd of, wanneer de situatie in Oekraïne wel weer veilig is, de groep dan alsnog kan gaan om de kliniek op te knappen.

Eventuele giften, specifiek gedaan voor dit doel, blijven hiervoor gereserveerd staan.

Uit dankbaarheid

Hierbij willen wij iedereen bedanken die deze dag tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt!

Groetjes,
Thijs en Alie van Maaren – van Tongerlo



VERANTWOORDING

Collecten

Zondag 29 juni:	1 ^e collecte	€ 106,25	Diaconie
	2 ^e collecte	€ 142,55	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 132,95	Past. en prediking
Zondag 6 juli:	1 ^e collecte	€ 130,50	St. Oost Europa
	2 ^e collecte	€ 117,00	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 110,70	Past. en Prediking

Giften

Ontvangen via;

Ds. Broekman; € 30,- en € 20,-

Mw. L. van der Weerd; € 10,-

Mw. Broekman; € 10,-

Ouderling Van Kuilenburg; € 20,- tijdens huisbezoek

Voor al deze giften heel hartelijk dank.

Rondom het Woord

Diensten

Omdat dit kerkblad een periode van zes weken beslaat, is het niet mogelijk een uitgewerkt overzicht te geven van de inhoud van de diensten. Andere keren doe ik dat wel, zodat ter voorbereiding al wat nagedacht kan worden over de Schriftlezing en het thema. Er zullen overigens ook verschillende gastvoorgangers zijn, omdat in deze periode ook onze vakantie valt.

D.V. komende zondag 20 juli ga ik in de morgendienst voor. We sluiten dan de korte serie preken over Handelingen 28 af. We overdachten de reis van Paulus naar Rome en in het slot van dit hoofdstuk lezen we dat Paulus in Rome aankomt. De tekst voor de preek is vers 31: *Hij predikte het Koninkrijk van God en gaf onderwijs over de Heere Jezus Christus, met alle vrijmoedigheid, ongehinderd.* Het thema is: 'Het Evangelie in Rome'.

Na onze vakantie ga ik op zondag 17 augustus weer voor. Ik begin vanwege de vakantietijd nog niet meer een nieuwe serie, maar waar het in deze dienst in de verkondiging wel over gaat, weet ik nog niet. De nieuwe serie kondig ik in het volgende kerkblad aan.

De week daarna, zondag 24 augustus, is er 's avonds een leerdienst. De laatste Zondag (52) van de Heidelbergse Catechismus wordt behandeld. De tekst daarvan ligt (zoals we gewend zijn) bij de ingang van de kerk.

Op zondag 31 augustus sluiten we de Vakantie Bijbel Spelweek af. We zijn dankbaar dat er dit jaar weer een aantal dagen in de laatste week van de schoolvakantie de gelegenheid is een groot aantal kinderen te ontmoeten en ook met het Evangelie in aanraking te brengen. U bent daar ongetwijfeld van op de hoogte. Voorgaande jaren lag het accent van deze dienst op de start van het nieuwe schooljaar. Dat willen we dit jaar er weer bij betrekken en daarom is de school ook uitgenodigd medewerking te verlenen. Daarnaast is er nu weer aandacht voor het afsluiten van de VBSW. In de dienst komt hetzelfde thema aan de orde als op de voorafgaande dagen. Het thema van de VBSW is: 'Zeesterren'. In de dienst wordt de laatste vis uit het aquarium opgevisst: de vertel-vis. En dat is Petrus. We lezen uit Handelingen 2 wat Petrus vertelt en daar mag ik een korte uitleg van geven. Het is een dienst die vooral gericht is op kinderen.

De dienst wordt gehouden in de Gereformeerde Kerk aan de Achterweg.

Avond alle wijkteams - vooraankondiging

Graag aandacht voor het volgende: op D.V. 16 september is er een avond voor alle wijkteams!!!

De kerkenraad en de bezoekbroeders hebben gesproken over de geweldige inzet van de bezoekdames van de wijkteams. Regelmatig zijn de wijkteams in de afgelopen jaren ook afzonderlijk bij elkaar geweest. Maar aan het begin van het nieuwe seizoen willen we graag alle leden van de wijkteams een keer bij elkaar hebben. Om te evalueren en vooral ook om vooruit te kijken. Daarbij is een manier bedacht om de bezoeken nog aardiger te maken.

We willen dat graag uitleggen. Dus reserveer in uw agenda of op de kalender: 16 september – vergadering alle wijkteams.

U krijgt nog een uitnodiging.

Vakantie

Het zal niemand ontgaan zijn dat de vakantietijd is aangebroken. Het vakantieadres is besproken of de caravan staat volgepakt klaar. Even eruit om te rust te komen. Anderen hebben geen plannen gemaakt, want dit jaar wordt de vakantietijd thuis door gebracht: vanwege ouderdom of ziekte of vanwege de financiën. Maar hoe het ook is: alle (kerkelijk)werk ligt stil of staat op een laag pitje.

Ook uw dominee heeft vakantie in de komende weken en daarom trekken mijn vrouw en ik er ook een poosje op uit. Een lang weekend in het Sauerland, gevolgd door een dag of tien in Oostenrijk. Verschillende slimmeriken hebben al ontdekt dat ik de betreffende zondagen ook voorga in Nederlandstalige kerkdiensten: in Medebach en in Reutte. We zijn niet alle dagen weg, maar officieel hebben we van 21 juli tot en met 10 augustus vakantie.

Als er in deze periode dringend pastorale hulp nodig is, kunt u zich het beste melden bij de voorzitter van de kerkenraad, de heer Van Eeken (581392). Hij weet wie mij in noodzakelijke gevallen vervangt. Laten we hopen dat het niet nodig is. Ik zeg altijd: 'Met vakantie gaan is mooi, maar gezond thuis komen is nog mooier.'

Jarigen in de gemeente

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.



<u>Datum</u>	<u>Naam</u>	<u>Leeftijd</u>	<u>Adres</u>
23-07	J. Kornet – Loef	87	Pr. W. Alexanderstr. 3
23-08	C. Duizer – Dame	89	Nieuwe Steeg 12
27-08	E.C. Haaksman – v.d. Berg	101	ZC Avondlicht
29-08	A. Ton	87	Waaldijk 63

De Classis Bommel en het onderwijs (2)

De vorige bijdrage besloot ik met de opmerking van de Hollandse schoolmeester Valckoogh dat kerkenraden voor een dubbeltje op de eerste rang wilden zitten. Met andere woorden, de dominees en ouderlingen keken niet naar de kwaliteiten van de schoolmeester, maar of de meester met een laag traktement genoegen nam. Met alle gevolgen van dien. De schoolmeester van Zuilichem, ging bij gebrek aan inkomen in de paardenhandel. Hij zou wel meer dan 40 paarden op stal hebben staan, aldus Constantijn Huygens. In een van zijn vele brieven lezen we bovendien dat de meester in het Bommelse gevang belandde, aangeklaagd wegens 'lorrendraaijerij' oftewel smokkelarij.

Het schoolreglement voor Gelderland uit 1681 moest een einde maken aan allerlei uitwassen. Nu stond er zwart op wit op papier wat er van de schoolmeesters werd verwacht. De laatsten wisten waar ze aan toe waren en de classis moest er voor zorgen dat de meesters zich aan de spelregels hielden. In het boekje lezen we dat schoolmeesters aler ze hun betrekking aanvaardden de drie 'Formulieren van Eenigheid' dienden te ondertekenen. Mochten ze bijklussen? In ieder geval was het hen verboden een kroeg te exploiteren en ze mochten geen belasting innen. Alles wat hen van het lesgeven afhield was verboden. Wat voor ons vanzelfsprekend is, werd in het reglement opgenomen, namelijk dat een schoolmeester vlot moest kunnen lezen en met 'goede hant' schrijven. Voorts diende hij vanzelfsprekend de Psalmen Davids goed te kunnen zingen. Dan was er naast het lesgeven nog een belangrijke taak waarvoor de meesters zich gesteld zagen, namelijk het opvoeden van de leerlingen tot 'vrome Godsallige lieden'! Dat werden ze, zo vertelt het Reglement, mede door de 'exempelen' (het voorbeeld) van de schoolmeester. Deze diende zich zowel in als buiten het schoollokaal te onthouden van gevloek en gescheld. Was de schoolmeester getrouwd, dan moest zijn echtgenote ook lidmaat van de kerk zijn. Het schoolmeesters gezin diende de scholieren 'in alle Godtsaligheyd en deugd' voor te gaan.

Zingen was een belangrijk onderdeel van het 'lespakket'. Dat zien we ook terug in de sollicitatieprocedure. Arnoldus van Bommel solliciteerde in 1764 naar de schoolmeestersplaats in Kerkdriel. Hij werd het, maar er waren nog dertien andere kandidaten. Allen moesten Psalm 27 en

65 zingen en vervolgens een gedeelte uit het boek Jesaja voorlezen. Voorts moesten zij een som maken, enkele regels op een bord schrijven en hun handtekening zetten. Van Bommel scoorde een voldoende. In het reglement stond wat hij moest doen. Zijn lessen waren van acht tot elf uur en 's middags van een tot vier uur. In de eerste plaats moest hij de kinderen het Onze vader, de Tien Geboden en de Twaalf Artikelen leren. Voorts kwam het spellen, lezen en schrijven aan bod.

Op zondag was er uiteraard geen school. Het reglement vermeldt nog 'speeldagen' (tweeënhalve dag per week). De meester was dan niet vrij. Hij moest er op letten dat de kinderen zich niet aan gokken overgaven of op gevaarlijke plekken gingen zwemmen.

Bij het opstellen van het reglement, in 1681, was er geen sprake van dat alle dorpelingen gereformeerd waren. Integendeel. Ondanks alle pogingen tot calvinisering zouden de katholieken er altijd blijven. Ze vormden vaak een meerderheid die moest slikken wat de gereformeerde overheid hen voorschreef. Dat gaf van tijd tot tijd spanningen. Ds. Noordberg uit Ammerzoden meldde in februari 1686 dat hij het beu was op straat te worden 'nagehuijlt ende bespot door Paepse kinderen'. Katholieke feesten bleven ook bestaan. Zo klaagde ds. Schuttenius in hetzelfde jaar dat in zijn dorp (Herwijnen) de vastenavond nog volop gevierd werd. Katholieken moesten gereformeerd worden. Daarom waren er geen legale katholieke scholen. De gereformeerde school was voor elk kind bestemd ongeacht de religie. Ieder kind leerde de psalmverzen en deed mee als de schoolmeester zijn gebeden uitsprak. Niet-gereformeerde kinderen hoefden echter niet de vraag en het antwoord uit de catechismus die zondags in de kerk behandeld werd uit het hoofd te leren. In het reglement vinden we nog veel meer bijzonderheden over meesters, de leerstof en de school. De broeders uit de classis hielden toezicht en adviseerden kerkenraden wanneer het 'schoolhouden' te wensen over liet.

Het is jammer dat er slechts aantekeningen bewaard zijn gebleven over de visitatie van de Bommelerwaard en dat alleen voor de 18e eeuw. Toch zullen de bevindingen van de ouderlingen en predikanten niet veel hebben afgeweken van wat er in ten noorden van de Waal, het andere deel van het werkgebied van de Classis Bommel werd aangetroffen. In de eerste plaats diende zich het probleem aan dat zich overal buiten de grote steden voordeed: het schoolverzuim, en dan met name als het koren rijp was of de vruchten geplukt moesten worden. In de oogsttijd was het alle hands aan dek. Groot en klein, oud en jong waren op het veld aan het werk. Voor de school was dan geen tijd. Ook

schoolmeesters 'vergat' dan wel de taak waarvoor zij waren aangesteld. De verslagen van de visitatiecommissies lijken op de krant, dat wil zeggen: goed nieuws, is geen nieuws. We treffen dus meestal alleen notities aan over het falen en feilen van dominees en schoolmeesters. Hurwenen trof het niet met de schoolmeester. Of was het andersom? De classis nam het in 1710 op voor Herman Lagrou, die zijn werk niet kon doen omdat de dorpingen hem steeds hinderden. Wilde de schoolmeester in 1710 zijn werk doen, in 1770 behandelde de classis de klacht dat de schoolmeester er nooit was of zich met andere zaken bezighield. De kinderen gingen daarom naar de school in Rossum. De meester van Hurwenen was ook geen lid van de gereformeerde kerk, terwijl dat volgens het reglement een vereiste was. De Hurnse predikant, ds. Veltcamp, kreeg de opdracht hem achter de vodden te zitten. Tenslotte iets over Roelof van Zetten. Deze schoolmeester uit Rhenoy haalde in 1761 de Vaderlandsche Letteroefeningen, een belangrijk opiniemaandblad in die eeuw. 'Vrij van meesterachtige verwaandheid', aldus het blad, blonk hij uit in het spreken in het openbaar. Hij wist niet alleen 'alles' van Sterrenkunde, Stuurmanskunst en de 'Aard-globe', maar herhaalde op zondagavond de preek die de dominee eerder op de dag had gehouden uit het blote hoofd. De beroemde Leidse geleerde hoogleraar Lulofs stond versteld van zijn kennis. Zijn karig traktement vulde Van Zetten aan met het vervaardigen en verkopen van zonnewijzers. Voor een edelman in het Noordhollandse Spanbroek maakte hij een gigantische zonnewijzer met daarbij nog 63 kleinere waarvan afgelezen kon worden hoe het gesteld was op Kaap de Goede Hoop, in Rusland, Portugal, Groenland en talloze andere landen. Het tijdschrift 'bejammerde' het dat Van Zetten in zo'n afgelegen oord woonde en slechts weinigen van de werken van dit genie kennis konden nemen

Er is zo veel te vinden en te lezen over schoolmeesters en de rol van de classis. Dankzij de inspanningen van al die mannen en later ook vrouwen, - stap voor stap -, leerden onze voorouders de Bijbel te lezen en namen ze kennis van allerlei praktische zaken uit tal van boeken. Over huishouden en hoe het werk beter te kunnen doen, over een gezond leven en over andere mensen ver weg en dichtbij. De geschiedenis is niet begonnen toen wij in de wieg lagen. En: de kerk en dus ook de classis was en is er niet voor zichzelf! Van het begin af aan was de kerk gericht op de ander: die in nood verkeerde. In een volgende bijdrage schenk ik aandacht aan mensen die ook vandaag op ons pad komen: vluchtelingen en onderdrukte mensen waar de Classis Bommel aandacht voor vroeg.

Aart Vos

Agenda

Jubileumactiviteiten 400 jaar Classis Bommel:

- Za. 27 september Muzikale manifestatie "Er zit muziek in de kerk", St. Maartenskerk Zaltbommel.
- Zo. 28 september viering in de plaatselijke gemeenten onder het thema "Gods trouw door de eeuwen heen".

Vakantie-Bijbel-Spel-Week: Zeesterren

Wanneer?

Maandag 25 t/m woensdag 27 augustus

Waar?

IJclubgebouw en aanliggend terrein

Voor wie?

Kinderen in de basisschoolleeftijd
(dus vanaf 4 jaar t/m de schoolverlaters)



Thema: Zeesterren

Doelstelling: Het doel van de VBSW is om in een sfeer van veiligheid en gezelligheid samen naar Bijbelverhalen te kijken en te luisteren en andere opbouwende activiteiten met elkaar te doen. Zo hopen we ieder kind te laten ervaren dat God van hem of haar houdt.

De stuurgroep van de Vakantie-Bijbel-Spel-Week is er klaar voor: de laatste week van de zomervakantie zijn 'onze Zeesterren' van harte welkom op het terrein van het ijsclubgebouw om andere kinderen te ontmoeten en samen te luisteren naar Bijbelverhalen, te zingen en allerlei leuke activiteiten te doen. We hebben er zin in!

Inmiddels hebben alle kinderen van de basisscholen in Herwijnen een uitnodiging gekregen. We hopen dat we snel de aanmeldingen binnen krijgen, zodat we een beeld hebben van de grootte van de groep en duidelijk hebben op welke spelmedewerkers we nog een beroep kunnen doen. Maar het ziet ernaar uit dat er voldoende vrijwilligers zijn, waarvoor dank!

We zijn heel blij dat we de woensdag feestelijk kunnen afsluiten met niemand minder dan Matthijs Vlaardingerbroek, die ons met zijn kindertheater de voorstelling "Als een vis in het water" brengt, geheel in aansluiting op het landelijk thema "Zeesterren" van de Vakantie-Bijbel-Spel-Week. De voorstelling begint om 18.30 uur. We hopen hierbij ook

vele ouders of andere belangstellenden te ontmoeten! Van harte welkom in ieder geval.

Tijdens de week zal er een giftenbus staan om de kosten van de VBSW te dekken. Daarnaast is er ook een rekening waarop giften gestort kunnen worden:

NL 05 RABO 0116 0188 52. Van harte aanbevolen!

Zondag 31 augustus in de (gezamenlijke) ochtenddienst willen we met elkaar nog terugblikken op de week en vooruitblikken op het nieuwe schooljaar.

Voor vragen of wat dan ook: stuur een mail naar vbswherwijnen@live.nl of neem contact op met één van de stuurgroepleden.

Met vriendelijke groeten,
Stuurgroep Vakantie-Bijbel-Spel-Week

Mirjam Bron	Pieterswaard 20	0418 - 582135
Gerben den Hartog		06 - 48610352
Ellen de Kock		06 - 48007208
Netty Pippel	Wilgenlaan 29	0418 - 641678
Annette Ruitenburg	Kolstraat 32	0418 - 582439
Josina van Zandwijk	Bommelweg 10	0418 - 582593

Registratie geboorte / burgerlijke staat

Om ons ledenbestand zo goed mogelijk actueel te houden, verzoeken wij u in geval van verhuizing, geboorte of wijziging van de burgerlijke staat dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de scriba of predikant. Op deze manier hopen we de betrouwbaarheid van de ledenadministratie te bevorderen en te handhaven.

info@nhkherwijnen.nl / telefoonnummers zie de omslag van het kerkblad.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking,
het college van kerkrentmeesters

Bloemengroet

Geen opgave.

Kleurplaat over zeesterren



Tenslotte

Onlangs zat er tijdens de morgendienst een kikker in de kerk. Ik heb het niet gemerkt en velen van u wellicht ook niet. Ik hoorde het pas achteraf. Zoiets is ongewoon en dat leidt dan natuurlijk de aandacht af van hen die de kikker wel gezien hebben. 't Was gelukkig niet zo erg als de kikkerplaag in Egypte, maar toch...

Gelukkig kreeg deze gebeurtenis een goede afloop. Op heldhaftige manier heeft, naar ik hoorde, Jaimie de Fokkert hem gevangen en zijn kostbare kikkerleven gespaard. Goed gedaan, Jaimie!!



Alles heeft een bedoeling. Ook een kikker in de kerk? Ik weet het niet, maar het deed me wel denken aan een verhaaltje dat ik onlangs las. En daar kunnen we wat van leren als het om bidden gaat. Misschien is die kikker daarom wel in de kerk gekomen. Het verhaaltje staat in het boek 'Het gebed van de kikker' van Anthony de Mello. Dit verhaaltje kan ons wat leren over een

goede gebedshouding. Noem het maar een gelijkenis.

Op een nacht werd broeder Bruna bij het gebed gestoord door een kwakende kikker. Het lukte hem niet het lawaai te negeren en hij riep vanuit zijn open raam: "Stil daar! Ik ben aan het bidden!"

Nu moet je weten dat broeder Bruno een heilige was en dus werd zijn bevel onmiddellijk opgevolgd. Ieder levend wezen hield zijn adem in, met de bedoeling zijn gebed zo gunstig mogelijk te beïnvloeden.

Maar al gauw werd broeder Bruno door een ander geluid gehinderd, namelijk van zijn eigen innerlijke stem. "Misschien", zei die stem, "beleeft God evenveel plezier aan het gekwaak van een kikker als aan jouw psalmen." "Hoe kan het gekwaak van een kikker God in 's hemelsnaam behagen!" antwoordde Bruno. De stem gaf echter niet op: "Waarom denk je dat God het geluid heeft geschapen?" En Bruno besloot op deze vraag een antwoord te zoeken. Hij opende opnieuw zijn raam en riep: "Zing!" Het gekwaak van de kikker, maar ook van alle andere kikkers in de buurt, barstte los. Bruno luisterde vol aandacht en gaf zich aan de geluiden over, en het gekwaak was niet langer hinderlijk, maar verrijkte de stilte van de nacht.

Deze ontdekking gaf Bruno een diep gevoel van harmonie met al wat leeft en voor het eerst in zijn leven begreep hij wat bidden was.

De kikker in onze kerk kwaakte niet, maar hij en zijn medekikkers zijn vaak bij het vallen van de avond rondom kerk en pastorie te horen. Een dag later kwam ik bij ons poortje weer een kikker tegen. Ik moest toen aan bovenstaande 'gelijkenis' denken. De Spreukendichter zegt: 'Ga tot de mier en wordt wijs'. Met een variant daarop zeg ik voor deze keer: 'Ga tot de kikker en leer daarvan.'

Wat een kikker in de kerk allemaal niet teweeg kan brengen...

Met een hartelijke groet,
Ds. J. Broekman

AGENDA

Woensdag 20 augustus	18:30u	Uitzending kerkteléfono
Woensdag 3 september	18:30u	Uitzending kerkteléfono

Voor al deze gegevens uit het kerkblad en de algemene informatie, zie ook de website van onze gemeente; www.nhkerwijnen.nl



VAN DE REDACTIE

De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 1 september 2014 **vóór 16.00 uur** ingeleverd te zijn bij:

N. van der Vliet

Berkenlaan 2

email: kerkbladherwijnen@planet.nl

Volgende inleverdata zijn:

15 september	voor 3 weken
6 oktober	voor 2 weken
20 oktober	voor 2 weken
3 november	voor 2 weken
17 november	voor 2 weken
1 december	voor 2 weken
15 december	voor 3 weken

KERKBLAD	Verschijnt éénmaal per 14 dagen
REDACTIELEDEN	N. van der Vliet (kopij inleveren) Berkenlaan 2, 4171 AM Herwijnen Telefoon 0418 – 58 14 57 e-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl E.J. van Rossem-van Maren
CD-OPNAMEN	Verkrijgbaar van elke dienst bij familie van Rossem, Breede Kampen 3, tel. 0418 – 58 41 42
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS	Bankrekeningnr. NL10 INGB 0000950925 Bankrekeningnr. NL42 RABO 0328000531
DIACONIE	Bankrekeningnr. NL70 FVLB 0635812320
ONDERHOUDSFONDS	Bankrekeningnr. NL51 FVLB 0635815184
ADM. KERKBLAD	Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328024643
KERKRADIO	Bankrekeningnr. NL39 FVLB 0635815206
WEBSITE	www.nhkherwijnen.nl
COLLECTEBONNEN	Verkrijgbaar via een bestelformulier achter in de kerk € 0,70 / € 1,00
UITZENDING RADIO LINGEWAAL	Kabel UPC 92.1 Ether 104.9 PC www.lekwaaltv.nl TV lokale omroep LWTK Glasvezel KPN: TV kanaal 594 Radio kanaal 994