

KERKGEBOUW	Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen
PREDIKANT	Ds. J. Broekman Waaldijk 137 4171 CC Herwijnen 0418 – 581505 j.broekman@solcon.nl
OUDERLINGEN	T.J. Hijkoop J. van Kuilenburg J.J. van Mourik A. Ruitenburg
OUDERLINGEN- KERKRENTMEESTER	H. van Eeken A.J. Hobo D. de Joode, scriba Lunet 18, 4214 GA Vuren 0183 – 637092 ddejoode@planet.nl
DIAKENEN	D. de Bruijn G. de Joode, jeugddiaken A. van Mourik A. van der Meijden
BIJSTAND PASTORAAT	Kand. J.H. de Vree 0488-413146
ORGANISTEN	H.J. de Bruijn A.P. van de Minkelis
KOSTERS	Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133 Rudi van Zante, Zworrelstraat 63, tel. 582987
KERKDIENTEN	Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt) Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) Avonddienst 18.30 uur
ZONDAGSSCHOOL	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in het kerkelijk centrum
CRECHE	Elke zondagmorgen in Peuterspeelzaal De Kinderkamer

KERKDIENSTEN

Donderdag 18 september 2014

15:00 uur: Ds. J. Broekman, dienst in zorgcentrum Avondlicht

Zondag 21 september 2014

09:30 uur: Prof. Dr. J. Paul, Ede

Introïtuslied: Ps. 93: 1, 4

18:30 uur: Ds. E. van Wijk, Hei- en Boeicop

Introïtuslied: Ps. 19: 6, 7

1^e collecte: Kerk en Israël

2^e collecte: Kerkrentmeesters

Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Zondag 28 september 2014

09:30 uur: Ds. J. Broekman, opening winterwerk

Introïtuslied: Ps. 98: 1, 4

18:30 uur: Ds. G.D Hoff, Dodewaard

Introïtuslied: Ps. 20: 3, 4

1^e collecte: Plaatselijk jeugdwerk

2^e collecte: Kerkrentmeesters

Uitg.collecte : Onderhoudsfonds

Zondag 5 oktober 2014

09:30 uur: Ds. A. Stijf, Ede,

rechtstreekse uitzending radio Lingewaal

Introïtuslied: Ps. 98: 2, 4

18:30 uur: Ds. J. Broekman

Introïtuslied: Ps. 21: 1, 3

1^e collecte: Diaconie

2^e collecte: Kerkrentmeesters

Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Lied van de Zondagsschool

21 sept: Ps. 93: 4
28 sept: Ps. 98: 4a
5 okt: Ps. 98: 4b

Kinderoppas:

21 sept: Gerda en Arianne de Fockert
28 sept: Jasperina de Fockert en Joanne van Vliet
5 okt: Yvonne de Graaf en Naomi de Fokkert

Schoonmaakrooster

22 t/m 26 sept: mw. Van der Linden, mw. G. van der Vliet
29 t/m 03 okt: mw. Kruis, mw. Van der Weerd
06 t/m 10 okt: mw. Van Brakel, mw. Kornet

MEDITATIE

...die is tot een hoeksteen geworden...
(Markus 12: 10b)



Deze week start het winterwerk weer. Natuurlijk is in de afgelopen zomerperiode veel werk gewoon doorgegaan, met name de zondagse erediensten in de gemeente. De zondagsschool ging door en het verzorgen van het kerkblad niet te vergeten. Maar nu gaat het werk van verschillende clubs en commissies weer beginnen. In de maand september is er al veel voorbereid voor het komende seizoen. De catechisaties, de clubs, de verschillende kringen, het bezoekerwerk en noem maar op. Samen werken we aan de opbouw van de gemeente en we vragen er in een eredienst, de dienst opening van het winterwerk, een zegen over. We zouden kunnen zeggen: zo zijn we samen bezig voor de opbouw van de kerk.

Als we iets gaan opbouwen, moet er ook een goede fundering zijn. Dat weet iedereen. Als er geen goede fundering is, zakt het op te bouwen gebouw schreef. De kerk moet ook een goede fundering hebben. Nu zal dat met het gebouw aan de dijk wel goed zitten. Er zal in het begin van de 19^e eeuw, toen ons kerkgebouw gebouwd werd, wel goed over nagedacht zijn. Maar ook in geestelijk opzicht moet een kerk, een

gemeente, een goede fundering hebben. Anders zakt het ook scheef of stort het zelfs in.

In de tijd van de Heere Jezus wist men dat ook. Alleen hadden ze toen nog geen fundering zoals wij nu kennen, maar aan de hoeken van een gebouw legde men zogenaamde hoekstenen, die het gebouw moesten dragen. Het was van belang dat elke gebouw een hoeksteen had. Nu wordt in Markus 12 de Heere Jezus een Hoeksteen genoemd. Dus is Hij de Hoeksteen op Wie alles rust. Ook het werk in de gemeente, ook de gemeente van Herwijnen. Daarom gaan we weer in vertrouwen het nieuwe seizoen beginnen en verder bouwen op die Hoeksteen. Maar ook in persoonlijk opzicht mogen we vertrouwen hebben op die Hoeksteen. Heel het gebouw van uw zaligheid rust ook op Hem. Al uw hoop en verwachting mag, nee, moet alleen op Hem zijn. Anders is alles wat u bouwt tevergeefs. Maar de Hoeksteen Jezus Christus is volkomen betrouwbaar. *Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.*

Ds. J. Broekman

UIT DE GEMEENTE

Zieken

In de afgelopen weken zijn drie gemeenteleden in het ziekenhuis voor een behandeling opgenomen geweest in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. Inmiddels zijn ze alle drie weer thuis en zijn er goede berichten.

Over Jan en Teuny Kruis, Rozenstraat 5, heb ik de vorige keer al in het kerkblad geschreven. We wensen hen sterkte met het verder herstel.

Hetty van Arkel, Molenkamp 7, is geholpen aan een littekenbreuk in haar buik. De ene dag geholpen en de andere dag naar huis: zo gaat dat tegenwoordig. Het lijkt allemaal zo simpel, maar de periode van herstel moet toch doorgemaakt worden; in dit geval thuis. We wensen ook Hetty een voorspoedig herstel en kracht van Boven in deze situatie.

We denken ook aan hen die hier niet genoemd worden, maar die wel in een traject van onderzoeken zitten, wat meestal ook niet zo gemakkelijk is en vaak ook spanning oplevert. Ook als het om geliefden gaat die niet tot onze gemeente behoren. In de Bijbel staat: *Ik stel mij de HEERE voortdurend voor ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet* (Psalm 16: 8). Laten we dat maar doen en daaruit leven. Dan krijgen we kracht naar kruis.



Ook zij, die in stilte hun ziekte dragen of meelijden met hun geliefden en zij die zoveel moeite hebben met de verwerking en acceptatie van hun ziekte, of wachten op de uitslag van een onderzoek en een eventueel vervolg van de behandeling, mogen verzekerd zijn van de voorbede van de gemeente. Laten we de noden van de gemeente en de gemeenteleden in het gebed dragen naar Gods troon, immers het krachtige gebed van de rechtvaardige vermag veel (Jac.5:16). Het Woord van God wijst ons de weg, ook m.b.t. de voorbede voor onze zieken. Ook onze aandacht, in welke vorm dan ook, is van belang.

In de diverse (verpleeg)huizen verblijven:

Dhr. Van Horssen, Hornstaete – Vlinder, Lingesteynplantsoen 65,
4141 GJ Leerdam

Dhr. C. Hobo, Hornstaete – Vlinder, Lingesteynplantsoen 65,
4141 GJ Leerdam

Henk van Meteren, Woongroep de Boomkamp, Notarisappel 29-35,
4191 DX Geldermalsen

Henny van der Meijden, Merwebolder, Klipper 4, Touwbaan 1,
3363 WB Sliedrecht

Andrea van Mourik, Griendweg 16L, 4208 AA Gorinchem

In memoriam

Verdrietig heeft de familie kennis gegeven, dat na een werkzaam leven, nog vrij onverwachts, is heengegaan een vader, schoonvader, groot- en overgrootvader, de heer Hendrik Jacobus Duizer. Sinds 13 juli 2001 was hij weduwnaar van Wilhelmina van der Meijden. Ook vanaf deze plaats condoleren we de familie met dit verlies en wensen hen sterkte en de zegen van de Heere toe.

De heer Hendrik Jacobus Duizer, genoemd Henk Duizer, was op 9 februari 1928 geboren aan de Waaldijk in de buurtschap 't Rot. In dit gezin werden 7 kinderen geboren. Een broertje verdrong echter op jonge leeftijd. Als kind is Henk gedoopt en christelijk opgevoed. Van huis uit hoorde hij bij de gereformeerde kerk, die toen nog in het Benedeneind stond. Voor zijn vader betekende het geloof veel. Hierdoor heeft hij heel wat Bijbelkennis van huis uit meegekregen.

Met zijn vrouw heeft de heer Duizer voor zijn nicht Ria gezorgd. Dit hebben ze gedaan als vader en moeder. En Ria heeft hen ook ervaren als een vader en moeder.

Later werd Elly geboren, waarna het gezin van de Waaldijk verhuisde naar Zworrelstraat 62 en daar heeft hij nog 50 jaar gewoond.

De laatste maanden namen zijn krachten steeds verder af. Een ziekenhuisopname was nodig. Er traden complicaties op in de vorm van een herseninfarct. Op woensdag 3 september kwam er een einde aan zijn leven hier op aarde. Hij stierf in de leeftijd van 86 jaar.

In een goed gevuld rouwcentrum "Lingewaal" hebben we over "Jezus is de Goede Herder" gesproken. Vroeger heeft de heer Duizer schapen gehad. Schapen kennen hun baas. De vraag die op ons afkomt is: "Kennen wij de Heere Jezus en luisteren wij naar Zijn stem?"

In de Bijbel lezen we dat Johannes de Doper heeft getuigd: "Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven, maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem" (Joh.3:36).

Na de rouwdienst hebben we het lichaam van Hendrik Jacobus Duizer ter aarde besteld op de Algemene begraafplaats aan de Peperstraat te Herwijnen bij het graf van zijn vrouw en broer.

Kand. J.H. de Vree

Huwelijksjubileum

Op 20 september hopen de heer en mevrouw Kwakernaak, Kromme Akkers 21, te gedenken dat zij 40 jaar geleden in het huwelijk traden. Hun huwelijk werd bevestigd en ingezegend in Gorinchem door ds. D. Heikoop. Het is goed daarop terug te kijken. En dan na veertig jaar is er die bijzondere dag waar naar uitgekeken mag worden. Als je trouwt, trouw je ook nog voor een groot deel met je dromen. Dromen die zo één keer in de zoveel tijd uitkomen, maar heel vaak ook niet. Maar na 40 jaar mag je de werkelijkheid onder ogen komen en dan verwonderd raken over hoe God een weg met je als gezin gaat. Voor sommige dingen had je niet gekozen, maar ze zijn rijkdom voor je geworden. Andere dingen had je wel gekozen, maar het liep heel anders. Je eigen stappen en Gods wegen lopen niet zomaar in elkaar over en toch zijn ze er beide. Dat maakt dankbaar en gelukkig. Het geeft vertrouwen voor de tijd die komt. We wensen Hanny en Joop op 27 september een fijne dag toe, wanneer dit heugelijke feit gevierd wordt en wensen hen Gods zegen voor de toekomst, samen met de kinderen en kleinkinderen.

VERANTWOORDING

Collecten

Zondag 31 aug:	1 ^e collecte	€ 43,25	Diaconie (avonddienst)
	2 ^e collecte	€ 50,80	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 52,12	Onderhoudsfonds
Zondag 7 sept:	1 ^e collecte	€ 888,20	Noodhulp Noord Irak – Open doors
	2 ^e collecte	€ 130,00	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 133,40	Past. en prediking

Giften

Ontvangen via:

Kand. De Vree; €25,- ; 2 maal € 20,- en € 10,- voor de bloemengroet.

Hetty van Arkel; € 10,- voor de bloemengroet.

Voor al deze giften heel hartelijk dank.

RONDON HET WOORD

Diensten

De komende zondag, 21 september, stond ik voor de avonddienst op het preekrooster. Ik heb echter geruild met collega Van Wijk uit Hei- en Boeicop. Heb het goed met hem onder de verkondiging van het Woord.

Op D.V. zondag 28 september is er 's morgens een dienst die in het teken staat van de opening van het winterwerk. Een bijzondere dienst dus, want het is bijzonder dat de Heere ons dat geeft en dat er ook het komende seizoen weer velen zijn die hun schouders onder het kerkenwerk zetten. Maar aan Gods zegen is alles gelegen, dus vragen we in die dienst om Zijn zegen over al het werk in onze gemeente.

Het zal de trouwe lezer van het kerkblad niet ontgaan zijn dat er verschillende artikelen gepubliceerd zijn rond het 400-jarig bestaan van de Classis Bommel. We hebben in classicaal verband afgesproken dat er op 28 september in de erediensten aandacht aan besteed wordt. Of alle gemeenten binnen de classis (een kleine veertig) dat ook doen, is niet bekend. Maar een werkgroep (waar ik ook in zat) heeft een handreiking gemaakt om deze dienst vorm te geven. Schriftlezingen en liederen uit alle bundels die binnen de classis gebruikt worden zijn uitgezocht en aan alle predikanten aangeboden. U begrijpt dat ik daar

ook aandacht aan wil besteden. We combineren dus 'opening winterwerk' en de 'dankdienst 400 jaar Classis Bommel' in de morgendienst van 28 september. Het thema is: *Gods trouw door de eeuwen heen*. We lezen een gedeelte uit Psalm 89 en Matt. 16: 13-20. Er zullen weer verschillende mensen aan deze dienst meewerken en er zal een gedrukte liturgie zijn.

Op D.V. zondag 5 oktober ga ik in de avonddienst voor. Dat is dan, zoals gebruikelijk een leerdienst. De bezoekers van de avonddiensten zullen gemerkt hebben dat we de laatste keer Zondag 52 van de Heidelbergse Catechismus behandeld hebben en dat is de laatste Zondag. Enkelen hebben zich toen al afgevraagd: 'Zal de dominee weer bij Zondag 1 beginnen of iets anders gaan doen?' In het beleidsplan van onze gemeente staat dat mogelijk ook de Nederlandse Geloofsbelijdenis behandeld kan worden. Dat vond ik eigenlijk wel een goed idee. Ik ben me erin gaan verdiepen en ben tot de conclusie gekomen dat ik deze belijdenis thematisch wil gaan behandelen in de leerdienst. Dus niet op het rijtje af van artikel 1 t/m 37, maar naar de onderwerpen die erin genoemd worden. Ik heb in eerste instantie besloten om de artikelen die handelen over de kerk te behandelen. Maar als inleiding op deze nieuwe serie komt op 5 oktober eerst artikel 1 aan de beurt. Professor W. Verboom heeft ook van de Nederlandse Geloofsbelijdenis een eigentijdse weergave gemaakt en die wil ik ook gebruiken en op papier zetten en net als voorheen ligt de tekst bij de ingang van de kerk. Laat u maar eens horen wat u ervan vindt. U kunt het mij ook gerust zeggen (of mailen) als u een bepaald artikel in een dienst behandeld wilt zien.

Kijk maar achterin uw kerkboekje, daar staan ze...

Bezoekwerk

Een predikant legt bezoeken af in de gemeente. In crisissituaties of zomaar...om de contacten te onderhouden. Ik doe dat ook. Maar ik kan niet alles weten. Als u een bezoek op prijs stelt en het is al even geleden, laat het dan vooral weten. Ik maak graag een afspraak.

De ouderlingen gaan weer op huisbezoek. We zijn er dankbaar voor dat zij er zoveel tijd in steken. Ontvang hen daarom als zij u benaderen. Het komt wel eens voor dat een afspraak op het laatste moment wordt afgezegd. Dat is jammer, want dan gaat er kostbare tijd verloren. Ook de ouderlingen willen graag de contacten met u onderhouden. We zijn immers samen 'Gods gezin'!

Wijk 1 is nog steeds vacant (wijk oud-ouderling Van Arkel). We zijn dankbaar dat ouderling Van Kuilenburg een deel van die wijk (zij die buiten Herwijnen wonen) wil waarnemen. En we hebben Henco de

Bruijn bereid gevonden als pastoraal medewerker het bezoekwerk in Herwijnen-Oost (de nieuwbouw) op zich te nemen. Als u daar woont, kunt u dus een bezoek van hem verwachten. Nu Henco bezoekwerk in onze gemeente gaat doen, is het goed dat hij, net als een ouderling, de belofte van geheimhouding aflegt. Dat zal hij doen in de dienst van zondagmorgen 12 oktober. In het volgende kerkblad leest u daar meer over. Intussen zijn we dankbaar dat Henco dit werk in onze gemeente gaat doen.



Lichtspoor

In aanvulling op het bovenstaande zijn we ook dankbaar dat er anderen zijn die bezoekwerk in de gemeente doen. Dat zijn de leden van de wijkteams. De ouderen in de gemeente zijn daar al bekend mee. In het komende seizoen starten we met de verspreiding van het blad 'Lichtspoor' onder de gemeenteleden van 70 jaar en ouder. We zijn blij dat dit via de wijkteams kan. Dat blad verschijnt om de twee maanden en wordt gratis thuisbezorgd. Nu kan een wijkteamlid natuurlijk niet elke keer uitgebreid op bezoek komen als het blad bezorgd wordt. Maar zo af en toe mag u wel een bezoekje verwachten zoals dat voorheen ook gebeurde. We hopen dat er zegen vanuit mag gaan. Ook hier geldt: wilt u een gesprek, laat het vooral weten.

Kringen

In de Activiteitengids die verspreid is in ons dorp heb ik er al uitvoerig over geschreven. Dus hier een korte herinnering. De kringen gaan weer beginnen en wel op de volgende data:

- Bijbelgesprekkring op maandag 29 september om 20.30 uur. We behandelen dit seizoen de brief van Paulus aan de Filippenzen aan de hand van het boekje 'Vreugde als levensstijl'.
- Kring 'Groeien in geloof': we starten op dinsdag 7 oktober om 20.30 uur. We gaan nadenken over de Bergrede (Matt. 5-7) aan de hand van het boekje 'Bouwen op de rots'.
- De lidmatenkring start op donderdag 2 oktober om 20.00 uur. We behandelen het boekje 'Geloven met Petrus', onderwerpen over geloof en twijfel.

We hopen dat de trouwe leden ook dit seizoen weer aanwezig zijn, maar nieuwe leden zijn zeker ook van harte welkom.

PUZZEL

Personen uit de bijbel

D	D	I	N	E	B	U	K	A	D	N	E	Z	A	R	S	Ü	E	H	C	A	Z
E	H	A	Z	S	A	B	B	A	R	A	B	H	E	E	J	O	M	I	R	O	N
H	E	M	Ä	A	B	R	A	H	A	M	I	S	O	R	A	M	V	N	B	O	
A	N	E	P	I	A	G	O	L	I	A	T	H	Z	E	R	A	I	E	E	A	E
G	O	S	I	N	Ë	K	S	J	L	H	L	U	N	I	K	Ä	E	L	B	D	M
A	C	N	L	M	E	L	A	R	O	O	A	U	A	D	A	R	L	E	U	J	I
R	H	O	A	A	R	R	N	H	B	T	E	A	T	Í	O	I	O	R	A	S	
N	T	A	T	J	D	B	A	I	J	A	K	O	B	S	N	N	A	A	M	O	S
J	R	C	U	R	A	E	L	M	E	L	I	J	E	Z	U	S	E	K	T	S	T
M	O	H	S	I	M	E	E	A	S	M	N	A	T	A	N	O	J	I	U	J	I
A	H	H	A	M	H	A	V	J	J	E	A	B	E	S	T	A	B	C	N	J	M
N	A	N	A	C	I	A	A	N	E	O	Z	J	U	D	A	T	R	S	R	U	O
A	N	P	A	N	I	S	A	E	L	M	N	O	D	A	N	A	A	U	E	D	T
S	N	R	N	B	N	D	R	B	I	E	E	A	M	N	M	T	T	E	W	A	E
S	A	I	A	N	T	E	E	Z	E	C	H	I	Ë	L	I	H	G	V	L	S	Ü
E	S	I	M	S	O	M	S	E	R	S	C	H	A	M	É	É	N	H	U	Z	S

Aäron	Eli	Jezus	Lot	Rachel
Abia	Elia	Job	Manasse	Ruben
Abraham	Eva	Johannes	Marcus	Ruth
Adam	Ezechiël	Jona	Maria	Sara
Amos	Goliath	Jonatan	Mirjam	Saul
Barabbas	Hagar	Jozua	Mozes	Sem
Batseba	Hanna	Juda	Nebukadnezar	Simeon
Benjamin	Henoch	Judas	Nero	Simson
Cham	Huz	Kain	Noach	Timoteüs
Dan	Izäak	Lea	Obadja	Zacheüs
Daniël	Jakob	Levi	Pilatus	

Aan het einde houd je een bijbeltekst over van de letters die over zijn.

Catechisatie – oproep aan de ouders

De jeugd van 12 t/m 20 jaar heeft een uitnodiging gekregen om naar de catechisatie te komen. Daarom in dit kerkblad een oproep aan de ouders: praat er met uw kind(eren) over. En denk aan de belofte die u bij de doop van uw kind(eren) gegeven hebt. Ik hoop dat er verschillenden over het vooroordeel dat rond de catechisatie hangt kunnen stappen en komen ervaren dat het best gezellig en zinvol kan zijn.



Belijdeniscatechisatie

Helaas is er niemand geweest die zich op de oproep in het vorige kerkblad gemeld heeft om de belijdeniscatechisatie te gaan volgen. Het kan nog...

Als u/jij gelooft, kom je daar toch openlijk voor uit? Daar is niets geheimzinnigs aan, daar is ook niets zwaarmoedigs aan of zoiets. Je wordt vooral gesterkt in je persoonlijk geloof. Dat blijkt elk jaar weer. Kom, laat het me weten als je er even over door wil praten. Bel of mail...

Geloven is ... belijdenis doen.

Jarigen in de gemeente

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

<u>Datum</u>	<u>Naam</u>	<u>Leeftijd</u>	<u>Adres</u>
29-09	W. van Santen-van Hemert	88	Meidoornlaan 19
04-10	A. van Boggelen-Pippel	87	Meerenburg 13
07-10	M. van Weelden-vd Velde	88	Avondlicht
08-10	A. van Zuijdam-Welbie	87	Avondlicht

Agenda

Jubileumactiviteiten 400 jaar Classis Bommel:

- Zaterdag 27 september; Muzikale manifestatie "Er zit muziek in de kerk", St. Maartenskerk Zaltbommel.
- Zondag 28 september; viering in de plaatselijke gemeenten onder het thema "Gods trouw door de eeuwen heen".

Registratie geboorte / burgerlijke staat

Om ons ledenbestand zo goed mogelijk actueel te houden, verzoeken wij u in geval van verhuizing, geboorte of wijziging van de burgerlijke staat dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de scriba of predikant. Op deze manier hopen we de betrouwbaarheid van de ledenadministratie te bevorderen en te handhaven.

info@nhkherwijnen.nl / telefoonnummers zie de omslag van het kerkblad.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking,
het college van kerkrentmeesters

Verantwoording bloemengroet

De afgelopen weken werd de bloemengroet van de gemeente bezorgd bij:

31 aug.	Dhr. J. van Kuilenburg	Achterweg
7 sept.	Dhr. en mw. Kruis	Rozenstraat
7 sept.	Mw. Haaksman	ZC Avondlicht
14 sept.	Mw. H. van Arkel	Molenkamp

GZB-dagboek Een handvol koren 2015

Een dagelijks moment van bezinning, in het gezin of persoonlijk.

Wilt u een dagboek bij het lezen van de Bijbel of om in het gezin te gebruiken? Koop dan nu het dagboek "Een handvol koren" van de GZB! Een handvol koren biedt elke dag twee overdenkingen; één voor jongeren of om als gezin samen over na te denken en één voor persoonlijke bezinning. Het dagboek bevat dit jaar voor het eerst extra's zoals kinderpuzzels, recepten uit de landen waar de GZB werkt en verhalen van het zendingsveld. Aan het dagboek is meegewerkt door predikanten, zendingswerkers van de GZB en mensen die bij het jongerenwerk betrokken zijn.

De aanschaf van het dagboek draagt ook bij aan het zendingswerk. De verkoopprijs is **€ 10,90** per boekje. Hiervan gaat ruim € 7,- naar de familie Horst die in Zimbabwe werkzaam is voor de GZB en door onze gemeente financieel gesteund wordt door middel van het adoptieprogramma "Deelgenoten".

Wilt u het boekje hebben? U kunt het tot **uiterlijk 30 september a.s.** bestellen bij Adrie van Kuilenburg, telefonisch: 581267 of per email famvankuilenburg@gmail.com

de zendingscommissie

Verkoopdag vrijdag 17 oktober

De verkoopdag heeft plaats op vrijdag 17 oktober, in dorps huis De Poort; 's middags van 14.30 tot 17.00 uur en 's avonds vanaf 19.00 uur.

Heeft u nog **boodschappen** om levensmiddelenmanden samen te stellen, of **bruikbare spullen** voor de verkoop of als prijs in de verschillende stands (enveloppenkraam, appel- en perenboom, rad van avontuur) die zijn van harte welkom.

Verder worden mensen gezocht die **cake, appeltaart, boterkoek, appelflappen** etc. kunnen en willen bakken, om te verkopen bij een kop koffie. Bent u bereid dit te doen, neem dan contact op met een van de leden van de Commissie Verkoopdag.

Bruikbare spullen en boodschappen kunnen worden ingeleverd bij de leden van de Commissie Verkoopdag:

- N. van der Linden (Zandsteeg 4);
- A. van Maaren (Nieuwe Steeg 63);
- R. de Joode (Kolstraat 10);
- N. Versteeg (Zworrelstraat 48);
- R. de Fokkert (Rozenstraat 2);
- D. de Joode (Lunet 18, Vuren).

We rekenen op uw medewerking.
Commissie Verkoopdag

Opening Winterwerk 27 & 28 september

Het weekend van DV. **zaterdag 27 en zondag 28 september a.s.** zal in het teken staan van de opening van het winterwerk.

In de **ochtenddienst** van DV. **zondag 28 september a.s.** zal de dienst opening winterwerk worden gehouden. Na de dienst hopen we weer met elkaar te genieten van een kopje koffie/thee of een glaasje fris.

We hopen jong en oud te mogen ontmoeten in de kerk. De dienst begint om 09.30 uur en tijdens deze dienst is er zondagsschool voor de kinderen van groep 1 t/m 4 van de basisschool.

Op DV. **zaterdag 27 september a.s.** hopen we weer de jaarlijkse barbecue te houden, die zal worden gehouden in en bij de grote zaal van het kerkelijke centrum; aanvang 17.30 uur.

Voor de kleine kinderen zal er weer een kleurplaat en verschillende spelletjes zijn en ook voor de oudere jeugd hopen we weer een gezellige plek te creëren.

Wij willen u vragen om u van te voren op te geven, zodat wij weten hoeveel personen er hopen te komen. Er zal in de grote zaal een bus staan waar u eventueel een vrijwillige bijdrage in kunt deponeren!



Opgeven voor de barbecue kunt u doen door onderstaand strookje in te leveren in de doos achter in de kerk, via de mail aan jeugdgraadherwijnen@gmail.com of telefonisch aan Gijs de Joode tel: 582078 of Marco van Zante tel: 581133.

Heeft u problemen met vervoer, dan kunt u opgehaald en thuis gebracht worden.

Graag opgeven voor Maandag 22 september



Opgavestrook

Ik/wij kom(en) op DV. zaterdag 27 september a.s. met personen naar de barbecue.

Ik/wij wil(len) wel/niet opgehaald en thuis gebracht te worden.

(doorhalen wat niet van toepassing is)

Informatie Kinderbijbel op 2 oktober: 'Een keuze van belang'

Een kinderbijbel is een boek bij uitstek om kinderen te vertellen over Noach in de ark, Daniel in de leeuwenkuil en over Kerst en Pasen. Verhalen die u uw kind niet wilt onthouden.

Het is niet makkelijk om een kinderbijbel te kiezen. Met welke kinderbijbel kun je zelf uit de voeten?

Op **donderdagavond 2 oktober a.s.** organiseert de Fakkkel Leerdam een avond over het kiezen van een kinderbijbel. Wilma van de Veen van het Nederlands Bijbelgenootschap helpt je om tot een keus te komen die past bij jouw visie op geloof en leven. Je kunt kennismaken met verschillende kinderbijbels om te zien welke vormen en accenten er zijn voor de verschillende leeftijdsgroepen. Je kunt er ook ter plekke één kopen.

- *Voor wie?*

De avond is bedoeld voor ouders/ verzorgers van kinderen en tieners. Maar ook opa's en oma's, andere verzorgers, leerkrachten en andere geïnteresseerden zijn welkom.

- *Door wie?*

De avond wordt georganiseerd door de Fakkkel Leerdam. Het programma wordt geleid door Wilma van de Veen. Zij werkt bij het Nederlands Bijbelgenootschap als regiocoördinator Midden- en Zuid-Nederland.

- *Wanneer en waar?*

De avond wordt gehouden op 2 oktober om 20:00 in De Fakkkel, Kerkstraat 6, Leerdam. Vanaf 19.30 is er inloop met koffie en thee. Kosten € 2,50 per persoon.

- *Hoe aanmelden?*

Aanmelden kan door opgave via leerdam@fakkkel.nl of via facebook. Dit is niet verplicht, maar helpt ons om zicht te houden op de hoeveelheid belangstellenden.

Kom allen!

Namens het team van de Fakkkel Leerdam en namens het NBG Wilma van de Veen

Tenslotte

In sommige kerkbladen lees je wel eens een rubriek *Voor u gelezen*. Dat is natuurlijk een beetje overbodig, want de meeste mensen kunnen zelf wel lezen. Maar de bedoeling zal ongetwijfeld goed zijn: de geachte lezer wijzen op een uitspraak of zelfs een boek van iemand. Nou, laat ik dat ook eens een keer doen. Niet dat ik het gezocht heb, want het kwam zomaar op me af. Wat dan? Ik kwam, zoals wel vaker gebeurt, in een boekwinkel en daar viel mijn oog op een boek met de titel: *Nederland is gek geworden*. Je moet wel gek zijn, als je dan niet nieuwsgierig wordt. Ik nam het boek ter hand en begon meteen te lezen. Het was al gauw duidelijk dat ik het helemaal wilde lezen en dus nam ik het mee.

Het boek is een verzameling columns van prof. dr. Bob Smalhout. Die columns verschijnen elke zaterdag in een krant die ik niet wil noemen, want anders zou u misschien een abonnement nemen en dat wil ik voorkomen. Hij schrijft veelal over de toestand in Nederland en na veel columns is Smalhout tot de conclusie gekomen: Nederland is gek geworden. Aan de hand van vele voorbeelden wil hij dat aantonen.



Typisch voor dit land is, schrijft hij, dat het aan de ene kant gigantische gebaren kan maken – er worden miljoenen zonder enig probleem uitgegeven aan projecten waar velen een vraagteken achter zetten -, terwijl soms op kleinburgerlijke wijze wordt beknibbeld op zaken die vaak veel mensen in het hart treft. In de bodemloze put van de EU worden zonder enig probleem tientallen miljarden euro's van ons belastinggeld gestort, maar verzorgingshuizen moeten bezuinigen op essentiële zaken.

Op deze wijze schrijft Smalhout tientallen columns in het boek. Onlangs nog boog hij zich over de vraag of Zwarte Piet in de toekomst rood, wit of blauw moet zijn. Hij vraagt zich af waar we eigenlijk mee bezig zijn. Soms denk je: 'Hij heeft gelijk' en soms zet je er wel eens vraagtekens bij. Stiekem dacht ik af en toe: 'Hij is wel erg rechts', maar dat mag u niet verder vertellen. 't Is al treurig genoeg wat er in dat boek verteld wordt over onze samenleving. Rest de vraag: Is Nederland gek geworden? Ik zou het zo niet willen zeggen. Wat er nu in ons land (en ook daarbuiten) gebeurt komen we ook in de Bijbel tegen. Lezen we in

het boek van de profeet Hosea al niet dat een volk ten onder gaat omdat er gebrek aan kennis is? En dan geen gebrek aan technische kennis of zo. Nee, gebrek aan kennis van het Woord, de Bijbel. Dat is het grote probleem van ons land. Maar daar hoor je Smalhout niet over... *Is dat niet gek?*

Met een hartelijke groet,

Ds. J. Broekman

AGENDA

Woensdag 17 sept.	18.30u	Uitzending kerkteléfono
Zaterdag 27 sept.	17.30u	BBQ opening winterwerk
Maandag 29 sept.	20.30u	Bijbelgesprekskring
Woensdag 1 okt.	18.30u	Uitzending kerkteléfono
Donderdag 2 okt.	20.00u	Lidmatenkring
Dinsdag 7 okt.	20.30u	kring Groeien in geloof
Vrijdag 17 okt.	14.30u	Verkoopdag

Voor al deze gegevens uit het kerkblad en de algemene informatie, zie ook de website van onze gemeente; www.nhkerwijnen.nl



VAN DE REDACTIE

De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. **maandag 6 oktober a.s.** **vóór 16.00 uur** ingeleverd te zijn bij:

N. van der Vliet

Berkenlaan 2

email: kerkbladherwijnen@planet.nl

Volgende inleverdata zijn:

20 okt.	voor 2 weken
3 nov.	voor 2 weken
17 nov.	voor 2 weken
1 dec.	voor 2 weken
15 dec.	voor 3 weken

KERKBLAD	Verschijnt éénmaal per 14 dagen
REDACTIELEDEN	N. van der Vliet (kopij inleveren) Berkenlaan 2, 4171 AM Herwijnen Telefoon 0418 – 58 14 57 e-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl E.J. van Rossem-van Maren
CD-OPNAMEN	Verkrijgbaar van elke dienst bij familie van Rossem, Breede Kampen 3, tel. 0418 – 58 41 42
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS	Bankrekeningnr. NL10 INGB 0000950925 Bankrekeningnr. NL42 RABO 0328000531
DIACONIE	Bankrekeningnr. NL70 FVLB 0635812320
ONDERHOUDSFONDS	Bankrekeningnr. NL51 FVLB 0635815184
ADM. KERKBLAD	Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328024643
KERKRADIO	Bankrekeningnr. NL39 FVLB 0635815206
WEBSITE	www.nhkherwijnen.nl
COLLECTEBONNEN	Verkrijgbaar via een bestelformulier achter in de kerk € 0,70 / € 1,00
UITZENDING RADIO LINGEWAAL	Kabel UPC 92.1 Ether 104.9 PC www.lekwaaltv.nl TV lokale omroep LWTK Glasvezel KPN: TV kanaal 594 Radio kanaal 994