

KERKGEBOUW	Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen
PREDIKANT	Ds. J. Broekman Waaldijk 137 4171 CC Herwijnen 0418 – 581505 j.broekman@solcon.nl
OUDERLINGEN	T.J. Hijkoop J. van Kuilenburg J.J. van Mourik A. Ruitenburg
OUDERLINGEN- KERKRENTMEESTER	H. van Eeken A.J. Hobo D. de Joode, scriba Lunet 18, 4214 GA Vuren 0183 – 637092 ddejoode@planet.nl
DIAKENEN	D. de Bruijn G. de Joode, jeugddiaken A. van Mourik A. van der Meijden
BIJSTAND PASTORAAT	Kand. J.H. de Vree 0488-413146
ORGANISTEN	H.J. de Bruijn A.P. van de Minkelis
KOSTERS	Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133 Rudi van Zante, Zworrelstraat 63, tel. 582987
KERKDIENTEN	Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt) Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) Avonddienst 18.30 uur
ZONDAGSSCHOOL	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in het kerkelijk centrum
CRECHE	Elke zondagmorgen in Peuterspeelzaal De Kinderkamer

38e Jaargang, no. 1101, 24 oktober 2014

KERKDIENTEN

Zondag 26 oktober 2014

09:30 uur: Ds. M. van Campen, Ede
Introïtuslied: Ps. 103: 1 ,2
18:30 uur: Ds. J.T. de Koning, Genderen
Introïtuslied: Ps. 24: 3, 4
1^e collecte: Eleos
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Onderhoudsfonds

Zondag 2 november 2014

10:00 uur: Ds. W. de Bruin, Harderwijk
Introïtuslied: Ps. 103: 1, 4
18:30 uur: Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 25: 3, 4
1^e collecte: Najaarszendingscollecte
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en Prediking

Woensdag 5 november 2014; Dankstond voor gewas en arbeid

10:45 uur: Ds. G.J. Mink, schooldienst in Gereformeerde kerk
19:30 uur: Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 26: 1, 2
1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Dankstondcollecte

Lied en het verhaal van de Zondagsschool

26 okt: Ps. 103: 1a
Het verhaal gaat over dat Saul weer eens ongehoorzaam is.

2 nov: Ps. 103: 1b

Deze morgen het verhaal over over de zalving van David tot koning.

Wil jij deze verhalen ook horen? Kom dan luisteren!

Kinderoppas:

26 okt: Willy van Arkel en Naomi 't Lam

2 nov: Mieke en Eline van de Minkelis

Schoonmaakrooster

27 t/m 31 okt: mw. Van der Linden, mw. G. van der Vliet

3 t/m 7 nov: mw. Kruis, mw. Van der Weerd

**DE MENS KIJKT NAAR HET
UITERLIJK, MAAR DE HEER KIJKT
NAAR HET HART**

1 Sam. 16:7



MEDITATIE

Zij heeft gedaan wat zij kon...(Markus 14: 8a).

Na een lange beantwoording van de vragen over de eindtijd vertrekt Jezus naar Bethanië. Op Zijn gastadres wacht Hem een goede maaltijd. Martha, de zuster van Lazarus, die er ook is, bedient de maaltijd.

En dan gebeurt het, het incident. Terwijl het hele gezelschap lekker zit te eten heeft Maria, de andere zus, begrepen dat zij nog maar heel weinig tijd heeft. De Heere heeft diverse keren over Zijn noodzakelijke offerdood gesproken met de discipelen. Zij is op dat moment de enige die begrijpt dat dit heel dichtbij is gekomen. Ze kan geen hap meer eten. Ze staat op en zoekt iets: een albasten fles met nardusolie. Ze breekt de nauwe hals eraf en giet de olie over Jezus' hoofd en voeten. De voeten droogt ze daarna af met haar haarstreng. Zo eert ze Jezus en neemt ze afscheid van Hem. *Ze heeft gedaan wat ze kon...*



www.ateliervrij.nl

Maar... ze kreeg de discipelen tegen. Zij namen het haar zeer kwalijk dat zij zulke kostbare zalf over de Heere Jezus heen goot. Het had de waarde van een jaarloon van een arbeider. Een enorm bedrag en dat in één keer weg! Nee, dat is niet waar. Want wat we uit liefde tot Jezus doen, gaat nooit weg. Dat houdt altijd zijn waarde. Al begrijpen de mensen u niet, zoals de discipelen Maria niet begrepen. Wat zal ze een pijn vanbinnen gevoeld hebben. Een pijn die haar nota bene door volgelingen van Jezus aangedaan werd. Maar Jezus zal eenmaal haar daad belonen en bekronen. Dat mag Maria hier al ondervinden. Daarom zijn eigenlijk alle anderen die aanwezig zijn te beklagen, behalve zij. Zij ondervindt de goedkeuring en de liefde van haar geliefde Meester.

Van haar liefde tot Jezus spreken wij vandaag nog steeds. Laat het ons daar ook om te doen zijn!

Dit is de laatste meditatie in dit kerkblad vanuit het Evangelie naar Markus. Tevens is het de laatste in deze vorm. Vanaf de volgende keer zal de eerste bladzijde van het kerkblad meditatieve (Bijbel)teksten en liederen bevatten. Dus een meditatie in een andere vorm, maar van dezelfde inhoud.

Ds. J. Broekman

UIT DE GEMEENTE

Zieken

In de afgelopen week heeft de heer Aart Blom, Molenstraat 7, in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem gelegen. Er is een nieronderzoek gedaan om de mogelijke oorzaak van pijn en koorts te ontdekken. Hoewel hij weer thuis is, zullen er nog verdere onderzoeken gedaan worden. Wij wensen hem veel sterkte toe!



Er zijn ook anderen in de gemeente die voortdurend onderzoeken ondergaan en geregeld naar het ziekenhuis moeten. Dat levert altijd de nodige spanningen op. Wij denken aan hen in de voorbeden en wensen hen sterkte toe. We lezen in Psalm 38: *Maar op U, HEERE, hoop ik; U zult verhoren, Heere, mijn God.* We lezen in deze psalm een aantal lichtpuntjes in het vaak zo moeilijke leven van David. Eén daarvan is vers 16b: U zult verhoren! In alle angst, zorgen en twijfel blijft dat vertrouwen: de HEERE zal antwoorden! Hij laat Zijn kinderen niet in de steek. Ook al lijkt het alsof alles tegenzit, toch blijft God er voor ons en mogen we Hem aanroepen.

In Memoriam

In de vroege morgen van vrijdag 17 oktober 2014 overleed *Jenneke Overheul- Blom*, gewoond hebbend in Avondlicht. Ze is 84 jaar geworden. Aan een intensief leven is een einde gekomen.

Jenneke werd aan het Benedeneind geboren en is haar levenlang in Herwijnen blijven wonen. Ze ging hier naar school, naar de kerk en vond hier haar werk. Na haar huwelijk ging ze ook aan de dijk wonen. Het gezin verhuisde een aantal keren en na het overlijden van haar man verhuisde ze naar de Zworrelstraat.

Ze heeft een intensief leven gehad. Dat was al zo in haar jonge jaren. Ze deed aan schaatsenrijden, gymnastiek en paardrijden (met het paard van bakker Bijl waar ze werkte). Ze is lange tijd lid geweest van de muziekvereniging, waar ze bugel speelde. Later werd ze vrijwilligster in Avondlicht en vermaakte zich met haar hobby's: foto's verzamelen, breien, haken enz. Ook was ze voor de kerk actief: ze hielp bij het vouwen en nieten van het kerkblad en bij de verkoopdag. Jarenlang...

Ze woonde met veel plezier aan de Zworrelstraat, maar toen de appartementen aan de Molenkamp in aanbouw waren, leek het goed daar naar te verhuizen. In geval van nood is er immers hulp dichtbij vanuit Avondlicht. Het ging anders dan verwacht werd. Er is iets gebeurd waardoor ze veranderde. Ze woonde er niet meer met plezier

en had behoefte aan mensen om zich heen. Ze ging ook dingen vergeten. Uiteindelijk bleek het noodzakelijk dat ze naar Avondlicht ging, naar de meerzorg. Ze had het goed, maar het proces zette zich snel door. Ook lichamelijk werd ze steeds zwakker. De laatste week van haar leven was ze nauwelijks bereikbaar. Op de dag van de verkoopdag van de kerk, waar ze altijd bij betrokken was, is ze ingeslapen. Haar vertrouwen op God zal niet beschaamd zijn.

Voordat ik enkele dagen daarvoor haar de zegen van God gaf, hebben we samen Psalm 121 gelezen. Die Psalm stond ook centraal tijdens de dienst, voorafgaande aan haar begrafenis, die in de haar zo vertrouwde kerk gehouden werd. In deze Psalm ontmoeten we God als een Bewaarder en een Schaduw aan onze rechterhand. Dat troost ook ons op onze reis door dit leven. Dat heeft Jenneke ook zo mogen ervaren. Diezelfde troost wensen we de kinderen en kleinkinderen toe bij het verwerken van dit verlies.

VERANTWOORDING

Collecten

Zondag 5 okt.:	1 ^e collecte	€ 114,00	Kerk en Israël
	2 ^e collecte	€ 117,50	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 125,50	Past. en prediking
Zondag 12 okt:	1 ^e collecte	€ 107,55	Werelddiaconaat
	2 ^e collecte	€ 131,35	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 113,10	Past. en prediking

Ontvangen via;

- Ouderling Jilis van Kuilenburg, €10,- op huisbezoek
- Mw. Teuni Kruis, €10,- bij het bezorgen van de bloemengroet

Voor al deze giften hartelijk dank!

RANDOM HET WOORD

Diensten

De herfstvakantie sluit af met zondag 26 oktober en dat is de reden dat er gastvoorgangers zijn. Zelf mag ik in Zuilichem en de Bethelgemeente in Den Bosch voorgaan. De zondag daarna, D.V. 2 november, hoop ik in de avonddienst voor te gaan. Opnieuw wil ik in deze leerdienst een artikel uit de Nederlandse Geloofsbelijdenis aan de

orde stellen. Ik heb enkele positieve reacties gehad op de vorige leerdienst waarin we artikel 1 behandeld hebben. Ik hoop op nog meer reacties. Op 2 november lezen we artikel 2 en dat gaat over de vraag: 'Hoe leren we God kennen?' Prof. Verboom geeft dat in de eigentijdse versie o.a. als volgt weer: *We mogen God kennen en in een liefdesrelatie met Hem leven. Hij maakt Zich aan ons bekend in de schepping, onderhouding en regering van de wereld (...) maar vooral in Zijn Woord. Daarin leren wij Hem helemaal kennen.* We vinden dat ook terug in Psalm 19: *Het ruime hemelrond vertelt met blijden mond Gods eer en heerlijkheid. Maar 's Heeren wet nochtans verspreidt volmaakter glans, dewijl zij 't hart bekeert.* Komt u maar luisteren hoe we dat praktisch kunnen invullen.



De woensdag daarna is de dankdag voor gewas en arbeid. 's Morgens is er de kinderdienst in de Geref. Kerk en zal ds. Mink voorgaan. Het thema van die dienst is: 'Genoeg om te delen'. Het is een landelijk thema dat door de HGJB uitgewerkt is. Gelezen wordt het verhaal van de wonderbare spijziging zoals dat in Joh. 6 staat, waar ook verwezen wordt naar het Brood des levens, de Heere Jezus dus.

's Avonds komen we naar de kerk in een dienst voor iedereen. Ik wil hetzelfde thema aanhouden als 's morgens (Genoeg om te delen) en ik werk dit uit naar aanleiding van twee ander Bijbelgedeelten, n.l. 2 Sam. 7: 18-29 en 2 Sam. 9: 1-13. Dat zijn mooie gedeelten om ons te laten nadenken over onze dankbaarheid. Het gaat over David die zich ontfermt over de gehandicapte zoon van zijn vriend Jonathan. Wat motiveert David om dat te doen? Hij heeft 'genoeg om te delen'. Wij hebben meestal ook genoeg om ruim te delen in de dankdagcollecte. Van harte aanbevolen en welkom in de dienst! Als u niet kunt komen en wel wilt delen, belt u maar even, dan kom ik uw gift ophalen!

Kringen

Na de herfstvakantie komen er weer twee kringen bij elkaar.

Op maandag 27 oktober de Bijbelgesprekkring en op dinsdag 28 oktober de kring Groeien in geloof. Beide keren om 20.30 uur in het kerkelijk centrum.

Let op: *in het vervolg worden de bijeenkomsten van de kringen genoemd in de agenda, die altijd in het kerkblad vermeld staat!!*

Voor aankondiging ontmoetingsavond

Voor uw agenda: op D.V. 19 november a.s. zal er weer een ontmoetingsavond zijn die we regelmatig met de Gereformeerde Kerk organiseren. Deze keer komt de Bond tegen het vloeken op een interactieve manier vertellen over de werkzaamheden van de bond. De avond wordt in het kerkelijk centrum van onze kerk gehouden. Een volgende keer meer hierover.

Vloeken is aangeleerd!



Geven van wat we ontvangen

Woensdag 5 november is het Dankdag. Een dag waarop we binnen de kerken in het bijzonder stilstaan bij alle redenen om dankbaar te zijn voor heel veel zaken in ons leven.

Die dankbaarheid mag ook vertaald worden, in dit geval in een gift. Niet zomaar, maar vanuit het besef dat alles waarvoor we dankbaar mogen zijn ons is geschonken. Eigenlijk doen we met een gift niet meer dan iets doorgeven van alles wat wij zelf mogen ontvangen. En mede dankzij uw gift mogen we ook het Evangelie blijven doorgeven, de boodschap van hoop en redding.

We bevelen de dankdagcollecte dan ook van harte bij u aan. De bekende bruine zakjes treft u aan bij het kerkblad. U kunt daar contant een gift in doen en het zakje op woensdagavond 5 november tijdens de dankdagdienst in de collectezak doen. Op een andere zondag kan natuurlijk ook, net als de gift meegeven aan predikant, pastoraal-werker of bezoekdames. Contant een gift overmaken kan uiteraard ook:

NL INGB 0000 950925 of NL RABO 03280 00531

tnv hervormde kerk Herwijnen, ovv dankdagcollecte

De kerkrentmeesters

Verkoopdag

Er kan vooraf nog zoveel werk zijn verzet, op de dag zelf moet het uiteindelijk gebeuren. En dat gebeurde ook! De verkoopdag van vrijdag 17 oktober verliep uitstekend. Zowel 's middags als 's avonds kwamen veel mensen een kijkje nemen, ook nieuwe gezichten mochten we begroeten. De verkoping van spullen verliep prima, het rad draaide op volle toeren, de sfeer was uitstekend, er waren veel onderlinge contacten.

Graag willen we iedereen bedanken die, op welke manier dan ook, de dag tot een succes heeft gemaakt. Uiteraard de leden van de commissie verkoopdag die in de aanloop en op de dag zelf heel veel

werk hebben verzet. Maar ook de kopers van loten, lootjes en artikelen, de mensen die vooraf spullen brachten of materiaal leverden, de sponsors, de makers van de bloemstukken, de vrijwilligers op de dag zelf, de bezoekers. Ook de medewerkers van dorps huis De Poort hartelijk dank voor de geboden gastvrijheid.

We zouden het misschien bijna vergeten, maar de verkoopdag was financieel zeer geslaagd: de voorlopige netto-opbrengst is maar liefst 9.050,- euro! Een fantastisch resultaat.

Nogmaals, iedereen hartelijk bedankt. En hopelijk: tot volgend jaar

De uitslag van de grote verloting is als volgt:

- 1e prijs: P. Verheul
- 2e prijs: Van Helden
- 3e prijs: G. Burggraaf
- 4e prijs: P. van Santen
- 5e prijs: G.M. van der Meijden-de Groot



Meer foto's zijn te vinden op www.nhkherwijnen.nl

Jarigen in de gemeente

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

Datum	Naam	Leeftijd	Adres
31-10	H. de Bruin	88	Meerenburg 23



Bloemengroet

De bloemen gingen in de afgelopen periode met een vriendelijke groet ter bemoediging namens onze gemeente naar;

Ds. Broekman, Waaldijk 137
Dhr. C. de Joode, Waaldijk 60
Mevr. van Arkel, Molenkamp 40

Vanuit de nieuwsbrief van Mark en Annemarie Horst die via de GZB uitgezonden zijn naar Zimbabwe:



Vanaf eind augustus ben ik (Annemarie) weer met goede moed aan het werk geslagen na vier maanden zwangerschapsverlof. De jongens en ik hebben genoten van elke dag verlof, maar het is ook fijn om weer terug te zijn in het ziekenhuis.

Het samenwerken met verpleegkundigen en ander personeel had ik gemist. Het is heerlijk om weer terug te zijn op de verloskamers en om daar de mooie en moeilijke momenten te delen. Daarbij is het erg prettig om mijn werk te kunnen doen zonder chronische (zwangerschaps)vermoeidheid.

Er is genoeg te doen. Het is altijd weer een uitdaging om de apotheek, het laboratorium en de röntgenafdeling van voldoende voorraad te voorzien. Daarbij wil ik graag van alle drie de afdelingen het aanbod uitbreiden; niet alleen om een veelzijdiger service te kunnen verlenen, maar ook om de inkomsten wat op te schroeven. Dat is hard nodig, vooral nu het donorgeld van buitenaf opdroogt en er geen groei is van het besteedbaar inkomen van onze patiënten. Een andere mogelijkheid om de armen te kunnen blijven helpen is om aantrekkelijker te worden voor patiënten die de rekeningen wel kunnen betalen. Dit is werk in uitvoering.

Huizenproject

In de vorige nieuwsbrief schreef ik (Mark) iets over hoe bepaalde projecten inmiddels bijna vanzelf lijken te lopen. Het huizenbouwproject vordert gestaag. De materialen worden gekocht en de bouwers blijven aan de slag. Het blijft echter een uitdaging om de projectkosten in de hand te houden en tijdig de materialen te bestellen. Er is al lange tijd niet meer vergaderd over de voortgang; ik ben toch bezorgd dat niet alles onder controle is. Het is lastig om aan de zijlijn te blijven staan. Het is mooi om te zien dat het Morgenster ziekenhuis heeft besloten de verlosafdeling op te

knappen. Momenteel zijn schilders druk in de weer om muren te verven. Hopelijk zijn ze snel klaar zodat de (zwangere) moeders niet al te lang in de verflucht hoeven te liggen

Kraampakketten

We zijn erg blij dat we door een actie van de Marewijkgemeente in Leiden nu de mogelijkheid hebben om moeders te helpen die zelf niet voor voldoende spullen voor de baby kunnen zorgen. We hebben een flinke voorraad katoenen luiers, babypakjes en omslagdoeken aangeschaft. Elke moeder moet toch de gelegenheid hebben om haar kleine baby in iets moois te wikkelen. Het is iets, maar tegelijkertijd ook zo weinig wat we kunnen doen. We kunnen een 15-jarige moeder niet helpen bij de opvoeding. We kunnen een moeder met psychische problemen de opvoeding niet uit handen nemen. Er is geen kinderbescherming die hulp kan bieden bij ernstige opvoedingsproblemen, geen institutionele zorg die kwetsbare meisjes en vrouwen kan beschermen. We zijn dankbaar voor de rol die kerk en familie spelen, maar degenen die dit sociale vangnet missen zijn op zichzelf aangewezen.

Gebedspunten

We zijn God dankbaar voor alles wat hij heeft gegeven:

- De verlenging van de werkvergunning
- Het spoedig vinden van een nieuwe dokter voor Morgenster.
- Goede samenwerking met de chirurg in Masvingo.

We willen bidden voor:

- Morgenster Theological College, nu zonder de leiding van Ds. Murray.
- Een stabielere financiële situatie van het ziekenhuis
- Galblaasoperatie Annemarie later dit jaar.

Tenslotte

Onlangs is de *Bijbel in Gewone Taal* (BGT) verschenen. Misschien hebt u op het nieuws gezien dat zelfs de koning een exemplaar officieel in ontvangst genomen heeft. Mijn enthousiasme werd zo groot, dat ik zelfs zo'n Bijbel heb aangeschaft. Want, zeg nou zelf, het is toch een loffelijk streven om de Bijbel dichterbij de mensen te brengen? De Bijbel verdient het om gelezen te worden. Het is geen roman en geen wetenschappelijke verhandeling, ook geen geschiedenisboek of stripverhaal. Het is een geïnspireerd boek: *door de Heilige Geest gedreven hebben mensen van Godswege gesproken*. Maar ja, wie begrijpt zoiets?



Maar goed, ik ben natuurlijk meteen in die BGT gaan lezen. Ik begon op de eerste bladzijde: Genesis 1. En daar begon het meteen al. Ik las: *In het begin maakte God de hemel en de aarde. De aarde was leeg en verlaten. Overal was water, en alles was donker. En er waaide een hevige wind over het water.*

Die eerste woorden van de Bijbel heb ik in het Hebreeuws uit m'n hoofd moeten leren en daarom dacht ik meteen: 'Hier klopt iets niet.' Allereerst vond ik het al een verarming dat het woord 'scheppen' niet meer gebruikt werd maar 'maken', maar wat me nog meer opviel was dat ik las van 'een hevige wind'. Misschien is er 'in den beginne' wel eens een hevige wind geweest, maar er staat in de grondtaal toch echt: *de Geest van God zweefde boven het water*. Toegegeven: het Hebreeuwse woord 'roeach' kun je ook met 'wind' vertalen, maar als je de context en ook de hele Bijbelse boodschap erbij betreft, dan weet iedereen dat hier de Geest van God bedoeld wordt. Als je woord voor woord gaat vertalen, en ik vind dat men dat met de BGT gedaan heeft, dan laat je het woord 'God' niet weg. En dat is in deze tekst gebeurd: men heeft God, de Schepper van hemel en aarde, weggelaten. Om er toch een mooie zin van te maken heeft men er maar 'hevige wind' van gemaakt. Daarmee is de Bijbel in Gewone Taal geen vertaling meer, maar een vage omschrijving. Laagdrempelig willen zijn gaat vaak ten koste van de waarheid. Ik ben in die menig gesterkt door ook andere stukken uit de BGT te bestuderen.



Ik ben grootgebracht met de Statenvertaling en tegenwoordig maak ik dankbaar gebruik van de Herziene Statenvertaling. Vooral de laatste kunnen onze jongeren ook veel vlotter lezen. En als we er toch nog moeite mee blijven houden, moeten we vaker in de Bijbel lezen. Want: oefening baart kunst...

Jan Wolkers, een schrijver uit een gereformeerd milieu waar hij later afscheid van nam, vertelde eens dat hij de taal van de Statenvertaling erg mooi vond. Maar toen iemand opmerkte dat die taal in onze tijd toch niet meer te begrijpen is, zei hij: 'Dat komt omdat men tegenwoordig niet meer uit de Bijbel leest. Ik lees elke dag een half uur uit de Statenvertaling, dan leer je die taal kennen en dan ga je ervan houden'. Dat zelfs Jan Wolkers ons iets te leren heeft...

Met een hartelijke groet,
Ds. J. Broekman

AGENDA

Zondag 26 okt	20:00u	zanguurtje (aansluitend aan avonddienst)
Maandag 27 okt	20:30u	Bijbelgesprekkring
Dinsdag 28 okt	20:30u	Groeien in geloof
Woensdag 29 okt	18:30u	Uitzending kerktelefoon
Woensdag 19 nov	19:45u	Ontmoetingsavond

Voor al deze gegevens uit het kerkblad en de algemene informatie, zie ook de website van onze gemeente; www.nhkerwijnen.nl



VAN DE REDACTIE

De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 3 november a.s.

vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:

N. van der Vliet

Berkenlaan 2

email: kerkbladherwijnen@planet.nl

Volgende inleverdata zijn;

17 nov. voor 2 weken

1 dec. voor 2 weken

15 dec. **voor 3 weken**

- KERKBLAD** Verschijnt éénmaal per 14 dagen
- REDACTIELEDEN** N. van der Vliet (kopij inleveren)
Berkenlaan 2, 4171 AM Herwijnen
Telefoon 0418 – 58 14 57
e-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl
E.J. van Rossem-van Maren
- CD-OPNAMEN** Verkrijgbaar van elke dienst bij
familie van Rossem,
Breede Kampen 3, tel. 0418 – 58 41 42
- COLLEGE VAN
KERKRENTMEESTERS** Bankrekeningnr. NL10 INGB 0000950925
Bankrekeningnr. NL42 RABO 0328000531
- DIACONIE** Bankrekeningnr. NL70 FVLB 0635812320
- ONDERHOUDSFONDS** Bankrekeningnr. NL51 FVLB 0635815184
- ADM. KERKBLAD** Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328024643
- KERKRADIO** Bankrekeningnr. NL39 FVLB 0635815206
- WEBSITE** www.nhkherwijnen.nl
- COLLECTEBONNEN** Verkrijgbaar via een bestelformulier achter in
de kerk
€ 0,70 / € 1,00
- UITZENDING RADIO LINGEWAAL**
Kabel UPC 92.1
Ether 104.9
PC www.lekwaaltv.nl
TV lokale omroep LWTK
Glasvezel KPN: TV kanaal 594
Radio kanaal 994