

KERKGEBOUW	Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen
PREDIKANT	Ds. J. Broekman Waaldijk 137 4171 CC Herwijnen 0418 – 581505 j.broekman@solcon.nl
OUDERLINGEN	T.J. Hijkoop J. van Kuilenburg J.J. van Mourik A. Ruitenburg
OUDERLINGEN- KERKRENTMEESTER	H. van Eeken A.J. Hobo D. de Joode, scriba Lunet 18, 4214 GA Vuren 0183 – 637092 ddejoode@planet.nl
DIAKENEN	D. de Bruijn G. de Joode, jeugddiaken A. van Mourik A. van der Meijden
BIJSTAND PASTORAAT	Kand. J.H. de Vree 0488-413146
ORGANISTEN	H.J. de Bruijn A.P. van de Minkelis
KOSTERS	Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133 Rudi van Zante, Zworrelstraat 63, tel. 582987
KERKDIENTEN	Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt) Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) Avonddienst 18.30 uur
ZONDAGSSCHOOL	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in het kerkelijk centrum
CRECHE	Elke zondagmorgen in Peuterspeelzaal De Kinderkamer



Onder de terebint

Psalm 133

***Ai, ziet, hoe goed, hoe lieflijk is 't, dat zonen
Van 't zelfde huis als broeders samenwonen,
Daar 't liefdevuur niet wordt verdoofd.***

Van oorsprong hebben wij, christenen, maar één feestdag: de eerste dag van de week, de rustdag. We mogen met dankbaarheid die dag gebruiken om de heilsfeiten van de Heere te gedenken en elkaar te ontmoeten, de gemeenschap oefenen. *“Laat de broederliefde blijven”*, staat er zo mooi in Hebr. 13: 1. En Abraham heeft eens tegen Lot

gezegd: *“Laat er toch geen onenigheid zijn tussen mij en jou...wij zijn immers mannen die broeders zijn!* Net als in



het lied van David, Psalm 133, waarin het ook zo mooi wordt uitgedrukt, dat er niet alleen geen onenigheid tussen broeders moet zijn, maar dat het goed en lieflijk is,

wanneer broeders en zusters samenwonen. Ook op zondag in Gods huis!

In Christus is noch west noch oost, in Hem noch zuid noch noord, één broederschap rust in Zijn troost, één wereld in Zijn Woord.

KERKDIENTEN

Zondag 23 november 2014

Eeuwigheidszondag

- 10:00 uur: Ds. J. Broekman, *uitzending via radio Lingewaal*
Introïtuslied: Ps. 116: 1, 2
- 18:30 uur: Ds. J. van Dijk, Zeist
Introïtuslied: Ps. 29: 1, 2
- 1^e collecte: Woord en Daad
- 2^e collecte: Kerkrentmeesters
- Uitg.collecte : Onderhoudsfonds

Zondag 30 november 2014

1^e Adventzondag

- 10:00 uur: Ds. J.P. Ouwehand, Houten
Introïtuslied: Ps. 30: 5, 6
- 18:30 uur: Ds. E.G. de Kruijf, Nieuwpoort
Introïtuslied: Ps. 31: 13, 14
- 1^e collecte: Deelgenoten
- 2^e collecte: Kerkrentmeesters
- Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Lied en verhaal van de Zondagsschool

23 nov.: Ps. 116:1

Deze morgen gaat het verhaal over David die moet vluchten

30 nov: We oefenen voor de kerst.

Het verhaal gaat over een rijtje.

We zijn aan het oefenen voor het kerstfeest. Kom je ook?

Kinderoppas:

- 23 nov: Leontien Liefde en Annette
Ruitenburg
- 30 nov: Amanda en Marianne de Bruijn



Schoonmaakrooster

24 tm 28 nov: Mw. Van Baalen, mw. Van Baalen, mw. De Bruijn
1 t/m 5 dec : mw. Van der Linden, mw. G. van der Vliet

UIT DE GEMEENTE

Zieken

Ook in de afgelopen weken zijn er weer enkele gemeenteleden geweest die een moeilijk bericht te verwerken kregen. Uit onderzoeken blijkt er een kwaal te zijn waarvan we altijd weer schrikken. De onderzoeken gaan voort of een operatie wacht. We wensen allen die het aangaan veel sterkte en kracht van Boven toe.



We hebben de afgelopen tijd meegeleefd met Jan en Teuny Kruis, Rozenstraat 5. Onlangs moest Jan weer opgenomen worden voor het verwijderen van een stent. Toen het eenmaal zover was kon men die nergens vinden in zijn lichaam, dus is hij onverrichter zake weer naar huis gegaan. Teuny wordt op 3 december opgenomen in het Jeroen Bosch ziekenhuis in Den Bosch voor een heupoperatie. We wensen haar sterkte toe voor de komende tijd en bidden haar Gods zegen toe.

Marco van Zante, die de laatste tijd al een beetje kreupel liep, is voor een kijkoperatie in zijn knie in het ziekenhuis geweest. Laten we hopen dat, nu er wat kraakbeen verwijderd is, het lopen weer goed en pijnloos mag gaan.

Afgelopen maandag moest Nico Brouwer, Zworrelstraat 43, voor twee dagen opgenomen worden in het Antoniusziekenhuis te Nieuwegein. Dat was al langer geleden bekend vanwege de voortgaande onderzoeken die gepland staan. Ook hem wensen we sterkte.

In Psalm 103, een lied dat de laatste tijd nogal eens genoemd is, lezen we: *Barmhartig en genadig is de HEERE, geduldig en rijk aan goedertierenheid.* Met zo'n God kunnen we zelfs over muren springen (Ps. 18).

In Memoriam 1

In de vroege dinsdagmorgen van 4 november 2014 is toch nog onverwachts uit het midden van zijn gezin *Cornelis Hobo* wegenomen op de leeftijd van 83 jaar. Onder ons woonde hij aan de Berkenlaan 36, maar hij verbleef al enkele jaren in Lingesteijn in Leerdam. Hij kwam, zoals men dat hier zegt, van de overkant. Hij werd bijna 84 jaar geleden geboren in Zuilichem, maar verhuisde toen hij ong. 6 jaar oud was naar Bruchem. Daar ging hij naar school en daar groeide hij op. Hij wilde meer dan alleen maar bij een boer werken en ging daarom naar de landbouw winterschool. Later zou hij bij de landbouwvoorlichtingsdienst werken. Vandaar dat hij in Herwijnen gestationeerd werd, samen met zijn vrouw met wie hij in 1959 in Gameren trouwde. Het gezin werd gezegend met zeven zonen. Later kwamen er schoondochters en 18 kleinkinderen bij. Ondanks alle drukte zat hij ook nog in verschillende besturen. Hij deed alles met grote inzet en in afhankelijkheid van God. Een jaar of tien geleden werd hij vergeetachtig en dat proces zette zich door. Hoewel hij lichamelijk gezond bleef, verloor hij in geestelijk opzicht steeds meer het contact met zijn omgeving. Hij werd uiteindelijk in Lingesteijn in Leerdam opgenomen, omdat het thuis niet meer ging. Vrij plotseling stierf hij daar.

De familie zette een voor hem bekende tekst bovenaan de rouwkaart: Psalm 139: 9 en 10a: *Nam ik de vleugelen van de dageraad, ging ik wonen aan het uiterste der zee, ook daar zou Uw hand mij geleiden.* Cor Hobo geloofde dat Gods hand hem geleidde in goede en kwade dagen. We moeten alles maar in de handen van onze goede God overlaten, want Hij kent Zijn kinderen beter dan wij. Dat geeft troost. En die troost hebben we gezocht in deze Psalm in de rouwdienst die op zaterdag 8 november gehouden werd in de kerk. Daarna hebben we hem te ruste gelegd op de algemene begraafplaats aan de Peperstraat. Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen die troost toe bij het verwerken van dit verlies. Dat Gods hand u mag geleiden en Christus over u mag lichten.

In Memoriam 2

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, zorgzaamheid en liefde voor allen die hem dierbaar waren is plotseling op de leeftijd van 89 jaar *Roelof van de Wijngaard* overleden. Hij woonde aan de Achterweg 95. Hij werd geboren in Leerdam en was het tweede kind en de eerste zoon in een gezin met elf kinderen. Dat betekende dat hij, toen hij van school af kwam, meteen aan het werk moest omdat iedere cent welkom was. Hij wilde eigenlijk timmerman worden, maar dat kwam later pas. Van zijn verdiende geld kon hij zelfs nog wat sparen

om een fiets te kopen. Op zijn fiets kwam hij in Herwijnen en leerde toen Corrie van Driel kennen. Ze trouwden in het oude gemeentehuis aan de dijk. Na nog op twee andere plekken op het dorp gewoond te hebben, kochten ze ongeveer 50 jaar geleden het huis aan de Achterweg waar ze altijd zijn blijven wonen. Er waren drie kinderen en daar groeiden die ook op. Naast zijn werk had hij hobby's: vissen en het land achter het huis tot in de puntjes verzorgen. Hij was ook handig: nadat hij met de VUT gegaan was, maakte hij allerlei dingen voor de kinderen. Ook dat deed hij heel precies. Ook maakte hij allerlei dingen voor de verkoopdag van de vrouwenvereniging. Hij hielp bij het verbouwen van het dorps huis en de kerk. Elke week ging hij samen met z'n Keessie, zoals hij Corrie noemde, ergens in de polder vissen. Maar hij werd ook ouder. Lichamelijk moest hij inleveren. Maar altijd zei hij: 'Ik ben dankbaar dat we nog samen zijn'. Op de avond voor zijn overlijden zei hij, nadat ze samen uit de Bijbel gelezen hadden: 'We worden oud, net als de Bijbel'. Die trouwbijbel is 63 jaar lang gebruikt. 't Is te zien... Op donderdag 13 november hebben we hem begraven, na een rouwdienst in het dorps huis 'De Poort'. We luisterden naar Psalm 23 en overdachten dat Jezus de Goede Herder is die ons geleid over bergen en door dalen in dit leven. Dat mag een troost zijn in een periode van verwerking van dit verlies. We wensen mevr. Van de Wijngaard en de kinderen en (achter)kleinkinderen Gods zegen daarin toe.

Geboren 1

De kerkenraad ontving bericht van de geboorte van *Mika Polman*. Mika is de zoon van Ron Polman en Tamara Polman- van der Meijden. "Wij zijn de gelukkige ouders van een gezonde zoon", meldt Tamara. Daar feliciteren we hen mee. Het wonder van het nieuwe leven blijft indrukwekkend. We wensen hen Gods zegen toe bij de opvoeding van Mika. Het gezin woont aan de Meidoornlaan 6, 4171 AP.

Geboren 2



*Groot is het wonder
jij bent nog zo klein
Dankbaar zijn wij
dat je bij ons mag zijn*

Met dit gedichtje kondigen Ad en Marloes de Bruijn de geboorte van hun derde kind aan: *Niek Leendert Antonius*. Niek is het broertje van Lieke en Hidde. Hij werd geboren op

8 november 2014. En wij zijn dankbaar met hen en feliciteren hen met de geboorte van Niek. En natuurlijk ook de grote zus en broer gefeliciteerd. Wij wensen de ouders Gods zegen toe bij het opvoeden van dit 'grote wonder' dat nog zo heerlijk klein is. Het gezin woont aan De Hoenderkampen 13, 4174 HD Hellouw.

Uit dankbaarheid

Hierdoor willen wij iedereen die ons persoonlijk dan wel door middel van een kaart hebben gelukgewenst met ons 40-jarig huwelijksjubileum op 20 september jl. hartelijk bedanken.

Hanny en Joop Kwakernaak

VERANTWOORDING

Collecten

Zondag 2 nov. 1^e collecte;
€ 150,15 Najaarszendingscoll.
2^e collecte
€ 120,60 Kerkrentmeesters
Uitgangscollecte
€ 115,70 Past. en prediking



Ontvangen via;

Ouderling Jilis van Kuilenburg vanuit ZC Avondlicht; € 10,- voor de solidariteitskas.

Ds. Broekman; € 100,- + € 50,- + € 10,-

Kand. De Vree; 2x € 20,- + € 10,-

Zorgcentrum Avondlicht € 15,-

Kerkrentmeester Arjan Hobo € 42 voor de dankstond + € 98 voor de kerk.

Diaken Dirk de Bruijn € 20,- voor de bloemengroet

De bank een gift van € 50,-

Nagekomen gift dankstond vanuit ZC Avondlicht; € 15,-

Voor al deze giften hartelijk dank.

Kerkbalans

De afgelopen tijd zijn enkele extra giften voor de Actie Kerkbalans binnengekomen: 2x € 10,-; 1x € 30; 1x € 100,00; 1x € 50,00; 1x € 42,00.

De tussenstand aan giften en toezeggingen komt hiermee op € 62.888.54. Nu het einde van het jaar dichterbij komt, willen we iedereen die zijn of haar toezegging voor de Actie Kerkbalans nog niet heeft omgezet in een concrete gift, vragen dat alsnog te doen.

U kunt uw bijdrage overmaken via
NL INGB 0000 950925
NL RABO 03280 00531
tnv hervormde kerk Herwijnen
onder vermelding van Kerkbalans 2014.

Hartelijk dank

Financiële bijdrage voor kerkblad

Twee keer per jaar vragen wij u om als lezer een financiële bijdrage te geven voor de kosten die zijn verbonden aan het kerkblad. Meer informatie daarover staat op het losse vel dat u bij dit kerkblad hebt ontvangen.

Van harte bij u aanbevolen

Verkoopdag

In een vorig kerkblad meldden we al een voorlopige opbrengst van de verkoopdag. Nu alles is nageteld kunnen we de definitieve netto opbrengst melden: €9147,72!

Nogmaals willen we iedereen bedanken die, op welke manier dan ook, heeft meegewerkt om dit prachtige resultaat te bereiken.





Zoek deze verhalen op in
1 Samuël 1, 2 en 3



Op welke manier kan God tot ons spreken? Zet er een cirkeltje om.



Eeuwigheidszondag

'Wij vliegen daarheen', zegt Psalm 90. En inderdaad, op zondag 23 november is het al weer de laatste zondag van het kerkelijk jaar 2014. De zondag erna begint de Adventstijd.

De laatste zondag van het kerkelijk jaar wordt ook wel 'Zondag van de voleinding', of 'Eeuwigheidszondag' genoemd. Een moment om terug te blikken op het verleden en vooruit te kijken naar de toekomst, ook in de prediking. Met Advent en Kerst in het vooruitzicht mogen we gedenken dat het aardse einde niet het einde is, maar dat we vol verwachting mogen uitzien naar een nieuw begin, in de komst van onze Verlosser en Zaligmaker Jezus Christus naar de wereld. De enige zekere weg is ons te richten op Gods belofte: 'Zie, Ik maak alle dingen nieuw'.

In de ochtenddienst van zondag 23 november (aanvang 10.00 uur) zullen de namen worden genoemd van onze geliefden die in dit afgelopen kerkelijk jaar zijn gestorven. Hierbij maken we de namen bekend.

Overleden		In de leeftijd van
14-01-2014	Metje van Wijgerden-Duijzer	89 jaar
11-04-2014	Janna Hendrika van Horssen- van der Meijden	85 jaar
13-04-2014	Aart van der Meijden	87 jaar
21-08-2014	Aaltje Blom-Schram	59 jaar
03-09-2014	Hendrik Jacobus Duizer	86 jaar
17-10-2014	Jenneke Overheul-Blom	84 jaar
04-11-2014	Cornelis Hobo	83 jaar
08-11-2014	Roelof van de Wijngaard	89 jaar

Jarigen in de gemeente

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

Datum	Naam	Leeftijd	Adres
01-12	H.J. de Man - van Baalen	91	Zorgcentrum Avondlicht



Bloemengroet

Op 8 november zijn de bloemen namens onze gemeente gegaan naar Mevr. Ingrid Klerx in de Boutlaan.

RANDOM HET WOORD

Diensten

Komende zondag D.V. 23 november is het de zogenaamde eeuwigheidszondag, de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We zijn gewend op die zondag de namen te noemen van hen die in het afgelopen jaar overleden zijn. Ook dit jaar zullen wij dit doen. U leest daar elders meer over. In deze dienst gaat uiteraard ook de Schrift open en lezen wij het laatste visioen van Zacharia over de vier wagens met paarden van verschillende kleuren ervoor. Die wagens, die naar verschillende windstreken gaan, symboliseren Gods macht die over heel de aarde is. En Jozua zal gekroond worden als symbool van de werkelijkheid die nog komt: de SPRUIT, de toekomstige Koning. Met deze verwijzing naar de heilstijd zijn we gekomen op de rand van de Adventstijd. Die tijd begint de zondag daarna, zondag 30 november, de eerste adventszondag.

Voor die zondag ziet u mijn naam niet bij de kerkdiensten staan. Vanwege de drukke novembermaand die achter me



ligt en de komende feestdagen heb ik geruild met ds. E.G. de Kruijff uit Nieuwpoort. Heb het goed met de beide gastvoorgangers op die zondag.

ACTIVITEITEN



Verkoping kerststerren

Vrijdag 12 december hopen we weer huis-aan-huis langs de deur te komen om te verkopen. We zijn ook op zoek naar vrijwilligers die mee willen helpen op vrijdag en eventueel op zaterdagochtend voor de 'naverkoop'. Wellicht dat u al bent benaderd of nog wordt benaderd om een handje te helpen. Zelf opgeven kan uiteraard ook, bv via een van de kerkrentmeesters: Henk van Eeken

(henkvaneeken@solcon.nl), Arjo Hobo (aj.hobo@hetnet.nl; 0418-582505), Gijs Pippel (gijs.netty@kpnmail.nl) of Dik de Joode (ddejoode@planet.nl; 0183-637092).

De kerkrentmeesters

Rommelmarkt 2015

De rommelmarkt commissie heeft besloten om **Zaterdag 11 april 2015** de jaarlijkse rommelmarkt te organiseren. Zet deze datum dus vast in uw agenda voor het volgende jaar ! In het nieuwe jaar zullen wij u uiteraard verder informeren over deze dag.

Inleveren van bruikbare en onbeschadigde materialen spullen voor de rommelmarkt kan elke 1^e en 3^e zaterdag van de maand, tussen 09.00 en 10.00 uur op het adres : **Achterweg 57 te Herwijnen**

Ook nemen wij oud papier, oud ijzer en andere metaalsoorten in; zoals aluminium, koper, zink, lood en blik (dus ook de deksels van glazen potten bijvoorbeeld)

Met vriendelijke groet,
de Rommelmarkt Commissie



OUD IJZER ACTIE !!!

Op zaterdag 29 november a.s. tussen 09.30 en 11.30 uur houden wij een inzameling van oud ijzer en andere oude metalen, zoals aluminium, koper, zink en blik (ook deksels van glazen potten)

Graag het oud ijzer en andere metalen op 29 november tussen 09.00 en 09.30 uur gereed zetten aan de straat.

Voor grote partijen graag even vooraf bellen met tel.nr.: 06 – 20918376 zodat wij een afspraak kunnen maken voor het afhalen.

Uiteraard kunt u het oude ijzer en andere metalen, maar ook de nog bruikbare spullen voor de rommelmarkt op deze dag ook zelf inleveren op het bekende adres : Achterweg 57 te Herwijnen tussen 09.00 en 11.00 uur

Opbrengst komt ten goede aan het onderhoudsfonds van de Hervormde Kerk.

Rommelmarkt commissie Hervormde Gemeente.

Zondagsschool Bethel

We zijn alweer druk bezig met de voorbereidingen voor het komende kerstfeest. De teksten zijn uitgedeeld aan de kinderen. We oefenen druk met de liedjes. We merken dat dit voor de kinderen vaak nog best lastig is. We hebben uw hulp hierbij hard nodig, want we kunnen niet alle liedjes alleen bij de zondagsschool oefenen. Hieronder staan de liedjes met daarbij een link van Youtube. Kijk en zing de liedjes regelmatig met uw kind, of zet het aan als ze aan het spelen zijn.

Jongste groep:

Wij zijn de herders: <http://www.youtube.com/watch?v=FjMMqyw23Vo>

Is je deur nog op slot: <http://www.youtube.com/watch?v=a9oFT9sGuCE>

Oudste groep:

Ga je mee op zoek <http://www.youtube.com/watch?v=WMfOPWSNq3g>

Jongste en oudste groep:

Vrolijk kerstfeest iedereen:

http://www.youtube.com/watch?v=ZSf3j_OOEwM



We willen op zondag 14 en 21 december na kerktijd oefenen met de kinderen. U hoort hier nog meer over.

BELANGRIJKE VERANDERINGEN IN DE ZORG EN WELZIJN

De komende jaren verandert er veel in de gemeentelijke sociale gebeuren. De Jeugdzorg en Passend Onderwijs wordt overgeheveld van de Provincie naar de gemeente. De AWBZ functies begeleiding en persoonlijke verzorging gaan over naar de Wmo (dus naar de gemeente).

De uitvoering van de nieuwe Participatiewet ligt ook als taak bij de gemeente. De gemeente Lingewaal wil er alles aan doen om dit alles soepel te doen verlopen, maar er zal vaker en beroep worden gedaan op hulp van eigen netwerk en vrijwilligers .

Welzijn Lingewaal is een brede welzijnsorganisatie binnen de gemeente Lingewaal en richt zich met name op zelfredzaamheid, onderlinge hulp en sociale contacten met volgende werkvelden:

- Mantelzorgondersteuning
- Client- en ouderenadvies
- Vrijwilligersondersteuning
- Sport en cultuur
- Jeugd

Ook de Kerken kunnen en willen hierin via hun gemeenteleden ondersteuning bieden als daar behoefte aan is. Zoals Mattheüs 25 vers 40 zegt: "Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dit voor Mij gedaan"

Welzijn Lingewaal zal bemiddelen tussen bewoners die hulp nodig hebben en degene die hulp willen bieden. We zoeken mannen, vrouwen, jong en oud, die hierin iets willen betekenen.

Een vrijwilliger kan, voor iedereen in de gemeente, worden ingezet om boodschappen te doen, voor vervoer of begeleiding bij



ziekenhuisbezoek of degene die zorg nodig heeft gezelschap te houden. Het kan ook praktische hulp zijn als kleine klusjes of administratie, maar ook ondersteuning in zorgtaken of emotionele ondersteuning.

We vragen u zich op te geven bij een van de diakenen of ouderlingen van u kerk of via e-mail diaconie@nhkherwijnen.nl of diaconie@gkherwijnen.nl.

De gezamenlijke diaconieën zullen ook participeren in opleiding van schuldhelpmaatjes, die mensen/ gezinnen kunnen begeleiden om uit hun financiële problemen te komen.

Kunnen wij op u rekenen?

De gezamenlijke Diaconieën in Herwijnen

TENSLOTTE

Er is allicht ergens gedoe over in Nederland. Het afgelopen jaar was het de discussie over Zwarte Piet. De gemoederen liepen zo hoog op dat zelfs De Waarheidsvriend (het orgaan van de Gereformeerde Bond) er een artikel aan wijdde. Nou, dan kan ons kerkblad natuurlijk niet achterblijven. Niet dat ik veel op heb met Zwarte Piet en Sinterklaas. Nee, daar ben ik waarschijnlijk te nuchter voor. Vroeger, als puber, vond ik het al niks: elkaar een beetje voor de gek houden met een oubollig rijmpje of zo. Maar vanwege mijn loopbaan in het onderwijs moest ik er elk jaar aan geloven: de kinderen maakten surprises voor elkaar. Nou ja, omdat de kinderen het leuk vonden, vond ik het ook leuk. Er is ook niets mis mee, met het sinterklaasfeest.



Er is al eens eerder over Zwarte Piet gediscussieerd. Dat had als resultaat dat de roe en de zak verdween. Dat vond ik jammer, want dat vond ik nou het enige leuke aan dat feest: dat dreigende “je moet lief zijn, want anders ga je in de zak mee naar Spanje.” Misschien een beetje cynisch van mij, maar velen zullen het met een glimlach herkennen bij zichzelf. Lang geleden ben ik ook eens Zwarte Piet geweest (in het degelijke Katwijk aan Zee) en reken maar dat ik een roe bij me had... Mijn psychologieleraar op de Driestar in Gouda zei altijd: ‘een flink pak op hun d..... doet wonderen’. Maar ook daar valt weer over te discussiëren. En misschien wel terecht...

Viert u maar gerust het sinterklaasfeest, liefst met een echte Zwarte Piet. Niks geen stroopwafelpiet of zo. Wit en zwart. Het is een teken van secularisatie (kerkverlating) dat de discussie hierover weer is opgelaaid. De Bijbel kent die discriminatie niet: heer en knecht zijn volgens Galaten 3: 28 niet verschillend in waarde. Kinderen uit christelijke gezinnen hebben dat allang van hun ouders geleerd...toch??

Met een hartelijke groet,

Ds. J. Broekman

AGENDA

Woensdag 26 november 18:30u Uitzending kerktelefoon
Vrijdag 12 december Verkoop kerststerren

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie ook de website van onze gemeente; www.nhkherwijnen.nl

VAN DE REDACTIE



De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 1 december a.s.

vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:

N. van der Vliet

Berkenlaan 2

email: kerkbladherwijnen@planet.nl

Volgende inleverdata zijn;

15 dec.	voor 3 weken
5 jan.	Voor 2 weken
19 jan.	Voor 2 weken
2 feb.	Voor 2 weken
16 feb.	Voor 2 weken
2 mrt.	Voor 2 weken
16 mrt.	Voor 2 weken
30 mrt.	Voor 2 weken

Voor alle in de toekomst liggende data in dit kerkblad geldt;
“Indien de Heere wil en wij leven zullen “ (Jak. 4:15)

Trek een lijn van Kain naar zijn bezigheid en van Abel naar zijn bezigheid



soldaat



pottenbakker



steenbakker



steenbewerker



Abel

Kain



landbouwer



schaapherder



visser

- KERKBLAD** Verschijnt éénmaal per 14 dagen
- REDACTIELEDEN** N. van der Vliet (kopij inleveren)
Berkenlaan 2, 4171 AM Herwijnen
Telefoon 0418 – 58 14 57
e-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl
E.J. van Rossem-van Maren
- CD-OPNAMEN** Verkrijgbaar van elke dienst bij
familie van Rossem,
Breede Kampen 3, tel. 0418 – 58 41 42
- COLLEGE VAN
KERKRENTMEESTERS** Bankrekeningnr. NL10 INGB 0000950925
Bankrekeningnr. NL42 RABO 0328000531
- DIACONIE** Bankrekeningnr. NL70 FVLB 0635812320
- ONDERHOUDSFONDS** Bankrekeningnr. NL51 FVLB 0635815184
- ADM. KERKBLAD** Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328024643
- KERKRADIO** Bankrekeningnr. NL39 FVLB 0635815206
- WEBSITE** www.nhkherwijnen.nl
- COLLECTEBONNEN** Verkrijgbaar via een bestelformulier achter in
de kerk
€ 0,70 / € 1,00
- UITZENDING RADIO LINGEWAAL**
Kabel UPC 92.1
Ether 104.9
PC www.lekwaaltv.nl
TV lokale omroep LWTK
Glasvezel KPN: TV kanaal 594
Radio kanaal 994