

KERKGEBOUW	Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen
PREDIKANT	Ds. J. Broekman Waaldijk 137 4171 CC Herwijnen 0418 – 581505 j.broekman@solcon.nl
OUDERLINGEN	T.J. Hijkoop J. van Kuilenburg J.J. van Mourik A. Ruitenburg
OUDERLINGEN- KERKRENTMEESTER	H. van Eeken A.J. Hobo D. de Joode, Scriba Lunet 18, 4214 GA Vuren 0183 – 637092 ddejoode@planet.nl
DIAKENEN	D. de Bruijn G. de Joode, Jeugddiak A. van der Meijden A. van Mourik
BIJSTAND PASTORAAT	Kand. J.H. de Vree 0488-413146
ORGANISTEN	H.J. de Bruijn A.P. van de Minkelis
KOSTERS	Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133 Rudi van Zante, Zworrelstraat 63, tel. 582987
KERKDIENTEN	Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt) Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) Avonddienst 18.30 uur
ZONDAGSSCHOOL	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in het kerkelijk centrum
CRECHE	Elke zondagmorgen in Peuterspeelzaal De Kinderkamer



Onder de terebint

Kerk in balans

Het volk was verblijd over hun vrijwillig geven, want zij gaven met een volkomen hart vrijwillig aan de HEERE. Ook koning David verblijdde zich in hoge mate (1 Kronieken 29: 9).



Het verhaal is bekend: koning David wil voor de Heere een huis bouwen. Hij mag het zelf niet doen, maar hij houdt al wel een grote inzamelingsactie, die veel oplevert. Door het volk wordt royaal bijgedragen, omdat de dienst van God en ook de eer van de Heere in het geding is

en in balans moet blijven.

De actie Kerkbalans 2015 wijst ook op het belang van een kerk in balans. De dienst aan God en Zijn eer mogen best wat kosten. Want wat heeft God voor ons over gehad? Geen footje, maar Zijn Zoon. Tot ons behoud! Zouden wij dan niet van harte een gave over hebben voor de Heere en Zijn dienst?

Als de gaven binnen komen, zijn David en het volk verblijd. Laat dat bij ons ook zo zijn. En... laat alles in balans zijn...tot eer van God en Zijn dienst.

KERKDIENTEN

Zondag 25 januari 2015

- 10:00 uur: Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 19: 1, 4
- 18:30 uur: Ds. M. van Campen, Ede
Introïtuslied: Ps. 45: 5, 6
- 1^e collecte: Woord en Daad
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Onderhoudsfonds

Zondag 1 februari 2015

- 10:00 uur: Ds. H.J. Donken, Renswoude
Introïtuslied: Ps. 25: 2, 3
- 18:30 uur: Ds. T.J. Korten, Lopikerkapel
Introïtuslied: Ps. 46: 1, 2
- 1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Lied en verhaal van de Zondagsschool

- 25 jan. Ps. 19: 1b
1 feb. Ps. 25: 2a ; Deze morgen gaat het verhaal over hoe dat
Saul weer wordt gespaard. Jij wilde toch ook komen?
Kom erbij.

Kinderoppas

- 25 jan. Gea met Wion en Levi van Os
1 feb. Wietske van Mourik, Annette Ruitenburg

Schoonmaakrooster

- 26 t/m 30 jan.: Mw. van Brakel, mw. Kornet
02 t/m 06 feb.: Mw. Treffers, mw. Hobo, mw. Zeiderveld, mw. Beukenkamp

UIT DE GEMEENTE

Zieken

Er zijn gemeenteleden herstellend van een operatie of in afwachting van nadere onderzoeken. In het eerste geval is er dankbaarheid en vreugde, in het laatste geval levert dat de nodige spanningen op: hoe zal het verder gaan? We leven graag mee en bidden voor elkaar.



Mevr. Hannie van der Meijden, Nieuwe Steeg 46, is afgelopen maandag 19 januari in het Beatrix-ziekenhuis geholpen aan haar pols. Laten we hopen dat de klachten nu eindelijk voorbij zijn.

Allen die in bepaalde trajecten van onderzoek zitten, wensen we veel sterkte en zegen toe. Onlangs hebben we bemoedigende woorden uit Jesaja 43 in de dienst gelezen en overdacht (verzen 1 en 2): De HEERE zegt: *Wees niet bevreesd, want Ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij. Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, door rivieren, zij zullen u niet overspoelen. Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden, geen vlam zal u aansteken.* De Heere verklaart daarmee Zijn liefde en trouw aan Zijn volk, dat Hij uitgekozen heeft om een verbond aan te gaan. En dat blijft dwars door alles heen overeind staan. God verliest Zijn volk nooit uit het oog, in welke omstandigheden het ook verkeert. Dat mag u troosten in uw ziek-zijn of bij het afnemen van de krachten.

Geboren

In stille verwondering en dank aan God geven Henco en Gerdien de Bruijn, samen het hun zoon Maarten, kennis van de geboorte op 13 januari 2015 van een dochter en zusje *Anna Elisabeth*. Zij heeft de roepnaam *Alinda* gekregen. Op het geboortekaartje staat een gedicht van drie strofen, waarvan de eerste luidt:



*Een machtig Maker
formeerde mijn hart.
Hij nam voor de tijd begon
mijn leven in zijn hand.*

't Is als een belijdenis. Wij hopen en bidden dat Alinda mag opgroeien als kind van de Vader in de hemel, die nooit alleen laat, waar Zijn kind ook heen zal gaan. We wensen Henco, Gerdien en Maarten veel geluk met dit nieuwe leven. Hun

adres is: Brugstraat 1, 4147 AX Asperen.

Uit dankbaarheid I

Hartelijk Bedankt voor de vele kaarten, bloemen en bezoeken die ik mocht ontvangen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en in Huize Avondlicht. Het was Geweldig!

Riet van der Meijden Parent

Uit Dankbaarheid II

Hierbij willen wij iedereen bedanken voor alle medeleven door middel van kaarten, bloemen en bezoeken tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst.

Ook ds. Broekman bedankt. Ik ben dankbaar dat ik de kracht mag ontvangen om de volgende behandelingen te ondergaan .Hoewel de toekomst nog erg onzeker is houden wij ons vast aan het liedWat de toekomst brengen moge, ons geleid des Heren hand !

Jurrie en Hennie Overheul

Uit dankbaarheid III

Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de bloemen, kaarten en verdere cadeaus die ik mocht ontvangen tijdens mijn operatie en ook daarna van al die bliken van medeleven. iedereen heel hartelijk bedankt.

Mevr. W. van Santen-van Hemert

VERANTWOORDING



Collecten

Donderdag 1 jan.:	1 ^e collecte	€ 33,20	diaconie
	2 ^e collecte	€ 36,60	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 40,25	pastoraat en pred.
Zondag 4 jan.:	1 ^e collecte	€ 141,90	diaconie
	2 ^e collecte	€ 142,65	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 132,25	pastoraat en pred.
Zondag 11 jan.:	1 ^e collecte	€ 177,60	de Herberg
	2 ^e collecte	€ 149,80	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 147,05	pastoraat en pred.

Ontvangen via:

Mw. Adrie van Kuilenburg € 10,- tijdens bezoek

Ouderling Jilis van Kuilenburg € 10,- tijdens bezoekwerk

Mw. Lijntje v.d. Weerd € 10,- in Zorgcentrum Avondlicht

Voor al deze giften hartelijk dank

Collecte informatie

De collecte van a.s. zondag 25 januari is bestemd voor **Woord en Daad**. Deze organisatie verbindt vanuit bijbels perspectief mensen over de hele wereld in hun strijd tegen armoede.

De diaconie

Bloemengroet

De bloemen gingen in de afgelopen periode met vriendelijke groet ter bemoediging namens onze gemeente naar dhr. Wim van Arendonk in de Wilgenlaan.



Jarigen in de gemeente

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

Datum	Naam	Leeftijd	Adres
26-01	M. van Overheul – van Weelden	92	ZC Avondlicht
26-01	L. Mus – van Zandwijk	89	Zandsteeg 9
03-02	H.W. van de Water – de Jong	93	ZC Avondlicht
05-02	W.F. van Boggelen – de Jongh	86	Molenkamp 34

Op de hoogte/ meeleven

Graag willen we als kerkelijke gemeente onze bestanden zo actueel mogelijk houden. En we leven graag met u en jou mee, zowel in goede en in minder goede tijden. Dus.

Gaat u verhuizen? Laat het ons weten.

Trouwplannen? Wij stellen een bericht erg op prijs.

Een geboorte? Stuur ook ons een kaartje.

Verdriet of verlies? Ook dan leven we graag met u mee.

U wordt vriendelijk verzocht een bericht te sturen naar de scriba;
info@nhkherwijnen.nl / tel. 0183 63 7092.

Actie Kerkbalans

Deze maand wordt de actie Kerkbalans gehouden. Velen van u weten waar dat over gaat, een financiële actie voor de plaatselijke kerk, onze belangrijkste bron van inkomsten. Samengevat:



Waar geeft u voor?

Voor de voortgang van de kerkdiensten en de verkondiging van het Evangelie, voor bezoekwerk onder ouderen, voor activiteiten voor de jeugd, diensten in Avondlicht, aandacht voor zwakkeren, meeleven met mensen die dat nodig hebben, kringwerk, voor onderlinge activiteiten, evangelisatiewerk etc. Voor de kerk nu en in de toekomst.

Hoeveel is er nodig?

Kerkbalans moet dit jaar € 66.150 opbrengen om de begroting precies sluitend te krijgen. Dat is evenveel als afgelopen jaar nodig was.

Waarom hoeft Kerkbalans dit jaar niet te stijgen?

Veel kosten stijgen jaarlijks, dat klopt. Maar het is ook gelukt te bezuinigen (bv inkoop energie). En er is een eenmalige meevaller (lagere afdracht aan de landelijke kerk). Bovendien stijgt de opbrengst van Kerkbalans nog steeds elk jaar een klein beetje. Bijvoorbeeld omdat steeds meer mensen geven volgens de tabel.

Welke tabel?

De tabel die we al enkele jaren hanteren als richtlijn voor een gift. Veel mensen vinden het fijn zo'n richtlijn te hebben. De tabel is hieronder afgedrukt. Als iedereen geeft volgens de tabel, dan redden we het wel. Natuurlijk kunnen er altijd persoonlijke omstandigheden zijn waardoor u niet kunt geven volgens de tabel.

Er zijn ook mensen die juist méér geven dan de richtlijn uit de tabel. Alle reden om daar dankbaar voor te zijn.

Geldt de tabel alleen voor kerkbalans?

Ja, kerkbalans staat los van andere giften en collecten.

Hoe is de actie opgezet?

Volgende week krijgt u een enveloppe, met daarin een toelichting en een antwoordenvolpette. Uw reactie wordt een week later opgehaald.

Stel dat ik meer wil weten..

Lees dan het vorige kerkblad, de brochure die wordt verspreid, neem contact op met een van de kerkrentmeesters Henk van Eeken, Arjo Hobo, Gijs Pippel, Dik de Joode), of stuur een mail: info@nhkherwijnen.nl

De tabel voor de Actie Kerkbalans

Netto inkomen per maand:	Bijdrage kerkbalans percentage	Bijdrage per jaar in euro's
€ 0 - € 500	0,5%	€ 0 - € 30
€ 501 - € 1.000	1,0%	€ 60 - € 120
€ 1.001 - € 1.500	1,5%	€ 180 - € 270
€ 1.501 - € 2.000	2,0%	€ 360 - € 480
€ 2.001 - € 2.500	2,5%	€ 600 - € 750
€ 2.501 of meer	3,0%	€ 900 of meer

Met netto-inkomen wordt bedoeld de maandelijkse inkomsten van u en uw eventuele partner (salaris, AOW, aanvullend pensioen enzovoort)

Wie een bedrag wil overmaken voor Kerkbalans kan dat doen via:

NL10 INGB 0000 950925

NL42 RABO 03280 00531

tnv hervormde kerk Herwijnen

onder vermelding van Kerkbalans 2015

Hartelijk dank
De kerkrentmeesters

Jubileum verzoekplatenprogramma

Het noemen van voornamen; het blijft zoeken naar de juiste balans, ook in het kerkblad. Vroeger bleef het bij een initiaal en de volledige achternaam. In sommige gevallen gebeurt dat nog; gewoon omdat je gevoel aangeeft dat het beter past (bij de persoon of bij de situatie). Bij kinderen en jongeren komt er automatisch de voornaam bij. Niemand heeft het over P. Jansma, als daar de 12-jarige Piet Jansma mee wordt bedoeld. Dat zijn er uiteraard nog de 'twijfelgevallen': noemen wel of niet de voornaam.

En soms worden de achternamen gewoon vergeten. Zo kwam naar aanleiding van het laatste kerkblad de vraag wie er nu precies schuilgaan achter de voornamen van de vrijwilligers die werden genoemd in het artikel over het jubileum van het verzoekplatenprogramma. We zouden er natuurlijk een quizje van kunnen maken. Maar om giswerk te voorkomen en omdat iedereen mag weten wie zich inzetten voor het verzoekplatenprogramma, hierbij de achternamen bij de voornamen:



Willy van Arkel

Marjan van Bezooijen

Rianne de Fockert

Dicky de Fockert

Lydia van Mourik

Richard van Mourik

Petra Vervoorn

Hennie van Wijk

Petra van Weelden

Nogmaals hartelijk dank voor jullie inzet!

1889 Zondagsschool "Bethel" 2014

In november 2014 jl. was het 125 jaar geleden dat onze Hervormde zondagsschool "Bethel" is opgericht.



Door de drukte van het kerstfeest en het afstemmen op het preekrooster van Ds. Broekman is er voor gekozen om tijdens de dienst van DV zondag 25 januari a.s. stil te staan bij deze bijzondere gebeurtenis.

Al 125 jaar mogen de kinderen van onze gemeente op hun eigen wijze en door middel van bijbelverhalen, het zingen van liedjes en het maken van knutselwerkjes horen van onze Heere en Heiland.

Daar mogen we dan als gemeente, groot en klein, wel bij stilstaan.

Er zijn er vast velen onder u die goede herinneringen aan de zondagsschool bewaren en die nu opnieuw de verhalen, die er verteld zijn, horen van uw kinderen of kleinkinderen.

We hopen dat er velen tijdens deze dienst in de kerk zullen zijn, om met elkaar bij dit heugelijke feit stil te staan en God te danken dat er al 125 jaar zondagsschool gegeven mag en kan worden in onze gemeente.

Langs deze weg nodigen wij u ook van harte uit om na de dienst met elkaar een kopje koffie of thee te drinken en misschien kunt u dan nog met elkaar verhalen ophalen uit de tijd dat u zelf naar de zondagsschool bent gegaan.

Voor de kinderen zal er fris en iets lekkers zijn.

De dienst begint om 10.00 uur en Ds. Broekman hoopt hierin voor te gaan.

Kinderen en leiding Zondagsschool "Bethel".

Mededeling Zondagsschool "Bethel"

Beste kinderen,

Zoals jullie weten zullen we DV zondag 25 januari a.s. in de kerk stil staan dat het in november 2014 inmiddels 125 jaar geleden is dat de zondagsschool is opgericht.

Er zal daarom tijdens deze dienst geen zondagsschool zijn, maar blijven we met z'n allen in de kerk.

We willen jullie vragen om uiterlijk 09.50 uur in de grote zaal van het kerkelijke centrum aanwezig te zijn, zodat we met z'n allen de kerk in gaan.

Na de dienst gaan we ook weer met z'n allen naar het kerkelijke centrum terug waar we voor jullie wat te drinken en wat lekkers hebben. Jullie kunnen daar dan weer door jullie vader en moeder worden opgehaald.

We hopen dat jullie er allemaal zullen zijn!

Groetjes,

Arjan, Wietske, Karin, Ralph, Sjanet, Annette, Ramona en Marco

RONDOM HET WOORD

Diensten

Het is al enkele keren aangekondigd: D.V. a.s. zondag 25 januari herdenken we in de morgendienst het 125 jarig bestaan van Zondagsschool Bethel. Sinds november 1889 is er een zondagsschool aan onze gemeente verbonden. Vanwege de drukke maanden aan het

eind van het vorige jaar is de herdenking van dit feit naar de maand januari verschoven, want we willen dit feit niet zomaar voorbij laten gaan. De dienst, die op de kinderen gericht zal zijn, is samen met de zondagsschool voorbereid. We lezen Genesis 28: 10-19, het verhaal dat Jakob de plaats waar hij de droom van de ladder uit de hemel kreeg, Bethel noemt. Bethel betekent: 'huis van God'. Zo is de kerk een huis van God waar je je thuis mag voelen en Bethel een plekje waar je herinnerd wordt aan Gods liefde. Dan mag ook de roep van de Heere Jezus klinken: 'Laat de kinderen tot Mij komen'. Ook voor hen is er plaats in het 'huis van God'. Daarom lezen we ook Matt. 19: 13-16 en is het thema van de dienst: *Thuis bij God*. We hopen dat velen, oud en jong, deze dienst zullen bijwonen om zo samen de dank aan onze God te brengen. Er zal een gedrukte liturgie zijn.



Op de eerste zondag van februari hoop ik elders voor te gaan.

ACTIVITEITEN

Visitatie op 11 februari

Niet alleen gemeenteleden krijgen een huisbezoek, ook de kerkenraad krijgt eens in de vier jaar een soort huisbezoek: visitatie. Namens de landelijke of regionale kerk (PKN) komen dan twee visitatoren op bezoek. Visitatoren zijn benoemd door de leden van de classicale vergaderingen en zijn (oud)predikant en/of (oud)ambtsdrager. Het zijn dus mensen van buiten de gemeente.

Tijdens zo'n visitatie komen aan de orde 'het geestelijk leven van de gemeente', 'het gehoor geven aan de roeping van de gemeente' en 'het vervullen van de ambten en diensten'.

Als datum is gekozen woensdag 11 februari.

De visitatoren spreken die dag onder meer met de predikant, met de kerkenraad (zonder predikant) en met de kerkenraad inclusief predikant.

Ook 'gewone' gemeenteleden krijgen de gelegenheid te spreken met de visitatoren. Die gelegenheid is er 's avonds om 19.00 uur, voorafgaand aan de kerkenraadsvergadering. Van tevoren aanmelden hoeft niet. De visitatoren zijn aanwezig in het kerkelijk centrum, iedereen is vrij bij hen langs te gaan.

Voor meer informatie, scriba Dik de Joode:
0183-637092 of ddejoode@planet.nl

Een nieuw jaar, een nieuwe start?

Een nieuw jaar brengt meestal allerlei gedachten en gevoelens met zich mee. Terugblikken op wat geweest is kan blijdschap geven en zin om een nieuw jaar te starten. Nieuw leven, een mooie baan, een prettig thuis, fijne relaties, of vult u zelf maar in; dat alles kan hoop geven voor de nieuwe dagen die komen gaan. Maar terugblikken kan ook pijnlijk zijn en vol verdriet. Verloren leven, een baan onder druk, een thuis vol ruzie, relaties die stuklopen; dit alles kan u of jou zomaar alle hoop ontnemen voor de dagen die zullen komen. U weet dat de Heere God betrokken is op mensen, maar toch kunnen de nieuwe dagen angst geven voor wat het leven ons kan brengen.

Schroom niet om hierover door te praten met iemand die u vertrouwt. Een gemeentelid, de predikant, een vriend of vriendin. Ook kunt u aankloppen bij Stichting Schuilplaats in Veenendaal. Stichting Schuilplaats begeleidt mensen die vastgelopen zijn en wil hen weer op weg helpen om nieuw perspectief te zien. De overtuiging dat de Heere God betrokken is op alle mensen vormt onze belangrijkste drijfveer om ons in te zetten voor de mensen die hulp bij ons vragen. We zetten onze vakkennis en deskundigheid in om onze cliënten te begeleiden in hun psychosociale problemen.



Neem contact met ons op via ons nummer 0318-547870 of kijk eerst eens rond op onze website: www.stichtingschuilplaats.nl

TENSLOTTE

Ze zeggen wel eens dat met de maand januari het normale leven weer begint. De feestelijke decembermaand ligt weer achter ons. We doen moeite om de overtollige kilootjes weer kwijt te raken en gaan weer gewoon naar het werk en de kerk.

Maar in de tweede helft van de maand is er elk jaar weer de Actie Kerkbalans. Het kerkblad staat er vol van en je denkt: 'Nu al weer?'

Ik las ergens dat men het in Hervormd Scheveningen anders gaat doen. Men vindt daar dat geloof om formulieren af te geven en weer op te halen veel te omslachtig. Bovendien is het steeds lastiger om daarvoor vrijwilligers te vinden in de gure maand januari. Voortaan verloopt de Actie Kerkbalans in Scheveningen digitaal. Alle gemeenteleden ontvingen in december een identificatiecode en kunnen nu via een speciale website een deels vooraf ingevuld toezeggingsformulier invullen. Automatisch volgt er dan een bevestiging van de toezegging. 'Veel mensen handelen hun geld-

en belastingzaken al af via het internet, dus waarom de kerk niet?', was het commentaar erbij.



Natuurlijk, het zou vreemd zijn als de kerk niet met haar tijd meeinging. Maar het bericht maakt me ook een beetje treurig. We hebben in allerlei laatjes en mapjes al zoveel codes zitten om allerlei computerellende te activeren. Tegenwoordig activeren we ons suf en we hebben overal wachtwoorden voor nodig.

Ik vind het eigenlijk best fijn dat ons kerkbalanssysteem nog ouderwets oogt. Hoe heerlijk is het niet om eens per jaar in een koude wintermaand een vriendelijke meneer aan de deur te krijgen die uitlegt hoe de actie werkt? En hoe fijn is het niet als een aardige mevrouw persoonlijk toelicht dat ze best begrijpt dat het vervelend is om benaderd te worden voor geld, terwijl je niet eens wist dat je lid van de kerk was? Ik ken 'lopers' die op de koffie genood worden bij zulke mensen en na een goed gesprek en een goed glas wijn een sympathiserend (rand)lid achterlaten. Toch fijn dat er zulke mensen zijn... ook in Herwijnen... Laat ze maar niet in de kou staan!

Met een hartelijke groet, Ds. J. Broekman

AGENDA

Maandag	26 jan.	20.30 uur	Bijbelgesprekskring
Woensdag	28 jan.	18:30 uur	Uitzending kerktelefoon
Donderdag	29 jan.	20:00 uur	Lidmatenkring
Woensdag	3 feb.	20:30 uur	Groeien in geloof
Woensdag	11 feb.	19:00 uur	Visitatie

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie ook de website van onze gemeente, www.nhkherwijnen.nl

VAN DE REDACTIE



De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 2 februari 2015 **vóór 16.00 uur** ingeleverd te zijn bij:

N. van der Vliet
Berkenlaan 2
email: kerkbladherwijnen@planet.nl

Volgende inleverdata zijn:

16 feb.	voor 2 weken
2 mrt	voor 2 weken
16 mrt	voor 2 weken
30 mrt	voor 2 weken

KERKBLAD Verschijnt éénmaal per 14 dagen

REDACTIELEDEN N. van der Vliet (kopij inleveren)
Berkenlaan 2, 4171 AM Herwijnen
Telefoon 0418 – 58 14 57
e-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl
E.J. van Rossem-van Maren

CD-OPNAMEN Verkrijgbaar van elke dienst bij
familie van Rossem,
Breede Kampen 3, tel. 0418 – 58 41 42

**COLLEGE VAN
KERKRENTMEESTERS** Bankrekeningnr. NL10 INGB 0000950925
Bankrekeningnr. NL42 RABO 0328000531

DIACONIE Bankrekeningnr. NL70 FVLB 0635812320

ONDERHOUDSFONDS Bankrekeningnr. NL51 FVLB 0635815184

ADM. KERKBLAD Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328024643

KERKRADIO Bankrekeningnr. NL39 FVLB 0635815206

WEBSITE www.nhkherwijnen.nl

COLLECTEBONNEN Verkrijgbaar via een bestelformulier achter in
de kerk
€ 0,70 / € 1,00

UITZENDING RADIO LINGEWAAL

Kabel UPC 92.1

Ether 104.9

PC www.lekwaaltv.nl

TV lokale omroep LWTK

Glasvezel KPN: TV kanaal 594

Radio kanaal 994