

KERKGEBOUW	Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen
PREDIKANT	Ds. J. Broekman Waaldijk 137 4171 CC Herwijnen 0418 – 581505 j.broekman@solcon.nl
OUDERLINGEN	T.J. Hijkoop J. van Kuilenburg J.J. van Mourik A. Ruitenburg
OUDERLINGEN- KERKRENTMEESTER	H. van Eeken A.J. Hobo D. de Joode, Scriba Lunet 18, 4214 GA Vuren 0183 – 637092 ddejoode@planet.nl
DIAKENEN	D. de Bruijn G. de Joode, Jeugddiak A. van der Meijden A. van Mourik
BIJSTAND PASTORAAT	Kand. J.H. de Vree 0488-413146
ORGANISTEN	H.J. de Bruijn A.P. van de Minkelis
KOSTERS	Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133 Rudi van Zante, Zworrelstraat 63, tel. 582987
KERKDIENTEN	Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt) Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) Avonddienst 18.30 uur
ZONDAGSSCHOOL	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in het kerkelijk centrum
CRECHE	Elke zondagmorgen in Peuterspeelzaal De Kinderkamer



Onder de terebint

mijn ziel is stil voor God... (Psalm 62: 2)

De Heere strijdt voor ons, wij mogen alles in Zijn hand geven, wij mogen stil zijn.

In die stilheid en in dat vertrouwen ligt onze sterkte. Stilte moet dus het kenmerk zijn voor ieder die op God vertrouwt. Hij verwarmt ons.

We leven in kinderlijk vertrouwen aan Zijn borst.

Is de stilte ook niet de zegen van onze vrije tijd?

Soms is men volkomen uitgeput van het onafgebroken geraas. Wat is het dan heerlijk een rustig en stil plekje te hebben in eigen omgeving.



Aan het water, aan de dijk, in de polder. In Gods vrije natuur worden de verloren krachten weer herwonnen.

Als men stil is voor God houdt men zich niet bezig met de gave, maar met de Gever. Dan is de stilte een afstraling van hemelrust.

Wees in de komende lijdenstijd geregeld stil voor God...

*In God is al mijn heil, mijn eer,
Mijn sterke Rots, mijn tegenweer.*

KERKDIENTEN

Donderdag 19 februari 2015

15:00 uur: Ds. J. Mink, dienst ZC Avondlicht

Zondag 22 februari 2015 **2^e lijdenszondag**

10:00 uur: Dr. C.A. van der Sluis, Veenendaal

Introïtuslied: Ps. 30: 2, 7

18:30 uur: Ds. J. Broekman

Introïtuslied: Ps. 49: 6, 7

1^e collecte: De Hoop

2^e collecte: Kerkrentmeesters

Uitg.collecte : Onderhoudsfonds

Zondag 1 maart 2015 **3^e lijdenszondag**

10:00 uur: Dr. C.A. van der Scheur, Veenendaal

Introïtuslied: Ps. 30: 2, 8

18:30 uur: Kand. G. van den Berg, Stolwijk

Introïtuslied: Ps. 50: 4, 5

1^e collecte: Diaconie

2^e collecte: Kerkrentmeesters

Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Lied en verhaal van de Zondagsschool

22 feb. Ps. 30: 2a; Het verhaal gaat over David in Ziklag.

1 mrt. Ps. 30: 2b; Deze morgen gaat het verhaal ook over David in Ziklag.

Kinderoppas

22 feb. Gera en Juna Visser

1 mrt. Jasperina de Fockert en Jacco Ruitenburg

Schoonmaakrooster

23 t/m 27 feb.: Mw. Kruis, Mw. van der Weerd

02 t/m 06 mrt.: Mw. van Brakel, Mw. Kornet

UIT DE GEMEENTE

Zieken

Deze altijd weer terugkerende rubriek in het kerkblad vermeldt de namen van hen die om een of andere reden onze aandacht en ons gebed vragen. Het is fijn als mensen weten dat er voor hen gebeden wordt en je merkt ook dat men het fijn vindt een kaartje te ontvangen.



In de afgelopen periode heeft mevr. J. de Joode- Klop uit Avondlicht (weer) in het ziekenhuis gelegen. Altijd weer terugkerende pijnen waren daarvan de oorzaak. We hopen en bidden dat dit dragelijk voor haar zal zijn.

Marieke Duizer, Breede Kampen 1, is voor een operatie opgenomen geweest in het Rijnstate-ziekenhuis in Arnhem. Ze is geopereerd aan haar knieën en er zijn pinnen uit haar heup weggehaald. Inmiddels is ze na een geslaagde operatie weer thuis. We wensen haar, haar ouders en zusje veel sterkte toe.

De heer Henk Satter van de Achterweg is ook weer thuis gekomen uit het ziekenhuis, maar heeft een lange en moeilijke weg van herstel te gaan. Gods zegen toegewenst!

Voor allen een bemoedigend woord uit Psalm 146: *Welzalig is hij die de God van Jakob tot zijn hulp heeft, die zijn verwachting stelt op de HEERE, zijn God.*

Overleden

De kerkenraad ontving bericht van overlijden van *Hester Jacoba de Man- van Baalen*. De laatste tijd woonde mevrouw De Man in Avondlicht, daarvoor aan de Kromme Akkers. Op verzoek van de overledene heeft de heer A. van Steenis op vrijdag 6 februari de begrafenis geleid. De afscheidsdienst werd in Salem in Asperen gehouden, waar ook de begrafenis plaatsvond. We wensen de kinderen en (achter)kleinkinderen veel sterkte en zegen toe bij het verwerken van dit verlies.

Dankbetuiging

Wij willen iedereen bedanken voor uw blijken van belangstelling, de warme woorden, brieven en kaarten die wij van u mochten ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, onze vader en opa Frederik van Zee. Uw medeleven heeft ons veel goed gedaan.

Jans van Zee-Verploegh,
kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

Uit dankbaarheid I

Ik wil allen die mij een kaartje hebben gestuurd of een bezoek gebracht hebben tijdens mijn verblijf in Avondlicht hartelijk bedanken.

M. Vroegh-Alberts

Uit Dankbaarheid II

Heel Hartelijk bedankt voor de vele kaarten, telefoontjes en bezoeken die ik tijdens mijn opname in het ziekenhuis, en ook daarna thuis heb mogen ontvangen. Het is Hartverwarmend dat er zovelen hebben meegeleefd. Ben DANKBAAR dat alles goed is verlopen.

Aart Blom
Molenstraat 7



VERANTWOORDING

Collecten

Zondag 1 feb.:	1 ^e collecte	€ 106,25	werelddiaconaat
	2 ^e collecte	€ 118,50	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 118,25	pastoraat en pred.
Zondag 8 feb.:	1 ^e collecte	€ 113,30	diaconie
	2 ^e collecte	€ 117,85	kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 115,80	pastoraat en pred.

Ontvangen via:

Ds. Broekman € 20,-

Kand. De Vree € 50,-

Kerkrentmeester Arjo Hobo € 10,-

Mw. Lijntje v.d. Weerd € 10,- in Zorgcentrum Avondlicht

Voor al deze giften heel hartelijk dank!

Voorjaarszendingencollecte

Wat doet de zending met uw geld? Heel veel, want er zijn honderden zendingenprojecten in alle delen van de wereld die van uw hulp afhankelijk zijn. Zoals bijvoorbeeld in Zuidoost-Azië. U kunt er meer over lezen in de folder die huis aan huis verspreid wordt. Ook is er een deel bestemd voor het werk van Mark en Annemarie Horst in Zimbabwe. Door een gift en niet te vergeten uw gebed gaan in de zendingengebieden gesloten deuren open en het Evangelie breidt zich steeds verder uit, maar er wordt ook daadwerkelijk geholpen met voedsel, medicijnen en goed onderwijs.

In de voorjaarszendingenwerk (**2 mrt. t/m 7 mrt.)** komen de collectanten het zendingenvelopje bij u thuis ophalen.

Steun de zending

De zendingencommissie

NIEUWSBRIEF FAMILIE HORST

Dank U voor deze nieuwe morgen

Nu we hier al weer bijna vier jaar werken vallen sommige dingen niet meer op. Zoals pickup trucks (bakkieauto's volgens Lennard, overgenomen uit het Afrikaans) en minibusjes afgeladen vol met mensen, tassen, kippen en geiten. Of koeien, ezels en honden die rondlopen in en om het ziekenhuis. Of mensen die gewoon zitten en wachten ergens langs de kant van de weg. Wat me nog wel steeds opvalt zijn de ochtendopening en. Als ik 's ochtens bij het ziekenhuis aankom, hoor ik al het gezang bij de polikliniek.



Heerlijk om zo de dag te beginnen. De meeste patiënten komen al vroeg aan en rond acht uur wordt de dag begonnen met gebed, zingen en diverse toespraken. Iedereen participeert; studenten, patiënten, verpleegkundigen, personeel van de apotheek en het laboratorium. Dit vind ik een mooie vorm van holistische zorg. Naast zingen en gebed is er tijdens de opening ook gelegenheid voor gezondheidsvoorlichting en uitleg van logistieke zaken.

We wensen u een gezond en gezegend 2015, waarin er thuis en op het werk aandacht is voor alle aspecten van het menszijn.

Projecten – Goede voornemens

De huizen die dit jaar we op Morgenster hebben gebouwd zijn af en worden bewoond. Het is prettig om projecten af te ronden, want er zijn altijd genoeg nieuwe projectjes om op te starten. Annemarie is bijvoorbeeld druk met het opknappen van enkele patientenkamers. Ook willen we komend jaar de operatiekamer onder handen nemen. Zo is er bijvoorbeeld geen toilet in het gebouw en voldoet de wasruimte niet aan de voorschriften. Ook willen we nog wat meer toiletten bouwen en in Gutu proberen we, met hulp van de Nederlandse en Australische ambassades ook meer toiletten te plaatsen en door enkele aanpassingen de watersituatie in het ziekenhuis en de stafhuizen te verbeteren. Hopelijk blijft het niet bij voornemens alleen.

Naar de klinieken

De ziekenhuizen van de de Reformed Church in Zimbabwe bezoeken elke week klinieken in de omgeving. Zowel Gutu als Morgenster heeft een auto waarmee enkele medewerkers van de HIV kliniek, en soms een dokter naar de klinieken in de omgeving worden gebracht om de locale staf te adviseren bij het behandelen van patienten. Ook de chaplain, de 'ziekenhuis dominee', maakt vaak deel uit van het team. Zijn aanwezigheid en bijdrage is erg belangrijk aangezien veel patienten behoefte hebben aan meer dan medicijnen alleen. Patienten bespreken hun psychosociale problemen met de dominee en er is ruimte om te bidden. Met deze kliniekbezoeken levert de kerk een heel waardevolle bijdrage aan de communities rondom de klinieken en ziekenhuizen en horen mensen soms voor het eerst de boodschap van genade, medelijden en vergeving.

Gebedspunten

We zijn God dankbaar voor alles wat hij heeft gegeven:

- De succesvolle galblaasoperatie van Annemarie in november
- Het vinden van twee nieuwe dokters voor Gutu Mission Hospital

We willen bidden voor:

- De staf van Gutu Mission Hospital die door een lastige periode zijn gegaan, maar nu met enkele nieuwe dokters een nieuwe start kunnen maken
- Gods leiding bij het werk in de komende maanden
- Lennard die de overgang gaat maken van peuterklas naar kleuterklas

Uit de kerkenraad

De kerkenraad gaat met enige regelmaat in het kerkblad iets publiceren over wat in de kerkenraad is besproken. Het zullen geen gedetailleerde verslagen worden, maar zakelijke samenvattingen.

Uiteraard houden we daarbij rekening met de privacy van mensen en met zaken waarop geheimhouding rust.

De opening (met Bijbellesing en bezinning) vatten we niet uitgebreid samen.



- De kerkenraad heeft 14 januari voor het laatst regulier vergaderd (in februari zijn de visitatoren op bezoek geweest). Zoals de kerkorde voorschrijft is in de eerste vergadering van het nieuwe jaar het moderamen (een soort dagelijks bestuur) gekozen. Dominee J. Broekman, ouderling-kerkrentmeester H. van Eeken (voorzitter kerkenraad), diaken D. de Bruijn en ouderling-kerkrentmeester D. de Joode (scriba kerkenraad) zullen ook dit jaar het moderamen vormen.
- Voor het eerst hebben we op Eeuwigheidszondag (laatste zondag van het kerkelijk jaar) in de ochtenddienst (en niet 's avonds) de overleden gemeenteleden herdacht. In een van de komende vergaderingen evalueren we de verandering.
- Het streven is voor de zomervakantie het Beleidsplan opnieuw vast te stellen. De kerkenraad werkt aan actualisering, waarna alle gemeenteleden het concept kunnen inzien en kunnen reageren. Vervolgens stelt de kerkenraad het Beleidsplan definitief vast.
De bedoeling is een gemeenteavond over het Beleidsplan te houden. Deze avond kan samenvallen met een verkiezingsavond voor de kerkenraad, aangezien de kerkenraad eerder al heeft besloten deze verkiezingen voortaan te houden voor de zomer in plaats van in het najaar.
- Eind 2014 heeft de kerkenraad gesproken met een afvaardiging van de leiding van de zondagsschool. Zowel leiding als kerkenraad willen graag dat de kinderen na de zondagsschool en voor het einde van de dienst terugkeren in de kerk. De kerkenraad heeft een voorstel uitgewerkt en gaat dat voorleggen aan de leiding van de zondagsschool.

- De kerkenraad vergadert nu in principe elf keer per jaar (elke maand, uitgezonderd juli of augustus). De bedoeling is dat aantal terug te schroeven, om zo ruimte te krijgen voor bijvoorbeeld extra huisbezoek, of voor een themavergadering.
- Een commissie van drie leden van de kerkenraad (J. van Kuilenburg, A. Ruitenburg en A. Hobo) gaan de zogeheten jaargesprekken voeren. Dat zijn gesprekken (pertinent géén functioneringsgesprekken) met de predikant, een vertegenwoordiger van de kerkrentmeesters, van de diakenen, van de commissies voor jeugdwerk, zending en evangelisatie en eventueel met individuele gemeenteleden (gekozen door de leden van de commissie). De gesprekken kunnen gaan over persoonlijke zaken, het werk dat hij/zij in de gemeente doet en/of de gemeente zelf. Van de gesprekken wordt een kort verslag voor de kerkenraad gemaakt. Daarin staat vooral vermeld welke zaken volgens de commissie uitgebreider in de kerkenraad aan de orde moeten komen.
- Over 2014 is voor de Actie Kerkbalans een bedrag van ongeveer € 1.600 wel toegezegd maar nog niet binnen. Daar zijn eind vorig jaar brieven ter herinneringen over verstuurd.
- De begroting 2015 van de kerkrentmeesters is ongewijzigd vastgesteld.

Verjaardagsfonds

Het verjaardagsfonds heeft afgelopen jaar opgebracht: 1903,30 euro. Niet alleen het bedrag op zich is positief, het is ook hoger dan vorig jaar. Graag willen we alle vrijwilligers en uiteraard alle gevers heel hartelijk bedanken. Zoals bekend wordt de opbrengst van het fonds gebruikt voor de aanschaf van allerlei praktische zaken.

Actie Kerkbalans



Het is altijd weer een spannend moment, als de eerste resultaten van de Actie Kerkbalans bekend worden. Hebben de voorbereidingen (brochure, publiciteit, startavond met vrijwilligers, bezoek aan kringen, spontane gesprekken met gemeenteleden, gebed) hun vruchten afgeworpen? Zijn we met z'n allen overtuigd van het belang van de actie voor de financiële balans in de Gemeente?

In eerste telling bedroeg de opbrengst € 57.045,48. Een heel bedrag natuurlijk, maar wel ruim 1.000 euro minder dan een jaar eerder. Maar zoals al werd afgekondigd: nog niet alle giften waren binnen.

Vandaar dat we een week later konden afkondigen dat er bijna 4.400 euro was bij gekomen. Waarmee de tussenstand steeg tot € 61.488,84.

En dat is in een week tijd natuurlijk een heel mooie opsteker op weg naar de € 66.150 euro die we hebben begroot!

Genoemde tussenstand betekent dat veel gemeenteleden hun financiële verantwoordelijkheid (opnieuw) hebben genomen; een belangrijke basis om een levende Gemeente te kunnen zijn. Daar zijn we erg dankbaar voor. Fijn ook als mensen hun gift hebben kunnen verhogen.

Als er mensen zijn die door omstandigheden nog geen reactie hebben ingeleverd, dan kan dat uiteraard nog steeds: via de Kerkbalans-vrijwilliger in uw wijk (die u vast wel kent), een kerkenraadslid, de predikant, bezoekdames et cetera. Direct een gift overmaken kan ook, graag onder vermelding Kerkbalans 2015. We drukken ook de tabel met daarin de richtlijn voor de hoogte van de gift nog een keer af. Veel mensen vinden het fijn zo'n richtlijn te hebben. Mocht u, op basis van de tabel, een eerder gedane toezegging of gift willen aanvullen, dan bent u daar uiteraard vrij in. Graag zelfs.

In een volgend kerkblad willen we wat uitgebreider stilstaan bij de analyse van de giften.

Wie een bedrag wil overmaken voor Kerkbalans kan dat doen via:

NL10 INGB 0000 950925 of **NL42 RABO 03280 00531**

t.n.v. hervormde kerk Herwijnen onder vermelding van Kerkbalans 2015

De tabel voor de Actie Kerkbalans

Netto inkomen per maand:	Bijdrage kerkbalans percentage	Bijdrage per jaar in euro's
€ 0 - € 500	0,5%	€ 0 - € 30
€ 501 - € 1.000	1,0%	€ 60 - € 120
€ 1.001 - € 1.500	1,5%	€ 180 - € 270
€ 1.501 - € 2.000	2,0%	€ 360 - € 480
€ 2.001 - € 2.500	2,5%	€ 600 - € 750
€ 2.501 of meer	3,0%	€ 900 of meer

Met netto-inkomen wordt bedoeld de maandelijkse inkomsten van u en uw eventuele partner (salaris, AOW, aanvullend pensioen enzovoort)

Hartelijk dank,
De kerkrentmeesters

Jarigen in de gemeente

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

Datum	Naam	Leeftijd	Adres
23-02	N. vd Meijden-Ravenhorst	87	Meidoornlaan 21
26-02	M. de Jong-Offers	91	Zorgcentrum Avondlicht
06-03	H. van Pelt-van Steijn	86	Zorgcentrum Avondlicht

RONDOM HET WOORD

Diensten

D.V. komende zondag 22 maart hoop ik in de avonddienst voor te gaan. Dat is dan een leerdienst en we behandelen dan een artikel uit de Nederlandse Geloofsbelijdenis (NGB). In de serie over de kerk is nu artikel 29 aan de beurt. Dat gaat over de kenmerken van de kerk. *Wij geloven dat we op grond van de Bijbel zorgvuldig onderscheid moeten maken tussen de kerk en allerlei groeperingen die zich ook kerk noemen, maar het niet zijn*, zo begint prof. Verboom zijn eenvoudige weergave van dit artikel. Welke kerk moet je kiezen? Kun je zomaar van kerk veranderen? Evangelische gemeenten noemen zich ook vaak 'kerk', is dat terecht? Er zijn vragen genoeg op dit gebied, komt u maar luisteren naar de antwoorden. De tekst van art. 29 ligt weer klaar bij de ingang van de kerk.



In verband met de voorjaarsvakantie ga ik zondag 1 maart niet in eigen gemeente voor. Ik hoop de komende zondagen het Woord te verkondigen in Oosterwijk, Werkhoven en Hellouw.

Gezegende diensten met de gastvoorgangers toegewenst.

ACTIVITEITEN

Voorjaarsvakantie

Van 23 februari tot en met 1 maart is het voorjaarsvakantie. Alle kerkelijke activiteiten liggen in die week stil. We hopen dan weer wat krachten op te doen voor het laatste deel van het seizoen.

Voorjaarsconcertarrangement Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg, zaterdag 21 maart 2015

Op zaterdag 21 maart is er weer het voorjaarsconcert van Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg, bestaande uit een wandeling en/of een concert.

De wandeling vindt plaats in het Renkums Beekdal. Ontvangst om 10.45 uur in Het Koetshuis. Voor een lunchpakket wordt gezorgd. In de middag is er het Koetshuisconcert met Marjolein de Wit op fluit en Martin Zonnenberg aan de vleugel. Het concert begint om 14.30 uur. Ontvangst met koffie vanaf 14.00 uur.

Kosten: Volledig arrangement: € 25,00. Alleen concert: € 15,00. De musici verlenen belangeloos hun medewerking; de netto opbrengsten van deze dag komen volledig ten goede aan Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg.

Aanmelding: bij voorkeur via e-mail: concerten@pdcdeherberg.nl of telefonisch (alleen op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur): 026-33 42 225.

Het concert vindt plaats in het Koetshuis van Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg, Pietersbergseweg 19, 6862 BT Oosterbeek



Vakantie-Bijbel-Spel-Week 2015

Goed nieuws! Ook dit jaar zal er een Vakantie-Bijbel-Spel-Week in Herwijnen gehouden gaan worden. Inmiddels is de stuurgroep alweer voor de eerste keer bij elkaar geweest om dit leuke evenement voor de kinderen van de basisschool opnieuw op poten te zetten. Het (landelijk) thema is bekend:

'De bouwplaats'.

We zullen ons de komende maanden bezig gaan houden met de invulling van de drie verschillende speldagen en natuurlijk ook met de vraag hoe we dit aansprekende thema erin kunnen verwerken.



De week zal weer georganiseerd worden door beide kerken uit Herwijnen en zal plaatsvinden van maandag 17 t/m woensdag 19 augustus. Dat is, zoals alle jaren gebruikelijk was, de laatste week van de zomervakantie. Het programma voor de jongere kinderen is (waarschijnlijk) alleen in de ochtend, dat van de bovenbouw kan uitgebreid worden tot halverwege de middag.

De stuurgroep heeft afscheid genomen van Ellen de Kock en Annette Ruitenburg, die wij ook op deze plaats nog van harte bedanken voor hun inzet vorig jaar. We zijn blij dat Oriante Kuijntjes ons wil komen versterken en vertrouwen erop dat ook een zesde stuurgroep lid snel gevonden zal worden.

Binnenkort hopen we in beide kerken weer de opgaveformulieren voor de medewerkers uit te delen. In het volgende contactblad zal dit formulier ook worden afgedrukt en op de websites komen. Voor ons als stuurgroep is een tijdige opgave van medewerkers uiteraard zeer wenselijk, omdat we zo vlot aan de slag kunnen met de invulling van het totaalprogramma.

Natuurlijk hopen we dat we weer op hetzelfde enthousiasme mogen rekenen als vorig jaar!

Met vriendelijke groeten,
Stuurgroep Vakantie-Bijbel-Spel-Week

Mirjam Bron
Gerben den Hartog
Oriane Kuijntjes
Netty Pippel
Josina van Zandwijk

Pieterswaard 20
Geerstraat 10
Wilgenlaan 29
Bommelweg 10

0418 - 582135
06 - 48610352
0418 - 581532
0418 - 641678
0418 - 582593

KLEUREN MAAR!



Knutselpagina

Lees het verhaal in Genesis 11



Woordraadsel

ASPALT
BABEL
HEER
STAD
STEEN
TAAL
TOREN
VERWARREN



Zo ongeveer zag de toren van Babel er uit.

Raad wat de Fransen zeggen voor de Nederlandse uitdrukking

tour
s'il vous plaît
merci
aujourd'hui

NEDERLANDS	FRANS
alsjeblift	
danke u	
vandaag	
toren	

God is de
allermachtigste

TENSLOTTE

In wat verloren uurtjes snuffel ik nog wel eens in mijn boekenkast tussen wat oudere boeken. Een mens van deze tijd gaat natuurlijk googelen op internet, maar ik ga nog wel eens op de ouderwetse manier in boeken kijken.



En zo kwam ik enkele oude boekjes tegen van de vroegere journalist van het dagblad Trouw, A.J. (Bert) Klei. Een bekende naam in vroeger dagen. Het boekje dat me zo in handen kwam draagt de veelzeggende (of toch niet?) titel: *De koningin is lekker hervormd*. Een boekje over kerken en kerkmensen in Nederland. De titel laat al zien dat het een oud boekje is, want we hebben immers geen koningin meer, maar een koning? Het verscheen in de tijd dat Samen op Weg, het proces dat de eenwording van de hervormden en gereformeerden op het oog had, actueel was. Bert Klei heeft daar vaak met een knipoog en een

glimlach over geschreven. Ik wil u even mee laten genieten met een anekdote. Bert Klei ontmoette eens een vrouw met wie hij voor de oorlog in een Gelders dorp op de School met den Bijbel zat. Hij vertelt: *Zij was hervormd – niks aan te doen, wij waren gereformeerd. Op een maandagmorgen praatten we in het speekwartier over dit toen nog opmerkelijke verschil in godsdienst. De dag tevoren – zondag dus – was ik met een hervormd schoolvriendje mee geweest naar zijn kerk (hetgeen mijn vader nog een berisping opleverde, omdat hij mij vreemd had laten gaan). Ten aanhoren van mijn klasgenoten verklaarde ik op het schoolplein, dat het me slecht was bevallen in de hervormde kerk. Ze zongen zo langzaam en aan de preek leek geen eind te komen. Nee, dan kon je toch maar beter gereformeerd zijn!*

De hervormden zwegen bedremmeld, op één na. Een meisje stak haar tong tegen me uit en zei: 'De koningin is lekker hervormd!'

Tegenwoordig zou zo'n gesprekje op het schoolplein nooit meer voorkomen. Bovendien... onze koning is protestants.

Met een hartelijke groet,
Ds. J. Broekman

AGENDA

Woensdag 25 feb.	18:30 uur	Uitzending kerkteléfono
Dinsdag 3 mrt. .	20:30 uur	Groeien in geloof
Zaterdag 21 mrt.	09:00 uur	Ophalen rommelmarkt
Zaterdag 11 apr.	09:30 uur	Rommelmarkt

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie ook de website van onze gemeente, www.nhkherwijnen.nl

VAN DE REDACTIE



De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 2 maart 2015 **vóór 16.00 uur** ingeleverd te zijn bij:

N. van der Vliet
Berkenlaan 2
email: kerkbladherwijnen@planet.nl

Volgende inleverdata zijn:

16 maart	voor 2 weken
30 maart	voor 2 weken
13 april	voor 3 weken
04 mei	voor 2 weken
18 mei	voor 2 weken
01 juni	voor 2 weken
15 juni	voor 2 weken
29 juni	voor 2 weken
13 juli	voor 3 weken (vakantieperiode)

KERKBLAD Verschijnt éénmaal per 14 dagen

REDACTIELEDEN N. van der Vliet (kopij inleveren)
Berkenlaan 2, 4171 AM Herwijnen
Telefoon 0418 – 58 14 57
e-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl
E.J. van Rossem-van Maren

CD-OPNAMEN Verkrijgbaar van elke dienst bij
familie van Rossem,
Breede Kampen 3, tel. 0418 – 58 41 42

**COLLEGE VAN
KERKRENTMEESTERS** Bankrekeningnr. NL10 INGB 0000950925
Bankrekeningnr. NL42 RABO 0328000531

DIACONIE Bankrekeningnr. NL70 FVLB 0635812320

ONDERHOUDSFONDS Bankrekeningnr. NL51 FVLB 0635815184

ADM. KERKBLAD Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328024643

KERKRADIO Bankrekeningnr. NL39 FVLB 0635815206

WEBSITE www.nhkherwijnen.nl

COLLECTEBONNEN Verkrijgbaar via een bestelformulier achter in
de kerk
€ 0,70 / € 1,00

UITZENDING RADIO LINGEWAAL

Kabel UPC 92.1

Ether 104.9

PC www.lekwaaltv.nl

TV lokale omroep LWTK

Glasvezel KPN: TV kanaal 594

Radio kanaal 994