

KERKGEBOUW	Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen
PREDIKANT	Ds. J. Broekman Waaldijk 137 4171 CC Herwijnen 0418 – 581505 j.broekman@solcon.nl
OUDERLINGEN	D. van Arkel T.J. Hijkoop J. van Kuilenburg A. Ruitenburg
OUDERLINGEN- KERKRENTMEESTER	H. van Eeken A.J. Hobo D. de Joode, Scriba Lunet 18, 4214 GA Vuren 0183 – 637092 ddejoode@planet.nl
DIAKENEN	J.W. Boogert D. de Bruijn G. de Joode, Jeugddiak A. van der Meijden
BIJSTAND PASTORAAT	Ds. A.J. Hagedoorn 0418 - 581103
ORGANISTEN	H.J. de Bruijn A.P. van de Minkelis
KOSTERS	Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133 Rudi van Zante, Zworrelstraat 63, tel. 582987
KERKDIENTEN	Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt) Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) Avonddienst 18.30 uur
ZONDAGSSCHOOL	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in het kerkelijk centrum
CRECHE	Elke zondagmorgen in Peuterspeelzaal De Kinderkamer



Onder de terebint

Rust wat uit... (Markus 6 vers 31)

Vakantietijd: veel mensen trekken erop uit om rust te zoeken.



De Bijbel spreekt nergens over vakantie houden.

Toch wordt in de Bijbel wel heel nadrukkelijk over 'rusten' gesproken. En De Heere Jezus zegt tegen de discipelen, die net terug zijn van het vele onderwijzen van de mensen: *Rust wat uit.*

Hij neemt ze zelfs mee naar een rustige plaats om hen de gelegenheid te geven wat uit te rusten.

Wat is God toch goed voor ons, we hoeven niet altijd door te gaan. Eenmaal in de zeven dagen, ook in de rusttijd, is er een rustdag. Op die dag horen we waar de ware rust te vinden is.

Vakantie houden is een gunst,
verantwoord vakantie houden is een kunst.

KERKDIENSTEN

Zondag 19 juli 2015

- 09:30 uur: Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 72: 2, 3
- 18:30 uur: Ds. J.H. de Vree, Achterberg
Introïtuslied: Ps. 73: 13, 14
- 1^e collecte: Lepra zending
- 2^e collecte: Kerkrentmeesters
- Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Zondag 26 juli 2015

- 09:30 uur: Ds. H. Klink, Hoornaar
Introïtuslied: Ps. 74: 13, 14
- 18:30 uur: Ds. W. Altena, Overberg
Introïtuslied: Ps. 75: 1, 2
- 1^e collecte: Diaconie
- 2^e collecte: Kerkrentmeesters
- Uitg.collecte : Onderhoudsfonds

Zondag 2 augustus 2015

- 09:30 uur: Ds. J. van Dijk, Zeist
Introïtuslied: Ps. 76: 6, 7
- 18:30 uur: Ds. W. de Bruin, Harderwijk
Introïtuslied: Ps. 77: 2, 3
- 1^e collecte: Bloemengroet
- 2^e collecte: Kerkrentmeesters
- Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Zondag 9 augustus 2015

09:30 uur: Ds. A. Romein, Ede
Introïtuslied: Ps. 78: 13, 14

18:30 uur: Ds. C.J. Barth, Langbroek
Introïtuslied: Ps. 79: 6, 7

1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Onderhoudsfonds

Zondag 16 augustus 2015

09:30 uur: Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 80: 2, 3

18:30 uur: Ds. D. Verkuil, Zijderveld
Introïtuslied: Ps. 81: 13, 14

1^e collecte: Kerk in Actie
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Zondag 23 augustus 2015

09:30 uur: Ds. G.J. Mink, *dienst in gereformeerde kerk*
Afsluiting Vakantie Bijbel Spel Week
Introïtuslied: Ps. 82: 1, 2

18:30 uur: Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 83: 3, 4

1^e collecte: Afsluiting VSBW - diaconie
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Zondag 30 augustus 2015

09:30 uur: Ds. D. Heikoop, Nieuwegein,
uitzending via radio Lingewaal
Introïtuslied: Ps. 84: 1, 2

18:30 uur: Ds. H.J. Donken, Renswoude
Introïtuslied: Ps. 85: 1, 2

1^e collecte: Zomerzendingcollecte
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Onderhoudsfonds

Lied en verhaal van de Zondagsschool

19 juli	Het verhaal gaat over de arme Job
26 juli	Vandaag gaat het over; de vrienden van Job
2 aug.	Vandaag gaat het over; de vrienden van Job
9 aug.	Wanneer komt de Heere Jezus?
16 aug.	Israël in tweeën gescheurd
23 aug.	Israël in tweeën gescheurd
30 aug.	De Grote Verzoendag

Kinderoppas

Vakantie

Schoonmaakrooster

20 t/m 24 juli: mw. Van Baalen, mw. Van Baalen, mw. De Bruijn
03 t/m 07 aug: mw. Van der Linden, mw. G. van der Vliet
17 t/m 21 aug: mw. Kruis, mw. Van der Weerd
31 t/m 04 sept: mw. Van Brakel, mw. Kornet

RONDOM HET WOORD

Diensten

In deze vakantieperiode is dit kerkblad voor meerdere weken. Veel diensten staan erin aangekondigd. Veel gemeentewerk ligt stil, maar de verkondiging van het Woord gaat door, zondag aan zondag. Het is lastig een overzicht te geven van de diensten waarin ik hoop voor te gaan. Bovendien weet ik nog niet waar ik de komende tijd na onze vakantie over ga preken. Ik denk aan een serie over de aartsvader Jakob.

De komende zondag, D.V. 19 juli, hoop ik weer eens te preken over een tekst uit Romeinen 8. Er is veel over dat hoofdstuk te zeggen en deze keer heb ik vers 18 uitgekozen, waar Paulus zegt: *Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.* Het gaat dus over het lijden in ons leven en in de wereld. Het thema is: 'Wat het zwaarste is, moet het zwaarste wegen'.



Er staan ook nogal wat gastvoorgangers op het preekrooster en één wil ik daar even uitlichten: op 2 augustus hoopt uw oud-predikant ds. W. de Bruin voor te gaan. Hij heeft aangegeven te stoppen met preken en dit

zal dus de laatste keer zijn dat hij in Herwijnen voorgaat. Een soort afscheid dus. Daar zal in de dienst aandacht aan geschonken worden en na de dienst hebt u de gelegenheid hem de hand te drukken.

Op 30 augustus gebeurt er ook iets dergelijks. Ds. D. Heikoop is vanwege zijn gezondheid gestopt met preken. Daar willen we in de morgendienst op die dag aandacht aan besteden. Als hij niet voor kan gaan, zal ik het doen. Ook hij zal toegesproken worden en ook hem kunt u na afloop van de dienst de hand drukken.

UIT DE GEMEENTE

Zieken

Mevr. H. van Arendonk- Overheul, Achterweg 101, is weer thuis gekomen uit het Rijnstate ziekenhuis te Arnhem, nu definitief. We zijn met haar dankbaar dat ze weer flink is opgeknapt. We wensen haar veel sterkte toe in de komende tijd.

Verder zijn er nogal wat gemeenteleden die voortdurend onderzoeken ondergaan vanwege hun klachten. En dan maar wachten op de uitslag en bezig zijn met de vraag: hoe gaat het nu verder? Vergeet niet: elke zondag bidt de gemeente voor u, ook al wordt uw naam niet genoemd. Wij wensen u Gods zegen toe!

De dichter van Psalm 103 verwoordt zo mooi hoe onze God is: *Barmhartig en genadig is de HEERE, geduldig en rijk aan goedertierenheid.* Het leven van ons mensen is besloten onder Gods medelijden, vergeving en genade. Daar kunnen we mee voort.

We denken ook aan gemeenteleden die om verschillende redenen elders verblijven. Laten we hen niet vergeten in onze gebeden!

Ook is het goed om onze verbondenheid met hen tot uitdrukking te brengen door het sturen van een kaartje.

- Dhr. van Horssen, Hornstaete-Vlinder, Lingesteynplantsoen 65, 4141 GJ Leerdam
- Mevr. N. van der Meijden-Ravenhorst, Glasstaete 79, Lingesteynplantsoen 20, 4141 GJ Leerdam
- Henk van Meteren, woongroep de Boomkamp, Notarisappel 29-35, 4191 DX Geldermalsen
- Henny van der Meijden, Merwebolder, Klipper 4, Touwbaan 1, 3363 WB Sliedrecht
- Andrea van Mourik, Griendweg 16 L , 4208 AA Gorinchem

Dankbetuiging

“De Heer’ is ons tot hulp en sterkte. “

Voor alle blijken van hartelijk medeleven die wij hebben ontvangen tijdens zijn ziekte alsook na het overlijden van

Dick van Krieken

willen wij u hartelijk dankzeggen.

Uw betrokkenheid, op welke manier dan ook, heeft ons goed gedaan.

Tiny van Krieken – van Maaren
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Herwijnen, juli 2015

Uit dankbaarheid

We zijn dankbaar dat we maandag 6 juli 25 jaar getrouwd mochten zijn. Graag willen we iedereen van harte bedanken voor de vele felicitaties die we, in welke vorm dan ook, mochten krijgen. Persoonlijk, via een kaartje, via een bloemetje, via social media etc. Het is fijn om te merken dat ook op zulke momenten anderen met je meeleven.

Dik en Dyke de Joode
Jowelle en Thomas

Huwelijksjubileum

Weer is er een huwelijksjubileum te melden in de familie De Joode. Op D.V. 20 juli a.s. hopen Johan en Jantje de Joode- Klop te gedenken dat ze 60 jaar getrouwd zijn. Een grote zegen is het om zo lang bij elkaar te mogen zijn. Er is daarom, ondanks de broosheid van het lichaam, grote dankbaarheid.

Hun huwelijk werd gesloten op het gemeentehuis van Haaften, en bevestigd en ingezegend in de hervormde kerk van Haaften, in een dienst die geleid werd door ds. T. Poot. Na eerst in een huurwoning gewoond te hebben gingen ze wonen in het



geboortehuis van Johan aan de Korshof. De langste tijd van hun leven hebben ze daar gewoond. Er werden drie jongens geboren, die later drie schoondochters meebrachten. Er kwamen vijf kleindochters.

Het waren goede jaren aan de Korshof, maar met het klimmen van de jaren werd de grote tuin te veel. Bovendien werd het allemaal anders na het herseninfarct van Jantje. Toch mogen ze terugzien op goede jaren: alle reden dus om dankbaar te zijn.

Veel steun hebben ze altijd gehad aan de Psalmen, bijv. Ps. 27: 7: *Hij is getrouw, de bron van alle goed. Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer.* Dat laatste is dan meteen onze wens en bede die we u mee willen geven in de tijd die voor ligt.

De heer en mevr. De Joode wonen in Zorgcentrum Avondlicht.

VERANTWOORDING

Collecten

Zondag 28 juni

1 ^e collecte	€ 101,10	Diaconie
2 ^e collecte	€ 104,10	Kerkrentmeesters
Uitgangscollecte	€ 109,20	Pastoraat en prediking

Zondag 5 juli

1 ^e collecte	€ 138,20	St. Oost Europa
2 ^e collecte	€ 129,70	Kerkrentmeesters
Uitgangscollecte	€ 118,80	Pastoraat en prediking

Zondag 12 juli

1 ^e collecte	€ 123,55	Diaconie
2 ^e collecte	€ 127,05	Kerkrentmeesters
Uitgangscollecte	€ 130,05	Pastoraat en prediking

Ontvangen via:

Mw. Lijntje v.d. Weerd € 10,- voor de kerk in ZC Avondlicht.

Mw. Joja van Horssen € 10,- voor het kerkblad

Voor al deze giften heel hartelijk dank!

Financiële actie kerkblad

Denkt u nog aan een financiële bijdrage aan het kerkblad?

Mocht u de gegevens niet meer hebben:

het banknummer voor het kerkblad is: NL82 RABO 0328024643

ten name van CvK Herv. Gemeente Herwijnen inz. kerkblad.

Van harte aanbevolen en hartelijk dank.

Jarigen in de gemeente

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

<u>Datum</u>	<u>Naam</u>	<u>Leeftijd</u>	<u>Adres</u>
23-07	J. Kornet-Loef	88	Willem-Alexanderstraat 3
29-07	Z.H. Koot-Donk	88	Molenkamp 62
23-08	C. Duizer-Dame	90	Nieuwe Steeg 12

Bloemengroet

De bloemen gingen in de afgelopen periode met groeten namens onze gemeente naar;

- Dhr. Arie van Mourik, Achterweg
- Ds. J. Broekman, Waaldijk



Kerkdienst gemist

Sinds enige tijd is onze Gemeente aangesloten bij de service van Kerkdienst gemist. Hierdoor kunt u via internet vanaf een PC, laptop, tablet of smartphone onze kerkdiensten beluisteren.

U kunt de Kerkdiensten rechtstreeks beluisteren en daarnaast kunt u de diensten ook later beluisteren. Deze service is te bereiken via onze eigen website www.nhkherwijnen.nl ga daar naar: kerkdiensten.beluisteren.nl.

Verder kunt u ook luisteren via de website www.kerkdienstgemist.nl en daar via "Gelderland" -> "Herwijnen" naar onze kerk gaan.

Hiermee heeft u bij ziekte of vakantie toch de mogelijkheid om onze diensten te volgen, zo ook familie of anderen die veraf wonen.

Mocht u vragen hebben over of bij het gebruik van Kerkdienst gemist, kunt u deze mailen naar diaconie@nhkherwijnen.nl of bellen met Dirk de Bruijn tel. 0418 584010

Daarnaast zullen de Kerkdiensten ook via de vertrouwde Kerkradio uitgezonden blijven worden!

Contactpersoon A.F. van Rossem, E-mail: afvanrossem2@kpnmail.nl
tel.0418-584142



Met vriendelijke groet,
de Diaconie

ACTIVITEITEN

Belijdenis doen

Ik schreef hierboven al dat veel activiteiten in de vakantieperiode stil liggen. Dus is er tijd genoeg om eens na te gaan denken, bijv. over het doen van belijdenis. We gaan er het komende seizoen weer mee beginnen, dat is nu al duidelijk. Maar nu de vraag: Wie doet mee? Jongeren of ook ouderen bij wie het er nog nooit van gekomen is. Bewust levende mensen maken ook bewuste keuzes in hun leven. Dat geldt zeker voor christenen. Kom, denk er eens over na de komende periode en wil je eerst een gesprek? Bel of mail me gerust!



Persoonlijk

Ik hoop niet dat dit een twee-wekelijks vervolgvraagstuk wordt, maar ik heb beloofd dat ik u op de hoogte zou houden van de resultaten van de onderzoeken betreffende mijn gezondheid.

Ik heb een uitgebreid hartonderzoek gehad en na een gesprek met de cardioloog is mij duidelijk geworden dat mijn hartspier matig werkt, met name aan de achterkant. Men wil verder zoeken naar de oorzaak en daarom vindt er na onze vakantie, begin augustus, een hartkatheterisatie plaats. Laten we hopen dat er enige duidelijkheid komt.

Ondertussen wil ik u bedanken voor het meeleven: de mailtjes, de kaarten en de bemoedigende woorden. Dit warme meeleven doet goed. Mijn vrouw en ik hopen de komende weken ook weg te zijn: eerst gaan we naar Frankrijk en op de terugweg blijven we nog een midweek in de Belgische Ardennen. Het is mooi op vakantie te gaan, maar het is nog mooier gezond en wel weer terug te keren.

Afscheid ds. Heikoop en ds. De Bruin

Op de eerste en op de laatste zondag van augustus gaan, Deo Volente, twee van onze oud-predikanten voor: ds D. Heikoop en ds W. de Bruin. Voor beiden een bijzondere dienst, omdat het tevens een afscheid betekent: zijn gaan namelijk stoppen met preken. Jarenlang mochten zij het Evangelie verkondigen, ook in Herwijnen. In augustus gaan ze voor het laatst bij ons voor. Dominee De Bruin de ochtenddienst van zondag 2 augustus te leiden. Dominee Heikoop hoopt voor te gaan in de ochtenddienst van zondag 30 augustus.

Graag nodigen we iedereen van harte uit de diensten bij te wonen. De predikanten zullen kort worden toegesproken en na afloop van de

dienst is er steeds gelegenheid de dominee de hand te schudden en koffie te drinken.

In dit kerkblad leest u een interviewtje met dominee Heikoop, terwijl dominee De Bruin zelf een terugblik heeft geschreven.

Dominee Heikoop

Dominee (Dirk) Heikoop (82) ging niet gelijk theologie studeren. Hij werd geboren in Den Haag en groeide daar, net als zijn vrouw, ook op. Na de Mulo volgde de HBS en daarna studeerde Heikoop in Delft korte tijd scheikunde. Hij werkte enige tijd op een laboratorium na de militaire dienst en stond drie jaar voor de klas. Op het moment dat Heikoop besloot theologie te gaan studeren in Utrecht was hij samen met zijn vrouw - beiden zijn afkomstig uit de Gereformeerde Gemeente - al Hervormd geworden. De eerste Gemeente die Heikoop en zijn vrouw dienden, was Stavenisse. Hij ging er in 1966 aan de slag. Vervolgens kwam Herwijnen in beeld.

Hoe het contact met Herwijnen tot stand kwam? „Tijdens een vacaturebeurt in Tholen zaten er een paar 'vreemdelingen' in de kerk. Koen van Boggelen, Henk Hak, Harmen Drost en Jan de Fockert. Later, in Stavenisse, kwam er een tweede groep, met Aai van Wijk, Cor van Maaren, Leo Verheugen en Andries de Fockert", herinnert Heikoop zich als de dag van gisteren. Van Herwijnen had hij toen nog nooit gehoord. „We wisten dat het ergens in de Betuwe lag, maar we moesten het toch even opzoeken op de kaart." De contacten leidden tot een beroep, en het beroep werd aangenomen.

Dat was in 1971. Hervormd Herwijnen had op dat moment een moeilijke periode achter de rug. Dominee Heikoop liet zich er niet door afschrikken. „Het was voor ons een extra reden om ja te mogen zeggen." En zo toog dominee Heikoop aan het werk. „Je had verschillende stromingen, vooral confessionelen en ook gereformeerde bonders; de laatsten kerkten echter vooral in Haaften en Hellouw. Het kerkbezoek was flink teruggelopen, het was eigenlijk een beetje een puinhoop. Gelukkig waren de contacten tussen de confessionelen en de bonders voor zijn komst al aangehaald. Aan de bonders was gevraagd terug te komen en ook in de kerkenraad zitting te nemen. Dat was erg opbouwend. Henk Hak en Aai van Wijk die samen op huisbezoek gingen, dat was toch geweldig positief?", geeft ds Heikoop een voorbeeld van de nieuwe situatie.

Warm

Heikoop heeft mogen ervaren hoe 'de Heere God zichtbaar zegen gaf' bijvoorbeeld in de kerkgang. Heikoop probeerde er te zijn voor de gehele Gemeente. „Niet iedereen rekende zich per se tot een bepaalde richting. Er waren ook gemeenteleden die zich 'gewoon Hervormd' voelden. Het was hard werken om te zorgen dat de mensen het vertrouwen in de kerk terugkregen. „De mensen waren hartelijk en vriendelijk, ik



ging natuurlijk bij iedereen die hervormd was langs. Er was een grote gelovige kern die wist waarom het ging. Heikoop herinnert zich nog zijn eerste bezoek. „Dat was bij een oudere, zieke man, vader van een groot gezin. Toen ik vroeg hoe het ermee ging, antwoordde hij te mogen weten *'Dat mijn enige troost in leven en in sterven is dat ik met lichaam en ziel, in leven en sterven, het eigendom van mijn trouwe Zaligmaker Jezus Christus ben'*. Geweldig toch?

Met veel plezier woonde het gezin Heikoop (met de kinderen Frank, Anne-Marie en Martin) in de pastorie aan de Waaldijk. 's Zomers kon de temperatuur in het huis flink oplopen. Er was echter altijd een manier om aan warme nachten te ontsnappen. „Als het erg heet werd, legden we onze matrassen in de tuinkamer. Daar bleef het altijd heerlijk koel."

Maar dominees gaan en dominees komen; en zo ging ook dominee Heikoop met zijn gezin. Naar IJmuiden-West om precies te zijn, in 1977. Wat hij daarna het meeste miste van Herwijnen? „De vele vriendschappen rondom het Woord. En met name Artje Sterrenberg. Dat was een huisvriendin geworden, ze heeft bij wijze van spreken de kinderen mee opgevoed. Vooral Martin heeft er regelmatig gelogeed."

Na IJmuiden-West diende ds Heikoop de Gemeente van Vreeswijk/Nieuwegein, om in 1995 met emeritaat te gaan. Hij bleef preken ('verbazingwekkend dat mensen mij wilden blijven horen'), werkte op verschillende plaatsen als bijstand in het pastoraat. Nu is het moment om ook met preken te stoppen. „Ik was het liefst doorgegaan, maar je moet ook nuchter zijn. Er komt een tijd dat het niet meer gaat, dat je het aan een jongere generatie moet overdragen. Door een breuk in een wervel kan ik niet lang staan en zitten en dat is een flinke beperking. Gelukkig heb ik nog een grote Bijbelkring in Nieuwegein."

Onuitputtelijk rijk

Alle jaren waren dominee Heikoop en zijn vrouw onafscheidelijk. „Een twee-eenheid ja. Zonder mijn vrouw had ik niets kunnen doen." Het bewijs wordt geleverd tijdens het telefonische interview. Opeens klinkt aan de andere kant van de lijn, als kleine aanvulling op een antwoord, de stem van mevrouw Heikoop, als steun en toeverlaat.

Was ze ook kritisch volger van zijn preken? „Nou, mijn kinderen waren eigenlijk de meest kritische ouderlingen", lacht Heikoop. En nu zijn de twee zoons, Frank en Martin, zelf predikant. Kijken ze er nu anders tegenaan? „Toen ze pas begonnen vroegen ze wel eens, pa heb je nog een ideeetje? Verbazingwekkend overigens dat ze predikant zijn geworden. Ze hebben gezien hoe het in een pastorie ook niet altijd rozengeur en maneschijn was. Een predikant is vaak een eenling in de pastorie. Het is hard werken en regelmatig ook moeizaam; de kinderen hebben gezien dat een predikant niet volmaakt is. Ik moet in dat verband nog wel eens denken *'Kann auch ein Pastor selig werden?'* (Kan een predikant wel zalig worden, de titel van een Duits boekje uit begin 20e eeuw, red).

Preken, dominee Heikoop vindt het erg jammer dat hij ermee moet stoppen. „Het Woord is zo onuitputtelijk rijk. We kunnen nooit zeggen, we hebben het hele Woord begrepen. Steeds weer ontdek je nieuwe dingen, ook als je al 50 jaar preekt. De Heilige Geest wil ons steeds verder brengen, steeds dichterbij Christus. Hij moet centraal staan, het gaat om Zijn lijden, Opstanding en Wederkomst. Ik besef dat ik daarin zeer onvolkomen ben geweest."

Dominee De Bruin

De laatste keer - na dit jaar zal ik niet meer voorgaan. Van gemeenten waar ik een band mee heb, neem ik afscheid.

Als oud-predikant heb je helemaal een bijzondere band met de gemeenten die je diende. Zo ook met u. D.V. zondag 2 augustus zal ik tijdens de morgendienst voor de laatste keer bij u voorgaan. Van zondag 13 juni 1982 tot en met 9 oktober 1988 waren we met elkaar verbonden als gemeente en predikant. Zes jaar woonden we met onze kinderen (Wim, Harm-Jan en Hans) in de pastorie en werkten we vanuit de pastorie. Met mijn vrouw als mijn onontbeerlijke steun en toeverlaat op de achtergrond mocht ik die jaren werken in dit gedeelte van de 'wijngaard des Heeren'.



Terugkijkend op die jaren komen er zo maar een aantal indrukken boven. In de eerste plaats van de schepping. We genoten van de zonsop- en de zonsondergangen; van de Waal met zijn voortdurend wisselende waterstanden (toen nog met de smalle dijk merkte je aan de mensen als het water hoog kwam, dan gingen de verhalen rond hoe hoog het water in de polder zou staan als de dijk zou doorbreken); we denken aan de polder met de bomenrijen steeds verder en verder weg een enorme diepte gevend aan het landschap; natuurlijk ook aan de bloeiende fruitbomen en de vruchten die er op volgen; maar ook aan het groene land met de koeien; en over dat alles de hemelkoepel met de blauwe luchten en de wolken. Wat woont u toch in een prachtig land. Het land dat vertelt van de Schepper. Met recht: 'Het ruime hemelrond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. De heldere lucht en 't zwerk verkondigen Zijn werk', enz. Psalm 19.

We denken ook aan het werk in de gemeente. Ik bladerde mijn preekregister door. Al die preken die ik bij u gehouden heb. Het is en het was mijn lust en mijn leven. Het woord van de Heere onze God verkondigen in uw midden, ik heb ervan genoten. De Heere gaf me alles wat ik daartoe nodig heb en had. Ook denk ik aan het pastoraat. Als het even kon op de fiets door dit mooie stukje van de Betuwe. Vele verhalen hoorde ik, droevige en blijde, moeilijke en mooie. Ze liggen allemaal op de bodem van mijn ziel. Bij al die verhalen ging het toch uiteindelijk om de Heere in dank of gebed. Aan Hem mochten en mogen we ons toevertrouwen. De catechese. Ik vind het prachtig om catechisanten van toen nu tegen te komen als leden van de kerkenraad en als leden van de gemeente die het kerkenwerk doen. Was het allemaal volmaakt? Nee. Ik heb het altijd weer als een genade ervaren dat een onvolmaakte dominee en een onvolmaakte gemeente met vreugde terug kunnen kijken op de tijd die ze samen hadden.

Als wij terugkijken op de zes jaar in Herwijnen dan is onze dank groot. We danken de Heere voor alles wat we mochten en konden doen voor Hem in uw midden. Ik ben ook dankbaar voor al die keren dat ik als, oud-predikant, nog mocht voorgaan in uw gemeente. Ik vond het dan altijd weer fijn om in uw midden te zijn. Daar komt nu een einde aan. Ik word ouder en op een gegeven moment voelde ik dat ik moest stoppen. Ik hoop nog een mooie dienst bij u te hebben op 2 augustus. De Heere zij met u, de Heere zij met mij en mijn vrouw. De Heere zij geloofd en geprezen voor al Zijn goedheid.

Met hartelijke groet,
W. de Bruin

Vakantie-Bijbel-Spel-Week: De bouwplaats

Wanneer:

maandag 17 t/m woensdag 19 augustus

Waar:

IJscclubgebouw en aanliggend terrein

Voor wie:

kinderen in de basisschoolleeftijd
(dus vanaf 4 jaar t/m de schoolverlaters)

Thema:

De bouwplaats



Doelstelling: Het doel van de VBSW is om in een sfeer van veiligheid en gezelligheid samen naar Bijbelverhalen te kijken en te luisteren en andere opbouwende activiteiten met elkaar te doen. Zo hopen we ieder kind te laten ervaren dat God van hem of haar houdt.

Nieuw

een gezellige avond voor 12+'ers (woensdag 19 augustus)

De stuurgroep van de Vakantie-Bijbel-Spel-Week is er klaar voor: de laatste week van de zomervakantie zijn 'onze bouwvakkers' van harte welkom op het terrein van het ijsclubgebouw om andere kinderen te ontmoeten en samen te luisteren naar Bijbelverhalen, te zingen en allerlei leuke activiteiten te doen. We hebben er zin in!

Inmiddels hebben alle kinderen van de basisscholen in Herwijnen een uitnodiging gekregen. We hopen dat we snel de aanmeldingen binnen krijgen, zodat we een beeld hebben van de grootte van de groep. Het kan haast niet anders dat we in het kader van het thema letterlijk aan de slag gaan op de bouwplaats met een hamer, en daarvoor zijn we nog op zoek naar een aantal 'klussers' die samen met de groepsleider een dagje een groepje willen ondersteunen.

We zijn heel blij dat we de woensdag feestelijk kunnen afsluiten met een familievoorstelling "Hou je vast" van Timo van den Heuvel. De voorstelling begint om 19.00 uur. We hopen hierbij ook vele ouders of

andere belangstellenden te ontmoeten! Van harte welkom in ieder geval (vanaf 18.30 uur).

Tijdens de week zal er een giftenbus staan om de kosten van de VBSW te dekken. Van harte aanbevolen!

Zondag 23 augustus in de (gezamenlijke) ochtenddienst willen we met elkaar nog terugblikken op de week en vooruitblikken op het nieuwe schooljaar.

Voor vragen, aanmeldingen of wat dan ook: stuur een mail naar vbswherwijnen@live.nl, kijk op de facebookpagina VBSW Herwijnen of neem contact op met één van de stuurgroepleden.

Met vriendelijke groeten,
Stuurgroep Vakantie-Bijbel-Spel-Week

Mirjam Bron	Pieterswaard 20	0418 - 582135
Gerben den Hartog		06 - 48610352
Monique Hobo	Achterweg 83	0418 - 581097
Orianne Kuijntjes	Geerstraat 10	0418 - 581532
Netty Poppel	Wilgenlaan 29	0418 - 641678
Josina van Zandwijk	Bommelweg 10	0418 - 582593

TENSLOTTE

In menig kerkblad las ik de laatste tijd dat een predikant schreef: “De vakantietijd staat voor de deur.” Alsof de lezers dat zelf al niet wisten. Maar ondertussen is het wel zo. Laat ik het eens met een ander cliché zeggen: “In Nederland is inmiddels de komkommertijd weer begonnen.” Geen ruziënde politici, dunne kranten, luchtige journaalrubrieken, voor de liefhebbers de Tour de France en voor hen die de mogelijkheid ertoe hebben een vakantie. Handel en politiek liggen even stil en op zwoele avonden vergeten we even de ellende in de wereld met een biertje in de hand. De laatste restjes wereldnieuws verdwijnen naar de marges van ons bewustzijn. Een zomer lang doet Nederland aan een collectief zelfbedrog. Ik ook! Even lucht en leegte in plaats van kommer en kwel. Het hele jaar zijn we bezig met bootvluchtelingen, Griekenland, aanslagen, hongersnood en dergelijk. De wereld draait maar door, maar nu wenden we het hoofd even af om zelf niet door te draaien.

Toch zie ik komkommertijd niet alleen als een positief fenomeen. Wat me vooral stoort is het 'moeten' van het vakantiegevoel. Velen ervaren de vakantietijd als het toppunt van het goede leven: komkommertijd is bijna zoals het leven bedoeld is. Bijna gaan we geloven in ons eigen zwakgebod: het verlangen naar een hemel op aarde.



Velen vergeten dat God nog altijd de wereld regeert. Ik moet denken aan de woorden van Jezus: *Mijn Vader werkt tot nu toe en Ik werk ook.* Zelfs de meest doorgewinterde calvinist maakt het niet zo bont. God houdt geen vakantie. De wereld is dus in goede handen bij onze Vader, ook als wij op vakantie zijn. Dat betekent dat ik af en toe afstand kan nemen van het woeden van de wereld. Maar dat betekent ook dat het goed is de blik eens extra op God te richten. Daar hebben we nu eens de tijd voor met een dunne krant en geen journaal...

Als u op vakantie gaat: een goede tijd toegewenst!

Met een hartelijke groet,
Ds. J. Broekman

AGENDA

Maandag 17 augustus	Vakantie Bijbel Spel Week
Dinsdag 18 augustus	Vakantie Bijbel Spel Week
Woensdag 19 augustus	Vakantie Bijbel Spel Week
Woensdag 19 augustus	Gezellige 12+ avond
Woensdag 2 september	18:30u Uitzending kerktelefoon
Woensdag 2 september	20:00u Kerkenraad vergadering

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie ook de website van onze gemeente, www.nhkherwijnen.nl

VAN DE REDACTIE



De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 31 augustus 2015 **vóór 16.00 uur** ingeleverd te zijn bij:

N. van der Vliet, Berkenlaan 2
email: kerkbladherwijnen@planet.nl

Volgende inleverdata zijn:

14 sept	voor 3 weken
5 okt	voor 2 weken
19 okt	voor 2 weken
2 nov	voor 2 weken

- KERKBLAD** Verschijnt éénmaal per 14 dagen
- REDACTIELEDEN** N. van der Vliet (kopij inleveren)
Berkenlaan 2, 4171 AM Herwijnen
Telefoon 0418 – 58 14 57
e-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl
E.J. van Rossem-van Maren
- CD-OPNAMEN** Verkrijgbaar van elke dienst bij
familie van Rossem,
Breede Kampen 3, tel. 0418 – 58 41 42
- COLLEGE VAN
KERKRENTMEESTERS** Bankrekeningnr. NL10 INGB 0000950925
Bankrekeningnr. NL42 RABO 0328000531
- DIACONIE** Bankrekeningnr. NL70 FVLB 0635812320
- ONDERHOUDSFONDS** Bankrekeningnr. NL51 FVLB 0635815184
- ADM. KERKBLAD** Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328024643
- KERKRADIO** Bankrekeningnr. NL39 FVLB 0635815206
- WEBSITE** www.nhkherwijnen.nl
- COLLECTEBONNEN** Verkrijgbaar via een bestelformulier achter in
de kerk
€ 0,70 / € 1,00
- UITZENDING RADIO LINGEWAAL**
Kabel UPC 92.1
Ether 104.9
PC www.lekwaaltv.nl
TV lokale omroep LWTK
Glasvezel KPN: TV kanaal 594
Radio kanaal 994