

KERKGEBOUW	Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen
PREDIKANT	Ds. J. Broekman Waaldijk 137 4171 CC Herwijnen 0418 – 581505 j.broekman@solcon.nl
OUDERLINGEN	D. van Arkel T.J. Hijkoop J. van Kuilenburg A. Ruitenburg
OUDERLINGEN- KERKRENTMEESTER	H. van Eeken A.J. Hobo D. de Joode, Scriba Lunet 18, 4214 GA Vuren 0183 – 637092 ddejoode@planet.nl
DIAKENEN	J.W. Boogert D. de Bruijn G. de Joode, Jeugddiak A. van der Meijden
BIJSTAND PASTORAAT	Ds. A.J. Hagedoorn 0418 - 581103
ORGANISTEN	H.J. de Bruijn A.P. van de Minkelis
KOSTERS	Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133 Rudi van Zante, Zworrelstraat 63, tel. 582987
KERKDIENTEN	Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt) Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) Avonddienst 18.30 uur
ZONDAGSSCHOOL	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in het kerkelijk centrum
CRECHE	Elke zondagmorgen in Peuterspeelzaal De Kinderkamer



Onder de terebint

Een berg verplaatsen

“Geloof” in de Bijbel is nooit een magische kracht in zichzelf.

Het is niet zo dat je met een grote portie geloof op zak veel voor elkaar kunt krijgen. Jezus zegt tegen Petrus: “Geloof in God”. Je mag ook vertalen: “Vertrouw op God”. Maar niet: “Vertrouw op jezelf”. Door niet op jezelf, maar op God te vertrouwen kan Hij Zijn werk gaan doen in en door jou heen. In je eigen kracht zul je nooit bergen kunnen verplaatsen.

Wees liever een sterk en toch bescheiden mosterdzaadje. Door je volledig op God te richten kan Hij grote bergen verzetten in jouw leven. Misschien heb je wel eens gehoord dat mensen zeggen: “Als je maar genoeg vertrouwen hebt in jezelf lukt alles”. In feite zet je God dan buitenspel. Hoe kan hij op die manier eigenlijk zijn werk door jou heen doen?

De kracht van God is veel sterker en betrouwbaarder dan jouw eigen kracht. Geef God de belangrijkste plaats in jouw/ uw leven.

uit Een handvol koren
n.a.v. Markus 11: 20-26

KERKDIENSTEN

Zondag 20 september 2015

- 09:30 uur: Ds. M. van Campen, Ede
Introïtuslied: Ps. 93: 1,2
- 18:30 uur: Ds. K.E. Schonewille, Waardenburg
Introïtuslied: Ps. 88: 2, 3
- 1^e collecte: Kerk en Israël
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Zondag 27 september 2015

- 09:30 uur: Prop. J. Hogenhout, Kerkwijk **opening winterwerk**
Introïtuslied: Ps. 93: 1, 4
- 18:30 uur: Ds. J.A.W. Verhoeven, Leerdam
Introïtuslied: Ps. 89: 13, 14
- 1^e collecte: Plaatselijk jeugdwerk
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Onderhoudsfonds

Zondag 4 oktober 2015

- 09:30 uur: Ds. C. van der Scheur, Veenendaal
Introïtuslied: Ps. 96: 1, 5
- 18:30 uur: Ds. A. de Wit, Bezooijen
Introïtuslied: Ps. 90: 4, 5
- 1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Onderhoudsfonds

Lied en verhaal van de Zondagsschool

- 20 sept; Ps. 93: 1a Het verhaal gaat over Jerobeam, de koning die..
27 sept; Ps. 93: 1b Het verhaal gaat over het vervolg van Jerobeam.
4 okt; Ps. 96: 1a Het verhaal gaat over koning Asa.

Kinderoppas

20 sept; Yvonne de Graaf en Naomi de Fockert

27 sept; Jasperina de Fockert en Joanne van Vliet

4 okt: Gerda en Arianne de Fockert

Schoonmaakrooster

21 t/m 25 sept; Van der Linden, mw. G. van der Vliet

28 t/m 2 okt; mw. Kruis, mw. Van der Weerd

5 t/m 9 okt; mw. Van Brakel, mw. Kornet

UIT DE GEMEENTE

In memoriam

Dominee A. Wijting uit Gorinchem leidde de dienst bij de begrafenis van mevrouw De Jong-Offers. Hij schreef het onderstaande in memoriam.

Maartje de Jong-Offers, woonachtig in woon- en zorgcentrum 'Avondlicht', is overleden op zondag 6 september 2015. Zij werd 91 jaar. Zij werd geboren in Gorinchem in een toenmalige 'vleeshouwerij', gevestigd in het pand waarin nu de ijssalon van Busato zich bevindt. Het grootste deel van haar leven woonde zij 'op Spijk'. De laatste tien jaar, toen haar mogelijkheden minder werden, woonde zij in zorgcentrum 'Avondlicht'. Zij was daar lid van de bewonersraad en behartigde daarin de belangen van de bewoners met verve. Zij was betrokken en bleef actief, ook toen haar gezondheid achteruit ging. Zij was geen kerkgangster, maar stelde bezoek van de kerk zeer op prijs. Zij putte ook in haar laatste levensfase in toenemende mate kracht uit het gebed. In het ziekenhuis wilde zij beslist naar de kerkdienst. Zo ontmoetten wij elkaar op zondag 30 augustus. Zij vertelde ons dat ze het een fijne dienst gevonden had en blij was naar de kerk geweest te zijn. Een week later, toen overal de klokken bij het begin van de verschillende kerkdiensten luidden, is zij gestorven. Zij is begraven op de Algemene Begraafplaats bij de Koepelkerk in Arkel op donderdag 10 september 2015. Bij haar begrafenis hebben wij in de Koepelkerk een dienst van Woord en Gebed gehouden. In deze dienst stond centraal 1 Koningen 17,7-16. In de dagen van Elia en de weduwe van Zarfath heerst de dood, zoals ook wij dikwijls en onvermijdelijk met de dood geconfronteerd worden. Toch klinken toen en vandaag woorden van leven. 'Maak u op', spreekt God tot Elia. 'Vrees niet', zegt Elia tegen de weduwe. Zo is deze tekst een paasverhaal. In de geschiedenis van Elia licht het evangelie van Jezus Christus, de gekruisigde en opgewekte

Heer, op. Ziende op Hem mogen wij ons gesterkt en bemoedigd weten, juist in de schaduw van de dood. In dit vertrouwen namen we afscheid van Maartje de Jong-Offers en in dit vertrouwen mogen ook de nabestaanden in het leven staan, haar dankbaar gedenkend.

Ds. A. Wijting te Gorinchem

Huwelijksjubileum

Marco van Mourik en Lydia van Mourik trouwden op 31 augustus 1990. Dat was dus onlangs 25 jaar geleden.

Ook voor Marco en Lydia zal gelden dat als je ervoor staat, 25 jaar een hele tijd lijkt. Maar als je achterom kijkt, dat zijn die jaren eigenlijk zo voorbij. In zo'n periode kan veel gebeuren; vreugde en verdriet komen voorbij, daar kan iedereen op z'n eigen manier van meepraten.

We willen ook vanaf deze plaats Marco en Lydia samen met Marieke en Anita nog van harte feliciteren met hun 25-jarig huwelijk. We wensen ze nog veel goede jaren, samen met allen die hen lief zijn.

Ons gebed is dat de Heere, onze God, jullie je verdere leven zal dragen.

Huwelijksaankondiging

De kerkenraad ontving bericht dat op vrijdag 9 oktober gaan trouwen, Wilco Slingerland en Leny Kerkhoven. Na de huwelijksvoltrekking in Zegveld volgt de kerkelijke inzegening in een dienst in de hervormde kerk in Noorden. Wilco en Leny gaan wonen aan de Wadensteinsesseeg 2.

De afgelopen maanden woonden Wilco en Leny al een aantal keren als gast de kerkdiensten bij. Ze hebben mede daardoor ook al kort kennism gemaakt met onze gemeente en met enkele gemeenteleden.

Ook vanaf deze plaats heten we Wilco en Leny hartelijk welkom in Herwijnen en in de Hervormde Gemeente. We hopen dat jullie een goede en gezegende tijd mogen hebben in Herwijnen. En we wensen jullie een heel mooie trouwdag toe.

Uit dankbaarheid

Hierbij wil ik een ieder hartelijk bedanken voor de vele bliken van medeleven tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en na mijn thuiskomst. Heel fijn om te ervaren dat er zovelen met je meeleven.

Jannie van der Vliet – van Cronenberg

Ziekte ds. Broekman

Regelmatig wordt gevraagd naar de hartoperatie, die ik moet ondergaan. Ik had verwacht dat ik ondertussen wel zou weten wanneer die operatie plaats zal vinden. Maar dat is nog niet het geval.

Zoals gebruikelijk heb ik wel de preoperatieve screening achter de rug. Nu is gebleken dat mijn ademspieren niet voldoende kracht hebben en na de operatie moeten die spieren wel het werk van de beademingsmachine overnemen. Nu moet ik dus eerst deze spieren trainen met een speciaal apparaatje. Dat gebeurt onder leiding van een longarts, waar ik pas op 25 september voor een consult terecht kan. Dat laatste is wel een tegenvaller (want nu wordt de operatie uitgesteld), maar het is wel nodig om longcomplicaties te voorkomen. Voorlopig is het dus afwachten en oefenen.

Mede namens mijn vrouw wil ik u bedanken voor alle vormen van meeleven. We hebben tientallen kaarten gekregen, waarvoor hartelijk dank! Vooral ook dank voor de toegezegde gebeden.

Met een hartelijke groet,
ds. J. Broekman

VERANTWOORDING

Collecten

Zondag 23 aug (avonddienst)

1 ^e collecte	€ 37,10	Diaconie
2 ^e collecte	€ 38,10	Kerkrentmeesters
Uitgangscollecte	€ 38,20	Pastoraat en prediking

Zondag 30 augustus

1 ^e collecte	€ 144,45	Zomerzendingscollecte
2 ^e collecte	€ 142,20	Kerkrentmeesters
Uitgangscollecte	€ 137,50	Onderhoudsfonds

Zondag 6 september

1 ^e collecte	€ 129,25	Diaconie
2 ^e collecte	€ 126,75	Kerkrentmeesters
Uitgangscollecte	€ 120,20	Pastoraat en prediking

Ontvangen via:

Oud. J. van Kuilenburg € 20,- voor de vluchtelingen uit Syrië en Irak.

Voor al deze giften heel hartelijk dank!

Uit de kerkenraad

Hierbij in het kort enkele punten uit de kerkenraadsvergadering van maandag 7 september.

- Na het welkom maakt de kerkenraad kennis met kandidaat Hogenhout uit Kerkwijk, die het komende winterseizoen aan de slag zal gaan als pastoraal werker in onze gemeente. Hogenhout zal de catechisaties en de kringen gaan leiden en daarnaast ook een belangrijk deel van het pastoraat op zich nemen. Meer daarover leest u elders in dit kerkblad.
- Ouderling Ruitenburg heeft een bezinning voorbereid over het thema 'gastvrijheid' in de kerk, naar aanleiding van een artikel dat onlangs verscheen in het Nederlands Dagblad.
- ouderling D. van Arkel zal vrijdagmiddag 16 oktober de verkoopdag openen.
- de jaarrekening 2014 van de Diaconie wordt besproken, goedgekeurd en vastgesteld. Er zijn geen grote afwijkingen van de begroting. Doelcollecten voor bv noodhulp Irak brengen veel op.
- In het kerkblad komt extra aandacht voor de data van de catechisaties en kringen, die afwijken van wat gebruikelijk is en afwijken van wat in de startgids is aangekondigd. Jongeren worden ook dit jaar persoonlijk uitgenodigd voor de catechisatie.
- jeugdraad en evangelisatiecommissie vergaderen volgende week.

Solidariteitskas

Tegelijk met dit kerkblad wordt ook de acceptgiro voor de Solidariteitskas verspreid. Aan alle belijdende leden en aan leden die gedoopt zijn wordt een bijdrage van 10 euro gevraagd.

We willen u vragen dat bedrag over te maken (via acceptgiro of internetbankieren), aangezien we als plaatselijke gemeente verplicht zijn een deel van dat bedrag weer door te geven aan de landelijke kerk. Hartelijk dank!

Jarigen in de gemeente

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

<u>Datum</u>	<u>Naam</u>	<u>Leeftijd</u>	<u>Adres</u>
29-09	W. van Santen – van Hemert	89	Meidoornlaan 19
04-10	A. van Boggelen – Pippel	88	Meerenburg 13
07-10	M. van Weelden – v.d. Velde	89	Zorgcentrum Avondlicht

Bloemengroet

De bloemengroet is in de afgelopen periode gegaan naar;
Mevr. Nel Vos, Schoutensteeg



Winterwerk

Graag willen we u zoals beloofd bijpraten over de invulling van het winterwerk, nu dominee Broekman vanwege ziekte is uitgevallen. Zoals in het vorige kerkblad vermeld, was de kerkenraad met iemand in gesprek. We zijn dankbaar dat we kunnen melden dat kandidaat (tegenwoordig moeten we officieel zeggen proponent) J. (Jan) Hogenhout uit Kerkwijk bereid is gevonden als pastoraal werker aan de slag te gaan.

Kandidaat Hogenhout zal enkele dagdelen per week actief worden in het pastoraat. De eerste weken van het winterwerk wat beperkter, vanaf ongeveer eind oktober/begin november vaker.

Elders in het kerkblad stelt kandidaat Hogenhout zichzelf kort even voor. Waarschijnlijk kunt u ook tijdens de bbq op zaterdag 26 september en zeker bij het koffiedrinken na de dienst opening winterwerk op zondag 27 september op informele wijze met hem kennismaken.

Catechisaties

Kandidaat Hogenhout gaat in elk geval de twee catechisatiegroepen leiden. Dat zal zijn op **woensdagavond**.

De groep van 12 t/m 15 jaar komt bijeen van 18.30 tot 19.15 uur.

De groep 16 jaar en ouder van 19.15 tot 20.00 uur.

De eerste avond is woensdag 30 september.

O ja, we gaan er natuurlijk vanuit dat jullie komen!

Kringen

Kandidaat Hogenhout gaat ook de kringen leiden. Ook de kringen zullen worden gehouden op **woensdagavond**, in principe steeds vanaf 20.15 uur. We houden in eerste instantie de volgende volgorde aan:

woensdag 30 september Bijbelgesprekskring

woensdag 7 oktober Groeien in Geloof

woensdag 14 oktober Lidmatenkring

Daarna weer een cyclus van drie weken, dus 21 oktober Bijbelgesprekskring, 28 oktober Groeien in Geloof en 4 november Lidmatenkring (onder voorbehoud i.v.m. Dankdag).

NB: voor de data van de kringen geldt dat die in overleg met kandidaat Hogenhout uiteraard aangepast, gewisseld kunnen worden.

De kerkenraad beseft dat de avonden en data afwijken van wat gebruikelijk was en afwijken van de data die in de startgids stonden. Dat heeft te maken met het onverwachte, op korte termijn uitvallen van ds Broekman en met de agenda van kandidaat Hogenhout. We rekenen hierbij op uw begrip en we hopen bovendien dat zowel de kringen als de catechisaties goed bezocht zullen worden. Niet alleen omdat het goed en vaak ook gezellig is daar te zijn, ook omdat het jammer zou zijn van alle inspanningen die zijn gepleegd. Uiteraard is er genoeg plaats voor nieuwe mensen. En wie gewoon eens vrijblijvend een avond bij wil wonen: van harte welkom!

Kandidaat Hogenhout heeft maandag 7 september kennisgemaakt met de kerkenraad. In de vergadering heeft hij ook de belofte van geheimhouding afgelegd.

Mocht u of jij nog vragen hebben: stel ze gerust aan iemand van de kerkenraad. Mailen mag ook: ddejoode@planet.nl

Behoeftte aan contact of bezoek?

In verband met de ziekte van ds Broekman, willen we iedereen die behoefte heeft aan bezoek of contact met de kerk (of die weet dat iemand anders dat heeft), dat voorlopig te melden bij:

- scriba D. de Joode (0183-637092, ddejoode@planet.nl)
- of bij de wijkouderling of bij een ander kerkenraadslid.

Kandidaat Hogenhout stelt zich voor

Beste gemeente,

Mij is gevraagd om mezelf via deze weg voor te stellen aan u als gemeente. De kerkenraad heeft gevraagd of ik de gemeente van Herwijnen wil helpen in het winterwerk en de catechese. Ik ben dankbaar dat de broeders mij hiervoor hebben gevraagd en ik hoop met de hulp van de Heilige Geest u en jou als gemeente van Christus te mogen dienen in deze periode van ziekte van ds. Broekman.



Mijn naam is Jan Hogenhout en ik woon in Kerkwijk. Sinds dit voorjaar ben ik beroepbaar als proponent en naast het preken ben ik als pastoraal medewerker verbonden aan de Hervormde Gemeente van IJsselstein. De overige tijd van de week verhuur ik mezelf als ZZP-er in de groenvoorziening, al zal dat medio november – als het gras niet meer groeit - stoppen.

Negenendertig jaar geleden stond mijn wieg in Hagestein, waar ik verder opgroeide als kind. Daar mijn ouders niet kerkelijk meelevend waren heb ik pas op latere leeftijd het Evangelie van Christus mogen horen tijdens het kerkelijk onderwijs van de gemeente. Want ja, op een wonderlijke wijze heeft de HEERE mijn leven zo geleid dat ik dat onderwijs wel steeds heb mogen ontvangen.

Het is ook mede daarom dat ik het geestelijk onderwijs aan onze jongeren en ouderen zo hoog acht en ik het een eer vind ook in uw en jullie gemeente samen rondom het Woord te mogen nadenken over die grote werken van de HEERE.

Naast de catechese en het kringwerk hoop ik ook het pastoraat in de gemeente samen met ds. Hagedoorn te doen. U en jij mogen er op rekenen dat er altijd tijd en ruimte is voor een gesprek. Ik hoop dat u en jij de vrijmoedigheid zullen hebben om een beroep te doen als dat nodig is. Weet u van harte welkom!

We hopen en bidden om een gezegende tijd.

Hartelijke groeten,
Kandidaat J. Hogenhout

Welkom in de kerk

Als kerkenraad hebben we enkele keren gesproken over het onderwerp 'gastvrijheid in de kerk'. Een onderwerp waar veel over te zeggen valt. En het mooie is, dat er op dit terrein een taak ligt voor iedereen. Een taak die elke dag handen en voeten kan worden gegeven, maar zeker ook op zondag. Gewoon een vriendelijk woord, een kort welkom aan mensen die voor het eerst of na lange tijd weer in de kerk zijn, een belangstellende vraag (zonder iemand uit nieuwsgierigheid het hemd van het lijf te vragen natuurlijk) kan voor die ander soms heel veel betekenen. En kan ook de onderlinge band en betrokkenheid versterken.

Het leek de kerkenraad een goed idee om die gastvrijheid ook tot uitdrukking te laten komen op zondag, voor de dienst. Met ingang van

de dienst opening winterwerk zal steeds er iemand als soort gastheer/gastvrouw bij de ingang van de kerk of in het halletje aanwezig zijn. Dus niet als vervanging van de koster, want die hebben voor de dienst toch al wel het nodige te doen.

De kerkenraad wil proberen zelf het goede voorbeeld te geven, door als eerste deze taak op zich te nemen.

We zien uit naar uw reacties!

Bloemengroet

Vanuit onze Gemeente wordt elke week, als blijk van medeleven, een bloemengroet bezorgd bij iemand in onze Gemeente.

De bloemen worden om de week door een 9 tal gemeenteleden en de diakenen bezorgd. Vanuit de geluiden die we in de gemeente, van de dominee en kerkenraadsleden horen wordt bepaald waar de bloemen die week heen gaan.

Dus als u iemand kent, waar, op een bepaald moment, een blijk van medeleven vanuit de Gemeente in de vorm van een bloemetje op zijn plaats zou zijn, schroom dan niet om dit aan een van de diakenen of andere kerkenraadsleden door te geven.

Dat kan telefonisch of via de E-mail: diaconie@nhkherwijnen.nl

de Diaconie

ACTIVITEITEN

Verkoopdag vrijdag 16 oktober

De verkoopdag heeft plaats op vrijdag 16 oktober, in dorps huis De Poort; 's middags van 14.30 tot 17.00 uur en 's avonds vanaf 19.00 uur. De voorbereidingen zijn al in volle gang.

Heeft u nog **boodschappen** om levensmiddelenmanden samen te stellen, of **bruikbare spullen** voor de verkoop of als prijs in de verschillende stands (enveloppenkraam, appel- en perenboom, rad van avontuur) die zijn van harte welkom.

Verder worden mensen gezocht die **cake, appeltaart, boterkoek, appelflappen** etc. kunnen en willen bakken, om te verkopen bij een kop koffie. Bent u bereid dit te doen, neem dan contact op met een van de leden van de Commissie Verkoopdag.

Bruikbare spullen en boodschappen kunnen worden ingeleverd bij de leden van de Commissie Verkoopdag: N. van der Linden (Zandsteeg 4); A. van Maaren (Nieuwe Steeg 63); R. de Joode (Kolstraat 10);

N. Versteeg (Zworrelstraat 48); R. de Fokkert (Rozenstraat 2); D. de Joode (Lunet 18, Vuren).
We rekenen op uw medewerking.

Commissie Verkoopdag

Opening Winterwerk

Het weekend van DV.zaterdag 26 en zondag 27 september a.s. zal in het teken staan van de opening van het winterwerk.

In de ochtenddienst van DV. zondag 27 september a.s. zal de dienst opening winterwerk worden gehouden, na de dienst hopen we weer met elkaar te genieten van een kopje koffie/thee of een glaasje fris.

We hopen jong en oud te mogen ontmoeten in de kerk. De dienst begint om 09.30 uur en tijdens deze dienst is er zondagschool voor de kinderen van groep 1 t/m 4 van de basisschool.

Op DV. Zaterdag 26 september a.s. hopen we weer de jaarlijkse barbecue te houden, deze zal worden gehouden in en bij de grote zaal van het kerkelijke centrum en begint om 17.30 uur. Wij willen u vragen om u van te voren op te geven, zodat wij weten hoeveel personen er hopen te komen.

Er zal in de grote zaal een bus staan waar u eventueel een vrijwillige bijdrage in kunt deponeren! (Veel mensen vragen wat ze in de bus moeten doen, voor u een richtprijs: de onkosten bedragen per persoon ong. 10 euro)

Opgeven voor de barbecue kunt u doen door onderstaand strookje in te leveren in de doos achter in de kerk, via de mail aan jeugdraadherwijnen@gmail.com of telefonisch aan Gijs de Joode tel: 582078 of Marco van Zante tel: 581133.

Heeft u problemen met vervoer, dan kunt u opgehaald en thuis gebracht worden.

Graag opgeven t/m woensdag 23 september.

Opgavestrook

Ik/wij kom(en) op DV.

Zaterdag 26 september a.s. met personen naar de barbecue.

Ik/wij wil(len) wel/niet opgehaald en thuis gebracht te worden.

(doorhalen wat niet van toepassing is)

AGENDA

Woensdag 16 sept;	18:30u	Uitzending kerktelefoon
Woensdag 30 sept:	18:30u	Uitzending kerktelefoon
Woensdag 30 sept:	20:15u	Bijbelgesprekskring
Woensdag 7 okt:	20:15u	Groeien in geloof
Woensdag 14 okt:	20:15u	Lidmatenkring
Vrijdag 16 okt.		Verkoopdag
Woensdag 21 okt:	20:15u	Bijbelgesprekskring
Woensdag 28 okt:	20:15u	Groeien in geloof
Woensdag 4 nov:		Dankdag voor gewas en arbeid

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie ook de website van onze gemeente, www.nhkherwijnen.nl

VAN DE REDACTIE



De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 5 oktober 2015

vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:

N. van der Vliet, Berkenlaan 2

email: kerkbladherwijnen@planet.nl

Volgende inleverdata zijn:

19 okt:	voor 2 weken
2 nov:	voor 2 weken
16 nov:	voor 2 weken
7 dec:	voor 2 weken
21 dec:	<u>voor 3 weken</u>
4 jan 2016:	voor 2 weken

- KERKBLAD** Verschijnt éénmaal per 14 dagen
- REDACTIELEDEN** N. van der Vliet (kopij inleveren)
Berkenlaan 2, 4171 AM Herwijnen
Telefoon 0418 – 58 14 57
e-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl
E.J. van Rossem-van Maren
- CD-OPNAMEN** Verkrijgbaar van elke dienst bij
familie van Rossem,
Breede Kampen 3, tel. 0418 – 58 41 42
- COLLEGE VAN
KERKRENTMEESTERS** Bankrekeningnr. NL10 INGB 0000950925
Bankrekeningnr. NL42 RABO 0328000531
- DIACONIE** Bankrekeningnr. NL70 FVLB 0635812320
- ONDERHOUDSFONDS** Bankrekeningnr. NL51 FVLB 0635815184
- ADM. KERKBLAD** Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328024643
- KERKRADIO** Bankrekeningnr. NL39 FVLB 0635815206
- WEBSITE** www.nhkherwijnen.nl
- COLLECTEBONNEN** Verkrijgbaar via een bestelformulier achter in
de kerk
€ 0,70 / € 1,00
- UITZENDING RADIO LINGEWAAL**
Kabel UPC 92.1
Ether 104.9
PC www.lekwaaltv.nl
TV lokale omroep LWTK
Glasvezel KPN: TV kanaal 594
Radio kanaal 994