

KERKGEBOUW	Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen
PREDIKANT	Ds. J. Broekman Waaldijk 137 4171 CC Herwijnen 0418 – 581505 j.broekman@solcon.nl
OUDERLINGEN	D. van Arkel T.J. Hijkoop J. van Kuilenburg A. Ruitenburg
OUDERLINGEN- KERKRENTMEESTER	H. van Eeken A.J. Hobo D. de Joode, Scriba Lunet 18, 4214 GA Vuren 0183 – 637092 ddejoode@planet.nl
DIAKENEN	J.W. Boogert D. de Bruijn G. de Joode, Jeugddiak A. van der Meijden
BIJSTAND PASTORAAT	Ds. A.J. Hagedoorn 0418 - 581103
ORGANISTEN	H.J. de Bruijn A.P. van de Minkelis
KOSTERS	Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133 Rudi van Zante, Zworrelstraat 63, tel. 582987
KERKDIENTEN	Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt) Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) Avonddienst 18.30 uur
ZONDAGSSCHOOL	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in het kerkelijk centrum
CRECHE	Elke zondagmorgen in Peuterspeelzaal De Kinderkamer



Onder de terebint

Rotsvast

“Mijn rots en mijn heil” : je komt dit het meest tegen bij David. “Heil” wordt soms vertaald met *redding* of in het Engels *salvation*. In de oorspronkelijke taal van het Oude Testament, het Hebreeuws, is dit woord *jeshuah*, je herkent daar de naam van Jezus in. Je zult maar de helft van je leven op de vlucht zijn, zoals David. Wat een geweldige plek is het dan om onder of achter een sterke rots te schuilen.

De beste plek waar je vast en zeker veilig bent is bij Jezus, je *heil*, je *Redder*. Bij het kruis van Jezus, op de berg Golgotha, daar ligt je verlossing. De overwinning op Golgotha kan niemand meer ongedaan maken, dat staat rotsvast! Bij Jezus ben je veilig. Het zou niet slim zijn om alleen maar van een afstandje te kijken naar die prachtige Rots, dan geeft Hij geen bescherming. Dan is er inderdaad reden om te twifelen of je wel gered bent.

Bouw je huis op Jezus, de Rots.

uit Een handvol koren

n.a.v. Psalm 62: 1-9

KERKDIENSTEN

Zondag 25 oktober 2015

- 09:30 uur: Ds. A. Stijf, Ede
Introïtuslied: Ps. 108: 2, 6
- 18:30 uur: Ds. B.A. Belder, Brakel
Introïtuslied: Ps. 93: 1, 2
- 1^e collecte: Eleos
- 2^e collecte: Kerkrentmeesters
- Uitg.collecte : Onderhoudsfonds

Zondag 1 november 2015

- 10:00 uur:** Prop. A. van Zetten, Lienden
Introïtuslied: Ps. 118: 1, 12
- 18:30 uur: Ds. A.B. van Campen, Poederoijen
Introïtuslied: Ps. 94: 1, 2
- 1^e collecte: Najaarszendingscollecte
- 2^e collecte: Kerkrentmeesters
- Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Woensdag 4 november 2015

Dankdag voor gewas en arbeid

- 11:00 uur: Ds. J. Mink, Schooldienst
In de kerk van Hervormde gemeente
- 19:30 uur: Ds. J. van Dijk, Zeist
Introïtuslied: Ps. 95: 6, 7
- 1^e collecte: Diaconie
- 2^e collecte: Kerkrentmeesters
- Uitg.collecte : Dankstondcollecte

Lied en verhaal van de Zondagsschool

- 25 okt; Ps. 108: 2b Het verhaal gaat over de Heere is God.
- 1 nov; Ps. 118: 1a; Het verhaal gaat over nu eveneens over de Heere is God.

Kinderoppas

25 okt; Corrie Hobo en Annette Ruitenburg

1 nov; Marleen en Arne Ruitenburg

Schoonmaakrooster

26 t/m 30 okt; Van der Linden, mw. G. van der Vliet

2 t/m 6 nov; mw. Kruis, mw. Van der Weerd

UIT DE GEMEENTE

Zieken

De heer J. van Zandwijk, Molenstraat 14 is thuis gekomen uit het ziekenhuis. Hij is dankbaar dat hij weer in zijn vertrouwde omgeving mag zijn.

Dominee Broekman mocht binnen een week al weer thuis komen uit het ziekenhuis. Elders in dit kerkblad laat hij u weten hoe het met hem gaat.

Alhoewel er, voor zover wij weten, niemand in het ziekenhuis ligt betekent dit niet dat er geen mensen zijn die met ziekte te maken hebben en de gevolgen daarvan ondervinden.



Dat we al onze zorgen mogen neerleggen bij Hem Die zegt: Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.

Zij die elders verblijven

We denken ook aan hen die om uiteen lopende redenen elders verblijven.

Fijn om te horen dat er vanuit de gemeente aan hen wordt gedacht door b.v. een kaart te sturen. Laten we ook in onze gebeden hen niet vergeten.

Verder vermelden we de namen van:

Dhr. Van Horssen
Hornstaete-Vlinder
Lingesteynplantsoen 65; 4141 GJ Leerdam

Mevr. N. van der Meijden-Ravenhorst
Glasstaete 79
Lingesteynplantsoen 20; 4141 GJ Leerdam

Henny van der Meijden
Merwebolder, Klipper 4
Touwbaan 1; 3363 WB Sliedrecht

Andrea van Mourik
Griendweg 16-L; 4208 AA Gorinchem

Henk van Meteren
Willem de Zwijgerweg 72D; 4191 WG Geldermalsen

Uit dankbaarheid

“Ik zal er maar een plakboek van maken”, dacht ik toen ik de kaarten zag die ik ontvangen had om mij sterkte en beterschap toe te wensen voor mijn aanstaande hartoperatie. Maar het zijn er inmiddels, na de operatie, zoveel geworden dat dat niet meer mogelijk is. Toch bewaar ik die vele tientallen kaarten en tekeningen van kinderen (zie bijvoorbeeld bijgevoegde afbeelding), want achter elke kaart en tekening zit iets persoonlijks en dat is wat me juist zo goed doet.

Het meeleven komt uit de breedte van het dorp en ik zou willen dat ik ieder persoonlijk kon bedanken, maar, u begrijpt, dat lukt niet en daarom doe ik het op deze manier: hartelijk dank voor uw goede wensen, woorden, gebeden, gedachten of hoe u uw betrokkenheid ook hebt laten merken. De operatie is goed gelukt, maar heeft wel tot



gevolg dat het leven opnieuw opgebouwd moet worden. En dat duurt nog maanden, zo is mij verteld. We gaan vol goede moed aan de hartrevalidatie beginnen in het vertrouwen dat alles goed komt. *Vertrouw uw weg aan de HEERE toe; Hij zal het doen* (Ps. 37: 5).

Ds. J. Broekman.

Getekend door Anna van Mourik

Getrouwd

Afgelopen 9 oktober zijn wij, Wilco en Leny, getrouwd!

We hebben een prachtige dag gehad en vanaf deze plaats willen wij jullie bedanken voor alle kaarten en gelukwensen.

Zo'n warm welkom is geweldig en we hopen in de toekomst jullie ook beter te leren kennen.

Hartelijke groet,
Wilco en Leny Slingerland



VERANTWOORDING

Collecten

Zondag 4 oktober

1^e collecte € 187,15

2^e collecte € 146,25

Uitgangscollecte € 142,00

Kerk en Israël

Kerkrentmeesters

Pastoraat en prediking

Zondag 11 oktober

1 ^e collecte	€ 135,00	Werelddiaconaat
2 ^e collecte	€ 142,25	Kerkrentmeesters
Uitgangscollecte	€ 132,20	Pastoraat en prediking

Ontvangen via:

Mw. Lijntje van der Weerd € 10,- in ZC Avondlicht voor de kerkradio.

Oud. J. van Kuilenburg € 20,- tijdens bezoek.

Ds. Hagedoorn 2x € 20,- voor de kerk en € 10,-.

Kerkrentmeester Arjo Hobo 2x € 10,- voor de solidariteitskas.

Mw. Rianne de Fockert € 10,- voor het kerkblad.

Diaken D. de Bruijn € 20,- voor het kerkblad.

Voor al deze giften heel hartelijk dank!

Behoeftte aan contact of bezoek?

In verband met de ziekte van ds. Broekman, willen we iedereen die behoefte heeft aan bezoek of contact met de kerk (of die weet dat iemand anders dat heeft), vragen dat voorlopig te melden bij:

- ouderling J. van Kuilenburg: 0418-581267
- of bij scriba D. de Joode: 0183-637092
- of bij de wijkouderling of bij een ander kerkenraadslid.
- mailen kan ook: pastoraat@nhkherwijnen.nl

Najaarszendingscollecte

Op zondag 1 november vindt de najaarszendingscollecte plaats.

De opbrengst is bestemd voor het werk van Mark en Annemarie Horst in Zimbabwe. In het voorjaar waren zij bij ons te gast op de zendingsavond en daar kregen wij een goede indruk van hun werk aldaar. Het collectegeld is en blijft hard nodig.

De zendingscommissie

Boek ds Gijsbertsen

Onze oud-predikant ds B. Gijsbertsen heeft recent (opnieuw) een boek geschreven. De titel is *Een heidense uitdaging. Leven met de God van Israel*. Het boek ligt inmiddels in de boekhandel en is ook verkrijgbaar via internet.

Zelf schrijft ds Gijsbertsen in een email over het boek en de totstandkoming ervan het volgende:

„Bijna veertig jaar ben ik nu als predikant bezig met een bijbeluitleg in het spanningsveld van God, Israël en de volkeren. Dat heb ik in het bijzonder gedaan in de kerkelijke gemeenten van Herwijnen, ‘s-

Gravendeel, Zoetermeer en Kampen. Wie dat hebben meegemaakt, hebben wel gemerkt dat mijn preken van begin af aan niet dogmatisch maar vooral exegetisch van aard waren: Wat staat er nu eigenlijk in deze tekst; en wat betekent dat voor ons vandaag?"

„In de loop van de tijd heb ik me steeds meer verdiept in de rabbijnse theologie. Dat kwam ook door mijn werk in de landelijke Raad voor de verhouding van Kerk en Israël. Een en ander resulteerde al in een paar boeken in de jaren negentig."

„Mijn kinderen vonden het nu hoog tijd dat ik zou beginnen aan een soort 'geestelijk testament'. Wat heeft al die studie gedaan met de christelijke waarden en normen waarmee ik werd opgevoed? Welke boodschap heb ik aan mijn gemeenteleden meegegeven? Past dat wel in de kerkelijke traditie? Wat betekent dit Woord voor onze maatschappij?"

„Veel van wat in het boek staat moet gemeenteleden die onder mijn gehoor zaten en zitten bekend voorkomen. Ik hoop dat de boodschap velen zal bemoedigen en inspireren. Het blijft een zoektocht. Waar ben je als goj/ heiden (zoals de Bijbel een niet-Jood noemt) toch ook eigenlijk aan toe als het Woord/ de Tora in je leven komt?"

Meer informatie is te vinden op: www.bartgijbertsen.nl

Huwelijksjubileum

Wim en Bertha de Jongh (Waaldijk135 4171 CC) mochten dinsdag 20 oktober 50 jaar getrouwd zijn. Graag willen we ze vanaf deze plaats hartelijk feliciteren met dit jubileum. In een volgend kerkblad hopen we wat uitgebreider stil te staan bij dit heuglijke feit.



Jarigen in de gemeente

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

<u>Datum</u>	<u>Naam</u>	<u>Leeftijd</u>
--------------	-------------	-----------------

Op de hoogte/meeleven

Graag willen we als kerkelijke gemeente onze bestanden zo actueel mogelijk houden. En we leven graag met u en jou mee, in zowel goede en in minder goede tijden. Dus:

Gaat u verhuizen?

Laat het ons even weten.

Trouwplannen?

We stellen een bericht erg op prijs

Een geboorte?

Stuur ook ons een kaartje

Verdriet of verlies?

Ook dan leven we graag met u mee.

U wordt vriendelijk verzocht een bericht te sturen aan de scriba:

info@nhkherwijnen.nl of tel.: 0183-637092

Verkoopdag

De op vrijdag 16 oktober gehouden verkoopdag heeft opgebracht het geweldige bedrag van 9.400 euro netto! Elk jaar denken we dat we de top wel hebben bereikt, maar met z'n allen is toch weer gelukt de opbrengst te verhogen. Dat is reden voor grote dankbaarheid.

Graag willen we iedereen die een bijdrage heeft geleverd heel hartelijk bedanken. Uiteraard de leden van de commissie Verkoopdag die weer heel werk hebben verzet; niet alleen op de dag zelf maar ook in de voorbereiding. Dank ook aan alle vrijwilligers die in touw zijn geweest met de lotenverkoop en op vrijdagmiddag en vrijdagavond hebben meegeholpen.

Dank ook aan alle mensen die iets hebben gekocht of hebben meegespeeld met het rad van avontuur en aan iedereen die spullen heeft gebracht, taarten hebben gebakken etc. Dank ook aan alle sponsors, als het gaat om het beschikbaar stellen van prijzen.

Ook dit jaar was de samenwerking met het personeel van dorps huis De Poort weer bijzonder prettig, ook vanaf deze plaats hartelijk dank daarvoor.

Prijswinnaars verkoopdag

Tijdens de verkoopdag konden mensen op verschillende plaatsen prijzen winnen. Hieronder de prijswinnaars:

Grote verloting

1^e prijs: 200 euro

Fam Klerkx; Boutlaan 20, Herwijnen

2^e prijs: 100 euro

Ida Heijnen; Schootsveld 2, Vuren

3^e prijs tuinstoeltje

Ella van Noord; Achterweg 99, Herwijnen

4^e prijs: Levensmiddelen

J v/d Meijden, Avondlicht k 11 Herwijnen

5^e prijs: Cadeaubon

Fam v/d Wal, Keizerstraat 9, Varik

Prijswinnaars overige stands:

Wiege:	Rina de Bruijn	Haaften
Aardappelman:	Miranda Pippel	Hellouw
Levensmiddelenmand:	Miranda Pippel	Hellouw
Bloemenbankje:	Angela Blom	Herwijnen
Kaas:	Andrea de Bruijn	Herwijnen
Spiegel:	Janny de Fockert	Herwijnen
Pop:	Marjan van Bezooijen	Herwijnen

Dankdag

Woensdag 4 november is het Dankdag. Bij uitstek een gelegenheid om stil te staan bij al het goede, bij alle zegeningen die we in ons leven mogen ontvangen. En dat zijn er veel. Niet dat er geen tegenslag, ziekte, pijn of verdriet kan zijn. Uiteraard komt dat ook voor in leven. Daar hoeven we niet over te zwijgen; ook met die dingen mogen we naar God gaan. Maar soms vergeten we wel eens dat we ook veel goeds ontvangen. En ook daarmee mogen we naar onze God gaan.

Vanaf deze plaats willen we ook de dankdagcollecte hartelijk bij u aanbevelen. Uiteraard kunt u contant een gift doen, via de collecte tijdens de kerkdienst of via pastoraal-werker, bezoekdames, kerkenraadsleden.

Via de bank een bijdrage overmaken kan ook:

Rabobank NL42 RABO 03280 00531 of

ING NL10 INGB 0000 950925

Graag onder vermelding van 'dankdagcollecte 2015'

Hartelijk bij u aanbevelen

Schooldienst

Op Dankdag, woensdag 4 november, hopen we weer een schooldienst te houden, samen met de Gereformeerde Kerk en de School met de Bijbel. De dienst, voor en deels ook door de kinderen, begint om 11.00 uur in de hervormde kerk aan de Waaldijk.

Ds Broekman zou de dienst leiden, maar moet daar in verband met de operatie die hij heeft ondergaan van afzien. Ds Mink is bereid gevonden in te springen, waarvoor wij hem ook vanaf deze plaats hartelijk willen bedanken.

Iedereen, ook ouders, opa's oma's, broers en zussen en andere belangstellenden zijn van harte welkom de dienst bij te wonen.

Jaarrekening

De jaarrekening van het college van kerkrentmeesters is vastgesteld. Er is een klein positief resultaat, van om precies te zijn 296 euro. Dat positieve resultaat is aan de ene kant te danken aan een verdere besparing op de kosten, bv de energiekosten (overstap naar nieuwe leverancier, zachte winter) en een eenmalige korting op de afdrachten aan de landelijke kerk. Aan de andere kant stegen de inkomsten (kerkbalans, collecten) ook licht.

Al met al een positief resultaat, maar het blijft zaak om de vinger goed aan de pols te houden. Eenmalige meevallers in de kosten en inkomsten heten niet voor niets eenmalig.

Wie de jaarrekening wil inzien of er andere uitleg over wil hebben, kan binnen twee weken contact opnemen met Dik de Jooode (0183-637092, ddejooode@planet.nl) of Gijs Pippel (0418-641678).

Gezamenlijke ontmoetingsavond

Woensdag 18 november hopen we samen met de Gereformeerde Kerk weer een gezamenlijke ontmoetingsavond te houden. Dit keer in de gereformeerde kerk aan de Achterweg, aanvang 20.00 uur. We ontmoeten elkaar rondom de stichting Open Doors, die al 60 jaar opkomt voor vervolgde christenen. Wereldwijd hebben ruim 100 miljoen te maken met discriminatie, marteling, ontvoering of zelfs doodsbedreiging omdat ze christen zijn. Toch volharden vervolgde christenen. Ze putten hoop en kracht uit het Evangelie en spreken van vertrouwen en troost. Als je bedenkt in welke omstandigheden ze moeten leven en geloven, is dat bijna onvoorstelbaar. Open Doors steun en sterkt deze vervolgde christenen met bijbels, boeken, training en praktische hulp.

Vervolging is voor ons moeilijk voor te stellen. Maar we zijn vanuit Nederland wel met vervolgde christenen verbonden. Op de ontmoetingsavond zullen we verhalen horen en beelden zien, aan de hand van persoonlijke ervaringen van medewerkers van Open Doors.

We nodigen iedereen van harte uit. Eigenlijk rekenen we ook wel een beetje op uw komst!



OpenDoors
Al 60 jaar op de bres voor vervolgde christenen

ACTIVITEITEN

Rommelmarkt informatie

Er is veel bruikbare huisraad, zoals;

- Tafels (waarvan één kleine);
- Stoelen;
- Kasten (IKEA, TV kastjes);
- twee persoonsbed;
- prachtig bankstel, enz.

En naar iets vragen kan altijd! Bij interesse kunt U contact opnemen met Koos de Fokkert via 0418 581578

Schuldhulpmaatje Lingewaal

In vorig kerkblad is omschreven wat het project schuldhulpmaatje inhoudt. Onlangs is de diaconie bij de startbijeenkomst van het project aanwezig geweest. We maakten daar kennis met schuldhulpmaatjes en we ontvingen een duidelijke uitleg.

Vanuit onze gemeente steunen wij dit project van harte. Er zijn inmiddels folders beschikbaar, achter in de kerk. Neem deze gerust mee en deel uit, waar nodig.

Hartelijke groet,
De diaconie

Kerkdienst beluisteren

Download(gratis) de Android of iOS app in de Play/App Store!

U heeft het waarschijnlijk al gezien op de Kerkdienstgemist.nl website. De Kerkdienst Gemist app voor uw mobiele telefoon of tablet is nu beschikbaar. Thuis op de bank een kerkdienst beluisteren of op je mobiele telefoon de preek van afgelopen zondag terugluisteren. Het is nu mogelijk met de mobiele app voor Android en iOS. Zoek in de Play/App Store naar "Kerkdienst Gemist" en installeer de Kerkdienst Gemist app en probeer deze uit.



AGENDA

Woensdag 21 okt:	20:15u	Bijbelgesprekkring
Woensdag 28 okt:	18:30u	Uitzending kerktelefoon
Woensdag 28 okt:	20:15u	Groeien in geloof
Woensdag 4 nov:	11:00u	Schooldienst
Woensdag 4 nov:	19:30u	Dankstond

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie ook de website van onze gemeente, www.nhkherwijnen.nl



VAN DE REDACTIE



De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 2 november 2015 **vóór 16.00 uur** ingeleverd te zijn bij:
N. van der Vliet, Berkenlaan 2
email: kerkbladherwijnen@planet.nl

Volgende inleverdata zijn:

16 nov:	voor 2 weken
7 dec:	voor 2 weken
21 dec:	<u>voor 3 weken</u>
4 jan 2016:	voor 2 weken

- KERKBLAD** Verschijnt éénmaal per 14 dagen
- REDACTIELEDEN** N. van der Vliet (kopij inleveren)
Berkenlaan 2, 4171 AM Herwijnen
Telefoon 0418 – 58 14 57
e-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl
E.J. van Rossem-van Maren
- CD-OPNAMEN** Verkrijgbaar van elke dienst bij
familie van Rossem,
Breede Kampen 3, tel. 0418 – 58 41 42
- COLLEGE VAN
KERKRENTMEESTERS** Bankrekeningnr. NL10 INGB 0000950925
Bankrekeningnr. NL42 RABO 0328000531
- DIACONIE** Bankrekeningnr. NL70 FVLB 0635812320
- ONDERHOUDSFONDS** Bankrekeningnr. NL51 FVLB 0635815184
- ADM. KERKBLAD** Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328024643
- KERKRADIO** Bankrekeningnr. NL39 FVLB 0635815206
- WEBSITE** www.nhkherwijnen.nl
- COLLECTEBONNEN** Verkrijgbaar via een bestelformulier achter in
de kerk
€ 0,70 / € 1,00
- UITZENDING RADIO LINGEWAAL**
Kabel UPC 92.1
Ether 104.9
PC www.lekwaaltv.nl
TV lokale omroep LWTK
Glasvezel KPN: TV kanaal 594
Radio kanaal 994