

<b>KERKGEBOUW</b>	Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen
<b>PREDIKANT</b>	Ds. J. Broekman Waaldijk 137 4171 CC Herwijnen 0418 – 581505 j.broekman@solcon.nl
<b>OUDERLINGEN</b>	D. van Arkel T.J. Hijkoop J. van Kuilenburg A. Ruitenburg
<b>OUDERLINGEN- KERKRENTMEESTER</b>	H. van Eeken A.J. Hobo D. de Joode, <b>Scriba</b> Lunet 18, 4214 GA Vuren 0183 – 637092 ddejoode@planet.nl
<b>DIAKENEN</b>	J.W. Boogert D. de Bruijn G. de Joode, <b>Jeugddiak</b> A. van der Meijden
<b>BIJSTAND PASTORAAT</b>	Ds. A.J. Hagedoorn 0418 - 581103
<b>ORGANISTEN</b>	H.J. de Bruijn A.P. van de Minkelis
<b>KOSTERS</b>	Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133 Rudi van Zante, Zworrelstraat 63, tel. 582987
<b>KERKDIENTEN</b>	Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt) Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) Avonddienst 18.30 uur
<b>ZONDAGSSCHOOL</b>	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in het kerkelijk centrum
<b>CRECHE</b>	Elke zondagmorgen in Peuterspeelzaal De Kinderkamer



## Onder de terebint

### *Volharding*

Door het geloof in Jezus Christus word je 'gerechtvaardigd'. Dat betekent dat het goed zit tussen u/jou en God. 'Je hebt vrede met God', staat er. Wie vrede heeft met God, heeft als vanzelf onvrede met de wereld die God niet kent. Dat komt omdat de wereld geen hoop kent. Wie gelooft dat het leven op deze aarde alles is, en dat dood dood is, is een hopeloos mens.

Onvrede met de wereld kan tot gevolg hebben dat je met verdrukking te maken krijgt. Dan komt het erop aan of je het geloof volhoudt. '*Volharding*' noemt de Bijbel dat. Je wordt er zagezegd hard van. Het is als bij sporters die veel moeten trainen. Die worden daar hard van. Maar daardoor groeit ook de hoop dat ze wedstrijden zullen winnen. Het geloof wordt er ook door getraind. Dat is niet erg, integendeel. Daardoor groeit de hoop in je.

*Het is de zekerheid dat je door Jezus Christus behouden zult worden, omdat je door Hem met God bent verzoend.*

uit Een handvol koren  
n.a.v. Romeinen 5: 1-4

39e Jaargang, no. 1125, 20 november 2015

## **KERKDIENSTEN**

### **Donderdag 19 november 2015**

15:00 uur: Ds. J. Mink, dienst ZC Avondlicht

### **Zondag 22 november 2015**

10:00 uur: Ds. J. van Dijk, Zeist

Introïtuslied: Ps. 116: 1, 9

18:30 uur: Ds. E. van der Ham, Zoetermeer - **Eeuwigheidszondag**

Introïtuslied: Ps. 98: 1, 2

1<sup>e</sup> collecte: Woord & Daad

2<sup>e</sup> collecte: Kerkrentmeesters

Uitg.collecte : Onderhoudsfonds

### **Zondag 29 november 2015**

10:00 uur: Kand. A.N.J. Scheer, Huizen

Introïtuslied: Ps. 99: 5, 6

19:30 uur: Ds. K.C. Kos, Ede

Introïtuslied: Ps. 100: 1, 2

1<sup>e</sup> collecte: Deelgenoten

2<sup>e</sup> collecte: Kerkrentmeesters

Uitg.collecte : Pastoraat & Prediking

### **Lied en verhaal van de Zondagsschool**

22 nov; Ps. 116: 1b

Het verhaal gaat over: Elia gaat naar de hemel..

29 nov; Oefenen kerstliederen

Het verhaal gaat over: Zegen van God.

### **Kinderoppas**

22 nov; Netty Pippel en Jacco Ruitenburg

29 nov; Amanda en Marianne de Bruin

### **Schoonmaakrooster**

23 t/m 27 nov; mw. Van Baalen, mw. Van Baalen, mw. De Bruijn.

30 t/m 4 dec; mw. Van der Linden, mw. G. van der Vliet

## UIT DE GEMEENTE

### Zieken

Mevrouw D.G. van Arkel-Overheul, Zworrelstraat 29 is opgenomen in het Beatrix Ziekenhuis in Gorinchem. Zij krijgt een pace-maker.

Mevrouw J. de Fockert - van Wijgerden, Achterweg 19 kwam ongelukkig ten val. In het ziekenhuis werd een gebroken ruggenwervel geconstateerd.

Ook thuis zijn er momenteel nogal wat zieken in ons dorp. Ook aan hen willen we denken.

We wensen alle zieken herstel maar bovenal Gods zegen toe.



### Uit dankbaarheid

Graag willen we iedereen bedanken voor alle felicitaties ter gelegenheid van ons 25-jarig huwelijksjubileum. Zowel de kaarten, mail, telefoontjes, bloemen als de persoonlijke gelukwensen hebben ons goed gedaan. Bovenal dank aan God, die ons tot hertoe heeft geleid. Soli Deo Gloria!

Alex en Marleen Ruitenburg

### In memoriam

Op 30 oktober jl. overleed op de leeftijd van 84 jaar ons gemeentelid Aria Dirkje Johanna van Rooijen-van Arendonk. Zij was sinds 1 december 2005 weduwe van Johannis van Rooijen. Mevrouw Van Rooijen woonde de laatste jaren in Avondlicht waar zij dankbaar was voor de goede zorgen en waar zij ook vooral genoot van haar gezin. Het is altijd weer bijzonder om te zien hoe goed het is als een familie om elkaar heen staat en in liefde samenleeft. Wat kan het ook een pijn en verdriet geven als dat anders is!

Met warme en dankbare herinneringen denkt de familie terug aan hun moeder en oma. Zij was een belangrijke spil in het gezin en het bedrijf. Menig bakkie koffie is door haar aan de keukentafel ingeschonken en zeker bij een loonbedrijf zijn de persoonlijke banden met de boeren belangrijk. Zo heeft zij haar plaats ingenomen en met liefde voor haar gezin en het bedrijf gezorgd.

Wij wensen de familie Gods nabijheid en kracht toe en hopen en bidden dat zij de troost mogen vinden in de woorden van de Heere Jezus: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft zal leven, ook als was hij gestorven en een ieder die leeft en in Mij gelooft zal niet sterven in eeuwigheid. (Joh. 11: 26)

Wij hebben Aria van Rooijen-van Arendonk op 5 november begraven op de algemene begraafplaats van Herwijnen. Voorafgaand daaraan stonden we stil bij psalm 25. Deze psalm lag Aria na aan het hart.

Het sterven van een geliefde geeft pijn en verdriet, naast de dankbaarheid voor alles wat de HEERE gaf. Maar het is ook een roepstem voor ons allen dat ook wij eenmaal zullen sterven. Daarom mogen we elkaar wijzen op de troost in Christus, dat bij Hem uitkomsten te vinden zijn, zelfs tegen de dood. We mogen Hem ook nu aanroepen en vragen om geloof en vergeving van onze zonden, opdat wij in dit leven reeds die vreugde mogen kennen van het leven met de HEERE.

Prop. J. Hogenhout

## **VERANTWOORDING**

### **Collecten**

#### ***Zondag 1 november***

1 <sup>e</sup> collecte	€ 158,55	Najaarszendingscollecte
2 <sup>e</sup> collecte	€ 129,35	Kerkrentmeesters
Uitgangscollecte	€ 128,20	Pastoraat en prediking

#### ***Woensdag 4 november***

1 <sup>e</sup> collecte	€ 54,20	Diaconie
2 <sup>e</sup> collecte	€ 61,45	Kerkrentmeesters
Uitgangscollecte	€ 2.034,20	Dankstondcollecte

#### ***Zondag 8 november***

1 <sup>e</sup> collecte	€ 138,45	Dorcas
2 <sup>e</sup> collecte	€ 169,35	Kerkrentmeesters
Uitgangscollecte	€ 135,50	Pastoraat en prediking

#### **Ontvangen via:**

Oud. T.J. Heijkoop € 50,- tijdens huisbezoek.

Voor al deze giften heel hartelijk dank!

#### **Dankdagcollecte**

We zijn dankbaar voor de opbrengst van de Dankdagcollecte, tot nu toe maar liefst € 3.214,-. Heel hartelijk dank daarvoor!

Wie nog graag een gift wil doen, kan gebruikmaken van de kleine bruine envelopjes die aan de uitgang van de kerk en via het kerkblad zijn verspreid. Uiteraard kunt u ook op andere manieren contant een gift doen, via de collecte tijdens de kerkdienst of via pastoraal-werker, bezoekdames, kerkenraadsleden.

Via de bank een bijdrage overmaken kan ook:

Rabobank NL42 RABO 03280 00531 of ING NL10 INGB 0000 950925  
Graag onder vermelding van 'dankdagcollecte 2015'. De opbrengst komt ten goede aan de eigen gemeente.

Hartelijk bij u aanbevolen

## **Eeuwigheidszondag**

'Wij vliegen daarheen', zegt Psalm 90. En inderdaad, op zondag 22 november is het al weer de laatste zondag van het kerkelijk jaar 2015. De zondag erna begint de Adventstijd.

De laatste zondag van het kerkelijk jaar wordt ook wel 'Zondag van de voleinding', of 'Eeuwigheidszondag' genoemd. Een moment om terug te blikken op het verleden en vooruit te kijken naar de toekomst, ook in de prediking. Met Advent en Kerst in het vooruitzicht mogen we gedenken dat het aardse einde niet het einde is, maar dat we vol verwachting mogen uitzien naar een nieuw begin, in de komst van onze Verlosser en Zaligmaker Jezus Christus naar de wereld. De enige zekere weg is ons te richten op Gods belofte: 'Zie, Ik maak alle dingen nieuw'.

In de avonddienst van zondag 22 november (aanvang 18.30 uur) zullen de namen worden genoemd van onze geliefden die in dit afgelopen kerkelijk jaar zijn gestorven. We hanteren daarbij als uitgangspunt dat we de namen noemen van de gemeenteleden waarvan het overlijden ook officieel is gemeld aan de kerkenraad.

Hierbij maken we de namen bekend.

### **Overleden**

### **In de leeftijd van**

02-02-2015	Hester Jacoba de Man-van Baalen	91 jaar
20-02-2015	Elisabeth Cornelia Haaksman-van den Berg	101 jaar
09-04-2015	Klazina van Mourik-Overheul	89 jaar
26-08-2015	Jan van der Meijden	84 jaar
06-09-2015	Maartje de Jong-Offers	91 jaar
30-10-2015	Aria Dirkje Johanna van Rooijen-van Arendonk	84 jaar



### **Behoeftte aan contact of bezoek?**

In verband met de ziekte van ds. Broekman, willen we iedereen die behoefte heeft aan bezoek of contact met de kerk (of die weet dat iemand anders dat heeft), vragen dat voorlopig te melden bij:

- ouderling J. van Kuilenburg: 0418-581267
- of bij scriba D. de Joode: 0183-637092
- of bij de wijkouderling of bij een ander kerkenraadslid.
- mailen kan ook: [pastoraat@nhkherwijnen.nl](mailto:pastoraat@nhkherwijnen.nl)

### **Nieuwe lampen in de kerk**

Als u afgelopen zondag in de kerk was, zult u wel hebben gezien dat er nieuwe lampen zijn aangebracht. De oude gloeilampen zijn vervangen door nieuwe led-lampen. De lichtopbrengst is iets groter en met de nieuwe led-lampen besparen we maar liefst 86% energie. Binnenkort worden ook de overige gloeilampen in de kerk en in het kerkelijk centrum vervangen.

Bij de huidige energietarieven kost de verlichting per kerkdienst dan gemiddeld nog maar € 0,22 (€ 25,- per jaar).

Dank aan de Vervoorn Stichting, die deze aanschaf mogelijk heeft gemaakt.

De kerkrentmeesters





## Jarigen in de gemeente

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.



<u>Datum</u>	<u>Naam</u>	<u>Leeftijd</u>	<u>Adres</u>
07-12	A.A. Blom- vd Velden	92	Zorgcentrum Avondlicht
11-12	A.C. Verploegh-van Aalsburg	92	Zworrelstraat 51

## **Catechisatie. Dringende oproep**

*Graag uw aandacht voor het volgende*

*Jongeren,*

Kandidaat Hogenhout is vol enthousiasme gestart met de catechisaties. We zijn erg blij dat een aantal jongeren met plezier naar de catechisatie komt.

Maar.. Er is ook een maar. We vinden het aantal wel wat klein. Er zijn vast nog veel meer jongeren die drie kwartier kunnen en willen vrijmaken om met elkaar te praten over geloof, kerk en allerlei andere dingen die jullie bezigheden. Catechisatie is niet moeilijk, het is zeker geen school met repetities en overhoringen!

Kortom, waarom zou je niet komen?

Nu kan het zijn dat je wel graag zou komen maar dat het tijdstip, woensdagavond van 18.30 tot 19.15 uur niet goed uitkomt.

Daar hebben we nu een oplossing voor.

Kandidaat Hogenhout heeft door te schuiven in zijn agenda ruimte gemaakt om voortaan ook op dinsdag catechisatie te geven. Het tijdstip is dan van 17.00 tot 17.45 uur.

Natuurlijk, we snappen best dat ook dit tijdstip niet voor iedereen ideaal is. Maar aan de andere kant: catechisatie is belangrijk, leerzaam en meestal ook gezellig en gewoon leuk. Bovendien: als we allemaal wat schuiven in onze agenda's, dan moet het toch lukken?

Voor alle duidelijkheid: de catechisatie op woensdag van 18.30 tot 19.15 uur blijft gewoon bestaan!

**Samengevat: jullie kunnen voortaan kiezen;**  
**dinsdag van 17.00-17.45 uur**  
**woensdag van 18.30 - 19.15 uur**

Kun je de ene keer wel en de andere keer niet?  
De keren dat je wel kunt ben je van harte welkom!

*Ouders,*

We willen ook een dringend beroep doen op de ouders, om uw kinderen te stimuleren naar de catechisatie te gaan. Het is belangrijk dat kinderen praten, nadenken en iets leren over God, geloof, de maatschappij, de kerk. Velen van ons hebben toch ook beloofd onze kinderen in dit licht op te voeden en 'te laten onderwijzen'? Misschien kunt er met uw kinderen of met andere ouders eens over praten.

En: U weet wellicht uit uw eigen jeugd nog wel hoe fijn het was om met leeftijdgenoten bij elkaar te zijn. Mocht u minder goede herinneringen hebben aan de catechisatie van vroeger? Bedenk dan dat tegenwoordig dingen vaak anders gaan.

Neem ook gerust contact op met iemand van de kerkenraad of met kandidaat Hogenhout (jhogenhout1976@kpnmail.nl).

### **Gastheerschap**

Zoals eerder aangekondigd hebben we de afgelopen weken proefgedraaid met wat we voor het gemak maar even de 'gastheer' noemen. Iemand bij de ingang van de kerk die bezoekers welkom heet, een praatje maakt of gasten wegwijs maakt.

Inmiddels hebben zich enkele vrijwilligers gemeld die aangeven wel mee te willen draaien in het rooster, zodat het niet alleen neerkomt op de schouders van de kerkenraad. Vandaar dat u de komende tijd ook andere gezichten dan die van kerkenraadsleden zult zien.

## **ACTIVITEITEN**

### **Afscheid ds. Broekman**

Zoals bekend gaat dominee Broekman per 1 januari 2016 met vervroegd emeritaat (pensioen). Die datum nadert in snel tempo. Inmiddels kunnen we wat informatie verstrekken rond het afscheid.

De dienst waarin ds Broekman afscheid neemt is gepland op zondag 3 januari, aanvang 14.30 uur.

Omdat zo'n dienst zich niet zo goed leent om ook afscheid te nemen van de gemeenteleden persoonlijk, houden we op maandagavond 28

december in dorps huis de Poort een afscheidsavond, in de vorm van een receptie. De exacte tijd hoort u nog, maar de bijeenkomst zal een ongedwongen karakter hebben en geen vast programma. Zoals gebruikelijk bij een receptie, hoeft u niet per se vanaf het begin aanwezig te zijn, en niet per se tot het einde te blijven; het mag natuurlijk wel.

Er is inmiddels een afscheidscomité gevormd. Daarin hebben zitting Dirk van Arkel namens de kerkenraad en namens de gemeente: Willy van Arkel, Dicky de Fockert en Amanda de Bruin. Zij gaan helpen bij de organisatie van het een en ander.

Bij een afscheid hoort een cadeau. Ook daarmee zal het comité zich gaan bezighouden.

Meer informatie volgt in de komende kerkbladen of op andere wijze. Voor nu geldt: noteer alvast maandagavond 28 december en zondagmiddag 3 januari in uw agenda!

### **Financiële bijdrage aan kerkblad**

Zoals u weet hoeft u geen abonnementsgeld te betalen voor dit kerkblad. Maar het maken en drukken ervan kost wel geld. Daarom vragen we u twee keer per jaar om een bijdrage. In dit kerkblad zit een los vel, waar de benodigde informatie op staat.



**NB:** We moeten helaas constateren dat de laatste tijd de bijdragen voor het kerkblad, de kosten niet meer dekken. Met andere woorden: we leggen er geld op toe. En dat kan niet de bedoeling zijn. Vandaar dat we de actie met nadruk onder uw aandacht brengen. Uiteraard hebben we er vertrouwen in dat u het signaal oppikt.

Het banknummer is:

**NL82 RABO 0328024643**

**ten name van CvK Herv. Gemeente Herwijnen inz. kerkblad**

Uiteraard kunt u ook contant bijdragen, via bijvoorbeeld predikant, bezoekdames, kerkenraadsleden of pastoraal-medewerker.

Hartelijk dank!

### Kerststerrenactie op 11 december

Op vrijdag 11 december hopen we weer de jaarlijkse kerststerrenactie te houden. In een van de regionale kranten stond recent nog een artikel over de kerstster, die qua populariteit weer helemaal terug is!

Wellicht bent u al benaderd om die vrijdag mee te helpen, of wordt u nog benaderd. We hopen van harte dat we op uw medewerking kunnen rekenen. Vele handen maken licht werk. De actie start al 's morgens.

U kunt ook uzelf opgeven, via Koos de Fokkert (0418-581578).



### Kerkbalans 2015; toezegging al overgemaakt?

Hoewel de buitentemperaturen het de laatste weken niet altijd deden vermoeden, nadert het einde van het jaar toch met rasse schreden. Veel mensen en instanties maken dan de balans op.

Dat geldt ook voor de kerkrentmeesters, ook in de letterlijke zin: de Actie Kerkbalans.

Graag willen we iedereen vragen die eerder dit jaar een toezegging deed, na te gaan of die toezegging ook al is overgemaakt. Het kan immers zomaar gebeuren dat het erbij in is geschoten. Helemaal niet erg, u kunt het alsnog doen. Bovendien bespaart het de kerkrentmeesters het nodige administratief werk.

Binnenkort worden de herinneringsbrieven gestuurd, met het verzoek de toegezegde bijdrage over te maken, in het geval dat dat nog niet is gebeurd. Het kan natuurlijk zijn dat de betaling en de brief elkaar net passeren, dat de bijdrage naar een ander rekeningnummer is overgemaakt (bv de diaconie), of dat wij als kerkrentmeesters een betaling over het hoofd hebben gezien. Neem ons dan de herinneringsbrief vooral niet kwalijk. We doen het uiteindelijk voor het financieel gezond houden van onze kerkelijke gemeente.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

De banknummers zijn

**Rabobank NL42 RABO 03280 00531 of**

**ING NL10 INGB 0000 950925**

Graag steeds onder vermelding van Kerkbalans 2015.

Hartelijk dank voor uw medewerking

## **Rommelmarkt informatie**

- \* Er is bijna alles voor kleine kinderen;  
Wandelwagens, bruine box, autozitje, speelgoed. enz.
- \* Tevens is er veel huisraad binnengekomen;  
Bestek, elektrische keuken hulpen, kopjes en schoteltjes borden enz.
- \* En een boodschappentas op wielen.

En naar iets vragen kan altijd! Bij interesse kunt U contact opnemen met Koos de Fokkert via 0418 58157.

### **AGENDA**

Woensdag 25 nov:	18:30u	Uitzending kerktelefoon
Woensdag 25 nov:	20:00u	Kerkenraadsvergadering
Woensdag 25 nov:	20:00u	Bijbelgesprekskring
Woensdag 02 dec:	20:00u	Groeien in geloof
Vrijdag 11 dec:		Kerststerrenverkoop
Maandag 28 dec:		Afscheidsreceptie ds. en mw. Broekman
Zondag 03 jan:	14:30u	Afscheidsdienst ds. Broekman

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie ook de website van onze gemeente, [www.nhkherwijnen.nl](http://www.nhkherwijnen.nl)

### **VAN DE REDACTIE**

De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 30 november 2015 vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:

N. van der Vliet, Berkenlaan 2 /  
email: [kerkbladherwijnen@planet.nl](mailto:kerkbladherwijnen@planet.nl)

### **Volgende inleverdata zijn:**

14 dec:	<b><u>voor 3 weken</u></b>
04 jan 2016:	voor 2 weken
18 jan:	voor 2 weken
01 feb:	voor 2 weken
15 feb:	voor 2 weken
29 feb:	voor 2 weken
14 mrt:	<b><u>voor 3 weken</u></b>

- KERKBLAD** Verschijnt éénmaal per 14 dagen
- REDACTIELEDEN** N. van der Vliet (kopij inleveren)  
Berkenlaan 2, 4171 AM Herwijnen  
Telefoon 0418 – 58 14 57  
e-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl  
E.J. van Rossem-van Maren
- CD-OPNAMEN** Verkrijgbaar van elke dienst bij  
familie van Rossem,  
Breede Kampen 3, tel. 0418 – 58 41 42
- COLLEGE VAN  
KERKRENTMEESTERS** Bankrekeningnr. NL10 INGB 0000950925  
Bankrekeningnr. NL42 RABO 0328000531
- DIACONIE** Bankrekeningnr. NL70 FVLB 0635812320
- ONDERHOUDSFONDS** Bankrekeningnr. NL51 FVLB 0635815184
- ADM. KERKBLAD** Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328024643
- KERKRADIO** Bankrekeningnr. NL39 FVLB 0635815206
- WEBSITE** [www.nhkherwijnen.nl](http://www.nhkherwijnen.nl)
- COLLECTEBONNEN** Verkrijgbaar via een bestelformulier achter in  
de kerk  
€ 0,70 / € 1,00
- UITZENDING RADIO LINGEWAAL**  
Kabel UPC 92.1  
Ether 104.9  
PC [www.lekwaaltv.nl](http://www.lekwaaltv.nl)  
TV lokale omroep LWTK  
Glasvezel KPN: TV kanaal 594  
Radio kanaal 994