

KERKGEBOUW	Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen
PREDIKANT	vacant
CONSULENT	A.J. Hagedoorn 0418 - 581103
OUDERLINGEN	D. van Arkel T.J. Hijkoop J. van Kuilenburg A. Ruitenburg
OUDERLINGEN- KERKRENTMEESTER	H. van Eeken A.J. Hobo D. de Joode, Scriba Lunet 18, 4214 GA Vuren 0183 – 637092 ddejoode@planet.nl
DIAKENEN	J.W. Boogert D. de Bruijn G. de Joode, Jeugddiak A. van der Meijden
BIJSTAND PASTORAAT	Ds. A.J. Hagedoorn 0418 - 581103
ORGANISTEN	H.J. de Bruijn A.P. van de Minkelis
KOSTERS	Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133 Rudi van Zante, Zworrelstraat 63, tel. 582987
KERKDIENTEN	Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt) Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) Avonddienst 18.30 uur
ZONDAGSSCHOOL	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in het kerkelijk centrum
CRECHE	Elke zondagmorgen in O.B.S. de Spiegelhof



Onder de terebint

Vertrouwen

Petrus werd door Jezus uitgenodigd om naar Hem toe te lopen over het water. Hij kreeg en had het vertrouwen toen hij uit de boot stapte. Toen Petrus echter afgeleid werd door de omstandigheden, verloor hij zijn vertrouwen en zonk weg.

Hoe vaak laten wij ons door omstandigheden afleiden van ons doel, waardoor we dan niet het beoogde resultaat behalen? Denk aan ons druk bezette werk of onze sportavonden. Bijbellezen schiet er daardoor zo vaak bij in. Ook wij worden door de omstandigheden zo gauw afgeleid.

Maar....., zoals Jezus Petrus bij de hand pakte, zo wil Hij ook ons bij de hand pakken. Dan zul je wel tot Hem moeten roepen: “ Heere, red mij!”

Als wij ons *vertrouwen* op Jezus stellen, zullen we nooit beschaamd uitkomen.

uit Een handvol koren
n.a.v. Mattheüs: 14:22-32

39e Jaargang, no. 1129, 22 januari 2016

KERKDIENSTEN

Zondag 24 januari 2016

10:00 uur: Ds. J.H. de Vree, Achterberg
Introïtuslied: Ps. 32: 3, 4
18:30 uur: Ds. J. van Dijk, Zeist
Introïtuslied: Ps. 112: 1, 2
1^e collecte: Woord en Daad
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat & prediking

Zondag 31 januari 2016

10:00 uur: Dr. M. van Campen, Ede
Introïtuslied: Ps: 43: 1, 4
18:30 uur: Ds. B.C. Haverkamp, Aalburg
Introïtuslied: Ps. 113: 3, 4
1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Onderhoudsfonds

Lied en verhaal van de Zondagsschool

24 jan; ps. 32:4b Het verhaal gaat over de bruiloft in Kana.
31 jan; ps. 43:4a Het verhaal gaat over de Heere Jezus en Nicodémus

Kinderoppas

24 jan: Gea, Wion en Jevi van Os
31 jan: Wietske van Mourik en Annette Ruitenburg

Schoonmaakrooster

25 t/m 29 jan: mw. Van Brakel, mw. Kornet
01 t/m 05 feb: mw. Treffers, mw. Hobo, mw. Zeiderveld, mw. Beukenkamp

UIT DE GEMEENTE

Zieken:

Nel Vos -van der Grijn, Schoutensteeg 1 kwam ongelukkig ten val en brak haar heup. In het Beatrixziekenhuis in Gorinchem werd ze geopereerd. Inmiddels verblijft zij in verpleeghuis Lingesteijn in Leerdam voor revalidatie

Henk van Meeteren kreeg oudejaarsdag bericht dat hij alvleesklierkanker heeft. Afgelopen week heeft hij een dag en een nacht in het ziekenhuis gelegen. Deze week krijgt hij te horen welke behandeling de medici voor hem het beste achten.

Heel ingrijpend voor hem, maar ook voor zijn familie en omgeving. Zijn adres is: Willem de Zwijgerweg 72D, 4191 WG Geldermalsen

Zo kan het leven plotseling heel anders worden. Veel vragen kunnen er op je af komen. Weet dat we met al onze zorgen en vragen naar de Heere mogen gaan.

Psalm 46 vers 2 zegt: God is een toevlucht en vesting; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden.

Wij wensen de zieken waar zij zich ook bevinden veel sterkte toe en bovenal Gods nabijheid.



Dankbetuiging

Graag zouden wij voor het medeleven na de geboorte en overlijden van onze tweeling, de volgende regels in het kerkblad laten zetten:

Bedankt voor het stil gebed,
uw handdruk vol troostende woorden,
uw gebaren van liefde en vriendschap.

Het is goed om te weten dat velen met ons meevoelen na het overlijden van onze geliefde Daan en Lieke

Harm en Emmy Beijer - van Maaren

In memoriam

mw. Jantje de Joode –Klop

Op 4 januari overleed in Avondlicht mevrouw Jantje de Joode -Klop op de leeftijd van 84 jaar. Haar sterven kwam onverwachts en is voor haar man Johan en zijn kinderen en kleinkinderen een groot verlies. Als je zo in de avond van je leven bent gekomen en je moet alleen verder, dan is dat moeilijk en zwaar, juist in zijn situatie. Wij wensen hem daarom van harte Gods kracht en nabijheid toe. Laten we ook als gemeente biddend om hem heen staan!

Jantje de Joode was de spil van het gezin, want zij vormde de nek waar het hoofd op draaide. Met veel liefde en trouw heeft zij voor man en kinderen gezorgd, maar ook voor de gemeente heeft zij veel betekend.

Op vrijdag 8 januari hebben wij haar begraven op de begraafplaats in Herwijnen, na eerst in de kerk het Woord van onze God te hebben overdacht. Psalm 27 stond in de dienst centraal: Hoor HEERE als ik roep... We mogen met al onze moeiten en verdriet naar de HEERE toe en alle dingen in Zijn handen leggen. Ik zou geen betere plaats weten voor al onze zorgen en vragen dan daar!

In de dienst heeft een van de kleindochters van mw. De Joode een gedicht voorgelezen dat ze zelf heeft gemaakt. Het is een ontroerend gedicht, waar liefde en dankbaarheid in doorklinkt. We willen u dit gedicht niet onthouden:

Gedicht begrafenis oma de Joode

Lieve oma,

Het is nog niet zo lang geleden,

Dat u bent overleden.

Op de mooie leeftijd van 84 jaar,

Maar het blijft altijd nog heel raar.

*U heeft moeilijke jaren achter de rug,
Jaren van naar het ziekenhuis heen en weer terug.*

*Ondanks alles heeft u nooit geklaagd.
Maar juist altijd naar ons gevraagd.*

*U stond echt altijd voor ons klaar.
en was ons echt heel dierbaar*

*Een betere oma dan u kan ik me niet bedenken,
Daarom wil ik u dit gedichtje schenken.*

*U leerde ons vaak wijze versjes.
Een soort levenslesjes.*

*Lief, trouw en altijd eerlijk,
Zo'n oma is echt heerlijk.*

*Een sterke vrouw was u zeker weten,
We zullen u nooit vergeten.*

Wij bidden de familie Gods troost en liefde toe en hopen dat u zich gedragen mag weten door de HEERE.

Prop. J. Hogenhout

VERANTWOORDING
Collecten

Donderdag 31 december

1^e collecte € 40,30
2^e collecte € 41,90
Uitgangscollecte € 215,80



Diaconie
Kerkrentmeesters
Oudejaarscollecte

Vrijdag 1 januari

1 ^e collecte	€ 34,20	Diaconie
2 ^e collecte	€ 34,20	Kerkrentmeesters
Uitgangscollecte	€ 36,95	Pastoraat en prediking

Zondag 3 januari

1 ^e collecte	€ 201,80	Evangelisatiecommissie
2 ^e collecte	€ 207,60	Kerkrentmeesters
Uitgangscollecte	€ 209,00	Pastoraat en prediking

Zondag 10 januari

1 ^e collecte	€ 162,55	IZB
2 ^e collecte	€ 149,80	Kerkrentmeesters
Uitgangscollecte	€ 146,50	Onderhoudsfonds

Ontvangen via:

Ds. Hagedoorn € 50,- + € 10,- voor de kerk.

Oud. Jilis van Kuilenburg € 10,-

Prop. J. Hogenhout € 20,- voor de kerk.

Voor al deze giften heel hartelijk dank!

Uit de kerkenraad

Hieronder in het kort enkele zaken die in de kerkenraadsvergadering van 11 januari aan de orde zijn geweest:

- Op vrijdag 12 februari hoopt een bruidspaar van buiten de Gemeente de kerk te gebruiken voor de kerkelijke bevestiging en inzegening van hun huwelijk. De dienst heeft plaats onder de verantwoordelijkheid van de Hervormde Gemeente Asperen.
- Op zondag 14 februari hopen we het Heilig Avondmaal te vieren. De dienst van voorbereiding zal dit keer niet in de ochtenddienst van zondag 7 februari plaatshebben, maar in de avonddienst.
- De kerkenraad gaat de opzet van de themadiensten tegen het licht houden.
- ds Hagedoorn licht toe wat het consulentschap inhoudt. Hij zal daarover ook een artikeltje schrijven voor het kerkblad.

- De kerkenraad geeft het moderamen mandaat om gesprekken aan te gaan ivm de opvolging van kandidaat Hogenhout als pastoraal-werker.
- Binnenkort wordt het bezoekwerk aan gemeenteleden die elders verblijven weer opgepakt.
- Er blijken soms nog misverstanden te bestaan over het noemen van namen van gemeenteleden die in het ziekenhuis liggen. Dit gebeurt alleen als daar officieel contact over is geweest met de kerkenraad of pastoraal-werker.
- Karin de Joode is gestopt als leiding van de zondagsschool. Netty Pippel volgt haar op.
- De kerkrentmeesters hopen eerder dan vorig jaar, de jaarcijfers van het afgelopen jaar te presenteren.



Kerkbalans 2016

We proberen het kort te houden, deze keer. U hebt immers allemaal in het vorige kerkblad het langere artikel over Kerkbalans 2016 gelezen. En deze week is, of wordt, bij velen van u de enveloppe bezorgd. Als u de brochure die daarbij zit leest, bent u helemaal op de hoogte van de actie Kerkbalans en van het belang ervan.

Voor het gemak toch nog even een paar punten op een rij:

- Kerkbalans is geen doel op zich, maar een middel om **met elkaar** Gemeente, Kerk te zijn.



- Kerkbalans is de belangrijkste bron van inkomsten om het werk dat door en vanuit de kerk wordt gedaan, te betalen.
- Daarbij kunt u in brede zin denken aan de zondagse kerkdiensten, bezoekwerk door pastoraal werkers, catechisatie, kringwerk, crisispastoraat, ziekenhuisbezoek, jeugdwerk, diensten in Avondlicht, onderhoud aan de kerk.
- Werk dat ten goede komt aan mensen, aan de verkondiging van het Evangelie, aan het omzien naar elkaar.
- Andere kosten zijn verlichting en verwarming, verzekeringen, afdrachten aan de landelijke kerk etc.

- Ds Broekman is weliswaar met vervoegd pensioen, maar dat betekent niet dat de kosten direct dalen; zeker het eerste jaar niet. In het vorige kerkblad hebben we dat toegelicht.
- Vandaar dat de opbrengst van Kerkbalans 2016 op hetzelfde bedrag is begroot als in 2015: € 66.150 euro.
- Dat bedrag is haalbaar, bijvoorbeeld als iedereen de bijgevoegde en inmiddels bekende tabel als richtlijn hanteert. Weet u het nog: **'Geef volgens de tabel, dan redden we het wel'**.
- Daarbij valt op dat: steeds meer mensen die tabel als richtlijn gebruiken.
- We zijn met z'n allen verantwoordelijk voor een financieel gezonde gemeente, ook voor de toekomst.
- Wie meer kan en wil geven dan de richtlijn in de tabel: heel fijn!
- Wie tot nu toe, om welke reden dan ook, niet meedeed met de actie Kerkbalans, willen we van harte oproepen daar dit jaar verandering in te brengen: help mee om ook úw en onze kerk in balans te krijgen te houden en geef aan Kerkbalans.

- Er wordt scherp gelet op de uitgaven
- De laatste jaren stijgen de kosten nauwelijks. Op sommige terreinen (bv energie) dalen ze zelf.
- Andere inkomsten zijn er ook (collecten, bijzondere acties etc), maar staan los van de Actie Kerkbalans. Kerkbalans is verreweg de belangrijkste bron van inkomsten.

- Vrijwilligers hopen uw reactie volgende week op te halen
- WE REKENEN OP U!

Hoe ziet de genoemde tabel als richtlijn er ook al weer uit?

De tabel voor de Actie Kerkbalans

Netto inkomen per maand:	Bijdrage kerkbalans percentage	Bijdrage per jaar in euro's
€ 0 - € 500	0,5%	€ 0 - € 30
€ 501 - € 1.000	1,0%	€ 60 - € 120
€ 1.001 - € 1.500	1,5%	€ 180 - € 270
€ 1.501 - € 2.000	2,0%	€ 360 - € 480
€ 2.001 - € 2.500	2,5%	€ 600 - € 750
€ 2.501 of meer	3,0%	€ 900 of meer

Wie een bedrag wil overmaken voor de actie Kerkbalans kan dat doen via:

NL42 RABO 03280 00531

NL10 INGB 0000 950925

tnv hervormde kerk Herwijnen

onder vermelding van Kerkbalans 2016

Hebt u vragen of opmerkingen: benader gerust een van de kerkrentmeesters (Henk van Eeken, Arjo Hobo, Gijs Pippel, Dik de Joode). Of stuur een mailtje naar info@nhkherwijnen.nl

We rekenen op uw medewerking.

Alvast hartelijk dank daarvoor!

De kerkrentmeesters

Jarigen in de gemeente

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

<u>Datum</u>	<u>Naam</u>	<u>Leeftijd</u>	<u>Adres</u>
23-01	C. Dalebout	92	Zorgcentrum Avondlicht
26-01	L.A. Mus-van Zandwijk	90	Zandsteeg 8
26-01	M. Overheul-van Weelden	93	Zorgcentrum Avondlicht
05-02	W.F. van Boggelen-de Jongh	87	Molenkamp 34



Behoeftte aan contact of bezoek?

In verband met de ziekte van ds. Broekman, willen we iedereen die behoefte heeft aan bezoek of contact met de kerk (of die weet dat iemand anders dat heeft), vragen dat voorlopig te melden bij:

- ouderling J. van Kuilenburg: 0418-581267
- of bij scriba D. de Joode: 0183-637092
- of bij de wijkouderling of bij een ander kerkenraadslid.
- mailen kan ook: pastoraat@nhkherwijnen.nl

Op de hoogte/meeleven

Graag willen we als kerkelijke gemeente onze bestanden zo actueel mogelijk houden. En we leven graag met u en jou mee, in zowel goede en in minder goede tijden. Dus:

Gaat u verhuizen?

Laat het ons even weten.

Trouwplannen?

We stellen een bericht erg op prijs

Een geboorte?

Stuur ook ons een kaartje

Verdriet of verlies?

Ook dan leven we graag met u mee.

U wordt vriendelijk verzocht een bericht te sturen aan de scriba:

info@nhkherwijnen.nl of bel 0183- 637 092

ACTIVITEITEN

Televisie jeugdwerk

De jeugdraad heeft van de Vervoornstichting € 1.000 euro gekregen voor de aanschaf van een televisie. Graag willen we de Vervoornstichting ook vanaf deze plaats heel hartelijk bedanken. Onze jongeren (en misschien ook wel de ouderen) gaan hier veel plezier aan beleven.

Collectebonnen

De nieuwe collectebonnen zijn gedrukt. Wel hebben de bonnen van 70 cent een iets andere kleur gekregen, maar ze zijn nog wel steeds groen.

Dorcas Zangavond

Vrijdag 12 februari a.s. houdt werkgroep Dorcas Herwijnen de jaarlijkse zangavond. De avond wordt gehouden in de Gereformeerde kerk in Herwijnen, aanvang 19.30 uur. De toegang is gratis, na afloop van de avond wordt een collecte gehouden. Daarnaast worden er leuke cadeautjes en kaarten verkocht, wordt er een verloting met leuke prijzen gehouden en er is een enveloppentafel. De opbrengst van de avond is bestemd voor noodhulp in Roemenië. Aan deze avond wordt belangeloos medewerking verleend door een blazersensemble van Muziekvereniging Wilhelmina uit Herwijnen.



Rommelmarkt informatie.

Er zijn mooie (elektrische) één persoons bedden,
Een paar rijlaarzen maat 37 merk AIGLE
En houten speelgoed o.a. een oplegger, en een locomotief.

Naar iets vragen kan altijd!

Bij interesse, kunt U contact opnemen met
Koos de Fokkert Tel. 0418 581578

Nieuwsbrief familie Horst



We ontvingen weer een nieuwsbrief van Mark en Annemarie Horst uit Zimbabwe:

“Wees over niets bezorgd”

Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God die alle begrip te boven gaat zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Filipenzen 4: 6-7

We hoeven niet bezorgd te zijn en we hebben er goede reden toe. In Christus is alles goed; niet altijd makkelijk en comfortabel, maar wel goed. Het is de vrede van God die ons vult en die Liefde sluit alle angst uit.

Grote woorden, maar toch beginnen we ermee. Dit is wat we elkaar voor willen houden. Vandaag schrijven wij het op en morgen mag u het doen.

Een verminderd zicht helpt om het juiste perspectief op wel-zijn te houden. Soms met moeite, soms in overgave, soms als vanzelf. Het zijn de kleine dingen die vervelend zijn; niet mogen autorijden, geen gezichten zien (vanaf 5 mtr), kleuren niet kunnen onderscheiden, geen kleine letters lezen zonder hulpmiddelen. Maar ook de grote veranderingen zijn soms lastig om te accepteren. Gaandeweg neem ik afscheid van het dokter-zijn. Gelukkig had ik geen vastomlijnde toekomstplannen. En minder keuzestress is een ook niet erg; stress is niet goed voor mijn ogen, dus geen zorgen voor morgen.

Mijn hoofdtaak ligt nu dus thuis. Gelukkig heb ik daar meer tijd voor, want Lennard heeft het niet naar zijn zin op school. Zijn favoriete tijdsbesteding is 'mamaschool'. We hebben er allebei plezier in en spelenderwijs gaan we door groep 2. Renze en Jasper doen graag mee, maar hun korte concentratieboog is een hele uitdaging voor de juffrouw. (Speculaasletters opeten is natuurlijk veel leuker dan er woorden mee maken).

Van de Health Manager

De afgelopen maanden ben ik druk bezig geweest met mijn overdracht. Er moet een opvolger uit Zimbabwe gevonden worden en natuurlijk moet ook de financiering voor deze positie rondkomen. Momenteel worden bijna al mijn salaris- en reiskosten gefinancierd via de GZB. Dus dat de lokale kerk de (gedeelde) verantwoordelijkheid neemt voor deze kosten is een belangrijke stap. Er is een functieomschrijving opgesteld, een salaris vastgesteld en een budget opgesteld. Hopelijk kunnen we in Februari sollicitaties houden, zodat er voldoende tijd is om mijn opvolger in te werken. Er is genoeg om samen op te pakken, er moet een strategisch plan geschreven worden en de aanbevelingen uit twee onderzoeken die in de afgelopen 12 maanden zijn uitgevoerd moeten worden geïmplementeerd. Ook hebben we het besluit genomen om in beide ziekenhuizen iemand anders verantwoordelijk te maken voor de administratie. Momenteel gaat er nog erg veel ad hoc en ontbreekt het soms aan planning. Ik hoop deze nieuwe fase nog te kunnen begeleiden in de eerste maanden van 2016. Wellicht staat er een heel andere organisatie als we in Juli 2016 vertrekken.

In plaats van Health Manager zou er ook wel HR manager op mijn visitekaartje kunnen staan. Ook de afgelopen maanden werden weer gedomineerd door personeels- zaken. Slechts één dokter schreef haar afscheidsbrief, maar dat was wel onze Nederlandse collega uit Gutu, Janneke Wolswinkel. Een erg spijtige ontwikkeling, maar gezien de omstandigheden wel begrijpelijk.

Waarom heeft de Reformed Church een afdeling gezondheidszorg?

Het meest eenvoudige antwoord is dat we dit hebben geerfd van de Dutch Reformed Church die als zendelingen deze ziekenhuizen en klinieken hebben gestart. Daarnaast heeft de RCZ ook een kliniek gebouwd in een relatief arm en achtergesteld gebied, Tinde. Deze kliniek maakt onderdeel uit van de missiepost die centraal staat in de 'Interne zending' van de kerk in Zimbabwe. Veel mensen geloven in God, maar hebben een heel basale kennis van de Gods Woord. Het is de overtuiging van de RCZ dat we niet alleen maar het Woord kunnen brengen, maar ook oog moeten hebben voor andere behoeften zoals onderwijs en gezondheidszorg. De woorden gaan met daden gepaard. Een belangrijk onderdeel van mijn taak is om de kerk te helpen bij het verder uitwerken en uitleven van deze benadering.

Gebedspunten

Er is veel om dankbaar voor te zijn:

- De gezondheid van Mark en de kinderen.
- Steun en betrokkenheid van (internationale) partners.
- De fijne bijbelstudie met vrienden en collega's.
- Dat Annemarie hersteld is van de hernia.

We willen bidden voor:

- Bij MaiRhoda, onze hulp, is kanker geconstateerd. Ze kan niet meer werken en we bidden om kracht en wijsheid in de behandelplannen.
- Gods leiding bij het afronden en overdragen van de werkzaamheden de komende maanden.
- Het vinden van een Zimbabwaanse opvolger voor de werkzaamheden van Mark.
- De ogen van Annemarie gaan duidelijk nog steeds achteruit.

DOE MAAR WAT HIJ JULLIE ZEGT, WAT HET OOK IS

Joh. 2:5

Kun je zes watervaten vinden op deze bladzijde?



Woordraadsel

banket
bedienden
bruiloft
dertig
discipelen
goede
jezus
kana
moeder
tekenen
twintig
watervaten
wijn
zes



Spreekwoorden en gezegden over en uit de psalmen

Over de psalmen;

- *Psalmen zingen;* Uitleg: Deze uitdrukking komt uit de scheepsvaart. Psalmen zingen is het schuren van het dek met een baksteen, die ook wel psalmboek werd genoemd. Het schuren werd in de zee tijd altijd op zondag gedaan en bij dit eentonige, knieën en handen verslijtende, werk deed men het op de maat van een gezongen psalm. Het langzame ritme van de psalm gaf de maat aan van het schuren.

Uit de psalmen;

- *Wie een kuil graaft voor een ander valt er zelf in.* Dit spreekwoord komt uit psalm 7 : 16.
- *Op handen dragen.* Dit wordt onder andere in Psalm 91 : 12 gezegd: 'Zij zullen u op de handen dragen, opdat gij uw voet aan geen steen stoot' (Statenvertaling). Oorspronkelijke betekenis was dus 'beschermen'. Vandaag de dag betekent het 'vereren' of 'liefhebben'.
- *Wie met tranen zaait, zal met gejuich maaien.* Dit is Psalm 126 : 5 en betekent: 'na tegenspoed komt voorspoed'. In de psalm wordt bedoeld dat wie moeilijk werk volbrengt zal overwinnen.
- *De lier aan de wilgen hangen.* Dit komt uit Psalm 137 : 2, "In de wilgen op de oever hingen wij onze lieren." Deze psalm herinnert aan de ballingschap van Israëlieten: zij waren zo droevig dat ze stopten met musiceren. Het gezegde betekent dan ook dat je ergens mee stopt.



AGENDA

Woensdag 27 jan:	18:30u	Uitzending kerkteléfono
Woensdag 27 jan:	20:15u	Jongelidmatenkring
Woensdag 3 feb:	20:15u	Bijbelgesprekskring
Vrijdag 12 feb:	19:30u	Dorcas avond in geref.kerk.
Maandag 14 mrt:		Gezamenlijke ontmoetingsavond Woord & Daad
Maandag 18 apr:		Bijeenkomst met doopouders

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie ook de website van onze gemeente, www.nhkherwijnen.nl

VAN DE REDACTIE



De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 1 februari 2016 vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:

N. van der Vliet, Berkenlaan 2
email: kerkbladherwijnen@planet.nl

Volgende inleverdata zijn:

15 feb:	voor 2 weken
29 feb:	voor 2 weken
14 mrt:	<u>voor 3 weken</u>
04 apr:	voor 2 weken
18 apr:	voor 2 weken
02 mei:	<u>voor 3 weken</u>
23 mei:	voor 2 weken
06 juni:	voor 2 weken
20 juni:	voor 2 weken
04 juli:	<u>voor 8 weken, vakantieperiode</u>

- KERKBLAD** Verschijnt éénmaal per 14 dagen
- REDACTIELEDEN** N. van der Vliet (kopij inleveren)
Berkenlaan 2, 4171 AM Herwijnen
Telefoon 0418 – 58 14 57
e-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl
E.J. van Rossem-van Maren
- CD-OPNAMEN** Verkrijgbaar van elke dienst bij
familie van Rossem,
Breede Kampen 3, tel. 0418 – 58 41 42
- COLLEGE VAN
KERKRENTMEESTERS** Bankrekeningnr. NL10 INGB 0000950925
Bankrekeningnr. NL42 RABO 0328000531
- DIACONIE** Bankrekeningnr. NL70 FVLB 0635812320
- ONDERHOUDSFONDS** Bankrekeningnr. NL51 FVLB 0635815184
- ADM. KERKBLAD** Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328024643
- KERKRADIO** Bankrekeningnr. NL39 FVLB 0635815206
- WEBSITE** www.nhkherwijnen.nl
- COLLECTEBONNEN** Verkrijgbaar via een bestelformulier achter in
de kerk
€ 0,70 / € 1,00
- UITZENDING RADIO LINGEWAAL**
Kabel UPC 92.1
Ether 104.9
PC www.lekwaaltv.nl
TV lokale omroep LWTK
Glasvezel KPN: TV kanaal 594
Radio kanaal 994