

KERKGEBOUW	Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen
PREDIKANT	vacant
CONSULENT	A.J. Hagedoorn 0418 - 581103
OUDERLINGEN	D. van Arkel T.J. Hijkoop J. van Kuilenburg A. Ruitenburg
OUDERLINGEN- KERKRENTMEESTER	H. van Eeken A.J. Hobo D. de Joode, Scriba Lunet 18, 4214 GA Vuren 0183 – 637092 ddejoode@planet.nl
DIAKENEN	J.W. Boogert D. de Bruijn G. de Joode, Jeugddiak A. van der Meijden
BIJSTAND PASTORAAT	Ds. A.J. Hagedoorn 0418 - 581103
ORGANISTEN	H.J. de Bruijn A.P. van de Minkelis
KOSTERS	Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133 Rudi van Zante, Zworrelstraat 63, tel. 582987
KERKDIENTEN	Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt) Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) Avonddienst 18.30 uur
ZONDAGSSCHOOL	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in het kerkelijk centrum
CRECHE	Elke zondagmorgen in O.B.S. de Spiegelhof



Onder de terebint

Opgewekt

Het kan voor de volgelingen van de Heere Jezus maar moeilijk Pasen worden. De Vader heeft Zijn Zoon *opgewekt* uit de dood, maar zij zoeken Hem nog onder de doden. De vrouwen vinden het lichaam niet en zijn zeer bevreesd als ze boodschappers uit de hemel ontmoeten. Zij buigen het gezicht naar de grond en zien letterlijk niet verder dan wat voor ogen is: hun Jezus is hier begraven. Meer is er niet van te zeggen.

Maar... Dan wordt het Pasen!

Waarom zoekt u de Levende bij de doden? Hij is hier niet.

Pasen is een blijde dag, maar of u dat ook zo ervaart?

De dagelijkse zorgen den drukte brengen vaak een stoflaag over het Evangelie. We herkennen de twijfel, de gerichtheid op het hier en nu, de moedeloosheid en de vrees.

Met Pasen blaast de Geest het stof weg en wordt ons een *opgewekte* Christus gepredikt. Leven met Hem geeft moed en hoop voor de toekomst.

Dan ziet ons leven er echt op z'n 'Paasbest' uit!

uit Een handvol koren

n.a.v. Lucas 24:6

KERKDIENTEN

Zondag 20 maart 2016; 7^e lijdenszondag, Palmzondag

- 10:00 uur: Ds. J. Hogehout, Meteren Est **belijdenisdienst**
Introïtuslied: Gez. 61: 1, 2
- 18:30 uur: Ds. P.G.I. van den Berg, Asperen
Introïtuslied: Ps. 121: 1, 2
- 1^e collecte: Ned. Patientenvereniging
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat & prediking

Vrijdag 25 maart 2016; Goede vrijdag

- 19:30 uur: Prop. G.J. Anker, Zwijndrecht
Introïtuslied: Gez. 48: 1, 4
- 1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Zondag 27 maart 2016; Pasen

- 10:00 uur: Ds. M. van Campen, Ede
Introïtuslied: Paasliederen
- 18:30 uur: Ds. G. Mulder, Kootwijk
Introïtuslied: Ps. 122: 1, 2
- 1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Paascollecte

Zondag 3 april 2016

- 09:30 uur:** Ds. J. van Dijk, Zeist
Introïtuslied: Ps. 98: 1, 4
- 18:30 uur: Ds. P. van Duijvenboden, Apeldoorn
Introïtuslied: Ps. 123: 1, 2
- 1^e collecte: SCHiK
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Onderhoudsfonds

Lied &**Verhaal van de Zondagsschool**

20 mrt; gez. 61:1a

Jezus sterft.

27 mrt; gez. 61:1b

De Heere is waarlijk opgestaan.

03 apr; ps. 98: 4a

De Emmaüsgangers

Kinderoppas

20 mrt; Lia van Baalen en Bertie Treffers

27 mrt; Monique Hobo en Jasper Vos

03 apr; Mieke en Eline van de Minkelis

Schoonmaakrooster

21 t/m 25 mrt; mw. Van der Linden, mw. G. van der Vliet

28 t/m 1 apr; mw. Kruis, mw. Van der Weerd

11 t/m 15 apr; mw. Van Brakel, mw. Kornet

UIT DE GEMEENTE**Zieken:**

Op dit moment liggen er, voor zover ons bekend, geen gemeenteleden in een ziekenhuis.

Dat wil niet zeggen: Geen bericht, goed bericht. Zeker niet, want er zijn gemeenteleden onder ons die veel moeten meemaken. Dat kan zijn rouw, een ingrijpende medische behandeling, gebrokenheid in gezin, werkeloosheid, eenzaamheid. Ja eigenlijk te veel om op te noemen. Wat zullen wij dan zeggen? Mensen om ons heen kunnen veel voor ons betekenen, maar zijn toch ook weer beperkt. Er is er echter Eén Die alle macht heeft in hemel en op aarde. Op die grote Borg en Zaligmaker, onze Heere Jezus Christus, mogen wij u wijzen, hoe uw en jouw omstandigheden dan ook zijn.

We leven naar Goede vrijdag en Pasen toe. Kruis en opstanding staan daarbij centraal. Laten we al onze zorgen brengen aan de voet van het kruis.

In memoriam

Vorige week is op de leeftijd van 56 jaar overleden de heer Hendrik van Meeteren, laatst gewoond hebben aan de Willem de Zwijgerweg te Geldermalsen. Henk was een bijzonder mens, die zijn ziekte op een hele bewonderenswaardige wijze heeft gedragen. Toen afgelopen oudjaar de verdrietige boodschap kwam dat hij niet meer beter kon worden, heeft hij zich daarbij neergelegd en was dankbaar voor elke dag die de HEERE hem gaf. Trots en blij was hij toen duidelijk werd dat hij zijn verjaardag op 29 februari mocht beleven en ook zijn laatste wens om nog een keer naar de dierentuin te gaan om de aapjes te zien mocht in vervulling gaan.

Henk is liefdevol bijgestaan door zijn familie en de begeleiding van stichting Present. Een woord van respect en dank is daarbij zeker op zijn plaats. We hebben Henk afgelopen donderdag begraven in Herwijnen in het graf van zijn vader en moeder. Voorafgaande aan de begrafenis stonden we stil tijdens een dienst in de kerk bij Ps. 103 waar het gaat over de broosheid van ons menselijk leven, maar waar we ook horen van Gods liefde en genade.

Opnieuw is er een roepstem naar ons allen uitgegaan. Ook wij zijn breekbaar en broos en daarom is het zo nodig dat wij vluchten naar de Heere Jezus en bij Hem schuilen, want Hij heeft dood en gaf overwonnen op de paasmorgen.

Wij condoleren de familie met het verlies van een geliefde broer en zwager en wensen hen Gods troostende nabijheid toe.

J. Hogenhout

Zij die elders verblijven

We denken ook aan hen die om uiteen lopende redenen elders verblijven. Fijn om te horen dat er vanuit de gemeente aan hen wordt gedacht door b.v. een kaart te sturen. Laten we ook in onze gebeden hen niet vergeten.

Dhr. Van Horssen
Hornstaete-Vlinder; Lingesteynplantsoen 65, 4141 GJ Leerdam

Mevr. N. van der Meijden-Ravenhorst
Glasstaete 79; Lingesteynplantsoen 20, 4141 GJ Leerdam

Henny van der Meijden
Merwebolder, Klipper 4; Touwbaan 1, 3363 WB Sliedrecht

Andrea van Mourik
Griendweg 16-L; 4208 AA Gorinchem

Uit dankbaarheid I

Bij deze willen wij iedereen heel hartelijk bedanken voor alle kaarten en attenties die we in de afgelopen periode hebben mogen ontvangen. We hebben dat beiden als erg bemoedigend ervaren.

Jannie en Nico van der Vliet

Uit dankbaarheid II

Héél hartelijk wil ik een ieder bedanken voor de vele kaarten, gedichtjes, bloemen en bezoeken die ik tijdens mijn verblijf in het revalidatie centrum Lingesteyn en thuis mocht ontvangen. Dat er zoveel mensen aan je denken, daar word je stil van.

Maar bovenal dank ik God die zo dicht bij mij was tijdens het ongeluk en ook daarna. Gelukkig gaat het steeds beter.

Hartelijke groet aan allemaal,
Nel Vos

Uit dankbaarheid III

Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de kaarten en bloemen die ik heb mogen ontvangen tijdens mijn ziekte.

Monique Maclean

Uit dankbaarheid IV

Heel erg dankbaar zijn wij met de vele felicitaties, ter ere van ons 40-jarig huwelijk. Hartverwarmend, zoveel kaarten, bloemen, taart en telefoontjes.

Bovenal dank aan onze God die ons altijd al gespaard heeft.

Anton en Lies de Bruijn



VERANTWOORDING Collecten



Zondag 14 februari

1 ^e collecte	€ 114,75	Diaconie
2 ^e collecte	€ 110,85	Kerkrentmeesters
Avondsmaalcollecte	€ 168,70	Open doors
Uitgangscollecte	€ 105,85	Pastoraat en prediking

Donderdag 18 februari

Dienst ZC Avondlicht	€ 79,05	Kerkrentmeesters
----------------------	---------	------------------

Zondag 21 februari

1 ^e collecte	€ 144,85	de Hoop
2 ^e collecte	€ 133,20	Kerkrentmeesters
Uitgangscollecte	€ 128,60	Pastoraat en prediking

Zondag 28 februari

1 ^e collecte	€ 119,55	Diaconie
2 ^e collecte	€ 129,05	Kerkrentmeesters
Uitgangscollecte	€ 126,25	Onderhoudsfonds

Zondag 6 maart

1 ^e collecte	€ 196,10	Dorcas
2 ^e collecte	€ 129,15	Kerkrentmeesters
Uitgangscollecte	€ 132,85	Pastoraat en prediking

Ontvangen via:

Oud. J. van Kuilenburg €20,- en €20,-
Oud. D. van Arkel €50,- en €20,- op huisbezoek, en €10,- voor de bidstond, €15,- voor de bloemengroet.
Oud. A. Ruitenburg €30,- en €10,- voor actie kerkbalans.
Mw. L. van der Weerd 2x €10,- in ZC Avondlicht.
Ds. Hagedoorn €20,- voor de kerk.
Nagift voorjaarszendingscollecte €5,-.

Voor al deze giften heel hartelijk dank!

Belijdenisdienst

Op zondag 20 maart (D.V.) mogen we als gemeente getuige zijn van een bijzonder moment in het leven van Jacob Arie (12-12-1994) Ruitenburg en Arie Jacob (2-1-1998) Ruitenburg, Kolstraat 32 Herwijnen. We zijn dankbaar en blij dat Jacco en Arne hun jawoord aan hun Heere en Heiland willen en kunnen geven. Twee jonge mensen die hun geloof willen belijden in het midden van de gemeente, dat is een voorrecht en het toont de liefdevolle trouw van de HEERE voor Zijn gemeente aan.

Wij wensen Jacco en Arne en hun familie en vrienden een fijne dag toe en dragen hen op in de voorbede van de gemeente.

Hartelijke groeten,
Ds. J. (Jan) Hogenhout

Dorpsstraat 9a
4194 TC Meteren
0345-569289
j.hogenhout@kliksafe.nl

Avondgebed in de Stille week.

In de zogenoemde Stille week, de week voor Pasen, is er van maandag 21 tot en met donderdag 24 maart iedere avond om 19.30 uur weer een avondgebed in de Hervormde Kerk. Deze avondgebeden zijn korte diensten van inkeer en bezinning op het lijden en sterven van onze Here Jezus Christus.

Naast het zingen van een psalm, een gezang en gebed staat in het avondgebed de lezing van het lijdensevangelie centraal. Na elke lezing is er stilte om het gelezen Woord te overdenken.

Dit jaar zijn de lezingen uit het evangelie naar Mattheus.

U bent van harte uitgenodigd om aan deze eenvoudige maar mooie diensten deel te nemen.

Paascollecte

Gelijktijdig, of in sommige gevallen vrijwel gelijktijdig, met dit kerkblad worden de enveloppen voor de paascollecte verspreid. Aangezien Pasen dit jaar vroeg valt, wordt ook deze collecte wat eerder gehouden dan anderen jaren. Daardoor zit de collecte ook wat eerder achter bijvoorbeeld de biddagcollecte, maar dat is nu eenmaal niet anders.

We zijn er van overtuigd dat het u ook niet zo heel veel uitmaakt. Pasen is een belangrijk feest voor de christelijke gemeente: Jezus Christus heeft de dood overwonnen! Een boodschap van hoop.

Vanuit die boodschap is Pasen een mooie gelegenheid voor een gift aan de plaatselijke gemeente, waarmee de blijde boodschap van het evangelie verder uitgedragen kan worden.

Hartelijk bij u aanbevolen.

SCHiK

De Stichting Christelijke Hulp in Kenia (SCHiK) heeft ten doel vanuit een christelijke visie geestelijke, materiële en praktische hulp te verlenen aan kerken, christelijke organisaties en personen in Kenia. Om dit te bereiken zet de stichting projecten op ter bestrijding van armoede en stelt zij onder meer studiebeurzen en microkredieten beschikbaar. De stichting heeft geen winstoogmerk

SCHiK helpt kansarme mensen - vooral in de omgeving van Eldoret, de vijfde stad van Kenia - een menswaardig bestaan op te bouwen.

Hoe doen we dat?

SCHiK is (of was) onder meer betrokken bij noodhulp, individuele hulpverlening, rehabilitatie van straatkinderen, ondersteuning van medisch werk en hulp aan plaatselijke kerken. Vooral richt SCHiK zich op de verbetering van de positie van kleinschalige boeren door het loonbedrijf van SCHiK, door ontwikkeling van kleinschalige tuinbouw en door verbetering van de melkveesector.

Waarom rond Eldoret?

Omdat SCHiK daar over een uitgebreid netwerk beschikt, opgebouwd door haar voorzitter en medeoprichter die meer dan 10 jaar in Eldoret gewoond heeft. Goede contacten met doelgroepen, kerken, overheid en kennis van de lokale omstandigheden zijn essentieel voor het opzetten van effectieve projecten.

Wat motiveert ons?

Dat "niemand leeft voor zichzelf". Daarom: "helpen waar geen helper is". Wat voor kleur, etnische achtergrond of godsdienst de mensen ook hebben. Want armoede is kleurenblind, ellende heeft geen paspoort

Voorjaarszendingen

De voorjaarszendingen heeft dit jaar €1.230,40 opgebracht.

Wij zijn blij met deze mooie opbrengst!

Wij willen u hartelijk dankzeggen voor uw bijdrage en de collectanten voor hun medewerking.

De zendingencommissie

Biddagcollecte

De collecte op Biddag heeft in eerste telling opgebracht €1.074,80.

Tot en met zondag is nog nagekomen in totaal €315,- waarmee de tussenstand komt op €1.389,80. Dat is wat minder dan vorig jaar, maar gelukkig leert de ervaring dat er altijd nog behoorlijk wat giften na komen. Dat kan via de zakjes die bij het kerkblad zaten, maar ook via de collectezak in de kerk, via pastoraal-werkers, bezoekbroeders, bezoekdames of uiteraard via de bank:

NL42 RABO 03280 00531 of NL10 INGB 0000 950925
tnv hervormde kerk Herwijnen; onder vermelding van Biddag 2016

Hartelijk dank voor uw medewerking

Behoeftte aan contact of bezoek?

Iedereen die behoefte heeft aan bezoek of contact met de kerk (of die weet dat iemand anders dat heeft), vragen dat voorlopig te melden bij:

- ouderling J. van Kuilenburg: 0418-581267
- of bij scriba D. de Joode: 0183-637092
- of bij de wijkouderling of bij een ander kerkenraadslid.
- mailen kan ook: pastoraat@nhkherwijnen.nl

Kerkbalans 2016: nog steeds nagekomen giften

De afgelopen weken kwam nog een aantal giften binnen voor de Actie Kerkbalans 2016. Hartelijk dank daarvoor!

De tussenstand komt daarmee op € 64.629,27!

Wie er nog niet toe kwam om een gift voor kerkbalans over te maken, kan dat uiteraard alsnog doen, via de volgende banknummers:

NL42 RABO 03280 00531 of NL10 INGB 0000 950925
tnv hervormde kerk Herwijnen; onder vermelding van Kerkbalans 2016.

Hartelijk dank

Goedkeuring begroting 2016

De kerkenraad is blij te kunnen melden dat de begroting voor 2016 is goedgekeurd door de RCBB Gelderland (Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken). Wie de begroting graag inziet kan daarvoor contact opnemen met Dik de Joode; bereikbaar via 0183-637092; scriba@nhkherwijnen.nl

ACTIVITEITEN

Grote schoonmaak kerk

Enkele vrijwilligers hebben het plan opgevat de kerk en de bijgebouwen een grote schoonmaakbeurt te geven. Er worden geen ingewikkelde schema's gemaakt: de kerk is maandag 4 april vanaf 8.00 uur 's morgens open. Ietsje later komen mag natuurlijk ook. Het behoeft geen uitleg dat iedereen van harte welkom is, er is altijd wel iets te doen. Dus ook als u niet tot de vaste schoonmaakploeg behoort, of niet de hele dag kunt: kom gerust.

Ook hier geldt: vele handen maken licht werk.

Er wordt op tijd gepauzeerd en dan is er natuurlijk iets lekkers bij de koffie!



Brengdag rommelmarkt

t.b.v. Rommelmarkt 27 april a.s.

Organisatie: RMC van de Herv. Gem. Herwijnen

Wat kunt u brengen?

o.a. elektrische apparaten, huishoudelijke artikelen, speelgoed, lampen, boeken, curiosa en andere verkoopbare spullen (bankstellen & grote kasten, kapotte/beschadigde spullen worden niet geaccepteerd)

U kunt uw spullen brengen op:

Zaterdag 19 maart
Vanaf 9.00 tot 12.00 uur

Locatie : Fa. van Arendonk
Achterweg 57

Paasgroetenactie Friedensstimme

Mede gezien de positieve reacties van de voorgaande jaren wil de zendingscommissie ook dit jaar een Paasgroetenactie van de Stichting Friedensstimme organiseren. Deze stichting ondersteunt verdrukte en vervolgte christenen onder meer door verspreiding van christelijke lectuur in de landen van de voormalige Sovjetunie.

Dat het verzenden van de pakketten ook daadwerkelijk gewaardeerd wordt blijkt uit een bedankbrief. Medewerkers van stichting Friedensstimme zijn het afgelopen jaar op werkbezoek geweest in oa de voormalige Sovjet Unie. In veel gemeenten spraken onze Russische broeders en zusters hun dank uit voor het sturen van de postpakketten. Hun vraag was dan ook om een ieder hiervoor te bedanken.

Hoe gaat het één en ander in zijn werk?



Op DV **zondag 27 maart 2016** (1^e paasdag) staat er achterin de kerk een tafel waarop lectuurpakketten liggen. De pakketten worden na de dienst aangeboden aan u, maar net als vorig jaar geldt: op = op!!

U mag daarom ook voor de dienst al een envelop meenemen. Op deze manier bent u zeker van een pakket om te verzenden naar vervolgte christenen.

Deze pakketten worden door Friedensstimme kosteloos ter beschikking gesteld en zijn al voorzien van een adres. Het is de bedoeling dat deze pakketten door leden van onze gemeente worden gefrankeerd en verzonden.

Als u/jij hieraan mee wilt werken komen dus alleen de verzendkosten voor uw/jouw rekening, €6,25 .

De adressen die op de pakketten staan zijn van voorgangers, evangelisten, leidinggevendenden van zondagsscholen of van bibliotheken. Deze behoren tot de gemeenten van niet-geregistreerde baptisten, verspreid over de gehele voormalige Sovjetunie. Zij zorgen voor de verdeling van de lectuur.

Om elke envelop zit een wikkel met daarin een handleiding voor de verzending. Hierin kunt u lezen hoe de verzending precies in zijn werk gaat. Het is de bedoeling dat u deze handleiding leest en het pakket volgens de regels verstuurd (anders komt een pakket niet aan).

Mocht u/jij nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met de Ada de Bruin – van der Vliet, tel.nr. 582153.

Wij vertrouwen erop dat alle pakketten kunnen worden verzonden en dat u/jij dit werk ondersteunt met uw/jouw gebed. Op deze manier mogen we een klein steentje bijdragen aan de verspreiding van het evangelie.

De zendingscommissie

AGENDA

Zaterdag 19 mrt:	9u tot 12u; inleveren rommelmarkt spullen
Woensdag 23 mrt:	20:15u Jonge lidmatenkring
Woensdag 30 mrt:	18:30u Uitzending kerktelefoon
Zaterdag 2 apr:	9u tot 10u inleveren rommelmarkt spullen
Zaterdag 16 apr:	9u tot 10u inleveren rommelmarkt spullen
Maandag 18 apr:	Bijeenkomst met doopouders
Woensdag 20 apr:	18:30u Uitzending kerktelefoon
Woensdag 27 apr:	9:30 tot 14:00u Rommelmarkt (Koningsdag)

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie ook de website van onze gemeente, www.nhkherwijnen.nl

VAN DE REDACTIE



De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 4 april 2016 vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:

N. van der Vliet, Berkenlaan 2
email: kerkbladherwijnen@planet.nl

Volgende inleverdata zijn:

18 apr:	voor 2 weken
02 mei:	<u>voor 3 weken</u>
23 mei:	voor 2 weken
06 juni:	voor 2 weken
20 juni:	voor 2 weken
04 juli:	<u>voor 8 weken, vakantieperiode</u>

- KERKBLAD** Verschijnt éénmaal per 14 dagen
- REDACTIELEDEN** N. van der Vliet (kopij inleveren)
Berkenlaan 2, 4171 AM Herwijnen
Telefoon 0418 – 58 14 57
e-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl
E.J. van Rossem-van Maren
- CD-OPNAMEN** Verkrijgbaar van elke dienst bij
familie van Rossem,
Breede Kampen 3, tel. 0418 – 58 41 42
- COLLEGE VAN
KERKRENTMEESTERS** Bankrekeningnr. NL10 INGB 0000950925
Bankrekeningnr. NL42 RABO 0328000531
- DIACONIE** Bankrekeningnr. NL70 FVLB 0635812320
- ONDERHOUDSFONDS** Bankrekeningnr. NL51 FVLB 0635815184
- ADM. KERKBLAD** Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328024643
- KERKRADIO** Bankrekeningnr. NL39 FVLB 0635815206
- WEBSITE** www.nhkherwijnen.nl
- COLLECTEBONNEN** Verkrijgbaar via een bestelformulier achter in
de kerk
€ 0,70 / € 1,00
- UITZENDING RADIO LINGEWAAL**
Kabel Ziggo Lingewaal FM 93.1 MHz
Ether FM 92,1 en 107.6 MHz