

KERKGEBOUW	Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen
PREDIKANT	vacant
CONSULENT	A.J. Hagedoorn 0418 - 581103
OUDERLINGEN	D. van Arkel T.J. Hijkoop J. van Kuilenburg A. Ruitenburg
OUDERLINGEN- KERKRENTMEESTER	H. van Eeken A.J. Hobo D. de Joode, Scriba Lunet 18, 4214 GA Vuren 0183 – 637092 ddejoode@planet.nl
DIAKENEN	J.W. Boogert D. de Bruijn G. de Joode, Jeugddiak A. van der Meijden
BIJSTAND PASTORAAT	Ds. A.J. Hagedoorn 0418 - 581103
ORGANISTEN	H.J. de Bruijn A.P. van de Minkelis
KOSTERS	Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133 Rudi van Zante, Zworrelstraat 63, tel. 582987
KERKDIENTEN	Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt) Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) Avonddienst 18.30 uur
ZONDAGSSCHOOL	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in het kerkelijk centrum
CRECHE	Elke zondagmorgen in O.B.S. de Spiegelhof



Onder de terebint

Geloof mag wat kosten

Merkwaardig dat de verkoop van een stuk land in de Bijbel apart vermeld wordt. Is dat omdat Joses er een bijzonder goede prijs voor gekregen had en krijgt hij daarom een eervolle vermelding?

De Bijbel is niet zo geïnteresseerd in grootse dingen. De reden van deze bijzondere vermelding is gelegen in het speciale karakter van het stuk grond. De 'akker' die Joses verkocht, is een dodenakker..... Hij stond in het bestemmingsplan aangemerkt als graf.

Velen hadden in die tijd een stukje grond in de buurt van Jeruzalem in bezit, om daar begraven te worden. Dat had te maken met hun geloof in de Messias. Als de Messias zou komen, zou Hij in Jeruzalem verschijnen en bij Zijn komst de doden opwekken. Om als een van de eersten de Messias te kunnen begroeten, moest je dus in de buurt van Jeruzalem begraven zijn.

Maar Joses heeft de Messias al bij zijn leven ontmoet. Daarom verkoopt hij zijn stukje grond.... *als daad van geloof*. Hij erkent Jezus als de beloofde Messias. En.... denkend aan de prijs die de Messias betaald heeft, mag het Joses ook *wel wat kosten*.

uit Een handvol koren
n.a.v. Hand. 4: 36-37

KERKDIENTEN

Zondag 29 mei 2016

- 09:30 uur: Ds. A. de Wit, Besoyen
voorbereiding Heilig Avondmaal
Introïtuslied: Ps. 84: 2, 6
- 18:30 uur: Ds. J.P. Kromhout, Zwijndrecht
Introïtuslied: Ps. 130: 1, 2
- 1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Zondag 5 juni 2016

- 09:30 uur: Ds. J. Vis, Meerkerk
viering Heilig Avondmaal
Introïtuslied: Ps. 86: 1, 4
- 15:00 uur Ds. G.J. Mink, in zorgcentrum Avondlicht
voortgezette viering Heilig Avondmaal
- 18:30 uur: Dr. M. van Campen, Ede
dankzegging Heilig Avondmaal
Introïtuslied: Ps. 131: 1, 2
- 1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Lied &

Verhaal van de Zondagsschool

- 29 mei; ps. 84:2b Een dode jongen wordt weer levend.
5 juni; ps. 86:4a Jezus en de zondares.

Kinderoppas

- 29 mei; Yvonne de Graaf en Naomi de Fokkert
5 juni; Corine en Kay Oste

Schoonmaakrooster

- 6 t/m 10 juni; mw. Kruis, mw. Van der Weerd

UIT DE GEMEENTE

Zieken:

De heer Jan de Fockert van de Achterweg 19 werd Pinkstermaandag onverwacht opgenomen in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem. Inmiddels is hij geopereerd aan een geperforeerde blindedarm.

Omdat hij nog steeds koorts had ligt hij op het moment van opmaak van deze kopij nog in het ziekenhuis. Hopelijk mag hij weer spoedig naar huis.

Meerdere personen in ons dorp hebben te maken met ziekenhuisopname, operaties, kuren of andere behandelingen. Soms is dit niet zo bekend en niet altijd volgt er vermelding in deze rubriek. (niet iedereen stelt dit nl. op prijs)

Weest er echter van overtuigd dat er Eén is die ons kent. Wie we ook zijn of waar we ook wonen.

Veel vragen kunnen ons bezig houden in zulke situaties. In psalm 61 lezen we: "Want Gij zijt mij een Toevlucht geweest". Dat dit ook voor u mag gelden.

In memoriam

mw. Gijsbertje Burghart – Mijdam

Op 17 mei overleed in Avondlicht mevrouw Gijsbertje Burghart – Mijdam in de leeftijd van 90 jaar. Gijsje was geboren op 2 juni 1925 te Zuilichem. Op 15 november 1951 trad zij in het huwelijk met Aaldert Burghart en kwam zij in Herwijnen wonen. Zij mochten 46 jaar met elkaar getrouwd zijn. Het was een groot gemis toen haar man weg viel. De laatste jaren woonde Gijsje in Avondlicht. Hoewel het de laatste jaren moeilijker werd, genoot ze van de bezoeken van haar zus en haar nicht Truusje. En ook genoot ze van de verschillende activiteiten die binnen en buiten Avondlicht werden georganiseerd.

Haar zus en nicht beschreven haar als eigenzinnig, ze wist goed wat ze wel en niet wilde. Maar ze zullen ook haar humor en warmte missen. Als gemeente mogen we in dit gemis biddend om hen heen staan. We mogen bidden om troost en kracht in deze tijd. Op zaterdag 21 mei hebben we haar begraven. Gijsje wilde dat daarvoor eerst de Bijbel open ging, woorden van troost. We mochten lezen uit Psalm 23: De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets. In alle eenvoud en gebrokenheid van haar leven, leidde dat besef tot dankbaarheid en rust. Dat mogen wij ook de familie en naasten toebidden.

Christiaan Baan

Dankbetuiging

Graag willen wij iedereen bedanken voor het warme medeleven na het overlijden van onze moeder **Alie Niesing- Veldhuizen**, dit heeft ons allemaal heel erg goed gedaan.

Maar zeker willen wij ook iedereen bedanken die in welke vorm dan ook heeft meegeleefd met onze moeder tijdens haar ziek zijn, de bezoeken, bloemen en de vele kaarten (het waren er honderden) in de afgelopen twee en een half jaar.

Toen ma haar darm operatie had ondergaan stelde de verpleging de vraag of ze misschien van koninklijke huize was want ze hadden nog nooit gezien dat iemand zoveel kaarten kreeg toegestuurd.

Dit alles heeft haar bijzonder goed gedaan, nogmaals onze hartelijke dank hiervoor.

Hartelijke groet,
Fam. Niesing

Geboorte

'Met vreugde verwacht, met liefde ontvangen'

Dat staat boven het kaartje waarmee Marcel van Horssen en Wilma van der Meijden de geboorte bekendmaken van hun zoon Anne Cornelis, roepnaam Rinze. We willen Marcel en Wilma van harte feliciteren met de geboorte van Rinze. Jullie hebben uit de hand van God een prachtig geschenk mogen ontvangen. We hopen dat Rinze voorspoedig mag opgroeien en wensen jullie Gods zegen toe bij de opvoeding van Rinze.

Adres:

Marcel en Wilma
Nieuwe Steeg 11
4171 CR HERWIJNEN

Huwelijk

De kerkenraad heeft bericht ontvangen van Johan Blom en Marcia de Fockert. Zij hopen op vrijdag 10 juni te gaan trouwen, om 13.00 uur in het gemeentehuis in Asperen.

Graag willen we Johan en Marcia vanaf ook vanaf deze plaats een bijzondere fijne, gezellige en bovenal gezegende huwelijksdag toewensen. Samen natuurlijk met ouders, verdere familie, vrienden en kennissen. Van harte Gods Zegen toegewenst in jullie huwelijk, in mooie en in moeilijke dagen.

Toekomstig adres:

Johan en Marcia
Mert 9
4171 LB HERWIJNEN



Bloemengroet

De bloemen gingen in de afgelopen periode met groeten namens onze gemeente naar:

- 1 mei; dhr. J. van Zandwijk, Molenstraat
7 mei; mw. H.J. van Arkel – Baggerman, ZC Avondlicht
14 mei; mw. J. Bok, Rij- en Uitweg

Jarigen in de gemeente

In het vorige kerkblad is helaas vergeten de verjaardag te vermelden van mevrouw N. Hak-Kruihof (Boutlaan 62). Zij mocht op 13 mei haar 85ste verjaardag vieren. Vanaf deze plaats willen we haar alsnog van harte feliciteren.

Adreswijziging

Mevr. J.Vroegh-Bergakker woont in een ander verzorgingshuis.

Haar oude adres was :
Raadsliedenstraat 110
4142 BV LEERDAM

Haar nieuwe adres is :
Burgemeester Meesplein 7 kamer 1c
4142 AZ LEERDAM

VERANTWOORDING

Collecten

Zondag 1 mei

1 ^e collecte	€ 143,50
2 ^e collecte	€ 133,15
Uitgangscollecte	€ 128,30

Bloemengroet
Kerkrentmeesters
Pastoraat en prediking

Donderdag 5 mei

1 ^e collecte	€ 48,75
2 ^e collecte	€ 61,80
Uitgangscollecte	€ 57,10

Diaconie
Kerkrentmeesters
Pastoraat en prediking

Zondag 8 mei

1 ^e collecte	€ 129,80
2 ^e collecte	€ 145,10
Uitgangscollecte	€ 124,10

Diaconie
Kerkrentmeesters
Pastoraat en prediking



Zondag 15 mei

1 ^e collecte	€ 205,80	Pinksterzendingscollecte
2 ^e collecte	€ 143,55	Kerkrentmeesters
Uitgangscollecte	€ 141,80	Pastoraat en prediking

Ontvangen via:

Ds. Hagedoorn €25,- voor de kerk.

Oud. J. van Kuilenburg €20,- tijdens bezoekwerk.

Pastoraal werker C. Baan €10,- tijdens bezoekwerk.

Nagekomen gift voor de rommelmarkt €10,-.

Voor al deze giften heel hartelijk dank!

Beroep, C. Baan

Op 28 april mocht ik een beroep ontvangen uit de Hervormde gemeente te Nieuwpoort. Op 12 mei heb ik aan de gemeente bekendgemaakt dat ik met dankbaarheid en vreugde het beroep aanneem. Als gezin zien we er naar uit om naar Nieuwpoort te gaan en ik zie er naar uit om de gemeente daar te mogen dienen. Zondag 3 juli hoop ik intrede te doen. Dit betekent wel dat ik afscheid moet nemen als pastoraal werker van de gemeente Herwijnen. Het was een korte maar mooie periode. Het is mijn bede dat de Heere God weer een nieuw iemand zal sturen en het werk ook in de toekomst zal zegenen met veel vrucht. Ook wil ik nu van de gelegenheid gebruik maken om iedereen te bedanken voor zijn of haar betrokkenheid, ook op ons persoonlijk. Dat kwam wel naar voren in de leuke kaarten die we mochten ontvangen toen onze Levi geboren werd. Ik wens u als gemeente Gods onmisbare zegen toe in de weg die voor u ligt en ik hoop u in de toekomst op andere manieren weer te mogen ontmoeten.

Hartelijke groet, Christiaan Baan

Beroep pastoraal-werker Christiaan Baan

De kerkenraad wil vanaf deze plaats onze pastoraal-werker Christiaan Baan van harte feliciteren met het beroep dat hij heeft mogen aannemen naar de Hervormde Gemeente van Nieuwpoort. Van harte ook alvast Gods zegen toegewenst op het werk dat hij daar binnenkort mag gaan doen. De bevestiging en intrede staat gepland op 3 juli. Dat betekent ook dat er binnenkort een einde komt aan de werkzaamheden in onze gemeente. Uiteraard gebeurt dat in goed onderling overleg. De kerkenraad beraadt zich op de invulling van de vacature. Zodra we daar mee over weten, zullen we u daarover informeren.

Bijdrage kerkblad

(dringende oproep svp niet overslaan dus !!!)

Al jarenlang wordt elke twee weken het kerkblad bij u bezorgd. We weten dat mensen ernaar uit kijken. Vanwege de informatie over het wel en wee in onze gemeente, praktische informatie, meditatie en bemoediging.

Het kerkblad is in principe gratis, maar u krijgt wel tweemaal per jaar een verzoek om een bijdrage over te maken. Met die bijdragen dekken we de onkosten die gemaakt worden, met name de drukkosten.

De laatste tijd moeten we helaas vaststellen dat de bijdragen voor het kerkblad behoorlijk achterblijven bij de kosten. En dat is eigenlijk niet de bedoeling.

Vandaar dat we u allemaal vriendelijk maar ook dringend willen vragen een bijdrage over te maken. Op het rode velletje papier dat is bijgevoegd staat hoe dat kan. Ook hiervoor geldt: als we het met z'n allen doen, dan komt het prima voor elkaar.

We hopen echt (en rekenen daar ook wel een klein beetje op) op uw medewerking.

Het banknummer is:

NL82 RABO 03280 24 643

ten name van CvK Herv. Gemeente Herwijnen inz. kerkblad

Uiteraard kunt u ook het bedrag contant geven, via bijvoorbeeld predikant, bezoekdames, kerkenraadsleden of pastoraal-medewerker.

KERKBLAD

Hervormde Gemeente Herwijnen

Uitbreiding schoonmaakploeg

Nu een van de vaste teams heeft aangegeven te gaan stoppen met het schoonmaken van de kerk, zijn we dringend op zoek naar vervangers. Gemiddeld eens per vijf of zes weken gaat een ploeg van drie vrijwilligers, enkele uren aan de slag. Dag en tijd zijn naar eigen voorkeur in te vullen. Er wordt gewerkt via een rooster, ook als het gaat om de werkzaamheden die verricht moeten worden. In de periode van het winterwerk wordt iets vaker schoongemaakt dan in de periode tussen einde en start winterwerk.

Aanmelden kan via een van de kerkrentmeesters
Henk van Eeken 0418-581392 henkvaneeken@solcon.nl;
Arjo Hobo (0418-582505, aj.hobo@hetnet.nl)
Dik de Joode 0183-637092 ddejoode@planet.nl

Wie meer informatie wil, kan ook bellen met Nel van der Linden: 0418-582477.



Afscheid ds Gijsbertsen

De kerkenraad heeft een uitnodiging ontvangen voor de dienst waarin onze oud-predikant ds. Gijsbertsen in verband met emeritaat afscheid neemt van de Hervormde Gemeente en de Protestantse Wijkgemeente in Kampen. De dienst heeft plaats zondagmiddag 29 mei in de Burgwalkerk, Burgwal 85 in Kampen.

Dominee Gijsbertsen diende de Hervormde Gemeente in Herwijnen van 1977 tot 1981. Hij kwam hier als kandidaat. In 1981 nam hij het beroep aan naar de Hervormde Gemeente van 's-Gravendeel. Daarna diende hij de Hervormde Gemeente van Zoetermeer en sinds 1994 de Hervormde Gemeente in Kampen.

We willen ook vanaf deze plaats ds. Gijsbertsen een gezegende dienst toewensen en Gods zegen op zijn verdere levenspad, samen met allen die hem lief en dierbaar zijn.

Wie ds. Gijsbertsen een persoonlijk bericht wil sturen, zijn emailadres is b.gijsbertsen@planet.nl

Avondmaalscollecte 5 juni

Hulp aan slachtoffers seksueel geweld;

In Guatemala wordt ieder uur een meisje slachtoffer van seksueel geweld. De meeste daders worden nooit opgespoord of gestraft. De organisatie Refugio wil het toenemende huiselijk en seksueel geweld een halt toe roepen. Ze biedt slachtoffers psychologische begeleiding, juridische hulp en (beroeps)onderwijs. Daarnaast ondersteunt Refugio instanties als de politie en lokale overheden om slachtoffers op de juiste wijze te begeleiden. Tot slot klaagt de organisatie misstanden aan bij de overheid.

Met de collecteopbrengst wil Refugio onder meer minimaal 30 slachtoffers opvangen en begeleiden. Van harte bij u aanbevolen.

Alvast hartelijk dank!
Diaconie

Behoefte aan contact of bezoek?

Iedereen die behoefte heeft aan bezoek of contact met de kerk (of die weet dat iemand anders dat heeft), vragen dat voorlopig te melden bij:

- ouderling J. van Kuilenburg: 0418-581267
- of bij scriba D. de Joode: 0183-637092
- of bij de wijkouderling of bij een ander kerkenraadslid.
- mailen kan ook: pastoraat@nhkherwijnen.nl

ACTIVITEITEN

VBSW 2016: 'Aan tafel'

De stuurgroep van de **Vakantie-Bijbel-Spel-Week** is al even bezig met de voorbereidingen. Door hiermee bezig te zijn, word je vanzelf enthousiast. Want wat staan er weer leuke activiteiten op stapel! Natuurlijk blijft het programma een verrassing, maar we kunnen wel zeggen dat ook dit jaar er weer (deels) flink met de hamer geklust zal kunnen worden. Daarnaast is er ook genoeg te doen voor kinderen die liever met andere dingen bezig zijn, die nodig zijn om 'aan tafel' te kunnen. Hoe en wat precies? Tja, geef je maar gewoon op!

In juni (de week voor de feestweek) krijgen de kinderen op de basisscholen een opgaveformulier uitgereikt. Nog even de belangrijkste zakelijke gegevens op een rijtje:

Wanneer: maandag 15 t/m woensdag 17 augustus

Waar: IJclubgebouw en aanliggend terrein
(we zijn weer welkom!)

Hoe laat: iedere dag van 9.00 – 14.00 uur (dus ook op woensdag)

Voor wie: kinderen in de basisschoolleeftijd
(dus vanaf 4 jaar t/m de schoolverlaters)

Thema: Aan tafel

Doelstelling: Het doel van de VBSW is om in een sfeer van veiligheid en gezelligheid samen naar Bijbelverhalen te kijken en te luisteren en andere opbouwende activiteiten met elkaar te doen. Zo hopen we ieder kind te laten ervaren dat God van hem of haar houdt.

Extra een gezellige avond voor 12+'ers

We hebben wel de indruk dat zeker nog niet iedereen die mee wil helpen zich ook daadwerkelijk al heeft aangemeld. Het zou fijn zijn als u/jij dit nu wilt doen, zodat we meer inzicht hebben in wie bij welke taak ondergebracht kan worden. Graag!

Ook dit jaar willen we een gezellige avond organiseren voor de jeugd van 12 jaar en ouder, ook dus al voor die jongeren die na de zomervakantie naar het voortgezet onderwijs gaan. Zij kunnen natuurlijk ook meehelpen tijdens de week (graag zelfs). Deze activiteit start om 17.00 uur bij het IJclubgebouw. Voor eten wordt gezorgd, voor

uitdaging, spanning en spektakel ook. En natuurlijk voor gezelligheid! Rond 23.00 uur is de avond afgelopen.

Voor alle 12+'ers geldt dus: wees welkom en meld je alvast aan voor de gezellige avond via vbswherwijnen@live.nl of de facebookpagina VBSW Herwijnen. Doen!



Met vriendelijke groeten,
Stuurgroep Vakantie-Bijbel-Spel-Week

Mirjam Bron	Pieterswaard 20	0418 - 582135
Gerben den Hartog		06 - 48610352
Monique Hobo	Achterweg 83	0418 - 581097
Orianne Kuijntjes	Geerstraat 10	0418 - 581532
Netty Pippel	Wilgenlaan 29	0418 – 641678
Josina van Zandwijk	Bommelweg 10	0418 – 582593

Kom je niet meer uit met je geld of heb je schulden?

Schuldhulpmaatje Lingewaal helpt! Voorkom dat het erger wordt en vraag zo snel mogelijk hulp. Een deskundige en betrouwbare vrijwilliger helpt je graag weer op weg met je geldzaken. Dan krijg je weer rust. En de hulp is gratis.

Gecertificeerde vrijwilligers kunnen dan burgers helpen met hun financiën. Uit statistieken blijkt dat één op de zes Nederlandse gezinnen schulden heeft waar het moeilijkheden mee ondervindt.

De hulp is bedoeld voor iedereen die hun financiën niet(meer) overzien. Een maatje helpt dan om alles te ordenen en geeft adviezen om regelingen aan te vragen bij verschillende schuldeisers.

Een veel voorkomende oorzaak is dat er teveel ontvangen zorg- en/of huurtoeslag terugbetaald moet worden. Samen met het maatje kan een overzicht gemaakt worden van inkomsten en uitgaven en verdere mogelijkheden. Het maatje “loopt” een poosje met de hulpvrager mee tot er weer voldoende greep op de financiën is.

SHM Lingewaal werkt zelfstandig als stichting vanuit de landelijke vereniging SchuldHulpMaatje. De landelijke vereniging heeft ons gecertificeerd en ondersteunt ons.

Alle maatjes zijn in het bezit van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).

Meer informatie vindt u op de landelijke site van SchuldHulpMaatje: www.schuldhulpmaatje.nl. Voor adviezen om zelf al aan de slag te gaan kunt u terecht op: www.uitdeschulden.nu.

SchuldHulpMaatje Lingewaal is een initiatief vanuit de gezamenlijke diaconieën van alle kerken in Lingewaal. Zij komen samen in het diaconaal platform Lingewaal. Naast de steun van de gezamenlijke diaconieën wordt Schuldhulpmaatje ook gesteund door de gemeente Lingewaal.

De naam van de stichting: ScHulp is een samenvoeging van Schuld Hulp en roept op om uit je schulp te komen. Mensen met schulden mijden vaak de omgeving. Wij bieden hulp aan **alle** inwoners van Lingewaal. Met vragen of hulp, kunt u terecht bij onze diaconie of rechtstreeks bij Coördinator: Peter van der Ree.

SchuldHulpMaatje LINGEWAAL

Coördinator: Peter van der Ree, e-mail: shmlingewaal@gmail.com



E-mail diaconie Hervormde Gemeente Herwijnen, diaconie@nhkherwijnen.nl

AGENDA

Zaterdag 4 juni:	9u tot 10u	Inleveren rommelmarkt
Woensdag 8 juni:	18:30u	Uitzending kerktelefoon
Zaterdag 11 juni:		GZB dag, Gorinchem
Zaterdag 18 juni:	9u tot 10u	Inleveren rommelmarkt

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie ook de website van onze gemeente, www.nhkherwijnen.nl

VAN DE REDACTIE

De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 6 juni 2016 vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:

N. van der Vliet, Berkenlaan 2
email: kerkbladherwijnen@planet.nl

Volgende inleverdata zijn:

20 juni:	voor 2 weken
04 juli:	<u>voor 8 weken, vakantieperiode</u>
29 aug:	voor 2 weken
12 sept:	voor 2 weken
26 sept:	voor 2 weken
10 okt:	voor 2 weken

KERKBLAD	Verschijnt éénmaal per 14 dagen
REDACTIELEDEN	N. van der Vliet (kopij inleveren) Berkenlaan 2, 4171 AM Herwijnen Telefoon 0418 – 58 14 57 e-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl E.J. van Rossem-van Maren
CD-OPNAMEN	Verkrijgbaar van elke dienst bij familie van Rossem, Breede Kampen 3, tel. 0418 – 58 41 42
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS	Bankrekeningnr. NL10 INGB 0000950925 Bankrekeningnr. NL42 RABO 0328000531
DIACONIE	Bankrekeningnr. NL70 FVLB 0635812320
ONDERHOUDSFONDS	Bankrekeningnr. NL51 FVLB 0635815184
ADM. KERKBLAD	Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328024643
KERKRADIO	Bankrekeningnr. NL39 FVLB 0635815206
WEBSITE	www.nhkherwijnen.nl
COLLECTEBONNEN	Verkrijgbaar via een bestelformulier achter in de kerk € 0,70 / € 1,00
UITZENDING RADIO LINGEWAAL	Kabel Ziggo Lingewaal FM 93.1 MHz Ether FM 92,1 en 107.6 MHz