

KERKGEBOUW	Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen
PREDIKANT	vacant
CONSULENT	A.J. Hagedoorn 0418 - 581103
OUDERLINGEN	D. van Arkel T.J. Hijkoop J. van Kuilenburg A. Ruitenburg
OUDERLINGEN- KERKRENTMEESTER	H. van Eeken A.J. Hobo D. de Joode, Scriba Lunet 18, 4214 GA Vuren 0183 – 637092 ddejoode@planet.nl
DIAKENEN	J.W. Boogert D. de Bruijn G. de Joode, Jeugddiak A. van der Meijden
BIJSTAND PASTORAAT	Ds. A.J. Hagedoorn 0418 - 581103
ORGANISTEN	H.J. de Bruijn A.P. van de Minkelis
KOSTERS	Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133 Rudi van Zante, Zworrelstraat 63, tel. 582987
KERKDIENTEN	Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt) Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) Avonddienst 18.30 uur
ZONDAGSSCHOOL	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in het kerkelijk centrum
CRECHE	Elke zondagmorgen in O.B.S. de Spiegelhof



Onder de terebint

Beloofd is beloofd

Abraham kon God geloven omdat God een belofte had gedaan en het is onmogelijk dat God liegt. Dat is nu nog steeds zo. Bij je doop heeft God een belofte aan je gedaan: Hij geeft uit genade vergeving van zonden en het eeuwige leven.

De belofte aan Abraham gold allereerst voor hemzelf en zijn nakomelingen. Door de Heere Jezus mogen ook andere volken delen in deze belofte. Gods belofte houdt nooit op. Zijn belofte werkt door in het Nieuwe Testament tot op de dag van vandaag. Het enige wat God van ons vraagt, is dat wij Hem geloven. Niet door achterover te leunen, maar door met inzet en vertrouwen te leven in geloof.

God kijkt naar ons hart en ziet ons kunnen maar ook ons falen. Maar ondanks al ons falen mogen we blijven hopen op Gods belofte. Juist als we het zelf allemaal niet zo goed doen en weten.

Beloofd is beloofd.

uit Een handvol koren
n.a.v. Hebrëëen 6: 9-20

KERKDIENTEN

Zondag 4 september 2016

09:30 uur: Dr. M. van Campen, Ede
Voorbereiding Heilig Avondmaal

Introïtuslied: Ps. 93: 2, 4

Deze dienst wordt rechtstreeks uitgezonden op radio Lingewaal.

18:30 uur: Ds. J. de Wit, Jaarsveld
Introïtuslied: Ps. 150: 1, 2

1^e collecte: Diaconie

2^e collecte: Kerkrentmeesters

Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Zondag 11 september 2016

09:30 uur: Ds. A.J. Hagedoorn, Helloww.
Viering Heilig Avondmaal

Introïtuslied: Ps. 103: 1, 7

15:00 uur Ds. L. van Rees, Hoogblokland (**WZC Avondlicht**)
Voortgezette viering Heilig Avondmaal

18:30 uur: Ds. B. van Werven, Zuilichem
Dankzegging Heilig Avondmaal

Introïtuslied: Ps. 1: 3, 4

H.A. collecte: Project Kerk in Actie

1^e collecte: Project 1027

2^e collecte: Kerkrentmeesters

Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Donderdag 15 september 2016

15:00 uur: Ds. J.H. de Vree, Achterberg
Dienst in woon- zorgcentrum Avondlicht

Lied & Verhaal van de Zondagsschool

4 sept; ps. 93:4b De profeet Amos

11 sept; ps. 103: 7a Amos waarschuwt en bidt

Kinderoppas

4 sept; Willy van Arkel en Annette Ruitenburg

11 sept; Linda en Elize Duizer

Schoonmaakrooster

5 t/m 11 sept; mw. Treffers, mw. Hobo, mw. Zeiderveld, mw. Beukenkamp

12 t/m 16 sept; mw. Van Baalen, mw. Van Baalen, mw. De Bruijn

UIT DE GEMEENTE

Zieken:

In de afgelopen periode zijn meerdere gemeenteleden opgenomen geweest in een ziekenhuis. Voor zover ons bekend betreft het:

Mevrouw Wimke v.d. Meijden-Kozijn van de Waaldijk 207.

Ze moest acuut worden opgenomen in het Beatrixziekenhuis en Gorinchem. Gelukkig bleek het mee te vallen en mocht ze na enkele dagen weer naar huis.

Mevrouw Leny-Slingerland-Kerkhoven van de Wadensteijnsesteeg 2 heeft ook enkele dagen in het Beatrixziekenhuis gelegen. Dit in verband met de geboorte van dochter Myrthe.

Ook zij mocht, samen met Myrthe weer snel naar huis.

Jiska van Mourik is eveneens opgenomen geweest in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem.

Dit vanwege de geboorte van hun zoon Thijs. Ook zij zijn weer thuis en maken het goed.

De heer C. Dalebout uit Woon- en Zorgcentrum Avondlicht heeft een aantal dagen in het Beatrixziekenhuis gelegen. Hij is weer terug in Avondlicht en knapt weer op.

Verder zijn er mensen die een ingreep hebben ondergaan. Ook zijn er uitslagen bekend geworden. Dat kan reden tot dankbaarheid geven maar ook juist grote zorgen en veel vragen met zich meebrengen.

We weten van gemeenteleden die een moeilijke vakantieperiode achter de rug hebben. Dit omdat men zich juist extra eenzaam voelde in deze tijd.

Zo is er voor de één reden tot dankbaarheid en kan het leven van de ander (ineens) moeilijk zijn.

Dat we in alles onze toevlucht mogen nemen tot God en het in voor- en tegenspoed van Hem verwachten. Hij wil een Hoorder zijn van onze gebeden.

Behoeftte aan contact of bezoek?

Iedereen die behoefte heeft aan bezoek of contact met de kerk (of die weet dat iemand anders dat heeft), vragen dat voorlopig te melden bij:

- ouderling J. van Kuilenburg: 0418-581267
- of bij scriba D. de Joode: 0183-637092
- of bij de wijkouderling of bij een ander kerkenraadslid.
- mailen kan ook: pastoraat@nhkherwijnen.nl

VERANTWOORDING

Collecten

Zondag 3 juli

1 ^e collecte	€ 145,85	St. Hulp Oost Europa
2 ^e collecte	€ 142,80	Kerkrentmeesters
Uitgangscollecte	€ 139,80	Pastoraat en prediking

Zondag 10 juli

1 ^e collecte	€ 115,65	Diaconie
2 ^e collecte	€ 132,35	Kerkrentmeesters
Uitgangscollecte	€ 130,40	Pastoraat en prediking

Zondag 17 juli

1 ^e collecte	€ 129,90	Lepra Zending
2 ^e collecte	€ 109,05	Kerkrentmeesters
Uitgangscollecte	€ 112,60	Pastoraat en prediking

Zondag 24 juli

1 ^e collecte	€ 102,50	Diaconie
2 ^e collecte	€ 113,15	Kerkrentmeesters
Uitgangscollecte	€ 102,07	Pastoraat en prediking

Zondag 31 juli

1 ^e collecte	€ 199,40	Bloemengroet
2 ^e collecte	€ 197,60	Kerkrentmeesters
Uitgangscollecte	€ 196,85	Pastoraat en prediking

Zondag 7 augustus

1 ^e collecte	€ 94,95	Diaconie
2 ^e collecte	€ 114,95	Kerkrentmeesters
Uitgangscollecte	€ 103,85	Pastoraat en prediking

Zondag 14 augustus

1 ^e collecte	€ 134,00	Kerk in Actie
2 ^e collecte	€ 129,65	Kerkrentmeesters
Uitgangscollecte	€ 126,25	Pastoraat en prediking

Collecte bussen winterwerk	€ 117,30	GZB Deelgenoten
Collecten zondagschool Bethel	€ 556,65	

Ontvangen via:

Ds. Hagedoorn €20,- + €40,- + €30,- + €10,- voor de kerk.

Ouderling A. Ruitenburg €30,- voor het kerkblad.

Kerkrentmeester D. de Joode €10,- voor de bloemengroet en €10,- voor het kerkblad.

Ouderling J. van Kuilenburg €100,- + €50,- + €20,- + €5,- tijdens bezoekwerk.

Voor de kerk €200,- en €500,-.

Voor de vrijwillige bijdrage 50,- in de collectezak.

Dhr. A.F. van Rossem €20,- voor de kerk.

Voor al deze giften heel hartelijk dank!

In Memoriam

Op woensdag 13 juli 2016 kwam er een einde aan het leven van Jantje Heijnen-Duizer. Sinds 6 juli 2013 was zij weduwe van Dirk Heijnen. Ook vanaf deze plaats condoleren we de familie met dit verlies en wensen hen sterkte en de zegen van de Heere toe.

Mevrouw Jantje Heijnen-Duizer was op 12 mei 1926 geboren aan de Waaldijk in buurtschap 't Rot. Hier heeft ze als kind veel buiten in de vrije natuur gespeeld.

Als kind is Jantje gedoopt en christelijk opgevoed. Ze hoorde van huis uit bij de gereformeerde kerk die in het Benedeneind stond.

Op 29-jarige leeftijd is ze getrouwd met Dirk Heijnen. Uit hun huwelijk zijn twee kinderen geboren: Hans en Liesbeth. Hun moeder was handig

met schaar, naald en draad. Ze heeft dan ook vele kleren gemaakt. Zelfs verschillende trouwjurken.

Jaren hebben ze op Waaldijk 211 gewoond. Op oudere leeftijd hebben Dirk en Jantje belijdenis gedaan. Ze leefden mee met de kerk en het verenigingswerk en luisterden naar christelijke programma's. Kerk en geloof betekenden veel voor hen.

Met het ouder worden ging Jantje Heijnen steeds meer aan geheugenverlies lijden. Jaren geleden werd ze opgenomen in Avondlicht. Drie jaar geleden stierf haar man. En nu heeft zij het tijdelijke met het eeuwige moeten verwisselen.

Een gelovige mag uitzicht hebben op hetgeen God ons in Christus heeft beloofd. In de rouwdienst hebben we stilgestaan bij psalm 42. Bij het graf is psalm 90 gelezen. Een psalm die verwoordt dat God een toevlucht is van geslacht tot geslacht. Moge ook het nageslacht, in Canada en Nederland, bij de Heere de toevlucht zoeken en vinden.

Het lichaam van mevrouw Heijnen is begraven in het graf bij haar man op de Algemene Begraafplaats aan de Peperstraat te Herwijnen.

Ds. J.H. de Vree

Dankbetuiging

Langs deze weg willen wij allen bedanken, die tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn (schoon)moeder

Mevr. A.W. van Maren - van Wendel de Joode

hun belangstelling en steun hebben betoond. Het doet ons goed dat er vanuit de gemeente zo met ons is meegeleefd.

Arend en Emmy van Rossem - van Maren

Uit dankbaarheid

Graag wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor de kaarten, telefoontjes en gesprekjes die ik van zoveel mensen mocht ontvangen, na de operatie aan mijn voet en de revalidatie die volgde. Ook dank aan dominee Baan, die tussen zijn verhuizing en de bevestiging tot predikant door, toch nog op bezoek is geweest.

*'Op bergen en in dalen
ja overal is God'*

Nellie Blom

Geboorte Thijs van Mourik

In het gezin van Arjan en Jiska van Mourik-Verweij (Boutlaan 3) is op dinsdag 2 augustus geboren, Hendrik Jan Willem. Zijn roepnaam is Thijs. En met Thijs kreeg Noud er een broertje bij.

Thijs werd geboren in het ziekenhuis en ook Jiska moest daar nog een paar dagen blijven, maar inmiddels zijn ze gelukkig al weer enkele weken thuis.

Ook vanaf deze plaats willen we Arjan, Jiska en Noud van harte feliciteren met de geboorte van Thijs, letterlijk een Godsgeschenk. We hopen dat jullie veel vreugde aan Thijs mogen beleven en wensen jullie wijsheid en Gods zegen toe bij de opvoeding.

Huwelijk Thomas en Annette

Thomas Blom en Annette Ruitenburg hopen vrijdag 23 september te gaan trouwen. Ze geven elkaar hun ja-woord in Den Ouden Dijk, om 13.30 uur. De kerkelijke bevestiging en inzegening heeft plaats in een dienst in de hervormde kerk, aanvang 14.30 uur. De dienst zal worden geleid door onze oud-predikant ds J. van Dijk uit Zeist.

'Samen delen wat God ons gaf', zo staat in het gedicht op de trouwkaart. Wat is het geweldig fijn en ook een getuigenis als mensen in die wetenschap en afhankelijkheid het huwelijk ingaan en daarover ook Gods zegen willen vragen.

We wensen Thomas en Annette ook vanaf deze plaats een heel fijne en gezegende dag toe, samen met ouders, broers, zus, verdere familie, vrienden en bekenden.

Voor wie een kaartje wil sturen:

Thomas en Annette
Meerenburg 32
4171 BV Herwijnen



Bloemengroet

De bloemen gingen in de afgelopen periode met groeten namens onze gemeente naar;

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| - Mw. J. Kornet | Willem Alexanderstraat |
| - Mw. N. Blom | Onderweg |
| - Dhr. en mw. Van Zante | WZC Avondlicht |
| - Mw. M. van Mourik | Berkenlaan |
| - Mw. W. van der Meijden | Waldijk |
| - Fam. Vos | Schoutensteeg |
| - Doopouders Sneep | Seringenhof |
| - Doopouders Van Baalen | Gasthuisweg |

- Mw. H. van Eeken Onderweg
- Dhr. T. de Wit Haaften

Interimpredikant ds A.P.D. Zijlstra stelt zich voor

Onder meer met het oog op een bezinning op de identiteit en liturgie van de Hervormde gemeente Herwijnen, heeft uw kerkenraad een interimpredikant in de arm genomen. U hebt in een eerder kerkblad en op de website kunnen lezen wat het ambtswerk van een interimpredikant inhoudt en wat de voordelen daarvan zijn. Ik zal D.V. van 1 september 2016 tot 1 mei 2017 aan uw gemeente verbonden worden om kerkenraad en gemeente hierbij te begeleiden.

Persoonlijk

Mijn naam is ds. A.P.D. (Marcel) Zijlstra. Ik ben 43 jaar en gehuwd met Gerda. Uit Gods hand hebben we drie zoons ontvangen: Daniël (10), David (8) en Ruben (4). Wij wonen op dit moment nog in Hellendoorn, maar hopen in de loop van oktober naar het meer centraal gelegen Ede te verhuizen. Al tijdens de middelbare schoolperiode merkte ik dat de Heere mijn verlangen tot het ambt van dienaar van het Woord wekte. Aansluitend heb ik dan ook theologie gestudeerd. In december 2000 werd ik in het predikantsambt bevestigd. Na twee gemeentes te hebben gediend, kwam er een vacature voor interimpredikant op mijn weg. Ik mocht Gods roepstem daarin herkennen en doe dit dienstwerk nu enkele jaren met vreugde.



De aanstelling in Herwijnen omvat 14 uur per week. Gezien het feit dat ik ook in andere gemeenten werkzaam ben, zal ik hoofdzakelijk op donderdag en vrijdag in/ voor uw gemeente actief zijn.

Spreekuur

We kunnen elkaar binnenkort al ontmoeten tijdens de gemeenteavond op woensdag 7 september. Ook hoop ik op 25 september voor te gaan in de morgendienst (opening winterwerk). Daarnaast hou ik elke week een spreekuur: **op donderdagavond van: 18.30-19.00 in de consistorie van de kerk: Waaldijk 139**. De eerste keer is op donderdag 1 september. Wilt u iets met mij delen, of een afspraak maken voor een uitgebreider gesprek, u bent van harte welkom.

Daarnaast zal ik, zoals al eerder vermeld in het kerkblad, waarschijnlijk ook zelf het initiatief nemen voor een aantal gesprekken.

Bereikbaarheid

U kunt mij ook telefonisch bereiken: **06-36533786**. Mijn e-mailadres luidt: a.zijlstra@pkn.nl.

Ik hoop dat we elkaar snel leren kennen. En dat we met Gods onmisbare hulp en zegen een goede weg kunnen gaan.

Vriendelijke groet, ds. A.P.D. Zijlstra

Vacature wijk Henco de Bruijn

Zoals bekend is Henco de Bruijn sinds najaar 2014 actief als onbezoldigd pastoraal-werker in Herwijnen-Oost. Dit in de plaats van een traditionele wijkouderling. Henco heeft recent de kerkenraad laten weten te gaan stoppen met dit werk.

De reden is dat Henco een overgangsjaar van hbo theologie naar master theologie (een zogeheten premaster) gaat volgen aan de VU in Amsterdam. Deze premaster richt zich vooral op het onder de knie krijgen van de klassieke talen. Wanneer Henco de premaster met goed gevolg aflegt, hoopt hij de master theologie tot gemeentepredikant te volgen. Een wens die hij al langer koesterde.

De studie zal de nodige tijd gaan kosten, vandaar het besluit van Henco om zijn werkzaamheden in Herwijnen-Oost per 1 september neer te leggen. Uiteraard respecteert de kerkenraad dat besluit en gaan we op zoek naar een invulling van de vacature. We wensen Henco, samen met Gerdien en de kinderen, Gods zegen toe bij de drukke tijd die op hen afkomt.

Om misverstanden te voorkomen: Henco blijft wel gewoon een van onze organisten.

Avondmaalscollecte 11 september

De opbrengst van avondmaal collecte van 11 september is bestemd voor een project van Kerk in Actie.

Kerk in Actie luidt de noodklok voor de kerk in het Midden-Oosten en roept alle gemeenten op om in september in actie te komen. Als hervormde gemeente Herwijnen leveren wij hieraan graag een financiële bijdrage.

Daarnaast zijn er door Kerk in Actie ook magazines beschikbaar gesteld. Het magazine biedt verdieping over de problematiek in het Midden- Oosten en staat vol met persoonlijke verhalen die het hart raken.

Van harte bij u aanbevolen.

De diaconie

Gemeenteavond; komt allen!

Graag willen we iedereen van harte en met nadruk uitnodigen voor de gemeenteavond die we woensdag 7 september hopen te houden. Op de gemeenteavond hoopt interimpredikant ds. Zijlstra zich voor te stellen en een toelichting te geven op het belangrijke werk dat hij de komende tijd in onze gemeente gaat doen.

Daarnaast hoopt de kerkenraad enkele belangrijke mededelingen te doen rond onze gemeente.

We roepen u daarom met nadruk op, de gemeenteavond te bezoeken. Allen die tot onze Hervormde Gemeente behoren, zijn van harte uitgenodigd.

De avond begint om 20.00 uur in het kerkelijk centrum.

Startgids

Binnenkort verschijnt de startgids die we als kerken van Herwijnen elk jaar vlak voor de start van het winterwerk uitgeven. Het blad wordt in Herwijnen bezorgd. Er liggen ook exemplaren achter in de kerk.

Wie onverhoopt geen exemplaar ontvangt, kan contact opnemen met Alex Ruitenburg (0418-582439 of alexmarleen@live.nl).

Pastoraal-werker Rook Verkaik

Zoals eerder al gemeld via de afkondigingen, heeft de kerkenraad in de persoon van kerkelijk werker Rook Verkaik uit Hardinxveld een opvolger gevonden voor Christiaan Baan, die zoals u weet enige tijd geleden is bevestigd tot predikant van de Hervormde Gemeente in Nieuwpoort.

De heer Verkaik begint officieel op 1 oktober in onze gemeente, dit in verband met de afronding en overdracht van zijn werkzaamheden elders. Tot die tijd is de heer Verkaik wel inzetbaar voor het crisispastoraat.

Op een later moment zal de heer Verkaik zich nog nader voorstellen aan en kennismaken met de gemeente.

ACTIVITEITEN

Verkoopdag vrijdag 14 oktober

De verkoopdag heeft plaats op vrijdag 14 oktober, in dorps huis De Poort; 's middags van 14.30 tot 17.00 uur en 's avonds vanaf 19.00 uur.

De voorbereidingen zijn al in volle gang.

Ook dit jaar is er weer een **grote verloting**, de lotenverkoop is inmiddels begonnen, de loten kosten 1 euro, de hoofdprijs is 200 euro; de 2e prijs is 100 euro, de andere prijzen zijn een levensmiddelenmand, tuindecoratie en een cadeaubon.

Heeft u nog **boodschappen** om levensmiddelenmanden samen te stellen, of **bruikbare spullen** voor de verkoop of als prijs in de verschillende stands (enveloppenkraam, appel- en perenboom, rad van avontuur) die zijn van harte welkom.

Verder worden mensen gezocht die **cake, appeltaart, boterkoek, appelflappen** etc. kunnen en willen bakken, om te verkopen bij een kop koffie. Bent u bereid dit te doen, neem dan contact op met een van de leden van de Commissie Verkoopdag.

Bruikbare spullen en boodschappen kunnen worden ingeleverd bij de leden van de Commissie Verkoopdag: N. van der Linden (Zandsteeg 4); A. van Maaren (Nieuwe Steeg 63); R. de Joode (Kolstraat 10); N. Versteeg (Zworrelstraat 48); R. de Fokkert (Rozenstraat 2); A de Bruijn (Achterweg 97), D. de Joode (Lunet 18, Vuren).

We rekenen op uw medewerking
Commissie Verkoopdag

Onderhoudswerkzaamheden

De aannemer is deze week begonnen/ hoopt deze week te beginnen met de herstelwerkzaamheden aan de muur van het kerkgebouw. De periode daarna worden onder meer ook de boeiboorden op de muur van het kerkelijk centrum vervangen. Het streven is dat de klussen aan en rond de kerk geklaard zijn als het winterwerk begint.

Vakantie-Bijbel-Spel-Week: Aan tafel

***Olie, vijgen, specerij, druiven
honing, melk erbij,
brood en water en wat zout.
Allemaal aan tafel, het eten dat
wordt koud!***

***Ga naar huis! Klim uit de
boom.***

***Laat de Here Jezus binnen.
Kom maar gauw! Heel gewoon.
Hij wil niet beginnen zonder
jou.***



Het themalied van dit jaar zat er al vlot in. De gebaren die erbij hoorden, het 'echozingen', zo werd het zingen van het themalied nog leuker. De Vakantie-Bijbel-Spel-Week was weer een feest!

Het zit erop. We kunnen terugkijken op 3 heel geslaagde dagen waar we als stuurgroep ontzettend dankbaar voor zijn. Na een zomervakantie met heel veel regen hadden onze kinderen veel geluk dat het heerlijk weer was, alle dagen scheen de zon volop. In totaal hebben er ruim 100 kinderen meegedaan, daarnaast konden we weer rekenen op een groep fijne medewerkers. Iedere dag was er een prachtige Bijbelvertelling en hebben we een aantal leuke liedjes gezongen. In een grote groep is dat altijd leuker dan alleen, zeker als er nog aardige youtubefilmpjes om te bekijken zijn... Daarna konden de kinderen eigenlijk niet wachten om het terrein van de ijsbaan op te stormen met hun groepje, want ja, er moest natuurlijk gebouwd gaan worden!

Het thema was dit jaar 'Aan tafel'. Van de pallets en ander verzameld hout heeft ieder groepje met elkaar een heuse eethoek getimmerd, de een nog creatiever dan de ander. Materialen konden ze verkrijgen bij een echte 'bouwmarkt', zodat alle spullen ook eerlijk verdeeld konden worden. En het leuke was dat de kinderen daarna ook daadwerkelijk op hun zelf getimmerde banken en stoelen aan tafel konden. Lekker friet eten aan je eigen creatie, is dat even leuk... Een mok beschilderen, een tafelkleed versieren, een schortje verven, het behoorde allemaal tot de verfraaiing van de tafel. Aan het einde van de maandag stonden er 12 prachtige eethoeken op de ijsbaan.

Dinsdag hebben de kinderen in het bos aan de rand van de ijsbaan een puzzel- en een douanespel gedaan. Even weer heel wat

anders dan timmeren. Van al dat rennen krijg je natuurlijk wel honger. Daar was op gerekend: van alle eethoeken was ondertussen een eetkraam gemaakt en zo konden de groepjes langs allerlei landen waar hun de heerlijkste lekkernijen wachtten. Een Frans broodje roosteren in de vuurkorf, een smoothie, een Amerikaanse hamburger, een dropchips-ketting uit Timboektoe, een vlaflip uit België, een pannenkoekje uit eigen land enzovoort. De honger was na kraampje 8 echt wel over...

De laatste dag, woensdag, hadden we gasten: theater Arcanta uit Ameide verzorgde voor ons - na de eigen opening zoals iedere morgen – voor de onder- en bovenbouw apart een spel met een groot rond parachutedoek. Met elkaar moesten de kinderen ervoor zorgen dat het doek in de lucht bleef, zodat er bijvoorbeeld ruimte ontstond om onderdoor te lopen, tenminste, als de vraag die gesteld werd op jou van toepassing was. Op die manier wist Arcanta op een speelse manier de kinderen te vermaken en er ook een stukje van het thema 'Aan tafel' aan te koppelen. Een nieuwe ervaring voor veel kinderen.

Daarna ging een broodje knakworst er wel in. En natuurlijk was 's morgens al duidelijk dat er nog een spectaculair onderdeel aankwam. Voor de onderbouw en bovenbouw stond er een prachtige stormbaan klaar. Als onderdeel van een groter waterspellen-circuit werd hier veel schik gemaakt. Het weer werkte zo lekker mee, dat er ook een tuinslang op gezet kon worden... tja, dat glijdt natuurlijk nog harder! Inmiddels waren er verschillende ouders en belangstellenden een kijkje komen nemen ter aanmoediging. Moe van alles hebben we rond 2 uur weer even terug aan tafel de zelf beschilderde mokken met tuinaarde gevuld en er wat zaadjes in geplant. Zo heeft ieder kind een aandenken aan deze vakantiebijbelspelweek mee naar huis kunnen nemen. Tot slot wilde ook dit jaar visboer Van de Mheen uit Spakenburg de traditie voortzetten en kreeg ieder kind en iedere medewerker nog een heerlijk bakje kibbeling. Een mooi besluit van 3 heerlijke dagen.



Om 5 uur was het tijd voor de tieners. Met hun eigen clubje hebben zij een wedstrijd op de stormbaan gehouden. Nadat ze wat gegeten hadden, zijn ze het dorp ingegaan voor een aantal spellen. Alhoewel... af en toe kwam er een tiener terug om zich af te spuiten vanwege een duik in de sloot... Uiteindelijk leidde de route naar een strandje aan de Waal. Een kampvuur, wat roosteren, wat chips en gezelligheid en zo heeft ook deze groep zich uitstekend vermaakt.

Als stuurgroep bedanken we iedereen hartelijk voor zijn of haar inzet. We hopen volgend jaar weer een beroep op jullie en anderen te kunnen doen! Misschien is het opgevallen dat we dit jaar overvolle groepen hadden, omdat we eigenlijk te weinig groepsleiders hadden. Dat is ook de reden dat we hebben moeten besluiten om de laatste aanmeldingen die zo kort van tevoren kwamen, op een reservelijst te plaatsen. Ook groepsleiders moeten hun taak op een verantwoorde manier kunnen uitvoeren, is onze mening. Daarom willen we nu al aangeven dat we volgend jaar een uiterste inschrijftermijn zullen invoeren, waarbij we denken aan niet later aanmelden dan 2 weken voor aanvang van de spelweek. Mocht er daarna nog een aanmelding komen en er is ruimte in een van de groepen, dan is dat natuurlijk geen probleem, maar plaatsing is dan dus afhankelijk van de groepsgrootte.

We zijn dankbaar dat we met elkaar iets van onze doelstelling hebben mogen verwezenlijken: *in een sfeer van veiligheid en gezelligheid samen naar Bijbelverhalen kijken en luisteren en andere opbouwende activiteiten met elkaar doen. Zo hopen we ieder kind te laten ervaren dat God van hem of haar houdt.* We bidden dat God Zijn werk verder kan doen in de harten van de kinderen en natuurlijk ook in die van volwassenen!

Nog 1 dingetje...: misschien heeft u de **giftenbus** tijdens de week gemist. Een donatie om de kosten van de VBSW te dekken is en blijft van harte welkom! Het rekeningnummer hiervoor is: **NL 05 RABO 0116 0188 52**. Van harte aanbevolen!

O ja, neem zeker een kijkje op **vbsw.webklik.nl** om de foto's te bekijken!

Groet van de stuurgroep Vakantie-Bijbel-Spel-Week
Mirjam Bron, Gerben den Hartog, Monique Hobo, Orianne Kuyntjes,
Netty Pippel en Josina van Zandwijk

Vakantie kleurplaat voor de kleintjes



AGENDA

Donderdag 1 sept:	18:30 – 19:00u	Spreekuur ds. Zijlstra
Woensdag 7 sept:	18:30u	Uitzending kerktelefoon
Woensdag 7 sept:	20:00u	Gemeente avond
Woensdag 21 sept:	18:30u	Uitzending kerktelefoon
Vrijdag 14 okt:		Verkoopdag

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie ook de website van onze gemeente, www.nhkherwijnen.nl

VAN DE REDACTIE



De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 12 september 2016 vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:

N. van der Vliet, Berkenlaan 2
email: kerkbladherwijnen@planet.nl

Volgende inleverdata zijn:

26 sept:	voor 2 weken
10 okt:	voor 2 weken
24 okt:	voor 2 weken
7 nov:	voor 2 weken
21 nov:	voor 2 weken
5 dec:	voor 2 weken
19 dec:	<u>voor 3 weken</u>

KERKBLAD	Verschijnt éénmaal per 14 dagen
REDACTIELEDEN	N. van der Vliet (kopij inleveren) Berkenlaan 2, 4171 AM Herwijnen Telefoon 0418 – 58 14 57 e-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl E.J. van Rossem-van Maren
CD-OPNAMEN	Verkrijgbaar van elke dienst bij familie van Rossem, Breede Kampen 3, tel. 0418 – 58 41 42
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS	Bankrekeningnr. NL10 INGB 0000950925 Bankrekeningnr. NL42 RABO 0328000531
DIACONIE	Bankrekeningnr. NL70 FVLB 0635812320
ONDERHOUDSFONDS	Bankrekeningnr. NL51 FVLB 0635815184
ADM. KERKBLAD	Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328024643
KERKRADIO	Bankrekeningnr. NL39 FVLB 0635815206
WEBSITE	www.nhkherwijnen.nl
COLLECTEBONNEN	Verkrijgbaar via een bestelformulier achter in de kerk € 0,70 / € 1,00
UITZENDING RADIO LINGEWAAL	Kabel Ziggo Lingewaal FM 93.1 MHz Ether FM 92,1 en 107.6 MHz