

KERKGEBOUW	Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen
PREDIKANT	Interim-predikant - Ds. A.P.D. Zijlstra 06 – 36 53 37 86 / a.zijlstra@pkn.nl
CONSULENT	A.J. Hagedoorn 0418 - 581103
OUDERLINGEN	D. van Arkel T.J. Hijkoop J. van Kuilenburg A. Ruitenburg
OUDERLINGEN- KERKRENTMEESTER	H. van Eeken A.J. Hobo D. de Joode, Scriba Lunet 18, 4214 GA Vuren 0183 – 637092 ddejoode@planet.nl
DIAKENEN	J.W. Boogert D. de Bruijn G. de Joode, Jeugddiaken A. van der Meijden
BIJSTAND PASTORAAT	Ds. A.J. Hagedoorn 0418 – 581103
KERKELIJK WERKER	R. Verkaik
ORGANISTEN	H.J. de Bruijn A.P. van de Minkelis
KOSTERS	Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133 Rudi van Zante, Zworrelstraat 63, tel. 582987
KERKDIENTEN	Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt) Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) Avonddienst 18.30 uur
ZONDAGSSCHOOL	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in het kerkelijk centrum
CRECHE	Elke zondagmorgen in O.B.S. de Spiegelhof



Onder de terebint

Bekleed u met de hele wapenrusting van God

In de wereld van vandaag hoor je van strijd op vele fronten. In tal van gewapende conflicten vallen vele doden. Oorlogen zijn vaak demonisch geïnspireerd. Als gelovigen zijn we geroepen om te strijden tegen demonische machten.

Aan de Efeziërs schrijft Paulus dat onze strijd niet tegen mensen gericht is, maar tegen wat hen bezielt. Onze wereld is vergeven van machtige, boze krachten. Hun aanvoerder is de satan. Wij zijn gauw geneigd om de kracht en de geslepenheid van onze tegenstander te onderschatten. We denken soms in eigen kracht van hem te kunnen winnen. Maar we zijn alleen sterk als we door geloof één zijn met de Heere. Laat Zijn kracht in je werken.

Bewapen je met de wapenuitrusting die Hij voor je klaarlegt. In Gods wapendepot is alles voorhanden wat je nodig hebt, precies op maat gesneden: schoenen, borstpantser, schild, helm en zwaard. Bid om één te zijn met God, sterk te staan in Zijn macht, gerust in Zijn bescherming.

uit Een handvol koren

n.a.v. Efeze 6:11

40e Jaargang, no. 1144, 14 oktober 2016

KERKDIENSTEN

Zondag 16 oktober 2016

09:30 uur: Prop. A. Schouten, Benschop
Introïtuslied: Ps. 116: 10, 11
18:30 uur: Ds. A.J. Hagedoorn, Hellouw
Introïtuslied: Ps. 6: 5, 6
1^e collecte: Bloemengroet
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Donderdag 20 oktober 2016

15:00 uur: Ds. J. de Koeijer, Heerewaarden
Dienst in woonzorg centrum Avondlicht

Zondag 23 oktober 2016

09:30 uur: Ds. K.M. Teeuw, Aalst
Rechtstreekse uitzending op radio Lingewaal
Introïtuslied: Ps. 118: 10, 11
18:30 uur: Ds. G. Mulder, Kootwijk
Introïtuslied: Ps. 7: 6, 7
1^e collecte: Eleos
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Lied &

Verhaal van de Zondagsschool

16 okt; ps. 116: 11b de Heere roept Jeremia tot profeet
23 okt; ps. 118: 11a Jeremia en de boekrol

Kinderoppas

16 okt; Marleen en Arne Ruitenberg
23 okt; Danielle van Mourik en Michelle 't Lam

Schoonmaakrooster

17 t/m 21 okt; mw. Van Baalen, mw. Van Baalen, mw. De Bruijn
24 t/m 28 okt; mw. Van der Linden, mw. G. van der Vliet

UIT DE GEMEENTE

Zieken:

Mevrouw Z. Koot-Donk van de Molenkamp 62 is verhuisd van verpleeghuis Lingesteyn in Leerdam naar Woon- en zorgcentrum Avondlicht.

De heer Theo van Cronenberg, Meerenburg 28 is weer thuis gekomen uit het Beatrixziekenhuis om verder thuis aan te sterken.

Voor zover ons bekend liggen er op dit moment geen gemeenteleden in een ziekenhuis.

Maar ook thuis kan ziekte, moeite, zorg enz. je bezig houden.

Ook denken we aan hen die in de afgelopen weken een geliefde hebben moeten begraven.

Dat is een ingrijpend gebeuren. Dat geeft droefheid en gemis, ook al is het al langere tijd geleden. Het bepaalt ook ons bij de vergankelijkheid van het leven.

Laten we onze zorgen in Gods handen leggen. Hij wil ons tot hulp en sterkte zijn.

Behoeftte aan contact of bezoek?

Iedereen die behoefte heeft aan bezoek of contact met de kerk (of die weet dat iemand anders dat heeft), vragen dat voorlopig te melden bij:

- ouderling J. van Kuilenburg: 0418-581267
- of bij scriba D. de Joode: 0183-637092
- of bij de wijkouderling of bij een ander kerkenraadslid.
- mailen kan ook: pastoraat@nhkherwijnen.nl

Uit dankbaarheid I

Hierbij willen wij een ieder hartelijk bedanken voor de vele blijken van medeleven tijdens onze behandelingen /operatie en nu met de revalidatie. Heel fijn om te ervaren dat er zovelen met ons meeleven.

Jannie en Nico van der Vliet

Uit dankbaarheid II

De gemeente wil ik bedanken voor gebed en dankzegging, voor bezoek en kaarten die ik mocht ontvangen. In Hebreeën 13:1a staat: Laat de broederliefde blijven.

Hartelijke groet,
Tinie van Krieken

VERANTWOORDING

Collecten

Zaterdag 24 september

Barbecue opening winterwerk € 464,40

Zondag 25 september

1 ^e collecte	€ 159,20	Plaatselijk jeugdwerk
2 ^e collecte	€ 133,96	Kerkrentmeesters
Uitgangscollecte	€ 130,00	Pastoraat en prediking

Ontvangen via:

Ouderling J. van Kuilenburg €5,- tijdens bezoekwerk.

Pastoraal werker R. Verkaik €10,-.

Ds. A.J. Hagedoorn €14,- aan kerkbonnen.

Voor al deze giften heel hartelijk dank!

Huwelijk

Vrijdag 21 oktober hopen Yvonne de Graaff en Pieter Niesing te gaan trouwen. De huwelijksbevestiging heeft plaats om 14.30 uur op Den Ouden Dijk in Herwijnen. Daarna zal hun huwelijk kerkelijk worden bevestigd en ingezegend in een dienst in de Gereformeerde Kerk in Vuren. De dienst begint om 16.30 uur.

We willen Yvonne en Pieter ook vanaf deze plaats een mooie, gezellige en vooral ook gezegende dag toewensen, met Naomi en Jamie en uiteraard met alle verdere familie, vrienden en bekenden. We bidden jullie van harte Gods zegen toe op de verdere levensweg die jullie met elkaar mogen gaan.

Yvonne en Pieter
Lindenlaan 13
4171 AC Herwijnen

Zanguurtje

Op D.V. **zondag 16 oktober** zal aansluitend aan de avonddienst weer het 'zanguurtje' worden gehouden. We zingen daarbij uit diverse christelijke bundels.. Voordat we met elkaar gaan zingen drinken we eerst een kopje koffie of thee. Het programma wordt rechtstreeks uitgezonden via de kerkradio. Het kan rechtstreeks, maar ook later nog via de website worden beluisterd. De luisteraars thuis zullen vooraf een liederenblad ontvangen. U en jij zijn van harte welkom!!

Follow Me en kringwerk

Follow Me – In de week van 17 t/m 21 oktober is er geen Follow Me in verband met de herfstvakantie. De thuisopdracht (Things to do...) voor dinsdag 25 oktober (aanvang 18.30 uur) is: Lees thuis Psalm 23 een keer door en kies de zin die je het mooiste vindt. Heel fijn dat er een redelijk aantal jongeren direct de eerste keer aanwezig waren. Er is nog plaats! Weet je welkom.

Follow Me Next – In de week van 17 t/m 21 oktober is er geen Follow Me Next in verband met de herfstvakantie. Op dinsdag 25 oktober (aanvang 19.30 uur) denken we met elkaar na over het thema 'Zeker weten?' Veel Nederlanders geloven wel dat er iets bestaat van een hogere macht, maar velen ontkennen het bestaan van God. Wat zijn jouw vragen hierbij?

Met 4 jongeren is de kring nog niet rond. Wie maken deze rond?

Lidmatenkring Ook op dinsdag 25 oktober komt de lidmatenkring voor de eerste keer bijeen. Ik zie er naar uit om jullie te ontmoeten. Denk vast na over een onderwerp / boekje dat je de komende tijd zou willen bespreken. Ook als je nog niet eerder kwam: Van harte welkom. Ik ben ook nieuw. Aanvang 20.15 uur. Hartelijk welkom!

Bijbelgesprekskring Dinsdag 4 oktober kwamen we de eerste keer bij elkaar met ongeveer 10 deelnemers en 5 afmeldingen. Dat is een mooi aantal. Maar we zijn op zoek naar mogelijkheden om voor meer mensen de gelegenheid te bieden deze kring te bezoeken. Ik begreep dat hij oorspronkelijk samenkwam op de maandagavond.

We hebben afgesproken dat we verder gaan met het boekje van Henk Binnendijk dat al door de kring in gebruik is: "Onderkoning van de gratie GODS, Bijbelstudies over Jozef."

Afhankelijk hoe de situatie is op de kring 'Groeien in geloof', dinsdag 11 oktober, nemen we een beslissing of de bijbelgesprekskring voortaan

op de maandag of op de dinsdagavond gehouden wordt. De eerstvolgende avond wordt dus maandag 31 oktober of dinsdag 1 november. Dit wordt u nog meegedeeld via de afkondigingen.

Rook Verkaik

Ontmoetingsavond over orgaandonatie

De Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente hopen woensdag 9 november weer een gezamenlijke ontmoetingsavond te houden. Aanvang 20.00 uur in de gereformeerde kerk aan de Achterweg.

Het thema van de avond is: orgaandonatie: ja of nee.

Een bijzonder actueel thema, nu de Tweede Kamer een wetsvoorstel heeft aangenomen waardoor in principe iedereen automatisch donor wordt. Wie dat niet wil, moet zich afmelden. Precies het omgekeerde dus dan wat tot nu toe het geval was. Overigens moet de Eerste Kamer zich nog over de kwestie buigen.

De wetswijziging roept veel vragen op. Zoals mensen ook veel vragen hebben over orgaandonatie op zich.

Te gast hoopt te zijn dr A.A. Teeuw uit Ridderkerk (die recent nog is voorgegaan in onze Gemeente), die ons wil helpen met de bezinning op dit onderwerp. Hoe mogen (of moeten?) wij als christenen tegenover dit onderwerp staan. Iedereen zal immers persoonlijk een afweging moeten gaan maken.

Solidariteitskas

Gelijktijdig, of ongeveer gelijktijdig met dit kerkblad ontvangen alle doopleden en alle belijdende leden van onze Gemeente een enveloppe van de Solidariteitskas (voor de iets ouderen onder ons, vroeger was dat de Generale Kas).

Zoals u wellicht weet draagt een plaatselijke kerkelijke Gemeente voor elk lid verplicht een bedrag af aan de landelijke kerk. Uit dit Solidariteitsfonds worden kerkelijke Gemeenten gesteund die eenmalig of voor een korte periode financiële hulp nodig hebben.

De plaatselijke Gemeenten vragen hun leden tien euro over te maken naar de eigen kerk. Die eigen kerk gebruikt dat geld dan weer om het verplichte bedrag aan de landelijke kerk af te staan.

Met andere woorden: we rekenen op uw steun. U kunt de bijdrage overmaken via de bijgesloten acceptgiro, via internetbankieren, of contant via bv kerkenraadsleden, kerkelijk werker of bezoekdames.

Bewoners pastorie

Sommigen van u zullen de afgelopen dagen al wel enige bedrijvigheid hebben gezien rond de pastorie. Dat is niet vreemd, want een dezer dagen hopen we tijdelijke bewoners te begroeten.

We willen ook vanaf deze plaats de familie W. van Aalsburg uit Hellow hartelijk welkom heten in de pastorie. Wim en Margriet hopen samen met hun vier kinderen een aantal maanden de pastorie te bewonen, in afwachting van het moment dat ze definitief kunnen verhuizen.

Van de zendingscommissie

Nu de familie Horst is terug gekeerd uit Zimbabwe, willen we als Hervormde Gemeente van Herwijnen en ander zendingskoppel steunen dat uitgezonden is door de GZB. De zendingscommissie heeft hiervoor de Martin en Marleen 't Hart uitgekozen. In het volgende stukje stellen zij zich kort voor. Ook is de eerste nieuwsbrief van hen toegevoegd met wat meer informatie over hun zendingswerk. De komende tijd zullen we via nieuwsbrieven op de hoogte gehouden worden van hun werk. Over ongeveer twee jaar hopen we ze te ontmoeten in Herwijnen tijdens hun verlof.



Van harte netwerken: onderwijs en IT-missie Rwanda

Wij zijn Martin en Marleen 't Hart-van Oostende.

Door de Gereformeerde Zendingbond zijn we afgelopen juni uitgezonden als zendingswerkers naar Rwanda. De uitzending heeft plaatsgevonden vanuit de Hervormde Gemeente rondom de Sionskerk in Veenendaal. Onze kinderen staan op eigen benen en wonen in Nederland. Uiteraard missen we hen net als onze twee kleinkinderen.

Ondertussen wonen en werken we in Kigali, de hoofdstad van Rwanda. Martin heeft een bedrijfskundige IT-opleiding en ervaring met het inrichten van IT in een internationale omgeving.

Marleen heeft in het basisonderwijs verschillende taken vervuld zoals: intern begeleider, remedial teacher en leerkracht. Haar creatieve en muzikale vaardigheden zet ze in op allerlei manieren in gezin, kerk, school en maatschappij.

Onze kennis en ervaring hopen we van harte te delen om zo dienstbaar te zijn aan de opbouw van Gods Koninkrijk.

Nieuwsbrief van Martin en Marleen 't Hart (mei 2016 nr 1)

Mwaramutse! mumezute? Amakuruki? Bent u nog in leven? Hoe gaat het met u? Welk nieuws? Naar Rwandees gebruik groeten we u drie keer voordat we u op de hoogte brengen van ons laatste nieuws.

Naar Rwanda Wij zijn Martin en Marleen 't Hart. Samen hopen wij D.V. 12 juni 2016 uitgezonden te worden naar Rwanda. Onze kinderen staan inmiddels op eigen benen en blijven in Nederland. Naast onze kleinkinderen zullen we ze zeker gaan missen.

We worden uitgezonden vanuit de Hervormde Gemeente rondom de Sionskerk in Veenendaal. We gaan in Kigali, de hoofdstad van Rwanda wonen.

Martin heeft een bedrijfskundige IT-opleiding en ervaring met het structureren van Informatie Technologie (IT) in een internationale omgeving. Marleen heeft in het basisonderwijs verschillende taken vervuld zoals: intern begeleider; remedial teacher en leerkracht. Haar creatieve en muzikale vaardigheden zet ze in op allerlei manieren in gezin, kerk, school en maatschappij.

Onze kennis en ervaring hopen we van harte te delen om zo dienstbaar te zijn aan de opbouw van Gods Koninkrijk.

Rwanda

Google op "Rwanda" en de eerste resultaten gaan over de genocide in 1994, waarbij zo'n 1 miljoen mensen zijn omgekomen. Deze genocide

heeft diepe sporen in de samenleving achtergelaten. Zo is 55% van de bevolking jonger dan 18 jaar.

Rwanda heeft een prachtige natuur en wordt ook wel het land van de duizend heuvels genoemd. Veel Rwandezers wonen in deze heuvels en werken op hun akker. De akkers leveren niet genoeg op om van te leven waardoor er een trek is naar de steden, zoals de hoofdstad Kigali. Voor jongeren zijn hier weinig mogelijkheden om een bestaan op te bouwen. Met het oog daarop ontwikkelt de regering plannen om Rwanda hét IT-land van Afrika te maken. De Anglicaanse kerk, die in het centrum van Kigali aanwezig is, ziet een kans om hierbij aan te sluiten en IT in te zetten om jongeren met het Evangelie te bereiken.

Van harte netwerken

Wij worden naar Rwanda uitgezonden om ons, met onze eigen capaciteiten en talenten, in te zetten voor de Anglicaanse Kerk. Kort nadat we onze cv hebben opgestuurd naar de bisschop van de diocese Kigali kregen we een mail terug. In hoofdletters schrijft hij: "We need this couple!". Hartverwarmend!

In de omschrijving van de opdracht springen er twee punten uit: Help onze 53 predikanten om de IT- middelen beter te gebruiken en adviseer ons bij het invulling geven aan onze missie om jongeren met het Evangelie te bereiken middels IT. Met een christelijke visie op het gebruik van IT kan een basis gelegd worden op de scholen.

Het gebruik van Informatie Technologie wordt in Rwanda steeds belangrijker. Ook hier hebben veel jongeren een smartphone of tablet. Martin kan zijn kennis van IT gebruiken om de Anglicaanse kerk te helpen het Evangelie te verbreiden.

Marleen kan zich inzetten voor leerlingenzorg en haar creatief en muzikaal talent benutten in school en kerk.

Samen met de bisschop en predikanten willen we de opdracht vorm en inhoud geven. Rev. Manasseh Tuyizere zal onze gids zijn. Hij zal ons wegwijs maken in de kerk en de Kigali diocese (classis).

Volg Marleen en Martin op: www.gzb.nl/hart4rwanda
facebook.com/hart4rwanda

Verkoopdag

vrijdag 14 oktober

Commissie Verkoopdag Hervormde Gemeente Herwijnen

Dorpshuis De Poort Herwijnen

14.30 –17.00 uur; en vanaf 19.00 uur

Verlotingen: spiegel, bloemenbankje

Huishoudelijke artikelen

Wijzerplaat (voor kinderen, altijd prijs)

(Kinder)enveloppenkraam

Diverse raadspelletjes: pop, kaas

Appelboom/Perenboom

Textielkraam

Plantenbakjes, bloemstukjes

Tuindecoraties

Koffie met cake, appeltaart etc

Erwtensoep

Slaatjes

En nog veel meer

's middags en 's avonds **rad van avontuur**

met **taarten, vlees, waardebonnen,**

speelgoed etc.

Dorcas Kledingactie: tweedehands kleding, eersteklas toekomst

Op zaterdag 29 oktober a.s. wordt weer een Dorcasactie gehouden. Er wordt kleding, schoenen en huishoudlinnen verzameld waarmee de allerarmsten in Oost-Europa geholpen worden. Een gedeelte van de ingezamelde goederen gaat naar projecten van Dorcas in Oost-Europa. De resterende goederen worden verkocht en dragen door middel van deze opbrengsten bij aan projecten van Dorcas in Oost-Europa en Afrika. De hulp gaat naar oude mensen die onmogelijk van hun pensioentje rond kunnen komen, gehandicapten, chronisch zieken – de kwetsbaren in de samenleving.

Dorcas roept u op om nog eens door de kledingkast te gaan om te kijken wat u kunt missen en om dit ook aan uw familie, vrienden, burens en kennissen te vragen. Ook goede schoenen en huishoudtextiel zijn zeer welkom.

U kunt 29 oktober tussen 10:00 en 15:00 uur uw (overtollige) kleding inleveren. Graag heel en schoon in goed afgesloten (vuilnis)zakken inleveren. Op de volgende adressen wordt de kleding ingezameld:

Herwijnen: fam. De Vries, Waaldijk 187

Haaften: fam. De Vries, Gendershof 35

Alvast hartelijk dank namens de Dorcas Werkgroep Herwijnen,
William Arendonk

Verrassend najaar concert.

Op 12 november 2016 wordt in het Koetshuis van de Pietersberg aan de Pietersbergseweg 19 te Oosterbeek een verrassend najaarsconcert gegeven door André van Vliet (vleugel) m.m.v. Jolanda den Houter (hobo) en vocaal ensemble 'Amice Lyrici' o.l.v. Maria den Hertog. In een ongedwongen sfeer presenteren zij een aantrekkelijk en kleurrijk muziekprogramma. De aanvang is om 14.30 uur; welkom vanaf 14.00 uur.

Voor de liefhebbers is er eerst de mogelijkheid voor een fikse wandeling in de omgeving. Een gids leidt ons rond op het Belmonte Arboretum in Wageningen. De ontvangst met koffie is om 10.30 uur in het Koetshuis; deelnemers krijgen bij vertrek een lunchpakket voor onderweg en zijn op tijd weer terug voor het concert.

Aanmelden

Vooraf aanmelden is noodzakelijk. Dit kan tot uiterlijk 8 november 2016, bij voorkeur per e-mail: concerten@pdcdeherberg.nl of telefonisch: (026) 33 42 225 (op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur).

De kosten voor het concert bedragen € 15,00, incl. consumptie; het volledig arrangement kost € 30,00. Voor kinderen gereduceerd tarief.

De musici verlenen belangeloos hun medewerking; de netto opbrengsten van deze dag komen volledig ten goede aan PDC de Herberg.

AGENDA

Vrijdag 14 okt 14u – 17u en v.a. 19u	Verkoopdag
Zaterdag 15 okt: 9u – 10u	Inleveren spullen rommelmarkt
Woensdag 19 okt: 18:30u	Uitzending kerktelefoon
Dinsdag 25 okt: 18:30u	Follow Me
Dinsdag 25 okt: 19:30u	Follow Me Next
Dinsdag 25 okt: 20:15u	Lidmatenkring
Ma 31 okt of di 1 nov: 20:15u	Groeien in Geloof

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie ook de website van onze gemeente, www.nhkherwijnen.nl

VAN DE REDACTIE



De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 24 oktober 2016 vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:

N. van der Vliet, Berkenlaan 2
email: kerkbladherwijnen@planet.nl

Volgende inleverdata zijn:

7 nov:	voor 2 weken
21 nov:	voor 2 weken
5 dec:	voor 2 weken
19 dec:	<u>voor 3 weken</u>

KERKBLAD	Verschijnt éénmaal per 14 dagen
REDACTIELEDEN	N. van der Vliet (kopij inleveren) Berkenlaan 2, 4171 AM Herwijnen Telefoon 0418 – 58 14 57 e-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl E.J. van Rossem-van Maren
CD-OPNAMEN	Verkrijgbaar van elke dienst bij familie van Rossem, Breede Kampen 3, tel. 0418 – 58 41 42
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS	Bankrekeningnr. NL10 INGB 0000950925 Bankrekeningnr. NL42 RABO 0328000531
DIACONIE	Bankrekeningnr. NL70 FVLB 0635812320
ONDERHOUDSFONDS	Bankrekeningnr. NL51 FVLB 0635815184
ADM. KERKBLAD	Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328024643
KERKRADIO	Bankrekeningnr. NL39 FVLB 0635815206
WEBSITE	www.nhkherwijnen.nl
COLLECTEBONNEN	Verkrijgbaar via een bestelformulier achter in de kerk € 0,70 / € 1,00
UITZENDING RADIO LINGEWAAL	Kabel Ziggo Lingewaal FM 93.1 MHz Ether FM 92,1 en 107.6 MHz